



ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έθνη και λαοί ενωθείτε!



“Από τη στάχτη του θα
ξαναγεννηθεί το ΚΚΕ”
Ν. Ζαχαριάδης

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ-ΦΑΞ 2105232553, ΙΟΥΝΗΣ-ΙΟΥΛΗΣ 2018 ΑΡ. ΦΥΛ. 534, € 1,50

ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Όχι στις αυταπάτες σωτηρίας από τον παλιό πολιτικό κόσμο

Δημοκρατική εθελοντική οργάνωση του λαού παντού

Με τον πιο πάνω τίτλο δημοσιεύτηκε στις 28/7 στο ίντερνετ ανακοίνωση της ΟΑΚΚΕ για τις φονικές πυρκαγιές της 23/7 της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Δημοσιεύουμε σε αυτό το κείμενο τις πρώτες βασικές εκτιμήσεις μας για τις φονικές πυρκαγιές της 23 του Ιούλη για μια πρώτη στοιχειώδη ενημέρωση των φίλων της ΟΑΚΚΕ, των αναγνωστών της Νέας Ανατολής και πάνω απ' όλα του βαθιά δοκιμαζόμενου στα πιο ευγενικά του αισθήματα ελληνικού λαού.

1^{ον} Οι πυρκαγιές στα Γεράνεια και στο Νταού Πεντέλης ήταν εμπρησμοί, όπου οι πρώτοι χρησίμευσαν σαν αντιπερισπασμός στους δεύτερους που είχαν και τη βασική δολοφονική στόχευση, το κάψιμο ενός από τους πιο πυκνοκατοικημένους μέσα σε δάσος οικιστικού χώρου της Αττικής. Οι εμπρησμοί αυτοί σε συνδυασμό με τους εγκληματικά λαθεμένους, μέχρι του σημείου του να μπορούν να θεω-

ρηθούν ύποπτοι, χειρισμούς της ηγεσίας των μηχανισμών πυρόσβεσης και προστασίας των πολιτών είχαν σαν αποτέλεσμα τη μαζική φριχτή σφαγή στο Μάτι. 2^{ον} Ο μόνος πολιτικός στόχος που εξυπηρετείται πρακτικά από αυτές τις πυρκαγιές, στόχος που το ιδεολογικό και πολιτικό του περίγραμμα προβλήθηκε αμέσως μετά τη σφαγή από βασικά κυβερνητικά στελέχη και τον πρωθυπουργό, και αποτε-

λεί πάγιο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να αμφισβητηθούν στην ουσία τους, να καθυστερήσουν παραπέρα και όσο είναι δυνατό να ακυρωθούν όλα τα υπάρχοντα και τα ετοιμαζόμενα τοπικά, περιφερειακά και γενικά χωροταξικά σχέδια της χώρας και ειδικά της Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω στις σωρούς των θυμάτων οι Σκουρλέτης και Δούρου βγήκαν να πουν σαν καλοί σύμμαχοι της πυρκαγιάς ότι τα καμένα αυθαίρετα δεν θα αποκατασταθούν αναθέτοντας έτσι στην πυρκαγιά το ρόλο του θείου τιμωρού των κατοίκων για το έγκλημα της καταπάτησης δασών. Έτσι πρακτικά καταργούν εντελώς στη βάση του το εγκεκριμένο

σχέδιο στο Μάτι, δίνοντας ένα νέο πιλότο σαμποταρίσματος της ένταξης στο σχέδιο όλων των περιοχών της Αττικής, αντί να βελτιώσουν αυτό το σχέδιο παίρνοντας επιτέλους τα μέτρα για την πυροστασία των κατοίκων που και αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν πήραν ποτέ. Το πιο βασικό που πετυχαίνει αυτή η πυρκαγιά είναι ότι διεκολύνει την κυβέρνηση να ματαιώσει για μια ακόμα φορά το γενικό χωροταξικό για τη χώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ανέβαλε διαρκώς και είχε αναγκαστεί να νομοθετήσει στο τέλος του Ιούνη κάτω από την πίεση των δανειστών και για το οποίο απέμεναν οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις. Ο

ΣΥΡΙΖΑ πολεμάει εδώ και δεκαετίες όλα τα πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια πατώντας πάνω στις αμαρτωλές αρπαγές και το σύστημα διαφθοράς και εξαγοράς συνειδησεων όλης της κλασικής αστικής τάξης. Όμως αρνείται αυτά τα σχέδια, όχι για τα κακά τους αλλά γιατί αυτά περιορίζουν τα παλιά εγκλήματα και έτσι εμποδίζουν το σαμποτάρισμα κάθε ουσιαστικής ανάπτυξης των ντόπιων παραγωγικών δυνάμεων και κάθε ασφάλειας ιδιοκτησίας, και τα εμποδίζει όσο μπορεί ώστε η ακίνητη περιουσία και όλη η χώρα να περάσουν τελικά στον πολιτικό και οικονομικό

Συνέχεια στη σελ. 2

ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΟΒΙΝΟΦΑΣΙΣΜΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

(Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ, www.oakke.gr, στις 18 Ιουνίου 2018)

Κάποιοι δημοκρατικοί άνθρωποι, ακόμα και από αυτούς που υποστηρίζουν τη σωστή θέση ότι η γειτονική χώρα πρέπει να ονομάζεται έτσι όπως την έχει ονομάσει ο λαός της και το μεγαλύτερο μέρος των κρατών της γης, θεωρούν ότι τουλάχιστον στο ζήτημα αυτό η στάση του Τσίπρα, δηλαδή η με το ζόρι βάπτιση της χώρας σε Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται λιγότερο δεξιά από τη στάση της παλιάς δεξιάς και των ναζιζών που απαιτούσαν όλα αυτά τα χρόνια - και ακόμα περισσότερο απαιτούν σήμερα - να μην υπάρχει καθόλου στο όνομα της το συνθετικό Μακεδονία.

Αυτή η άποψη δεν είναι καθόλου σωστή. Απλά εδώ γίνεται σύγχυση ανάμεσα στο ποια είναι η πιο δεξιά πρόταση βάπτισης της γειτονικής χώρας και στο ποια είναι η πιο δεξιά συγκεκριμένη και πρακτική πολιτική απέναντι σε αυτή τη χώρα, δηλαδή η πολιτική που παράγει αποτελέσματα. Έτσι αν είναι να κρίνουμε αφηρημένα, έξω από τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, τις προτάσεις που κάνουν οι

ξένοι νονοί της γειτονικής χώρας για την ονοματοδοσία της, οι πιο αντιδραστικές προτάσεις είναι αυτές που δεν περιέχουν καθόλου το όνομα Μακεδονία ενώ οι λιγότερο αντιδραστικές είναι αυτές που το περιέχουν. Γι αυτό και σε γενικές γραμμές οι απλοί άνθρωποι του λαού που δεν καταλαβαίνουν πολλά από τα συγκεκριμένα πολιτικά διακυβεύματα στο μακεδονικό και υποστηρίζουν την ονοματοδοσία με

το συνθετικό Μακεδονία βρίσκονται κατά κανόνα πιο αριστερά στις αντιλήψεις τους από αυτούς που δεν υποστηρίζουν αυτήν την ονοματοδοσία.

Όμως από την άποψη της συγκεκριμένης πρακτικής πολιτικής, δηλαδή από την άποψη του ποια στάση είναι αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη βία, τη μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο πρακτικό βιασμό της γειτονικής χώρας, αλλά και τη μεγαλύτερη εσωτερική διάσπαση της και, ακόμα χειρότερα, τη μεγαλύτερη απόσπαση της από τον χώρο των ευρωπαϊκών δημοκρατιών και την πορεία της προς το νεοναζιστικό στρατόπεδο Ρωσίας-Κίνας, οπότε και προς τον εκφασισμό και την εθνική της υποτέλεια, τότε δεν

υπάρχει αμφιβολία ότι η στάση Τσίπρα είναι η πιο δεξιά και η πιο καταστροφική. Αλλά για να μείνουμε περισσότερο στο μακεδονικό κράτος που ουσιαστικά και κύρια βάλλεται με αυτή τη συμφωνία. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές χώρες, που κάτω από την απειλή της αποχώρησης Ελλάδας από την ΕΕ λόγω ονόματος, δηλαδή την απειλή της διάσπασης της ΕΕ, αποκαλούσαν τη χώρα με το προσωρινό βαφτιστικό όνομα Φύρομ, σε όλες τους τις τρέχουσες αναφορές στον τύπο τους και στη διπλωματία την αποκαλούσαν σκέτη Μακεδονία. Ένας από

Συνέχεια στη σελ. 10

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: • Η απέλαση των ρώσων διπλωματών: Μια καλά προετοιμασμένη στρατηγική προσποίηση της συμμορίας Τσίπρα-Κοτζιά, σ.3, • Το νόημα της επίθεσης της κυβέρνησης στο Σκάι, σ.7, • Περισσότερα για το γιατί και πως καίγονται τα ρυθμιστικά και χωροταξικά σχέδια, σ. 6 • Η εθελόδουλη κυπριακή αστική τάξη που μετέτρεψε την Κύπρο σε προτεκτοράτο, σ.12.



ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΟΒΙΝΟΦΑΣΙΣΜΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Συνέχεια από τη σελ. 1

τους λόγους γι αυτό ήταν ότι το ΦΥΡΟΜ (Αγγλικά FYROM, που σημαίνει Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) είχε καταντήσει ένα εντελώς απογυμνωμένο από τη σημασία του συνθηματικό όνομα, που επιπλέον στην ουσία του σήμαινε ότι το συγκεκριμένο κράτος ήταν κάποτε τμήμα της Γιουγκοσλαβίας. Δηλαδή η λέξη «Πρώην» δεν πήγαινε σαν προσδιορισμός στο «Δημοκρατία της Μακεδονίας» αλλά στο «Γιουγκοσλαβική», και σήμαινε κάτι πραγματικό δηλαδή ότι το συγκεκριμένο αναμφισβήτητο υπαρκτό κράτος, δηλαδή η Δημοκρατία της Μακεδονίας απλά δεν ήταν πλέον τμήμα της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. Βέβαια και αυτή ήταν μια υποχώρηση του γειτονικού λαού απέναντι στη Δύση (στην ουσία χωρίς να το καταλαβαίνουν ήταν μια υποχώρηση απέναντι στη Ρωσία που από το παρασκήνιο φανάτιζε τους έλληνες εθνοσοβινιστές), όμως αυτή η υποχώρηση δεν τους υποχρέωνε να αλλάξουν το κρατικό τους όνομα στις διεθνείς τους σχέσεις και στα επίσημα κρατικά τους έγγραφα και ακόμα λιγότερο να αλλάξουν το αντιναζιστικής προέλευσης σύνταγμα και τα σχολικά εγχειρίδια της γειτονικής χώρας. Αυτό είναι το περίφημο erga omnes για το οποίο τόσο καμαρώνουν οι σοσιαλφασίστες Τσίπρας και Κοτζιάς.

Το πιο βασικό όμως είναι ότι τώρα το Βόρεια Μακεδονία θα λέγεται και θα επιβάλλεται παντού και με ζήλο από όλους αυτούς τους δυτικούς ιμπεριαλιστές που θέλουν να δώσουν το νόμπελ ειρήνης στον μικρό έλληνα απατεώνα και εκβιαστή ενός μικρού λαού, επειδή με πρώτους τους αμερικανούς νομίζουν ότι αυτός ο διπρόσωπος διακηρυγμένα εκλεκτός του Πούτιν, τα κάνει όλα αυτά για να βάλει στο ΝΑΤΟ τη Δημ. της Μακεδονίας ή ότι θέλει να τη βάλει στην ΕΕ σαν ευρωπαϊκή χώρα. Δεν πιστεύουμε ότι θα τη βάλει ποτέ στο ΝΑΤΟ και γι αυτό ήδη έχει φτιάξει ένα λυσσασμένο πολιτικό συσχετισμό στην Αθήνα με πρωτεργάτη το στρατηγικά πιο ρώσικο και ταυτόχρονα πιο οργανωτικά μαζί κόμμα το ψευδοΚΚΕ, ενώ δίπλα του ενάντια στην ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ θα είναι και η υποτιθέμενη φιλοδυτική ΝΔ. Όσο για την ΕΕ, αν ποτέ επιτραπεί να μπει η Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα μπει μόνο ως ρώσικη αποικία με τις γνωστές αλλά - ελληνικά μεθόδους (πχ παραχώρηση στους ρωσοκινέζους των πιο βασικών υποδομών και δικτύων της καθώς και πολιτικές και οικονομικές εκκαθαρίσεις των φιλοευρωπαϊκών αστών).

Ακόμα και αν το Βόρεια Μακεδονία δεν θα επιβληθεί παντού και αμέσως μετά τις Πρέσπες και θα μένει εδώ και εκεί το σκέτο Μακεδονία, στις διεθνείς χρήσεις θα είναι η πρώτη φορά που η χώρα θα έχει δεχτεί μια οριστική και σαφή ονομασία που δεν είναι δικιά της και μάλιστα με τόση εξωτερική πίεση ώστε να διασπαστεί εσωτερικά. Δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία είναι ένας βιασμός με συγκατάθεση του θύματος, για την ακρίβεια είναι με συγκατάθεση της μισής χώρας, δηλαδή ένας βιασμός που οδηγεί σε μια σχιζοφρενική κατάσταση το θύμα, σε ένα παρατεταμένο βασανιστήριο και σε μια μακρόσυρτη ταλάντευση.

Γιατί το πιο βασικό με το ΦΥΡΟΜ είναι ότι αυτό δεν διασπούσε τον λαό της χώρας, ούτε δυνάμωνε τις φασιστικές εθνικιστικές τάσεις μέσα της, όπως συμβαίνει τώρα. Ο ένας λόγος γι αυτό είναι ότι η προσωρινή ονομασία επιβλήθηκε τότε μόνο από τα έξω και κυρίως από τον οι-

κονομικό αποκλεισμό του Α. Παπανδρέου και την απειλή διαμελισμού από τον αλβανικό επεκτατισμό, ενώ τώρα ήρθε μαζί με την πολιτική βία που έφερε τον Ζάεφ στη εξουσία, εννοούμε μέσα από τα συντηθισμένα για τους σοσιαλφασίστες αμφίβολα και αστυνομικού τύπου σκάνδαλα και τις αντίστοιχες διώξεις των ηγετών του όντως εθνικιστικού αλλά ως πρόσφατα φιλοδυτικού VMRO. Ο άλλος λόγος είναι ότι τη βία του Ζάεφ και στο ζήτημα του ονόματος και στην υπόθαλψη του αλβανικού σοβινισμού και στις πολιτικές διώξεις της σημερινής αντιπολίτευσης την έχει πια ενεργητικά ενισχύσει ο δυτικός ιμπεριαλισμός κάτω από την πολιτική ηγεσία των ρωσόφιλων (Μέρκελ, Γιουνκέρ, Μογκερίνι κλπ στην ΕΕ) και τις προεδρίες Ομπάμα και Τραμπ στο ΝΑΤΟ.

Έτσι το νέο βαφτιστικό -που υιοθετείται σαν τελικό όνομα της περικυκλωμένης χώρας- εμφανίζεται σαν καθαρή βία της Δύσης πράγμα που επιτρέπει στους ρωσόφιλους και τους σοβινοφασίστες της Δημ. της Μακεδονίας να καλέσουν το διασπασμένο λαό ουσιαστικά σε εξέγερση ενάντια στη Δύση και στους ευρωπαϊούς φίλους της στο εσωτερικό της χώρας, που είναι στη βάση τους δημοκρατικοί και αντιεθνικιστές και τώρα λερώνονται σαν εθνικοί μειοδότες και ταυτόχρονα σαν πολιτικοπραξικοπηματίες.

Εννοείται ότι όλα αυτά είναι διπλωματικός θρίαμβος για τη Ρωσία που εκτός από το ότι έχει αναγνωρίσει τη χώρα με το όνομά της δεν χάνει την ευκαιρία να την αποκαλεί Μακεδονία σκέτη, πράγμα που κρύβουν οι έλληνες δημοσιογράφοι όταν μεταφέρουν τις ρώσικες διεθνείς δηλώσεις στο ελληνικό κοινό (δες σχετικό άρθρο της ΝΑ, <http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/907->). Ταυτόχρονα ο Πούτιν στέλνει στη Δημοκρατία της Μακεδονίας τον αγαπημένο του ανοιχτό κήρυκα του ρώσικου νεοχιτλερισμού, τον Αλεξάντερ Ντούγκιν για να ξεκινήσει εκεί έναν αντιδυτικό πολιτικό εμφύλιο, που απ ότι φαίνεται εξέχον στέλεχος του είναι ο πρόεδρος της χώρας Ιβανόφ του VMRO. Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών όποια τάση μέσα στο VMRO αντιστεκόταν στο ρώσικο ρεύμα θα συνεχίσει να το κάνει με πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Μάλιστα τα δυτικά μονοπωλιακά παχύδερμα, όλο και πιο κατευναστικά απέναντι στη Ρωσία, έχουν φροντίσει να στείλουν την Τουρκία, τον τελευταίο ισχυρό βαλκανικό παράγοντα που υποστήριζε το όνομα και την εδαφική συνοχή της Δημοκρατίας, όλο και πιο κοντά στην αγκαλιά-μέγγενη του Πούτιν. Εκτιμάμε ότι όσο ο χρόνος θα περνάει η ΕΕ θα χρεώνεται τις εσωτερικές πολιτικές εκκαθαρίσεις καθώς και τις οικονομικές συνέπειες των επεμβατικών οικονομικών πολιτικών ένταξης, ενώ το ΝΑΤΟ θα γίνει ένας χωροφύλακας της Ελλάδας για να ελέγχεται η πλήρης συμμόρφωση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους όρους του βιασμού. Αν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα τόσο οι δυτικόφιλοι θα απομονώνονται πολιτικά και το ρώσικο ρεύμα θα δυνάμυνε μαζί με το μακεδονικό σοβινοφασισμό που την κτηνωδία του απέναντι στους μακεδόνες δημοκράτες ήδη τον έχει δείξει ματώνοντας με εισβολή τραμπουκών τη μακεδονική Βουλή τη χρονιά που μας πέρασε.

Παρόλο που για να κρίνουμε το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της συμφωνίας των Πρεσπών πρέπει να εξετάσουμε πάνω απ όλα την επίπτωση της στη χώρα θύμα των ξένων επεμβάσεων, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αναπάντητο το βασικό επιχείρημα εκείνων από τους έλληνες δημοκράτες που πήραν θέση υπέρ της

συμφωνίας. Πρόκειται για το ότι σε μια χώρα πνιγμένη στο σοβινοφασισμό και στα ψεύτικα παράσημα που επιδεικνύει διεθνώς η κατά φαντασία πολιτιστικά ανώτερη άρχουσα τάξη του, το να σηκωθεί μια κυβέρνηση, οσοδήποτε άθλια και να δώσει ένα πλήγμα σε αυτά τα παράσημα και στο σοβινοφασισμό, ιδιαίτερα με την αποδοχή του ονόματος μακεδονικός, μακεδόνας για τη γλώσσα και την ταυτότητα του λαού. (Η ταυτότητα είναι ένας επίτηδες ασαφής όρος για να μην σημαίνει εθνότητα χωρίς να αποκλείει και κάτι τέτοιο, δηλαδή είναι άλλο ένα γόνιμο έδαφος για μελλοντικούς εκβιασμούς και συγκρούσεις).

Το κακό όμως είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ουσιαστικό πλήγμα στην εθνοσοβινιστική αρρώστια με τη νέα ονοματοδοσία. Εκτιμάμε μάλιστα ότι η αρρώστια θα χειροτερέψει, γιατί θα δυναμώσει το σοβινοφασιστικό ρεύμα καθώς στην κατηγορία ότι η Ευρώπη με τα μνημόνια της έφερε την πείνα θα προστεθεί και το ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα πιο φανταστικό έγκλημα της εθνικής ταπείνωσης του έθνους από την ΕΕ και γενικότερα από τη Δύση. Για πρώτη φορά δηλαδή στην πολύχρονη κρίση του μακεδονικού θα παρουσιαστεί στον καταπονημένο λαό μας σαν γενικός συνολικός του εχθρός η Δύση, κυρίως η Γερμανία, μετά η τάχα γερμανική Ευρώπη και πάνω απ όλους οι φίλοι της Ευρώπης στην Ελλάδα. Εννοείται ότι ποτέ όσο τώρα η Ρωσία δεν θα του γίνει πιο δημοφιλής και δεν θα του φανούν πιο πατριώτες οι ναζήδες, οι σοσιαλφασίστες πράκτορες της ηγεσίας του ψευδοΚΚΕ καθώς και η υπό όλο και πιο απομονωμένη από τη Δύση λόγω του μακεδονικού και όλο και πιο ρωσόφιλη και κινεζόφιλη ΝΔ.

Αυτή η χειροτέρευση της κατάστασης που τη διαπιστώνουμε ιδιαίτερα στην κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι προωθητές του νέου ονόματος δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα και ο συριζαίος Θεοδωράκης δεν δώσανε κανένα χτύπημα στο σοβινοφασισμό, γιατί δεν υποστήριξαν έστω και λίγο στην ουσία του το συνθετικό Μακεδονία, δηλαδή δεν προσπάθησαν ούτε για μια στιγμή να πείσουν το λαό για το πόσο δίκαιο είναι να υπάρχει το όνομα Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας έστω σαν συνθετικό ή ακόμα περισσότερο πόσο θα έπρεπε οι μακεδόνες να λέγονται μακεδόνες και η γλώσσα τους μακεδονική. Αντίθετα όλη τους η επιχειρηματολογία ξετυλίχθηκε γύρω από το πόσο αναγκασμένοι ήταν να δεχτούν το κακό αυτό συνθετικό γιατί αν δε το έκαναν τότε θα έμενε σκέτο το Μακεδονία. Μάλιστα ακόμα χειρότερα προσπάθησαν να αποδείξουν ότι αυτό το κακό συνθετικό τους το επέβαλαν οι προηγούμενες νεοδημοκρατικές κυβερνήσεις που ήταν φιλο-ευρωπαϊκές, ιδιαίτερα η Μπακογιάννη, ενώ βρήκαν χαρτιά ενοχής και έφτασαν ακόμα και στον Καραμανλή τον θείο, ακόμα και στον Αβέρωφ που επίσης επέτρεψαν να αναφέρεται εδώ και εκεί σε επίσημα κρατικά έγγραφα η προδοτική λέξη Μακεδόνας, μακεδονικός κλπ. Εννοείται ότι οι άθλιοι δεν ανέφεραν ποτέ ότι την «αμαρτωλή» λέξη την χρησιμοποιούσαν και οι κατ'εξοχήν μακεδονομάχοι ήρωες του ελληνικού εθνικισμού σαν τον Ελ Βενιζέλο και τον ίδιο τον Παύλο Μελά, γιατί αν το έκαναν θα κλόνιζαν στην ουσία της τη μαύρη εκστρατεία για το όνομα που ξεκίνησε ο πράκτορας της Ρωσίας, ίνδαλμα του Τσίπρα, Α. Παπανδρέου.

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση των νέων νομών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας όχι

μόνο δεν αντικρούει τα επιχειρήματα των σοβινοφασιστών αλλά ενισχύει τη λογική τους, συμφωνώντας μαζί τους στο βασικό, ότι δηλαδή καλό θα ήταν η γειτονική χώρα να μην έχει πουθενά στο όνομά της τον όρο Μακεδονία. Απλά διαφωνεί μαζί τους και τους κατηγορεί ότι δεν είναι τόσο μάστορες στην τακτική και τόσο ευλύγιστοι όσο η ίδια, ώστε να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουν έστω και λίγο το όνομα αυτής της χώρας κόντρα στις διαθέσεις του λαού της. Με λίγα λόγια τους κατηγορεί για αποτυχημένους δογματικούς πατριώτες και όχι για γνήσιους πατριώτες όπως υποτίθεται είναι η ίδια. Μάλιστα τους κατηγορεί ότι δεν έχουν τόσο ηγεμονικές φιλοδοξίες για την Ελλάδα στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, και ότι δεν μπορούν τόσο καλά να διασπούν τη γειτονική χώρα και να απομονώνουν από την Ευρώπη τους πατριώτες της. Στην πραγματικότητα τους κατηγορεί ότι δεν είναι τόσο έξυπνα και αποτελεσματικά καθάρματα όσο είναι η ίδια. Στο μακεδονικό, όπως και στο προσφυγικό, όπως και στο ζήτημα της υιοθέσίας των ομοφυλόφιλων οι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρονται σαν συνειδητοί προβοκάτορες καθώς μοιράζουν δηλητηριασμένα δώρα σε αυτούς που υποτίθεται ότι προστατεύουν. Γιατί δεν τους υπερασπίζονται στην ουσία, δεν ξεριζώνουν τις προκαταλήψεις των μαζών, δεν αφήνουν να ωριμάζουν οι συνειδήσεις των τελευταίων μέσα από ειδικά μεταβατικά μέτρα, αλλά τους αφήνουν έκθετους στα χέρια του φασισμού που εύκολα ξεσηκώνει τις ιδεολογικά αλλά και πρακτικά ανοχύρωτες μάζες.

Ωστόσο πέρα από αυτή τη στάση υπάρ-

Συνέχεια στη σελ. 3

Παρακαλούμε
τους αναγνώστες μας
να στέλνουν τα γράμματα
ή τις επιταγές τους στη δ/ση
Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα,
ΤΚ 10432, ή στο όνομα
Κώστας Κούτελος,
ΤΘ 3408 Τ.Κ. 10210, Αθήνα

Για τις οικονομικές σας
ενισχύσεις μπορείτε
να χρησιμοποιείτε
το λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα:
160/764962-29

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Μηνιαία εφημερίδα
Ιδιοκτήτης:
Κεντρική Επιτροπή της ΟΑΚΚΕ
Εκδότης σύμφωνα με το νόμο:
Κώστας Κούτελος
(Κωδικός 2998)
ISSN 1791-6593
Χαλκοκονδύλη 35, 5ος όροφος
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
Τηλ.- Φαξ: 210-5232553
Ετήσια συνδρομή: 20 Ευρώ
Εξαμηνιαία: 10 Ευρώ

Η απέλαση των Ρώσων διπλωματών: Μια καλά προετοιμασμένη στρατηγική προσποίηση της συμμορίας Τσίπρα-Κοτζιά

(Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ, www.oakke.gr στις 12 Ιουλίου 2018)

Η απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών από την κυβέρνηση Τσίπρα, για την οποία με την κατάλληλη αρθρογραφία (όπως το παρακάτω: <https://www.tribune.gr/blog/news/article/484370/rosia-kai-toyrkia-schediazan-apostatheropoiisi-tis-elladas-me-synergates-ntopioys-chrisimoys-ilithioys.html>) προετοιμάζεται πολιτικά και ιδεολογικά η ελληνική κοινή γνώμη, είναι η θορυβώδης αρχή ενός στρατηγικού ελιγμού για “ξεκάρφωμα” της συμμορίας Τσίπρα αλλά και γενικότερα της ρωσόφιλης ελληνικής διπλωματίας στα μάτια της Δύσης.

Αυτό το “ξεκάρφωμα” έχει γίνει μια αναγκαιότητα από τη μια μεριά επειδή μετά την Κριμαία και την άνοδο του ρωσόφιλου Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, η Ευρώπη έχει αρχίσει να ανησυχεί βαθιά με τη ρώσικη στρατηγική διείσδυσης και περικύκλωσής της, ενώ από την άλλη η συμμορία Τσίπρα παίζει έναν παγκόσμιο διπλωματικό ηγετικό ρόλο- σαν εισοδηστής της Ρωσίας στη Δύση- στο Μακεδονικό, στο Αλβανικό, στο Προσφυγικό, ιδιαίτερα στο ελληνο-ιταλικό Μέτωπο του Νότου, στο Τουρκικό και, κυρίως στη Μέση Ανατολή μέσα από το διπλωματικό και ενεργειακό τοπικό άξονα Ισραήλ- Αίγυπτου- Κύπρου.

Με την “αντιρώσικη” κίνησή τους οι Τσίπρας - Κοτζιάς, που μοστράρονται τελευταία σαν “υπεύθυνοι” και επιδέξιοι ηγέτες διεθνούς βεληνεκούς, μπορούν να ξεπλυθούν για τα αλληπάλληλα βέτο τους στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ υπέρ της Ρωσίας, αλλά και της Κίνας, για τη φιλωρώσικη στάση τους στην υπόθεση Σκριπάλ, να ξεπλυθούν για την παράδοση της Θεσσαλονίκης στο ρώσο ολιγάρχη Σαββίδη, να ξεπλυθούν για την παράδοση των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας σε ρωσοκινέζικα συμφέροντα καθώς και για την παράδοση των δικτύων του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού στη Γκάζ-προμ και στους κινέζικους κρατικομονο-

πωλιακούς γίγαντες. Έτσι θα μπορέσουν να γίνουν επιδέξιοι και κυρίως έμπιστοι απεσταλμένοι της Δυτικής διπλωματίας στο προσφυγικό, στα Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

Τους έχει ήδη ανατεθεί ανοιχτά και επίσημα αυτός ο ρόλος από τον Πομπέο, τον υπουργό εξωτερικών του Τραμπ. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εμφανίζονται ακόμα και σαν αμερικάνοι πράκτορες και ταυτόχρονα σαν γέφυρες μεταξύ Τραμπ και ΕΕ, και μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας με την αμέριστη υποστήριξη των ρωσόφιλων που είναι επίσης μεταμφιεσμένοι σε ακραιφνείς ευρωπαίους Μέρκελ, Ρέντζι, Γιουνκέρ, Μογκερίνι. Το ρόλο της γέφυρας θα μπορούν να τον παίζουν γιατί ήδη έχουν φροντίσει να αναγγείλουν (δες το σχετικό άρθρο περί απελάσεων στην Καθημερινή) ότι δεν κατηγορούν την Ρωσία για ανάρμοστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, αλλά μόνο κάποιους ελάχιστους ουσιαστικά αυτόβουλους “μηχανισμούς” μέσα στη ρώσικη διπλωματική αποστολή. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι από δω και μπρος σαν το νέο πιο καθαρό ρωσικό κόμμα θα εμφανίζεται η ουσιαστικά Καραμανλική (και εν μέρει σαμαρική) ΝΔ, με αρχηγό το θλιβερό υποτακτικό τους Μητσοτάκη που θα μοιάζει όλο και περισσότερο με τους ανοιχτούς ρωσόφιλους δεξιούς και υπερδεξιούς Κουρτς, Σαλβίνι,

Ορμπάν κλπ, ενώ ο Τσίπρας θα έχει γίνει φτυστός ένας ευρωπαίος σοσιαλδημοκράτης τύπου Στάινμαγερ, Ρέντζι κλπ. Η διαδικασία της σταδιακής μετατροπής της ΝΔ σε εθνοσοβινιστικό ρωσόφιλο κόμμα έχει ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα με τη διαδικασία της σταδιακής μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ από ρωσόφιλο σε δυτικό κόμμα. Αυτή η νέα κατανομή ρόλων εκφράζεται με αρκετή σαφήνεια στο Μακεδονικό όπου ο Τσίπρας παριστάνει τον δυτικό που θέλει τάχα να βάλει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ενώ ο Μητσοτάκης, δηλαδή ο Καραμανλής, έχει αναλάβει το ρόλο να εμποδίσει τελικά αυτήν την ένταξη, όπως θέλει η Ρωσία και ο ελληνικός εθνοσοβινισμός.

Δηλαδή ο Τσίπρας θα είναι από δω και μπρος κύρια σε ρόλο Μέρκελ-Στάινμαγερ ή αλλιώς Ευρωπαίου που θέλει απλά στοιχειωδώς καλές σχέσεις με Ρωσία. Άλλωστε είχε ετοιμαστεί για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία εδώ και χρόνια.

Εννοείται ότι τέτοιους ρόλους δεν θα μπορούσε να αναλάβει η συμμορία Τσίπρα χωρίς την άνοδο Τραμπ, Σαλβίνι, Κουρτς στην εξουσία, χωρίς την άνοδο του AfD στη Γερμανία και του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία, χωρίς την πτώση του Ραχόι, και κυρίως χωρίς την έξοδο της μοναδικής μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας που αντιστέκεται στον Πούτιν, της Αγγλίας από την ΕΕ, δηλαδή χωρίς κοσμοϊστορικές αλλαγές συσχετισμών στον κόσμο.

Αυτή η προβοκατόρικη διπρόσωπη ρώσικη πολιτική, μπορεί εύκολα να μοιράζει διαφορετικούς ρόλους στους πράκτορες της γιατί γίνεται πιστευτή στα μάτια των δυτικών αναλυτών που σαν αστοί είναι

φοβερά επιρρεπείς στο να πιστεύουν σε θαύματα, όπως πχ πίστεψαν ότι η Ρωσία πέθανε γεωπολιτικά στα 1990 για να τη δουν έκπληκτοι να γιγαντώνεται μετά το 2010 (σημειώνουμε ότι οι μαρξιστές της ΟΑΚΚΕ επέμεναν από τα 1990 ότι μια αυτοκρατορία δεν αυτοκτονεί και ότι απλά επρόκειτο για ένα στρατηγικό ελιγμό για τον καθησυχασμό της Δύσης). Τελευταία οι ίδιοι άνθρωποι πίστεψαν στο θαύμα ότι ο Τσίπρας και όλο το φανατικά αντιευρωπαϊκό και αντισημιτικό και αρχικά αντιμακεδονικό του κόμμα έγινε ξαφνικά ο ηγέτης του ευρωπαϊσμού, του μακεδονισμού και της φιλο-ισραηλινής πολιτικής στην Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια λόγω ιδιοφυούς ρεαλισμού. Μέσα στον χρηματιστηριακής οικονομικής προέλευσης και ιδεαλιστικής παιδείας εφησυχασμό του δυτικού ιμπεριαλισμού απέναντι στο νεοναζιστικό άξονα Ρωσίας-Κίνας, τα νεορακτοράκια, πρώην κνιτάκια, του ρωσοκινέζικου νεοναζιστικού άξονα Τσίπρας και Κοτζιάς κλπ μετράνε για Ταλεϋράνδοι. Τους είναι αδύνατο να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτοί οι μετανοιωμένοι για τις νεανικές αποκοιτιές του ρεαλιστές που σαν ώριμοι πολιτικοί άνδρες αποφάσισαν να γυρίζουν πια γύρω από το δυτικό ήλιο, αλλά είναι αντίθετα η σακατεμένη μισο-αλωμένη και πολιτικά διασπασμένη Δύση που γυρίζει τρελαμένη γύρω από τη μαύρη τρύπα της υπομονετικής, καλά μελετημένης και ιστορικά εισοδηστικής νεοτσαρικής ρώσικης διπλωματίας και τους πράκτορες της. Αυτό ώσπου να ξυπνήσει από τον ύπνο της πτώσης της και να αντισταθεί.

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Θα μπορούσε να λύσει το μακεδονικό μια συμφωνία που επικυρώνει την επέμβαση μιας χώρας, της δικιάς μας στα εσωτερικά μιας γειτονικής της χώρας, συμφωνία που θεμελιώνεται επίσημα όχι πάνω σε δημοκρατικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις διακρατικές σχέσεις αλλά πάνω στη λογική της εξισορρόπησης κρατικών συμφερόντων και στη θεωρία του μικρότερου κακού;

Πώς γίνεται η εκφρασμένη εδώ και 100 χρόνια επιθυμία ενός λαού και εδώ και 70 χρόνια επιθυμία του ομόσπονδου κράτους που ίδρυσε αυτός ο λαός στα πλαίσια ενός ευρύτερου ομοσπονδιακού να επιλέγει το όνομά του να χαρακτηρίζεται «αλυτρωτισμός» ενώ η κατάφωρη εξωτερική επέμβαση στο σύνταγμα του να περνιέται για «πολιτική ειρήνης»;

Αντίστοιχα, πόσο συνεπές είναι για ένα κράτος, εν προκειμένω το ελληνικό, να στερεί επίσημα, μέσω μάλιστα μιας διεθνούς συμφωνίας, από μια μερίδα πολιτών του το δικαίωμα στον εθνικό αυτοπροσδιορισμό και ταυτόχρονα να εμφανίζεται προστάτης των ομοεθνών του μειονοτικών πληθυσμών σε τρίτες χώρες (Αλβανία, Τουρκία); Μπορεί αυτό το

κράτος να θεωρείται δημοκρατικό;

Απ’ τη στιγμή που κανένα σύγχρονο έθνος δεν είναι αποκλειστικός κληρονόμος του πολιτισμού που αντιστοιχεί σε παλαιότερους κοινωνικοοικονομικούς σχηματισμούς και δεδομένου ότι από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου η περιοχή της Μακεδονίας έχει υποστεί ένα σωρό πληθυσμιακές μεταβολές ως προς τα φύλα και τις εθνότητες που την κατοικούν, γιατί θα πρέπει το νεοελληνικό έθνος να έχει ένα ιδιαίτερο προνόμιο στη χρήση του ονόματος Μακεδονία, μακεδονικός την ώρα που οι περισσότεροι Έλληνες που κατοίκησαν στην ελληνική Μακεδονία μετά το 1922 έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία με την ανταλλαγή των πληθυσμών; Είναι δυνατόν να

αγνοείται η ύπαρξη της μακεδονικής γλώσσας όταν αυτή είναι πια μια λογοτεχνική γλώσσα και μιλιέται ως μητρική από 2 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και όταν ήδη εδώ και 140 χρόνια κυκλοφορούν σ’ αυτή λεξικά και αναγνωστικά; Μάλιστα όταν ένα από αυτά το είχε εκδώσει στα 1925 το ίδιο το ελληνικό κράτος (Abecedar) (<https://el.wikipedia.org/wiki/Abecedar>) επί πρωθυπουργίας του υποτιθέμενου εθνάρχη Βενιζέλου; Μήπως υπάρχει καλύτερη απόδειξη από αυτήν για το ότι στο μακεδονικό πάντα το κυρίαρχο στοιχείο ήταν οι διπλωματικές ανάγκες του ελληνικού κράτους που τότε με αυτό το λεξικό έμμεσα υποστήριζε την εθνική ιδιαιτερότητα των σλάβων της Μακεδονίας απέναντι στις αφομοιωτικές επιδιώξεις κυρίως της Βουλγαρίας αλλά και της Σερβίας;

Πώς γίνεται η αναγνώριση του μακεδονικού έθνους να απειλεί την εθνική μας κυριαρχία όταν τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ανοιχτά ως εθνικά Μακεδόνες

είναι όσα έχουν απομείνει μετά από έναν αιώνα βίαιης εθνοαφομοιωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους, και ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες μέσα στο ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα με τα 2,5 εκατομμύρια πληθυσμό; Μόνο ένας βάρβαρος τραμπούκος θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Με το ίδιο σκεπτικό ούτε οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν αναγνωρίσει το Μεξικό, ούτε η Βουλγαρία την Τουρκία, ούτε η Σερβία την Ουγγαρία, ούτε το Βέλγιο την ανεξαρτησία του Λουξεμβούργου, ούτε το Ιράν του Αζεμπαϊτζάν, μιας και όλες αυτές οι γειτονικές τους χώρες και δεκάδες άλλες διαθέτουν ομώνυμες με τα γειτονικά τους εθνικά κράτη περιοχές με αντίστοιχες μειονότητες.

Θα πρέπει οι έντιμοι Έλληνες πραγματικοί πατριώτες δημοκράτες να ερευνήσουν το ζήτημα και να δουν ότι το μακεδονικό έθνος είναι ένα μικρό και ιστορικά πολύ νεαρό έθνος που αγωνίστηκε και έδωσε το αίμα του τον προηγούμενο αιώνα για να

την εθνική του απελευθέρωση με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στο δεύτερο παγκόσμιο αντιφασιστικό πόλεμο και δεν δημιουργήθηκε τεχνητά με απόφαση κανενός Τίτο. Αντίθετα, εξαιρετικά τεχνητή ήταν η μεταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού της ελληνικής Μακεδονίας που έκανε σε βάθος χρόνων η ξενόδουλη και άρρωστη από σοβινισμό ελληνική άρχουσα τάξη για να καλύψει τον επεκτατισμό της, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή παγκόσμια πρωτοτυπία μιας επίσημα ομογενοποιημένης εθνικά χώρας που θεωρείται ότι είναι τίτλος εθνικής τιμής ενώ είναι τίτλος εθνικής ντροπής γιατί σημαίνει εθνοκάθαρση μειονοτικών πληθυσμών και πρώτα απ όλους των τούρκικων από το 1821 και μετά.

Όσο για την πλειοψηφία των ανθρώπων που νομίζουν ότι κάνουν αντικυβερνητική πατριωτική πολιτική όταν αρνούνται τη συμφωνία των Πρεσπών για

ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

έλεγχου των νεοαποικιοκρατών του ρωσοκινεζικού φασιστικού μετώπου. Αυτό το πέρασμα μπορεί να γίνει ευκολότερα όσο η κυβέρνηση προσποιείται τη δουλικά φιλοδυτική.

3^ο Μετά από όλα αυτά δεν μπορούμε να μην συνδυάσουμε τη μαζική σφαγή στο Μάτι με εκείνη του 2007 στην Ηλεία και τις ταυτόχρονες καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής οι οποίες ήταν επίσης προϊόν μαζικών εμπρησμών και οι οποίες είχαν τρία πρακτικά αποτελέσματα που επίσης εννοούσαν τότε εντελώς την πολιτική γραμμή και τα κεντρικά κινήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα ήταν η ματαίωση όλων των πελώριων στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων της δυτικής Πελοποννήσου, το δεύτερο η ματαίωση του χωροταξικού της Αττικής ενάντια στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε για χρόνια μια πελώρια εκστρατεία, και το τρίτο η πολιτική αποστα-

θεροποίηση και τελικά η πτώση της τότε δυτικοφιλής στελεχικά κυβέρνησης ΝΔ που δεν μπορούσε να ελεγχθεί από τον ρωσόδουλο Καραμανλή (δες http://www.oakke.gr/na427/fotiesekloges_427.htm, Πώς και γιατί συνδυάστηκαν οι πρόωρες εκλογές με τις δολοφονικές φωτιές, αφ 427, Σεπτέμβρης 2007). 4^ον Τέλος δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε το ότι και οι φετινές πυρκαγιές επιχειρούνται να αποδοθούν σε επίπεδο υποκινητή του εμπρησμού από στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνα τα πολιτικά τμήματα της αστικής τάξης που ουσιαστικά του αντιστέκονται, όσο και αν αυτά είναι κατευναστικά ή και φιλικά απέναντι στη ρωσοκινεζική επέλαση και τα οποία εκφράζονται κυρίως μέσα από το ΣΚΑΪ. Είναι φανερό ότι η επιβολή τηλεοπτικού εμπάργκο στο ΣΚΑΪ από τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα χνάρια του ίδιου εμπάργκο που αυτός εγκαινίασε για την οριστική πολιτική

φίμωση και τελικά το κλείσιμο του ΜΕΓΚΑ. Μια κυβέρνηση που τα πολιτικά της σχέδια εννοούνται από μαζικούς φόνους και ανείπωτες καταστροφές δεν μπορεί να μην είναι φασιστική στο πολιτικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη απόδειξη του φασιστικού χαρακτήρα της είναι ο τρομερός κυνισμός της απέναντι στον πονεμένο λαό που επιθετικά τον κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα του αρνούμενη τις εγκληματικές ευθύνες των ανθρώπων που διόρισε σαν αρχηγούς της πυρόσβεσης, της αστυνόμευσης και της διάσωσης που ο πιο άμεσος υπεύθυνός της ήταν η Περιφέρεια Αττικής. Εννοείται ότι όσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αντιμετωπίζουν σαν τέτοια αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορούν και δεν πρέπει επ ουδενί να θεωρούνται φίλοι του λαού. Αυτό ισχύει όχι μόνο για το σοσιαλφασιστικό ψευτοΚΚΕ και τη ναζιστική ΧΑ, αλλά και για τη φιλοσυριζαία καραμανλική ΝΔ της οποίας ο Μητσοτάκης

είναι απλά η δουλική φιλοδυτική μόστρα.

5^ον Το πιο πικρό και για αυτό πολύ ακριβό μάθημα που μπορεί να πάρει μέσα από την πείρα του ο ελληνικός λαός από τη μαζική δολοφονία στο Μάτι είναι ότι αυτός ο κρατικός μηχανισμός του είναι ξένος και μάλιστα στην ουσία του εχθρικός και ότι δεν έχει πια να περιμένει καλό από αυτό το μηχανισμό και από τα όποια «καλά κόμματα» και από τους όποιους «τίμιους και νέους ανθρώπους» θέλουν να τον πάρουν στα χέρια τους τάχα για να σώσουν τη χώρα. Αν ήταν στ' αλήθεια καλοί και τίμιοι ποτέ δεν θα τους ανεχόταν αυτός ο μηχανισμός και αυτοί θα τον καταγγέλανε σε βάθος και θα διεκδικούσαν την εξουσία στηριζόμενοι σε έναν πλατειά δημοκρατικά οργανωμένο λαό που θα έχει για πολύ καιρό σταθεί απέναντί σε αυτόν τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι όρος για την επιβίωση σήμερα του ελληνικού λαού είναι η

δημοκρατικά οργανωμένη εθελοντική δράση όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο τίμιων και αυτοθυσιακών, ντόπιων και μεταναστών σε κάθε γειτονιά και σε χώρο δουλειάς, οι οποίοι θα ελέγχουν κάθε κρατική απόφαση που θα τους αφορά, κάθε απόφαση και πρόταση της κρατικής διοίκησης, και οι οποίοι θα συζητάνε ανοιχτά κάθε ατομική άποψη αλλά και κάθε κομματική γραμμή και βασικά θα διεκδικούν και θα οργανώνουν όσο τους επιτρέπουν οι περιστάσεις την πολιτική και κοινωνική τους ζωή. Σε αυτή τη μορφή οργάνωσης θα μπει ασφαλώς και ο παλιός πολιτικός κόσμος, με επικεφαλής την κρατική ψευτοαριστερά για να τη διαλύσει αλλά μόνο όσο οι άνθρωποι δεν μένουν στα σπίτια τους και δεν αφήνουν σε σωτήρες την ύπαρξη τους θα αποκτήσουν τα κόμματα, το κράτος και τελικά τη ζωή που τους αξίζει.

Αθήνα, 28/7/2018

Για το τεχνικό πρόβλημα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ

Από το απόγευμα του Σαββάτου, 28/7/2018, όταν επιχειρήσαμε να αναρτήσουμε την ανακοίνωση για τις πυρκαγιές στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ (www.oakke.gr) διαπιστώσαμε

ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα που δεν μας επέτρεπε καμία ανάρτηση. Ύστερα από επικοινωνία με τον πάροχο ενημερωθήκαμε ότι το πρόβλημα αφορά τον σέρβερ που φιλοξενεί τη σελίδα και

μέχρι και αυτή τη στιγμή που τυπώνεται η εφημερίδα (31/7) παρά τις προσπάθειές των τεχνικών του παρόχου δεν έχει μπορέσει να λυθεί. Για τη διακίνηση των κειμένων της ΟΑΚΚΕ στο ίντερνετ

σε αυτό το διάστημα χρησιμοποιήθηκε το παλιό μπλογκ της ΟΑΚΚΕ "oakke.blogspot.com" που είχε σταματήσει να ανανεώνεται όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα.

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Συνέχεια από τη σελ. 3

να μην μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό θέλει και η κυβέρνηση μόνο που έχει αφήσει σε αυτούς τον αντι-Νατοϊσμό ενώ η ίδια θέλει να παριστάνει τη φιλοδυτική για να επιβάλει με αυτό το πρόσωπο

πιο εύκολα τη ρώσικη κυριαρχία σε όλα τα Βαλκάνια αλλά και στη νότια Ευρώπη γενικότερα. Για το ότι δεν είναι καθόλου πατριωτικός και ο λεγόμενος ασυμβίβαστος αντιμακεδονισμός στο ζήτημα του ονόματος, πρέπει να σκεφτεί κανείς με πόση κατανόηση αποδέχτηκαν όλοι αυτοί εδώ

και 20 χρόνια την αναγνώριση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το όνομα της από τον ιμπεριαλιστικό άξονα Ρωσίας-Κίνας ενώ χάλασαν και χάλανε τον κόσμο όταν είναι να την αναγνωρίσει η ΕΕ και κυρίως το ΝΑΤΟ. Έτσι δυναμώνει στο εσωτερικό το ρεύμα του ρωσόδουλου ναζιφασισμού

που ήδη ασκεί ανοιχτή αντιλαϊκή τρομοκρατία πάντα σε σύμπλευση με τη γραμμή της κυβέρνησης. Η ελληνική ιστορία έχει δείξει ότι ο μεγαλοϊδεατισμός της άρχουσας τάξης συμβαδίζει πάντοτε με την πολιτική υποτέλεια και την οικονομική εξάρτηση της χώρας.

Αντίθετα η πολιτική ειρήνης, ανεξαρτησίας και ευημερίας προϋποθέτει την άρση κάθε εθνικής καταπίεσης, μιας αρχής τόσο ξένης για το σύνολο της ελληνικής αστικής τάξης.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΟΒΙΝΟΦΑΣΙΣΜΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Συνέχεια από τη σελ. 3

χει ένα καίριο σημείο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κρύψει τη σοβινοφασιστική μπόχα που αποπνέει η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι το ζοφερότερο περιβάλλον εσωτερικής απομόνωσης και τους ευνοϊκότερους όρους για άσκηση πολιτικοκοινωνικής καταπίεσης στα

μέλη της μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα, που ούτε λίγο ούτε πολύ εξαφανίζεται μέσα από τη συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή εξαφανίζεται η μειονότητα που ζει δίπλα στις Πρέσπες. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάει διεθνή έγκριση όλη η μακρόχρονη εγκληματική πολιτική εθνοκάθαρσης των μακεδόνων πολιτικών προσφύγων που δεν απαρνήθηκαν την εθνική

τους συνείδηση και που για αυτό το λόγο συνεχίζεται η απαγόρευση τους να επιστρέψουν στη χώρα που γεννήθηκαν. Πραγματικά είναι ακριβώς όπως το περηφανεύεται στους σοβινοφασίστες η κυβέρνηση: Δίχως αυτή τη συμφωνία η Δημοκρατία της Μακεδονίας θα συνέχιζε να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας από τη συντριπτική πλειοψηφία των λαών της γης,

ενώ και οι εθνικά μακεδόνες της Ελλάδας θα έβρισκαν τη μεγαλύτερη δυνατή διεθνή συμπάθεια για τον κατατρεγμό τους γιατί το κράτος που δεν τους αναγνώριζε την ύπαρξη, δεν αναγνώριζε μαζί με αυτούς και ένα ολόκληρο έθνος. Τώρα φαίνεται σαν

να αναγνωρίζει το έθνος και το έθνος σε αντάλλαγμα παρουσιάζεται σαν να αρνείται ότι υπάρχει η πιο καταπιεσμένη εθνική μειονότητα του σε άλλη χώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα πιο αποκρουστικό από το Τέρας των Πρεσπών.

Πως ο Συριζα περνάει τη γραμμή του χάρη στις δολοφονικές πυρκαγιές παρά την απέχθεια που προκαλεί στο λαό με τη στάση του σε αυτές

Από τότε που έχει εκδοθεί η ανακοίνωση της 28/7/2018 για τις δολοφονικές πυρκαγιές στην Αττική, το μόνο που έχει μεσολαβήσει είναι η πιο ραγδαία από ποτέ πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης κυρίως για την αδιαφορία της, τα ψέμματά της και το τερατώδες θράσος της απέναντι στο λαό. Αυτή η απομόνωση των τελευταίων ημερών μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι οι πυρκαγιές περισσότερο εμπόδισαν τα οποιαδήποτε σχέδια της κυβέρνησης παρά τα διευκόλυναν όπως ισχυρίζεται η ανακοίνωσή μας. Γι αυτό θέλουμε να πούμε μερικά πράγματα πάνω σ αυτό το ζήτημα.

Αν κανείς δει προσεκτικά ποια συγκεκριμένη πολιτική εξαγγέλλεται και προχωράει στην πράξη μέσα στα αποκαϊδία χωρίς ουσιαστική αντίθεση από κανένα κόμμα, θα δει ότι προχωράει ακριβώς χάρη στην πυρκαγιά και πάνω απ όλα χάρη στους νεκρούς της το παλιό εγκληματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ να ακυρώσει εξ ολοκλήρου κάθε χωροταξικό στο Μάτι, σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή κάθε σχέδιο που βάζει μια στοιχειώδη τάξη στην πολεοδομική αταξία και αποτελεί προϋπόθεση κάθε πάλης ενάντια στην αυθαιρεσία που η κυβέρνηση με στόμφο τώρα καταγγέλλει. Τέτοια σχέδια, ειδικά τα χωροταξικά για τη βιομηχανία και τον τουρισμό που ξεμπλοκάρουν τον πρώτο όρο της παραγωγής που έχει μπλοκαριστεί σε αυτήν εδώ τη χώρα, τη γη για βιομηχανική, τουριστική και μεγάλης κλίμακας οικιστική χρήση, τα χτυπάνε με μανία εδώ και δυόμιση δεκαετίες ο ΣΥΝ και το ψευτοΚΚΕ και έχουν καταφέρει ως τώρα σε συνεργασία με τους συμμάχους τους στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ να τα θάψουν.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μόλις χθες στις 30/7/2018 βγήκε και το ψευτοΚΚΕ, η αληθινή στρατηγική καθοδήγηση-έμπνευση των αρχι-εισοδιστών του Σύριζα, να αποδώσει στην πολεοδόμηση της περιοχής την αιτία της τραγωδίας, μαζί με τη μη διάθεση πόρων για την πυρόσβεση (Πόσες «Μάνδρες», πόσα «Μάτια» φιλοξενεί η Αττική; - <https://www.902.gr/eidisi/arhra/164984/poses-mandres-posa-matia-filoxenei-i-attiki>). Το ίδιο έκανε-αν και ανέφερε σαν κύρια αιτία την «ανικανότητα» του Σύριζα-το τρίτο ρωσόδουλο «κόμμα», η ναζιστική συμμορία της Χ.Α. Εννοείται ότι όλοι αυτοί, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και κάθε εχθρός της ένταξης σε σχέδιο των εκτός σχεδίου περιοχών επιλέγει από αυτή τη φωτιά κυρίως το μήθημα ότι οι ιδιοκτησίες έφραζαν το δρόμο στα θύματα προς τη θάλασσα. Πέρα από το ότι αυτός ο ισχυρισμός αθλώνει τα πολύ πιο μαζικά εγκλήματα στο Μάτι που βρίσκονται στον τομέα της πυρόσβεσης και της ειδοποίησης και οργάνωσης του πληθυσμού στην πυροπροστασία, το φράξιμο των ακτών σε μεγάλο μήκος θα μπορούσε να αρθεί σε κάθε ακτή της χώρας με δημιουργία κάθετων δρόμων ως τη θάλασσα από οποιαδήποτε κυβέρνηση λίγων μηνών με πολύ απλές πολεοδομικές τροποποιήσεις σε υπάρχοντα σχέδια πόλης.

Δεν είναι τυχαία λοιπόν που η κυβέρνηση προσποιείται πως κάνει την αυτοκριτική μόνο στο ζήτημα της πολεοδόμησης εννοώντας όπως θα φανεί σε λίγο ότι έπρεπε

να ακυρώσει πρακτικά το υπάρχον σχέδιο πόλης μόλις ήρθε και να επιτεθεί στους αυθαιρέτους οικιστές. Δεν κάνει δηλαδή καμιά απολύτως αυτοκριτική εκεί που την κατηγορεί και δίκαια όλος ο λαός, δηλαδή γιατί δεν είχε, ούτε εφάρμοσε ποτέ το παραμικρό σχέδιο πυροπροστασίας για τους κατοίκους αυτού του δάσους και πριν τη φωτιά και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της φωτιάς, ενώ θεώρησε έγκλημα να το κάνει οποιαδήποτε αυτοκριτική που τα στελέχη που τοποθέτησε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έκαναν όλα τα λάθη που μπορούσαν να κάνουν για να καταστραφεί και να δώσει τη φριχτή εκατόμβη του το όμορφο Μάτι. Κάνει αυτοκριτική μόνο γιατί τάχα η υπάρχουσα δόμηση, δηλαδή η υπάρχουσα ζωή και τελικά οι υπάρχοντες άνθρωποι ζούσαν παράνομα όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος του δάσους. Η αυτοκριτική που σαφώς υπονοείται είναι ότι η κυβέρνηση των δασών στα 3 χρόνια που είναι στην εξουσία δεν έκανε τίποτα για να συνετίσει τους παράνομους οικιστές γι αυτό τους το έγκλημα κατεδαφίζοντας και αρχήν τα παράνομα σπίτια τους και μετά αλλάζοντας ριζικά την περιοχή. Αυτό προανήγγειλε ο Σκουρλέτης, δηλαδή ουσιαστικά την ακύρωση όλων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης. Αυτή είναι και η λογική της Δούρου που αμέσως εξήγγειλε ότι τα αυθαίρετα σπίτια στο Μάτι όχι μόνο δεν θα ξαναχτιστούν αλλά θα κατεδαφιστούν. Δεν υπάρχει πιο ωμή και ανοιχτή συμμαχία με την πυρκαγιά και τους όποιους εμπρηστές γιατί σημαίνει ότι τελικά καλώς το δάσος εκδικήθηκε τους καταπατητές και καλά έκανε η φωτιά που έκαψε τα σπίτια τους. Αλλά τα σπίτια δεν κήκταν επειδή ήταν παράνομα. Η φωτιά δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε νόμιμα και παράνομα σπίτια. Ούτε τα παράνομα σπίτια επιβάρυναν τα νόμιμα. Μάλιστα από την άποψη της επιβίωσης των ανθρώπων και των σπιτιών απέναντι στην πυρκαγιά όσο πιο πολλά σπίτια υπάρχουν μέσα σ ένα δάσος, νόμιμα ή παράνομα τόσο λιγότερο καταστροφική θα είναι η πυρκαγιά γιατί τόσο λιγότερα θα είναι τα δέντρα και τόσο μεγαλύτερη η αντίσταση στη φωτιά από τα πολύ πιο άκαυστα από τα δέντρα αδρανή οικοδομικά υλικά. Το σπίτια δεν κήκταν επειδή ήταν παράνομα ούτε το δάσος κήκε επειδή υπήρχαν παράνομα σπίτια μέσα του. Κήκταν και τα δύο επειδή δεν υπήρξε ανθρώπινη φροντίδα για τη συμβίωσή τους. Κι αυτό βαραίνει όλα τα κόμματα αλλά περισσότερο το κόμμα που συμποτάρει πιο πολύ από κάθε άλλο τη συμβίωση της άγριας φύσης με τον άνθρωπο. Κι όμως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δεν κατηγορούν την κυβέρνηση για αυτή τη γραμμή που προωθεί από δω και μπρος πάνω στα καμένα και στα άκαυτα όλης της χώρας, δηλαδή δεν την κατηγορούν για το πιο αποκρουστικό πράγμα στη στάση της. Γι αυτό λέμε ότι στις δοσμένες πολιτικές συνθήκες οι δολοφονικές πυρκαγιές ευνοούν τα σχέδια της κυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εσωτερικοί και ιδίως οι διεθνείς πολιτικοί συσχετισμοί είναι τόσο ευνοϊκοί για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που αυτός μπορεί και προωθεί τους εγκληματικούς στόχους του παρά την αυξανόμενη απέναντί του απέχθεια ακόμα και το μίσος του λαού.

Περισσότερα για το γιατί και πως καίγονται τα ρυθμιστικά και χωροταξικά σχέδια

Στο άρθρο αυτό θέλουμε να εκθέσουμε περισσότερα στοιχεία για το πως μπορούν να λειτουργήσουν οι φονικές πυρκαγιές σε όφελος των πολιτικών σχεδιασμών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέραμε στην ανακοίνωσή μας της 28/7, ειδικά σε ότι αφορά τη ματαίωση της υλοποίησης τόσο του γενικού χωροταξικού σχεδίου, όσο και των ειδικών χωροταξικών για τη βιομηχανία, τον τουρισμό κλπ, δηλαδή σε ότι αφορά την εφαρμογή των όρων του καθορισμού των χρήσεων γης που είναι αναγκαία για να προχωρήσει οποιαδήποτε επένδυση. Σχετικά με το στόχο της κυβέρνησης για φίμωση των πολιτικών της αντιπάλων (επίθεση σε Σκάι) δημοσιεύουμε σε αυτό το φύλλο άλλο άρθρο.

Εχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η πρόσφατη δολοφονική ομοβροντία πυρκαγιών στην Αττική, όπως και εκείνη στη Μεσσηνία το 2007, και στην Αττική του 2009, είναι προϊόν δολιοφθοράς η οποία είχε σαν στόχο να προκαλέσει πελώριες καταστροφές και αρκετούς θανάτους ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα πολιτικά και βαθύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από όσα προκύπτουν από τα τεχνικά και επιχειρησιακά στοιχεία της εκδήλωσης και της διαχείρισης της πυρκαγιάς και ακόμα περισσότερο από την πολιτική στάση και τους σχεδιασμούς μετά την πυρκαγιά της πιο προβοκατόρικης, της πιο εγκληματικής και της πιο φασιστικής κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος μετά την μεταπολίτευση.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ήδη την εκατόμβη των νεκρών για να οργανώσει ένα πολιτικό κίνημα με δηλώσεις των ηγετικών στελεχών της και εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές που στρέφεται ουσιαστικά ενάντια στους κατοίκους της περιοχής λέγοντας ότι η πόλη στην οποία ζούσαν ήταν η υπαίτια των θανάτων γιατί είχε γίνει με καταπάτηση του δάσους, γιατί οι πιο πολλοί κάτοικοι δεν είχαν βγάλει άδειες οικοδόμησης και, πάνω από όλα οι χειρότεροι από δαύτους με την υποκίνηση όλου του παλιού αστικού πολιτικού κόσμου είχαν κλείσει με μάντρες τους δρόμους προς τις παραλίες. Αυτή η στάση σε θρησκευτικούς όρους δεν σημαίνει τίποτα άλλο ότι το ότι χέρι του θεού έπεσε βαρύ πάνω στους αμαρτωλούς και τους τιμώρησε καθώς καμιά στάση των ανθρώπων κάτω στη γη, καμιά πυροσβεστική, καμιά αστυνομία, κανένας Δημότης Μαραθώνα, καμιά Περιφέρεια και βέβαια καμιά κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να ανακόψει αυτή τη φωτιά άπαξ και ξεκίνησε.

Δηλαδή η πρώτη και μεγαλύτερη αιτία του φόνου δεν ήταν η ύποπτη άρνηση της κυβέρνησης να ειδοποιήσει στοιχειωδώς με τον πελώριο κρατικό μηχανισμό της τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στον άφθονο με τα σημερινά τεχνικά δεδομένα χρόνο της μίας ώρας που είχε στη διάθεσή της από την ώρα που η πυρκαγιά έγινε μεγάλη στο Νέο Βουτζά και της μιάμισης ώρας που ξεκίνησε από το Νταού Πεντέλης, ούτε ήταν η παράξενη άρνησή της να στείλει όλους τους ανθρώπους και όλα τα πυροσβεστικά μέσα που είχε στη διάθεσή της στο ταχύτατα κινούμενο αλλά αρχικά πολύ μικρό πύρινο μέτωπο του Νταού Πεντέλης το οποίο κατευθυνόταν με μαθηματική ακρίβεια στο Νέο Βουτζά και από

κει στο πυκνοκατοικημένο Μάτι, ούτε έφταιγε η ηγεσία της πυροσβεστικής που δεν συγκέντρωσε όλη τη δύναμη της, ιδιαίτερα την εναέρια που την καθήλωσε στο έδαφος ενώ επρόκειτο για μια μάχη ζωής και μαζικού θανάτου τουλάχιστον στο τελευταίο οχυρό που ήταν η Μαραθώνα, ούτε ήταν η διασταυρωμένη από όλες τις μαρτυρίες εγκληματική απόφαση της τροχαίας να κλείσει τη Μαραθώνα για τους εγκλωβισμένους που γύρισαν πίσω στο Μάτι ώστε να πνιγούν ή να καούν ζωντανόι, ούτε ήταν ότι στο χώρο της αγωνίας και του μαρτυρίου είχε εξαφανιστεί όλος ο κρατικός μηχανισμός, όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ο αγαπημένος του καθεστώτος δήμαρχος Μαραθώνα, και βέβαια η βασική επικεφαλής του θεσμικού οργανισμού διάσωσης, η θρασύτατη και γεμάτη αίμα στα χέρια της περιφερειάρχης. Ήταν αυτή η απουσία που πέρα από τη μη οργανωμένη και μη έγκαιρη εκκένωση συνετέλεσε στο να μην υπάρχει μια καλή εικόνα της κεντρικής διοίκησης για το τι συνέβαινε στην περιοχή ώστε να σπεύσουν γρηγορότερα τα σωστικά θαλάσσια μέσα για να διασωσουν τους πυρόπληκτους που είχαν καταφύγει στη θάλασσα.

Δηλαδή το αληθινό πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ότι είχε αφηθεί ο λαός εντελώς ανυπεράσπιστος στο θάνατο να βασίζεται μόνο στην αυθόρμητη αλληλεγγυα αυτοθυσία του και σε σημαντικό βαθμό στο μόνο τηλεοπτικό κανάλι που με το συστηματικό ρεπορτάζ του βοήθησε τουλάχιστον στο να ενημερωθούν και να ειδοποιηθούν έγκαιρα πολλοί κάτοικοί του και ενάντια στο οποίο τώρα η φασιστική κυβέρνηση εξαπολύει επίθεση κλεισίματος όπως έκανε προηγουμένα με το ΜΕΓΚΑ.

Ήδη η συμμορία των σαμποταριστών και δολοφόνων που κυβερνάει τη χώρα, ετοιμάζεται να δεχτεί ότι φταίνε κάποιιοι από τους δικούς της για κάποια λάθη αλλά αυτά τα λάθη η εφημερίδα της κυβέρνησης η ΕΦΣΥΝ τα ονομάζει απλά επιχειρησιακά λάθη που δεν είναι η αιτία του φονικού. Για την ΕΦΣΥΝ και όλη τη συμμορία η μεν αρχική αιτία του φονικού είναι οι εμπρηστές σε Κινέτα και Πεντέλη που βάλαν τη φωτιά, μετά είναι η κλιματική αλλαγή που τη μετέφερε γρήγορα και υποχρεωτικά ανεμπόδιστα, ενώ η τελική αιτία του φονικού αφορά αποκλειστικά τους εχθρούς της, τις παλιότερες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

Περισσότερα για το γιατί και πως καίγονται τα ρυθμιστικά και χωροταξικά σχέδια

Συνέχεια από τη σελ. 5

που είναι οι ηθικοί αυτοουργοί του προπατορικού αμαρτήματος της καταπάτησης των δασών. Ουσιαστικά για τον ΣΥΡΙΖΑ ηθικοί αυτοουργοί των φόνων ήταν όλοι οι παραβασίες ιδιοκτήτες, που ιστορικά είναι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών δηλαδή τα θύματα και οι συγγενείς τους. Ήδη ο Σκουρλέτης δήλωσε πάνω στα αποκαϊδία την τιμωρία των ενόχων ιδιοκτητών με το να μην ξαναδούν τα σπίτια τους όπως ήταν πριν, αφού το νέο πολεοδομικό σχέδιο που θα φτιαχτεί δεν θα έχει καμιά σχέση με το πρόσφατα εγκεκριμένο πολεοδομικό μετά από πολλά χρόνια σαμποταρίσμάτος του. Την ίδια έμφαση στην πολεοδομική σαν την αληθινή αιτία του φονικού και σαν το αληθινό πολιτικό πρόβλημα έδωσε αργότερα ο Τσίπρας μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο όπου μόνο σε αυτό το ζήτημα έκανε αυτοκριτική, μια ψεύτικη και όπως θα δούμε εντελώς δόλια αυτοκριτική, δηλαδή τη δήθεν αυτοκριτική ότι δεν συγκρούστηκε όσο μπορούσε με τα συμφέροντα, δηλαδή με τους ιδιοκτήτες, πράγμα που θα κάνει τώρα.

Στο πολεοδομικό ζήτημα και ιδιαίτερα στο ζήτημα της ιδιοκτησίας της γης πιστεύουμε ότι βρίσκεται όλο το ζουμί της υπόθεσης. Αυτό που κάνει ουσιαστικά η κυβέρνηση καβαλώντας πάνω στους εμπρηστές, πάνω στους ισχυρούς δυτικούς άνεμους, πάνω στις εγκληματικές παραλείψεις του πυροσβεστικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας, και κυρίως πάνω στους νεκρούς που έχουν συγκλονίσει την ανθρωπότητα, είναι να εμποδίσει την εφαρμογή του νέου χωροταξικού σχεδίου της χώρας και των ειδικών χωροταξικών για τον Τουρισμό και τη βιομηχανία τα οποία είχαν καταστρώσει προηγούμενες κυβερνήσεις (χωροταξικό Σουφλιά, χωροταξικό 2013 και 2014). Θυμίζουμε ότι το ειδικό χωροταξικό Σουφλιά για τον Τουρισμό, όπως και εκείνο του 2013 που ακολούθησε, ματαιώθηκαν από το ΣτΕ μετά τις πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία και του 2009 στην Αττική. Αυτά μετά τη χρεωκοπία τα είχαν εντάξει στα λίγα παραγωγικά ηθικά μνημονιακά μέτρα οι ευρωπαίοι πιστωτές ζητώντας να εγκριθούν για να μπορεί να αναπτυχθεί η χώρα παραγωγικά. Γιατί ο πολύς κόσμος δεν ξέρει ότι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη αιτία που δεν γίνονται βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει γη για να κτιστούν και δεν υπάρχει γιατί έχουν μπλοκαριστεί με πολλούς τρόπους και κυρίως με τα τάχα φιλοδασικά κινήματα του ψευτοΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χωροταξικά σχέ-

δια που ξεμπλοκάρουν γη για αυτού του είδους τις επενδύσεις. Ουσιαστικά η μόνη γη που παραχωρείται αρκετά εύκολα όλα αυτά τα χρόνια για δόμηση μεγάλης και μεσαίας κλίμακας, είναι γη για τις μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου, κυρίως του ξένου, το οποίο περισσότερο πνίγει τη ντόπια βιομηχανική παραγωγή με τη μονοπωλιακή του ισχύ απέναντι της, παρά τη βοήθεια, ιδιαίτερα όταν το μεγάλο λιανεμπόριο συνδυάζεται με τη μεγάλη παραγωγή σε χώρες με χαμηλά μεροκάματα (πχ ΙΚΕΑ).

Όλα αυτά τα χωροταξικά τα γενικά για όλη την Ελλάδα, τα ειδικά (δηλαδή αυτά για τον τουρισμό και τη βιομηχανία) και τα τοπικά (που είναι συνήθως η ένταξη στα σχέδια πόλης της άναρχης δόμησης στις περιφερειακές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) που βοηθάνε στο να αναπνεύσουν πολεοδομικά αυτές οι πόλεις και να μειωθεί η αυθαιρεσία, τα πάγωσε ή τα κατάργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μετά οι αρμόδιοι υπουργοί του παραγωγικού σαμποτάζ Σκουρλέτης και μετά από αυτόν ο Σταθάκης αφού τα άλλαξαν όσο μπορούσαν σε βάρος της βιομηχανικής και τουριστικής ανάπτυξης πάλι τα πάγωσαν. Τελικά ο Σταθάκης αναγκάστηκε στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων να εγκρίνει το γενικό χωροταξικό, να ξεπαγώσει τις μελέτες για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και να προωθήσει κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για τη βιομηχανία περίπου ένα με δύο μήνες πριν τις πυρκαγιές. Ειδικά για το γενικό χωροταξικό, εκείνο που έμενε από δω και μπρος ήταν να βγούν οι εφαρμοστικές του υπουργικές αποφάσεις. Από τις ως τώρα κυβερνητικές δηλώσεις, ιδιαίτερα αυτές του αρχισαμποταριστή της ανάπτυξης Σκουρλέτη, και την γενική κυβερνητική προπαγάνδα συμπεραίνουμε ότι αυτές οι εφαρμοστικές αποφάσεις θα θαφτούν προκειμένου το αίμα της εκατόμβης να φέρει νέες τάχα ριζικές αλλαγές και του εγκεκριμένου γενικού χωροταξικού καθώς και των υπό εκπόνηση ή αναθεώρηση ειδικών.

Με τόσο αίμα και τόσο συγκινημένη την κοινή γνώμη της Ευρώπης σε αυτή την απαίτηση της συμμορίας για αλλαγή, ουσιαστικά ματαίωση του γενικού χωροταξικού, δύσκολα θα τολμήσουν να αντιπαχθούν εκείνες οι δυνάμεις μέσα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν καταλάβει ότι χωρίς παραγωγική ανάπτυξη η Ελλάδα θα ξαναχρεωκοπήσει. Άλλωστε για τους περισσότερους μονοπωλιστές που κυβερνάνε την Ευρώπη ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που επέβαλε χωρίς αντιστάσεις στον ελληνικό λαό όλα τα μνημονιακά μέτρα πείνας χωρίς να λογαριάζουν ότι δεν εφάρμοσε κανένα από τα

μνημονιακά μέτρα ανάπτυξης. Κυρίως όμως είναι για όλους αυτούς τους παρακμασμένους κωφιοκεφαλάκηδες ο άνθρωπος που ξεμπλόκαρε το δρόμο των Βαλκανίων προς την ειρήνη και την Ευρώπη ενώ είναι ακριβώς αυτός που τον άνοιξε προς τη Ρωσία και την Κίνα.

Εννοείται βέβαια ότι δεν είναι το γενικό χωροταξικό που κινδυνεύει να θαφτεί εντελώς κάτω από το αίμα των νεκρών, αλλά θα θαφτούν όλα τα τοπικά σχέδια πόλης όλων των δήμων της Αττικής, ιδιαίτερα των παραλιακών, τα οποία είναι παγωμένα σε κάποιο στάδιο της έγκρισής της από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του σαμποτάζ (Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου, Σαμαρά) και τα οποία έχει καταψύξει με μεγάλο ζήλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα μάλιστα τελευταία κατακλύζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ* και η Περιφέρεια από αιτήσεις όλων των Δήμων που δίκαια απαιτούν και πιέζουν να επεκταθούν τα σχέδια πόλης τους και να περιλάβουν νέες μη ρυθμισμένες περιοχές.

Το γεγονός ότι η εκτίμηση μας για εμπρησμό συμπίπτει με αυτήν που αρχικά πρόβαλε η φασιστική κυβέρνηση της απάτης και της προβοκάτσιας δεν σημαίνει ταύτιση μαζί της. Για την κυβέρνηση οι εμπρηστές έδρασαν σε βάρος της. Για μας έδρασαν υπέρ της.

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το προπαγανδιστικό τέχνασμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρασέρνει πολύ κόσμο σύμφωνα με το οποίο κάθε ένταξη σε σχέδιο πόλης που αναγνωρίζει παλιές παρανομίες, ιδιαίτερα την ιεροσυλία της καταπάτησης δασών, πρέπει να απονομιμοποιηθεί πολιτικά και τελικά να καταργηθεί. Έχουμε γράψει πολλά άρθρα στο παρελθόν για το ότι η φαινομενικά οικονομικά ρομαντική και με φυσιολατρική ευαισθησία ντυμένη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ιερότητα των δασών δεν είναι παρά το μεγαλύτερο πρόσχημα του για το πιο προωθημένο οικονομικό του σαμποτάζ αλλά τελευταία και τη μεταφορά πλούτου στην ιστορία της χώρας. Ο κύριος στόχος της δήθεν δασομανίας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα και είναι ακόμα το να αφαιρέσει δραματικά τεράστιες εκτάσεις δομήσιμης γης από τη χώρα κυρίως για βιομηχανική και μετά για τουριστική χρήση. Αυτό το πετυχαίνει με το να ονομάζει δασικές όλες τις μη δομημένες και μη καλλιεργημένες εκτάσεις (αλλά συχνά και τις δομημένες περιοχές) και ταυτόχρονα να διατηρεί παντού όλη την αναρχία και όλη την αυθαιρεσία της προηγούμενης δόμησης επικαλούμενος το πραγματικό ή όχι δασικό της παρόν ή και παρελθόν.

Ετσι καταφέρνει να μην υπάρχει ούτε εκσυγχρονισμός της δόμησης ούτε να τηρούνται οι στοιχειώδεις όροι ασφαλούς διαβίωσης

των κατοίκων απέναντι στις φυσικές καταστροφές που μπορεί να τους δώσει ή ένταξη στο σχέδιο. Επειδή αυτό το σχέδιο, με τις διαμάχες που προηγούνται μέσα στα δημοτικά συμβούλια και τις ενστάσεις που γίνονται στη συνέχεια από τους ιδιοκτήτες και την υποχρέωση των σχεδιαστών να τηρήσουν μερικά μίνιμουμ πολεοδομικά στάνταρ, που αφορούν το πλάτος των δρόμων και την έκταση των κοινόχρηστων χώρων, κατά κανόνα είναι πολύ καλύτερο από τη μη ρυθμισμένη δόμηση που διατηρεί στο έπακρο όλες τις παλιές αρπαγές και αυθαιρεσίες και όλη την ασφυξία σε κοινόχρηστους χώρους με όποια συνέπεια έχει αυτό για την ασφάλεια και άνεση των μετακινήσεων. Κυρίως είναι χρήσιμη για το ΣΥΡΙΖΑ και τα σύμμαχά του ρώσικα κόμματα και τις μεγάλες πολιτικές φράξιες της αστικής τάξης (ψευτοΚΚΕ, ΧΑ, λαλιωτικό ΠΑΣΟΚ, και καραμανλοσαμαρική ΝΔ) η κατάργηση των γενικών χωροταξικών και η μη ένταξη στα σχέδια πόλης γιατί έτσι δεν υπάρχει ασφάλεια και σαφήνεια ιδιοκτησίας.

Αυτή η επισφάλεια σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση της υπάρχουσας έγγειας ιδιοκτησίας, ιδίως των κληρονομιών, αναγκάζει τους έλληνες ιδιοκτήτες να πουλάνε όσο-όσο τα ακίνητά τους στην αστική τάξη των ρωσοκινέζων νέο-αποικιοκρατών και κάποιων τριτοκοσμικών συμμάχων τους για χάρη των οποίων ο φόρος αγοράς ακινήτου είναι πολύ μικρότερος από το φόρο κληρονομιάς και γονικής παροχής. Δηλαδή, όπως έχουμε αρκετές φορές σημειώσει, είναι πιο ακριβό για ένα γονιό να μεταφέρει στα παιδιά του την ιδιοκτησία του από όσο πληρώνει ο ρώσος και ο κινέζος αστός για να τα αγοράσει. Μάλιστα για να μην πληρώνουν αυτοί οι τελευταίοι φόρο υπεραξίας καταργήθηκε πρόσφατα και ο φόρος υπεραξίας. Μπορεί να καταλάβει κανείς επίσης και για χάρη ποιων συμφερόντων καίγονται, υποβαθμίζονται και φτηνάζονται τα Εξάρχεια (δηλαδή το αυριανό αληθινό κέντρο της Αθήνας), τα οποία μαζικά αγοράζουν φτηνά κυρίως οι κινέζοι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής πολύ σημαντικό: Όταν ένας οικισμός είναι ολοκληρωμένα μέσα στο σχέδιο πόλης οι τιμές της γης βάσει των οποίων βγαίνει ο φόρος μεταβιβάσεων προσδιορίζονται με το αντικειμενικό σύστημα. Όταν δεν υπάρχει σχέδιο ή υπάρχει αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο πχ δεν υπάρχει πράξη εφαρμογής, τότε την τιμή της γης, βάσει της οποίας επιβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης την προσδιορίζουν οι εφορίες. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται βάσει των λεγόμενων συγκριτικών τιμών, δηλαδή των επίσημων τιμών σύμφωνα με τις οποίες έχουν γίνει άλλες μεταβι-

βάσεις. Αυτές μπορεί να είναι και συνήθως είναι πλασματικά παραφουσκωμένες. Πρόκειται για ένα σύστημα που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους ρώσους και κινέζους, που είναι οι βασικοί αγοραστές, αφού έχουν λόγο να φουσκώσουν τις τιμές αγοράς ώστε να μπορούν να παίρνουν τις βίξες που αποκοτώνται με 250000 Ευρώ κόστος αγοράς. Ετσι οι εφορίες βάζουν τόσο ψηλές τιμές αξίας της γης ώστε οι κληρονομίες και γονικές παροχές να γίνονται ασύμφορες και να πουλάνε ακόμα πιο φτηνά στους νέους ιδιοκτήτες τη γη τους οι παλιοί ιδιοκτήτες. Εδώ αποκτάει εντελώς καθοριστική σημασία το γεγονός ότι οι νέοι αποικιοκρατικού χαρακτήρα ιδιοκτήτες πληρώνουν πολύ λιγότερο φόρο από όσο οι παλιοί όταν μεταβιβάζουν στα παιδιά τους. Σε μερικές περιοχές η διαφορά της πραγματικής τιμής στην οποία πουλιέται η γη από την τάχα συγκριτική τιμή που βάζουν οι εφορίες με την οποία προσδιορίζεται ο φόρος είναι 1 προς 10!

Με λίγα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του επικαλούνται τις καταπατήσεις γης, τα βρωμερά ρουσφέτια για την εξαγορά ψήφων και πολιτικής επιροής και όλα τα πολεοδομικά και χωροταξικά εγκλήματα του παλιού πολιτικού καθεστώτος στο οποίο στηρίχθηκε η διαμόρφωση των πόλεων και της υπαίθρου από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, για να σταματήσουν κάθε πάλη ενάντια σε αυτήν την κατάσταση και κυρίως για να τη διαιωνίσουν. Στην ουσία επικαλούνται μια «επαναστατική» μελλοντική πολεοδομική και χωροταξία για να τσακίσουν οριστικά κάθε υπαρκτή και κάθε δυνατή μεταρρύθμιση. Αυτό κάνουν γενικά στην πολιτική τους σκοτώνουν τις παραγωγικές δυνάμεις στο όνομα της πάλης ενάντια στον καπιταλισμό ενώ στην πράξη με αυτόν τον τρόπο διατηρούν και μάλιστα δυναμώνουν το χειρότερο καπιταλισμό, τον καπιταλισμό αποικιοκρατικού ιμπεριαλιστικού χιλιερικού τύπου, δηλαδή του πιο αρπακτικού και καταστροφικού που υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια αρκετά ανεπτυγμένη καπιταλιστικά χώρα σαν την Ελλάδα χωρίς αυτή να περάσει από φωτιά και σίδερο.

* Θα έχουν ίσως προσέξει οι αναγνώστες μας ότι, αν και είναι και αυτό σωστό, όλο και περισσότερο αποφεύγουμε να μιλάμε για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί οι εντελώς πολιτικά ξεφτισμένοι στην ψηφοφορική βάση τους ΑΝΕΛ είναι ουσιαστικά ένα απλό πολιτικό εξάρτημα του ΣΥΡΙΖΑ, που τον βοηθάει να ελέγξουν οι ρωσόφιλοι αξιωματικοί το στρατό, του οποίου οι αληθινί πολιτικοί επιτηρητές ήταν αρχικά οι κνίτες Ήσυχος και Βίτσας και μετά ο πάντα συνασπισμαίος Κουβέλης.

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΙ

Πάνω στις φονικές φωτιές, οι σοσιαλφασίστες κάνουν επίθεση φίμωσης των θυμάτων και ορμάνε για νέο μαύρο στην ενημέρωση

Πάνω στα αποκαΐδια της φωτιάς και πριν θαφτούν οι νεκροί, ο ΣΥΡΙΖΑ κήρυξε τον πόλεμο στον Σκάι με εμπάργκο στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση από τους βουλευτές και τα στελέχη του. Αυτό από μόνο του δε φαίνεται τίποτα βαρύ γιατί η κυβέρνηση είναι πολύ πιο απομονωμένη πολιτικά από το ΣΚΑΙ ειδικά σήμερα που όλη η Ελλάδα τη σιχαίνεται για τη στάση της στην πυρκαγιά και ο ΣΚΑΙ εκφράζει περισσότερο από όλους αυτή τη σιχαμάρα.

Η βαρύτητα του ζητήματος ωστόσο βρίσκεται στο ότι ο απεχθής Σύριζα είναι όχι απλά η κυβέρνηση αλλά είναι το κράτος και μάλιστα όχι απλά το κράτος των εσωτερικά ισχυρότερων ταξικών δυνάμεων, αλλά το κράτος όλων των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή των δύο ιμπεριαλιστικών υπερδυνάμεων Ρωσίας και ΗΠΑ, της πιο γρήγορα αναπτυσσόμενης φασιστικής δύναμης, της Κίνας, αλλά και της σπαρασσόμενης ωστόσο πολύ ισχυρής οικονομικά Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ευρώπης του αναπτυσσόμενου φασισμού και σοσιαλφασισμού. Ο Σύριζα θυμώνει που ο ΣΚΑΙ εκφράζει και σε κάποιο βαθμό οργανώνει όλη την απέχθεια του λαού απέναντί του, αλλά τολμάει και τον χτυπάει και ετοιμάζεται να τον κλείσει γιατί αυτή η συμμορία είναι στην καλύτερη διεθνή στιγμή και στην πιο ισχυρή της στιγμή μέσα στο κράτος, γιατί είναι μαζί της σε ό,τι βρωμιά κάνει όλες οι ισχυρές κομματικές φράξιες της αντιπολίτευσης και πρώτη η καραμανλική στην ουσία της ΝΔ που θα πουλήσει τον δυτικό και μισοδημοκρατικό ΣΚΑΙ με το ίδιο μένος που πούλησε το δυτικό και μισοδημοκρατικό ΜΕΓΚΑ απέναντι στο ρωσοκίνητο φασιστικό-σοσιαλφασιστικό μπλοκ.

Πριν λίγες μέρες ο Σκάι είχε απειληθεί ανοιχτά με κάψιμο από το πιο πολιτικό απόσπασμα του συριζέικου παρακράτους, τον Ρουβίκωνα, ενώ το στέλεχος του Ρουβίκωνα που έκανε αυτή τη δημόσια δήλωση αθωώθηκε σε μία δίκη στην οποία η αίθουσα ήταν γεμάτη από υποστηρικτές του Ρουβίκωνα ενώ δεν υπήρξε ούτε ένα στέλεχος της πολιτικής ζωής που μιλάει σε αυτό το κανάλι που να καταγγείλει αυτό το ανοιχτό κάλεσμα ή μάλλον την υπόσχεση βίας και μάλιστα εμπρησμού σαν αυτόν που ερήμωσε το Μάτι (<http://www.documentonews.gr/article/athwvthhke-to-melos-toy-roybikwna-roy-apeilhse-ton-skai-me-kapsimo-5b37a2146d564>).

Θυμίζουμε ότι το ΜΕΓΑ είχε δεχθεί επίθεση με ρουκέτα από τη

“17N”.

Είναι γεγονός ότι όπως το ΜΕΓΑ, έτσι και ο Σκάι, κουβαλάνε μεγάλες ευθύνες για το ότι για χρόνια αποτέλεσαν διάυλο της καθεστωτικής δημαγωγίας κυρίως στα λεγόμενα “εθνικά θέματα” και δηλητηρίασαν το λαό με το σοβινιστικό μεσαίωνα και εθνοφασιστικούς μύθους, για τη σύμπλευση τους με πολλές πλευρές του καθεστωτικού σαμποτάζ της παραγωγής, όπως και για τον αποκλεισμό πρακτικά οποιασδήποτε πολιτικής έκφρασης εκτός από αυτή των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των προωθούμενων σε θέσεις εξουσίας ψευτοαριστερών εξωκοινοβουλευτικών. Ιδιαίτερα ο Σκάι και η Καθημερινή λόγω της προσέγγισης του Αλαφούζου με τους κινέζους της Cosco, λειτουργούν σα διαφημιστής της. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να κλείσει το ΜΕΓΑ, ούτε τώρα ξεκινάει εκστρατεία κατά του Σκάι για αυτές τις πλευρές που πολύ του αρέσουν.

Ο Σκάι βρίσκεται στο στόχαστρο του σοσιαλφασισμού για εκείνη του την πλευρά, που καταγγέλλει τη σοσιαλφασιστική βία, τις τραμπούκικες συμπεριφορές παρακρατικών στρατών του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια, την καταστροφική κυβερνητική πολιτική σε επενδύσεις όπως στο Ελληνικό, που τα έβαλε με το παρακράτος Κόκκαλη στο ποδόσφαιρο αν και τελικά συμβιβάστηκε με το Μαρινάκη για να αντιμετωπίσει το Σαββίδη, που σε γενικές γραμμές υπερασπίζει μία φιλοευρωπαϊκή πολιτική και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο πολιτικής ανεξαρτησίας απέναντι στους Σαββίδηδες (είναι χαρακτηριστικό ότι η Καθημερινή σήκωσε την είδηση για την απέλαση των ρώσων διπλωματών), ενώ σπάζοντας την παράδοση της “ενιαίας εθνικής γραμμής” για ιστορικά θέματα, τόλμησε να προβάλλει μία διαφορετική οπτική για το 1821 με ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο κατηγορήθηκε από τους ναζιστές της “ΧΑ” που έκαναν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του.

Είχαμε γράψει σε άρθρο μας το

Μάρτη του 2016 για το ΜΕΓΚΑ τα εξής που αποδεικνύονται σωστά: “Ομως τώρα τον ΔΟΛ δεν τον στραγγαλίζουν οι σοσιαλφασίστες για όλα αυτά τα εγκλήματα και τις αμαρτίες του, αλλά για όλα τα θετικά του, δηλαδή για τις φιλοευρωπαϊκές του δημοκρατικές πλευρές και βασικά για τις αντιστάσεις του στον φασισμό, και στον κλασικό ναζιστικό και στον δήθεν κόκκινο, οι οποίοι εφορμάνε αγκαλιασμένοι για να καταπιούν τη χώρα. Γι’ αυτό πρέπει να εναντιωθούμε στο στραγγαλισμό του ΜΕΓΚΑ, του ΔΟΛ και μετά του ΣΚΑΙ και του κάθε καναλιού και του κάθε συγκροτήματος ΜΜΕ που θέλει με τη σειρά του να πνίξει ή να ελέγξει το διακομματικό καθεστώς Τσίπρα. Ας μην έχει κανείς καμιά αμφιβολία: Ο νέου τύπου φασισμός, ο σοσιαλιμπεριαλιστικός πνίγει τώρα τους αστούς που αντιστέκονται και μετά θα εφαρμόσει την πιο σκληρή δικτατορία του, για τις φτωχές λαϊκές μάζες” (<http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/648->).

Μία νύξη για πιθανό καταλογισμό ευθυνών σε πυροσβεστική και αστυνομία από τον πρωθυπουργό, το πρόσχημα για το εμπάργκο

Το πρόσχημα για το κυβερνητικό εμπάργκο ήταν μια πληροφορία που μεταδόθηκε στο δελτίο του καναλιού ότι ο πρωθυπουργός έχει σκέψεις για απομάκρυνση των αρχηγών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για τις ευθύνες του στη φωτιά στο Μάτι, όπως διέρρευσε πηγές του Μαξίμου. Ο Τσίπρας διέψευσε ότι υπήρξαν ποτέ τέτοιες σκέψεις στο μυαλό του, ενώ την επόμενη έγινε μία συνέντευξη τύπου υπό τον Τζανακόπουλο, με τον Τόσκα και τους δύο αρχηγούς, μία συνέντευξη που εξόργισε και όσους δεν είχαν μέχρι τότε αγανακτήσει με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις φωτιές. Σε αυτή διαβεβαίωσαν όλοι ότι έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, και ότι όσοι κήκαν στις δοσμένες συνθήκες ήταν δεδομένο ότι θα καούν και δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα για αυτό. Ο Σκάι βρέθηκε έκθετος σε αυτή την κυβερνητική επίθεση γιατί μετέδωσε ένα ρεπορτάζ με βάση διαρροές τις οποίες χαρακτήρισε αξιόπιστες ενώ δεν επαληθεύθηκαν. Αυτό όμως είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην ελληνική ειδησεογραφία. Πλή-

θος διαρροών από το Μαξίμου έχουν γίνει ειδήσεις και επαληθεύονται ή διαψεύδονται από μια κυβέρνηση της καμαρίλας, των κλειστών συνεδριάσεων, της μυστικής διπλωματίας και της προβοκάτσιας. Το ότι οι διαρροές του Μαξίμου αποτελούν ειδησεογραφία σε μία σειρά ζητήματα που βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας, αντικαθιστώντας επίσημες ανακοινώσεις τύπου είναι δείγμα ενός συνολικότερου κυβερνητικού εμπάργκο στην ενημέρωση του λαού ακριβώς επειδή τον αντιμετωπίζει σαν εχθρό της καθώς λειτουργεί με ασύλληπτη συνέπεια ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα από στρατηγική οικονομική, εθνικοναζερτησιακή και δημοκρατική άποψη.

Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγορήσε τον Σκάι για ανεύθυνη δημοσιογραφία. Τον κατηγορήσε για εσκεμμένη και συνειδητή εχθρική ενέργεια κατά της χώρας, μέσω της υποτιθέμενης αυτής απόπειρας υπονόμησης των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας όταν μάλιστα όλοι αυτοί έδιναν την υπέρτατη μάχη για τη σωτηρία περιουσιών και ανθρώπων. Την Τετάρτη που έγινε το ρεπορτάζ, οι φωτιές της Δευτέρας είχαν σβήσει και είχε αρχίσει η διαδικασία της καταμέτρησης των σωρών που βρίσκονταν μέσα σε σπίτια, η οργή είχε ξεχειλίσει, οι κάτοικοι και η κοινωνία ζητούσαν παραιτήσεις, και η κυβέρνηση τα τινάζει όλα αυτά από πάνω της όπως τινάζει ένας γαλαζοαίματος τη σκόνη που σηκώνει ένας περαστικός κουρελής από το πέτο του σακακιού του.

Οι κραυγές των πυρόπληκτων μουτζούρωναν την εικόνα των αλάνθαστων και ηρωικά μαχόμενων που ήθελε να εμφανίσει η κυβέρνηση, και αυτές τις πρόβαλε κατεξοχήν ο Σκάι δίνοντας φωνή στην απόγνωση και στην αγανάκτηση των θυμάτων.

Το χειρότερο για την κυβέρνηση που έκανε ο Σκάι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι από την πρώτη στιγμή και για μέρες πήρε και μετέφερε τις εικόνες της φρίκης, τις εικόνες της πραγματικής κατάστασης. Είναι χαρακτηριστικό το ότι χρειάστηκε να περάσουν εννιάμισι ώρες για να βγει η πρώτη ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ώστε να έχει το χρόνο του ο Τσίπρας να εμφανισθεί σα στοργικός πρωθυπουργός στο κέντρο επιχειρήσεων πριν γίνει γνωστή η έκταση

της καταστροφής και οι πρώτοι νεκροί.

Γι’ αυτό το λόγο ξανά, για να κρύψουν την εικόνα, τις πρώτες ώρες μετά το ολοκαύτωμα της Δευτέρας, την Τρίτη 24/7, ημέρα της επετείου της αποκατάστασης της δημοκρατίας (!) απαγόρευσαν στον τηλεοπτικό σταθμό “να χρησιμοποιήσει ένα ελικόπτερο προκειμένου να μεταδώσει εικόνες από την βιβλική καταστροφή στο Μάτι και τον Νέο Βουτζά Αττικής, μη εγκρίνοντας την απαραίτητη άδεια για την εκτέλεση της πτήσης.

Λίγο αργότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρήσε να μεταδώσει εικόνες μέσω ενός drone που σιγήθηκε με στόχο μια γρήγορη καταγραφή της έκτασης της καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή. Αμέσως παρενέβη η αστυνομία, με άνωθεν εντολή, και απαίτησε από τον χειριστή του drone να το προσγειώσει απειλώντας τον με σύλληψη” (<https://www.liberal.gr/arthro/213872/epikairotita/2018/i-dimokratia-sta-kalutera-tis-apagoreusan-ston-ska-na-deixe-eikones-apo-psila.html#W1clrq-fBts.facebook>).

Ανοιχτά ζητάει σιωπητήριο ο Νεφελούδης

Στο μεταξύ και πριν αποκαλυφθεί η έκταση της καταστροφής με τη δεύτερη φωτιά στο Νέο Βουτζά, η κυβερνητική πλευρά είχε κατηγορήσει τον Σκάι ότι υπερβάλει για το μέγεθος της φωτιάς σε μία απόπειρα να πλήξει την κυβέρνηση, και στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ήταν σε συνεννόηση με τους εμπρηστές που εκπόνησαν αυτό το σχέδιο της ανωμαλίας, την “ασύμμετρη” επίθεση, και γι’ αυτό βρέθηκε επί τόπου από την πρώτη στιγμή (δες δήλωση συνεργάτη Παπαδημούλη, <https://thecaller.gr/callers-choice/sinergatis-papadimoulis-o-skai-metadidei-prin-fountosei-i-fotia/>). Πιο ανοιχτή ήταν η κατηγορία του γγ του υπουργείου Εργασίας, Α. Νεφελούδη που έγραψε στο facebook: “Για να καταλάβεις ποιοι είναι οι Νέρονες σε αυτή τη χώρα άκου Σκάι”. Σε επισήμανση ενός φίλου του ότι τέτοιες ώρες με τόσους νεκρούς, το θέμα δεν είναι πως μεταδίδει την καταστροφή το Σκάι και ότι λίγη σιωπή από την πλευ-

ΑΝΤΙΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Όταν εμφανίστηκε από οπουθενά μια σύγκρουση Ελλάδας-Ρωσίας μετά από 40 χρόνια ελληνορωσικού έρωτα από όλες τις κυβερνήσεις η ΟΑΚΚΕ τοποθετήθηκε με μια ανακρίβεια που χαρακτηρίζει αυτή τη σύγκρουση «στρατηγική προσποίηση» της κυβέρνησης Τσίπρα για να παραπλανήσει τη Δύση και να αναλάβει για λογαριασμό της έναν σημαντικό διπλωματικό ρόλο στα Βαλκάνια και στην Μεση Ανατολή, μέσα από τον οποίο δεν θα υπηρετήσει τα δυτικά αλλά τα ρωσοκινέζικα συμφέροντα.

Μα είναι δυνατό όλη η δυτική διπλωματία και μάλιστα αυτή της πιο ισχυρής οικονομικά και πιο οπλισμένης υπερδύναμης του κόσμου να είναι τόσο χαζή που να την κοροϊδέψει μια μισο-απομονωμένη κυβέρνηση μιας μικρομεσαίας και χρεωκοπημένης χώρας; Ναι είναι δυνατό όταν ένας μεγάλος ιμπεριαλισμός που βρίσκεται σε ραγδαία πτώση βρίσκεται απέναντι στη συμμαχία δυο μικρότερων, του ρωσικού και του κινέζικου που είναι όμως σε άνοδο. Μόνο έτσι θα μπορούσε να εξηγηθεί το γεγονός κατ' αρχιμότι ο αρχηγός της πρώτης είναι ένας φανατικός φίλος του αρχηγού της δεύτερης, ότι στην ηγεσία της Ευρώπης βρίσκεται μια τετράδα που αποτελείται από μια γερμανίδα καγκελάρια που υπήρξε ηγετικό στέλεχος της ανατολικογερμανικής νεολαίας επί Στάζι και η οποία έχει διασπάσει την Ευρώπη και βοηθήσει όσο κανείς την άνοδο των ρωσόφιλων στην εξουσία μιας σειράς χωρών της με εργαλείο το μεταναστευτικό που το κατασκεύασε συνενόησμε τον πρώην κνίτη που άνοιξε τις πύλες του Αιγαίου, από έναν πρόεδρο του ευρωπαϊκού συμβουλίου, τον Τουσκ που κατηγορείται επίμονα στη χώρα του ότι ήταν και είναι στενός φίλος της Ρωσίας, από έναν πρόεδρο της Κομισιόν που δεν χάνει την ευκαιρία να σαμποτάρει κάθε αντίσταση της ΕΕ στον Πούτιν και μια υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, τη Μογκερίνι που πάλεψε πολύ να πάρει αυτή τη θέση επειδή φιλορωσισμός της ήταν τόσο κραυγαλέος ώστε μια σειρά χωρες τις ΕΕ με πρώτες τις βαλτικές αντιτάχθηκαν μαχητικά σε αυτό αλλά δεν μπόρεσαν να κάμψουν τις αντιστάσεις της Μέρκελ.

Από την άλλη μεριά η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να είναι αυτή μιας μικρομεσαίας χώρας αλλά αυτή η χώρα είναι τόσο πολύ διαβρωμένη από την ρωσική υπερδύναμη ώστε η κυβέρνηση της να μην κινείται διπλωματικά όπως εκείνη μιας μικρής χώρας, αλλά όπως κινείται η υπερδύναμη στην οποία είναι εντελώς υποτελής. Μόνο μάλιστα επειδή της είναι εντελώς υποτελής η ρωσική διπλωματία εμπιστεύεται την κυβέρνηση Τσίπραόταν παριστάνει τον στενό φίλο ακόμα και τον υποτελή της αμερικάνικης υπερδύναμης χωρίς να ανησυχεί ότι θα την προδώσει αλλάζοντας πραγματικά στρατόπεδο.

Αλλά που ξέρουμε εμείς ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν άλλαξε πραγματικά στρατόπεδο; Απλά

εμείς είμαστε υλιστές και δεν πιστεύουμε στα θαύματα όπως οι ξεπεσμένες υπερδυνάμεις και γενικά οι αστοί σε παρακμή που πιστεύουν στα θαύματα όπως πίστεψαν όλοι μαζί, όλοι τους οι φιλόσοφοι, όλα τους τα ντοκτορά, όλοι τους οι διπλωμάτες και όλοι οι στρατιωτικοί τους ότι μια υπερδύναμη όπως η ρωσική εντελώς ξαφνικά απόφασισε να διαλύσει την «σοβιετική» και ανατολικοευρωπαϊκή της Αυτοκρατορία, δηλαδή πίστεψαν ότι μια αυτοκρατορία μπορεί να αυτοκτονήσει και ότι ο αρχηγός των φασιστικών απλωμένων σε όλον τον κόσμο μυστικών της υπηρεσιών που τον εμπιστεύτηκε όλος ο ρωσικός ιμπεριαλιστικός στρατός με τις 20.000 πυρηνικές κεφαλές, ο Γκορμπατσόφ, θα μπορούσε να γίνει ο εχθρός τους, ο κήρυκας της ειρήνης με τη Δύση και τελικά ο αρχηγός του εκδημοκρατισμού της Ρωσίας. Πίστεψαν στη συνέχεια ότι ο μετά από αυτόν αρχηγός της ειρήνης και της δήθεν φιλελευθεροποίησης του ρωσικού κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού θα γινόταν κάποιος Γέλτσιν, κομματικός γραμματέας του Σβερντλόφ, του κέντρου της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας. Αλλωστε για τους αστούς γενικά αλλά ειδικά για αυτούς σε παρακμή δεν προσδιορίζει το είναι τη συνείδηση αλλά η συνείδηση το είναι, όχι οι τάξεις τους ηγέτες τους αλλά οι ηγέτες τις τάξεις τους. Έτσι ήρθε ο Πούτιν, ο άλλος αρχηγός της ΚαΓκεΜπε που τον διόρισε ο Γέλτσιν και άρχισε να κινεί όλο αυτό το απέραντο καρκινικό δίκτυο πρακτόρων, πετρελειακών αγωγών και προβοκατσιών που όσο η Ρωσία υποτίθεται ότι ήταν νεκρή είχε κάνει μετάσταση μέσα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις αστικές τάξεις, σε όλα σχεδόν τα κόμματα και τις καγκελάρειους πλανήτες, πράγμα που οι φιλελεύθεροι που περιφρονούν τις συνομοσίες που είναι σύμφυτες με τους υπερσυγκετρωμένους επιθετικούς κρατικούς καπιταλισμούς δεν έχουν καν διανοηθεί πόσο είναι κοντά στο να τους πνίξουν.

Πως είναι δυνατό να άλλαξε λοιπόν ξαφνικά μυαλά ο Κοτζιάς ο καθοδηγητής όλων των σημαντικών στελεχών του ψευτοΚΚΕ για τη διεθνή πολιτική, όλη του την σοσιαλφασιστική ανατροφή, ιδεολογία και πρακτική, που τη συνέχισε αργότερα σαν συνασπισμαίος και μετά σαν στενός σύμβουλος του ΓΑΠ ο οποίος παρέδωσε τότε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ τη Σερβία του εθνοσοβινιστή Μιλόσεβιτς στη Ρωσία, και που την ανέπτυ-

ξε μετά σε διεθνές επίπεδο σαν ΥΠΕΞ της πιο φιλορωσικής κυβέρνησης όλων των εποχών και μπήκε μπροστά και κατάφερε με το αποφασιστικό ελληνικό βέτο, που μετά το ακολούθησαν και άλλες χώρες, να ανακόψει την απόπειρα της ΕΕ και των ΗΠΑ να κλιμακώσουν τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία. Η μήπως δεν ήταν οι Τσίπρας και Κοτζιάς που δώσανε το λιμάνι της θεσσαλονίκης και το κανάλι Εφιλον στον πούτινικό ολιγάρχη Σαββίδη, η αυτοί που αφαίρεσαν τη ΔΕΣΦΑ από το δυτικόφιλο Αζερμπαϊτζάν που κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό και το δώσανε στην εξαρτημένη από τη Γκάζπρον συμμαχία της ΣΝΑΜ, της Φλουξίς και της Εναγκάς; Η μήπως δεν ήταν αυτοί που προχθές κι όλες αντιτάχθηκαν πρώτοι και καλύτεροι στην απόφαση των χωρών της ΕΕ να απελάσουν διπλωμάτες της Ρωσίας για να απαντήσουν στη δηλητηρίαση των Σκριπάλ;

Αλλά ποια ήταν η πράξη του ντουέτου Τσίπρα Κοτζιά που έκανε τους αμερικάνους να πιστέψουν ότι η πολιτική συνείδηση τους άλλαξε; Και ποια ήταν η πολιτική πλατφόρμα της απάτης τους; Από ότι φαίνεται από τη σχετική αρθρογραφία αυτόπου κλόνησε και τους δυτικούς ήταν ότι το ντουέτο Τσίπρα-Κοτζιά ξεπέρασε τον πόλεμο των ρωσόφιλων εθνικιστών στην Ελλάδα για το όνομα και τα πολυληθή τους συλλαλητήρια και τολμήσε να υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι να βάλει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Παρόλο που όπως έχουμε γραψει αναλυτικά αυτή είναι μια υπόσχεση που δεν έχει λόγους να πραγματοποιηθεί όσο η κοινή γνώμη είναι καλά δουλεμένη ενάντια στη συμφωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει τίποτα για να την μεταβάλει, για τη Δύση είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση είναι φιλοδυτική στην πρόθεσή της. Μάλιστα ο Κοτζιάς και γενικότερα η κυβέρνηση σπρώχνουν για κάθε χρήση το σενάριο της γεωστρατηγικής μεταστροφής της ελληνικής διπλωματίας κατά τη Ρωσίας, που είναι το εξής: Όσο η αδύναμη Δημ. της Μακεδονίας δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ κινδυνεύει να ζητήσει προστασία από την Τουρκία, που είναι η αληθινή απειλή για την Ελλάδα. Επειδή η Τουρκία έχει συμμαχήσει με τη Ρωσία πρέπει για την ασφάλεια της Ελλάδας από την Ανατολή και από το Βορά η Δημ. της Μακεδονίας να μπει στο ΝΑΤΟ όπως έχει μπει και η Ελλάδα. Αλλά επειδή η Ρωσία δεν το θέλει αυτό μιας και εκτός από γενικά αντιδυτική είναι πλέον και φιλοτουρκική η Ελλάδα δεν μπορεί πια να έχει πολύ στενούς δεσμούς και μάλιστα δεσμούς υποτέλειας με τη Ρωσία οπότε πρέπει να στραφεί στις ΗΠΑ. Ειδικά ο Κοτζιάς έχει μετατραπεί ξαφνικά σε τόσο θερμό αντιτουρκο πατριωτή όσο παριστάνει τον φανατικό αντι-

θνικιστή στο μακεδονικό.

Αυτό το σενάριο δεν βολεύει απλά την κυβέρνηση για να πείσει τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να την εμπιστευτεί για να μπορεί να εισοδίσει στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή σαν ο κατ' εξοχήν έξυπνος και αποτελεσματικός εκπρόσωπος της Δύσης, ενώ θα παίζει το ρωσικό παιχνίδι όπως έχουμε αναλύσει πως κάνει στο μακεδονικό, αλλά τη βοηθάει στον πιο βασικό και κάρδιο ρόλο της σε αυτό το παιχνίδι. Ο βασικός διπλωματικός ρόλος αυτής της κυβέρνησης με την ξαφνική αντιρωσική μεταμπίση της είναι να πείσει την ΕΕ και πιο πολύ τις ΗΠΑ ότι η Τουρκία είναι πια εντελώς χαμένη για τη Δύση γιατί έχει προσχωρήσει στο ρωσικό ευρασιατικό άρμα και ότι δεν πρέπει πια η Δύση να κάνει υποχωρήσεις σε αυτήν και να φοβάται μήπως φύγει από το ΝΑΤΟ αφού ουσιαστικά έχει φύγει. Αλλά η Δύση δεν πρέπει να ανησυχεί για το γεγονός ότι έτσι θα μείνει χωρίς άμυνα απέναντι στη Ρωσία χωρίς δηλαδή πρόσβαση στον Ευξείνο Πόντο, στην Ουκρανία, στον Καύκασο, στα Βαλκάνια και τελικά στη Μέση Ανατολή γιατί η Ελλάδα με την υπέροχη ανοιχτή και έξυπνη διπλωματία της και την πολιτική της και πλεον την οικονομική της σταθερότητα, μπορεί να αντικαταστήσει την ισλαμική ταχα αντιδυτική Τουρκία σαν η αφοσιωμένη βάση της Δύσης.

Με δυο λόγια όλη αυτή η ξαφνική δήθεν αντιρωσική στροφή της Ελλάδας έχει έναν κύριο στόχο: Να απομονώσει εντελώς την Τουρκία από τη Δύση πράγμα για το οποίο δουλεύουν λυσσασμένα οι Μέρκελ, Τουσκ, Γιουνκέρ και Μογκερίνι αλλά και μια σειρά ψευτοφιλελεύθερα πολιτικά ρεύματα στις ΗΠΑ και να την ρίξει αυτανόρη στα χερια του Πούτιν και γενικά του ευρασιαστικού πολεμικού και φασιστικού μετώπου της. Αν αυτό συμβεί θα αποτελέσει μια γεωστρατηγική τραγωδία για την Ευρώπη καθώς θα την απομονώσει από κάθε κοντινή ενεργειακή πηγή εκτός από εκείνες που ελέγχει η Ρωσία. Αυτή η απομόνωση μπορεί να διευκολυνθεί με το να εμφανιστεί η Ελλάδα και να πει στη Δύση: Μπορώ εγώ να αναλάβω το ρόλο της συγκρατησης της Ρωσίας που έχετε αναθέσει στην Τουρκία και στα Βαλκάνια και στο Ευξείνο Πόντο και στη Μέση Ανατολή. Εμπιστευτείτε με.

Και αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση Τσίπρα Κοτζιά στις υφεσιακές απέναντι στη Ρωσία ευρωπαϊκές και αμερικάνικες πολιτικές δυνάμεις, αλλά σε αυτές που ανησυχούν με τη Ρωσία και οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ και, κυρίως στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή οι Τσίπρας και Κοτζιάς δεν μιλάνε στους τραμπικούς και τους μερκελιστικούς που τους έχουν μαζί τους αλλά σε αυτούς

που ως χθες τους είχαν εναντίον τους επειδή ήταν ανοιχτοί και ξεδιάντροποι φιλορωσοί. Απλά οι Τραμπ και οι Μέρκελ είναι εκεί για να τους βοηθήσουν στο να γίνουν πιστευτά τα ψέμματα και οι προσποιήσεις τους. Γι αυτό σκηνοθέτησαν τη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Φαινομενικά αυτό είναι πολύ παράξενο αφού το πιο μεγάλο ζήτημα είναι η εισβολή του πούτινικού κεφάλαιου στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή του Αγίου Όρους. Αν όμως διαβάσει κανείς ένα πολύ σημαντικό άρθρο για την αμερικάνικη στρατηγική σχετικά με την Ελλάδα στην Καθημερινή της 23^{ης} του Ιούλη (<http://www.kathimerini.gr/976110/article/epikairothta/politikh/ale3androypolh-mhlonths-eridos-gia-hpa---rwsia>) θα διαπιστώσει ότι θεωρούν χαμένο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την Αλεξανδρούπολη σαν τον σημαντικό πλεον και αξιόπιστο ενεργειακό αλλά και στρατιωτικό διάδρομο τους προς τον Ευξείνο Πόντο, την Ουκρανία και τα ανατολικά Βαλκάνια για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία χωρίς πια να στηρίζονται στην Τουρκία δηλαδή στον δρόμο των Στενών στον οποίο βασίζονταν ως τώρα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να τους δίνει την ανταπατή της ιδιοκτησίας του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σαν βάση για τη διοχέτευση του αμερικάνικου φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία ενώ στη Θεσσαλονίκη τους δίνει σαν παρηγοριά για την απώλεια του λιμανιού από τη Ρωσία την πρώτη θέση στην Εκθεση. Όπως λέει ο Πάιατ ο περσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει την επιλογή των ΗΠΑ να αναβαθμίσουν την Εκθεση σε προνομιακό συμμαχικό «κόμβο οικονομικής ανάπτυξης και ηγέτιδα σε ζητήματα πολιτικής» στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο της Καθημερινής «οι Δυτικοί αισθάνονται ότι «την πάτησαν» με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν το ίδιο και με εκείνα της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, ειδικά της τελευταίας, που είναι πιο κοντά στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Το λιμάνι της, τονίζουν στρατιωτικές πηγές με γνώση των ναυτοικών σχεδιασμών, μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη διέλευσης στρατευμάτων, οπλισμού και εφοδίων, σε περίπτωση ανάφλεξης στην Ουκρανία, και ενδεχόμενο κλείσιμο των στενών του Βοσπόρου από τη σύμμαχο της Ρωσίας, Τουρκία. Με μια βάση ελικοπτεριών στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και παρουσία σε Βουλγαρία και Ρουμανία, οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ δημιουργούν ένα στρατιωτικό «περιδέραιο» στον Νότο της Ρωσίας

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΙ

Συνέχεια από τη σελ. 4

ρά της κυβέρνησης δεν βλέπεται, απάντησε: “Εγώ αυτή τη σιωπή αναζητώ, αλλά βλέπεις άλλα γίνονται. Πάλι ανάποδα κοιτάς...”. Σιωπητήρια της χούντας, αυτά ζητάει ο Νεφελούδης.

Πέρα από τη στοχοποίηση του καναλιού η ίδια η γκαϊμπελίστικη δημαγωγία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε από την πρώτη στιγμή ένα κλίμα διχασμού, εχθρών και φίλων της κυβέρνησης, τη στιγμή που υποτίθεται ότι το θέμα ήταν η ενότητα απέναντι στις φωτιές. Το ίδιο είχε επαναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και με το δημοψήφισμα οπότε και στήθηκαν στον τοίχο τα ΜΕΓΑ και ΣΚΑΙ ως “μνημονιακά” κανάλια. Αυτή η στοχοποίηση συνεχίζεται: Όποιος κατηγορεί την κυβέρνηση για τις χαμένες ζωές και περιουσίες από τις φωτιές είναι εγκληματίας κατά του λαού και του έθνους, όποιος κατηγορεί την “κλιματική αλλαγή”, τις “ακραίες καιρικές συνθήκες” κ.α. είναι στο πλευρό του λαού και του έθνους που δίνει τη μάχη εκπροσωπούμενος από την κυβέρνηση-σωτήρα. Πως να μην αγανακτήσει όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε ξαφνικά υπόλογος γιατί δεν αναγνωρίζει ότι στο κυβερνητικό επιτελείο αξίζει παράσημο για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του...

Το πολεμικό κλίμα που έστησε η κυβέρνηση μετέφεραν οι δύο ανακοινώσεις κατά του Σκάι, η κομματική του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε το εμπάργκο, και αυτή του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού που ουσιαστικά προαναγγέλλει την εκστρατεία για το κλείσιμο του σταθμού αφού τον παρουσιάζει σα μία διαρκή πηγή πολιτικής ανωμαλίας από τη γέννηση του μέχρι σήμερα, και καταγγέλλει ότι έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί και στο μέλλον. Δηλαδή δε σώνεται. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο Σκάι: “επιχειρεί τώρα να υπονομεύσει τον αγώνα Πυροσβεστικής και Αστυνομίας και

να κάμψει το ηθικό όσων δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, τη μάχη για τον περιορισμό των συνεπειών μιας πρωτοφανούς καταστροφής. Το ηθικό, όμως, των επιτελικών στελεχών της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αλλά και όλων όσων δίνουν τη μάχη στο πλευρό των πολιτών δεν πρόκειται να καμφθεί από τα ψέματα του ΣΚΑΙ. Κάθε Έλληνας πολίτης γνωρίζει άλλωστε τις πρακτικές και το ρόλο του. Γνωρίζει πως ό,τι έκανε σήμερα το έχει κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνει στο μέλλον. Ο ΣΚΑΙ απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι παραμένει πιστός στην παράδοση της υπονόμευσης και της προβοκάστιας”.

Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η δήλωση του Ρουβίκωνα, δεν άφησε κανένα περιθώριο να μην κάμψει τον Σκάι: “«Τον ΣΚΑΙ θα τον κάψουμε. Σήμερα αύριο σε δέκα χρόνια δεν ξέρω.. Αλλά θα τον κάψουμε. Και θα χορεύουμε σαν ινδιάνοι γύρω από τα αποκαΐδια του»”.

Οι Καμμένος και Πολάκης συμπλήρωσαν την εικόνα του Σκάι ως “εχθρού του λαού και του έθνους”. Ο μεν Καμμένος για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων απεύθυνε το εξής μήνυμα στον Πορτοσάλτε: “ΔΕΝ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ συνέχισε να πληρώνεται διαφημιζοντας τις προσευχές του Ερτογάν για χατήρι του μετόχου σου”.

Ο δε Πολάκης (που ήθελε να χάσει δημοσιογράφο τρία μέτρα κάτω από το γη) αναφώνησε “Επιτέλους” για το εμπάργκο και αποκήρυξε το Σκάι ως “επικεφαλής βοθροκάναλο της διαπλοκής” (<http://www.skai.gr/news/politics/article/379481/e-bargo-suriza-ston-skai-enohlisi-prothupourgou-gia-ta-peri-karatomiseon/>).

Προηγούμενος τέτοιος “επικεφαλής της διαπλοκής” ήταν για τους φασίστες ηγέτες του Σύριζα το ΜΕΓΑ. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της Όλγας Τρέμη

για το κλείσιμο του καναλιού. Μιλάει για επίθεση στρατηγικού πολιτικού χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ στο κανάλι παρόλο που δεν αναγνωρίζει τον κεντρικό του πολιτικό ρόλο για το κλείσιμο του, ακολουθώντας το σενάριο των αντιθέσεων ανάμεσα στους μετόχους, χωρίς να βλέπει ότι και ο τρόπος που λειτούργησαν αυτές ήταν τμήμα του ίδιου πολιτικού σχεδίου, από τη στιγμή που ανάμεσά τους υπήρχε ένας άνθρωπος του καθεστώτος, ο Μπόμπολας. Λέει συγκεκριμένα “Υπήρχε όμως στρατηγική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ που συμπυκνώνεται σχηματικά στην εξής λογική: «Είσαι το σύμβολο της διαπλοκής», έτσι αυθαίρετα, «και άρα εγώ, η κυβέρνηση, λέω ότι μάχομαι τη διαπλοκή, η οποία προσωποποιείται στο ΜΕΓΑ» (<https://www.protothema.gr/stories/article/620012/olga-tremi-pos-oi-metohoi-kai-osuriza-ekleisan-to-mega/>). Η ίδια στρατηγική ακολουθείται σήμερα ενάντια στον Σκάι. Τότε στο στόχαστρο ήταν ο φιλοευρωπαϊός Ψυχάρης, τώρα στο στόχαστρο είναι ένας αντίστοιχος φιλοευρωπαίος ο Αλαφούζος. Για χρόνια άλλωστε είχε δεχθεί την επίθεση του καθεστώτος ώστε να συντριβεί ο Παναθηναϊκός που ανήκε παλιότερα στο άλλο ισχυρό ντόπιο μη ανατολικό κεφάλαιο εκείνο των Βαρδινογιάννηδων. Έτσι έπρεπε να επικρατήσει για πάνω από 30 χρόνια στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του πρώην πράκτορα της Στάζι και αγαπημένο παιδί του σοσιαλφασισμού και της Ρωσίας Κόκκαλη.

Αν ο Σκάι κάνει το λάθος που έκανε και το ΜΕΓΚΑ και κάτι τέτοιο φαίνεται από την τελευταία ανακοίνωση του, και περιμένει τη σωτηρία του από την επόμενη κυβέρνηση την οποία με πάθος διακηρύσσει ότι θα αναλάβει η ΝΔ, διαβεβαιώνοντας όλα τα θύματα του σοσιαλφασισμού ότι τότε θα βρουν δικαίωση, θα βρεθεί κι αυτό στην ίδια μοίρα με το ΜΕΓΚΑ. Όπως

έκανε και με τις τηλεοπτικές άδειες, η ηγεσία Κ. Μητσοτάκη στη ΝΔ άφησε εντελώς ακάλυπτο απέναντι στις κυβερνητικές επιθέσεις το τηλεοπτικό κανάλι που σήκωσε το βάρος της μετάδοσης των καταγγελιών των πολιτών. Σε ότι αφορά τις ίδιες τις φωτιές απέφυγε από την πρώτη στιγμή τις καταγγελίες, την πίεση για παραιτήσεις και για άμεση διερεύνηση των ευθυνών των κυβερνητικών στελεχών, κράτησε ήπιους τόνους για τον Τσίπρα, ενώ τις πρώτες μέρες κράτησε μακριά τα στελέχη της από το να εμφανίζονται στην τηλεόραση, και να κάνουν τοποθετήσεις για όσα φρικτά έρχονταν στη δημοσιότητα κάθε τόσο αφήνοντας τα θύματα χωρίς πολιτική στήριξη, με το πρόσχημα της λεγόμενης “υπεύθυνης αντιπολίτευσης” που δεν εμπλέκεται σε “κομματικές αντιπαραθέσεις”, που δεν είναι τίποτα άλλο από σωσίβιο στην κυβέρνηση. Αυτό σήμαινε στην πράξη εγκατάλειψη των θυμάτων γιατί αληθινή στήριξη στα θύματα σημαίνει να αποδοθούν οι ευθύνες για το έγκλημα, άλλωστε αυτό ζητούσαν και τα ίδια τα θύματα. Στη συνέχεια ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση για τις μπουλντόζες, και υιοθέτησε πλήρως την επιχειρηματολογία για διαχρονικές ευθύνες για τα αυθαίρετα, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν τελικά έφταιγαν τα αυθαίρετα για την καταστροφή ή οι κυβερνητικοί χειρισμοί, ή τι έφταιγε πιο πολύ και τι έφταιγε πιο λίγο. Έφταιξαν όλα ήταν η θέση της ΝΔ και σε ότι αφορά τις μπουλντόζες, καλό είναι να προχωρήσουν, σε ότι αφορά τις κυβερνητικές ευθύνες, καλό είναι να ασχοληθεί μόνο η δικαιοσύνη. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ούτε κι από εκεί θα κινδυνέψει η κυβέρνηση, ζήτησε τη διερεύνηση των ευθυνών από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή από το πιο ελεγχόμενο κυβερνητικά κομμάτι της δικαιοσύνης.

Το θέμα της εναντίωσης των δημοκρατών στην κυβερνητική επίθεση στον ΣΚΑΙ δεν είναι μία υπόθεση που έχει να κάνει με την υποστήριξη του ίδιου του καναλιού ή του Αλαφούζου. Πρόκειται για την υπεράσπιση του αστοδημοκρατισμού που απειλείται από τα δεξιά από το φασισμό και όχι από τα αριστερά, από την επανάσταση και το συνειδητό προλεταριάτο και τους ταξικούς του αγώνες. Πρόκειται για την αντίσταση στο νέο σοσιαλφασιστικό διακομματικό καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ, ψευτοΚΚΕ, ΧΑ που ετοιμάζεται να ασκήσει δικτατορία στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ηγεμονικό καραμανλικό τμήμα της ΝΔ και το ηγεμονικό λαλιωτικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ. Τα μαθήματα του ΜΕΓΚΑ έχουν καταγραφεί*, και δείχνουν ότι μόνο ένα πλατύ δημοκρατικό κίνημα μπορεί να σταματήσει τον ταχύ βηματισμό των φαιο“κόκκινων” προς τη δικτατορία, δηλαδή τη φίμωση όλων των αντιπολιτευτικών καναλιών, τη συκοφάντιση και τη βίαιη καταστολή, κρατική και παρακρατική κάθε αληθινής αστικής και αργότερα λαϊκής αντιπολίτευσης, και τελικά τη συντριβή του λαού με την πιο μεγάλη φτώχεια και βύθιση στην πολιτική άγνοια, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του πολιτικού τους αφεντικού, του φασιστικού πούτινικού καθεστώτος και του ρωσοκινεζικού άξονα του πολέμου. Όσοι μέσα στην αστική τάξη ή μέσα στο λαό πιστεύουν ότι θα τους σώσει η Ευρώπη κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Η φωτιά στην Ευρώπη έχει φτάσει στη Μαραθώνος της και αν δεν σβήσει εκεί θα φάει οπωσδήποτε και το Μάτι της.

* Δες άρθρα Νέας Ανατολής, Αντίσταση στη φασιστική δικτατορία πούτινικού τύπου που ετοιμάζει το καθεστώς Τσίπρα – Όχι στη φίμωση του Μέγκα, 31/3/2016, Η φασιστική κυβέρνηση Τσίπρα κλείνει το ΜΕΓΚΑ, 28/4/2016.

ΑΝΤΙΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας στην Ουκρανία και να επιτηρούν καλύτερα τη Μαύρη Θάλασσα και τα στενά του Βοσπόρου. Ως απάντηση η Μόσχα δημιούργησε στην πόλη Νις της νότιας Σερβίας βάση για «ανθρωπιστικούς σκοπούς» και φέρεται να σχεδιάζει άλλη μια στα σύνορα Σερβίας – Ρουμανίας»

Στην πραγματικότητα όλα αυτά

είναι μια καλοστημένη προβοκάτσια. Η ρώσικη ανερχόμενη υπερδύναμη θα δουλεύει αθόρυβα σε γενικές γραμμές μέσω όλων των πρακτόρικων κομμάτων ηγεσιών, όλου του κρατικού μηχανισμού, σχεδόν όλης της εκκλησίας, και του μεγαλύτερου μέρους των ΜΜΕ για να προωθεί αθόρυβα την αντιευρωπαϊκή αντιαμερικανική πολιτική της σε όλη την Ελλάδα. Αντίθετα

οι ΗΠΑ, που ήδη κουβαλάνε μια βαριά ιμπεριαλιστική κληρονομιά θα κάνουν όλη την αντιπαθητική επεμβατική τους δουλειά στο περιορισμένο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης που τους έχουν διαθέσει οι πράκτορες της Ρωσίας καθώς και στη σαβιδοκρατούμενη Θεσσαλονίκη. Έτσι την κατάλληλη ώρα που θα κριθεί το παιχνίδι στα Βαλκάνια οι ΗΠΑ όχι μόνο δεν θα βρίσκουν κα-

μιά βάση να στηριχθούν, αλλά η παρουσία τους θα αποτελεί ένα θαυμάσιο πρόσχημα για να επέμβουν τα αληθινά φασιστικά αφεντικά για την «απελευθέρωση» της χώρας από το ρώσικο στρατό. Χωρίς πολιτική δουλειά μέσα στις μάζες, ιδιαίτερα τις εργαζόμενες, από ένα πραγματικό εθνοανεξαρτησιακό, αντιιμπεριαλιστικό και διεθνιστικό κίνημα που θα αντισταθεί στο

ρώσοκινεζικό φασιστικό άξονα σύμφωνα με τη συνείδηση του λαού μας, δηλαδή χωρίς να υποκύψει με το ζόρι σε επιθυμίες άλλων ιμπεριαλιστών δεν θα υπάρχει καμία νίκη παρα μόνο θρίαμβος της διάσπασης και της προβοκάστιας που θα προωθεί ο άξονας.

Το παρακάτω είναι ένα πολύ συνοπτικό κείμενο για την κατάσταση της χώρας και τα καθήκοντα μας που γράφτηκε πριν τη σφαγή στο Μάτι, αλλά την εξηγεί σε ένα ευρύ-

τερο πλαίσιο από το πιο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο έχουμε γραφεί για αυτήν τις τελευταίες μέρες

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ψευτοΚΚΕ και ναζήδες της Χ.Α. σε συνεργασία με τις ηγεσίες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΔΥΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΡΩΣΙΑΣ - ΚΙΝΑΣ

Αντίθετα με τις διαβεβαιώσεις της η κυβερνητική συμμορία Τσίπρα θα βυθίσει τη χώρα σε ακόμα μεγαλύτερη πείνα και ανεργία. Αυτό γιατί θα συνεχίσει να σαμποτάρει κάθε τομέα της σύγχρονης παραγωγής μεγάλης και μικρής, ιδιαίτερα της βιομηχανικής, καθώς και την έρευνα και την τεχνική εκπαίδευση. Ο ανομολόγητος στόχος της συμμορίας είναι να δώσει τα βασικά κλειδιά της οικονομίας και πάνω απ όλα τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού στο φασιστικό άξονα Ρωσίας-Κίνας, κάτω από την ηγεσία της πρώτης που είναι μια στρατιωτική, ενεργειακή, και διπλωματική ιμπεριαλιστική υπερδύναμη.

Αν προσέξει κανείς το που πάνε οι ενεργειακές πηγές, τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι της χώρας, θα διαπιστώσει ότι πάνε κυρίως στα χέρια της Ρωσίας και της Κίνας (, Γκαζπρωμ, λιμάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, ΑΔΜΗΕ) καθώς και στα χέρια των συνεργαζόμενων με τη Ρωσία μονοπωλιών της Ευρώπης (ιταλικοί Σιδηρόδρομοι, ιταλική ΣΝΑΜ επικεφαλής συμμαχίας που ελέγχει τον αγωγό ΤΑΡ, γερμανική Φράνκορτ, γαλλική Τοτάλ). Επίσης, εδώ και δεκαετίες οι πιο σκανδαλώδεις εκχωρήσεις δημόσιου πλούτου γίνονται στους ντόπιους κρατικούς ολιγάρχες που έχουν δεσμούς με τη Ρωσία (Μπόμπολας, Κόκκαλης, Κοπελούζος Γερμανός, Μυτιληναίος κ.α).

Αυτή η παράδοση πλούτου προστατεύεται από τους συνεργαζόμενους με τη Ρωσία κμονοπωλιστές εντός της ΕΕ, κυρίως από εκείνους που είναι εξαρτημένοι από τους ρώσικους υδρογονάνθρακες. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι αυτών των μονοπωλιών αποσπούν σταδιακά όλο και πιο ισχυρές θέσεις στην ΕΕ μέσα από τις οποίες στηρίζουν με πάθος τη συμμορία Τσίπρα. Τέτοιοι είναι οι Γιουνκέρ και Μογκερίνι, οι Μέρκελ και Στάινμαγιερ, οι Ρέντζι και Πέτρε Γκρίλο, αλλά και οι Κουρτς, Σαλβίνι και οι Ορμπάν. Αλλά και η γαλλική στήριξη στη συμμορία Τσίπρα οφείλεται κυρίως στις παροχές της προς το πετρελαϊκό μονοπώλιο της Τοτάλ, το οποίο η Ρωσία εξαρτά με να του εξασφαλίζει του πλούσια πεδία εξόρυξης στην Αρκτική και στα συμμαχικά της κράτη Ιράν και Ιράκ. Τέλος η συμμορία έχει την πλήρη υποστήριξη του ποουτινικού και αντιευρωπαϊκού Τραμπ..

Η ποουτινική Ρωσία θέλει την Ελλάδα έναν αποικιακού τύπου διάδρομο ενεργειακής και πάνω απ' όλα διπλωματικής διεξόδου της στην ΕΕ, ενώ η Κίνα τη θέλει μια βάση οικονομικής διεξόδου στην ΕΕ. Αυτή την αποικιοποίηση δεν θα την επέτρεπε ποτέ μια Ελλάδα με ανεπτυγμένη βιομηχανία και ένα ισχυρό και οργανωμένο προλεταριάτο. Γι' αυτό οι σαμποταριστές θέλουν να τα σκοτώσουν και τα δύο.

Στην καταστροφική της αυτή πολιτική η κυβέρνηση Τσίπρα έχει δίπλα της τις ηγεσίες και των υποτιθέμενων φιλοευρωπαϊκών κομμάτων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ οι οποίες κάτω από την πολύχρονη εσωκομματική δουλειά των ρωσόδουλων Α. Παπανδρέου, Λαλιώτη (προωθητή των Σημίτη, Γ. Παπανδρέου στην εξουσία), και Καραμανλή του Β' (προωθητή του Σαμαρά) έχουν επιβάλει τη στρατηγική συμμαχία της χώρας με το ρωσοκινεζικό άξονα. Να γιατί οι ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ χαιρετίζουν κάθε σκανδαλώδη εκχώρηση δημοσίου πλούτου στους ρωσοκινεζούς κρατικο-μονοπωλιστές, ενώ μόνο για τα μάτια της ΕΕ διαμαρτύρονται όταν η κυβέρνηση Τσίπρα σαμποτάρει με λύσσα μέσα στην πιο μεγάλη ανεργία τις πιο μεγάλες ντόπιες ή δυτικές βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις (Ελληνικό, Χρυσός Χαλκιδικής, Αφάντου Ρόδου, υδατοδόμια κλπ). Σημειώνουμε εδώ ότι ενώ είναι η κυβέρνηση Τσίπρα που έφτασε το παραγωγικό σαμποτάζ σε πρωτοφανή ύψη, κυρίως χρεοκοπώντας τις τράπεζες το 2015, δεν το ξεκίνησε αυτή. Το ξεκίνησε ο Α. Παπανδρέου και μετά ανέχισαν οι Σημίτης, Γ. Παπανδρέου, Καραμανλής και Σαμαράς. Αυτό το σαμποτάζ γινόταν και γίνεται κυρίως με περιβαλλοντικά προσχήματα, ή εμφανίζεται σαν γραφειοκρατική καθυστέρηση και διαφθορά, ενώ έχει στο κέντρο του την αύξηση της τιμής της ενέργειας για τη συντριβή της βαριάς βιομηχανίας.

Όμως τον πιο ενεργητικό ρόλο στο παραγωγικό σαμποτάζ, ιδιαίτερα στη βιομηχανία και στη μέση τεχνική εκπαίδευση, τον έπαιξε το αντεργατικό για αυτό και λυσσαλέα αντιβιομηχανικό ψευτοΚΚΕ, (το κόμμα που έστησαν μετά το 1956 οι σοβιετικοί ψευτοκομμουνιστές παλινορθωτές του καπιταλισμού στην ΕΣΣΔ αφού διάλυσε το παλιό ηρωικό ΚΚΕ) και το εισοδητικό του απόσπασμα στην παλιά αστική τάξη, ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτά τα δύο κόμματα και η εξωκοινοβουλευτική ουρά τους αντί να παλεύουν, όπως κάνουν οι μαρξιστές, για να μετατρέψουν τις παραγωγικές δυνάμεις σε κτήμα του λαού αποσπώντας τες με επαναστατικό αγώνα από την καπιταλιστική τους χρήση, τις καταστρέφουν ενώ διατηρούν τον καπιταλισμό και μάλιστα στην πιο απεχθή μορφή του. Είναι χαρακτηριστικό πόσο αυτά τα δυο κόμματα στηρίχτηκαν για να κάνουν σαμποτάζ στο αστικό κράτος, ιδιαίτερα στο ΣτΕ (πχ Λιπάσματα της Δραπετσώνας, ΤΥΧ, Αχελώος, Ελληνικό κλπ). Επίσης όποτε οργάνωναν παρατεταμένες απεργίες, και όχι τις γνωστές 24ωρες λιτανείες, το έκαναν σε τέτοιες συνθήκες και με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνουν εργοστάσια (Πιρέλι, Χαλυβουργία Ασπροπύργου) ή να καταστρέφουν εργοστάσια για να δίνονται σχεδόν τζάμπα στα νέα αφεντικά (Επισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα που την πήρε η ΚΟΣΚΟ και τώρα την σκοτώνει για να τη γεμίσει κοντέινερ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ δραστήριο ρόλο στο βιομηχανικό σαμποτάζ στο πλευρό της ψευτοαριστεράς παίζει και η ανοιχτά αντιβιομηχανική ξετσιπτα ρωσόδουλη ναζιστική συμμορία της ΧΑ (δες στάση της στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου και το Χρυσό της Χαλκιδικής). Την ταξική φύση αυτού του φαιο-«κόκκινου» αντιβιομηχανικού μπλοκ την αποκάλυπτει το γεγονός ότι καταγγέλλει σαν υπεύθυνους των δεινών του λαού αποκλειστικά τους ευρωπαίους και τους ντόπιους καπιταλιστές ενώ σιωπά και φροντίζει να μη θίγονται οι τρομερές εκχωρήσεις δημόσιου πλούτου στους ρωσοκινεζούς κρατικοκαπιταλιστές και τους δυτικούς συνεργάτες τους.

Είναι σκανδαλώδης η ανοχή του ψευτοΚΚΕ στην ΚΟΣΚΟ η οποία έχει κάνει γαλέρες τις αποβάθρες 2 και 3, ποδοπατώντας κάθε αρχή εργατικής νομοθεσίας. Μόνο τελευταία το ΠΑΜΕ, που ελέγχει εδώ και 4 χρόνια το σωματείο στις προβλήτες 2 και 3, κάνει κάποιες ολιγοήμερες απεργίες που όμως τις σταματάει ξαφνικά χωρίς καμιά πρακτική υποχώρηση της ΚΟΣΚΟ. Το βασικό είναι ότι δεν τις κάνει θέμα στα κανάλια για να μη μάθει τίποτα ο λαός για το κινέζικο κάτεργο. Αυτές τις απεργίες τις κάνει για ξεκάρφωμα στους λιμενεργάτες που βλέπουν ότι στη διπλανή προβλήτα 1 που την πήρε η ΚΟΣΚΟ πιο πρόσφατα - και όπου διατηρήθηκαν τα παλιά σωματεία των λιμενεργατών που είχαν παλέψει να μη πάρει η ΚΟΣΚΟ το λιμάνι-, οι εργασιακές συνθήκες είναι ασύγκριτα καλύτερες από ότι στις 2 και 3. Μάλιστα ακόμα και η ολιγόωρη

απεργία του 2014 που έκανε το ΠΑΜΕ λειτούργησε υπέρ της ΚΟΣΚΟ. Γιατί τότε η ΟΜΥΛΕ (η ομοσπονδία των λιμενεργατών) είχε προσφύγει στην ΕΕ κατά της παραχώρησης της προβλήτας 3 στην ΚΟΣΚΟ επειδή αυτή δεν σεβόταν τα εργατικά δικαιώματα. Έτσι η ΕΕ δεν ενέκρινε την παραχώρηση. Μετά την ολιγόωρη απεργία του 14 οπότε δημιουργήθηκε και το σωματείο του ΠΑΜΕ στις προβλήτες, η ΕΕ έδωσε την έγκρισή της.

Είναι το παραγωγικό σαμποτάζ δεκαετιών (που μέρος του είναι και το σαμποτάρισμα κάθε παραγωγικής λειτουργίας του δημοσίου) η βασική αιτία για τη χρεωκοπία του 2009 οπότε και για τα μνημόνια των πιστωτών. Και επειδή το σαμποτάζ συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση μέσα στην κρίση, οπότε δεν γίνονται επενδύσεις, παραμένει τεράστια η ανεργία. Έτσι **ο ατέλειωτος εφεδρικός στρατός των ανέργων αναγκάζει τους εργαζόμενους να πουλάνε όσο-όσο την εργατική τους δύναμη. Αυτό δίνει στους μικρούς και μεγάλους καπιταλιστές, ειδικά στα παραγωγικά πιο καθυστερημένα τμήματά τους, τη δυνατότητα να συντρίβουν τα μεροκάματα και να σκοτώνουν τους εργαζόμενους στη δουλειά συχνά κλέβοντας τους υπερωρίες και ένσημα.**

Αυτή η υπερεκμετάλλευση της εργατικής δύναμης είναι το δώρο που δίνουν οι σαμποταριστές στα ντόπια και στα δυτικά κεφάλαια σαν αντάλλαγμα για τα πλήγματα που δίνουν στην παραγωγική τους ανάπτυξη. Να γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει όλα τα μνημονιακά μέτρα που περιορίζουν τους μισθούς και τις συντάξεις και κανένα από τα μέτρα που ξεμπλοκάρουν τις επενδύσεις όπως πχ τα μέτρα για να μην καθυστερούν οι αδειοδοτήσεις επενδύσεων ή οι δικαστικές αποφάσεις που είναι σχετικές με επιχειρήσεις. Το πιο αποκαλυπτικό είναι πόσο αύξησε τη φορολογία και στις εισφορές στις πιο υγιείς μικρές επιχειρήσεις στην πόλη και στην ύπαιθρο για να τις στραγγαλίσει.

Για να μπορέσει η συμμορία Τσίπρα να επιβάλει τη ρωσοκινεζική κυριαρχία στη χώρα και να μην απειλείται αυτή από την πτώση της στις όποιες εκλογές έχει εξαπολύσει εκστρατεία για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης, της Τηλεόρασης και κυρίως του Στρατού για τον έλεγχο του οποίου ο Τσίπρας χρειάζεται τόσο πολύ τον ρωσόφιλο σοβινο-φασίστα Καυμένο, Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καταλάβει την κρατική μηχανή ώστε να μπορέσουν τελικά η Ρωσία και η Κίνα κάτω από οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση να επιβάλουν μια δικτατορία που να έχει όμως κοινοβουλευτικό μανδύα, γιατί θέλουν την Ελλάδα μέσα στην ΕΕ ώστε να μπορούν να διεισδύουν σε αυτήν, να τη διασπούν και να την αφοπλίζουν.

Η χρησιμότητα της πολιτικής «μέσα στην ΕΕ ενάντια στην ΕΕ» αποδείχθηκε στο προσφυγικό όπου ο προβοκάτορας Τσίπρας άνοιξε πραξικοπηματικά, σε συνεννόηση μόνο με τη Μέρκελ και όχι με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, την ευρωπαϊκή πύλη του Αιγαίου για να προκαλέσει σε συνεργασία με τους δουλεμπόρους την πιο μαζική μεταναστευτική ροή όλων των εποχών. Έτσι διασπάστηκε η ΕΕ και δυναμωσαν μέσα της οι φασίστες που όλοι ανεξαιρέτα είναι εχθροί της Ένωσης και θερμοί υπερασπιστές της ποουτινικής Ρωσίας. Την ίδια χρησιμότητα έχει για τη ρωσική διπλωματία η διαμάχη για το «όνομα» με την οποία η Ελλάδα όντας μέλος της ΕΕ κατάφερε και πέτυχε να κρατήσει έξω από την ΕΕ και κυρίως το ΝΑΤΟ, τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τώρα επιτρέπει σε αυτή να ξεκινήσει διαδικασία ένταξης της στην ΕΕ για να τη διασπάσει εσωτερικά με την πειστική ανάμειξη των Μέρκελ, Γιουνκέρ και Μογκερίνι, πράγμα θα σπρώξει πιο πολύ τους εθνικιστές εκεί προς την Ρωσία. Όσο για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ εκτιμάμε ότι αυτή θα αποτραπεί για μια ακόμα φορά από τη τη καραμανλο-σαμαρική ΝΔ που ετοιμάζει το κατάλληλο πνεύμα στις μάζες. Τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει και το ακραϊφώνως αμερικανόφιλο κόμμα και μάλιστα τόσο πολύ ώστε για ξεκάρφωμα να σκηνοθετεί κόντρες με τη Ρωσία για να καθησυχάζονται οι δυνάμεις στις ΗΠΑ που ελέγχουν το στρατό και που είναι ακόμα στη γραμμή ότι κύρια απειλή για τη Δύση είναι η Ρωσία. Έτσι μπορεί να αναλαμβάνει κεντρικό διπλωματικό ρόλο εκ μέρους όχι μόνο της ΕΕ αλλά και των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή για να προωθεί ύπουλα τα ρώσικα συμφέροντα. Εκείνο πάντως που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι και το ψευτοΚΚΕ και οι ναζί παρά το αντιευρωπαϊκό μένος τους δηλώνουν ανοιχτά ότι θέλουν η χώρα να είναι στην ΕΕ αλλά ταυτόχρονα φροντίζουν να τη μισεί στο έπακρο λέγοντας του διαρκώς ότι πεινάει εξαιτίας των μνημονίων που η ΕΕ που επέβαλε.

Αλλά οι εκκαθαρίσεις μόνες δεν φτάνουν για να προετοιμάσουν μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Χρειάζονται και μηχανισμοί ωμής πολιτικής βίας, τέτοιοι όμως που να μην χρεώνονται την κοινοβουλευτική πρόσοψη του νέου καθεστώτος. Ο πιο βασικός τέτοιος μηχανισμός είναι αυτός των ναζιδων της ΧΑ, που δεν αποκλείεται να φτιασίδωθεί κάπως και να αποκτήσει κάποια πιο πλατειά, πιο «καθωσπρέπεια», πιο «μετωπικά» χαρακτηριστικά για να βγάλει από πάνω του το καθαρό ναζιστικό στίγμα. Αυτό δεν διευκολύνει την ποουτινική Ρωσία η οποία προσπορίζει ότι ξαναπαίζει το αντιφασιστικό ρόλο που είχε στον β παγκόσμιο πόλεμο αντιστεκόμενη σε μια γερμανική Ευρώπη που τάχα ξαναγυρίζει στους ναζί και μέσω των ουκρανών ναζί έχει ήδη εξαπολύσει πόλεμο στη Ρωσία! Οι χρυσαυγίτες κανίβαλοι είναι επιφορτισμένοι σε κάθε περίπτωση με το να ασκήσουν μαζική βία στο λαό οργανώνοντας τάγματα εφόδου αλλά κυρίως πυρήνες κανιβαλών στην αστυνομία και ιδιαίτερα στο στρατό. (Γι αυτό και οι στρατιωτικές τιμές και ο ειδικός «εθνικός ρόλος» στον πιο ανοιχτά ρωσόδουλο ναζιστή Κασιδιάρη). Όσο για τη βία στα αντίπαλα κομμάτια της αστικής τάξης το νέο καθεστώς την έχει αναθέσει σε αριστερά στη μορφή και υπερδεξιά στην ουσία της πολιτικής τους αποσπάσματα του. Τέτοια είναι οι φιλο-εθνικοσοσιαλιστές Πυρήνες της Φωτιάς (δες προκήρυξη για τη Χ.Α. με θετική αναφορά στο ναζιστή Α. Καλέντζη, www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/98) και ο κυβερνητικός Ρουβίκωνας. Αυτά τα αποσπάσματα χτυπάνε τα ίδια ακριβώς κομμάτια της αστικής τάξης που χτυπάνε με πιο «πολιτικές μεθόδους» ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψευτοΚΚΕ.

Η αστική τάξη εξαιτίας της ιστορικής εξάρτησής της από τον κάθε φορά ανερ-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΡΩΣΟΔΟΥΛΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Ολόένα και περισσότερες φαιο-«κόκκινες» πολιτικές δυνάμεις παίρνουν την εξουσία στην Ευρώπη. Πρόκειται για προπομπούς και κουίσλικς της μεγαλωρωσικής νεοτσαρικής και νέο-χιτλερικής επίθεσης που ετοιμάζεται για τη στρατιωτική της κατάληψη. Ιδιαίτερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία η τάση της ανόδου των ρωσόδουλων στην εξουσία εμφανίζεται σε μια σειρά χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Αυστρία, Ιταλία), και βέβαια στις ΗΠΑ με τον Τραμπ, που όμως βρίσκεται πολύ μακριά από το να μπορεί να ελέγξει τον αμερικάνικο κρατικό μηχανισμό, ιδιαίτερα τον στρατό.

Στην Τσεχία ωστόσο η επιστροφή των κουίσλικς συμμάχων των ρώσων εισβολέων του 1968 πραγματοποιείται μεθοδικά εδώ και δεκαετίες. Αρχικά η οικονομική διείσδυση πήρε τη μορφή ελέγχου του οργανωμένου εγκλήματος από τη ρωσική μαφία. Παράλληλα με την οικονομική εξάπλωση, ιδιαίτερα στην ενέργεια, συντελείται η πολιτική άνοδος των εκπροσώπων του ρωσικού κρατικοφασιστικού μονοπώλιου. Εδώ και πολλά χρόνια η θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, που ασκεί σημαντικές εξουσίες όπως εκείνη του πρωθυπουργού, έχει αλωθεί από ανθρώπους των ρώσων σοσιαλϊμπεριαλιστών (Κλάους, Ζέμαν). Αυτοί εντείνουν σε απίστευτο βαθμό την παράδοση της τσεχικής οικονομίας στα ρώσικα αφεντικά τους. Στα 2017 πρωθυπουργός της χώρας έγινε ο πανίσχυρος ρωσόφιλος ολιγάρχης Αντρέι Μπάμπις, πρώην πράκτορας των σοσιαλφασιστικών μυστικών υπηρεσιών της Τσεχοσλοβακίας μέσω των οποίων έστησε αργότερα τον όμιλο Agrofert που δραστηριοποιείται σε διά-

φορους τομείς (γεωργία, τρόφιμα, χημική βιομηχανία, κατασκευές, λογιστικά, δάση, ενέργεια, ΜΜΕ) σε χώρες της ΕΕ αλλά και στην Κίνα. Οι δεσμοί του με τον πρόεδρο Ζέμαν συνέβαλαν στην παραπέρα οικονομική του γιγάντωση. Σύντομα αναρριχήθηκε σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Στα 2017 έγινε πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, που όμως έχασε σύντομα την ψήφο εμπιστοσύνης εξαιτίας κατηγοριών για εμπλοκή του σε σκάνδαλο απάτης και διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στις 12/7 η κυβέρνηση συνασπισμού των κομμάτων ΑΝΟ (Δράση απογοητευμένων πολιτών) του Μπάμπις και ČSSD (Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα) με πρωθυπουργό τον ίδιο πήρε τελικά ψήφο εμπιστοσύνης απ' το τσεχικό κοινοβούλιο. Αυτό το πέτυχε με τη θετική ψήφο που πρόσφεραν οι 15 βουλευτές του «Κ»Κ Βοημίας & Μοραβίας. Ήταν η πρώτη φορά που ο σοσιαλφασισμός έπαιρνε κομμάτι πολιτικής εξουσίας στη χώρα μετά το 1989 και το γεγονός αυτό πυροδότησε λαϊκές κινητοποιήσεις σε

πολλές πόλεις της Τσεχίας.

Από την άλλη μεριά, οι κυβερνήσεις Μπάμπις φάνηκε να μην ενδίδουν σε ορισμένες απαιτήσεις των ψευδοκομμουνιστών, όπως π.χ. να μειωθεί η ανάπτυξη των τσεχικών στρατιωτικών δυνάμεων στις Βαλτικές και το Αφγανιστάν, ή να μην υπάρξει απάντηση στην υπόθεση δηλητηρίασης του Σκριπάλ στη Βρετανία. Αντίθετα ο τσέχος πρωθυπουργός αποφάσισε να απελάσει 3 ρώσους διπλωμάτες σε ενότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Γίρι Πέχε «Ο Μπάμπις τα έκανε όλα αυτά γιατί αισθάνεται ότι δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και τον υποπεύονται ότι δεν είναι πραγματικός φιλελεύθερος δημοκράτης». Παραπέρα «Θέλει να φαίνεται φιλοδυτικός, φιλονατοϊκός και φιλοευρωπαίος και ξεκαθάρισε στους κομμουνιστές ότι δεν πρόκειται να το διαπραγματευτεί αυτό» (The Guardian, 12/7).

Το παράδειγμα της Τσεχίας μας δείχνει πως η άνοδος του σοσιαλφασισμού στην εξουσία δε θα μπορούσε να πετύχει χωρίς διεργασίες στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού των υπό απορρόφηση χωρών. Δεν είναι ο λαός που έφερε τα κόμματα του φασισμού στην εξουσία αλλά η πολιτική τύφλωση και εξαχρείωση της δυτικόφιλης αστικής τάξης στις χώρες

αυτές αλλά και η στάση των ευρωπαϊκών μονοπωλιστών που συνιστούσαν στα δημοκρατικά ανεξαρτησιακά κινήματα των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών καλές σχέσεις με τον παλιό σοσιαλφασιστικό κρατικό μηχανισμό καθώς και με την υποτίθεται εκδημοκρατισμένη Ρωσία των Γκορμπατσόφ, Γέλτσιν και αρχικά του διαδόχου του δεύτερου αρχικαγκεμπίτη Πούτιν. Ετσι οι διάφοροι Μπάμπις μπόρεσαν να πάρουν αξιώματα, να μαζέψουν γύρω τους όλο τον κρατικό πολιτικό και οικονομικό μηχανισμό των τσέχων κουίσλικς και να αναδείξουν τελικά ένα κόμμα χωρίς κύρος στα μάτια του τσεχικού λαού σε ρυθμιστή της πολιτικής ζωής της χώρας. Στο βάθος αυτή η άνοδος του φασισμού όχι μόνο στην ανατολική αλλά και στη δυτική Ευρώπη οφείλεται στο ότι το μονοπώλιο ακόμα και όταν έχει φιλελεύθερη μορφή έχει από την εσωτερική φύση του τη ροπή προς την πολιτική αντίδραση και τον αυταρχισμό. Αυτός είναι ο λόγος που τόσο εύκολα μπορούν οι Χίτλερ και οι Μουσολίνι αλλά και οι Τσάβες, οι Τσίπρες, οι Ορμπάν, οι Μπάμπις και οι Σαλβίνι να έρχονται με εκλογές στην εξουσία και οι ανοιχτοί ναζήδες να νομοθετούν στη Βουλή της πιο βαθειά και ύπουλα διαβρωμένης από το φασισμό χώρας της Ευρώπης, τη δικιά μας.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΕ Ο ΤΡΑΜΠ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Αφού επέστρεψε από το ταξίδι του στην Ευρώπη ο Τραμπ συνέχισε να προκαλεί και να δυναμιτίζει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους. Αυτή τη φορά τα έβαλε με το μικροσκοπικό Μαυροβούνιο, μια χώρα 600 χιλ. κατοίκων, μέλος του ΝΑΤΟ και με στρατό που αριθμεί μόλις 1500 άτομα. Καλεσμένος σε εκπομπή του φιλικού του Fox News ο Τραμπ απάντησε στο ερώτημα του παρουσιαστή: «Γιατί πρέπει ο γιος μου να πάει στο Μαυροβούνιο να το υπερασπιστεί από επίθεση;» λέγοντας τα εξής: «Αυτό αναρωπιέμαι κι εγώ. Το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα με πολύ δυνατό πληθυσμό. Είναι πολύ επιθετικός λαός. Μπορούν να γίνουν επιθετικοί, και συγχαρητήρια, βρίσκονται

στον Γ' παγκόσμιο πόλεμο» (<https://spectator.us/2018/07/why-did-trump-choose-to-parrot-putin-on-montenegro/>).

Εδώ γίνεται λόγος για την υποχρέωση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ να συνδράμουν οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος δεχτεί στρατιωτική επίθεση. Ο αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι δε θέλει να αναλάβει αυτή την υποχρέωση, η οποία στην περίπτωση της Ευρώπης θα είχε προοδευτικό χαρακτήρα μιας και θα καθυστέρουσε την επίθεση της Ρωσίας για την κατάληψή της, με τη δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο οδηγεί στον Γ' παγκόσμιο. Αντί λοιπόν να καταγγείλει τη ρωσική επιθετικότητα που οδηγεί στον πόλεμο και να εργαστεί για την

ενότητα των χωρών της Ευρώπης απέναντι σε αυτήν την απειλή, πάει και τα βάζει με μια αδύναμη χώρα που μόλις πρόσφατα μπήκε στο ΝΑΤΟ και δεν έχει επιτεθεί σε κανέναν γείτονα του για λογαριασμό οποιασδήποτε ισχυρότερης χώρας, το Μαυροβούνιο!

Το Μαυροβούνιο ήταν για χρόνια κάτω από την πολιτική κυριαρχία της φασιστικής Σερβίας αλλά αφότου ανεξαρτητοποιήθηκε προσέγγισε πολιτικά την Ευρώπη και στρατιωτικά το ΝΑΤΟ. Η φιλοδυτική στροφή του έχει εξαγριώσει τους νέους τσάρους, που γι' αυτό υποκίνησαν ένα αντιδραστικό κίνημα ανατροπής της κυβέρνησης. Μάλιστα τον Οκτώβρη του '16, προκειμένου

να αποτρέψει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ η Μόσχα δε δίστασε να σχεδιάσει στρατιωτικό πραξικόπημα. Οι αρχές της πρωτεύουσας Ποντγκόριτσα κινητοποιήθηκαν έγκαιρα και συνέλαβαν τους δράστες. Από τότε οι σχέσεις της μικρής αυτής χώρας με τη Ρωσία έχουν παραπέρα επιδεινωθεί. Ένα πολύ κρίσιμο σημείο είναι το ότι η φιλορωσική τάση έχει ακόμα αρκετή ισχύ μέσα στη χώρα κι αυτό μας δείχνει ποιος ευνοείται από τις κατά τα άλλα «ανεξήγητες» εμπρηστικές δηλώσεις του Τραμπ.

Σε ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου έχει αποτυπωθεί όλη η δυσaréσκεια του Κρεμλίνου για την πολιτική πορεία του Μαυροβουνίου. Το βίντεο τραβήχτηκε

στην περσινή σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στις Βρυξέλλες, στην οποία σύνοδο η χώρα αυτή συμμετείχε για πρώτη φορά. Εκεί εμφανίζεται ο προβοκάτορας Τραμπ να σπρώχνει περιφρονητικά τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ντ. Μάρκοβιτς σαν να είναι ένα τίποτα, και να περνά μπροστά του για να φωτογραφηθεί μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των κρατών-μελών. Φαίνεται πως κατά την αντίληψη του άθλιου αυτού υποκειμένου «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αρκεί φυσικά τα μέσα αυτά να υπαγορεύονται από τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ανερχόμενου άκρως ληστρικού και αδιάσταχτου ρωσικού κρατικοφασιστικού μονοπώλιου.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

χόμενο ιμπεριαλισμό είναι ανίκανη να υπερασπίσει τις παραγωγικές δυνάμεις που αυτός καταστρέφει, ενώ δεν θέλει να αντισταθεί ουσιαστικά στο φασισμό με τον οποίο έχει παλιούς ταξικούς δεσμούς. Έτσι η χώρα και ο λαός μπορούν να σωθούν από την πείνα και την φασιστική δικτατορία μόνο αν το βιομηχανικό προλεταριάτο μπορέ-

σει και μπει επικεφαλής όλων των εργαζομένων και των ανέργων και οικοδομήσει ένα πλατύ αντιφασιστικό και πατριωτικό μέτωπο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν και όσες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις θέλουν να αντισταθούν στο φασιστικό νεοκατοχικό μέτωπο.

Ένα τέτοιο μέτωπο πρέπει και μπορεί 1ον Να απαιτήσει από το κράτος να σταματήσει ΤΩΡΑ δα το παραγωγικό σαμποτάζ παντού, ιδιαίτερα στη βιομηχανία. 2ον Να αντισταθεί σε κάθε χώρο δουλειάς στην εργοδοτική υπερεκμετάλλευση εφαρμόζο-

ντας πολιτική ενιαίου ταξικού μετώπου και πλατειά δημοκρατία κόντρα στις συνδικαλιστικές ηγεσίες που έχουν χρεωκοπήσει γιατί δουλεύουν σαν συμμορίες μόνο για τα μέλη τους. 3ον Να απαιτήσει επίδομα ανεργίας ΤΩΡΑ για ΟΛΟΥΣ τους ανέργους το οποίο θα μπορεί να

Η ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ

Με αφορμή το περιστατικό που ανάγκασε την ελληνική Κυβέρνηση να παραδεχτεί την πρακτόρικη ανάμιξη της Μόσχας στα εσωτερικά της χώρας μας, η κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», με άρθρο του συντάκτη Μ. Καλατζή που έχει τίτλο «Ορθοδοξία, Ρωσία, μπίζνες και κυπριακή αφέλεια» στις 15/7, αναδεικνύει ορισμένες πτυχές της ρωσικής παρέμβασης στην Κύπρο που και πολύπλευρη και αρκετά βαθιά είναι.

Όπως επισημαίνει: «Η υπόθεση με τους Ρώσους πράκτορες και την απέλασή τους από την Ελλάδα, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Ίσως οι ρωσικές παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν απασχολήσει σοβαρά πολύ νωρίτερα, όπως βεβαίως και την Κύπρο, η οποία σε πολλές περιπτώσεις, και όχι πάντοτε αδικώς, χαρακτηρίζεται από τους εταίρους μας στην ΕΕ ως ρωσικό προτεκτοράτο. Το ρωσικό «άγγιγμα» στην Κύπρο σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο απροκάλυπτο, που δημιουργεί την εντύπωση εθελοδοουλίας, με πρόσχημα τότε την Ορθοδοξία, τότε τις δήθεν «διαχρονικές σχέσεις αρχής» της Μόσχας στο Κυπριακό και τότε τις προφητείες για το «ξανθό γένος»».

Το δημοσίευμα αρχικά κάνει λόγο για την υπόθεση της εισαγγελέως Ελένης Λοϊζίδου, την οποία τίμησε η ρωσική πρεσβεία για τις υπηρεσίες της ενώ η ίδια δεν είχε πρόβλημα να δημοσιεύει τις φωτογραφίες από τις ύποπτες επαφές της με ρώσους συναδέλφους της. Ο κύπριος γενικός εισαγγελέας της έχει απαγγείλει τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος και δυσφήμισης του κύρους της υπηρεσίας και της θέσης της (εγκατάλειψη στο εξωτερικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε για υπηρεσιακούς σκοπούς χωρίς να διασφαλίσει τα αρχεία, χρήση προσωπικού email για υπηρεσιακούς σκοπούς). Όμως ο χειρισμός της υπόθεσης από τις αρχές λειτουργεί υπέρ της.

«Τα emails που διέρρευσαν σε ρωσικό ιστότοπο, αν και θα έπρεπε σε μια σοβαρή χώρα να απασχολήσουν ως προς το περιεχόμενό τους, τόσο τον προϊστάμενό της γενικό εισαγγελέα, όσο και την κυβέρνηση, θεωρήθηκαν ως «προσωπικά δεδομένα» και οδήγησαν σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά δημοσιογράφων. Παράλληλα, απαξίωσαν περαιτέρω την ήδη απαξιωμένη Νομική Υπηρεσία, με την αποδοχή της δικαιολογίας της απόρριψης του υπηρεσιακού της υπολογιστή στα σκουπίδια μιας ξένης χώρας. Ωστόσο, στο εξωτερικό κάθε άλλο παρά απαρατήρητο έχει περάσει το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί ως μία ακόμη απόδειξη άσκησης ελέγχου εκ μέρους των Ρώσων στην κυπριακή κρατική μηχανή και μάλιστα στην ευαίσθητη Νομική Υπηρεσία. Η έκδοση Ρώσων υπηκόων,

που καταφανώς διώκονται για πολιτικούς λόγους, ακόμα και όταν πρόκειται για αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή αιτητές ασύλου, δεν έχει να κάνει μόνο με μία εισαγγελέα, αλλά με όλο τον μηχανισμό της δικαιοσύνης. Ο «Π», λόγω του δικαστικού διατάγματος φίμωσης του δεν μπορεί να αναφερθεί στο περιεχόμενο των emails της Ελένης Λοϊζίδου, η οποία μάλιστα φιλοδοξούσε να καταστεί και δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης που έχει κάνει ο «Π» και εκκρεμεί για πολλούς μήνες στο Ανώτατο Δικαστήριο, το κλείσιμο της υπόθεσης μάλλον γίνεται προτεραιότητα για όσους αισθάνονται ότι θα εκτεθούν από περαιτέρω αποκαλύψεις».

Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στην άθλια στάση που έχει κρατήσει η κυπριακή πολιτική ηγεσία απέναντι στο ζήτημα του διαμελισμού της Ουκρανίας από τους νέους τσάρους:

«Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που βρίσκεται υπό ημικατοχή και θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την παράνομη προσαρτήση της Κριμαίας και την παρέμβασή της στην ανατολική Ουκρανία. Αντί αυτού, η πλειοψηφία της Βουλής επέλεξε να ξεπλύνει τη Μόσχα και μάλιστα με τρόπο που μόνο κάποια τοπική ρωσική Βουλή ή η Ομοσπονδιακή Δούμα θα μπορούσε να κάνει. Ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο τασσόταν εναντίον της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, και προέτρεπε την κυβέρνηση να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το ψήφισμα της πλειοψηφίας της Βουλής επικαλέστηκε τη δυσχέρεια στην εξαγωγή κυπριακών προϊόντων στη Ρωσία, αλλά και στους περιορισμούς που τέθηκαν «σε διαχρονικούς φίλους της Κύπρου». Ακόμα και ο ΔΗΣΥ που τήρησε αποχή, εμφανίστηκε απολογητικός, αφήνοντας να νοηθεί πως αν δεν ήταν κυβερνητικό κόμμα θα στήριζε το ψήφισμα. Και αυτό το συμβάν καταγράφηκε από του εταίρους μας στην ΕΕ.» Μάλιστα, για να τονίσουν την αντίθεσή τους στις κυρώσεις αρχηγοί κυπριακών κομμάτων επισκέπτονταν την κατεχόμενη Κριμαία ύστερα από πρόσκληση της Μόσχας, με αποτέλεσμα τα ονόματά τους να μπουν στο stop list από τις αρχές της Ουκρανίας. Η λίστα της

ντροπής περιλαμβάνει ονόματα σαν αυτό του γ.γ. του ΑΚΕΛ, Α. Κυπριανού, της προέδρου της Αλληλεγγύης, Ε. Θεοχάρους, και του προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών, Γ. Λιλλήκα.

Μετά υπάρχει το ζήτημα του ρώσου κυβερνητικού βουλευτή Βιτάλη Μιλόνοφ, που έκανε επαφές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων με την ιδιότητα μέλους ενός κάποιου «Κυπρωτικού Συνδέσμου Κουλτούρας, Ορθοδοξίας και Επιχειρηματικότητας» και με σκοπό να προωθήσει την άφιξη ρωσικών ειδικών δυνάμεων στην Κύπρο, μια υπόθεση που βρωμάει μέχρι τα μπούνια.

Πρόκειται για έναν φανατικό ορθόδοξο-ναζί, αντισημίτη και ρατσιστή, ο οποίος είναι ο εμπνευστής του νόμου κατά τον ομοφυλόφιλων στη Ρωσία και έχει γι' αυτό παρασημοφορηθεί από τον Πούτιν. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες του περιλαμβάνουν την πρόταση να συλληφθεί η Μαντόνα και η Lady Gaga, να απαγορευτεί στον ομοφυλόφιλο διευθυντή της Apple η είσοδος στη χώρα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, να συσταθεί αστυνομία θρησκευτικής ηθικής, να αποχωρήσει η Ρωσία από τη Eurovision και να κλείσει ο μουσικός τηλεοπτικός σταθμός MTV, να απαγορευτούν οι δημόσιες εκδηλώσεις κοντά σε εκκλησίες, να στρατεύονται οι γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει ως τα 23 τους χρόνια! «Διακεκριμένες προσωπικότητες της Ρωσίας (τραγουδιστές, ολυμπιονίκες, συγγραφείς κ.λπ.) με επιστολή τους είχαν ζητήσει την παύση του Μιλόνοφ, γιατί οδηγεί την Αγία Πετρούπολη σε σκοταδισμό και την εκθέτει διεθνώς με τις γελοίες πρωτοβουλίες του. Επίσης, σε διαδικτυακή ψηφοφορία, 20.000 Ρώσοι ζήτησαν να τον εξετάσει ψυχίατρος, ενώ υπήρξε προσφυγή στην εισαγγελέα για

να ερευνηθούν τα ρατσιστικά του ξεσπάσματα που συνοδεύονταν από βωμολοχίες. Ακόμα έξι βουλευτές του κόμματός του ζήτησαν να παυθεί λόγω ρατσιστικών δηλώσεων» ενώ το ζήτημα έχει απασχολήσει διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά το γελοίο αυτό υποκείμενο μπορεί και συναντιέται χωρίς κανένα πρόβλημα με την ηγεσία του κυπριακού πολιτικού κόσμου!

Η εκκλησία μπορεί να γίνει ένας πολύ χρήσιμος διάυλος εισόδου στην Κύπρο για τους ρώσους νεοτσαρικούς. Ωστόσο η συμπεριφορά ορισμένων παπάδων ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της πολιτικής ευπρέπειας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Άνευ σχολιασμού δεν μπορεί να μείνει και η δραστηριότητα του μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, ο οποίος δίνει την εντύπωση πως αισθάνεται άβολα ως επίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου, και ενδεχομένως θα ήθελε να ανήκει στο Πατριαρχείο Μόσχας. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά ότι εμφανίζεται με άμφια της Ρωσικής Εκκλησίας (άσπρο καλυμμαύχι) και κάνει λατανίες των εικόνων των Τσάρων που έχουν αγιοποιηθεί από το Πατριαρχείο Μόσχας, χωρίς αυτή η αγιοποίηση να έχει γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεβαίως όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ναό ρωσικού ρυθμού που χτίστηκε με χρήματα Ρώσου εκατομμυριούχου, ο οποίος «αγιογραφήθηκε» στους τοίχους του ναού μαζί με την οικογένειά του και τον μητροπολίτη Ησαΐα!»

Και είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο αριθμός των ρώσων ολιγαρχών που εγκαθίστανται στο νησί – ειδικά στη Λεμεσό – ολοένα αυξάνεται. Μάλιστα πρόσφατα οι έποικοι μεγιστάνες δημιούργησαν δικό τους πολιτικό κόμμα, που ονομάζεται «Εγώ ο πολίτης». Αρχηγός του είναι ο ολιγάρχης Αλεξέι Βολο-

μπόεφ, ο οποίος έγινε κύπριος υπήκοος έχοντας πρώτα κάνει επενδύσεις 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο. «Το κούρεμα καταθέσεων του 2013 είχε εξοργίσει τον Ρώσο επιχειρηματία. Σε βαθμό που δήλωνε στις 23 Μαρτίου 2013 στους «New York Times» ότι ήθελε να πουλήσει τα πάντα και να μετακομίσει στο Λονδίνο. Πάντως ο ίδιος δεν είχε χάσει χρήματα, αφού εμφανίζεται στα διάφορα δημοσιεύματα να τα είχε μεταφέρει εκτός Κύπρου μερικούς μήνες πριν από το κούρεμα. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μιχαλοκάκος σε δηλώσεις του (καθώς ο Βολομπόεφ δεν μιλάει ελληνικά) επεσήμανε ότι «είναι καιρός να καταλάβει ο κόσμος πως ο δημογραφικός χάρτης της Κύπρου αλλάζει και πως υπάρχει και θέμα ρωσικής μειονότητας.» Το αστέιο της υπόθεσης είναι ότι αυτό το μόρφωμα που δημιουργήθηκε από εκπροσώπους του ληστρικού ρωσικού μονοπωλίου στην Κύπρο και έχει επαφές σε αγαστό κλίμα με άλλες κυπριακές πολιτικές δυνάμεις εμφανίζεται σαν εχθρός της διαφθοράς και της διαπλοκής! (<http://www.sigmalive.com/news/politics/470588/episimi-protigia-akel-kai-komma-quotego-opolitisquot>)

Στο μεταξύ ήδη λειτουργούν δύο ρωσόφωνοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παγκύπριας εμβέλειας «που δεν ελέγχονται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, όπως οι άλλοι σταθμοί, αφού δεν υπάρχουν λειτουργοί που να γνωρίζουν τη ρωσική γλώσσα», ενώ «βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για δημιουργία και παγκύπριου ρωσόφωνου τηλεοπτικού σταθμού.»

Πόσο εύστοχος αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός που έχει αποδοθεί στην Κύπρο (αλλά και στην Ελλάδα) και την παρομοιάζει με «δούρειο ίππο» της Ρωσίας μέσα στην Ευρώπη!

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 11

εξασφαλιστεί από ένα πρώτο ξεμπλοκάρισμα της παραγωγής και από τη φορολόγηση των ουσιαστικά αφορολόγητων α) ξένων και ντόπιων κρατικο-ολιγαρχών, β) της εκκλησίας, γ) των εφοπλιστών και δ) των μεγαλογαιοκτημόνων της υπαίθρου. **4ον** Να παλέψει **ενάντια στην πραξικοπηματική άλωση του κράτους από το φασισμό και σοσιαλφασισμό**, που μόλις καθάρισαν με τους αστούς αντιπάλους τους θα πνίξουν το μεγαλύτερο εχθρό τους, που είναι ο εργαζόμενος λαός και οι άνεργοι. Γιαυτό το λόγο το πρώτο και κύριο δημοκρατικό καθήκον του προλεταριάτου σήμερα είναι το να βγει εκτός νόμου η ναζιστική ΧΑ και όλα της ανεξάρτητα στελέχη. Το δεύτερο αλλά πιο πολύπλοκο καθήκον του προλεταριάτου είναι να αποκαλύψει στο

λαό ότι εκείνοι που εμφανίζονται σαν εχθροί της αστικής δημοκρατίας από την πλευρά της λαϊκής επανάστασης είναι εχθροί της από την πλευρά του πιο φασιστικού ιμπεριαλισμού. Αν ήταν υπέρ της επανάστασης θα πάλευαν να είναι πολυάριθμο, οργανωμένο και στηριγμένο στις δυνάμεις του το βιομηχανικό προλεταριάτο, ενώ το αφανίζουν με το σαμποτάζ, το διασπών κατηγορώντας το μεγαλύτερο κομμάτι του σαν αστικά αλλοτριωμένο, και το αποδυναμώνουν ιδεολογικά εμφανιζόμενοι σαν σωτήρες του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ
www.oakke.gr
e-mail: info@oakke.gr