

θέσεις του, να είμαστε ένα κομμάτι από αυτές. Να ζούμε απλή και τίμια ζωή εφαρμόζοντας στην πράξη αυτά που λέμε. Μόνο έτσι θα μπορούμε και θα έχουμε το δικαίωμα να τις καθοδηγήσουμε.

γ. Να κάνουμε αδιάκοπη κριτική και ακατάπαυστα να τσακίζουμε το φαινόμενο του καριερισμού, του εξυπνακισμού και του γραφειοκρατισμού μέσα στις ίδιες μας τις γραμμές και να καθορίζουμε αυτές τις γραμμές από τα αδιόρθωτα τέτοια στοιχεία.

Αυτό είναι ακόμα πιο επιτακτικό καθήκον για τους κομμουνιστές σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου κυριαρχεί το πνεύμα του μικροαστικού διανοουμενισμού και της υποτίμησης των χειρωνακτών.

Το καλύτερο φάρμακο ενάντια σ' αυτό είναι από τώρα κιόλας τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να μπαίνουν στην κριτική του λαού, των φίλων και των εξωκομματικών και να επιζητούν αυτή την κριτική και να συμμετέχουν στα πιο απλά καθήκοντά και σε κάθε χειρωνακτική δουλειά. Έτσι μόνο θα μπορεί να δοθεί η πάλη ενάντια στον γραφειοκρατισμό μέσα σ' όλη την κοινωνία και να εφαρμοστεί η εργατική πειθαρχία στην παραγωγή, που θα χρειαστεί ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο οικοδόμησης του σοσιαλισμού την πιο μεγάλη υπερένταση και αυτοθυσία.

δ. Να εφαρμόζουμε μέσα στο κόμμα μας, μέσα στα μετωπικά όργανα που καθοδηγούμε, μέσα στα συνδικάτα τη γραμμή της πιο μεγάλης δημοκρατίας προωθώντας την ενότητα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού και δίνοντας ακατάπαυστα την πάλη ενάντια σε κάθε φασισμό και σοσιαλφασισμό.

Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον πιο μεγάλο συγκεντρωτισμό και σήμερα και αύριο στο προλεταριακό κράτος.

ε. Να μελετάμε εντατικά και να εμβαθύνουμε στην παγκόσμια πείρα της δικτατορίας του προλεταριάτου και να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα να καθοδηγήσουμε σαν κόμμα τις επαναστατικές μάζες όχι μόνο στην κατάπιση των αστών και την κριτική της αστικής ιδεολογίας, αλλά στην κριτική των αστικών και ρεβιζιονιστικών πλευρών του κόμματός μας και εμάς των ίδιων στα πλαίσια των πολιτιστικών επαναστάσεων που θα έρθουν. Κανένας δεν στέκεται πάνω από τις λαϊκές μάζες και κανένας δεν έχει εξασφαλίσει αιώνια επαναστατικότητα και το αιώνιο δικαίωμα να τις αντιπροσωπεύει.

Αν ποτέ οι μάζες ξεγεραθούν ενάντια στο κόμμα μας αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει γίνει ρεβιζιονιστικό - σοσιαλφασιστικό και τότε θα είναι καθήκον του κάθε τίμιου κομμουνιστή να ενωθεί με τις λαϊκές μάζες και να συντρίψει, αυτό το κόμμα.

Μόνο έτσι θα γίνει αδύνατη ή θα είναι μικρή η ζωή μιας καπιταλιστικής παλινόρθωσης και μόνο έτσι η παλιού τύπου αστική τάξη δεν θα μπορέσει να ξανακερδίσει τις λαϊκές μάζες. Μόνο έτσι θα υπάρχει πάντα μια επαναστατική κόκκινη σημαία που θα

εναντιώνεται στην ψεύτικη κόκκινη σημαία του ρεβιζιονισμού, αν αυτός για ένα διάστημα κυριαρχήσει.

Βασικές αρχές της λειτουργίας του λαϊκού κράτους

Οι αρχές πάνω στις οποίες θα στηρίζεται η εργατική και λαϊκή εξουσία θα είναι οι εξής:

Α. Η βάση της κρατικής εξουσίας θα είναι η οργάνωση του λαού σε κάθε τομέα της παραγωγής και της ζωής. Αυτή θα καθοδηγεί, θα οργανώνει και θα ελέγχει το παραγωγικό προτσές στο δοσμένο χώρο καθώς και τις συλλογικές πλευρές της δραστηριότητας στο χώρο κατοικίας. Δε θα υπάρχει ο αστικός διαχωρισμός της εκτελεστικής νομοθετικής λειτουργίας του κράτους που σήμερα οδηγεί στην κυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας η οποία βρίσκεται κάτω από τον ασφυκτικό και αποκλειστικό έλεγχο της και της αστικής τάξης του ιμπεριαλισμού.

Σ' αυτό το επίπεδο θα εφαρμοστεί αυστηρά η αρχή της πιο πλατιάς δημοκρατίας με την πιο πλατιά ελευθερία στις πολιτικές ζυμώσεις για τις λαϊκές μάζες και με τη σχολαστική τήρηση της αρχής της ανακλητότητας των αντιπροσώπων σε κάθε στιγμή και σε κάθε επίπεδο της λαϊκής εξουσίας και με τον διαρκή έλεγχο σε αυτούς.

Ταυτόχρονα κάθε εργαζόμενος θα έχει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και ντοκουμέντα της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης της επιχείρησης.

Μόνο με την ανάπτυξη των οργάνων της λαϊκής εξουσίας και του αντίστοιχου επιπέδου ιδεολογικοπολιτικής ωριμότητας και βαθμού κινητοποίησης των ίδιων των λαϊκών μαζών, μόνο έτσι θα είναι δυνατό να τσακιστεί ο σημερινός υπερεξογκωμένος γραφειοκρατικός μηχανισμός που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του αστικού νεοελληνικού κράτους. Όλες οι μέχρι τα τώρα απόπειρες να μειωθεί ο ρόλος της κρατικής γραφειοκρατίας και να εμποδιστεί η διαφθορά της έχουν αποτύχει γιατί ο αστικός έλεγχος πάνω στη γραφειοκρατία μπορεί να γίνει μόνο με γραφειοκρατικές μέθοδες. Η μόνη λύση αυτής της αντίφασης βρίσκεται στον έλεγχο που ασκούν οι ίδιες οι οργανωμένες μάζες πάνω στους δικούς τους μηχανισμούς της εξουσίας, της παραγωγής, της διοί-

κτησης και της αναπαραγωγής της ολικής ζωής τους. Στην πρώτη περίοδο της σοσιαλιστικής επαναστατικής εξουσίας αυτός ο έλεγχος ενάντια στην γραφειοκρατία και τη διαφθορά θα είναι ακόμα πιο καθοριστικός για το μέλλον της νέας εξουσίας στο βαθμό που θα υπάρχουν αναγκαστικά και πλατιά υπολείμματα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και τμήματος της παλιάς γραφειοκρατίας μέσα στους μηχανισμούς του νέου κράτους.

Επειδή στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα είναι έντονος ο κίνδυνος της καπιταλιστικής παλινόρθω-