



ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδην και λαοί ενωθείτε!



"Από τη στάχτη του δα
ξαναγεννηθεί το ΚΚΕ"
N. Ζαχαριάδης

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ. 5241058 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΓΕΝΑΡΗ 1996 ΑΡ. ΦΥΛ. 248 ΔΡΧ. 150

Η εκλογή Σημίτη ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΙΚΗ

Απροσδόκητη ήττα των ρωσόδουλων

Η ανοδος του Σημίτη στην πρωθυπουργία είναι ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο πολιτικό ζήτημα από το τέλος της δικτατορίας.

Αυτό που εδώ έχει σημασία δεν είναι τόσο ο πολιτικός χαρακτήρας του ίδιου του Σημίτη, αλλά τι εκπροσωπεί η εκλογή του.

Η πολιτική ανάλυση της δεκάρας ψάχνει να βρει την εξήγηση στο παρασκήνιο της εκλογής, δηλαδή στις κινήσεις των εκπροσώπων των βασικών υπουργών και των ηγετών των βασικών πολιτικών ρευμάτων μέσα στην Κ. Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο αρχιπράκτορας Λαλιώτης, πολιτικό στέλεχος πρώτου μεγέθους ο ίδιος, κάλεσε τους πολιτικούς συντάχτες να εμβαθύνουν στις αναλύσεις τους. Αυτή ήταν μια ολόσωστη προτροπή.

Πραγματικά, η εκλογή Σημίτη είναι η καίρια στιγμή της πολιτικής ιστορίας του ΠΑΣΟΚ και, συνακόλουθα, της μεταδικτατορικής περιόδου. Είναι η στιγμή μιας ιστορικής εκδίκησης. Πρόκειται για την εκδίκηση του δημοκρατισμού που υπήρχε μέσα στο ΠΑΣΟΚ πάνω στη μεγάλη επιχείρηση εισοδισμού που μεθόδευσε ο άνθρωπος της ρώσικης υπερδύναμης Παπανδρέου από τα μέσα κιόλας της δεκαετίας του '60.

Το σχέδιο του Παπανδρέου ήταν ιδιοφύες και εκτελέστηκε με τον πιο αριστοτεχνικό και ταλαντούχο τρόπο. Ο Παπανδρέου, γέννημα της μεγαλοαστικής τάξης και ταυτόχρονα τροτσιστής-πράχτορας, χρησιμοποίησε την ιδιορυθμία του να είναι κληρονόμος του ονόματος ενός ηγέτη της αστικής τάξης για να κάνει τον πιο αποδοτικό εισοδισμό. Όχι δηλαδή τον εισοδισμό που βλέπει έτοιμο ένα κόμμα και επιδιώκει να αλλάσσει την ηγεσία του, αλλά τον εισοδισμό που συγκροτεί πολιτικά ένα ρεύμα, ή καλύτερα ένα άθροισμα ρευμάτων ιστορικά και

κοινωνικά αναγκαίων που βασικά τού είναι ξένα, και που παίρνει εξαρχής την ηγεσία τους. Ο Παπανδρέου έγινε εξαρχής αρχηγός εκείνου που ιστορικά εμφανίστηκε σα δημοκρατική παράταξη της αστικής τάξης και δούλεψε μεθοδικά, ώστε να εξασφαλίσει τη διαφθορά της, την υποταγή της και τη σταδιακή κίνησή της ενάντια στην πρόοδο. Τα όρια αυτής της δραστηριότητας εμφανίζονται σήμερα με τον ταυτόχρονο πολιτικό θάνατο του Παπανδρέου και την άνοδο του Σημίτη στην πρωθυπουργία.

Η επιχείρηση διαφθοράς πραγματοποιήθηκε πάνω στο απέραντο πολιτικό σώμα της προδικατορικής Ένωσης Κέντρου, όπως διαμορφώθηκε μετά το πέρασμά του από την κόλαση της διχτατορίας και την ανάσταση του Πολυτε-

χνείου. Έτσι πρόκυψε εκείνο το παραδαλό σύμφυρμα δημοκρατίας, αντικομμουνισμού, δημαρχικού αντιδεξισμού, αλλά και μικροαστικής αριστεράς και ενστιχτώδικου δημοκρατικού αντιμπεριαλισμού: το ΠΑΣΟΚ.

Από πρακτική άποψη οι εισοδιστές υποχρεώθηκαν να συγκρουστούν και να εξολοθρεύσουν καταρχήν τον αντίθετό τους πόλο, την καρδιά δηλαδή της αριστερής συνείδησης αυτού του σώματος, που ήταν η Δημοκρατική Έμμνα με επικεφαλής το Σάκη Καράγιωργα.

Αυτή ήταν η στρατηγική μάχη της άνοιξης του 1975, στην οποία διέπρεψε και αναδείχθηκε σε δεξιά χέρι του Παπανδρέου ο Κ. Λαλιώτης. Οργανωτής τραμπούκων, κλακαδόρων, εισβολέων σε γραφεία, αρχηγός του χειρότερου λού-

μπεν του ΠΑΣΟΚ ο Λαλιώτης τοάκισε το ηθικό της Δημ. Άμυνας και ο Παπανδρέου μπόρεσε να τη διαγράψει σχεδόν στο σύνολό της. Ο Σημίτης ήταν ο αμυντής που έμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Ανεξάρτητα από τη συνείδησή του και τις προθέσεις του, ανεξάρτητα από τους οπορτουνισμούς και τους συμβιβασμούς του μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ο ρόλος του ήταν να ηγηθεί της αντίστροφης διαδικασίας, της εκδίκησης.

Μιλάμε για μια διαδικασία και όχι για ένα προσωπικό πείσμα, επειδή την εκδίκηση την πάρνει τώρα ένα ολόκληρο μέτωπο μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Σημίτης δε θα ήταν τώρα τίποτα αν δεν είχε εκφράσει τη συλλογική εκδίκηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στην Κοιν. Ομάδα είναι ισχυρή η επιβίωση του

παλιού Κέντρου όχι από την άποψη των προσώπων, αλλά από την άποψη της πολιτικής λειτουργίας και ιδεολογίας. Η Κ.Ο. είναι η επιβίωση του αστικού δημοκρατικού κοινοβουλευτισμού μέσα σ' ένα ΠΑΣΟΚ που ο εισοδιστής μετέτρεψε σταδιακά σε κόμμα-κράτος, σε κόμμα δηλαδή που συγκέντρωνε στα χέρια του την πολιτική εξουσία σε βάρος όλης της υπόλοιπης αστικής τάξης.

Έτσι, το κοινοβούλιο γινόταν μόνο μια ενοχλητική τελετουργία που υποβάσταξε την κομματική-κρατική διαχείριση. Ο Παπανδρέου φρόντισε πάντα να ποδοπατήσει κυρίως τη δικιά του κοινοβουλευτική ομάδα, που έπρεπε να είναι μια απλή υπηρέτρια της κομματικής ή, καλύτερα, της πρωτεύουσας στη σελ. 2

Ο ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ο Λαλιώτης ισχυρίζεται ότι ψήφισε Σημίτη και στους δύο γύρους, ενώ οι δικοί του διέρρευσαν ότι ψήφισαν Τσοχατζόπουλο στον πρώτο γύρο και Σημίτη στο δεύτερο. Έτσι, καθιερώθηκε στον Τύπο και σε όλα τα κανάλια η άποψη ότι ο Λαλιώτης έδωσε τη νίκη στο Σημίτη με την αριστοτεχνική δήθεν ταχτική του να "αδειάσει" τον ικανό Αρσένη στον πρώτο γύρο και να ξεμπερδέψει εύκολα με τον αδύναμο Τσοχατζόπουλο στο δεύτερο.

Αυτή η θεωρία επιτρέπει στο Λαλιώτη να διεισδύσει μέσα στο στρατόπεδο του Σημίτη, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει τη νίκη Σημίτη σα μια ίντριγκα, στρέφοντας έτσι ακόμα περισσότερο ενάντια τους δύο άλλους αντιπάλους του.

'Οσοι ξέρουν τον πολιτικό ρόλο

του Λαλιώτη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο αρχηγός της ρώσικης ομάδας ψήφισε τον πιο ορκισμένο εχθρό του, δηλαδή την Ευρώπη, και όχι τον πιο επιρρεπή στο "ορθόδοξο τόξο" προστάτη των ρωσόδουλων και παλιό τους σύμμαχο Τσοχατζόπουλοκαι στις δύο ψηφοφορίες. Και η ανάλυση και τα γεγονότα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα.

Πρώτο: Ο υποτιθέμενος αριστοτεχνικός ελιγμός Λαλιώτη αποδείχνεται μια τυχοδιωκτική μπούρδα, αν σκεφτεί κανείς ότι με την υποστήριξη του Τσοχατζόπουλου στον πρώτο γύρο λίγο έλειψε να αποκλειστεί ο Σημίτης από το δεύτερο. Αν ο Σημίτης έπαιρνε, για παράδειγμα, 70 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία, αν δηλαδή ήταν άνετος συμμέτοχος στη δεύτερη, τότε θα είχε νόημα

να πριμοδοτηθεί ο πιο ακίνδυνος αντίπαλός του για να μην μπει στο δεύτερο γύρο ο πιο επικίνδυνος. Έτσι όμως όπως ήταν "σφιχτή" η πρώτη ψηφοφορία, κανείς οπαδός του Σημίτη δε θα τόλμαγε να σκαρώσει μια τέτοια μακιαβελική ακροβασία. Ιδιαίτερα όταν ούτε ο χειρότερος συνωμότης δε θα ήταν σε θέση να ξέρει την ακριβή πρόθεση αυτής της σκουριασμένης και παραπεταμένης μάζας ανθρώπων, που είναι τα μισά μέλη της Κ. Ομάδας.

Δεύτερο: Η καταπονήσιμη επιχειρηματολογία Λαλιώτη γιατί ψήφισε Σημίτη (όπως την ανέπτυξε στον Ευαγγελάτο του Σκάι το βράδυ της επόμενης μέρας) δεν είναι ουσιαστική βάση.

Τρίτο: Η στάση και η έκφραση των στενών του συμμάχων Τζου-

συνέχεια στη σελ. 2

ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΙΚΗ

συνέχεια από τη σελ. 1

θυπουργικής διχτατορίας, την οποία κατοχύρωσε συνταγματικά. Στη συνέχεια κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε σε βουβό όργανο και την Κ. Ομάδα της ΝΔ, ανεξάρτητα από τους ρόλους της αντιπολίτευσης ή της συμπολίτευσης που τα δύο κόμματα έπαιξαν.

Από την άποψη της πραχτικής και της ιδεολογίας οι εισοδιστές επιχειρήσαν να μετατρέψουν το αστοδημοκρατικό ρεύμα που καβάλησαν σε ένα ομοίωμα του μικρού αριθμητικά κόμματος που ουσιαστικά εκπροσωπούσαν, του σοιαλφασιστικού ψευτοΚΚΕ. Οι ρωσόδουλοι Παπανδρέου, Λαλιώτης κ.λπ ήταν πάντα το προχωρημένο απόσπασμα του σκληρού αυτού πολιτικού πραχτορείου της Ρωσίας, και εργάστηκαν πάντα για τη δικιά του γραμμή και για την πολιτική ενότητα μαζί του (σήμερα αυτή η γραμμή έχει πάρει τη μορφή της συμμαχίας με την ευρωπαϊκή μεταμφίεση των Κνιτών, που ονομάζεται ΣΥΝ).

Όποια όμως μορφή και να πάρει ο σοιαλφασισμός, το χαρακτηριστικό του είναι μια δεξιά γραμμή που συνδυάζεται με την κομματική ομοφωνία, δηλαδή η αστική γραμμή δίχως ρήγματα, επειδή όλοι πρέπει να υποτάσσονται στη διχτατορία μιας μειοψηφίας. Αυτός είναι ο φασισμός. Αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ που ονειρεύτηκε ο Παπανδρέου.

Ήταν λοιπόν φυσικό που η μεγαλύτερη αντίσταση του ΠΑΣΟΚ στην υπομονετική επιχείρηση εκφασισμού του, που κράτησε δεκαετίες, εκδηλώθηκε από την Κ. Ομάδα όταν ενώθηκαν σε μια στιγμή τρεις παράγοντες: Πρώτο, ο αρχιτραπούκος ήταν μισοπεθαμένος, δεύτερο, το άρθρο 38 του Συντάγματος φούσκωνε τα πανιά της Κ.Ο. και, τρίτο, η ηθική και πολιτική αποσύνθεση του Παπανδρείσμου έπνιγε όλη τη χώρα. Τότε ακριβώς η Κ. Ομάδα βρήκε το απαραίτητο σθένος να πει το μεγάλο της "όχι" στο Εκτελεστικό και τους διαχειριστές της εντατικής μαζεύοντας τις ιστορικές 100 υπογραφές που ζητούσαν τη σύγκλησή της.

Είναι λοιπόν πολύ φυσικό που αυτή η Κοινοβουλευτική Ομάδα ψήφισε για πρωθυπουργό το Σημίτη. Γιατί αυτός περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο έκφραζε ακριβώς αυτό το πνεύμα χειραφέτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Αρσένης δεν είχε υπογράψει, κρατώντας μέχρι το τέλος μια διφορούμενη στάση, ενώ επέτρεψε στη βάση του να το κάνει, ενώ ο Τσοχατζόπουλος σα ρεύμα ήταν αντιθετος. Οι νικημένοι ρωσόδουλοι εισοδιστές με επικεφαλής τώρα το Λαλιώτη, αυτοί που λυσσασμένα εμπόδισαν κάθε συγκρότηση της Κ. Ομάδας, επιχειρούν να εμφανισθούν με θράσος σαν αυτοί που πρόσφεραν τη νίκη, για να βρεθούν σύμφωνα με την αγαπημένη τους παλιά συνήθεια μέσα στο εχθρικό τους νικηφόρο ρεύμα.

Η φύση λοιπόν της μάχης της διαδοχής, επειδή πήρε ακριβώς τη μορφή της εξέγερσης της Κ. Ομά-

δας, οδηγούσε τις ψήφους του Αρσένη στη δεύτερη ψηφοφορία να πάνε πιο πολύ στο Σημίτη παρά στον Τσοχατζόπουλο, που προφανώς υποστήριξαν οι ρωσόδουλοι από την αρχή ως το τέλος.

Όμως αυτή η μετατόπιση της δεύτερης ψηφοφορίας είχε μια άλλη, βαθύτερη σημασία. Κατά κάποιο τρόπο για να πραγματοποιηθεί έπρεπε να συντριβεί στην πράξη ένα άλλο βαθύ εμπόδιο, το πιο βαθύ, που ύψωσε ο Παπανδρέου εδώ και 20 χρόνια για να ανακόψει και να αντιστρέψει μια προοδευτική εξέλιξη για το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για τον εθνικισμό, και κύρια το σοβινιστικό αντιουρκισμό.

Η μάζα των ψηφοφόρων του Αρσένη έπρεπε, για να ψηφίσει το Σημίτη στο β' γύρο, να εγκαταλείψει την αντιτούρκικη πολιτική στρατηγική του πρώτου, την κυρίαρχη στο ΠΑΣΟΚ, προς όφελος της πολιτικής του δεύτερου, πολιτικής προσέγγισης με την Τουρκία. Έπρεπε δηλαδή να διαπράξει μια ωμή προδοσία κατά του Παπανδρείσμου. Και τη δέπραξε.

Το μίσος για την αυλή και τα βίτσια του αυτοκράτορα αποδείχτηκε πιο ισχυρό, πιο υλικό και πιο συγκεκριμένο κίνητρο από το αφρητημένο και καθαρά ιδεολογικό μίσος ενάντια στην Τουρκία. Η Λιάνη, ο Χυτήρης, ο Παπούλιας κι ο Κουλούρης ήταν όλοι Έλληνες, και μάλιστα Ελληνάρες, που αποδείχτηκαν για τη μάζα των εξαθλιωμένων ηθικά βουλευτών, αλλά και για ολάκερη τη χώρα, άπειρες φορές πιο καταστροφικοί απ' ότι το όπιο του τούρκικου επεκτατισμού. Έτσι μπόρεσαν να προχωρήσουν και να ξεσκίσουν τα σκιάχτρα του "Μάαστριχτ", τους μύθους της "Ευρώπης των Λαών" και του "Διευθυντήριου των Βρυξελλών", κατάφεραν να ποδοπατήσουν μέσα στην οργή τους την εθνική προδοσία που αποτελεί δίθεν το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, ξέχασαν έστω για μια στιγμή τ' αδέρφια τους τους Σέρβους και τους καταραμένους Μακεδόνες και ψήφισαν τον ντροπαλό Ευρωπαίο, το "γυμνασιάρχη", όπως τον αποκάλεσε απαρηγόρητη η εθνικιστρια Κάραλη.

Ασφαλώς εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μακρόσυρτη πολιτική διεργασία. Ο καγκεμπίτης Παπανδρέου υπέταξε και διέφθειρε το ΠΑΣΟΚ όπως κανείς διαφθείρει έναν άνθρωπο: Πάτησε δηλαδή στα ελαττώματά του. Το ΠΑΣΟΚ είχε από την αρχή μέσα του το σοβινισμό του Βενιζελισμού, τον αθεράπευτο από το αληθινό ΚΚΕ εθνικισμό του ΕΑΜ, τον αντιδραστικό μικροαστικό αντικαπιταλισμό και τον ξενοφοβικό αντιψηριαλισμό μιας μάζας καταπιεσμένης πραγματικά από τον μιπεριαλισμό, που ωστόσο της έλειψε για χρόνια η διαπαιδαγώγηση από έναν αληθινό κομμουνιστικό κόμμα. Τα είχε αυτά μέσα του, όπως είχε το παλιοκομματικό ρουσφέτι, την κρατική διαφθορά και κάθε άλλη εκδήλωση γραφειοκρατικής καθυστέρησης.

Ο Παπανδρέου μετέτρεψε αυτά τα ελαττώματα σε θεσμούς και τους έδωσε αριστερό όνομα. Ονό-

μασε, για παράδειγμα, τον εθνικισμό αντιμπεριαλισμό, τον ελληνικό επεκτατισμό τούρκικο, το ρουσφέτι κρατική μέριμνα, τη γραφειοκρατική διαχείριση σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, το σαμποτάρισμα των παραγωγικών δυνάμεων αντικαπιταλισμό ή προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ κ.λπ.

Έτσι, διέφθειρε και υποδούλωσε όχι μόνο τους πρόθυμους να διαφθαρούν, αλλά και εκείνους που ήταν ανίκανοι να αντιδράσουν θεωρητικά σ' αυτή την αντιστροφή.

Χρειάστηκαν λοιπόν πολλά χρόνια ώστε η σιδερένια εξέλιξη της ζωής να θρυμματίσει το σαθρό ιδεολογικό περιτύλιγμα. Χρειάστηκε δηλαδή η καταστροφή να μη χωράει πια στα ωραία λόγια και κανείς σοσιαλισμός, καμιά πρόδοση να μη χωράει τη φιλόδοξη παλλακίδα, το νέο παλάτι, τους παπάδες, την ορθοδοξία και όλο το σάπιο καθεστώς.

Αντίστροφα, ο μεγάλος προβοκάτορας δεν μπόρεσε να ανακόψει τα γεγονότα, που απέδειχναν διαρκώς ότι η Ευρώπη δεν ήταν δυνάστης για την Ελλάδα, αλλά πόλος οικονομικής προόδου και πολιτικής δημοκρατίας, ότι η κρατικοκομματική μεγαλοαστική γραφειοκρατία ήταν πολύ πιο αντιδραστική από την ιδιωτική βιομηχανική αστική τάξη, ότι αντικαπιταλισμός δε σημαίνει παραγωγικό σαμποτάζ και ότι μια εθνική ανάταση μεγαλεξανδρικού τύπου μπορεί να σημαίνει παγκόσμια απομόνωση και γελοιοποίηση. Με μια τέτοια κίνηση των πραγμάτων μπορεί να μπει σε αμφισβήτηση ακόμα και την άλλη μέρα. Όσο για τον Παπούλια, αυτός έκανε το χειρότερο τη μεθεπομένη, όταν πήγε στο σπίτι του Αρσένη να τον ενημερώσει για κάτι "πολύ σοβαρό" σε σχέση με τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, τόσο σοβαρό προφανώς ώστε να μην πρέπει να ενημερωθεί ο νέος πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει πόσο αναστατωμένη είναι η ρώσικη διπλωματία από τη νίκη Σημίτη.

Έτσι, οι 50 του σημερινού αρχηγού του στρατού, καθώς και οι 11 του Χαραλαμπόπουλου, που ήταν ο προηγούμενος αρχηγός του στρατού, προσανατολίστηκαν στην πλειοψηφία τους προς τον ευρωπαϊκό "γυμνασιάρχη", το φίλο της Τουρκίας και του κεφαλαίου. Ακόμα κι αυτοί που λένε ότι η Κ. Ομάδα ψήφισε Σημίτη γιατί έτσι θα εξασφαλίζοταν η δεύτερη τετραετία για το ΠΑΣΟΚ ξεχνάνε ότι αυτή είναι μια έμμεση παραδοχή του ότι είναι ο λαός που προτιμά σήμερα έναν ήσυχο ευρωπαϊκό γυμνασιάρχη από έναν τουρκοφάργο και πρώην εκοφίτη Έβερτ.

Πραγματικά, η αληθινή βάση της μονγκής βουλευτικής εξέγερσης της 18ης του Γενάρη, που έδωσε την πρωθυπουργία στο Σημίτη, είναι ο ελληνικός δημοκρατικός λαός. Είναι ο λαός που τσάκισε το μεγάλο σχέδιο των ρωσόδουλων που λεγόταν Λιάνη, είναι ο λαός που σιχάθηκε τη σήψη, τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία και τη διχτατορία με αριστερό προσωπείο, είναι ο λαός που περισσότερο σχεδόν από κάθε άλλο της Ευρώπης πιστεύει ότι το μέλλον του είναι σε μια δημοκρατική Ευρώπη και όχι σε μια ορθόδοξη Ανατολή. Ο Μάρξ είχε πει πριν 150 χρόνια ότι οι Έλληνες είναι έξυπνος λαός και δεν πι-

στεύει σε ονειροφαντασίες.

Φαίνεται ότι ο Μάρξ είχε δίκιο. Εδώ και καιρό οι ρωσόδουλοι είναι τόσο έξαλλοι με το λαό μας επειδή δεν τους ακολουθεί, ώστε τα 'χουν βάλει με τα ΜΜΕ όχι επειδή παραμορφώνουν την πραγματικότητα, αλλά μόνο επειδή δεν μπορούν να τη

ΣΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ

Ένα πρώτο σχόλιο για τη νέα κυβέρνηση

Αφήσαμε ένα κενό στη φωτοσύνθεση για να περιμένουμε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης και να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο.

Πραγματικά, αυτή η σύνθεση αντιστοιχεί στην πολιτική νίκη των ευρωπαιόφιλων δημοκρατικών δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, νίκη που αποτυπώνεται σε δύο σημεία.

Πρώτο, και πιο σημαντικό από όλα, ότι το υπουργείο Εξωτερικών πέρασε ολόκληρο στο ευρωπαϊκό ρεύμα.

Δεύτερο, ότι τα βασικά οικονομικά υπουργεία πέρασαν στο δραστήριο εκσυγχρονιστικό απαράτ, πλην ΥΠΕΧΩΔΕ-Γεωργίας, τα οποία κράτησαν οι Ρώσοι, ενώ το υπουργείο Εργασίας πέρασε στον αντικνήτη Γιαννόπουλο.

Το αρνητικό σ' αυτή την κυβέρνηση είναι ότι επιβεβαιώνει τη στρατηγικά λαθεμένη εκτί-

μηση του ευρωπαϊκού ρεύματος ότι η ρώσικη ομάδα είναι ενδιάμεση-φιλική, ενώ κύριος εχθρός είναι οι εθνικιστές.

Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη. Αντί λοιπόν ο Σημίτης να φανεί γενναιόδωρος στους ενδιάμεσους Αρσένη-Τσοχατζόπουλο, ιδιαίτερα στην προοδευτικότερη τάση Αρσένη, έδωσε τρία υπουργεία στους κύριους εχθρούς του: Λαλιώτη, Τζουμάκα, Γ. Παπανδρέου.

Ταυτόχρονα παραμέρισε ολότελα τους μαχητικούς αντιπαπανδρείκους του δημοκρατικού Κέντρου Παπασύρου-Βερυβάκη.

Όμως η συντριπτικά κύρια πλευρά της νέας κυβέρνησης είναι τέτοια που θα προκαλέσει λυσσασμένες επιθέσεις των ρωσόδουλων απέξω κι από μέσα. Είναι δηλαδή μια πολύ θετική κυβέρνηση.

ΟΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΣΝΙΟΥΣ

Η απαγωγή και κράτηση 16 Βόσνιων πολιτών, ανάμεσά τους δύο παιδιά, απ' τους σέρβους φασίστες στα τέλη Δεκέμβρη συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας ειρήνης. Γιατί ανατρέπει μια βασική αρχή της, την ελευθερία κίνησης όχι μόνο στο Σεράγεβο, αλλά σε ολόκληρη την ταλαιπωρημένη χώρα.

Η απαγωγή των Βόσνιων έγινε ενώ διέσχιζαν με τ' αυτοκίνητά τους μια λεωφόρο που περνάει μέσα απ' την Ιλιτζα, πρόστιο του Σεράγεβο κατεχόμενο απ' τους Σέρβους. Οι Τσέντνικς αρνήθηκαν να τους ελευθερώσουν και είπαν ότι κάποιοι πιθανόν να δικαστούν. Η νατοϊκή δύναμη (IFOR, δύναμη εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας) δήλωσε ότι δεν είναι αστυνομική δύναμη και δεν πρόκειται για δική της ευθύνη. Παρόμοια δήλωση έκανε και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πέρι. Μόνο μετά από απεύθυνση των ΗΠΑ στο Μιλόσεβιτς και αφού η προσοχή του κόσμου συγκεντρώθηκε σ' αυτό το ζήτημα ελευθερώθηκαν οι όμιτροι στις 4 Γενάρη. Στην αρχή τρεις (Ramo Delatic, Meno Kursundžija, Adil Spahic, οι οποίοι είπαν ότι χτυπήθηκαν απ' τους Σέρβους) και έπειτα οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους και τα δύο παιδιά.

Η βοσνιακή κυβέρνηση έβγαλε διάγγελμα προς τους πολίτες: «Θα συμβουλεύσουμε τους ανθρώπους να μη χρησιμοποιούν τους δρόμους χωρίς συνοδεία του NATO ή τη λήψη νέων μέτρων που θα μας πείσουν ότι υπάρχει ασφάλεια» (Herald Tribune, 4 Γενάρη).

Ουσιαστικά, με την πράξη των σέρβων φασιστών έχουμε την κατάργηση της συμφωνίας ειρήνης. Η ελευθερία κίνησης είναι όχι μόνο η βασική αρχή, αλλά ο αρκογωνιαίος λίθος της. Χωρίς ελευθερη διακίνηση δεν υπάρχει επιστροφή προσφύγων στα σπίτια τους. Έχουμε δηλ. την αναγνώριση της εθνικής εκκαθάρισης και του διαμελισμού, και μάλιστα με την επίσημη αφραγίδα της νατοϊκής δύναμης IFOR. Η δήλωση του εκπροσώπου της Andrew Cumming ήταν η εξής: «Δεν είμαστε αστυνομική δύναμη... Αυτό είναι ένα θέμα των πολιτικών αρχών, των μερών που συμφώνησαν να εφαρμόσουν την ειρήνη στο Ντείτον» (Herald Tribune, 3 Γενάρη).

Η δήθεν ουδέτερη τοποθέτηση της IFOR, αλλά θετική αντικειμενικά για το σέρβικο φασισμό, αποδεικνύει ότι το NATO βρίσκεται στη Βοσνία για να κατοχυρώσει και να επιβάλλει σύνορα διαμελισμού ή, αλλιώς, τη διεθνή αναγνώριση του 49% του εδάφους της Βοσνίας που κατέχουν οι Σέρβοι. Η IFOR συνιστά μια ξετοπώτη υπεριαστική επέμβαση κάτω από την πολιτική καθοδήγηση του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού, του πιστού του φίλου Κλίντον, που σέρνει όλη την υφεσιακή αμερικανική αστική τάξη και μια αδύναμη πολιτική Ευρώπη, που θέλει να κλείσει ο εφιάλτης του πολέμου με τον πρήγματο τρόπο. Η IFOR κατευθύνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο του NATO που συνεδριάζει μαζί με το γνωστό μας υφυπουργό Εξωτερικών Τσούρκιν. Η ίδια αναλαμβάνει πρωτοβουλία μόνο στο επιχειρησιακό μέρος, στο τεχνικό. Οι Βόσνιοι όμως δε θέλησαν ποτέ μια τέτοια δύναμη στη χώρα τους. Ούτε μια άδικη ειρήνη. Εξαναγκάστηκαν να υποκύψουν κάτω από τους παγκόσμιους πολιτικούς συσχετισμούς σε βάρος τους και τη δικιά τους στρατιωτική αδυναμία.

Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο που οι Αμερικάνοι καλωσορίζονται από τους Σέρβους φασίστες, όπως στο Λοπάρε, δέκα χιλιόμετρα

βορειοανατολικά της Τούζλα. Εκεί ο υποδιοικητής της τρίτης ταξιαρχίας του Σωμάτων της Ανατολικής Βοσνίας συνταγματάρχης Ικόνιτς παρέθεσε γένιμα στους επισκέπτες του, ήπιε μαζί τους, συζήτησαν για τους χάρτες, την άφιξη των Ρώσων, το μπάσκετ, το Μοχάμεντ Άλι, και στο τέλος χάρισε στους Αμερικάνους ένα ημερολόγιο τοσέπης του 1996 στολισμένο με τη χαμογελαστή εικόνα του αφεντικού του Ράτκιο Μλάντιτς. Παρόμοιες στιγμές συγκίνησης ένιωσαν ο αμερικανός στρατηγός Νας και ο ρώσος διοικητής Λεντσόφ, επικεφαλής των πρώτων 150 ρώσων στρατιωτών από τους 1500 που αναμένονται συνολικά στο αεροδρόμιο της Τούζλα. Πολλοί από την ειδική ρώσικη στρατιωτική μονάδα του Λεντσόφ έχουν ετοιμαστεί από τις μάχες στο Αφγανιστάν και την Τσετσενία για να εφαρμόσουν τα διδάγματά τους στη Βοσνία. Οι Ρώσοι θα παίρνουν διαταγές απευθείας από ένα ρώσο στρατηγό, με το αξίωμα του υποδιοικητή, που βρίσκεται στο αρχηγείο του NATO στο Βέλγιο. Οι επιχειρήσεις στο έδαφος θα συντονιστούν από τον αμερικανό Νας, ενώ περιοχή ευθύνης του θα είναι ο διάδρομος της Μεγάλης Σερβίας: Το Μπρτσόκ.

Οι παραπάνω εικόνες μας δίνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η νατοϊκή δύναμη για να εφαρμόσει τη ζώνη διαμελισμού και θα νομιμοποιήσει το κομμάτιασμα ενός ενιαίου πολιευθνακού κράτους, όπως αυτό της Βοσνίας. Εδώ εντάσσεται και η αποστολή του ελληνικού στρατιωτικού σώματος, που πήγε σαν τμήμα του ρωσοσέρβικου άξονα του πολέμου και του φασισμού σε μια περιοχή που ζουν Βόσνιοι, δηλ. «εχθροί της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας».

Μην ξεχνάμε ότι όρος για τη συμμετοχή της Ελλάδας ήταν η συμμετοχή της Ρωσίας (δήλωση Μπεντενιώτη στη βουλή).

Επομένως, η νατοϊκή δύναμη στέ-

κεται στην πλευρά του άδικου και του φασισμού ενάντια στη Βοσνία, που απαιτεί την εδαφική ενότητα και την ανεξαρτησία της. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποχωρήσει. Όχι όμως προτού οι Βόσνιοι εξοπλιστούν κύρια με βαρύ πυροβολικό, τανκς και αντιαρματικούς πυραύλους, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το σέρβο εισβολέα.

Μπορούν εδώ να αξιοποιήσουν την αντικειμενικά προοδευτικά αντισέρβικη γραμμή του αμερικανικού υπεριαλισμού, η οποία εκπροσωπείται απ' τους Ρεπούμπλικάνους στο Κογκρέσο. Αυτοί έβαλαν επίμονα το αίτημα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και εξοπλισμού των Βόσνιων, για να συναντινέσουν στον αποστολή των Αμερικάνων στη Βοσνία.

Σύμφωνα με τη συνθήκη του Ντείτον, υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι την Μάρτη για την προμήθεια οποιουδήποτε οπλισμού από τα αντιμαχόμενα μέρη, ενώ για τα βαριά όπλα φτάνει τους έξι μήνες από την ημέρα της υπογραφής. Η Βοσνία δεν μπορεί να σπάσει αυτό το εμπάργκο-θηλιά, γιατί θα βρεθεί σε πολιτική σύγκρουση με Ρώσους, Αμερικάνους και Ευρωπαίους, εκτός αν ανακτηρύξει άκυρη τη συμφωνία ειρήνης. Αυτό που χρειάζεται στους Βόσνιους είναι χρόνος για να συγκροτήσουν αυτό το πετσοκομένο κράτος, να οργανωθούν, να εκπαιδευτούν και να εξπλιστούν. Είναι μία αναγκαιότητα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν εσωτερικά τον κροάτικο σοβινισμό, που ζητάει την ηγεμονία και τον απόλυτο έλεγχο μέσα στην κροατοβοσνιακή συνομοσπονδία, και να τσακίσουν εξωτερικά το σέρβικο φασισμό, που είναι το στρατιωτικό απόστασμα του σοσιαλιμπεριαλισμού στα Βαλκανιά.

Το προοδευτικό σύνθημα για τη Βοσνία είναι: «Δώστε όπλα στους Βόσνιους. Υποστηρίξτε το δίκαιο πόλεμο ενάντια στο σέρβικο φασισμό. Έξω το NATO από τη Βοσνία».

Ο σοσιαλφασίστας Ζιουγκάνοφ

«Είμαστε η γενιά του μεταπολέμου που δεν έχει καμιά σχέση με τις ακρότητες της εποχής του Στάλιν. Οι περισσότεροι Ρώσοι σήμερα δεν έχουν βιώσει τη δεκαετία του '30.

...Το ΚΚΣΕ δεν ήταν κόμμα, αλλά ένα μέσο για τον έλεγχο των κρά

Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΗΜΙΤΗ ΟΞΥΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Ανάμεσα στο δημοκρατικό και το ρώσικο στρατόπεδο

Με την εκλογή του Κ. Σημίτη στη θέση του πρωθυπουργού η χώρα μπήκε σε μια νέα πολιτική περίοδο. Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο να δούμε σε βάθος τις αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς που έκφρασε η εκλογή του Σημίτη, αλλά και τους νέους όρους του ενδοαστικού ανταγωνισμού που επιβάλλει αυτή η εκλογή.

Πρέπει δηλαδή να ανατρέψουμε καταρχήν την θεωρία της «αλλαγής σκυτάλης» στα πλαίσια μιας ενιαίας αντιλαϊκής πολιτικής, θεωρία που προβάλλει το ψευτόΚΚΕ και που ενθέρωμα ασπάζεται όλο το τροτσκιστικό και οπορτονιστικό συνοθύλευμα της αυλής του.

Η «αλλαγή της σκυτάλης» προϋποθέτει μια ενιαία ομάδα με αθλητές που τρέχουν πάνω σε ένα κοινό στόχο. Ποιος όμως σήμερα μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά πως η εκλογή του Σημίτη ήταν έκφραση μιας «ενιαίας ομάδας», που παρέδιδε από τον ένα στον άλλο «ειρηνικά» τη σκυτάλη;

Ακριβώς το αντίθετο. Η εκλογή του Σημίτη ήταν έκφραση ενός άγριου ανταγωνισμού και μιας σκληρής πάλης που δόθηκε μέσα στα πλαίσια της αστικής τάξης και παρέσυρε στη δίνη της το λαό και τη χώρα.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

Ολάκερη η πολιτική πάλη δόθηκε ανάμεσα σε δύο καθοδηγητικά κέντρα: Το ένα ήταν το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ και η «αίθουσα της εντατικής» και το άλλο η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το νέο στοιχείο σ' αυτή την πάλη ήταν η ανάδειξη της Κ.Ο. σε ένα πολιτικό κέντρο που συγκροτήθηκε πάνω στην υπεράσπιση της συνταγματικής νομιμότητας. Απέναντι και ενάντια δηλαδή στην πολιτική ανωμαλία και στη συνταγματική εκτροπή που προωθούσε η ρωσόδουλη ομάδα του Εκτελεστικού με την ανάδειξη της «εντατικής» σε μια παρακυρένηση. Η στάση της αυτή καθορίζονταν από το γεγονός πως η κλίκα αυτή δεν είχε έτοιμο στα χέρια της το διάδοχο του Α. Παπανδρέου. Έτσι, μέχρι να διαμορφώσει τους πολιτικούς όρους που αυτή ήθελε για τη διαδοχή, έπρεπε να κρατήσει φυσικά και πολιτικά σε ζωή τον Α. Παπανδρέου καταπατώντας το άρθρο 38 του Συντάγματος, έπρεπε να κατασκευάσει στην εντατική ένα πολιτικό καθοδηγητικό κέντρο που να επιλέγει επισκέπτες, να βγάζει στη δημοσιότητα στημένους διαλόγους και με τον πιο εξωθεσμικό τρόπο, σαν ένα σύγχρονο μαντείο, να είναι αυτό που θα υποδειξεί το νέο πρωθυπουργό.

Η αντίσταση της Κ.Ο. ενάντια σ' αυτά τα σχέδια και την πραχτική της πολιτικής ανωμαλίας που πρωθυπούσε η ρωσόδουλη κλίκα του Εκτελεστικού ήταν μια δημοκρατική αντίσταση, μέσα στα πλαίσια της αστικής τάξης, που είχε μια γενική αποδοχή από το λαό.

Αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο που καθόρισε τις παραπέρα εξελίξεις. Η ρωσόδουλη κλίκα δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει την ωμή καταπάτηση της συνταγματικής νομιμότητας χωρίς ένα ανοιχτό πραξικό πρότυπο. Κάτι τέτοιο ομως ήταν έξω από τους σημειρινούς συσχετισμούς.

Έτσι, βρέθηκε αναγκασμένη να σκηνοθετήσει την παραίτηση-απάτη του Α. Παπανδρέου, για να πα-

ρει την πολιτική πρωτοβουλία στα χέρια της και να διασπάσει την ενιαία δημοκρατική αντίσταση της Κ.Ο. Ο «παραίτημένος» Παπανδρέου δίνει μια μεγάλη πολιτική αίγλη στο μαντείο της εντατικής, εμφανίζεται σαν ο «ηγέτης» που λειτουργεί με την πιο μεγάλη πολιτική διαύγεια και που είναι αυτός ο εγγυητής των παραπέρα εξελίξεων.

Απέναντι σ' αυτή την «παραίτηση» που σκηνοθέτησε η κλίκα Λαλιώτη, η Κ.Ο. δεν αντιστέκεται και μαζί της καμιά πλευρά της αστικής τάξης, κανένα κόμμα και κανένα θεσμικό όργανο.

Κλείνουν τα μάτια στον αντισυνταγματικό τρόπο αυτής της παραίτησης, αφήνουν στεναγμούς ...ανακούφισης και υποκύπτουν στην πολιτική ηγεμονία του Εκτελεστικού, αναφωνούντας εν χορώ «Ο Α. Παπανδρέου στο Πάνθεο της πολιτικής!»

Αυτό είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο που καθόρισε τις παραπέρα εξελίξεις. Για πρώτη φορά πρωθυπουργός παραιτείται με επιστολή, και μάλιστα στο κόμμα του, και όχι με την παρουσία του, όπως ορίζει το Σύνταγμα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και για πρώτη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχεται παραίτηση πρωθυπουργού που του την πηγαίνει το κόμμα μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής του Επιτροπής!

Η «παραίτηση» δηλαδή που σκηνοθέτησε μ' αυτό τον τρόπο η κλίκα του Λαλιώτη έχει και επιτυγχάνει ένα βασικό στόχο: Να δώσει στο κόμμα και, κατά συνέπεια, στο Εκτελεστικό ένα θεσμικό χαρακτήρα, να το αναδείξει σαν το γηγενικό όργανο πάνω από το νέο πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στη νέα εξελίξη.

Αυτό άλλωστε εκφράστηκε και στην απόφαση της Κ.Ε. στο σημείο περί «στενής συνεργασίας» του νέου πρωθυπουργού με το Εκτελεστικό.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΗΜΙΤΗ

Τα δύο παραπάνω βασικά στοιχεία που αναφέραμε είναι αυτά που καθόρισαν την εκλογή του Κ. Σημίτη στη σημερινή στιγμή της κυβέρνησης.

Η δημοκρατική αντίσταση της Κ.Ο. στις συνωμοσίες της κλίκας του Εκτελεστικού καθόρισε την εκλογή του πιο πρωθυπόμενου εκφραστή αυτής της αντίστασης. Η πολιτική ηγεμονία του Εκτελεστικού καθόρισε η εκλογή αυτή να γίνει κάτω από το ενιαίο «πνεύμα» του Παπανδρέος, πράγμα που εκφράστηκε με τους ύμνους στον Παπανδρέου και με την επίσκεψη του Σημίτη, του ανθρώπου που επλάχιστα είχε επισκεφθεί προτογιώμενα το Ωνάσειο, στον πολιτικά άδειο θάλαμο της εντατικής.

Όμως η κύρια πλευρά και αυτό που χαρακτηρίζει τα πράγματα είναι ότι η εκλογή του Σημίτη ήταν η μεγαλύτερη έκφραση της δημοκρατικής αντίστασης μέσα στην Κ.Ο. Η δεύτερη πλευρά αυτής της εκλογής είναι αυτή που θα καθορίσει την παραπέρα πορεία και τις νέες συγκρούσεις. Τα διάφορα σενάρια γύρω από την πριμοδότηση του Σημίτη στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας αποτελούν πλευρές της πολιτικής πάλης, χάνουν όμως το κύριο ζήτημα που εκφράστηκε σ' αυτήν την εκλογή.

Ο Σημίτης ήταν ο μόνος βασικός υπουργός έξω από το Εκτελεστικό, εκφραστής φιλοευρωπαϊκών τμημάτων της αστικής τάξης που

βρίσκονται σε σύγκρουση με τη φιλορώσικη αντιευρωπαϊκή στρατηγική του Παπανδρέου τόσο στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, όσο και στα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτικής δημοκρατίας.

Αυτό είναι που δίνει ένα θετικό χαρακτήρα σ' αυτή την εκλογή και διαμορφώνει θετικούς πολιτικούς συσχετισμούς για την ανάπτυξη της δημοκρατικής αντισοσιαλιμπεριαλιστικής πάλης.

Όμως αυτό δε σημαίνει ότι ανατρέπηκαν στρατηγικά οι πολιτικοί συσχετισμοί και η χώρα μπαίνει σε μια νέα περίοδο πολιτικής δημοκρατίας αστικού ευρωπαϊκού τύπου.

Αντίθετα, μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής σύγκρουσης, όπου το φιλορώσικο πολιτικό μπλοκ, αξιοποιώντας τη στρατηγική του υπεροχή και τα άμεσα πολιτικά του εργαλεία, θα εντείνει την επίθεσή του για να ανατρέψει και να συντρίψει την επιτυχία του δημοκρατικού μπλοκ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πάνω από όλα η μεγάλη σύγκρουση θα εκφραστεί ανάμεσα στο κόμμα και την κυβέρνηση, πάνω δηλαδή στο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η ρωσόδουλη κλίκα του Εκτελεστικού με επικεφαλής το Λαλιώτη είναι αποφασισμένη να κρατήσει το κόμμα σαν εργαλείο υπονόμευσης και χαρακτηριστική της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστική και η επίσκεψη του Σημίτη στο ραδιοφονικό σταθμό του Σκάι, όπου μίλησε για άλλο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και άλλο πρωθυπουργό. Όπως είναι χαρακτηριστική και η επίσκεψη του Σημίτη την ίδια μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη και τη γενικό πνεύμα των «φιλοφρονήσεων» που ανταλλάχτηκαν εκεί.

Κάθε οπορτονιστική ταχική του Σημίτη κάτω από την αποδοχή του «ενιαίου πνεύματος» του Παπανδρέου, που ήδη χρησιμοποίησε μετά την εκλογή του, αναπόφευχτα θα οδηγεί στην υποταγή του και τελικά στο τσάκισμά του. Ένα πρώτο δείγμα αυτής της πάλης, αλλά και των συμβιβασμών του Σημίτη, θα είναι η συγκεκριμένη σύνθεση της κυβέρνησης. Εκτός από το Εκτελεστικό, η ρωσόδουλη κλίκα ετοιμάζεται να ρίξει όλα τα όπλα της στη νέα επιτροπή.

Και πάνω από όλα βέβαια το ψευτόΚΚΕ: «Ο Α. Σημίτης, ως νέος πρωθυπουργός, παραλαμβάνει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής και της υποχρέωσής να εξοφλήσει γραμμάτια τόσο της υποτέλειας στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, δύσο και της εξινπρέτησης των συμφρόνων της ολιγαρχίας», φωνάζει στην ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε αμέσως μετά την εκλογή. Για να συνεχίσει στο κύριο άρθρο του Πριόσπαστη την επόμενη μέρα: «Το σημαντικότερο είναι ότι η εξέλιξη αυτή συναρθρώνεται αρμονικά στο ψηφιδωτό του νέου πολιτικού σκηνικού π

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΩΣΗ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Το Πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ διέγραψε το Θ. Αναστασιάδη της "Μαύρης Τρύπας" της Ελευθεροτυπίας. Πρόκειται για τη συνέχεια της εκστρατείας που εγκαίνιασε ενάντιά του ο σοσιαλφασισμός την άνοιξη του '95 με τους τραμπουκισμούς στην Ελευθεροτυπία και τη χειροδικία εναντίον του.

Τότε η ΟΑΚΚΕ είχε καταδικάσει την επίθεση με γράμμα της στην Ελευθεροτυπία και είχε σταθεί στο πλευρό όχι του ίδιου του δημοσιογράφου, αλλά της εφημερίδας. Σωστά από τότε η ΟΑΚΚΕ διαπίστωνε ότι η επίθεση στον Αναστασιάδη ήταν τμήμα εκείνης ενάντια στα ΜΜΕ και ότι κεντρικός στόχος της ήταν η ίδια η φιλοευρωπαϊκή και προοδευτική Ελευθεροτυπία.

Ωστόσο η ΟΑΚΚΕ αρνιόταν να υποστηρίξει τον ίδιο τον Αναστασιάδη πέρα από την καταδίκη της βίας ενάντια του. Στην ανακοίνωσή της και περισσότερο σε ένα κατοπινό άρθρο στη Ν. Ανατολή ο Αναστασιάδης χαρακτηρίζεται αντιδραστικός και φασίστας. Τώρα στην ανακοίνωσή της για τη διαγραφή του από την ΕΣΗΕΑ η ΟΑΚΚΕ γράφει τα εξής: «Παρά τη διαφορνία της με την εθνικιστική πλευρά του Θ. Αναστασιάδη, η ΟΑΚΚΕ στέκεται στο πλευρό του. Η διώξή του αποτελεί τμήμα της αντιMΜΕ εκστρατείας στην οποία έχει επιδοθεί ένας νέος τύπου φασισμός με αριστερό πρόσωπο για να πλήξει κυρίως εκείνους που τον διαισθάνονται».

Η γενική κατεύθυνση της τωρινής καταγγελίας μας είναι ακριβώς ίδια με την καταγγελία μας του '95. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η στάση απέναντι στον ίδιο το δημοσιογράφο. Η φράση "στέκεται στο πλευρό του" και κυρίως η φράση "εκείνους που τον διαισθάνονται" δείχνει ότι για την ΟΑΚΚΕ ο Αναστασιάδης τουλάχιστον δεν είναι ένας φασίστας, αλλά ένας άνθρωπος που αξίζει να στέκεται κανείς δίπλα του όταν του επιτίθεται ο σοσιαλφασισμός.

Πραγματικά, η προσεκτική παρακολούθηση των σχολίων του από τότε που δέχτηκε την επίθεση του '95 δεν επιβεβαιώνουν την τόσο αυστηρή αρχική μας κριτική. Μας απασχόλησε το ζήτημα αν είναι όντως ρατσιστής, όπως έδειχναν τα ελεεινά ρατσιστικά του ανέκδοτα πριν την επίθεση ενάντιά του. Στην τοποθέτηση-απολογία του εκείνες τις μέρες τα ερμήνευσε σα μορφή μαύρου χιούμορ και από τότε δεν τα ξανάδαμε.

Υπάρχει ένας τύπος σαχλαμαρισμού που λέει τέτοια ανέκδοτα δίχως να κατανοεί την πραγτική λειτουργία τους. Έτσι, ενώ διατηρούμε μια καχυποψία για το ότι μπορεί και να τα πιστεύει, δεν μπορούμε να επιμείνουμε στο ότι ο Αναστασιάδης είναι ένας ρατσιστής, πέρα από τις χαρακτηριστικές για ενός είδους συντηρητισμό αναφορές του στις "φιλιππινέζες".

Εκείνο που επαλήθευσε από τότε απόλυτα ο Αναστασιάδης ήταν ο εθνικισμός του, και μάλιστα ο αντιούρκικος εθνικισμός του, που τον κάνει σύμμαχο σε πολλά σημεία με τον πασοκικό

και κνίτικο σοσιαλφασισμό. Επαληθεύτηκε ακόμα ότι ο Αναστασιάδης έχει την εκτεταμένη συντηρητική προκατάληψη για τη γυναικά. Και στα δυο όμως αυτά ζητήματα ο Αναστασιάδης δε βρίσκεται ούτε πιο αριστερά ούτε πιο δεξιά από τη μέση γραμμή καφενείου. Σύμφωνα μ' αυτή την αντίληψη δεν έχει να περιμένει κανείς τίποτα καλό από την Τουρκία και τις γυναικές. Επιπλέον, όπως και κάθε άλλη εθνικιστική και πατριαρχική προκατάληψη, έχουν κι αυτές ένα ελαφρυντικό, αφού πάντα υπάρχει και η μιλιταριστική πλευρά της Τουρκίας και η ανδροκτόνα πλευρά της γυναικείας απελευθερώσης.

Εκείνο που μένει λοιπόν, τουλάχιστον ως τα σήμερα, είναι ένας συντηρητισμός μικροαστικού χαρακτήρα που διαπερνάει τη φυσιογνωμία του Αναστασιάδη. Άλλα αυτός ο συντηρητισμός δεν του έχει προσδώσει ένα συνολικά αντιδραστικό χαρακτήρα. Γιατί κάτι τέτοιο κρίνεται στο έδαφος της συγκεκριμένης πολιτικής. Μπορεί, για παράδειγμα, σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο ο Αναστασιάδης να γίνει γελωτοποιός σφαγέων, αλλά σήμερα η συντριπτικά κύρια λειτουργία του είναι η αντικνίτικη. Και γι' αυτή δέχεται την πρωτοφανή βία της χειροδικίας και της διαγραφής. Και δέχεται αυτή τη βία από ανθρώπους που είναι αληθινοί σοβινιστές, όπως οι διαμελιστές των "Σκοπίων" Χρύσανθοι Λαζαρίδηδες που του επιτέθηκαν το '95, ή οι υπερασπιστές της Λιάνη που του επιτίθενται σήμερα.

Δεν μπορεί να είναι αδιάφορο για το δημοκρατικό κίνημα το ότι ο Αναστασιάδης ήταν ένας από τους βασικούς αποκαθηλωτές της νέας Φρειδερίκης μέσα στο προδευτικό στρατόπεδο, στο οποίο δούλευε και το ψευτοΚΚΕ, και κυρίως ο ΣΥΝ, για να καθιερώσουν αυτή την ιέρεια του "ορθόδοξου τόξου" σα διωκόμενη γυναικά. Ούτε είναι αδιάφορο το ότι στη διάρκεια αυτής της πάλης ο Αναστασιάδης στράφηκε και ενάντια στη θρησκευτική υποκρισία, τους παπάδες και την ορθόδοξη υστερία, πράγμα αρκετά ασυνήθιστο για έναν "πατημένο" φασίστα.

Δεν μπορέσαμε να βρούμε το κείμενο της διαγραφής του από την ΕΣΗΕΑ, όμως διέρρευσε στον Τύπο ότι κατηγορείται ανάμεσα στα άλλα για τη στάση του απέναντι στα θεία, καθώς και για το ότι "αμφισβητεί τα πάντα".

Αυτές είναι εκφράσεις της ιερής εξέτασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η αμφισβήτηση των πάντων είναι η σημαία του διαφωτισμού. Αυτή είναι η φράση-κλειδί της φιλοσοφικής επανάστασης του Καρτέσιου: Το γνωστό *de omnibus dubitandum est* (για τα πάντα να υπάρχει αμφισβήτηση), που σήμαινε στο βάθος την αμφισβήτηση της σχολαστικής σκέψης του Μεσαίωνα. Ο Αναστασιάδης βέβαια δεν είναι Καρτέσιος, αφού είναι γεμάτος μεσαιωνικές προκαταλήψεις, αλλά αυτοί που τον διέγραψαν είναι σίγουρα ο νέος μεσαιωνας, όπως αποδείχτηκε από το μόνο ο *Piζοσπάστης* και η Αυγή μέσα σ' όλο τον Τύπο υποστήριξαν -άμεσα ο πρώτος και έμμε-

σα η δεύτερη- τη διαγραφή του. Οι κνίτες, απευθείας ή κατόπιν παραγγελίας, διέγραψαν τον Αναστασιάδη γιατί σ' αυτό ακριβώς το σημείο αυτός υψώθηκε πάνω από το μέσο καφενείο και είχε το σθένος να καταγγείλει τους κνίτες που λυντσάρισαν τον κρητικό σοβινιστή στη Θεσσαλονίκη. Η δύναμη του κνίτη και το φόβητρο που επισείει στις μάζες είναι η επαναστατική του παράδοση. Πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς που οποίο ο μεσαιώνας τρομοκρατούσε το διαφωτισμό με τον πραγματικό παλιό επαναστάτη της αυγής της ανθρώπινης σκέψης, τον Αριστοτέλη.

Ο κνίτης έχει μετατρέψει το μαρξισμό σε δεσμώτη της σκέψης και -το χειρότερο- σε επιστημονικό αντιστροφέα της αλήθειας. Δεν μπορεί ποτέ ο κνίτης να συγχωρήσει ένα συνηθισμένο άνθρωπο που τόλμησε να πει ότι η ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων σήμερα είναι καλύτερη από την κρατικοποίησή τους. Αυτό έκανε ο Αναστασιάδης το καλοκαίρι του '95 δίνοντας, ίσως και άθελά του, ένα χτύπημα στην καρδιά του σοσιαλφασισμού, που υψώνει τη σημαία της κρατικοποίησης για να πνίξει τη βιομηχανία μέσα στη δικιά του γραφειοκρατική διαφθορά και να προωθήσει το βιομηχανικό πραχτόρικο σαμποτάζ. Το ίδιο βέβηλος για το νέο μεσαιώνα είναι ο Αναστασιάδης όταν αντιπαρατίθεται την άνοιξη του '95 στα τρακτέρ της πλούσιας αγροτιάς, που κάτω από την καθοδήγηση του ψευτοΚΚΕ επιχειρούν να σπάσουν την προδευτική φορολογική μεταρρύθμιση του Παπαδόπουλου και να ανατρέψουν με το μικροαστικό αντικαπιταλισμό τους όλη την πολιτική ένταξης της Ελλάδας στην Ε. Ένωση.

Δεν είναι τυχαίο που οι αληθινοί ρατσιστές, οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής, σε όλα αυτά τα μέτωπα έχουν πάρει την ίδια θέση με το ψευτοΚΚΕ. Γιατί ο αληθινός σύγχρονος αντισημιτισμός είναι ο κνίτικος μικροαστικός αντικαπιταλισμός, γιατί οι πιο συνεπείς υποστηριχτές της ιδιοχτησίας του ισχυρού εθνικού κράτους ήταν και είναι οι φασίστες.

Γι' αυτές τις θέσεις του λοιπόν διαγράφεται ο Αναστασιάδης από την ΕΣΗΕΑ και όχι για το συντηρητισμό του, τον εθνικισμό του ή τη ριζωμένη εθνική προκατάληψη για τον αδικημένο από τους Ευρωπαίους, αλλά ανώτερο στο βάθος Έλληνα...

Ασφαλώς ο ίδιος δεν έχει συνείδηση των αληθινών αιτίων της διαγραφής του, αφού την αποδίδει στην πεθαμένη πια Λιάνη. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ενώνεται τώρα με το βασικό πρώτην πρωθυπουργή της Λιάνη, τον αρχιφασίστα Λαζαρώτη, που τώρα βιάζεται να την ξεφορτωθεί.

Σημασία άλλωστε δεν έχει καν πόσο μακριά μπορεί να φτάνουν οι αντιδραστικές πλευρές του Αναστασιάδη, τι κρύβει αυτός και τι φέρνει στην επιφάνεια. Οι μαρξιστές κρίνουν από τις πολιτικές συνέπειες της δράσης τους τα πολιτικά πρόσωπα, και είναι γεγονός ότι ο Αναστασιάδης κάνει πελάρια πολιτική ζημιά στο κέντρο του σύγχρονου φασισμού, που στη

χώρα μας είναι το ψευτοΚΚΕ. Από αυτή την άποψη μάλιστα δεν μπορεί κανείς να μη σημειώνει τη διαφορετική στάση που έχουν οι διώχτες του από τον ίδιο στο κεντρικό σήμερα ζήτημα διαχωρισμού της προόδου από την αντίδραση σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδά στο ζήτημα της Βοσνίας.

Οι υποκινητές της διαγραφής και βα

ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις που θα σημαδέψουν και θα καθορίσουν την πορεία για την ανάπτυξη των δύο μεγάλων ναυπηγείων της χώρας.

Σ' ότι αφορά τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη μεταβίβαση του 49% των μετόχων στους εργαζόμενους, ενώ για τα ναυπηγεία Ελευσίνας προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίησή τους.

Είχαμε γράψει σε μια σειρά από προηγούμενα άρθρα πως σε μια πρώτη φάση η μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις της προόδου από τη μια και στις δυνάμεις του αντιβιομηχανικού μεσαίων από την άλλη είχε κλείσει θετικά, μιας και οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν κρατήσει καταρχήν τα δύο μεγάλα ναυπηγεία ανοιχτά, αποκρύνοντας την επίθεση ενός μαύρου μετώπου που με επικεφαλής το ψευτοΚΚΕ προσπαθούσε να βάλει το μεγάλο λουκέτο.

Αυτή ήταν όμως μια πρώτη μάχη. Από εκεί και πέρα ο δρόμος για την ανάπτυξη ήταν μια συνεχής πορεία δύσκολης και πρωτόγνωρης ταξικής πάλης, όπου το βασικό ρόλο έπαιξε και παίζει ο συνειδητός παράγοντας που λέγεται εργατικό κίνημα.

Σήμερα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας πορείας, όπου μέσα από διαφορετικούς δρόμους το εργατικό κίνημα καλείται να σταθεροποιήσει την προηγούμενη νίκη του και να σπρώξει αποφασιστικά τα δύο μεγάλα ναυπηγεία στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης.

Απέναντι του στέκεται ο ίδιος εχθρός: **Το μαύρο σοσιαλφαστικό μέτωπο, που με επικεφαλής το ψευτοΚΚΕ συσπειρώνει ότι αντιπαραγωγικό, σάπιο και γραφειοκρατικό υπάρχει από την προηγούμενη περίοδο, το την μετένει με “φιλεργατικά” αιτήματα και το αντιπαραθέτει στην πρόδο.**

ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Η λύση του “51-49%” ήταν η μοναδική λύση που στις συγκεκριμένες συνθήκες μπορούσε να κρατήσει το ναυπηγείο ανοιχτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα κρίνει την πορεία του είναι το αν, κάτω από αυτό το καθεστώς, θα τραβήξει στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ή θα οδηγηθεί στο μαρασμό και στη διάλυση.

Αυτό το ζήτημα κρίνεται σήμερα και εκεί διαχωρίζονται τα στρατόπεδα και η πάλη των γραμμών.

Βασικό εμπόδιο που πρέπει να παραμεριστεί για να μπει το ναυπηγείο στο δρόμο της ανάπτυξης είναι το καθεστώς μιας αντιπαραγωγικής οργάνωσης και διεύθυνσης που επέβαλε για χρόνια ολόκληρα μια σάπια κρατική, κομματική και συνδικαλιστική γραφειοκρατία με ιδιαίτερα και αρκετά πλουσιοπάροχα προνόμια.

Η γραφειοκρατία αυτή χτύπησε στην καρδιά το ναυπηγείο, βγάζοντάς το ουσιαστικά έξω από την παγκόσμια αγορά της **κατασκευής** εμπορικών πλοίων. Αυτό το έκανε με δύο βασικούς τρόπους: α)

Με το χτύπημα του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και β) με την αντιπαραγωγική-γραφειοκρατική οργάνωση.

Αυτούς τους δύο παράγοντες καλείται σήμερα να ανατρέψει το εργατικό κίνημα με άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα.

Όμως πριν απ' αυτό πρέπει να ανατρέψει εκείνη την ιδεολογική και πολιτική γραμμή που καθοδηγεί και αναπαράγει την παλιά γραφειοκρατική σαπίλα.

Αυτή είναι η γραμμή του σοσιαλφασισμού με βασικό εκφραστή το ψευτοΚΚΕ και την ΕΣΑΚ.

Η ουσία αυτής της γραμμής, όπως αρκετές φορές έχουμε αναλύσει, είναι το iερό και απαραβίαστο του “δημόσιου χαρακτήρα” του ναυπηγείου, με επιχειρηματική δραστηριότητα στα πλαίσια της “εσωτερικής αγοράς” κόντρα στη “διεθνή υπεριαλιστική αγορά”. Είναι δηλαδή το “iερό” και “απαραβίαστο” των προνομίων της σάπιας γραφειοκρατίας, αλλά και ο αποκλεισμός του εφοπλιστικού κεφαλαίου σα βασικού παράγοντα της “διεθνούς υπεριαλιστικής αγοράς”.

Στο πρώτο ζήτημα: Σαν τμήμα της συνολικής “δημόσιας περιουσίας”, δεν είναι απαραίτητο για το ψευτοΚΚΕ να είναι το ναυπηγείο, σαν αυτόνομη οικονομική μονάδα, παραγωγικό και κερδοφόρο. Αρκεί μέσα σ' αυτό να διαμορφώνονται οι όροι εκείνοι που αύριο θέλουν να διαμορφώσουν σ' ολόκληρη τη χώρα: Ο εκφυλισμός και τα απεριόριστα προνόμια μιας διοικητικής γραφειοκρατίας, ο εκφυλισμός της προλεταριακής ιδεολογίας, η κρίση και η οικονομική εξαθλίωση για το λαό.

Όλη αυτή την τακτική το ψευτοΚΚΕ τη βαρτίζει με “σοσιαλιστικά” και “εργατικά” λόγια, γι' αυτό ακριβώς και μιλάμε για σοσιαλφασισμό:

1. Την επίθεση στη λύση “51-49% την έδωσε κάτω από τη σούπερ-ταξική θεωρία πως οι εργάτες δεν μπορούν να είναι μέτοχοι, γιατί αλλοιώνεται ... ο ταξικός τους χαρακτήρας!

Κάτω όμως απ' αυτή την αριστερή φρασεολογία, που ασπάστηκε μέχρι δακρύων από τη συγκίνηση όλος ο τροτσικιστικός τους περίγυρος, κρύφτηκε ένα αρκετά σημαντικό χτύπημα στην εργατική πρωτοπορία: Το χτύπημα **στο βαθύ προλεταριακό και επαναστατικό μέτρο του εργατικού ελέγχου**.

Γιατί στο βάθος το “51-49%” δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στο εργατικό κίνημα του ναυπηγείου να επιβάλει τον πιο δυνατό έλεγχο στην κρατική γραφειοκρατία, ν' αλλάξει τους συσχετισμούς και να πάρει μέσα απ' αυτό το προλεταριακό στα χέρια του το ζήτημα της ανάπτυξης του ναυπηγείου.

Απ' αυτή τη βαθιά αντεπαναστατική θέση το ψευτοΚΚΕ χτύπησε το “51-49%” και κάλεσε τους εργάτες να μην πάρουν τις μετοχές, για να γνωρίσει την πολιτική συντριβή, μιας και σ' αυτό του το κάλεσμα υπάκουσαν μόνο ... 70 εργάτες από 2.800 που δουλεύουν σήμερα στο ναυπηγείο.

2. Το αναγκαίο χτύπημα του

υπερεξογκωμένου, ιδιαίτερα του διοικητικού, προσωπικού, που έφερε το κομματικό ρουσφέτι και η γραφειοκρατική οργάνωση της παραγωγής, προσπάθησαν να το εμποδίσουν μέσα από το πάλι “σούπερ-ταξικό” σύνθημα “Ούτε μια απόλουση”.

Κάτω απ' αυτό το σύνθημα, στηριζόμενοι στην αντικειμενική διαφθορά της δημοσιούπαλληλικής μονιμότητας, έκρυψαν την υπεράσπιση του κομματικού ρουσφετού, τον εκβιασμό της κομματικής και συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας πάνω στην εργατική τάξη, τον οικονομικό φασισμό που στηρίζεται πάνω σ' αυτή τη σχέση και προσπάθησαν να διαφέρεισουν το προλεταριατό σε μια λούπην-αντιπαραγωγική κατεύθυνση. Δεν υπάρχει πιο βαθιά προλεταριακή επαναστατική πολιτική από την αναγνώριση και το χτύπημα αυτής της κατάστασης που κυριαρχεί σήμερα όχι μόνο στις κρατικοποιημένες βιομηχανίες, αλλά και σ' όλο το Δημόσιο, γιατί αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί όλο τον εργαζόμενο λαό στην απελευθερωτική σοσιαλιστική πορεία.

Όμως όσο απαραίτητο είναι αυτό, άλλο τόσο απαραίτητη είναι να η πάλη για την προστασία του βιοτικού επιπέδου του λαού. Σ' αυτό το ζήτημα το ψευτοΚΚΕ αναδείχνεται σε μεγάλο συκοφάντη και σε απόλυτο ψεύτη.

Γιατί μέσα στο ναυπηγείο δεν υπάρχουν “1000 απολύτες”, όπως λέει. Η μείωση του προσωπικού κατά **600** άτομα καθορίζεται με το νόμο 2367 που ψηφίστηκε στις 29 Δεκέμβρη και κάτω από την πάλη του σωματείου διαμορφώνονται όροι που εξασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο το βιοτικό τους επίπεδο. Αυτό κρύβει το ψευτοΚΚΕ.

Κρύβει δηλαδή πως με το νόμο αυτό βγαίνουν σε πρόωρη σύνταξη εργαζόμενοι με **πλήρεις αποδοχές** και από το ΙΚΑ και από την επικουρική ασφάλιση. Και μάλιστα με **αυξημένη** αποζημίωση κατά 25%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του σωματείου, γύρω στους 480 εργαζόμενους ευεργετούνται όροι που εξασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο το βιοτικό τους επίπεδο. Αυτό κρύβει το ψευτοΚΚΕ.

Κρύβει δηλαδή πως με το νόμο αυτό βγαίνουν σε πρόωρη σύνταξη εργαζόμενοι με **πλήρεις αποδοχές** και από το ΙΚΑ και από την επικουρική ασφάλιση. Και μάλιστα με **αυξημένη** αποζημίωση κατά 25%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του σωματείου, γύρω στους 480 εργαζόμενους ευεργετούνται όροι που εξασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο το βιοτικό τους επίπεδο. Αυτό κρύβει το ψευτοΚΚΕ.

Η διοίκηση του σωματείου εκτιμάει πως είναι αρκετά πιθανό να ξεπεραστεί κατά πολύ ο αριθμός των 600, οπότε θα υπάρξει πρόβλημα στην παραγωγή, ιδιαίτερα από τις αποχωρήσεις απαραίτητων τεχνιτών. Σε μια τέτοια αρκετά πιθανή περίπτωση θα είναι αποφασισμένο να πάρει μέτρα.

3. Το χτύπημα των προνομίων

ων της γραφειοκρατικής οργάνωσης της παραγωγής προσπαθούν να εμφανίσουν σα χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Έτσι, αντιδρούν και φωνάζουν μέσα από το *Piçospat* στη στις 16 του Γενάρη πως χτυπιούνται οι υπερωρίες και εφαρμόζεται η πολυειδικότητα.

τους οποίους υποστηρίζουμε τη θέση αυτού του σωματείου κόντρα στην επίθεση που δέχεται από το σοσιαλφασισμό.

Όμως θα επαναλάβουμε τη θέση μας πως η πάλη απέναντι στη σαπίλα της κρατικής γραφειοκρατίας και στη διάλυση που φέρνει η αντιπαραγωγική ταξική της φύση δεν μπορεί να δοθεί από το προλεταριάτο χωρίς την εξασφάλιση των πιο πλατιών συμμαχιών, ιδιαίτερα με αναπτυξιακές πλευρές του ιδιωτικού κεφαλαίου στα πλαίσια της Ε.Ε.

Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια και κάτω από τους όρους που βάζει το ίδιο το εργατικό κίνημα, η ιδιωτικοποίηση του ναυπηγείου μπορεί να ανοίξει το δρόμο στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.

Είναι εδώ χαρακτηριστικός ο ψευδής τρόπος με τον οποίο το ψευτοΚΚΕ προσπαθεί καταρχήν να ανατρέψει τα πραγματικά γεγονότα.

Σε άρθρο του ο *Ριζοσπάστης* στις 16 Γενάρη, όταν πρωτοαναγγέλθηκε ο πλειοδοτικός διαγωνισμός, γράφει: «*Στο νέο (;) Περατικό προσφέρεται όχι μόνο ένα σύγχρονο ναυπηγείο, αλλά και σαν “προίκα” το πρόγραμμα ναυπήγησης τεσσάρων αρματαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και της κατασκευής τροχαίου υλικού για τον ΟΣΕ ύψους αρκετών δεκάδων δις δρχ. Ο μόνος όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι μια εγγυητική επιστολή 250 εκατ. δρχμών!*».

Η ψευδής εικόνα που φτιάχνει ο *Ριζοσπάστης* είναι πως ένα ωραιότατο ναυπηγείο πωλείται χωρίς καμιά εγγύηση, με μόνο όρο την εγγυητική επιστολή των 250 εκατ. δρχ.

Όμως δεν είναι έτσι. Μέσα στη διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχουν μια σειρά από όρους που κατά τη δικιά μας αντίληψη **βρίσκονται σε μια θετική κατεύθυνση**, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στο εργατικό κίνημα του ναυπηγείου με δικιά του παρέμβαση να εξασφαλίσει από την αρχή της ιδιωτικοποίησης μια θετική αναπτυξιακή πορεία.

Τέτοιοι όροι είναι: Η δέσμευση ότι οι αγοραστές θα διατηρήσουν την επιχείρηση σα ναυπηγείο τουλάχιστον για μια δεκαετία. Τα κριτήρια αξιολόγησης, που πέρα από το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος λαμβάνονται υπόψη, το επιχειρηματικό σχέδιο και το επενδυτικό πρόγραμμα του αγοραστή, όπως επίσης κι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εκ του υπάρχοντος προσωπικού θέσεων εργασίας και οι παροχές προς αυτό, όπως επίσης και η αξιοπιστία, η επιχειρηματική εμπει-

ρία και η φερεγγυότητα του υποψήφιου αγοραστή.

Σ' αυτούς τους όρους θα κριθεί εξαρχής η πορεία του εκσυγχρονισμού του ναυπηγείου.

Εκεί πρέπει κατά την άποψη μας να πέσει σήμερα όλο το βάρος της διοίκησης του σωματείου. Να είναι αυτό δηλαδή που θα έχει το βασικό ρόλο στη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση. Και αυτό μπορεί να το κάνει, γιατί έχει καταχτήσει ένα τεράστιο κύρος, όπως έδειξε με την πάλη του στην προηγούμενη περίοδο.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΣΟΙΔΑΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Παρά τις επιμέρους αντιθέσεις, τα δύο σωματεία των εργαζομένων στα μεγάλα νυπηγεία βρίσκονται σε μια ενιαία κατεύθυνση πάλης.

Έχουν αναλάβει τον πρωτοπόρο σήμερο συνδικαλιστικό ρόλο να οδηγήσουν τη ναυπηγική βιομηχανία στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου κάτω από την ενιαία αντίληψη του προσανατολισμού της παραγωγής, μέσα από τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό, στην κατασκευή των εμπορικών πλοίων. Έχουν καταχτήσει μια ενιαία αντίληψη πως το θέμα αυτό απαιτεί μια βαθιά σύγκρουση με τις πιο καθυστερημένες, σάπιες και αντιπαραγωγικές πλευρές της γραφειοκρατικής διοίκησης που είχε για κέντρο την κρατική γραφειοκρατική αστική τάξη.

Η πάλη αυτή είναι μια καθαρά ταξική πολιτική πάλη που απαιτεί την πιο βαθιά σύγκρουση με το σοσιαλφασισμό, που έχει για κέντρο του το ακραίο εκφυλιστικό φαινόμενο που λέγεται ψευτοΚΚΕ. Γράψαμε και πιο πάνω πως αυτή τη μεγάλη μάχη το προλεταριάτο δεν μπορεί να τη δώσει μόνο του και πως είναι απαραίτητη η αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών πλευρών της αστικής τάξης. Αυτό είναι που καθορίζει και τη διαφορετική μορφή σε κάθε ναυπηγείο που το εργατικό κίνημα δίνει την πάλη.

Όμως ο ενιαίος χαρακτήρας αυτού του μετώπου βρίσκεται στο χτύπημα του ενιαίου εχθρού.

Αλλά ακόμα και σε κάτι πιο μεγάλο, αυτό που δίνει τα πιο βαθιά επαναστατικά χαρακτηριστικά: Στο γεγονός πως μέσα απ' αυτή την ενιαία πάλη μπορεί το προλεταριάτο να δείξει πως είναι αυτό που μπορεί να εκφράσει με την πιο μεγάλη συνέπεια μέχρι το τέλος των αγώνων ενάντια στη γραφειοκρατική σαπίλα του σοσιαλφασισμού.

Η ΟΑΚΚΕ στέκεται στο πλευρό αυτών των αγώνων!

Άρδρο 38 Πώς ο πραξικοπηματισμός παραβιάζει το Σύνταγμα

Για δυο σχεδόν μήνες η ελληνική πολιτική σκηνή και ο λαός ταλαιπωρούνταν από τους πραξικοπηματίες του Εκτελεστικού και την ομάδα Λαλιώτη με την ερμηνεία ενός άρθρου (μάλλον μιας παραγράφου ενός άρθρου) του Συντάγματος, στο οποίο στήριξαν ολόκληρη τη νομική τους «επιχειρηματολογία» για να δικαιολογήσουν την προκλητική «ταρίχευση» του Α. Παπανδρέου και να καθυστερήσουν όσο μπορούσαν και όσο χρειαζόταν, ώστε να διαμορφώσουν τα κατάλληλα γι' αυτούς πολιτικά μέτωπα.

Πρόκειται για την περίφημη πια ερμηνεία της λέξης «εκλείψει» στο άρθρο 38 παρ. 2 του Συντάγματος.

Βέβαια, όταν είδαν ότι δεν μπορούσαν επ' απέιρον να τρενάρουν την αντικατάσταση του Α. Παπανδρέου και μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τ' αβγά και τα καλάθια από τις ολοένα διογκούμενες αντιδράσεις βουλευτών και λαού, τότε «ξέχασαν», όσο ξαφνικά ανακάλυψαν, όλες τις προγούμενες ερμηνείες που έδιναν σ' αυτό και πέρασαν σε πιο «ρεαλιστικές» απόψεις...

Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι έλεγαν τόσο καιρό και δεν κοκκίνιζαν από την ντροπή οι σοσιαλφασιστές και οι συνοδοιπόροι τους, για να καταλάβουμε πόσο προσπαθούν να κόψουν και να ράψουν την πραγματικότητα και τους νόμους στα μέτρα τους, όταν και η πρώτη και οι δεύτεροι δεν τους βολεύουν.

Το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα είναι αυτό του 1975, όπως αναθεωρήθηκε στα 1986 από τον Παπανδρέου προκειμένου να περικύψει αρμοδιότητες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς άσκησην των καθηκόντων του πέραν των τριάκοντα ημερών, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, και αν αύτη έχει διαλυθή, όπως αποφανθή δια της πλειοψηφίας των τριών πεμπτων του συνόλου των μελών αυτής, αν συντρέχη περίπτωσις εκλογής νέου Προέδρου».

Τι παρατηρούμε εδώ; Ότι, ενώ στο 38 για τον πρωθυπουργό προβλέπονται μόνο δυο περιπτώσεις αναπλήρωσης, στο 34 προβλέπονται τουλάχιστον τέσσερις, συν μία που καλύπτει τα πάντα («εξ οιουδήποτε λόγου»). Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης στο 38 δεν έγραψε όλες τις περιπτώσεις αναπλήρωσης αναλυτικά, αφού τις είχε ήδη αναφέρει στο 34 για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρκεστηκε να γράψει μόνο για παραίτηση και έκλειψη. Και, εφόσον η παραίτηση αναφέρεται ρητά και στο 34, δικαιούμαστε να συμπεράνουμε ότι η έκλειψη στο 38 καλύπτει όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 34.

Έπειτα, είναι και κάτι άλλο. Όταν γράφεις στην καθημερίνα, η γλώσσα γίνεται περισσότερο ακριβολόγα και δε σηκώνει εύκολα παρεμπηγές. Ακόμα και οι διατυπώσεις με τις λεκτικές τους αποχρώσεις έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει κι εδώ. Η λέξη «εκλείποντα» θα μπορούσε να σημαίνει αυτόν που έχει πεθάνει στην περιπτώση της εκλείψης του Α. Παπανδρέου, η διατηρητική αφήνει τη λέξη «εκλείψη» αμετάφραστη: «Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί ή εκλείψει...» Έτσι, από το σημείο αυτό και μόνο δε φαίνεται καθαρά τι σημαίνει η λέξη. Όμως, αν το ερμηνεύσουμε

όπως ήθελε το Εκτελεστικό (έκλειψη=θάνατος), είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να αναπληρώνεται, έστω και προσωρινά, μόνο σε περίπτωση παραίτησης ή φυσικού θανάτου; Και τι γίνεται στην περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας; Τι γίνεται στην περίπτωση απαγωγής του, π.χ.: Άλλωστε, είναι δυνατόν το διάστημα της αναπλήρωσής του (βλ. Τσοχατζόπουλο) να είναι διηνεκές και ατελείωτο, από τη στιγμή μάλιστα πως ο αναπληρωτής δεν έχει το δικαίωμα ούτε καν την παραίτηση ενός υπουργού (πόσο μάλλον να ασκήσει πολιτική) να κάνει αποδεκτή;

Εκεί που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα είναι τι συμβαίνει σε παρόμοια περίπτωση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς άσκησην των καθηκόντων του πέραν των τριάκοντα ημερών...». Θα ήταν δυνατόν να έχει πεθάνει ο πρόεδρος της δημοκρατίας που πέθανε πάρα πολλά χρόνια αργότερα;

Το τελευταίο «επιχείρημα» των πραξικοπηματών είναι ότι η μεταγλώττιση του κειμένου στη δημοτική (του άρθρου 34 παρ. 1) κάνει λόγο για θάνατο, οπότε, λένε, η λέξη «εκλείψει» σ

Η ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ

Στις 9 Γενάρη μια ομάδα Τσετσένων με το όνομα "Μοναχικοί Λύκοι" και επικεφαλής το Σαλμάν Ραντούγεφ (γαμπρό του Τσετσένου προέδρου Ντουντάγεφ) επέδραμαν στην πόλη Κιζλιάρ. Αυτή βρίσκεται στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, που είναι τμήμα της ρώσικης ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το Ραντούγεφ, στόχος της επίθεσης ήταν η καταστροφή τριών αεροδρομίων στην περιοχή με αίτημα την αποχώρηση των Ρώσων από την Τσετσενία. Όταν το σχέδιο απέτυχε, πήραν δύο χιλιάδες ομήρους και οχυρώθηκαν στο μικρό νοσοκομείο της πόλης.

Την επόμενη μέρα τους επιτράπηκε να φύγουν με έντεκα λεωφορεία. Όμως ο ρώσικος στρατός που έφτασε στην περιοχή, 4.000 άντρες, ανατίναξαν τη μόνη γέφυρα που υπήρχε γύρω και διασχίζει τον ποταμό Τέρικ συνδέοντας το Νταγκεστάν με την Τσετσενία. Έτσι, αποκόπηκε κάθε δρόμος διαφυγής για τους Τσετσένους. Οχυρώθηκαν στο χωριό Περβομάσκαγιε με 106 ομήρους και άρχισαν συνομιλίες με τις αρχές του Νταγκεστάν για την ασφαλή διαφυγή στη χώρα τους.

Όμως οι Ρώσοι είχαν πάρει ήδη την απόφασή τους να μην επιτρέψουν το φιάσκο ενός δεύτερου Μπούντιονοφσκ και την ταπείνωση, και ταυτόχρονα να κλείσουν το δρόμο που θα οδηγούσε σε παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Η αρκούδα πρέπει να τσακίσει την ενοχλητική μύγα.

Στις 15 του Γενάρη οι Ρώσοι ξεκινάνε μια μεγάλη επίθεση ενάντια στους Τσετσένους με ελικόπτερα, τανκς και πυροβολικό, ενώ παίρνουν μέρος και οι ειδικές ρώσικες δυνάμεις "Αλφα", που χρησιμοποιούν όπλα με λείζερ. Την επιχείρηση διευθύνει ο Μ. Μπαρζούκοφ, αρχηγός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Ασφάλειας (FSK), διαδόχου της παλιάς KGB. Οι Τσετσένοι αναχαιτίζουν την επίθεση και συνεχίζουν τη σκληρή αντίσταση έχοντας το πλεονέκτημα να είναι βαριά οπλισμένοι κι αυτοί. Σχεδόν όλα τα σπίτια του χωριού των επτακοσίων κατοίκων τυλίγονται στις φλόγες. Οι Ρώσοι χτυπούν αδιάκριτα και τους ομήρους και τους Τσετσένους. Το αίτημα των Τσετσένων να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε έδαφος της πατρίδας τους δε γίνεται δεκτό από τους Ρώσους. Ο Γέλτσιν

δηλώνει: «Θέλουμε αυτοί οι τρομοκράτες να τιμωρηθούν και να ξεριζωθούν εντελώς από το τσετσένικο έδαφος, και θα το επιτύχουμε» (Herald Tribune, 16/1).

Παράλληλα, μια άλλη ομάδα Τσετσένων καταλαμβάνουν ένα τούρκικο πλοίο στο Βόσπορο και απαιτούν να σταματήσει η επίθεση των Ρώσων στους συντρόφους τους, αλλιώς θα εκτελέσουν τους ομήρους που κρατούν.

Το ότι η απελευθέρωση των ομήρων ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο δεν ενδιαφέρονταν οι ρώσοι σοσιαλφασίστες το αποδεικνύει μια εμπεριστατωμένη επιτόπια ανταπόκριση της εφημερίδας *Iσρέστια*. Ο ανταποκρίτης της Βαλερί Γιάκοφ γράφει συγκεκριμένα (από την Ελευθεροτυπία, 19/1/95): «Το να αποκαλείς αυτό επιχείρηση διάσωσης ομήρων είναι τουλάχιστον κυνικό. Αυτοί που παραμένουν ζωντανοί δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σώθηκαν. Απλώς φάνηκαν αρκετά τυχεροί». Όσο για την "πληροφορία" (πρόσχημα της φονικής επίθεσης των Ρώσων) ότι η επίθεση άρχισε γιατί οι Τσετσένοι είχαν αρχίσει να εκτελούν ομήρους, ο δημοσιογράφος γράφει: «Τίποτα τέτοιο δε συνέβη στο Περβομάσκαγια. Όλα τα πυρά των ομοσπονδιακών δυνάμεων έπεφταν όχι τόσο γύρω από τους αντάρτες, όσο γύρω από τους ομήρους (...) Η επίσημη εκδοχή των ειδικών υπηρεσιών ακουγόταν ωραία και δραματική, αλλά δεν είχε πολλή σχέση με την πραγματικότητα», λέει απορρίπτοντας ότι τα περί χειρουργικών επιδρομών ακριβείας. «Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα δεν έμοιαζε ούτε στο ελάχιστο με απελευθέρωση ομήρων. Ήταν μια πραγματική στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης εξ εφόδου ενός εχθρικού χωριού με χρήση όλων των δυνάμεων και όλων των πόρων».

Πέρα όμως απ' αυτά, αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι ότι η μέθοδος της ομηρίας που χρησιμοποιούν οι Τσετσένοι είναι πια φανερό ότι αποτελεί γραμμή της γειτονίας τους και του προέδρου Ντουντάγεφ. Είναι ένα αντιδραστικό μέσο πάλης που ποτέ δημοκρατικά και επαναστατικά κινήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν. Η γραμμή της ομηρίας είναι δείγμα της ταξικής φύσης της εθνικής αστικής τάξης που ηγεί-

ται της τσετσένικης αντίστασης. Είναι ο κρυμμένος εθνικισμός που βγαίνει στο φως κάτω από την όχυνση του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στη Ρωσία. Η ομηρία διασπάει την ενότητα του αγώνα των λαών του Καυκάσου ενάντια στο σοσιαλιμπεριαλισμό και προβοκάρει τη συμπαράσταση που έχουν δείξει στον ένα χρόνο της ρώσικης εισβολής όλοι οι λαοί του κόσμου.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, που στάθηκε ολόπλευρα στην Τσετσενία. Στο έδαφός της ζουν και δουλεύουν πενήντα χιλιάδες Τσετσένοι πρόσφυγες, παρά την οικονομική κρίση που υπάρχει στην περιοχή. Ο λαός του Νταγκεστάν, που αγκάλιασε τους πρόσφυγες, εξοργίστηκε και, κάτω από την παρότρυνση της φιλορώσικης ηγεσίας του Νταγκεστάν, βγήκε στους δρόμους διαμαρτυρόμενος για την ενέργεια των Τσετσένων και ενάντια στη μεταφορά στρατού από τους Ρώσους. Είναι ένας λαός που μέχρι στιγμής δεν είχε εμπλακεί σε πολεμικές συγκρούσεις, γι' αυτό και θύμωσε πάρα πολύ. Ήθελε μάλιστα να πάρει τα όπλα και να λύσει μόνος του την κατάσταση. Οι αρχές του Νταγκεστάν προσπάθησαν να πείσουν τα πλήθη ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά οι απαντήσεις απ' το πλήθος ήταν "λάθος και ντροπή".

Τελικά και οι αρχές και ο λαός της μικρής Δημοκρατίας συγκέντρωσαν τα πυρά τους στη βαρβαρότητα της ρώσικης επίθεσης. Όμως το τραύμα στις σχέσεις του Νταγκεστάν με την Τσετσενία παραμένει, κι αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί μόνο η ενότητα και ο σεβασμός της θέλησης των γειτονικών λαών μπορεί να δώσει τη νίκη στην τσετσένικη αντίσταση. Ασφαλώς το στρατόπεδο του φασισμού, που έχει διαπράξει μεγαλύτερες βαρβαρότητες από το χιτλερισμό, είναι η Ρωσία, που πριν ένα ισοπέδωσε το ένα τρίτο της δεύτερης πόλης της Τσετσενίας, το Γκουντέρμες, και τα πτώματα κείτονταν στους δρόμους. Άλλα δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε τη λανθασμένη πλευρά των Τσετσένων, που πρέπει να τη χυτήσουν για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και την ελευθερία από τη Ρωσία.

Σολάνα Γραμματέας του ΝΑΤΟ ένας φιλορώσος

Στις 19 Δεκέμβρη ο Ξαβιέ Σολάνα ανέλαβε γραμματέας του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι είναι υπέρ μας «νέας αρχιτεκτονικής στον τομέα της ασφάλειας» στην Ευρώπη «μαζί και όχι εναντίον της Ρωσίας» (Ελευθεροτυπία, 20 Δεκέμβρη '95). Η δήλωση αυτή ήρθε ενώ ήδη στη Ρωσία οι σοσιαλφασίστες του Ζιουγκάνοφ είχαν ανακτηρύχτει πρώτο κόμμα στη ρώσικη Βουλή.

Ο Ισπανός Σολάνα, φανατικός πολέμιος του ΝΑΤΟ στο παρελθόν μαζί με τους Ισπανούς κνίτες στα πεζοδρόμια της χώρας του, ε-

πιβλήθηκε με την επέμβαση του επιστήμονα φίλου της Ρωσίας Κλίντον. Αυτό έγινε στη βάση της αμερικανικής κυριαρχίας μέσα στο ΝΑΤΟ απέναντι στην Ευρώπη. Έτσι, οι ΗΠΑ παραμέρισαν τους προτεινόμενους απ' την Ευρώπη υπουργούς Γένσεν (εδώ εκμεταλλεύθηκαν την αντίθεση της Γαλλίας, που δεν τον ήθελε γιατί είχε αποδοκιμάσει τις πυρηνικές της δοκιμές) και Λούμπερς. Ο Σολάνα πήρε τη θέση μετά την αναγκαστική παραίτηση του πρώην γραμματέα του ΝΑΤΟ Βίλι Κλάιες στις 20 Οκτώβρη λόγω του σά-

Η ΡΩΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ

Απ' τη στιγμή που ο σοσιαλιμπεριαλισμός πέρασε στην τακτική του ψώφιου κοριού και της διαλυμένης υπερδύναμης, τα φερέφωνά του στην Ελλάδα και παγκόσμια φωνάζουν δραστήρια ότι η σατανική Δύση θέλει να καταστρέψει την ψυχή της Ρωσίας και να τη μετατρέψει σε αποικία της.

Με τη λέξη "ψυχή" εννούν τη διάλυση του «τιμημένου Κόκκινου στρατού», το οπλοστάσιο του και την πολεμική βιομηχανία.

Ο σκοταδισμός των ψεύτικων κομμουνιστών, όμως, αποκαλύπτεται όταν βρίσκεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα και την αλήθευση: Ο σοσιαλιμπεριαλισμός όχι μόνο δέχεται την ψυχή του, αλλά αναπτύσσει ποιοτικά και ποσοτικά το οπλοστάσιο του.

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας *Επενδυτής*, 13-14 Γενάρη, και μετά από δημόσιες καταγγελίες του αρχηγού του Ρώσικου Γενικού Επιτελείου για «μαχητική ανεπάρκεια» του άρματος T-80, που χρησιμοποιήθηκε στην εισβολή των Ρώσων στην Τσετσενία, η πολεμική βιομηχανία της Ρωσίας προχώρησε στην παραγωγή εκσυγχρονισμένων τανκς, που είναι η απάντηση της Μόσχας στα αμερικάνικα άρματα μάχης.

«Συγκεκριμένα ξεκίνησε η παραγωγή του άρματος μάχης T-90, ενώ ξεκίνησε και η κατασκευή του T-95, το οποίο λέγεται ότι θα αποτελεί ένα εντελώς νέο στη σχεδίαση άρμα. Το T-90 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Nizhi Tagil, στο οποίο κατασκευάζονται και τα T-72. Βασίζεται στο βελτιωμένο T-72BT και χρησιμοποιεί πολλά από τ

