

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

“Από τη στάχτη του δα
ξαναγεννηθεί το ΚΚΕ”
N. Ζαχαριάδης

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδνη και λαοί ενωθείτε!



ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ.-ΦΑΞ 5232553 ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΗ 1997 ΑΡ. ΦΥΛ. 279 ΔΡΧ. 200

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1997

Εργάτες, κατεβάστε τις κόκκινες σημαίες από τα χέρια του σοσιαλφασισμού

Αυτοί που θέλουν να γυρίσουν πίσω στην εποχή του πιο μαύρου μεσαίωνα την εργατική τάξη και τη χώρα έχουν το θράσος να σηκώνουν τις πρωτομαγιάτικες κόκκινες σημαίες και να βρομίζουν με τα λόγια τους τα πανανθρώπινα ιδανικά της επανάστασης και του κομμουνισμού.

Η μουχλιασμένη αντίδραση του Περισσού θα προσπαθήσει να ντύσει με πρωτομαγιάτικα χρώματα τα χειρότερα σχέδιά της για το μέλλον του λαού και του τόπου.

Γιατί αυτό το μικρό κόμμα είναι το κέντρο του πιο μαύρου μετώπου. Μαζί με τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, μαζί με τις φιλικές της καθοδηγητικές δυνάμεις μέσα στο ΣΥΝ, μαζί με τους παπάδες και τις χειρότερες πλευρές της στρατοκρατίας και του σοβινισμού, μαζί μ' όλο τον ο-

πορτούνισμό, τον τροτσκισμό και το νεοχιτλερισμό της “Χρυσής Αυγής”, προσπαθούν με κάθε τρόπο να σαμποτάρουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, φέρνοντας την πείνα, τον πόλεμο και το φασισμό.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη σχετική ανάπτυξη της χώρας και την επιβίωση του προλεταριάτου από την επιδίωξη της ειρήνης με την Τουρκία και όλες τις γειτονικές μας χώρες. Αυτή η πολιτική στις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες μπορεί να προχωρήσει σε ενότητα με την Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή την πολιτική θέλει να ανατρέψει το ψευτοΚΚΕ, όταν μαζί μ' όλο το σοβινισμό αποκαλεί “εθνική προδοσία” και “διχοτόμηση του Αιγαίου” κάθε ευρωπαϊκή πολιτική ειρήνης με την Τουρκία, όταν κόντρα στον ευρωπαϊκό δημοκρατισμό υποστηρίζει το σέρβικο φασισμό και επεχτατισμό, όταν προβάλλει ως “επανάσταση” το πραξικόπημα και τη μαφία

της Αλβανίας, όταν οργανώνει και ονομάζει “λαϊκά κινήματα” τα κινήματα της ομηρίας του λαού, των πλούσιων αγροτών και των καθηγητών, κινήματα που δε στοχεύουν στην οικονομική ανακούφιση του λαού, αλλά στην πολιτική ανωμαλία και στο σαμποτάρισμα της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Το ψευτοΚΚΕ είναι το κόμμα εκείνο που χτύπησε λυσσασμένα την οργάνωση και τον αγώνα για ψωμί του βιομηχανικού προλεταριάτου, είναι αυτό που για να αναδειχθεί σε ηγεμόνα στο αντιδραστικό μέτωπο της αστικής τάξης της εξασφάλισε φτηνούς έλληνες και ξένους εργάτες, μέσα από τις 24ωρες ψευταπεργίες και τις ξεπουληματικές συμβάσεις.

συνέχεια στη σελ. 2

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ

Πριν μια βδομάδα το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε ομόφωνα να υπογράψει σύμβαση με το ρώσικο υπερμονοπλόιο Gazprom για την κατασκευή από τη δεύτερη ατμοηλεκτρικού σταθμού στη Φλώρινα. Η ΔΕΗ θα πληρώσει γι' αυτή την κατασκευή στη Gazprom 179,5 δισεκατομμύρια δρχ. Σύμφωνα μ' αυτή την τιμή, η κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικού ρεύματος που θα παράγεται από αυτό το σταθμό θα κοστίζει 19 δραχμές, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτή την τιμή η κατασκευή μιας σειράς άλλων έργων απαραίτητων στη λειτουργία του σταθμού, που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην εφημερίδα *Βήμα* στις 20 Απρίλη 1997, το κόστος της κιλοβατώρας άλλων σταθμών, που λειτουργούν σήμερα, όπως της 5ης Μονάδας του Αγ. Δημητρίου, είναι 12 έως 13 δρχ. Σύμφωνα με τα ίδια

στοιχεία, αν η μονάδα κατασκευάζόταν με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς θα κόστιζε 45 δισεκατομμύρια δραχμές λιγότερο.

Πρόκειται για μια απώλεια του Δημόσιου μιάμιση φορά μεγαλύτερη από εκείνη του σκάνδαλου Κοσκωτά. Πρόκειται για ένα καραμπινάτο σκάνδαλο και, ακόμα περισσότερο, για έκφραση της πιο αδιστακτής οικονομικής και πολιτικής υποδούλωσης της χώρας στο ρώσικο στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα.

Ενάντια σ' αυτή τη συμφωνία μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Πιπεριάς, Κουράκης και Αλαμπάνος, καθώς και ο Μάνος από τη ΝΔ που την έχουν επίσης καταγγείλει σα σκανδαλώδη. Αυτή η συμφωνία για να ενεργοποιηθεί πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Ενάντια σ' αυτή την ψήφιση πρέπει να κινητο-

ποιηθεί κάθε τίμιος πατριώτης και κάθε δημοκρατικός άνθρωπος.

Πίσω από αυτή τη ληστρική συμφωνία υπάρχει η νεοαποικιακή λογική της διακρατικής συμφωνίας που καθορίζει την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Ήταν όρος εκείνης της συμφωνίας ότι η Ρωσία θα κατασκεύαζε και εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας μέσω απευθείας ανάθεσης του εργοστασίου στις εταιρείες Gazprom και Προμηθέας (ο “Προμηθέας” είναι το θυγατρικό κομπραδόρικο συμπλήρωμα της Gazprom). Αυτή η συμφωνία της ντροπής υπογράφηκε στις 19.12.94 από το Σημίτη ως υπουργό Βιομηχανίας και κυρώθηκε με το ν. 2299/95. Βέβαια, αυτή η σύμβαση δεν έδινε τα πάντα χάρισμα στους Ρώσους. Υπήρχε δηλαδή μια φρασούλα ότι η απευθείας ανάθεση θα έπρεπε να γίνει με “ανταγωνιστι-

κούς όρους”.

Οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτηση στη Β. Παπανδρέου που κατέθεσαν στη Βουλή για το θέμα γράφουν ανάμεσα στ' άλλα ότι οι υπηρεσίες της ΔΕΗ προϋπολόγισαν καταρχήν το εύλογο τίμημα του έργου σε 130 δις, ενώ η Gazprom σε 195,4 δις. Αυτό το “κατόρθωσαν” κάνοντας σύγκριση με το κόστος των ήδη κλεισμένων εργολαβιών του σταθμού Νο 5 του Αγίου Δημητρίου και του σταθμού αποθήσεως της Μεγαλόπολης. Για να κάνουν τη σύγκριση χρησιμοποίησαν τους συντελεστές “τεχνικής διαφοροποίησης”, για να μεταφράσουν τις συνθήκες του ενός έργου σε συνθήκες του άλλου. Σύμφωνα με την επερώτηση των 3 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, «η χρήση αυτών των συντελεστών δεν ήταν δύκιμη, έτσι αυτοί οδήγησαν σε παράλογη επαύξηση των αντιστοίχων

κονδυλίων κατά 35%, 45%, 75%, 135%, 210%, 660% και 2.154%». Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι συντελεστές «αυτοί δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα τεκμηρίωσης, αλλά και διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων με εκπροσώπους του αναδόχου του έργου, πράγμα πρωτοφανές για τα κρατούντα στην αγορά, αλλά και στα χρονικά της ΔΕΗ».

Οι τρεις βουλευτές συνεχίζουν και με άλλα σημεία σκανδαλώδων υπέρ των Ρώσων και καταλήγουν σε μια σειρά συμπεράσματα, δύο από τα οποία είναι τα πιο συντριπτικά για τις προθέσεις των Ρώσων και των ελλήνων κομπραδόρων και σαμποτέρ που τους υπηρετούν. Λένε λοιπόν οι τρεις: «Μια υπερόγκου κόστους μονάδα παραγωγής συντείνει αποφασιστι-

συνέχεια στη σελ. 7

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1997

συνέχεια από τη σελ. 1

Ο αντικαπιταλισμός του είναι ένας αντικαπιταλισμός χιτλερικού τύπου, ενάντια στο πιο σύγχρονο κομμάτι της βιομηχανίας που έχει δεσμούς με την Ευρώπη, για τη διάλυσή του, προς όφελος της κρατικής διεφθαρμένης γραφειοκρατίας, των ιδιωτών εργολάβων των δεμένων με τη ρώσικη υπερδύναμη και της φοροδιαφυγής των πιο καθυστερημένων κοινωνικά αστικών μεσοστρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου.

Μια τέτοια αντιευρωπαϊκή πολιτική, με τη στήριξη στις πιο μεσαιωνικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, φέρνει τη μεγάλη απειλή του φασισμού, ενός φασισμού βαλκανικού τύπου προς όφελος των νέων Χίτλερ του Κρεμλίνου, των Λέμπεντ-Ζιουγκάνοφ-Ζιρινόφσκι, για λογαριασμό των οποίων δουλεύει πραγματικά το ψευτοΚΚΕ.

Ο "αντιμπεριαλισμός" του κόμματος αυτού υπηρετεί τη στρατηγική του ρώσικου ιμπεριαλισμού, τη στρατηγική δηλαδή του λεγόμενου "ορθόδοξου τόξου", που στοχεύει στην κατάχτηση των Βαλκανίων σα βάση για την επίθεση στην Ευρώπη.

Αυτά τα σχέδια του πιο αντιδυτικού μπλοκ της αντίδρασης θα προσπαθήσει να τα εμφανίσει με κόκκινες σημαίες την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα το ψευτοΚΚΕ. Αυτός είναι ο σοσιαλφασισμός.

Και αυτό το σοσιαλφασισμό πρέπει να καταδικάσει κάθε εργάτης τη φετινή Πρωτομαγιά.

Η Πρωτομαγιά είναι η άνοιξη που γεννάει το νέο. Το προλεταριάτο είναι το νέο στην κοινωνική εξέλιξη. Είναι αυτό που από την ίδια του την ταξική θέση έχει συμφέρον να τσακίσει το διεφθαρμένο κόσμο του σοσιαλφασισμού σαν την ακραία συμπύκνωση της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Γι' αυτό πρέπει το επαναστατικό προλεταριάτο να πάρει τις κόκκινες σημαίες από τα χέρια του σοσιαλφασισμού, για να γίνει ξανά ο φορέας όλων των επαναστατικών ιδεών, ο πόλος συσπείρωσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων.

Για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο πράγματα: Πρώτο, το δυνάμωμα της κομμουνιστικής οργάνωσης της εργατικής τάξης σ' όλους τους τομείς. Τούτη την Πρωτομαγιά η ΟΑΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα στους πρωτοπόρους εργάτες να ενισχύσουν τις γραμμές της, να οργανωθούν σ' όλα τα επίπεδα μαζί της, με πίστη στον αγώνα για την αποτροπή του φασισμού και του πολέμου.

Δεύτερο, η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος που θα δώσει αποφασιστικά την πάλη για το ψωμί, την ειρήνη, τη δημοκρατία. Ο ρεφορμιστικός συνδικαλισμός της ΓΣΕΕ, παρά την όποια διαφοροποίησή του από το σοσιαλφασισμό του ψευτοΚΚΕ, δεν μπορεί να εκφράσει τον αγώνα και τις αγωνίες της εργατικής και των εργαζομένων, ούτε μπορεί να δώσει με συνέπεια τη δημοκρατική πάλη, αφού είναι γενικά υποταγμένος στην κυρίαρχη γραμμή του σοσιαλφασισμού.

Το δημοκρατικό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να στηθεί πάνω στην αποφασιστική υπεράσπιση του ψωμιού της εργατικής τάξης, και ιδιαίτερα του βιομηχανικού προλεταριάτου, που σήμερα στενάζει σε καθεστώς πείνας και εξαθλίωσης. Σ' αυτό έχουν τεράστιες ευθύνες οι ρεφορμιστές της ΓΣΕΕ, αλλά και ο σοσιαλφασισμός, που μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις κράτησαν το κατώτατο μεροκάματο στα όρια της πείνας και που σήμερα με τα νέα κυβερνητικά μέτρα απειλείται με νέο χτύπημα.

Αγώνας για το ψωμί, με μια πολιτική ειρήνης και βιομηχανικής ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι σήμερα το κύριο ζήτημα για το δυνάμωμα ενός πραγματικού εργατικού κινήματος ικανού να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και να τσακίσει τη φασιστική απειλή.

Αυτός ο δρόμος του αγώνα βάζει το ελληνικό προλεταριάτο χέρι-χέρι και σε διεθνιστική ενότητα με τους εργάτες και τους λαούς των Βαλκανίων ενάντια στον πραγματικό υποκινητή όλων των εθνικισμών και των πολέμων, όλων των πραξικοπημάτων και των διαμελισμών των κρατών, κάθε υποδαύλισης του θρησκευτικού φανατισμού και του εθνορατσισμού, του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού.

Αυτός ο δρόμος, όσο δύσκολος και αν είναι, οδηγεί στο φωτεινό μέλλον της απελευθέρωσης και του πραγματικού σοσιαλισμού!

Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά!

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 21η ΑΠΡΙΛΗ 1967

Καμπάνια αφισοκόλλησης για τα 30 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της 21ης Απρίλη του 1967 έκανε η ΟΑΚΚΕ στην Αθήνα και στον Πειραιά.

Με την καμπάνια αυτή η οργάνωση θέλησε να απευθυνθεί στα αντιφασιστικά αισθήματα και στη μνήμη του λαού μας, γιατί σήμερα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά είναι απαραίτητο να δυναμώσει η αντιφασιστική ενότητα και πάλη.

Γιατί ένας νέος φασισμός απειλεί τη δημοκρατία και το λαό μας.

Ένας φασισμός που έρχεται μέσα από την πολιτική ανωμαλία και τη σύγκρουση με την Τουρκία, που την προωθεί το αντιευρωπαϊκό μπλοκ της αντιδραστης για λογαριασμό του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού.

Ένας φασισμός που συγκροτεί τα τάγματα εφόδου του μέσα από το ψευτοΚΚΕ με τις ομάδες τραμπούκων, τις αντισυγκεντρώσεις, τα γιαούρτια και τα αυγά σε υπουργούς αλλά κυρίως με το φασισμό και τη βία μέσα στα ίδια τα

συνδικάτα.

Τριάντα χρόνια μετά την επιβολή της φασιστικής χούντας του '67 είναι η πιο μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού μετώπου που θα κόψει το δρόμο στο νέο φασισμό, με όποια μορφή και αν αυτός εμφανίζεται.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την αφίσα που κόλλησε στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά η οργάνωση.

21 Απρίλη 1967 - 21 Απρίλη 1997

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!

Ένας νέος φασισμός κρέμεται πάνω από το κεφάλι του λαού μας ξανά μετά από 30 χρόνια.

Οι δυνάμεις ενός νέου μεσαίωνα με αριστερά συνήθως λόγια και φασιστική πραγματική προωθούν τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζοντας τη χώρα στην τροχιά των βαλκανικών φασισμών και πολέμων. Το κάνουν αυτό για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων σήμερα στον κόσμο εχθρών της δημοκρατίας και της ειρήνης, των νεοχιτερικών της σοσιαλιμπεριαλιστικής Ρωσίας.

Αυτοί είναι που μέσα από το λεγόμενο μέτωπο των ορθόδοξων βαλκανικών χωρών και αξιοποιώντας τη σύγκρουση με την Τουρκία εγκαθιστούν τους εμπρηστικούς S-300 στην Κύπρο με την έγκριση της Ελλάδας για να γίνουν οι νέοι "προστάτες", δηλαδή δυνάστες του λαού και της χώρας μας. Ο ρωσοκίνητος σύγχρονος φασισμός εμφανίζεται είτε σαν Ορθόδοξα πολιτικά τύπου είτε σαν κομμουνιστές τύπου Ζιουγκάνοφ (ηγεσία του ψευτοΚΚΕ) είτε σαν σοσιαλδημοκράτες τύπου Γκορμπατόσφ (πλειοψηφία της ηγεσίας του ΣΥΝ, τάση Λαϊκιάτη στο ΠΑΣΟΚ) είτε ανοιχτά σα ναζιστικός τύπου Ζιρινόφσκι ("Χρ. Αυγή"), η μόνη νόμιμη χιτερική οργάνωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πίσω απ' αυτούς είναι όλος ο αρρωστημένος σοβιετισμός και η στρατοκρατία, που με τις εθνορατσιστικές θεωρίες και πραχτικές και τα "ελληνορθόδοξα ιδεώδη" δηλητηριάζουν το λαό και τη νεολαία. Αυτό είναι το κοινό έδαφος που κάνει κάποιους "φριστερούς" να ζητάνε αποφυλάκιση των χουντικών, αυτή που επιτρέπει στο κοινο-βούλιο τον ανοιχτό αντισημιτισμό (Καρατζαφέρογλη), αυτή που ενώνει "επαναστάτες" και παπάδες στον κοινό "ιερό αγώνα" ενάντια στη συνθήκη Σένγκεν ή για την υπεράσπιση των Σέρβων σφαγέων.

Δημοκράτες!

Καμιά διχτατορία και κανένας φασισμός με οποιαδήποτε μορφή δεν μπορεί να βάλει φρένο στην κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη. Γιατί αυτή είναι η θέληση των εκατομμυρίων ανθρώπων των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί είναι η θέληση και του ελληνικού λαού.

Όποιος τολμήσει να πάει κόντρα σ' αυτό θα τσακιστεί. Αυτό διδάσκει για τριάντα χρόνια η επέτειος της 21ης Απρίλη.

Βρήκαν τον τρόπο

Σε σύγχυση βρίσκεται ο οπορτονισμός μετά την απόφαση του ψευτοΚΚΕ να κάνει δικιά του συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα. Γιατί έτσι τους έκοψε κάθε πρόσχημα για "αριστερή" κριτική περί "στήριξης του κυβερνητικού συνδικαλισμού".

Πάλι βρήκαν τον τρόπο να γεμίσουν... την αυλή του Πειραιού. Εχουμε μόνο μία απορία: Γιατί δεν ονόμασαν την Ομόνοια... προσυγκέντρωση;

NEA ANATOLI
150ήμερη εφημερίδα
της ΟΑΚΚΕ
Υπεύθυνος σύμφωνα
με το νόμ

Άλλη μια φορά για τη Σένγκεν και το χείμαρρο γεύδους

Το ψευτοΚΚΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση την καμπάνια του ενάντια στη Συμφωνία του Σένγκεν με την αγαστή συνεργασία του ΣΥΝ και του οπορτουνισμού, μέσα από την “Επιτροπή Ενάντια στην Επικύρωση και την Εφαρμογή της Συμφωνίας”. Από πίσω ακολουθούν οι παπάδες και οι ναζιστές της “Χρυσής Αυγής”. Επειδή θεωρούμε την επικύρωση και εφαρμογή της Συνθήκης της Σένγκεν ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή πορεία και την ανάπτυξη του δημοκρατισμού στη χώρα μας ενάντια στο σοσιαλφασιστικό μέτωπο, θα επιχειρήσουμε και σ' αυτό το φύλλο να διαφωτίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους αναγνώστες μας σε σχέση με τα ψέματα τα οποία χρησιμοποιούνται δημαγωγικά στην αντι-Σένγκεν προπαγάνδα.

Θα αναφερθούμε καταρχήν στο νομοσχέδιο του Γιαννόπουλου “Για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου ήταν μια απαρίθητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν σα μέτρο προστασίας του ατόμου απένanti στη συνεργασία των ευρωπαϊκών αστυνομιών που αυτή προβλέπει και στην εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή επεξεργασίας στοιχείων των ευρωπαίων πολιτών στο Στρασβούργο. Η συνθήκη του Σένγκεν έχει σαν κύριο αντικείμενο την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές χώρες, και είναι αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία που απαιτεί την αστυνομική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αστυνομική συνεργασία δηλαδή είναι μία προϋπόθεση υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας και όχι κύριο αντικείμενο της συνθήκης του Σένγκεν για την εγκαθίδρυση ενός αυστηρού καθεστώτος καταστολής, όπως εμφανίζεται από το σοσιαλφασισμό.

Αυτό το νομοσχέδιο δε νομιμοποιεί το φακέλωμα, αντίθετα, θέτει δρους προστασίας ενάντια στο φακέλωμα, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στην ελληνική κοινωνία. Μέχρι τώρα το φακέλωμα ήταν άλλωστε πρακτικά ελεύθερο, πέρα από οποιεσδήποτε συνταγματικές απαγορεύσεις. Αυτό μας έχει δείξει η αστυνομική πρακτική και η ανεξέλεγκτη δράση της ΕΥΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, πριν καν υπογραφεί η συμφωνία του Σένγκεν και ενόψει της μηχανοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσών, ήδη από το 1981 είχε υπογράψει σύμβαση “Για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, που δεν ήταν άμεσης εφαρμογής και εξαρτιόταν από τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων. Τη σύμβαση αυτή κύρωσε η Ελλάδα μόλις το 1992 επί ΝΔ, χωρίς όμως να υιοθετήσει ειδικές ρυθμίσεις, χωρίς δηλαδή να την καταστήσει ουσιαστικά ενεργή.

Τώρα που με την ευκαιρία της συμφωνίας του Σένγκεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα τέτοιο προστατευτικό νομοσχέδιο, αυτό συγκεντρώνει τα πυρά του σοσιαλφασισμού, αφενός για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και αφετέρου γιατί από τη φύση του, σα φασισμός, θέλει περισσότερο ελεύθερες τις αστυνομικές αρχές και λιγότερο προστατευμένα τα δικαιώματα του λαού. Φωνάζει γι' αυτά τα δικαιώματα μόνο όταν πρόκειται για τα δικαιώματα του Μαζοκόπου, του Μπαλάφα και γενικά όταν πρόκειται για την ελεύθερία της δράσης των σοσιαλφασιστικών στρατών τύπου “17Ν” και ΕΛΑ. Φωνάζει γι' αυτά τα δικαιώματα όταν τα ΜΑΤ εμποδίζουν τους αγρότες να επιβάλουν το πραξικόπευτικό του αποκλεισμού της χώρας. Το ζήτημα της δημοκρατίας στη χώρα όμως δεν κρίνεται από την προστασία των δικαιωμάτων του “ερασιτέχνη” ή “τσαπατούλη” Μαζοκόπου και του πραξικοπηματία Πατάκη. Κρίνεται από την αναχαίτιση της επίθεσης του σοβινισμού και του ορθοδοξοφασισμού, του νεοαζισμού και των σοσιαλφασιστικών κινητοποιήσεων, από την αναχαίτιση των επιθέσεων των τρομοκρατικών στρατών του σοσιαλφασισμού, με λίγα λόγια βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, στην κατεύθυνση που τραβάει γενικά ο ευρωπαϊκός δημοκρατισμός.

Το νομοσχέδιο Γιαννόπουλου, λοιπόν, επέβαλε την απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας εναίσθητων δεδομένων, δηλαδή στοιχείων για την υγεία, τη σεξουαλική ζωή και τις θρησκευτικές, πολιτικές και κάθε είδους πεποιθήσεις των πολιτών. Γιατί λοιπόν χαρακτηρίστηκε από ψευτοΚΚΕ και ΣΥΝ νομοσχέδιο “νομιμοποίησης της αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταστολής”:

Το νομοσχέδιο περιείχε δύο άρθρα που, σύμφωνα με τη σοσιαλφασιστική προπαγάνδα, αναιρούσαν τον προστατευτικό χαρακτήρα του και το μετέτρεπαν στο αντίθετό του. Ποια ήταν αυτά τα άρθρα; Το άρθρο 7, που επέτρεπε τη συλλογή εναίσθητων στοιχείων μόνο για δημόσια πρόσωπα και δημοσιογράφους και μόνο όταν υπάρχει σύνδεση με άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων. Αυτό το άρθρο και μόνο από τη διατύπωσή του μπορεί ίσως να θεωρηθεί απλά ύποπτο. Άλλα είναι φανερό ότι δεν αναιρεί καθόλου το χαρακτήρα του νομοσχέδιου ειδικά σ' ενα χώρο όπου υπήρχε νομοθετικό κενό.

Αυτό το άρθρο χρησιμοποιήθηκε απλά σαν προπέτασμα για να αποκτήσει ένα “δημοκρατικό” χαρακτήρα η εκστρατεία ενάντια στο επόμενο άρθρο, το άρθρο 9, αυτό που ξεσήκωσε τη μήνι των παπάδων, οι οποίοι έκαναν πορεία στη Βουλή. Τι λέει το άρθρο 9; «Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη» (Ελεύθερος Τύπος,

30/3). Με λίγα λόγια, ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία, για την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν. Γ' αυτό το άρθρο και μόνο γι' αυτό το νομοσχέδιο του Γιαννόπουλου ρίχτηκε στην πυρά.

Για τα δύο πιο πάνω άρθρα το ψευτοΚΚΕ, ο ΣΥΝ και η ΝΔ υπό την ηγεσία του ανερχόμενου σοσιαλφασίστα Καραμανή ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία. Σ' αυτή τη ψηφοφορία είχαμε την πρώτη σαφή ένδειξη της αντιευρωπαϊκής πολιτικής του Καραμανή, αφού η συντριπτική πλειοψηφία της ΝΔ καταψήφισε και τα δύο άρθρα, με την εξαίρεση της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου και του Τσαλδάρη, που υπερψήφισαν το άρθρο 9. Επίσης, δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απέχαν από την ψηφοφορία, ενώ ο Κηπουρός, εκφραστής του πιο μαύρου σοβινιστικού κομματιού του ΠΑΣΟΚ, καταψήφισε.

Ποια είναι όμως αυτά τα περίφημα προσωπικά δεδομένα γύρω από τα οποία στρέφει όλη την προπαγάνδα του ο Ριζοσπάστης. Το άρθρο 94 της Συμφωνίας Σένγκεν ορίζει τα προσωπικά δεδομένα ως εξής: «Για τα πρόσωπα μπορούν να εισάγονται τα ακόλουθα στοιχεία: Το επώνυμο και το όνομα, τα ιδιαίτερα αντικειμενικά χαρακτηριστικά, το πρώτο γράμμα του δεύτερου ονόματος, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, το φύλο, η ιθαγένεια, η ένδειξη ότι τα υπόψη πρόσωπα είναι οπλισμένα, η ένδειξη ότι τα υπόψη πρόσωπα είναι βίαια, ο λόγος της σήμανσης και η στάση που ενδείκνυται να τηρηθεί». Μέχρι εδώ δεν υπάρχει κανένα φακέλωμα.

Και όμως ο Ριζοσπάστης (4/4) βλέπει ολοζώντανο μπροστά του το αίσχος του φακελώματος. Μα τι μπορεί να φακελώσουν, ρωτάει ο λογικός άνθρωπος; Το ίδιο ρωτάει και η φυλλάδια, και απαντά στο ερώτημα ως εξής: «Την άπειρη πολυμορφία της σκέψης, των συναισθημάτων και την καθαρότητα της συνείδησης. Τα όνειρα, τα οράματα, την αντιστασιακή ανάταση, το ευγενικό περιεχόμενο και την αμόλυντη ευαισθησία της ανθρώπινης ύπαρξης. Την άφθαρτη αναγκαιότητα της πάλης μας, τη μεγάλη επιλογή του αγώνα και το βαρύ τίμημα της θυσίας. Την πίστη στο επαναστατικό πνεύμα που εμπνέει την ανατροπή και την κάθαρση για να φέρει την αναγέννηση του κόσμου μας». Τι σας θυμίζουν όλα αυτά; Σας θυμίζουν το άρθρο 94 της συμφωνίας του Σένγκεν ή την γκεμπελική προπαγάνδα; Σε κάθε δεύτερο άρθρο της συλλογής της θυσίας. Την πίστη στο επαναστατικό πνεύμα που εμπνέει την ανατροπή και την κάθαρση για να φέρει την αναγέννηση του κόσμου μας». Τι σας θυμίζουν όλα αυτά; Σας θυμίζουν το άρθρο 94 της συμφωνίας του Σένγκεν ή την γκεμπελική προπαγάνδα;

Και το άρθρο χρησιμοποιήθηκε απλά σαν προπέτασμα για να αποκτήσει ένα “δημοκρατικό” χαρακτήρα η εκστρατεία ενάντια στο επόμενο άρθρο, το άρθρο 9, αυτό που ξεσήκωσε τη μήνι των παπάδων, οι οποίοι έκαναν πορεία στη Βουλή. Τι λέει το άρθρο 9; «Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη» (Ελεύθερος Τύπος,

30/3). Μπορεί να φακελώσουν το 17Νοεμβρίτη και τον κάθε καταδικασμένο ποινικά φασίστα και σοσιαλφασίστα. Αυτός είναι ο τρόμος του σοσιαλφασισμού. Η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, που είναι προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στα πλαίσια της Συμφωνίας Σένγκεν, επιβάλλει την υιοθέτηση ενός μίνιμου συστήματος ασφαλείας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Γι' αυτό προορίζεται ο υπολογιστής του Στρασβούργου, γι' αυτό διευκρίνιζονται τα προσωπικά δεδομένα και όχι για να συλληφθεί η «πίστη στο επαναστατικό πνεύμα που εμπνέει την ανατροπή και την κάθαρση για να φέρει την αναγέννηση του κόσμου μας».

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΟΛΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

Άμεση και δίχως όρους αναγνώριση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Η συναυλία του Θεοδωράκη στη Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε προγραμματισθεί σαν ένα ορόσημο στις ελληνομακεδονικές σχέσεις. Εντελώς “ανεπίσημα” ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ονόματι Παρασκευόπουλος, τόσο άγνωστος ώστε να πειθεί τον καθένα ότι η “πρωτοβουλία του” ήταν κρατική και μάλιστα οικουμενική παραγγελία, οργάνωσε μια τελετή μαμούθ στην πόλη των Σκοπίων.

Φιλαρμονική, Γκλιγκόροφ, πλήθος από έλληνες και μακεδόνες βουλευτές, από επίσημους, από ανθρώπους του “πνεύματος” και των δύο χωρών και στο κέντρο ο Θεοδωράκης να διευθύνει τη φιλαρμονική και τη χορωδία του εθνικού θεάτρου των Σκοπίων, που ήταν υποχρεωμένες να διεκπεραιώσουν τη συμφωνία του “Ζορμπάς ο Έλληνας”.

Αμέσως μετά την τελετή όλος ο υποτιθέμενος προοδευτικός Τύπος στην Ελλάδα γέμισε από θερμά άρθρα για την τήξη των πάγων, φάνηκαν και συνεντεύξεις στην τηλεόραση όπου η διπλανή μας χώρα αναφερόταν σαν “πρώην” και όχι σαν “Σκόπια”.

Οι συνθισμένοι επίσημοι “φίλοι” των Μακεδόνων καμάρων και πολλοί γράψανε για τη δικαίωση της ρεαλιστικής, προοδευτικής και αντιεθνικιστικής στάσης του ΣΥΝ και του ψευτοΚΚΕ. Οι σοβινιστές στην Ελλάδα Παπαθεμελής και Σαμαράς είπαν δύο πικραμένα λόγια και μπήκαμε στη νέα περίοδο της προσέγγισης.

Πραγματικά, πολύ βρομερή παράσταση. Πολύ καλύτερα με τους σοβινιστές παρά με τέτοιους “φίλους” της Μακεδονίας, με τέτοιους υποκριτές και δόλιους σαλιτιπάγκους. Τους Παπαθεμελήδες ένα καταπιεσμένο έθνος τους έχει απέναντί του και συσπειρώνεται και αποκτά την εθνική του συνείδηση και την ελευθερία του ακριβώς ενάντιά τους. Οι Κύρκοι, οι Θοδωράκηδες και οι Παπαρήγες είναι, αντίθετα, σαν τη σιγανή βροχή. Αυτοί αποτελούν τη διαβρωτική και τη διαλυτική πλευρά της αντίδρασης, και σαν τέτοιοι, και μόνο σαν τέτοιοι, είναι ακριβώς ο κύριος εχθρός.

Γιατί το βασικό έγκλημα αυτών των πλαιανθρώπων δεν είναι ότι οπορτουνίζουν πάνω στο όνομα της μικρής αυτής χώρας αρνούμενοι να της το αναγνωρίσουν όπως είναι. Ούτε είναι ότι οργίασαν σε αντιμακεδονισμό την εποχή της υστερίας (Θοδωράκης) ή ότι συμμετείχαν στο νεοναζιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης (Κύρκος) ή ότι αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε νέα σύσκεψη αρχηγών για να αλ-

λάξει ο βαρύς όρος “όχι στο σύνθετο όνομα” όταν το πρότεινε ο Μητσοτάκης (Παπαρήγα).

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Το έγκλημά τους είναι ότι αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν να αρνούνται την ύπαρξη μακεδονικού έθνους. Στη βάση αυτής της άρνησης συνεχίζουν να ποδοπατούν και το βασικό κανόνα του Διεθνούς Δικαίου που συνίσταται στην αναγνώριση της κυριαρχίας ενός πληθυσμού πάνω στη χώρα του, οπότε και στο δικαιωμά του να προσδιορίζει το κρατικό του όνομα.

Αν το δοσμένο κράτος δεν ήταν ένα εθνικό, αλλά ένα πολυεθνικό κράτος, το έγκλημα της αμφισβήτησης του κρατικού ονόματος δε θα έχανε σε ωμότητα και αντιδημοκρατία, αλλά οπωσδήποτε θα υπολειπόταν σε επικινδυνότητα. Εδώ η αμφισβήτηση του κρατικού ονόματος απειλεί να τινάξει στον αέρα την ενιαία και ανεξάρτητη ύπαρξη αυτού του κράτους. Κι αυτό επειδή εδώ η αμφισβήτηση είναι και εσωτερική. Η Δημ. της Μακεδονίας απειλείται με διαμελισμό από τον αλβανικό σοβινισμό μέσω του Τέτοβου. Η μη αναγνώριση της εθνικής υπόστασης του μακεδονικού κράτους δίνει τη δυνατότητα στους αλβανούς διαμελιστές να αναπτύξουν τη θέση ότι αποτελούν εξίσου εθνικό συστατικό, οπότε και ξεχωριστό εδαφικό συστατικό παράγοντα του δοσμένου κράτους.

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Η Δημ. της Μακεδονίας αμφισβητείται στην εθνική της ύπαρξη ακόμα πιο βαθιά από το βουλγαρικό σοβινισμό. Εδώ σύνσωμο σχεδόν το αστικό βουλγαρικό κράτος αρνείται την ύπαρξη μακεδονικού έθνους κάτω από οποιαδήποτε ονομασία. Οι αλβανοί σοβινιστές δεν αρνούνται ανοιχτά ότι υπάρχει αυτό το έθνος, αλλά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί το κυριαρχικό εθνικό συστατικό του μακεδονικού κράτους. Με λίγα λόγια αρνούνται έντονα τον ποσοτικό του ρόλο. Αντίθετα, οι βούλγαροι σοβινιστές του αρνούνται την ποιοτική ύπαρξη. Γι' αυτό το λόγο οι βούλγαροι σοβινιστές, που πρώτοι αναγνώρισαν το κρατικό όνομα του μακεδονικού εθνικού κράτους και μάλιστα διαφύλαξαν την κρατική ύπαρξη του σε ένα πρώτο διάστημα, είναι οι χειρότεροι εχθροί του. Γιατί, σύμφωνα με τη λογική αυτή, το έθνος είναι ένα, το βουλγαρικό, και τα κράτη είναι δύο, το μακεδονικό και το βουλγαρικό. Δύο κράτη του ίδιου έθνους έχουν την υποχρέωση να ενωθούν.

Στη γλώσσα του σοβινισμού αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο

κράτος έχει το “ιστορικό” δικαίωμα να καταβροχίσει το μικρό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μια οποιαδήποτε πέμπτη φάλαγγα του μεγάλου κράτους μέσα στο μικρό μπορεί να λειτουργήσει σαν “πατριωτικός” παράγοντας μέσα στη μικρή χώρα και εξ ονόματός του μάλιστα η μεγάλη να πραγματοποιήσει την προσάρτηση. Τέτοιο κόμμα είναι το VMRO.

Η θέση των ελλήνων “φίλων” της Δημ. της Μακεδονίας είναι η θέση του βουλγαρικού σοβινισμού. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην αγάπη τους στη Βουλγαρία όσο στην προσήλωσή τους στη Ρωσία. Είναι η Ρωσία που, όπως άλλοι θυμούνται, αναγνώρισε τη Δημ. της Μακεδονίας με το αληθινό της κρατικό όνομα με το στόμα του Γέλτσιν, όταν αυτός βρισκόταν στη Σόφια. Η Δημ. της Μακεδονίας είναι το διαφρένες δέλεαρ που προσφέρει το Κρεμλίνο στο μεγαλοβουλγαρικό σοβινισμό για να την ακολουθήσει στη στρατηγική της του “ορθόδοξου τόξου”.

Πέρα όμως απ' αυτό, η αναγνώριση και σταθεροποίηση ενός ανεξάρτητου μακεδονικού έθνους και εθνικού κράτους, που τόσο έχει καταπιεστεί από τους γείτονές του σε μια εποχή ιππειραστικού και σοβινιστικού μεσαίωνα, θα έκανε αυτό το έθνος και το αντίστοιχο εθνικό κράτος δημοκρατική και αντιμπεριαλιστική πρωτοπορία στα Βαλκάνια. Δηλαδή ότι, χειρότερο για το νεοταρισμό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν που ο μακεδονικός εθνικισμός, την εποχή που προσπαθούσε να στήσει το ανεξάρτητο εθνικό του κράτος μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, κινήθηκε αυθόρμητα προς την Ευρωπαϊκή πορεία της Δημ. της Μακεδονίας” έδωσαν ένα μεγάλο ή μικρό χέρι βοήθειας στους σοβινιστές, και ιδιαίτερα ο δεύτερος. Βοήθησαν στο να φανατιστούν οι διαδηλώσεις του αίσχους. Αργότερα, όταν η Ευρώπη απομακρύνθηκε σαν προοπτική και άρχισε η διαδικασία της απορρόφησης της μικρής γειτονικής χώρας στο “ορθόδοξο τόξο”, τότε αυτοί έγιναν πρώτοι στην προσέγγιση.

Πραγματικά, όλη η σαπίλα και όλο το ψέμα αυτής της προσέγγισης φανερώνεται στην περίπτωση Θοδωράκη. Πώς γίνεται να είναι επικεφαλής της προσέγγισης ο μέχρι χθες χειρότερος μακεδονοφάγος; Αυτοί που κάνουν την προσέγγιση πώς μπορεί ειλικρινά να τη θέλουν, όταν προβάλλουν το μακεδονοφάγο σαν πρώτο ειρηνοποιό και τον εξαγνίζουν βάζοντάς τον να κάνει μια κάλπικη μονολεκτική αυτοκριτική ότι είναι “κι αυτός υπεύθυνος”; Μα δεν είναι απλά “κι αυτός υπεύθυνος”, είναι από τους “κύρια υπεύθυνους” μαζί με τη Μερκούρη, τον Ελύτη και όλο τον υπόλοιπο άρρωστο σοβινιστικό καλλιτεχνικό στρατό.

ΟΙ “ΚΑΛΟΙ” ΚΑΙ ΟΙ

“ΚΑΚΟΙ”

Αυτή την ευρωπαϊκή πορεία της Δημ. της Μακεδονίας ανέλαβαν να εμποδίσουν οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές κύρια μέσα από τους πράχτορές τους, αξιοποιώντας σα βασική δύναμη τον ελληνικό σοβινισμό. Σε όλη αυτή την περίοδο οι πράχτορες έκαναν τον “καλό” στο λαό της γειτονικής χώρας, ενώ οι σοβινιστές είχαν αναλάβει με μεγάλη προθυμία και δίχως να ξέρουν το άθλιο τέλος της επιχείρησής τους το ρόλο του “κακού”.

Ο πράχτορας της Ρωσίας που ανέλαβε να ξεσηκώσει το σοβι-

κράτος έχει το “ιστορικό” δικαίωμα να καταβροχίσει το μικρό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μια οποιαδήποτε πέμπτη φάλαγγα του μεγάλου κράτους μέσα στο μικρό μπορεί να λειτουργήσει σαν “πατριωτικός” παράγοντας μέσα στη μικρή χώρα και εξ ονόματός του μάλιστα η μεγάλη να πραγματοποιήσει την προσάρτηση της βαλκανικής σοβινισμός

και γενικά των εθνικών Μακεδόνων και γενικά των δύο λαών.

Όμως αυτοί που τολμάνε να εμφανίζονται σαν τέτοιοι πρέπει να στιγματίζονται σαν οι χειρότεροι εχθροί των εθνικά Μακεδόνων και γενικά των δύο λαών. Και σαν τέτοιοι πρέπει να στιγματίζονται όλοι όσοι χρησιμοποιούν τέτοιους παλιανθρώπους και οργανώνουν τέτοιες τελετές.

Μπορεί όμως κανείς να ισχυριστεί: Σ' αυτή την τελετή και σ' αυτού του είδου

τονική χώρα τρέμει τους αποσχιστές του Τέτοβου. Αυτό που θεωρεί αποκούμπι της είναι οι λίγες δυνάμεις του ΟΗΕ, κυρίως δυνάμεις των ΗΠΑ, που είναι εγκατεστημένες στη χώρα. Όμως η παραμονή τους τελειώνει. Η Ρωσία ζητάει να απομακρυνθούν. Εδώ ακριβώς επεμβαίνει η Ελλάδα, που μέσω Πάγκαλου προτίθεται να εξασφαλίσει την παραμονή των στρατευμάτων.

Προφανώς αυτή η καλή μεσολάβηση Πάγκαλου θα γίνεται με κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα είναι καταρχήν σίγουρα αυτές οι υποχωρήσεις στο δύναμα, που προαναγγέλουν και μια τελική επίσημη αλλαγή. Όμως δε φαίνεται ότι η επίθεση “ειρήνης” της Αθήνας γίνεται μόνο γιατί κλείνει το ζήτημα του ονόματος. Η επίθεση “ειρήνης” γίνεται γιατί η ελληνική και η ρώσικη διείσδυση στη Δημ. της Μακεδονίας έχει δυναμώσει. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η τρομαχτική συμφωνία των 115 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού 100 MW στον ποταμό Τρέσκα, που υπογράφηκε στις 30 του Γενάρη; (Ελευθεροτυπία, 31 Γενάρη)

Η συμφωνία είναι ανάμεσα στο μακεδονικό δημόσιο και την ελληνορωσική εταιρεία East Power Corporation. Ακόμα και στο τμήμα που θα κατασκευάσουν οι Μακεδόνες, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει να εργάζονται έλληνες μηχανικοί. Για να πάρει τη δουλειά το ελληνορωσικό κονσόρτσιουμ εκτόπισε τη Siemens και την ελληνοσουηδική ABB! Η συμφωνία αυτή κλείστηκε, όπως γράφει η Ελευθεροτυπία, μετά από 11 μήνες διαπραγματεύσεων, στις οποίες αναμείχθηκε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Μετά από αυτή τη συμφωνία άνοιξε ο δρόμος της “προσέγγισης”, πάγε ο Πάγκαλος στη Δημ. της Μακεδονίας, έγινε η συναυλία και άρχισε το “ειδύλλιο”.

Καταλαβαίνει κανείς ότι το “ειδύλλιο” αυτό δεν είναι παρά το φιλί της αράχνης. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν πρέπει οι έλληνες διεθνιστές και δημοκράτες να επαναπαυθούν και να νομίσουν μάλιστα αιφελέστατα ότι δικαιώθηκαν, αλλά, αντίθετα, θα πρέπει να συνεχίσουν και να δυναμώσουν την καταγγελία του ελληνικού σοβιετικού τραμπούκισμού απαιτώντας πάντα εκείνο που ξεχωρίζει τους αληθινούς από τους ψεύτικους φίλους πολιορκημένης χώρας: την άμεση και δίχως όρους αναγνώριση της με το συνταγματικό της δύναμα. Αυτό είναι το όνομα ενός έθνους, και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να το αλλάξει.

Η αλλαγή αυτού του ονόματος δεν μπορεί να είναι παρά προϊόν βίας, και η διακρατική βία ασκείται από τους εχθρούς και όχι από τους φίλους της ειρήνης. Για να υπάρξει αληθινή προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες πρέπει πρώτα απ' όλα να τσακιστούν οι ψεύτικοι φίλοι της ειρήνης, οι διπρόσωποι σαλτιμπάγκοι στην υπηρεσία της στρατηγικής τους “ορθόδοξου τόξου”, οι άνθρωποι που επιμένουν ότι ειρήνη σημαίνει η γειτονική χώρα να αλλάξει το κρατικό της δύναμα.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Ένα από τα αγαπημένα επιχειρήματα των ρωσόφιλων, ιδιαίτερα των τροτσκιστών, όταν προκειται να ενοχοποιήσουν την Ευρ. Ένωση σαν κέντρο του νεοναζισμού, είναι το κόμμα του Λεπέν, το Εθνικό Μέτωπο.

Ασφαλώς δεν έχουν καμιά όρεξη να θυμούνται ότι ο Λεπέν έχει συναντηθεί με το Ζιρινόφσκι κι έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για το ρώσικο σοβινισμό. Ωστόσο η αναφορά στο Εθνικό Μέτωπο σαν κόμμα ευρωπαϊκό, δηλαδή της ιδεολογικοπολιτικής ένωσης των εθνικιστών και των “κομμουνιστών” σε ένα κοινό αντιδυτικό μέτωπο με επικεφαλής τη Ρωσία. ο Μπενούνα έγραψε στο περιοδικό *Elements* την άνοιξη του '92:

«Στη Ρωσία το κυρίαρχο γεγονός είναι η προσέγγιση των “λευκών” και των “κόκκινων”.

Ρωσόφιλοι μοναρχικοί και εθνικοπολεσβίκοι ανήκουν από δωκαι μπρος στο ίδιο στρατόπεδο,

που δεν είναι σήμερα παρά ο μεγάλος συναγερμός των πατριωτών που ποθούν ένα ρώσικο μέλλον και αρνούνται να αλλοτριωθούν στη Δύση». Και παρακάτω: «Την ώρα που η Δύση βρίσκεται σε βλάβη λόγω έλλειψης φαντασίας, στην Ανατολή περισσότερο παρά ποτέ είναι ανοιχτή σήμερα η ιστορική εξέλιξη».

Στη βάση αυτής της γραμμής ένωσης των εθνικιστών με τους δήθεν κομμουνιστές, ο Μπενούνα και το KK Γαλλίας σκάρωσαν ένα κοινό περιοδικό, το Διεθνή Ήλιθιο, που υπεράσπισε τη γραμμή της ένωσης του Εθνικού Μετώπου, του ΚΚΓ, του Σεβενεμάν και του Πάσκα, δηλαδή την ένωση όλων των αντι-Μάαστριχτ κομμάτων. Αυτό το περιοδικό έγινε αντιληπτό από την προοδευτική γαλλική διανόηση και η έμμεση ενότητα ΚΚΓ και Λεπέν που αυτό έκφρασε χτυπήτηκε στα πρώτα της βήματα. Όμως αντικειμενικά οι όροι αυτής της ενότητας δεν υπήρχαν όσο ο Λεπέν αντιπάλευε όλα τα αντι-Μάαστριχτ “ταξικά” κινήματα.

Από το Φλεβάρη του 1996 αυτός ο περιορισμός δεν υπάρχει πια. Ο Μπενούνα και ο Μεγκρέ με την αρθρογραφία και τις συνεντεύξεις τους μετέτρεψαν την “αντικινηματική” γραμμή του Εθν. Μετώπου σε μια “ταξική, ριζοσπαστική, επαναστατική” γραμμή ίδια ακριβώς με εκείνη του “Κ”ΚΓ και του ψευτοΚΚΕ στην Ελλάδα, γραμμή του κάθε ευρωπαίου τροτσκιστή και “μ-λ”. Τις θέσεις των γάλλων νεοναζί στο ταξικό ζήτημα συνονιζεί ο ίδιος ο Μπρούνο Μεγκρέ σε συνέντευξή του στη Μοντ στις 13 του Φλεβάρη:

«Βρισκόμαστε σε μια προεπαναστατική κατάσταση γιατί υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στο λαό και στις θεσμικές ελίτ, ειδικά την πολιτική τάξη. Το κοινωνικό κίνημα του Φθινόπωρου (του '95) ήταν η πιο κραυγαλέα έκφραση... (Σ' αυτό το κίνημα) εκδηλώθηκε ο κόσμος της εργασί-

ραμε τη συμμετοχή του Μπενούνα μαζί με το γνωστό ηγέτη της τελευταίας περιόδου του ΚΚΣΕ Λιγκατσόφ στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε στη Μόσχα το 1992 το φασιστικό περιοδικό *Ntien*. Από τη συνάντηση εκείνη και μετά ο Μπενούνα έγινε απόστολος του εθνικομουνισμού, δηλαδή της ιδεολογικοπολιτικής ένωσης των εθνικιστών και των “κομμουνιστών” σε ένα κοινό αντιδυτικό μέτωπο με επικεφαλής τη Ρωσία. ο Μπενούνα έγραψε στο περιοδικό *Elements* την άνοιξη του '92:

«Στη Ρωσία το κυρίαρχο γεγονός είναι η προσέγγιση των “λευκών” και των “κόκκινων”. Ρωσόφιλοι μοναρχικοί και εθνικοπολεσβίκοι ανήκουν από δωκαι μπρος στο ίδιο στρατόπεδο,

που δεν είναι σήμερα παρά ο μεγάλος συναγερμός των πατριωτών που ποθούν ένα ρώσικο μέλλον και αρνούνται να αλλοτριωθούν στη Δύση». Και παρακάτω: «Την ώρα που η Δύση βρίσκεται σε βλάβη λόγω έλλειψης φαντασίας, στην Ανατολή περισσότερο παρά ποτέ είναι ανοιχτή σήμερα η ιστορική εξέλιξη».

Στη βάση αυτής της γραμμής ένωσης των εθνικιστών με τους δήθεν κομμουνιστές, ο Μπενούνα και το KK Γαλλίας σκάρωσαν ένα κοινό περιοδικό, το Διεθνή Ήλιθιο, που υπεράσπισε τη γραμμή της ένωσης του Εθνικού Μετώπου, του ΚΚΓ, του Σεβενεμάν και του Πάσκα, δηλαδή την ένωση όλων των αντι-Μάαστριχτ κομμάτων. Αυτό το περιοδικό έγινε αντιληπτό από την προοδευτική γαλλική διανόηση και η έμμεση ενότητα ΚΚΓ και Λεπέν που αυτό έκφρασε χτυπήτηκε στα πρώτα της βήματα. Όμως αντικειμενικά οι όροι αυτής της ενότητας δεν υπήρχαν όσο ο Λεπέν αντιπάλευε όλα τα αντι-Μάαστριχτ “ταξικά” κινήματα.

Από το Φλεβάρη του 1996 αυτός ο περιορισμός δεν υπάρχει πια. Ο Μπενούνα και ο Μεγκρέ με την αρθρογραφία και τις συνεντεύξεις τους μετέτρεψαν την “αντικινηματική” γραμμή του Εθν. Μετώπου σε μια “ταξική, ριζοσπαστική, επαναστατική” γραμμή ίδια ακριβώς με εκείνη του “Κ”ΚΓ και του ψευτοΚΚΕ στην Ελλάδα, γραμμή του κάθε ευρωπαίου τροτσκιστή και “μ-λ”. Τις θέσεις των γάλλων νεοναζί στο ταξικό ζήτημα συνονιζεί ο ίδιος ο Μπρούνο Μεγκρέ σε συνέντευξή του στη Μοντ στις 13 του Φλεβάρη:

«Βρισκόμαστε σε μια προεπαναστατική κατάσταση γιατί υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στο λαό και στις θεσμικές ελίτ, ειδικά την πολιτική τάξη. Το κοινωνικό κίνημα του Φθινόπωρου (του '95) ήταν η πιο κραυγαλέα έκφραση... (Σ' αυτό το κίνημα) εκδηλώθηκε ο κόσμος της εργασί-

ραμε τη συμμετοχή του Μπενούνα μαζί με το γνωστό ηγέτη της τελευταίας περιόδου του ΚΚΣΕ Λιγκατσόφ στο στρογγυλό τραπέζι που δένεται με την παγκοσμιοποίηση και το Μάαστριχτ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χάρτης των πιο μεγάλων διαδηλώσεων αντιστοιχεί στο χάρτη του “όχι στο Μάαστριχτ”.

Αλλά αυτή η ταξικότητα - επαναστατική στα λόγια πλατφόρμα των νεοναζί δε μένει στο καθαρά πολιτικό επίπεδο· πηγαίνει βαθιά στην ιδεολογία και την ιστορία και μετατρέπει το EM σε ένα συνολικά “εργατικό επαναστατικό Κόμμα”. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και τερατώδες όσο το EM είναι στην ιδεολογία του Βαθύτερη γενονός που θα σφραγίζει όχι μόνο τις γαλλικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Όμως από την άλλη μεριά αυτή η στροφή θα έχει και ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα για το έκαστρισμα του τι ε

Η ΕΑΦΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αγάπες για χάρη του Ερμπακάν

Αν έπαιρνε κανείς τοις μετρητούς όσα ακούει στις ειδήσεις και διαβάζει στον Τύπο, θα νόμιζε πως μια αγάπη γεννιέται. Και τι αγάπη! Θερμή σαν τη φωτιά...

Αναφερόμαστε στον ξαφνικό έρωτα που πρόκυψε τώρα τελευταία με τα “ανοίγματα” της ελληνικής πλευράς απέναντι στην τούρκικη κυβέρνηση και με τον καταιγισμό “κοινωνικών”, επιχειρηματικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων “αλληλεγγύης και αγάπης των δύο λαών”, που εκπορεύονται τόσο από το ψευτοΚΚΕ και το ΣΥΝ όσο και από τις εξωκοινοβουλευτικές τους ουρές τύπου “Δίκτυου”. Ο έρωτας αυτός πρόκυψε κυρίως μετά τις απανωτές συναντήσεις (οχτώ τον αριθμό!) του υφυπουργού Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου με τον τούρκο ομόλογό του Ονούρ Οϊμέν στη Μάλτα στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης και μετά από εργάδεις προσπάθειες του προεδρεύοντος στο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ολλανδού Βαν Μίρλο.

Στα μάτια του ανυποψίαστου πολίτη όλ' αυτά φαίνονται αλλόκοτα, ενώ στα μάτια του αφελούς καλοπροαιρέτου φιλελευθερού φαίνονται σαν μια καλή αρχή για τη μείωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Είναι πράγματι έτσι όμως;

Η ΟΑΚΚΕ είναι η πρώτη που θα ευχόταν κάτι τέτοιο. Υπουριασμένοι όμως καθώς είμαστε από άλλες, παρόμοιες “αγάπες” (όπως με το Μακεδονικό τελευταία), δυσκολευόμαστε πολύ να πιστέψουμε πως ο ελληνικός σοβιενιστικός και ρωσόδουλος λύκος έγινε αρνάκι, εκτός κι αν άλλαξε μόνο την προβιά. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα τι ήταν αυτό που διαφοροποίησε το μέχρι τώρα σκηνικό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΞΑΦΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Δύο είναι, κατά τη γνώμη μας, οι κυριότερες αιτίες για την αιφνίδια αλλαγή στάσης της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί αλλαγή στάσης σίγουρα είναι να κάνεις λόγο για διάλογο έστω και “τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα”, τη στιγμή που μέχρι σήμερα ένας οποιασδήποτε μορφής διάλογος με την Τουρκία θεωρούνταν από τους τωρινούς υπέρμαχούς του περίπου ως προδοσία.

Ο ένας λόγος έχει να κάνει με τις πραγματικά αφόρητες πιέσεις που δεχόταν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προχωρήσει σε μια κίνηση “καλής θέλησης” απέναντι στην Τουρκία. Σε πρόσφατο άρθρο μας γράφαμε γι’ αυτές τις πιέσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν, τη στιγμή που θέλει να πετύχει τη διάσπαση της ΕΕ ακριβώς πάνω στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στο Κυπριακό με αφορμή τη

μελλοντική ένταξη της Κύπρου και για να ρίξει το μπαλάκι στο τούρκικο τερέν, ανοίγει (για να μη σκάσει το καζάνι) μερικές ανακουφιστικές βαλβίδες σε σχετικά ανώδυνα ζητήματα, χωρίς όμως να κάνει διάλογο επί της ουσίας των υπαρκτών ελληνοτουρκικών διαφορών, χωρίς δηλαδή ν' αλλάζει τη στρατηγική της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόκειται μόνο για αλλαγή ταχτικής, η οποία όμως, για να πραγματοποιηθεί, χρειάστηκε μερικές απότομες μεταπτώσεις στους όρους που έθετε παλιότερα η ελληνική πλευρά για να πραγματοποιηθεί ο οποιοσδήποτε διάλογος, με ή χωρίς εισαγωγικά (θα γράψουμε παρακάτω για τις μεταπτώσεις αυτές).

Ο δεύτερος και κυριότερος λόγος έχει να κάνει μ' αυτό που έχουμε διαπιστώσει τελευταία και το έχουμε γράψει σε αρκετά άρθρα μας: Πρόκειται για τη σκανδαλώδη υποστήριξη της κυβέρνησης Ερμπακάν στη βάση του αντιδυτικισμού και ιδιαίτερα του αντιευρωπαϊσμού αυτής της τελευταίας, στη βάση της συμμαχίας με το Ιράν και γενικά με τον ισλαμοφασισμό (ας θυμηθούμε μόνο την πρόσφατη φιλοϊσλαμική-αντιδυτική έκρηξη του Πάγκαλου υπέρ του “πολιτικού ισλάμ” στην Τουρκία).

Ο όψιμος αυτός φιλοϊσλαμισμός πρόκυψε με την άνοδο του Ερμπακάν στον πρωθυπουργικό θώκο της γείτονος, αλλά κυρίως τώρα τελευταία, όταν ο τούρκος επιτελάρχης Καρανταγί, σε μια θεαματική κίνησή του, παραβρέθηκε στη δεξίωση της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα με την ευκαιρία της επετείου της 25ης του Μάρτη και δήλωσε πως οι στρατιωτικοί των δύο χωρών τα βρίσκουν καλύτερα μεταξύ τους και μπορούν να συνεννοηθούν πολύ περισσότερο απ' ό,τι οι πολιτικοί (εννοώντας φυσικά τον Ερμπακάν). Ας πάρουμε εδώ υπόψη μας ότι ο στρατός στην Τουρκία, παρά τα υπόλοιπα αντιδραστικά χαρακτηριστικά του, φυλάει το λαϊκό χαρακτήρα του τούρκικου κράτους και συγκρατεί την ισλαμική λαϊλαπα. Σε μια πρόσφατη γερή κόντρα ανάμεσα σε στρατό και Ερμπακάν για την επιδιωκόμενη από το δεύτερο ισλαμοποίηση του κρατικού μηχανισμού τόσο ο στρατός όσο και

σύνσωμη η αντιπολίτευση είχαν αντιταχθεί σ' αυτά τα σχέδια και είχαν προτρέψει με επιτακτικό τόνο την κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης της ισλαμικής επιφροής στο κράτος. Πρόκειται για μια σφοδρή μάχη με απρόβλεπτο τέλος, όπου η κάθε πλευρά ρίχνει όλο της το βάρος και αξιοποιεί όλους τους φιλικούς της παράγοντες.

Έχοντας κατέχει σταυρού την πολι-

Έχουμε γράψει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θέλει να δυναμώσει το καθεστώς Ερμπακάν. Είναι η χρυσή της ευκαιρία να μπορεί να περνάει τα πολεμικά της πλούτια αγνενόγλυπτη από τα

Στενά, καθώς και να στρέψει όσο μπορεί περισσότερο την Τουρκία ενάντια στη Δύση γενικά και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Η συμμαχία Ρωσίας-Ερμπακάν είναι στρατηγική συμμαχία, όπως είναι και η συμμαχία Ρωσίας-μουλάδων του Ιράν.

Τη στιγμή λοιπόν που ο στρατιωτικός Καρανταγί βγαίνει απέναντι στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ένθερμος οπαδός της ελληνοτουρκικής συνεννόησης και ως ο μόνος αξιόπιστος συνομιλητής για την ειρήνη στο Αιγαίο και την Κύπρο, ο Ερμπακάν νιώθει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του, γιατί τον αδειάζει σαν κυβέρνηση. Αν ο στρατός και η αντιπολίτευση μπορούν πραγματικά να θέσουν τέρμα στις χρονιες ελληνοτουρκικές διαφορές, τότε τι χρειάζεται ο ίδιος; Πώς μπορεί να αντλήσει στήριξη ή έστω να βρει ανοχή από τις δυτικές κυβερνήσεις, που τόσο τις έ-

χει ενοχλησει με τον ισλαμοφάσισμό του;

Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι το ρώσικο μπλοκ και οι πάσις φύσεως συνοδοιπόροι του στην Ελλάδα. Προσφέρει κλάδοι ελαίας στην Τουρκία, αλλά ως αξιόπιστο συνομιλητή δέχεται μόνο την τούρκικη κυβέρνηση. Το κάνει αυτό το ρώσικο μπλοκ, τώρα ακριβώς που ο Ερ-

μπακάν κινδυνεύει να πέσει, και οδηγεί στην περιθωριοποίηση του Καρανταγί και την αντιπολίτευση. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι σα να λέει σε Ευρωπαίους και Αμερικάνους “Συζητάω, αλλά μόνο με τον Ερμπακάν. Αν θέλετε ειρήνη στο Αιγαίο, πρέπει να στηρίξετε την κυβέρνηση Ερμπακάν, γιατί μ’ αυτήν συζητάω”. Και φυσικά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι πέφτουν στη λούμπα, ενώ ο Κλίντον προφανώς είναι από την αρχή στο κόλπο. Γιατί εκεί που έβλεπαν τα πράγματα να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε θερμό επεισόδιο ή ακόμη και σε πόλεμο, τώρα νομίζουν ότι βλέπουν μπροστά τους, έστω ως απότερη προοπτική, αυτό που τόσα χρόνια ονειρεύονταν: ένα ειρηνικό Αιγαίο και μια v.a. πτέρυγα του NATO σε σύμπνοια Θιασώτες της λογικής “απ’ τ’ ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα” δεν μπορούν να δουν πέροι από τη μύτη τους.

ΟΙ ΑΠΟΤΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΔΙΤΙΚΗΣ

Μέχρι πριν λίγο καιρό η ελληνική θέση ήταν “αταλάντευτη”. Επρόκειτο για τη γνωστή διαδικασία βήμα-βήμα, που είχε προτείνει η ελληνική κυβέρνηση σε αντιστάθμισμα των πιέσεων που δεχόταν για διάλογο με την Τουρκία εφ' όλης της ύλης.

Σε τι συνίστατο αυτή η διαδικασία step by step; Τα “βήματα” ήταν τρία: Στο πρώτο, σύμφωνα με την ελληνική πλειορά, η Ταυρο-

κία θα έπρεπε να προσφύγει μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ειδικά για το ζήτημα της Ίμιας. Στο δεύτερο “βήμα” έπρεπε να υπογραφεί ένα συνυποσχετικό ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για προσφυγή στο ίδιο δικαστήριο, με στόχο όμως αυτή τη φορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Σ’ ένα τρίτο “βήμα”, το οποίο ήταν και το πιο ασαφές, προβλεπόταν (αφού λύνονταν πρώτα τα παραπάνω) να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στις δύο χώρες για διάφορα ζητήματα, τα οποία όμως διόλου δεν καθορίζονταν συγκεκριμένα (ζήσε, μαύρε μου, να φας τριφύλλι)... Επρόκειτο ουσιαστικά για παραπομπή του οποιουδήποτε διαλόγου και της οποιαδήποτε λύσης στις ελληνικές καλένδες.

νων από την ελληνική πλευρά, ενώ οι Τούρκοι την είχαν δεχτεί. Διάλογος όμως, για τους λόγους που προαναφέραμε, έπρεπε να γίνει πάση θυσία. Έπρεπε όμως να είναι “διάλογος” και όχι διάλογος. Η ελληνική πλευρά λοιπόν έκανε μια αντιπρόταση, που στην ουσία όχι απλώς παρακάμπτει την ολλανδική, αλλά κυριολεκτικά την εκτελεί: Αντί για επιτροπή “σοφών” να δημιουργηθεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, και μάλιστα όσο γίνεται πιο πολυμελής, ώστε να είναι και πιο ατέρμονη και να μην έχει το χαρακτήρα διαπραγμάτευσης. Η συζήτηση να μην είναι επί της ουσίας, αλλά επί “διαδικαστικών και τεχνικών ζητημάτων”. Τα αποτελέσματα της συζήτησης δε δεσμεύουν κανέναν. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να μην

Ενώ λοιπόν προβλέπονταν όλοι αυτοί οι απίθανοι όροι για την πραγματοποίηση ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου, τώρα ξαφνικά όλα αυτά ξεχνιούνται: ούτε βήματα ούτε προσφυγές ούτε τίποτα. Και δεν είναι τυχαίο που **η πρόταση για επιτροπή εμπειρογνωμόνων είναι ελληνική πρόταση**.

**ΕΝΑΣ ΚΑΛΠΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ**

Προσέξτε τι παιχνίδι παίχτηκε εδώ. Αρχικά υπήρχε μία πρόταση της ολλανδικής προεδρίας (με την υποστήριξη όλων των χωρών της ΕΕ) που πρόβλεπε τη δημιουργία μιας τριμελούς επιτροπής “σοφών”: ένας από κάθε πλευρά (Ελλάδα και Τουρκία) και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επιδιαιτητής. Η ολλανδική πρόταση είχε το νόημα να μην πελαγοδρομούν οι συζητήσεις επί παντός επιστητού μπουν στην ατζέντα των συζητήσεων τα θέματα που θέλει να θέσει η Τουρκία, να μην είναι ανοιχτή δηλαδή η ατζέντα, αλλά με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη. Αν όμως δε συζητηθούν **όλες οι διαφορές**, τόσο οι πολιτικές όσο και οι νομικού χαρακτήρα, τότε για τι διάλογο μιλάμε; Αν δεν έχει το δικαίωμα η Τουρκία, για παράδειγμα, να θέσει το (πολιτικό) θέμα της (πολιτικής και οικονομικής, τουλάχιστον) υποστήριξης των σοσιαλ-φασιστών του PKK, τότε πώς θα εδραιωθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο χώρες; Γίνεται ειρήνη με την Ελλάδα να υποστηρίζει οργάνωση που διακηρυγμένο στόχο της έχει το διαμελισμό της Τουρκίας και διεξάγει ένα μακροχρόνιο πόλεμο για την επίτευξη του στόχου αυτού, και να καλεί τον αρχηγό της στην Ελλάδα με την υπογραφή 157 βουλευτών;

και να γίνονται ατέρμονες, άρα και ανούσιες, αλλά να καταλήξουν σε καταγραφή των προβλημάτων και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία σ' ένα βαθμό θα δέσμευναν τις δύο κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε καθορισμένα βήματα λύσης όλων των προβλημάτων και όχι ορισμένων μόνο από αυτά ή ορισμένων πλευρών από μερικά προβλήματα. Επρόκειτο δηλαδή πραγματικά για πρόταση που θα μπορούσε μέσα σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα να οδηγήσει σε λύση αν όχι όλες, τουλάχιστον τις πιο σοβαρές ελληνοτουρκικές διαφορές, αφού μέσα στ' αλλα προβλεπόταν ακόμα και η προσφυγή στο ΔΔ της Χάγης, αν οι δύο πλευρές δε συμφωνούσαν σε λύση μεταξύ τους. Αυτή η λύση-πακέτο θα ήταν η προσφορότερη, αφού θα έλυνε μεμιάς το σύνολο των διαφορών, πολιτικών και νομικών, και θα εδραίωνε μια πραγματική ειρήνη στην περιοχή, βοηθώντας παράλληλα και στην επίλυση του Κυπριακού με την καλλιέργεια ενός κατάλληλου κλίματος.

Το ότι θα πρόκειται για ένα διάλογο-μαίμου, καθαρά αντιευρωπαϊκό και αντιδυτικό χαρακτήρα, φαίνεται και από τις κινήσεις που συνοδεύουν την εξαγγελία του. Ενώ η Ελλάδα προχώρησε πρόσφατα σε μια ανώδυνη άρση του βέτο στη ΔΕΕ προκειμένου να συμμετέχουν δυνάμεις της Τουρκίας σε αποστολές που θα γίνονται με την υποδομή του NATO, **συνεχίζει να μπλοκάρει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο προς την Τουρκία και το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, την πολιτική δηλαδή κίνηση της Τουρκίας προς την Ευρώπη**. Ό,τι οδηγεί την Τουρκία σε μια φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση σε βάθος χρόνου η Ελλάδα το μπλοκάρει και το σαμποτάρει όσο δεν παίρνει, ενώ ό,τι είναι ανώδυνο και σέρνει την Τουρκία σε μια αντιευρωπαϊκή και αντιδυτική κατεύθυνση το αποδέχεται, το προωθεί και το ενισχύει. Προϋπόθεση δηλαδή της ελληνοτουρκικής φιλίας είναι, για τη ρωσόφιλη εξωτερική πολιτική της χώρας μας, η απομάκρυνση της

Για όλους όμως αυτούς ακριβώς τους λόγους η πρόταση αποοικισμού μετά πολλών επαί-

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τους τρόπους που ο Λαλιώτης, αυτός ο σαμποταριστής κάθε μεγάλου έργου που γίνεται σ' αυτή τη χώρα, εφευρίσκει κάθε φορά για να εμποδίσει την εκτέλεση ενός μεγάλου έργου. Αυτή τη φορά θύμα του είναι τα έργα σε ορισμένα λιμάνια της πατρίδας μας, ειδικότερα στα λιμάνια της Μυκόνου και της Ρόδου. Δεν είναι τυχαίο πως αυτά τα δύο λιμάνια είναι στα τουριστικότερα νησιά της Ελλάδας.

Σε μια περίοδο που το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης της χώρας είναι ιδιαίτερα έντονο, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντικότατη πηγή εσόδων για τον τόπο. Παρόλο που η ΟΑΚΚΕ θεωρεί πως η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να γίνεται κύρια μέσα από την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μηχανοκατασκευής, εντούτοις στις σημερινές συνθήκες ερήμωσης της χώρας από εργοστάσια η ανάπτυξη του τουρισμού είναι ένας θετικός παράγοντας που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Τα έργα στα λιμάνια της Ρόδου και της Μυκόνου έχουν κατακρωθεί στις κατασκευάστριες εταιρείες με εκπτώσεις 63% και 49% αντίστοιχα. Οι εκπτώσεις αυτές είναι γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλες. Ο-

μως το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε στην ανάθεσή τους, ενώ ήταν βεβαίως σε γνώση του ότι οι εκπτώσεις ήταν πολύ μεγάλες και ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Πραγματικά, το ζήτημα των τεράστιων εκπτώσεων στα μεγάλα έργα είχε φθάσει μέχρι τις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από καταγγελίες εταιρειών που είχαν χάσει στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενέβη και το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε σε μια σειρά από ρυθμίσεις. Όμως δεν έγινε καμιά ρύθμιση για τα έργα που ήδη εκτελούνταν και που η ανάθεσή τους είχε γίνει με το παλιό καθεστώς. Έτσι, ενώ το πλαίσιο για τις αναθέσεις αλλάζει, τα έργα αυτά κινδυνεύουν να ματαιωθούν. Μέσα σ' αυτά είναι και η κατασκευή των δύο λιμανιών που προαναφέραμε.

Η ουσία είναι ότι τα έργα αυτά πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα για να μην υποστεί ένα ακόμη πλήγμα, αλλά καίριο αυτή τη φορά, ο ήδη χτυπημένος τουρισμός μας. Γιατί χωρίς ένα σύγχρονο λιμάνι κανένας αστός δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την ασφάλεια του σκάφους του σε ένα λιμάνι σαν της Ρόδου και της Μυκόνου.

ΤΟ δράσος!!!

Πραγματικά, πολλές φορές είναι ακατανόητο πώς είναι δυνατόν ομάδες ανθρώπων που θέλουν να συγκαταλέγονται στους επιστήμονες να έχουν τέτοιο θράσος. Αναφερόμαστε στους αρχαιολόγους που ασχολούνται με τα αρχαία που ξεθάβονται κατά την εκσκαφή των υπόγειων στράγγων του Μετρό. Συγκεκριμένα η σύμβαση για την εκτέλεση των έργων του Μετρό προβλέπει ότι τα έξοδα για τις ανασκαφές, τη συντήρηση των αρχαιών, τη μεταφορά τους και την τοποθέτησή τους σε ειδικούς χώρους θα αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία. Μέχρι σήμερα λοιπόν όλα είχαν στάξει. Όμως εδώ και δύο μήνες περίπου ο Λαλιώτης ακύρωσε την κατασκευή του τμήματος της στήριγγας του Μετρό για τη γραμμή Σύνταγμα-Κεραμεικός. Είχαμε γράψει γι' αυτό στην προηγούμενη Νέα Ανατολή. Ιδιαίτερα η γραμμή που θα έφτανε στον Κεραμεικό θα

περνούσε μέσα από υπόγεια τμήματα γεμάτα αρχαία. Μάλιστα η Αρχαιολογική Υπηρεσία (ΚΑΣ) είχε κατά καιρούς εκφράσει τις αντιρρήσεις της για το πέρασμα της γραμμής από εκεί.

Είναι λογικό λοιπόν, αφού η κατασκευή της γραμμής καταργήθηκε, η κατασκευάστρια εταιρεία να μην έχει πια την ευθύνη για οποιεσδήποτε αρχαιολογικές ανασκαφές.

Έλα όμως που οι αρχαιολόγοι που εργάζονται σ' αυτές έχουν άλλη άποψη!

Ειδικότερα ζητούν να συνεχίσουν να πληρώνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, παρόλο που είχαν αντιρρήσεις για την κατασκευή του έργου και παρόλο που το έργο δεν εκτελείται πια.

Πραγματικά, πρέπει να έχει κανείς πολύ μεγάλο θράσος για να ζητά αυτά που ζητούν οι αρχαιολόγοι με την παρότρυνση του Λαλιώτη.

ΔΕΗ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ

συνέχεια από τη σελ. 1

κά στη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ... (πράγμα που θα έχει) πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία και (...) ένταξη στο σύστημα αντιοκονομικής Μονάδας με καύσιμο το λιγνίτη θα οδηγήσει μπροστά στις επερχόμενες εξελίξεις στην πρόθηση της άποψης για ειρύτερη χρήση του φυσικού αερίου στην παραγωγή του ηλεκτρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εγχώριες πηγές ενέργειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας".

Αυτή η τελευταία παράγραφος αποκαλύπτει το ρώσικο σχέδιο, που

δεν είναι μόνο μια κλοπή 45 δις δρχ., αλλά κυρίως μια προβοκάτσια σε βάρος της παραγωγής ρεύματος από το λιγνίτη. Οι Ρώσοι δηλαδή θέλουν να φορτώσουν τη ΔΕΗ μ' ένα πελώριο βαρίδι και ύστερα οι πράχτορές της να πουν: "Κύριοι, σας συμφέρει το φυσικό αέριο, δηλαδή ο αγωγός μας, δηλαδή η ενέργεια κή εξάρτηση από τη Ρωσία".

Αυτό είναι το σκοτεινό σχέδιο των σοσιαλφασιστών, που ανάμεσά τους είναι και ελεεινοί εκπρόσωποι των εργατών της ΔΕΗ, που ψήφισαν κι αυτοί την ομόφωνη απόφαση της ντροπής. Όχι! Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να περάσει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- * Τριάντα χρόνια από την εγκαθίδρυση της χούντας και εικοσιτρία χρόνια από τη μεταπολίτευση, μια έρευνα της κοινής γνώμης σχετικά με τις ημέρες και τα έργα της στρατιωτικής δικτατορίας, που δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία, κάθε άλλο παρά αισθήματα ευφορίας και ικανοποίησης μπορεί να γεννήσει στο συνειδητοποιημένο έλληνα δημοκράτη.
- * Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, φταίει το πολιτικό κατεστημένο, φταίει η δημοσιογραφική οικογένεια (που, σύμφωνα με τον Κακαούνάκη, το καλύτερο μέλος της έχει σκοτώσει τη μάνα του), φταίει ο παράφωνος λυράρης...
- * Κάποιοι φταίνε, κι αυτοί δεν είμαστε 'μεις.
- * Οι δημοκρατικές αξίες, τα ουμανιστικά ιδεώδη, ακόμη και "αρχαϊκές" έννοιες, όπως η ελευθερία του Άλλου, η πολιτική ιστόητα και η κοινωνική δικαιοσύνη τείνουν να εξευτελιστούν.
- * Αφορμή για τις ανωτέρω επισημάνσεις στάθηκε η δημοσίευση των πρακτικών της λεγόμενης Βουλής των Εφήβων (και μάλιστα το κεφάλαιο που αφορά τα ζητήματα των σχέσεων με τους γείτονες και τις μειονότητες στο εσωτερικό της χώρας).
- * Ως γνωστόν, η Βουλή των Ελλήνων, σε συνεργασία με τα υπουργεία παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, αποφάσισε πέρσι να δημιουργήσει έναν πολιτικό - εκπαιδευτικό θεσμό που ονόμασε (κινούμενη στη λογική του θεάματος και του εντυπωσιασμού, σε κρίση βερμπαλισμού ευρισκόμενη) Βουλή των Εφήβων.
- * Και η εφηβική "βουλή" που κατασκεύασαν έμοιαζε βέβαια πολύ με τους δημιουργούς της. Εμοιαζε όμως περισσότερο στα αποκρουστικά τους χαρακτηριστικά. Όπως όλα τα παιδιά εξάλλου, που μιμούνται και καλλιεργούν πρώτα τα αρνητικά χαρακτηριστικά των γονιών τους.
- * Η Βουλή, λοιπόν, των Εφήβων, το τερατώδες "εργαστηριακό" δημιούργημα του ελληνικού πολιτικού (συν ακαδημαϊκο-δημοσιογραφικού) κατεστημένου ή -λογοτεχνική αδεία- ο σύγχρονος Γκρεκενστάιν Τζούνιορ, άρχισε να μιλάει τη γλώσσα του δημιουργού του, πιο άγαρμπα όμως, πιο πρωτόγονα από το δημιουργό, όπως εξάλλου αυτή η τερατώδης φύση του υπαγορεύει.
- * Στη δεύτερη σύνοδο λοιπόν της Βουλής των Εφήβων και στην Επιτροπή εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων (1996-1997), που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του γέρο σοβιενιστή -πραγματικού δε βουλευτή- Ελευθέριου Βερυβάκη, υπερψηφίστηκαν από το εφηβικό πολιτικό σώμα τα κατωτέρω, τα οποία και αντιγράφουμε (θεματολογικά ενοποιημένα πρακτικά) από τα δημοσιευμένα πρακτικά:
- * 1. Περί Τουρκίας: 1^a. Ανάγκη επιθετικής πολιτικής έναντι των Τούρκων. 1^b. Κατηγορηματική άρνηση της ανάπτυξης διαλόγου με την Τουρκία. 1^c. Ενεργοποίηση του ορθόδοξου τόξου και προώθηση βαλκανικής συμμαχίας ενάντια στην Τουρκία. 1^d. Απομόνωση της Τουρκίας.
- * 2. Περί Αλβανίας. Αυτονομία της Βορείου Ήπειρου.
- * 3. Περί Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 3^a. Αυστηρή πολιτική απέναντι στο κρατίδιο. 3^b. Κανένας συμβιβασμός στο θέμα του ονόματος. 3^c. Αναγνώριση ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια!!!
- * 4. Περί Κύπρου. 4^a. Εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος. 4^b. Επανάκτηση της Β. Κύπρου. 4^c. Δημοφήφισμα και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
- * 5. Περί της εθνικής τουρκικής μειονότητας της Θράκης. 5^a. Το πρόβλημα της Θράκης είναι απειλή για όλους τους Έλληνες. 5^b. Διαχωρισμός των Πομάκων και δημιουργία πομακικής εθνικής συνείδησης. 5^c. Αξιοποίηση της εγκατάστασης των Ελληνοποντίων στην περιοχή και κίνητρα για νέες εγκαταστάσεις. 5^d. Κλείσμο του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής.
- * 6. Περί Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6^a. Η Ε.Ε. παραγγωρίζε

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΝΘΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Πόσο γρήγορα μεγάλωσαν τα λουλούδια του κακού στην Παλαιστίνη, αυτά που φύτεψαν οι μουλάδες καταμεσής της ισραηλινο-παλαιστινιακής προσέγγισης...

Παρακολουθούμε τώρα την καταστροφή αυτής της διαδικασίας. Όλα πραγματικά κρίθηκαν την εποχή όπου η Χαμάς και η Χεζμπολάχ με τις αιματηρές τους προβοκάτσιες τίναζαν στον αέρα την πολιτική Ράμπιν - Αραφάτ. Λίγο μετά οι σιωνιστές δολοφονώντας το Ραμπίν ολοκλήρωναν το κακό και έφερναν στην εξουσία το Νετανιάχου. Από κει και πέρα τα πράγματα ήταν εύκολα. Με αυτόν στην εξουσία Ρωσία, Συρία και Ιράν μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι. Δεν είχαν παρά να περιμένουν. Άλλωστε, αν κάτι δεν πήγαινε καλά θα φρόντιζε ο Κλίντον.

Πραγματικά, ο Νετανιάχου έστησε μια βιομηχανία κατεδάφισης των συμφωνιών της ειρήνης χρησιμοποιώντας σα βασικό εργαλείο την επέκταση των ισραηλινών οικισμών μέσα στα κατεχόμενα, και πιο πολύ στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Σταδιακά δεν έμεινε κανείς στο αραβικό στρατόπεδο που να πιστεύει στην ειρηνευτική διαδικασία. Αρχικά έφυγε ο Μουμπάρακ, ύστερα ο Χουσεΐν και τελευταίος μένει ακόμα, για να μη χρεωθεί την ακύρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας, ο Αραφάτ.

Η νέα εκστρατεία εποικισμού

είναι μια πράξη τόσο εξώφθαλμα αντίθετη στις συμφωνίες, που θα σήμαινε την άμεση παγκόσμια καταδίκη του Νετανιάχου. Όμως ο Κλίντον, ο προβοκάτορας, είναι εκεί για να κρατάει μια δήθεν ουδέτερη, στην πραγματικότητα φιλική προς το Νετανιάχου στάση. Την ώρα που ο Νετανιάχου κάνει τον εποικισμό αυτός φωνάζει "ούτε εποικισμός, ούτε τρομοκρατία".

Το "ούτε τρομοκρατία" απευθύνεται στους Παλαιστίνιους. Άλλα οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν πια να εμποδίσουν όχι μόνο τους ισλαμοφασίστες, αλλά ούτε και την παλαιστινιακή νεολαία να ρίχνει πάλι πέτρες στους σιωνιστές. Εννοείται ότι αυτή η νέα κατάσταση είναι παράδεισος για το αγαπημένο σπόρ του ισλαμοφασισμού: τις δολοφονίες αμάχων ισραηλινών.

Η μόνη που θα μπορούσε θεωρητικά να σώσει την κατάσταση είναι η Ευρώπη, ειδικά η Γαλλία, που πάντα γέρνει προς τους Παλαιστίνιους. Άλλα η Ευρώπη μένει στις κρίσιμες στιγμές Ευρώπη, δηλαδή ένα δυσκίνητο παχύδερμο. Στη Μάλτα είχε καλέσει τις μεσογειακές χώρες σε μια ευρωμεσογειακή συνδιάσκεψη. Αυτή ναυάγησε ακριβώς γιατί η Ευρώπη αρνήθηκε να πάρει θέση στην ισραηλινο-παλαιστινιακή διαμάχη αυτή τη στιγμή.

Τα ίδια έκανε και στη Βοσνία. Όταν μπαίνει ζήτημα να αποφα-

σίσει, αφήνεται στον πρώτο τυχόντα αποφασισμένο τραμπούκο. Στη Βοσνία, στο Μακεδονικό, στην Αλβανία, στο Ζαΐρ, τώρα στο Ισραήλ, πάντα κάνει το ίδιο. Εκείνο που πάντα φροντίζει είναι να μην κινδυνεύει το πουγκί της. Η Κίνα που το ξέρει καλά αυτό φρόντισε να εξουδετερώσει κάθε αναφορά ενάντια της στην Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ χάρη στη βοήθεια της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αυτοί ψήφισαν υπέρ της Κίνας για να μη χάσουν την απέραντη αγορά της.

Έτσι λοιπόν η Παλαιστίνη ξαναναπαίνει στον κύκλο της κόλασης. Μόνο που τώρα υπάρχουν δύο καινούρια πράγματα που η αξία τους θα φανεί στο μέλλον.

Το ένα είναι ότι οι φωτισμένοι Παλαιστίνιοι ξέρουν ότι υπάρχουν δύο Ισραήλ: το Ισραήλ της ειρήνης και το Ισραήλ του σιωνισμού. Το άλλο είναι ότι το Ισραήλ της ειρήνης έχει πια τη συνείδηση του εαυτού του. Χιλιάδες άνθρωποι του εργατικού κινήματος βγαίνουν τώρα συχνά στο δρόμο για να καταγγείλουν το Νετανιάχου και να δώσουν το χέρι στον παλαιστινιακό λαό. Η ειρήνη Παλαιστίνιων - Ισραηλινών σημαίνει πια δύο εμφύλιους: τον εμφύλιο των Παλαιστινίων ενάντια στους ισλαμοφασίστες και τον εμφύλιο των Ισραηλινών ενάντια στους σιωνιστές. Αυτοί οι δύο εμφύλιοι έχουν ήδη αρχίσει.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- ΡΩΣΙΑΣ

Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Πολιτικός Θεοδωράκης 1940-1996», στο οποίο περιγράφεται η πολιτική σταδιοδρομία του Μίκη Θεοδωράκη. Μέσα από αυτήν φωτίζονται ορισμένες πλευρές για το ρόλο που έπαιξαν ορισμένα πολιτικά πρόσωπα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ανάμεσα στα άλλα αναφέρονται και ορισμένα στοιχεία για τις πράξεις του Ανδρέα Παπανδρέου την εποχή πριν τη διχτατορία.

Ήταν την εποχή που η βουλή θα ψήφιζε για την κυβέρνηση Παρασκευόπουλου. Πριν την ψηφοφορία ο Θεοδωράκης συναντήθηκε με τον Α. Παπανδρέου για να επιβεβαιώσουν την απόφαση του Παπανδρέου να μην ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση και να αυτονομηθεί από την Ένωση Κέντρου. Αφηγείται ο Θεοδωράκης: «...πήγα μόνος μου στο σπίτι της Σίλβα Ακρίτα πολύ βιαστικά, διότι η συνάντηση έγινε το μεσημέρι και το βράδυ θα ήμασταν στη βουλή για την ψηφοφορία της νέας κυβέρνησης. Ανέπτυξα τη συλογιστική μου στον Ανδρέα, ο οποίος συμφώνησε απολύτως μαζί μου ότι ήταν πράγματι η ευκαιρία να μπούμε σε νέα φάση, σε νέες εξελίξεις για να κόψουμε τα προσχήματα από τους μελλοντικούς υποψήφιους δικτατορίσκους. Χωρίσαμε, έχοντας κάνει ένα βήμα περισσότερο...»

Όταν άρχισε η συνεδρίαση, ο πρόεδρος του σώματος κάλεσε τυχαία το Θεοδωράκη μαζί με άλλους βουλευτές για να είναι επί του καταλόγου. Δηλαδή ο βουλευτής της ΕΔΑ διάβαζε τα ονόματα των μελών του Κοινοβουλίου και σημείωνε το "ναι" ή το "όχι" κατά την ψηφοφορία για την κυβέρνηση Παρασκευόπουλου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, "ναι" θα έριχναν η ΕΡΕ και ο Γ. Παπανδρέου και "όχι" η ΕΔΑ και η ομάδα Στεφανόπουλου. Για τον Ανδρέα και τους δικούς του οι πάντες είχαν ερωτηματικά και εκεί στρεφόταν το ενδιαφέρον. Ο Μίκης άρχισε να διαβάζει τον κατάλογο, όταν όμως έφτασε στον πρώτο "Ανδρέϊκο" βουλευτή και ενώ περίμενε περιχαρής να ακούσει το "όχι", ο βουλευτής αναφώνησε "ναι". Ο Θεοδωράκης ανατρίχιασε. Έφτασε και στο όνομα του γιου του αρχηγού της Ε.Κ. και φώναξε: Παπανδρέου Ανδρέας...

γι' αυτό, πράγμα που το είπε στον Ανδρέα σε κάποιο ραντεβού που είχαν. Τότε ο σοβιετικός πρέσβης στην Αθήνα Κοριούκιν κάλεσε στην πρεσβεία το Θεοδωράκη και του μίλησε ανοιχτά: «Σε κάλεσα διότι με ανησυχεί πάρα πολύ η πολιτική την οποία εφαρμόζει η ΕΔΑ απέναντι στον Α. Παπανδρέου...». Γράφει παρακάτω ο Θεοδωράκης: «Έτσι τηλεφώνησα στον Ανδρέα και κανόνισα το ραντεβού με τον Κοριούκιν. Κι όπως έμαθα από τον ίδιο τον Ανδρέα και το σοβιετικό πρέσβη, έγιναν δύο συναντήσεις την εποχή εκείνη μεταξύ τους με απόλυτη μυστικότητα. Το τι ειπώθηκε δεν το έμαθα ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλο...»

Όπως φαίνεται από τη μαρτυρία του Θεοδωράκη, οι επαφές του Παπανδρέου με τους Ρώσους είχαν ξεκινήσει πολύ πριν τη διχτατορία στην Ελλάδα.

(Τα στοιχεία είναι παραμένα από την Καθημερινή, 8 Μάρτη, 1997).

Ούτε Άγγλος ούτε ασδενής...

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο της Νέας Ανατολής για το φιλοναζιστικό χαρακτήρα της ταινίας Ο Άγγλος Ασθενής, που χειροκροτήθηκε θερμά στη χώρα μας από τον οπορτονισμό, το Λαλιώτη και τη Δαμανάκη γι' αυτή τη πλατφόρμα. Το σενάριο της ταινίας είχε πρωταγωνιστή τον ούγγρο κόμη Λάζλο ντε Ολμάσι, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Ναζί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για να σώσει δήθεν τη ζωή της αγαπημένης του.

Σε άρθρο του Βήματος, 20/4, διαβάζουμε ότι ο συγγραφέας του βιβλίου, το οποίο αποτέλεσε τη βάση του σενάριου της ταινίας, εμπνεύστηκε το θέμα του από ένα ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή ότι ο ούγγρος κόμης υπήρξε πραγματικό πρόσωπο και υπηρέτησε πράγματι υπό τις διαταγές του ναζί στρατάρχη Ρόμελ στις εκστρατείες του στην αφρικανική έρημο. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε κατάσκοπος των ναζί στο σενάριο της ταινίας, όπως τον θέλει το βιβλίο και η ταινία, αλλά, ενώ ήταν στην υπηρεσία των ναζί, προσπάθησε να καταταγεί σα χαρτογράφος στην υπηρεσία του βρετανικού στρατού

συνέχεια από τη σελ. 3

όλες τις τις εκδοχές δείχνει ότι υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα, προϊόν της όξυνσης των προβλημάτων, αλλά και των φετινών αγώνων των εργαζομένων που αμφισβητεί την υπάρχουσα πραγματικότητα» (η υπογράμμιση δικτή

μας).

Ευτυχώς που τα πράγματα δεν είναι έτσι, ευτυχώς που το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα και των φετινών φοιτητικών εκλογών είναι η αποχή, που φανερώνει ότι η φοιτητική νεολαία αρνείται να ενταχθεί στα πολιτικά ρεύματα του σοσιαλφασισμού και του σοβινισμού.

