



“Από τη στάχτη του θα
ζαναγεννηθεί το ΚΚΕ”
N. Ζαχαριάδης

NEA ΑΝΑΤΟΛΗ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδην και λαοί ενωθείτε!



ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ. - ΦΑΞ 5232553 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΐΟΥ 1997 ΑΡ. ΦΥΛ. 281 ΔΡΧ. 200

Η ΨΕΥΤΟ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ S-300

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι θεατές ενός “ξαφνικού έρωτα” στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συμπεριλαμβανόμενου του Κυπριακού: Επέκταση του διμήνου μορατόριουμ για τις ασκήσεις στο Αιγαίο το καλοκαίρι, ελληνοτουρκική συναυλία στην Πράσινη Γραμμή, ακύρωση των πτήσεων ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο κατά την τελευταία άσκηση κτλ. Ακόμη και περίπτωση να παραχωρηθούν διάδρομοι στα τούρκικα αεροπλάνα **μέσα από τα 10 μίλια** του εναέριου χώρου διέρρευσε ότι συζητείται. Αν πίστευε κανείς όλα αυτά που βλέπει να συμβαίνουν γύρω του, θα νόμιζε ότι ζει τη χρυσή -όσο και άπιαστη- εκείνη εποχή που το τρίγωνο Αθήνα-Λευκωσία-Άγκυρα από τρίγωνο των Βερμούδων στις διεθνείς σχέσεις έχει μετατραπεί σε έναν «όμορφο κόσμο ηθικού αγγελικά πλασμένο». Πρώτοι-πρώτοι, βέβαια, σπεύδουν να στείλουν τα συχαρίκια για τη “νέα κατάσταση” οι φιλελεύθεροί μας ευρωπαίοι αστοί, στραβωμένοι από το παιχνίδι που τους παίζει η ρώσικη πολιτική, που τους αφήνει να πιστεύουν ότι είναι γενικά οι αδιαφιλούντοι νικητές του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και ειδικά του ψυχρού ελληνοτουρκικού πολέμου. Είναι όμως πράγματι έτοι;

Έχουμε γράψει σχετικά πρόσφατα πως η ταχτική αυτή, να ρίχνεις δηλαδή στάχτη στα μάτια του αντίπαλου, που εφαρμόζεται σήμερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αιχμή το Κυπριακό, συνδέεται άμεσα τόσο με την αναγκαία -για τη ρώσικη στρατηγική- στήριξη του κλυδωνιζόμενου Ερμπακάν όσο και κυρίως με την επικείμενη (σε ένα χρόνο περίπου) εγκατάσταση του ρώσικου πυραυλικού συστήματος S-300, που θα σημάνει και το οριστικό πέρασμα της Κύπρου με τη Ρωσία. Η ρώσικη ταχτική απέναντι στη Δύση είναι πάντα η ταχτική του ψύφιου κοριού. Έτσι μόνο μπορεί να περνάει τα σχέδιά της χωρίς αντιδράσεις και μέτωπα των Δυ-

τικών εναντίον της.

Ειδικά στην περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου, η ρώσικη διείσδυση στην Κύπρο και την Ελλάδα, για να γίνει αποδεκτή από τη Δύση, απαιτεί μια προσωρινή, μια επίπλαστη και εν πολλοίς τεχνητή ύφεση στις ελληνοτουρκικές και στις τουρκο-κυπριακές σχέσεις. Στρατηγικά ένταση με την Τουρκία και πόλεμος εναντίον της, ταχτικά ύφεση: Αυτό είναι το μεδούλι της ρώσικης πολιτικής στην περιοχή.

Στη βάση αυτής της πολιτικής συγκροτούνται οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων Ελλάδας και Τουρκίας, στα ίδια πλαίσια έγινε και η περίφημη συναυλία Ρουβά-Κουτ. Σημασία όμως για τη ρώσικη πολιτική έχει οι κινήσεις αυτές να μην αποχτούν ένα μόνιμο και οριστικό χαρακτήρα διευθέτησης των προβλημάτων και των διαφορών, γιατί τότε δε θα μπορεί να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της σύγκρουσης με την Τουρκία. Η ένταση θα τροφοδοτείται μόνο

όταν το επιθυμεί η Ρωσία και πάντα σε κατάλληλες και προσεχτικά μελετημένες δόσεις (βλέπε κρίση της Ίμιας, αμέσως μόλις ανέβηκε στην πρωθυπουργία ο Σημίτης). Η ρώσικη ταχτική είναι “ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος”.

Και, βέβαια, με βάση τη λογική αυτή, στις κάθε είδους συνομιλίες απαγορεύεται να παίζει καθοριστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή θέλει πραγματικά τη μόνιμη ειρήνη στα ελληνοτουρκικά, και τότε μπορεί να χαλάσει η σούπα. Έτσι εξηγούνται και οι συχνές και φαινομενικά αναίτιες επιθέσεις του Πάγκαλου κατά χωρών της ΕΕ και συγκεκριμένων πολιτικών, όπως του Κίνκελ. Από τη στιγμή, για παράδειγμα, που η συγκρότηση των επιτροπών εμπειρογνωμόνων εμφανίστηκε ως το αποτέλεσμα των προσπαθειών του ολλανδού υπουργού Εξωτερικών Χανς Βαν Μίρλο και αυτό το αποδέχθηκαν τόσο η τούρκικη όσο και η ελληνική κυβέρνηση, τότε τι νόημα έχει η συχνή αντι-

παράθεση του Πάγκαλου με την ολλανδική προεδρία, χωρίς μάλιστα να προηγηθεί κάτι από την πλευρά των Ολλανδών που θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόκληση απέναντι στην Ελλάδα;

Μια τέτοια περίπτωση συνέβη σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Παρίσι ο Πάγκαλος, απορρίπτοντας κάτω από την πίεση των ελλήνων σοβινιστών (οι “32”) την ολλανδική πρόταση για απευθείας συνάντηση των επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Εκεί ο Πάγκαλος έκανε μια κυριολεκτικά αναίτια επίθεση στην ολλανδική προεδρία λέγοντας ότι «η Ολλανδία είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλες πρωτοβουλίες και φιλοδοξίες. Η πραγματικότητα όμως πολλές φορές δεν μπορεί να ακολουθήσει τις φιλοδοξίες αυτές» (Ελευθεροτυπία, 14 Μάΐου).

Και ενώ η μία πλευρά δέχεται επίθεση, η άλλη (η ρώσικη) χειροκροτείται, τη στιγμή μάλιστα που προτείνει παγίωση της διχοτόμησης της Κύπρου. Στο ίδιο

φύλλο της παραπάνω εφημερίδας και στο αμέσως αποκάτω άρθρο της ίδιας σελίδας διαβάζουμε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Κρανιδιώτης χαρακτήρισε “ευπρόσδεκτα” τα εφτά σημεία του ρώσικου σχεδίου για το Κυπριακό και τόνισε ότι «η Ρωσία μπορεί να παίξει εξισορροπητικό ρόλο στο Κυπριακό εν σχέσει και με άλλες πρωτοβουλίες». Δηλαδή ζήτω η ρώσικη πρόταση, κάτω οι δυτικές προτάσεις, στο βαθμό που δε βάζουν τη Ρωσία στο παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι, όπως σωστά υπογραμμίζεται στο ίδιο άρθρο, «η Ρωσία εμμένει σε εμπλοκή του Συμβούλιον Ασφαλείας στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού και εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανάθεση στα μόνιμα μέλη του Συμβούλιον Ασφαλείας του ρόλου Επιτροπής Επαφής για την παρακολούθηση όλων των ενεργειών που αναλαμβάνονται

συνέχεια στη σελ. 10

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

χώρας μας στη βάση ενός αντιδραστικού τοπικισμού.

Το πρόγραμμα “Ιωάννης Καποδίστριας” καταργεί την πολυδιάσπαση της χώρας σε πολλούς μικρούς ανίσχυρους δήμους και κοινότητες και δημιουργεί ένα σύνολο λιγότερων και βιώσιμων δήμων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που περιορίζει σημαντικά το καθεστώς της γραφειοκρατίας και της μίζας που επικρατεί σήμερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το καθεστώς του δήμου-κομματικού φέουδου. Μέχρι τώρα οι δήμοι λειτουργούσαν σαν κομματικά οχυρά, σε κάθε τομέα της λειτουργίας τους, από τις προσλήψεις μέχρι τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων. Είναι χαρακτηριστι-

κό ότι 50 δις δρχ. ετησίως δίνονταν στους δήμους από τα υπουργεία “κάτω από το τραπέζι” σαν οικονομικές ενισχύσεις με αδιαφανείς διαδικασίες και με βάση “πελατειακές σχέσεις”. Τα κονδύλια αυτά θα διατίθενται πλέον φανερά και με κεντρικό σχεδιασμό από τη διυπουργική επιτροπή παρακολούθησης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σ' αυτό το νέο σχέδιο χρηματοδότησης ο Παπαδόπουλος συνάντησε την Αντίθετη, το υπουργείο του οποίου είναι ένα από τα υπουργεία που συμμετέχει στη χρηματοδότηση των δήμων (Ελεύθερος Τύπος, 2 Μαΐου).

Η αναγκαστική συνένωση δήμων και κοινότητων οδηγεί -σύμ-

φωνα με το υπουργείο Εσωτερικών- σε τέσσερα επίπεδα εξουσίας: Στην Περιφέρεια, τη Νομαρχία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος, που, σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, θα λειτουργεί πλέον σαν «κράτος-στρατηγείο, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο». Τα υπουργεία «θα γίνουν όργανα παραγωγής πολιτικής και επιτελικού ελέγχου» (Επενδυτής, 17-18/5). Πρόκειται για την αναπτυξιακή πολιτική της συγκέντρωσης του σύγχρονου καπιταλιστικού κράτους ενάντια στην πολιτική της γραφειοκρατικής διάσπασης και αποδιογάνωσης. Κάθε απομακρυσμένη κοινότητα

συνέχεια στη σελ. 2

ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σε αναπτυξιακή τροχιά φαίνεται πως μπαίνουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Μετά την απόφαση της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής να δεχθεί την πρόταση του υπουργείου Βιομηχανίας για παραγραφή των χρεών, η διοίκηση του ναυπηγείου ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 12,5 δις δρχ. που θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια.

Πρόκειται για μια επένδυση σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που μπορεί να βάλει το ναυπηγείο στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης.

Η υλοποίηση αυτού του επενδυτικού προγράμματος έχει μια γενικότερη σημασία για ολόκληρη την οικονομική πορεία της χώρας. Γιατί δείχνει τις δυνατότητες της ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρρίπτοντας τους μύθους του σοσιαλφασισμού. Γι' αυτό άλλωστε και δε θα είναι ένα εύκολο πράγμα. Όπως άλλωστε δεν ήταν και

εύκολη η μέχρι τώρα πορεία της διατήρησης του ναυπηγείου, μια πορεία σκληρής πάλης με το σοσιαλφασισμό και ιδιαίτερα με το σκληρό του πυρήνα, το ψευτοΚΚΕ, που έκανε ό,τι μπορούσε για να σαμποτάρει τη λειτουργία του ναυπηγείου κάτω από το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του 51%-49% και της διοίκησης από την αγγλική εταιρεία Brown and Root.

Πιστεύουμε ότι το ίδιο σαμποτάζ θα συνεχιστεί με πιο έντονες μορφές τόσο μέσα στο ναυπηγείο, αλλά και ευρύτερα από τις μεσαιωνικές-αντιευρωπαϊκές ρωσόφιλες δυνάμεις μέσα στο κράτος και την κυβέρνηση. Γι' αυτό πάνω απ' όλα το θέμα της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος είναι θέμα πολιτικής και συνδικαλιστικής πάλης των ίδιων των εργατών και των δημοκρατών συνδικαλιστών μέσα στο ναυπηγείο.

Είναι χαρακτηριστική εδώ η ε-

μπειρία από την αντίστοιχη προσπάθεια που έγινε από τον Όμιλο Περατικού το 1995 στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, όταν σαμποταρίστηκε με τον πιο ωμό τρόπο αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα το ναυπηγείο αυτό να γνωρίσει, μετά την εγκατάλειψή του από τον Περατικό, την κρίση.

Αρκεί να αναφέρουμε πως τα ναυπηγεία της Ελευσίνας από τον Αύγουστο του 1995 ως σήμερα έχουν κοστίσει -σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου- πάνω από 10 δις δρχ. στο Δημόσιο, διπλάσια δηλαδή χρήματα από το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου Περατικού. Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας πως το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα ήταν ύψους 11,5 δις δρχ. με μισή χρηματοδότηση από τις κρατικές τράπεζες.

Τα ναυπηγεία της Ελευσίνας βρίσκονται σήμερα στο πιο κρίσιμο σημείο για την ίδια τους την ύπαρξη. Ενώ στις 23 Απρίλη είχε μονογραφεί η συμφωνία από τις ιδιοκτήτριες τράπεζες και τον Όμιλο Ταβουλάρη, που έχει τα ναυπηγεία του Νεωρίου, για την αγορά των ναυπηγείων της Ελευσίνας, είχαν "κολλήσει" οι συμφωνημένες μετατάξεις 700 εργαζομένων, πράγμα που έδινε τη δυνατότητα στο ψευτοΚΚΕ να προκαλεί "κινητοποίησης" σε μια νέα του προσπάθεια να σαμποτάρει τη μόνη ανάσα ζωής για το ναυπηγείο.

Όμως την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν θετικά βήματα στην πορεία προς την ιδιωτικοποίηση.

Καταρχήν συμφωνήθηκαν ανάμεσα στους υποψήφιους αγοραστές και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όλα τα ζητήματα που αφορούσαν την κατασκευή τριών αρματαγωγών. Η συμφωνία αυτή χα-

ρακτηρίστηκε "φιλί ζωής" για το Ναυπηγείο.

Παράλληλα προχώρησε το ζήτημα 400 μετατάξεων, ενώ η διοίκηση του σωματείου ξεκίνησε συζητήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές πάνω σε εργασιακά θέματα.

Η ναυπηγική βιομηχανία είναι ίσως ο κλάδος εκείνος της βαριάς βιομηχανίας που ο σοσιαλφασισμός εξαπέλυσε την πιο βίαιη επίθεση για την καταστροφή του. Γιατί είναι ένας κλάδος-βάση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι όμως που γένησε και γεννάει τις αντίρροπες δημοκρατικές δυνάμεις, που μπορούν να δώσουν την πάλη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη ολάκερης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Η ενότητα του εργατικού κινήματος σε Σκαραμαγκά, Ελευσίνα και Πέραμα είναι η βασική προϋπόθεση για μια τέτοια πορεία.

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

συνέχεια από τη σελ. 1

της χώρας, κάθε απομονωμένο χωριό με ολιγάριθμο πληθυσμό που ούτε αυτόνομα μπορεί να λειτουργήσει ούτε υπάγεται σε κάποιον κεντρικό σχεδιασμό, θα αποκτήσει οντότητα λειτουργώντας στα πλαίσια ένος ισχυρού δήμου με ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και δυνατότητες ανάπτυξης.

Ο Παπαδόπουλος σχεδιάζει ένα κράτος με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Σε συνέντευξή του στον Επενδυτή, 17-18/5, λέει: «Η ριζική μεταρρύθμιση του κράτους είναι όρος επιβίωσης. Είναι εύκολο να μιλάμε για πορεία προς την Ευρώπη, αλλά μ' αυτό το κράτος και μ' αυτή την κοινωνική διάρθρωση δεν έχει πολλές ελπίδες να επιβιώσει». Και σε συνέντευξή του στο Έθνος, 15/4, συμπληρώνει: «Σε όλη την Ευρώπη, πλην Γαλλίας, έχουν προχωρήσει εδώ και πολύ καιρό σε δραστικά μέτρα αναγκαστικών συνενώσεων». Είναι σαφές, επίσης, ότι η νέα αυτή διοικητική δομή θα οδηγήσει σε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό κράτος, που θα μπορεί ν' αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό το σοσιαλφασισμό στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και θα επιτρέψει μία στοιχειώδη αναπτυξιακή πολιτική.

Η ΚΕΔΚΕ, με πρόεδρο τον Αθραμόπουλο, ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της πρότασης Παπαδόπουλου. Οι μόνες αντιδράσεις προήλθαν από κάποιους κοινοτάρχες που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου (Βήμα, 30/3). Είναι ενδεικτικό ότι οι εκπρόσωποι των πιο μικρών μονάδων αντι-

δρούν στα πλαίσια ενός αρρωστημένου τοπικισμού, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το ψευτοΚΚΕ.

Το ψευτοΚΚΕ έχει κηρύξει το δικό του "ανένδοτο" και κάθε μέρα καρφώνει την "κόκκινη" σημαία σε άλλη μια απομακρυσμένη βουνοκορφή της χώρας που διακηρύσσει την "ανεξαρτησία" της. Ξαφνικά μας προέκυψαν όλοι οι κοινοτάρχες στο ρόλο των σύγχρονων "ανυπότακτων Γαλατών"! Μέσα στη διάλυση και τη διάσπαση του κράτους το ψευτοΚΚΕ έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο εύκολα το κομματικό του παιχνίδι, τα ρουσφέτια του, να πρωθεί πολιτικές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο, να κάνει συμμαχίες, να εκμεταλλεύεται τοπικιστικές αντιθέσεις, να προπαγανδίζει σε καθυστερημένους πληθυσμούς τις νεοναζιστικές του θέσεις. Η συγκέντρωση ενισχύει αντικειμενικά την πιο προδευτική πτέρυγα της αστικής τάξης και φέρνει -επίσης αντικειμενικά- τη χώρα πιο κοντά στην Ευρώπη. Γι' αυτό το ψευτοΚΚΕ βρέθηκε τώρα να υπερασπίζει μέχρι θανάτου το δικαίωμα κάθε ραχούλας να διαδραματίζει τον αυτόνομο ρόλο της.

Τον Παυλόπουλο συμπληρώνει ο γνήσιος κνήτης Σταύρος Βαρούτης, μέλος του Τμήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ του ψευτοΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι «το πρόγραμμα των αναγκαστικών συνενώσεων είναι άλλο ένα νομοθέτημα με το οποίο γίνεται προσπάθεια η ΤΑ να γίνει ένας μηχανισμός αμεσότερης εφαρμογής των επιταγών της ΕΕ. Ακόμα υποχρεωτικές συνενώσεις χωρίς κίνητρα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα τους ΟΤΑ στην εφαρμογή του τριπλύχου πρόσθετη φορολόγηση-ιδιωτικοποίηση-ανταποδοτικότητα» (Ριζοσπάστης, 15/4).

Καταρχήν η ΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έδωσε καμία επιταγή. Δεν έβγαλε καμία οδηγία. Οι ανάγκες της επιβίωσης του κράτους και της ανάπτυξης οδη-

γούν στην αναγκαστική συνένωση. Αυτή η ανάπτυξη αντικειμενικά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο δέσμιμο της χώρας με την Ευρώπη. Δεύτερον, είναι αισχρό ψέμα ότι η αναγκαστική συνένωση θα επιβαρύνει περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό απ' ότι τον επιβαρύνουν οι δαπάνες για την "αντόνομη" ύπαρξη της κοινότητας της Καρδιτσομαγούλας. Ισα-ίσα, η συνένωση θα μειώσει στο ελάχιστο τα γραφειοκρατικά έξοδα διοίκησης των ξεχωριστών κοινότητων (γραφεία, προσωπικό, τεχνικά μέσα, κοινοτάρχες και συμβούλια κτλ.) Από κει και πέρα, με ποιο τρόπο συνδέονται οι συνενώσεις με τις ιδιωτικοποίησεις, αυτό μόνο ο Βαρούτης θα μπορούσε να μας το εξηγήσει.

Το ψευτοΚΚΕ είναι υπέρ των εθελούσιων συνενώσεων και χαιρετίζει ένα πλήθος τοπικών δημοψηφισμάτων που γίνονται τελευταία "υπό την αιγίδα του" για την αναγκαστική συνένωση, τύπου "Δημοψήφισμα για το Μάστιρχτ". Σε ένα τέτοιο δημοψήφισμα στην κοινότητα της Καρδιτσομαγούλας, την οποία εντελώς τυχαία αναφέραμε σαν παράδειγμα, σε σύνολο 921 ψηφισάντων, 86

ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ NAZΙΣΤΕΣ

Επίθεση και τραυματισμοί μελών του ΝΑΡ

Την παραμονή της Πρωτομαγιάς, 30 του Απρίλη, μια ομάδα τραμπούκων της χιτλερικής “Χρυσής Αυγής”, στις 8 το βράδυ, στη διασταύρωση 3ης Σεπτεμβρη και Χαλκοκονδύλη επιτέθηκαν και χτύπησαν βάναυσα τρία μέλη της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση (νεολαία του ΝΑΡ) και του ΝΑΡ την ώρα που κολλούσαν αφίσες για τον εορτασμό της “τρίτης” Πρωτομαγιάς στην Ομόνοια.

Ένα μέλος του ΝΑΡ με διάσειση και κάταγμα στη μύτη μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο ΚΑΤ, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η ΟΑΚΚΕ καταδικάζει τη βάρβαρη επίθεση των ναζιστών ενάντια στα τρία μέλη του ΝΑΡ και καλεί όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και κάθε άνθρωπο που νοιάζεται για τη δημοκρατική πορεία αυτού του τόπου σε κοινή δράση για την απαγόρευση της χιτλερικής συμμορίας.

Η συνέχιση και κλιμάκωση της τραμπούκικης δράσης των ναζί γίνεται κάτω από τη σκανδαλώδη πολιτική κάλυψη και αιτιωρησία που τους παρέχει το πολιτικό καθεστώς. Την ευθύνη για το γεγονός αυτό φέρει στο σύνολο της η αστική τάξη, όλα τα κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, συμπεριλαμβανόμενου και του ίδιου του ΝΑΡ.

Έτσι, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου επιτρέπεται η νόμιμη λειτουργία και δράση των χιτλερικών. Πράγμα που δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός.

Η “Χρυσή Αυγή” έχει μια κατεξοχήν αντιευρωπαϊκή-αντιμάστριχη πλατφόρμα, μια κατεξοχήν αντιδυτική-αντιτούρκικη γραμμή και υποστηρίζει με πάθος την προμήθεια ρώσικων όπλων από την Ελλάδα, την εγκατάσταση των ρώσικων πυραύλων S-300 στην Κύπρο και τη ρώσικη στρατηγική του “ορθόδοξου τόξου” στα Βαλκάνια με τον άξονα ΜΟΣΧΑΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑΘΗΝΑ.

Αυτές οι ιδέες της “Χ.Α.” είναι που τη μετατρέπουν σε καθεστωτική πολιτική δύναμη, μια που αυτές λιγότερο ή περισσότερο είναι ιδέες που φέρουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, μικρές και μεγάλες.

Οι ναζιστές της “Χ.Α.”, σα μαύρη αντίδραση, δεν μπορούσαν παρά να συναντηθούν σε πολιτικό επίπεδο με το πιο μαύρο αντιδραστικό κέντρο στη χώρα, το ψευτόΚΚΕ.

Τόσο η δήλωση του “μεγάλου αρχηγού” Ν. Γ. Μιχαλολιάκου: «Δεν μπορεί να ανεχθεί να του λένε όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ, και σ’ αυτό το σημείο συμφωνούμε με το ΚΚΕ όσο και αν φαίνεται οξύμωρο, ότι η ΕΟΚ είναι ο επίγειος παράδεισος που θα μας σώσει» (Χ.Α., 30 Ιούνη 1995), όσο και το κάλεσμα της “Χ.Α.” στα μέλη της: «Αν θέλεις να ενημερωθείς, διάβασε “Εστία”, “Ελ. Ωρα”, “Ριζοσπάστη”, όχι όμως ξενοινούμενες και μυστικούπηρε-

σιακές εφημερίδες» (Χ.Α., 13-18/12/96), αποτελούν τρανταχτές αποδείξεις αυτής της συνεύρεσης.

Βέβαια, αυτή η αγάπη είναι αμοιβαία και απ’ τις δύο πλευρές. Είναι χαρακτηριστική η στάση του ψευτοΚΚΕ στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 29/2/96 στον Πειραιά, όπου αυτό το κόμμα όχι μόνο δε συμμετείχε στην πορεία, αλλά έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να τη χτυπήσει. Η “Χ.Α.”, λοιπόν, δρά σαν το μακρύ χέρι του σοσιαλφασισμού. Τέτοια ήταν τα δύο χτυπήματα που έδωσε στην ΟΑΚΚΕ. Τέτοιο είναι και το χτύπημα που δίνεται τώρα στο ΝΑΡ: Ένα ειδικό πολιτικά περιορισμένο χτύπημα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα της Πρωτομαγιάς.

Όπως είναι γνωστό, το ΝΑΡ διάλεξε το δρόμο της ξεχωριστής συγκέντρωσης στην Ομόνοια μαζεύοντας γύρω του τη συντριπτική πλειοψηφία του οπορτουνισμού. Αυτό έγινε την ώρα που το ψευτοΚΚΕ είχε τη δική του ξεχωριστή φιέστα στο Σύνταγμα κόντρα στη ΓΣΕΕ, ασκώντας την εξωτερική πίεση στις ταλαντευόμενες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ για να δυναμώσει το αντιευρωπαϊκό μέτωπο του μεσαίωνα.

Τραβώντας το δικό του δρόμο, το ΝΑΡ, έξω από τις προθέσεις του και παρά την κνίτικη γραμμή του, αφαίρεσε ταχικά απ’ το ψευτοΚΚΕ τον τίτλο της μόνης συνεπούς ταξικής δύναμης την κατεξοχήν ημέρα της γιορτής των εργατών. Εμπόδισε δηλ. να ασκηθεί ολόπλευρα και αποτελεσματικά η πίεση που ήθελαν οι κνίτες πάνω στη ΓΣΕΕ. Ή, αλλιώς, χάλασε ταχικά ένα μέτωπο πάλης που έστησε το ψευτοΚΚΕ με πολλή φροντίδα στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό έκανε το Ριζοσπάστη της 4ης Μάη έξαλλο. Εκεί, σε άρθρο του Τάκη Τσίγκα, λέει χτυπώντας τα ΜΜΕ: «Ακόμη και την απλή αριθμητική.. θυμήθηκαν ξαφνικά κι ενώ, αρκετά χρόνια τώρα, το ΝΑΡ οργανώνει τη δική του, ξεχωριστή πρωτομαγιάτικη σύναξη, χωρίς ποτέ να μιλήσουν για δύο συγκεντρώσεις, φέτος βάλθηκαν να πείσουν τους πάντες ότι οι εκδηλώσεις στην Αθήνα ήταν τρεις». Και παρακάτω συνεχίζει: «Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα δεν ήταν ούτε τρεις, ούτε δύο, ούτε δύομισι. Ήταν μία και μοναδική. Αυτή που οργάνωσαν οι ταξικά προσανατολισμένες διοικήσεις σωματείων και ομοσπονδιών στην πλατεία Συντάγματος και στην οποία ασυπερόθηκαν και διαδήλωσαν τη θέλησή τους να παλέψουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι της πρωτεύουσας».

Το πιο συγκλονιστικό όμως στοιχείο μας το δίνουν οι διαρρήχτες του Μ-Λ ΚΚΕ στην εφημερίδα τους. Λένε λοιπόν: α) ‘Ότι παραμονές Πρωτομαγιάς η ΕΣΑΚ (συνδικαλιστική παράταξη του ψευτοΚΚΕ) υιοθέτησε το αίτημα για “αλλαγές που θα μειώνουν τις ώρες απασχόλησης και

θα αυξάνουν τις αποδοχές”, αίτημα που έβαζε το ΝΑΡ στη δική του “ταξική” πλατφόρμα, για να το τραβήξει πολιτικά στο Σύνταγμα.

β) «Ως γνωστό η ΕΣΑΚ είχε προτείνει γι’ αυτή τη συγκέντρωση στο ΝΑΡ να είναι “συνδιοργανωτής” και ομιλητής» (Λαϊκός Δρόμος, 10 Μάη).

Το ΝΑΡ όμως δεν πήγε στο Σύνταγμα, οι διαρρήχτες σύρθηκαν στην Ομόνοια και η “Χ.Α.” για λογαριασμό του ψευτοΚΚΕ ανέλαβε να διαπαιδαγώγησε τους άτακτους ΝΑΡίτες που δεν το ακολούθησαν. Πράγμα που επιβεβαίωντας οι ναζί στη φυλλάδα τους. Έτσι, στο φύλλο αρ. 196, 9-14 Μάη, στη στήλη σχολίων ΤΥΠΟ-ΦΩΝΙΚΑ, σελ. 2, η “Χρ. Αυγή”, λέει:

«Όλο και πιο συχνά στο εξής θα ακούμε λέξεις όπως παγκο-

σμιοποίηση της οικονομίας, ανταγωνιστικότητα κ.λπ.

-Αποτελούν τη νέα επίθεση του καπιταλισμού που αναγκάζει και εμάς να εκσυγχρονίσουμε το οπλοστάσιο μας διαμορφώνοντας θέσεις και απόψεις με βάση τα νέα δεδομένα.

-Καλός ο Μελιγαλάς, αλλά μόνο μ’ αυτόν δεν πρόκειται ν’ αλλάξει τίποτα!

-Χαμός με τη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ την Πρωτομαγιά στο Πεδίο του Άρεως. Καμιά δεκαριά υπουργοί, πέντε-έξι κυβερνητικοί συνδικαλιστές και τρομερή απογοήτευση από τους επαγγελματίες εργατοπατέρες.

-Ανάλογη εικόνα και στην Ομόνοια, όπου μετά βίας οι αριστεριστές παρέα με τους Τούρκους κομμουνιστές μάζεψαν καμιά πεντακοσαριά άτομα.

- Την παράσταση την έκλε-

ψε το ΚΚΕ, το οποίο μόνο του στο Σύνταγμα μάζεψε τον περισσότερο κόσμο σε μια εκδήλωση που θύμιζε πράγματι εργατική Πρωτομαγιά» (η υπογράμμιση δική μας).

Ακριβώς αυτό! Οι χιτλερικοί αναγνωρίζουν σαν “ταξική” την Πρωτομαγιά του ψευτοΚΚΕ, πράγμα που δεν έκανε το ΝΑΡ. Έπειτα, λοιπόν, να τιμωρηθεί.

Ασφαλώς το χύτημα των ναζί δεν έχει να κάνει με μια στροφή του ΝΑΡ σε πιο προοδευτικές πολιτικές θέσεις. Εξακολούθει το ίδιο να παραμένει η “αριστερή” αντιπολίτευση των κνιτών και συχνά η μαχητική εμπροσθοφυλακή τους. Έχει όμως να κάνει με το γεγονός ότι το ψευτοΚΚΕ προχωράει πια προς την εξουσία εκκαθαρίζοντας το έδαφος από τους εγχθρούς του και από δύσις δεν το ακολουθούν σε κάθε του κίνηση. Το ίδιο έγινε και στο Πολυτεχνείο, όπου ξυλοκόπησε τότε το “χώρο” (ΑΚΟΑ κ.ά.), που ήθελε ανοιχτό Πολυτεχνείο.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑΡ ΥΠΟΤΙΜΑΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ “ΧΡ. ΑΥΓΗΣ”

Αποδείξαμε σε άλλο άρθρο πως η τραμπούκικη επίθεση των ναζί στα τρία μέλη του ΝΑΡ έγινε για λογαριασμό του σοσιαλφασιστικού. Εδώ θα δείξουμε πως το ΝΑΡ όχι μόνο δεν μπορεί και δε θέλει να δώσει με συνέπεια την πάλη ενάντια στους χιτλερικούς, αλλά στην πράξη έχει σαμποτάρει και εμποδίσει την αντιναζιστική πάλη.

Καταρχήν το ίδιο το χτύπημα το υποβάθμισε στριμώχνοντάς το στη σελ. 13 της εφημερίδας του Πριν, 4 Μάη, χωρίς να δημιουργήσει ζήτημα ή να κάνει καμπάνια ενάντια στη “Χ.Α.” Ακολούθησε, βέβαια, ένα πολύ άρθρο για τη γραφεία της “Χρυσής Αυγής”, που της παρέχει παράνομα το ΠΙΚΠΑ απ’ την ιδιοκτησία του (Πριν, 11/5).

Αυτό όμως ήταν όλο. Έπρεπε να ξεχαστεί, γιατί το μικροαστικό-αντικαπιταλιστικό ΝΑΡ πλειοδοτεί

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΛΑΣΠΗΣ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΚΑΣ ΠΑΣΟΗ

Στο 1ο τεύχος της Νόβα Ζόρα (Νέα Αυγή), του νέου περιοδικού του Ουράνιου Τόξου που κυκλοφόρησε στα τέλη του Φλεβάρη, δημοσιεύτηκε σε τρεις γλώσσες (μακεδονικά, ελληνικά και αγγλικά) η πρώτη πολιτική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου που εκλέχτηκε από τη 2η Συνδιάσκεψη του Ουράνιου Τόξου το Γενάρη του '97.

Στη Νέα Ανατολή έχουμε δημοσιεύσει τόσο αυτή την απόφαση όσο και το σημαντικό πολιτικό μανιφέστο που ψήφισε η 2η Συνδιάσκεψη και που αποτελεί στην ουσία μια διακήρυξη ιδεολογικών και πολιτικών αρχών του Ουρ. Τόξου.

Σ' αυτή λοιπόν την πρώτη πολιτική απόφασή του το Κεντρικό Συμβούλιο του Ουρ. Τόξου ανακοινώνει τη διαγραφή του Πασόη, που ηγήθηκε μιας απόπειρας στη διάρκεια των εκλογών να διασπάσει το εκλογικό μέτωπο με την ΟΑΚΚΕ και στη συνέχεια το ίδιο το Ο.Τ. Με την ίδια απόφασή του το Κεντρικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ορθότητα του κοινού εκλογικού κατεβάσματος με την ΟΑΚΚΕ.

Λίγες μέρες μετά από αυτή την έκδοση της Νέας Ζόρας ο Πασόης κυκλοφόρησε ένα τεύχος με τον αριθμό 11 και με τον τίτλο της παλιάς Ζόρας, που την εξέδιδε το Ουράνιο Τόξο ως το φύλλο 10. Στο τεύχος αυτό ο Πασόης, μαζί με ένα ελάχιστο αριθμό συνεργών και κυρίως τον Τίλιο, εμφανίζεται και σαν τηγέτης του Ουράνιου Τόξου. Προφανώς ο Πασόης αξιοποίησε το γεγονός ότι στην παλιά Ζόρα εμφανίζόταν αυτός σαν εκδότης, και έτσι σφρετερίστηκε τον τίτλο και το δημοσιογραφικό όργανο ενός κόμματος μέσα στο οποίο κατά συντριπτικό τρόπο απομονώθηκε και διαγράφτηκε.

Ολόκληρο αυτό το φύλλο της κλίκας Πασόη είναι ένας λίβελος αφιερωμένος στο χτύπημα της εκλογικής συνεργασίας του Ουράνιου Τόξου με την ΟΑΚΚΕ, στο χτύπημα των ηγετικών στελεχών του Ο.Τ. που υποστήριξαν τη συνεργασία αυτή και στο χτύπημα της ίδιας της ΟΑΚΚΕ.

Από την άποψη του άμεσου και πραχτικού πολιτικού ενδιαφέροντος δε θα άξιζε κανείς να απαντήσει, αφού όλα τα κείμενα αυτού του φυλλαδίου είναι σε γενικές γραμμές μέτριου πολιτικού επιπέδου, που εκτοξεύονται από ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη απομόνωση μέσα στις τάξεις εκείνων που υποτίθεται ότι εκφράζουν, δηλαδή στις τάξεις των εθνικά Μακεδόνων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι ωστόσο απαραίτητη μια απάντηση από μια μακροπρόθε-

σημη σκοπιά. Κι αυτό για δύο λόγους: Ο ένας είναι ότι η κλίκα Πασόη ενώ είναι από μόνη της ακίνδυνη, σαν ακούσιο ή εκούσιο εργαλείο ισχυρών προστατών μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει ζημιά. Αυτό ήδη αποδείχτηκε στις εκλογές και αμέσως μετά από αυτές, όταν ο Συνασπισμός και το ψευτοΚΚΕ μέσω της αισχρής και φιλοκνίτικης Εποχής έδωσαν ένα διπλό χτύπημα στην ΟΑΚΚΕ και στη συνεργασία του Ουρ. Τόξου μαζί της. Τότε έριξαν στο πατηνίδι, μια βδομάδα πριν τις εκλογές, τον Τίλιο με το ψευδώνυμο Αποστόλου και στη συνέχεια τον Πασόη σα δήθεν εκπρόσωπο του Ο.Τ. δημοσιεύοντας δύο βρόμικα άρθρα τους.

Μια βδομάδα μετά, η Εποχή ξαναχτύπησε λυσσασμένα την ΟΑΚΚΕ με άρθρο του στελέχους του "Δίκτυου" Σίσης Βωβού πατώντας πάνω στα δύο προηγούμενα άρθρα, ενώ αρνήθηκε να δημοσιεύσει τις αλλεπάλληλες απαντήσεις της ΟΑΚΚΕ.

Η εκστρατεία της Εποχής ήταν μια άμεση ενθάρρυνση στην κλίκα Πασόη να διασπάσει το Ο.Τ. και κυρίως να φέρει τη ρήξη ανάμεσα σ' αυτό και στην ΟΑΚΚΕ. Η κλίκα απέτυχε οικτρά και στο ένα και στο άλλο και εκτέθηκε για πάντα στους Μακεδόνες, όμως ακόμα και σήμερα καμιά Βωβού και καμιά Εποχή δεν έχουν καταδικάσει ούτε τους Πασόηδες ούτε βέβαια έχουν κάνει αυτοκριτική για τη δικιά τους διασπαστική στάση ενάντια στο Ο.Τ.

Αυτό σημαίνει ότι, παρόλη τη χρεωκοπία των Πασόηδων, οι "προστάτες" τους, που παραμένουν θανάσιμοι εχθροί της ΟΑΚΚΕ και του Ο.Τ., όπως και κάθε άλλη αντίδραση και κάθε άλλος οπορτουνισμός μέσα στο κίνημα, αντλούν πάντα επιχειρήματα ενάντια μας μέσα από τον κουβά με τη λάσπη των Πασόηδων. Τους ίδιους τους έχουν ήδη εγκαταλείψει, αλλά τον κουβά τους ποτέ.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο επιβάλλεται μια απάντηση στην κλίκα είναι να βαθύτερος και είναι λόγος αρχής. Η επίθεση Πασόη-Τίλιου δεν είναι μια εξωτερική επίθεση στο Ο.Τ., και κατά προέκταση δεν είναι μια εξωτερική επίθεση και στην ΟΑΚΚΕ. Μέχρι χθες οι Πασόης-Τίλιος ήταν ηγετικά στελέχη του Ο.Τ., ενώ το Ο.Τ. ήταν και είναι για την ΟΑΚΚΕ ένας αληθινός σύμμαχος. Η επίθεση Πασόη-Τίλιου στην ΟΑΚΚΕ και το Ο.Τ. και ιδίως η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας ΟΑΚΚΕ-Ο.Τ. είναι κυρίως μια επίθεση από τα μέσα. Οι Πασόης-Τίλιος στέκονται τώρα απέναντι στο Ο.Τ. και απέναντι στην ενότητα ΟΑΚΚΕ-Ο.Τ. σαν εχθροί, αλλά μόνο φέρνει στην επιφάνεια τις ανεκδήλωτες ακόμα αντιθέσεις μέσα στην

ραχθεί με τα υλικά μιας εσωτερικής διαμάχης και μιας εσωτερικής εμπειρίας των ίδιων τόσο για τα ζητήματα του Ο.Τ. όσο και για τα ζητήματα της ενότητας του Ο.Τ. με την ΟΑΚΚΕ.

Όμως για μας τους κομμουνιστές τα ζητήματα της εσωτερικής διαμάχης είναι πάντα τα πιο βαθιά ζητήματα. Και όχι μόνο είναι τα πιο βαθιά, αλλά μέσα σ' αυτά βρίσκεται και η βασική κινητήρια δύναμη της εξέλιξης όχι μόνο ενός πολιτικού οργανισμού, αλλά ακόμα και μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το σημαντικό σε μια διάσπαση δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι ή ομάδες ανθρώπων, ακόμα και οι πιο μειοψηφικές, μετατρέπονται από φίλους σε εχθρούς ή από "δικά" μας στελέχη σε στελέχη του εχθρού, αλλά ότι οι ιδέες τους, που ως χθες ήταν μέσα μας σα συστατικό μας, γίνονται τώρα εξωτερικές εχθρικές ιδέες. Αυτό σημαίνει ότι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων που ζητάει την αλλαγή των ιδεών μας και ότι τη ζητάει πάντα με έναν τρόπο πολεμικό, όχι δηλαδή σαν εξέλιξη των παλιών ιδεών, αλλά σαν καταστροφή τους.

Το να κάνει λοιπόν κανένας κριτική στην πλατφόρμα των Πασόη-Τίλιου. Στο βάθος οι δύο τους εκφράζουν άλλες τάσεις που ενώνονται προσωρινά μόνο για τον κοινό ιερό αγώνα που έχει έναν κύριο στόχο: το ρήγμα ανάμεσα στην ΟΑΚΚΕ και το Ο.Τ., ή αλλιώς το ρήγμα ανάμεσα στον ελληνικό λαό και το δημοκρατικό κίνημα της μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Από ουσιαστική πάντως πολιτική άποψη, τον ηγεμονικό ρόλο σ' αυτή την επιχείρηση των παιζει ο Πασόης, και δεν είναι τυχαίο που το δικό του άρθρο προσπαθεί να δικαιώσει, να νομιμοποιήσει και να σταθεροποιήσει με κάποια πολιτικά επιχειρήματα τη διάσπαστική φράξια απέναντι στο Ο.Τ., αλλά και στην ΟΑΚΚΕ. Αυτό δε σημαίνει ότι ο Πασόης υστερεί έστω και λίγο σε σχέση με το Τίλιο στη χρήση της μεθόδου της λάσπης ενάντια σε πρόσωπα. Η ιδέα της συνωμοσίας είναι απαραίτητη στους Πασόη και Τίλιο, γιατί τους είναι αδύνατο να στηρίξουν τη διάσπαση που κάνουν στο καθαρά πολιτικό επίπεδο. Την πολιτική και τις πολιτικές θέσεις τις χρησιμοποιούν μόνο για να τρομάξουν και να εντυπωσιάσουν έναν πολιτικό οργανισμό να αλλάξει μια θέση του ενόψει εκλογών, γιατί τότε αυτή δε θα ήταν μια αληθινή αλλαγή. Θα ήταν μια ψεύτικη υπογραφή σε ένα χαρτί, δηλαδή μια υπόσχεση στο λαό χωρίς αντίκρυσμα. Αν η ΟΑΚΚΕ βρέθηκε μόνη της και ενάντια σχεδόν στους πάντες για μια δεκαετία, είναι ακριβώς γιατί δε θέλησε ποτέ σ' έναν πολιτικό οργανισμό να αλλάξει μια θέση του ενόψει εκλογών, γιατί τότε αυτή δε θα ήταν μια αληθινή αλλαγή. Θα ήταν μια ψεύτικη υπογραφή σε ένα χαρτί, δηλαδή μια υπόσχεση στο λαό χωρίς αντίκρυσμα. Αν η ΟΑΚΚΕ βρέθηκε μόνη της και ενάντια σχεδόν στους πάντες για μια δεκαετία, είναι ακριβώς γιατί δε θέλησε ποτέ κούφιες και ψεύτικες συμμαχίες έξω από αρχές. Άλλωστε ακόμα και οι χειρότεροι εχθροί της μέχρι στιγμής δεν την έχουν κατηγορήσει για έλλειψη συνέπειας. Η θέση για την Τουρκία και τη Σερβία. Η ΟΑΚΚΕ δε θα πρότεινε ποτέ σ' έναν πολιτικό οργανισμό να αλλάξει μια θέση του ενόψει εκλογών, γιατί τότε αυτή δε θα ήταν μια αληθινή αλλαγή. Θα ήταν μια ψεύτικη υπογραφή σε ένα χαρτί, δηλαδή μια υπόσχεση στο λαό χωρίς αντίκρυσμα. Αν η ΟΑΚΚΕ βρέθηκε μόνη της και ενάντια σχεδόν στους πάντες για μια δεκαετία, είναι ακριβώς γιατί δε θέλησε ποτέ σ' έναν πολιτικό οργανισμό να αλλάξει μια θέση του ενόψει εκλογών, γιατί τότε αυτή δε θα ήταν μια αληθινή αλλαγή. Θα ήταν μια ψεύτικη υπογραφή σε ένα χαρτί, δηλαδή μια υπόσχεση στο λαό χωρίς αντίκρυσμα. Αν η ΟΑΚΚΕ βρέθηκε μόνη της και ενάντια σχεδόν στους πάντες για μια δεκαετία, είναι ακριβώς γιατί δε θέλησε ποτέ κούφιες και ψεύτικες συμμαχίες έξω από αρχές. Άλλωστε ακόμα και οι χειρότεροι εχθροί της μέχρι στιγμής δεν την έχουν κατηγορήσει για έλλειψη συνέπειας. Η θέση για την Τουρκία και τη Σερβία ήταν μια ψεύτικη υπογραφή σε ένα χαρτί, δηλαδή μια υπόσχεση στο λαό χωρίς αντίκρυσμα. Αν η ΟΑΚΚΕ βρέθηκε μόνη της και ενάντια σχεδόν στους πάντες για μια δεκαετία, είναι ακριβώς γιατί δε θέλησε ποτέ κούφιες και ψεύτικε

Μεγάλης πολιτικής σημασίας ανοιχτή εκδήλωση του Ουράνιου Τόξου

Το Σαββάτο 10 του Μάη πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση-συζήτηση του Ουράνιου Τόξου.

Η συγκέντρωση αυτή οργανώθηκε με αφορμή το γεγονός της ανακήρυξης του 1997 στην Ευρώπη σαν έτους κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και είχε θέμα «Οι γλωσσικές, πολιτιστικές και εθνικές ιδιαιτερότητες, σημείο αναφοράς στις χώρες της Ευρωπένης Ευρώπης και η ελληνική πραγματικότητα».

Σαν κεντρικοί ομιλητές είχαν προσκληθεί και είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους οι παρακάτω:

Ναυσικά Παπανικολάου, εκπρόσωπος της «Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων».

Παναγιώτης Δημητράς, αντιπρόσωπος του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι».

Βασίλης Σακελλαρίου, υπεύθυνος σύνταξης του περιοδικού «Τετράδια Μαρξισμού».

Salih Halil, εκπρόσωπος της τούρκικης μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Alexander Popovski, εκπρόσωπος του «Συλλόγου των Πολιτικών Προσφύγων» από τη Βιτόλα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Ζαφειρόπουλος Ηλίας, από μεριά της Κ.Ε. της ΟΑΚΚΕ.

Γιαννόπουλος Νίκος, μέλος του «Δικτύου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα».

Ann-Marie Bostrom, αντιπρόδερος του «Σουηδικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Εκπρόσωπος του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συνασπισμού.

Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα γι' αυτή την εκδήλωση στα οποία θα αναφερθούμε: Το ένα είναι η πάλη για την πραγματοποίησή της και το άλλο η ίδια η συγκέντρωση.

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Το Ουράνιο Τόξο, όπως αποδείχτηκε από την ίδια τη ζωή, είχε, σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση, να ξεπεράσει δύο λογιών χτυπήματα για να πραγματοποιήσει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωσή του: Από τη μια ήταν ο ανοιχτός φασισμός του σοβινισμού και από την άλλη η ύπουλη και προβοκατόρικη, όπως εξελίχθηκε, στάση του ΣΥΝ και του «Δικτύου».

Ο ανοιχτός φασισμός προσπάθησε να εμποδίσει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης τρομοκρατώντας τον πληθυσμό, ακόμα και μέσα από τις στήλες του Ελευθερου Τύπου με άρθρα του στιλ: «Νέα πρόκληση από φιλοσκοπιανούς! Στο πόδι η Φλώρινα για εκδήλωση του Ουράνιου Τόξου» (30/4/1997). Παράλληλα

εμπόδισε κάθε προσπάθεια του Ουράνιου Τόξου να βρει αίθουσα για την εκδήλωση μέσα στην πόλη. Έτσι είχαμε την άρνηση της Νομαρχίας για αίθουσα, όπως επίσης του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Επίσης απαγόρευσαν στα σύνορα την είσοδο στη χώρα μας του Αλεξάντερ Ποπόφσκι, προσκεκλημένου μακεδόνα πρόσφυγα ομιλητή στην εκδήλωση.

Αυτή ήταν μια πλευρά άσκησης κρατικής φασιστικής βίας απέναντι στους εθνικά Μακεδόνες και στην οργάνωσή τους.

Όμως δεν ήταν μόνο αυτή η πλευρά, η πλευρά δηλαδή του ανοιχτού εχθρού. Πάντα δίπλα σ' αυτόν υπάρχει και ο κρυμμένος εχθρός, που χτυπάει πιο ύπουλα και πιο επώδυνα. Αυτός ήταν ο ΣΥΝ και ο κολαούζος του, το «Δίκτυο». Ο κρυμμένος εχθρός έχει τη γραμμή της απορρόφησης των Μακεδόνων από το ρωσοκίνητο άξονα του «ορθόδοξου τόξου». Αυτή η γραμμή εκφράζεται σαν πολιτική «φιλίας» από την Ελλάδα, αρκεί η Δημοκρατία της Μακεδονίας να μείνει έξω από το μέτωπο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ίδια πολιτική του ΣΥΝ εκφράζεται και απέναντι στη μειονότητα. Στα πλαίσια της απορρόφησης ο ΣΥΝ, σαν κρατική δύναμη του ρωσόφιλου μπλοκ της άρχουσας τάξης, άπλωσε «χέρι φιλίας» στο Ουράνιο Τόξο. Ένα χέρι όμως που για να το σφίξει το Ουράνιο Τόξο έπρεπε να κάνει βασικές παραχωρήσεις τόσο πάνω στον εθνικό χαρακτήρα της μειονότητας όσο και στην πολιτική του, όπως εκφράστηκε με την πλατφόρμα των «έξι σημείων» στην κοινή εκλογική του κάθοδο με την ΟΑΚΚΕ.

Αυτό το χαρακτήρα είχε η δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση τόσο του ΣΥΝ όσο και του Γιαννόπουλου σαν εκπροσώπου του «Δικτύου».

Όμως η ίδια η ζωή κατέβασε τη μάσκα του δήθεν φίλου. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας με δηλώσεις του Γκλιγκόροφ έδειξε ότι αντιστέκεται στην τακτική της απορρόφησης. Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, σε συνέντευξή του σε ιταλική εφημερίδα κατάγγειλε τη Μόσχα σαν υποκινητή της αναταραχής στα Βαλκάνια, ενώ μια μέρα πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, με δηλώσεις του σε έλληνες δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε πως η χώρα του έχει σα στρατηγικό στόχο την ένταξη στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ και πως ο λαός της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν έχει καμία διάθεση για την αλλαγή του ονόματος.

Η αντίσταση αυτή της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, καθώς και η συνεπής στάση του Ο.Τ. στα

ζωτικά αιτήματα της μειονότητας και η επιμονή του στην πολιτική της δημοκρατίας και της ειρήνης ήταν αυτά που ανάγκασαν το ΣΥΝ και το «Δίκτυο» να ανακαλέσουν τη συμμετοχή τους και να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο τόσο στους εθνικά Μακεδόνες όσο και ευρύτερα στις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας.

Η ανάκληση αυτή ήταν το χειρότερο χτύπημα στην εκδήλωση, γιατί έπαιρνε τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης προβοκάτσιας.

Γιατί αντικειμενικά η ανακοίνωση της συμμετοχής του ΣΥΝ έδινε μια κάλυψη στην εκδήλωση από τις επιθέσεις του ανοιχτού φασισμού. Η ανακοίνωση όμως από το τοπικό ραδιόφωνο της μη συμμετοχής του άνοιγε με μεγαλύτερο τόρα τρόπο την όρεξη των φασιστών για εκδηλώσεις τρομοκρατίας, ακόμα και βίαιας, απέναντι στην εκδήλωση.

Στην ίδια προβοκατόρικη κατεύθυνση ακολούθησε και το «Δίκτυο», και μάλιστα με πιο χυδαίο τρόπο. Χωρίς δηλαδή να δώσει καμιά πολιτική εξήγηση, λέγοντας πως ο επικεφαλής τους δεν μπορεί να πάει για κάποιο σοβαρό προσωπικό λόγο και δεν υπάρχει κανένας άλλος από το «Δίκτυο»!!!

Ο ΣΥΝ έστειλε προς το Ουράνιο Τόξο την εξής τοποθέτηση: «Το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣΥΝ σας ευχαριστεί για την πρόσκληση που του απευθύνατε. Θέση μας είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων, εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών, πολιτισμικών κ.λ.π., όπως αυτά προσδιορίζονται από τις συνθήκες του ΟΑΣΕ που έχει υπογράψει η χώρα μας και μέσα στα πλαίσια της αρχής του απαραβίαστου των συνόρων. Θα είμαστε ευτυχείς αν μας στέλνατε τα υλικά των εργασιών σας προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε σαν αντικείμενο των συζητήσεων που κάνουμε στο Τμήμα μας».

Και εδώ δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση για τους **λόγους της ανάκλησης** της συμμετοχής τους. Αυτό το γεγονός προσπάθησε να το περάσει στα μουγγά του ΣΥΝ, τόσο μέσα από την παραπάνω ανακοίνωση όσο και από την έλλειψη κάθε αρθρογραφίας στην ΑΥΓΗ.

Όμως η παραίτηση του Π. Αθανασόπουλου από τη θέση του υπεύθυνου του τμήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΝ και η παρακάτω δήλωσή του που κάθειται στην ΑΥΓΗ έδωσε τη διάσταση του ζητήματος σε ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις και αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτήρα του ΣΥΝ: «Η αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος του θέματος ήταν ατυχής. Και αυτό παρά τη διάθεση συνεννόησης και λήψης υπόψη των ευλογών ανησυχιών που έδειξε το τμήμα. Έτσι, όμως, τέθηκε σε αμφιβολία η αξιοπιστία του ΣΥΝ ως προς τις διακηρύξεις του για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και επεδείχθη περιφρόνηση προς το Τμήμα, του οποίου η γνώμη δεν εξητήθη για τους χειρισμούς που έγιναν» (Αυγή, 13-5-97).

η ΟΑΚΚΕ. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Γιατί η ΟΑΚΚΕ είναι η μόνη οργάνωση στη χώρα που δίνει βαθιά την πάλη για τη δημοκρατία αναγνωρίζοντας στον ελληνικό σοβινισμό το πιο επιθετικό, το χειρότερο σοβινισμό όλων των Βαλκανίων, όπως είπε ο γ.γ. της Κ.Ε. σ. Ηλίας Ζαφειρόπουλος.

Ο σύντροφος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην εθνοκάθαρη στην Ελλάδα σαν ουσιαστικό συστατικό του νεοελληνικού κράτους. Συνέχεια αυτής της πολιτικής είναι η φασιστική στρατηγική εξόντωσης της τούρκικης και της μακεδονικής μειονότητας. Η μη αναγνώριση των εθνικά Μακεδόνων είναι μια πολιτική εξαφάνισης των μαρτύρων αυτού του ιστορικού εγκλήματος.

Γι' αυτό, όπως είπε, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στα Βαλκάνια που δεν αναγνώριζει **καμιά** εθνική μειονότητη.

Η εθνοκάθαρη από

Μεγάλης πολιτικής σημασίας ανοιχτή εκδήλωση του Ουράνιου Τόξου

συνέχεια από τη σελ. 5

νη στη συζήτηση που ακολούθησε με τις απαντήσεις των ομιλητών σε πλήθος γραπτών ερωτήσεων του ακροατηρίου.

Δύο βασικά ζητήματα μπήκαν στη συζήτηση.

Το πιο βασικό αφορούσε στη στρατηγική του κινήματος της μειονότητας. Μέσα από ουσιαστική συζήτηση ξεκαθάρισε πως το κίνημα αυτό δεν μπορεί να αποβλέπει ούτε στην απόσχιση αυτονομία ούτε στη λύση της Ομοσπονδίας.

Ήταν εδώ χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Π. Βοσκόπουλου από τη μεριά του Ουράνιου Τόξου: «Από τότε που λειτουργούμε ως πολιτική οργάνωση είτε ως MAKIBE είτε ως Ουράνιο Τόξο, έχουμε δηλώσει ότι δε δίνει λύση η αυτονομία. Πιστεύουμε στο σεβασμό των συνόρων,

ανεξάρτητα από τυχόν αδικίες του παρελθόντος. Ο αγώνας για ισοπολιτεία και κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των υπαρχόντων συνόρων».

Ο σ. Η. Ζαφειρόπουλος μίλησε αρκετά πάνω σ' αυτό το βασικό ζήτημα δείχνοντας πως το κυρίαρχο για το κίνημα της μακεδονικής μειονότητας είναι σήμερα να σπάσει με συγκεκριμένες μορφές τη γκετοποίηση και να έρθει σε ενότητα με τον εργαζόμενο λαό μέσα στην ενιαία πάλη για τη δημοκρατία. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι ομιλίες των άλλων ομιλητών, υποστηρίζοντας τον ενιαίο αγώνα όλου του πληθυσμού της Ελλάδας με το σεβασμό των δοσμένων κρατικών συνόρων.

Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε τη στάση του ντόπιου πληθυσμού απέναντι στους μεταφερόμενους

Πόντιους.

Εδώ υπήρχε μια γενική τοποθέτηση για την ενότητα ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς. Ο σ. Ζαφειρόπουλος έβαλε την πλευρά πως αυτή η ενότητα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αποκάλυψη και το χτύπημα της εθνορατιστικής κρατικής πολιτικής της μεταφοράς πληθυσμών με στόχο το χτύπημα του ντόπιου πληθυσμού. Μόνο έτσι, είπε, μπορεί να υπάρξει μια πραγματική ενότητα, προϋπόθεση για την ανάπτυξη του δημοκρατικού κινήματος.

Μέσα από μια τέτοια πλούσια συζήτηση έκλεισε η εκδήλωση, για να ακολουθήσει ένα μακεδονίτικο γλέντι με τοπικούς χορούς και τραγούδια με μια άψογη φιλοξενία προς όλους τους καλεσμένους από τη μεριά του Ουράνιου Τόξου.

Επειδή καλοκαίρι μύρισε και έρχονται διακοπές, αυτοί που θα θελήσουν να ταξιδέψουν προς τα τουρκικά παράλια θα πρέπει εντελώς αυθαίρετα να καταβάλουν χαράτσι 5.000 δρχ. Αυτό προβλέπεται ήδη από πέρσι με νόμο που ψηφίστηκε και επιβάλλει αυτό το φόρο στους θαλάσσιους προορισμούς προς Τουρκία.

Βέβαια, αυτό το «θαλάσσιο» σπατόσημο δεν προορίζεται για την εξοικονόμηση χρημάτων για κατασκευή έργων. Απλά «κάποιοι» σκέφτηκαν αυτόν τον έξυπνο φόρο για να αντιμετωπίσουν τα λεφούσια των ξένων, αλλά και όλο και περισσότερων ντόπιων που διαπράττουν το «έγκλημα» να επισκεφθούν τον προαιώνιο εχθρό, να αφήσουν συνάλλαγμα και να ενισχύσουν έτσι την οικονομία της γειτονικής χώρας, που εδώ που τα λέμε προσφέρει και καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες

στον τομέα του τουρισμού. Κυρίως όμως έτσι θέλουν να κόψουν κάθε γέφυρα στις σχέσεις ανάμεσα στον τούρκικο και τον ελληνικό λαό.

Επειδή όμως μια τέτοια συμπεριφορά εγείρει αντίδραση -και δικαιολογημένη- από την πλευρά των Τούρκων, θαυμάστε τρόπο που βρήκαν αυτοί οι κομπλεξικοί τουρκοφάγοι για να καλύψουν αυτή την επιλεκτική εφαρμογή του φόρου.

Έτσι ο νόμος αναφέρει ότι επιβάλλεται αυτός ο φόρος σε όλους τους θαλάσσιους προορισμούς, εξαιρούνται όμως τα λιμάνια... Ιταλίας, Αλβανίας, Κύπρου, Αιγαίποτου, Μαύρης Θάλασσας και φυσικά της Ρωσίας.

Τι απομένει; Μα φυσικά μόνο η Τουρκία!!!

Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν μας τελειώσει η ταχική των ρωσόφιλων για «επίθεση φιλίας»...

Ο Λαλιώτης κόβει τον Κηφισό

«Ήτανε στραβό το κλίμα, το φαγε και ο γάιδαρος», λέει ο λαός μας, κι αυτό ταιριάζει ακριβώς για την κυκλοφοριακή κατάσταση που επικρατεί μέρες τώρα στη λεωφόρο Κηφισού. Αυτή η κατάσταση θα κρατήσει -σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Λαλιώτη- μέχρι το 2002! Βεβαίως δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε το σοσιαλφασίστα Λαλιώτη ότι πράγματι τα έργα που πρόκειται να γίνουν από το ΥΠΕΧΩΔΕ θα τελειώσουν στην ώρα τους και σύμφωνα με το χρόνο που ορίζεται στα σχέδια. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την πορεία των μεγάλων έργων δείχνει ακριβώς το αντίθετο: Ο μεγάλος αυτός σαμποταριστής κάνει πάντα ότι μπορεί για να καθυστερήσει ή να ματαιώσει κάθε μεγάλο έργο.

Η κατάσταση της κυκλοφορίας είναι κάτι παραπάνω από ανυπόφορη. Σε καθημερινή βάση περνούν από τη διαδρομή αυτή πάνω από 150.000 αυτοκίνητα. Η χρονική διάρκεια για μια διαδρομή 5 περίπου χιλιομέτρων τις ώρες της αιχμής μπορεί να είναι και πάνω από μια ώρα. Όμως η ταλαιπωρία του λαού είναι το λιγότερο που

νοιάζει το Λαλιώτη. Ίσα-ίσα αυτό θέλει: Σαμποτάζ σε βάρος των ζωντανών δυνάμεων της παραγωγής, δηλαδή των ίδιων των ανθρώπων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση των έργων του Μετρό μελετήθηκαν και έγιναν ρυθμίσεις που όχι μόνο δε δημιούργησαν ίδιαίτερα προβλήματα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας.

Όπως δηλώνει ο Β. Ευμολπίδης, πρόεδρος των ελλήνων συγκοινωνιολόγων (Ελευθεροτυπία, 13 Μάη), «για τα τεχνικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο έχουν βρεθεί λύσεις, εκτός από την Ελλάδα... Στην Ελλάδα κανές δεν μπήκε στον κόπο να μετρήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως οι λύσεις έχουν κάποιο κόστος, αλλά θα πρέπει να μετρήσουμε πόσο στοιχίζει σε καύσιμα αυτή η ταλαιπωρία. Επιπλέον, κανένας δεν υπολογίζει το χαμένο χρόνο σ' αυτό τον τόπο».

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα ο Λαλιώτης τα «ανακαλύπτει» πάντα όταν είναι να σαμποτάρει κάποιο μεγάλο έργο, να το σταματήσει ή να το καθυστερήσει.

Καμουφλάζ των ναζιστών

του Κρεμλίνου.

και μάλιστα σε αντίθεση με όλη την προηγούμενη αρθρογραφία τους, όπου ζητούσαν την... προστασία της Ρωσίας. Σ' αυτό το άρθρο γίνονται ξαφνικά «αντιρώσοι», όταν ένας από τους λόγους που ζητάνε την προστασία της Κίνας είναι «το ότι η Κίνα βρίσκεται σε αντιπαλότητα με τη Ρωσία, τη δεύτερη απειλή κατά του Ελληνισμού, λόγω της θελήσεώς της να αποκτήσει διέξοδο στο Αιγαίο».

συνέχεια στη σελ. 8

ρα, τότε μένει ακάλυπτη και απροστάτευτη από ισχυρούς συμμάχους ικανούς να της εξασφαλίσουν την εδαφική της ακεραιότητα και την ύπαρξή της ως κρατική οντότητα. Θα πρέπει να στραφεί προς μια νέα ισχυρή δύναμη. Αυτή είναι η Κίνα». Η θέση αυτή βγαίνει ξαφνικά -

Σε ένα άρθρο στη φασιστοφυλάδα τους στις 18-23 Απρίλη με το βαρύδουσο τίτλο «Διεθνής προσανατολισμός της Ελλάδος» βγάζουν τη εξής θέση: «Εάν η Ελλάς απωλέσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, έστω και την υποστήριξη που υποτίθεται ότι διαθέτει σήμε-

ρανέξάρτητα από την παρελθόντος. Ο αγώνας για ισοπολιτεία και κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των υπαρχόντων συνόρων».

κή συνεργασία της ΟΑΚΚΕ με το Ο.Τ. έγινε στις βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας και όχι της Βουλγαρίας, ούτε της Τουκίας, ούτε της Αλβανίας. Η μακεδονική εθνική μειονότητα στην Ελλάδα δεν καταπιέζεται από κανέναν άλλο σοβινισμό πέρα από τον ελληνικό, αλλά και όλες οι δημοκρατικές αρχές που υπερασπίζεται η ΟΑΚΚΕ σε ένα μετωπικό κατέβασμα καταπιεύνται ακριβώς πρώτα και κύρια από τον ελληνικό σοβινισμό. Για την ΟΑΚΚΕ η μεγάλη κατάρα για τον πολιτικό δημοκρατισμό σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες της εξέλιξης στην Ελλάδα είναι επίσης ο σοβινισμός. Αλλά η στρατηγική σημαία του ελληνικού σοβινισμού για δεκαετίες είναι ο τούρκικος κίνδυνος, ενώ η ποιορθωσημένη του και χτυπητή έκφραση ήταν η υποστήριξη της τερατώδους σέρβικης εθνοκάθαρσης, μιας εθνοκάθαρσης που εξέγειρε ενάντιά της όλο τον πλανήτη και πιο πολύ τον ευρωπαϊκό δημοκρατισμό -που τόσο σταθερά σε όλες του τις διακηρύξεις υποστηρίζει το Ο.Τ.

Η πιο τρανή απόδειξη ότι εκείνη τη νύχτα του Αυγούστου του '96 η αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβούλιου του Ο.Τ. δεν παραβίασε τη θέληση ούτε τη δική της ούτε του Ο.Τ. είναι ότι αυτές οι θέσεις περιλαμβάνονται και στο τωρινό μανιφέστο του Ο.Τ., και κυρίως ότι ούτε ο Πασόντης ούτε ο Τίλιος ούτε οι προστάτες τους στην Εποχή και αλλού δεν τόλμησαν ποτέ, ούτε και σήμερα τολμάνε, να τις αμφισβήτησουν.

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τί προσπαθούν λοιπόν αυτοί οι τελευταίοι να κάνουν; Προσπαθούν μόνο να τις εμφανίσουν σαν πηγή προβλημάτων. Γράφει ο Πασόντης: «Τα σημεία εκείνα της διακήρυξης τα άρπαξαν οι εφημερίδες και μίλησαν για “εκλογικό μέτωπο Σκοπίων - Αγκυρας” και ήταν τα μόνα που τελικά προέβαλαν. Η εκλογική διακήρυξη είχε σαν βάση ζητήματα γενικής πολιτικής, όπως τα βλέπει η ΟΑΚΚΕ, σε αντίθεση με αυτή των εκλογών του '94, η οποία είχε σα βάση τις διαμαρτυρίες, τα αιτήματα και την πολιτική του Ουράνιου Τόξου».

Σ' αυτή την παράγραφο προδίνεται ο Πασόντης. Η εκλογική διακήρυξη είχε λοιπόν σα βάση “ζητήματα γενικής πολιτικής”. Η δευτερεύουσα πρόταση “όπως τα βλέπει η ΟΑΚΚΕ” είναι μόνο για να προβοκάρει την κύρια πρόταση. Ο Πασόντης δε θέλει μια διακήρυξη που να έχει σα βάση “ζητήματα γενικής πολιτικής”, αλλά μια διακήρυξη σαν αυτή των εκλογών του '94, που να έχει σα βάση “τις διαμαρτυρίες, τα αιτήματα και την πολιτική του Ο.Τ.”.

Ο Πασόντης θα ήθελε ένα Ο.Τ. αιώνια καθηλωμένο στις διαμαρτυρίες και τα αιτήματα, πράγματα που αποτελούσαν ουσιαστι-

κά την πολιτική των εθνικά μακεδόνων μέχρι τις ευρωεκλογές του '94. Για το ίδιο άλλωστε λόγο δεν οδυρόταν η Εποχή και ο Τίλιος στο προβοκατόρικο άρθρο του ψευτο-Αποστόλου πάνω στις εκλογές; Έγραφαν τότε απευθυνόμενοι στο Ο.Τ.: «Πότε πρόλαβαν και χάθηκαν τα αιτήματα που μας λέγατε και γράφατε κάποτε; Διότι διάβασα την κοινή ανακοίνωση στην πλατεία Κάνιγγος και δεν είδα τίποτε δικό σας, παρά μόνο πολιτική θεωρία στο γάμο του Καραγκιόζη και... εξωτερική πολιτική. Τόση μεγαλομανία λοιπόν;»

Η αλήθεια είναι ότι κανένα ειδικό αίτημα του Ο.Τ. δε χάθηκε στην εκλογική πλατφόρμα του Ο.Τ. Αυτά υπήρχαν όλα πυκνά, αλλά με σαφήνεια διατυπωμένα. Εκείνο που άλλαξε είναι ότι το Ο.Τ. έπαψε να είναι στις εκλογές του '96 ένα σκέτο κόμμα διαμαρτυρίας και έγινε ένα κόμμα που βάζει “ζητήματα γενικής πολιτικής”, και μάλιστα “εξωτερικής πολιτικής”, δηλαδή ένα κανονικό κόμμα. Ήταν φυσικό για ένα κίνημα καταπιεσμένων, όπως είναι οι εθνικά Μακεδόνες, να περάσει πρώτα από το στάδιο της διαμαρτυρίας και της καταγραφής της κοινωνικής του βάσης, στάδιο που κλείνει χοντρικά στις εκλογές του '94. Όμως είναι εξίσου φυσικό ένα τέτοιο κίνημα γρήγορα να ριζοσπαστικοποιηθεί και να οδηγήσει αυτή του τη διαμαρτυρία ως την εκπόνηση κεντρικής πολιτικής γραμμής, ως την απόπειρά του δηλαδή να αλλάξει τις κεντρικές πολιτικές συνθήκες του κράτους στο οποίο ζει, για να αλλάξει τις δικές του συνθήκες.

Οι εκλογές του '96 και η ΟΑΚΚΕ αποτέλεσαν ένα ευνοϊκό εξωτερικό παράγοντα, όμως το βασικό ήταν η εσωτερική νομοτέλεια του ίδιου του Ο.Τ. Η σύγκρουση του Ο.Τ. με τον ελληνικό σοβινισμό μοιραία θα το οδηγούσε να κάνει κεντρική πολιτική, ιδιαίτερα από τη στιγμή που μέσα από τη Ζόρα το '94 το Ο.Τ. πέταξε, με την “αυθάδεια” του καινούριου που έρχεται στο ιστορικό προσκήνιο για να ζητήσει το δίκιο του, τη θέση “είμαστε εθνικά μακεδόνες, αναγνωρίστε μας σαν τέτοιους ή καθόλου”. Είναι ακριβώς αυτή η φράση που στέρησε το Ο.Τ. από όλους τους συμμάχους που ονειρεύεται ο Πασόντης ή προηγούμενα ο Τίλιος, και δεν είναι η ΟΑΚΚΕ ή οι δήθεν συνωμοσίες που έξευρισκουν αυτοί οι δύο ανάμεσα στην ΟΑΚΚΕ και τα ηγετικά στελέχη του Ο.Τ.

Ούτε φταίει η απάντηση του Ο.Τ. με το χέρι του Λιθοξόου στην Εποχή στις 22/10/96, που πραγματικά χαστούκιζε σα μη διεθνιστές όλους τους αυτοαποκαλούμενους φίλους των Μακεδόνων πλην της ΟΑΚΚΕ.

Η θέση “εθνικά Μακεδόνες” φέρνει από μόνη της πυρετό και στα μεγάλα και στα μεσαία και ξεσκεπάζει τα μικρά δήθεν επαναστατικά κόμματα. Ειδικά αυ-

τά τα τελευταία, επειδή είναι βαθιά εξαρτημένα από το ΣΥΝ και το ψευτοΚΚΕ είτε ιδεολογικά είτε οργανωτικά, εξοργίζονται με το Ο.Τ. και για τη δεύτερη πλευρά της φυσιογνωμίας του, τη διεθνιστική δημοκρατική πλευρά του, που εκδηλώνεται επίσης με σαφήνεια στο φιλοευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Αυτός βρίσκεται διατυπωμένος στα ιδρυτικά καταστατικά του σημεία και δεν είναι καθόλου προϊόν της συνεργασίας του με την ΟΑΚΚΕ.

Η ΟΑΚΚΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Έτσι ωριμάζουν οι συνθήκες για την εκλογική συμμαχία του Ο.Τ. με την ΟΑΚΚΕ, που συμβαίνει ταυτόχρονα να υπερασπίζεται το “εθνικά Μακεδόνες”, δηλαδή τον αυτοπροσδιορισμό του μακεδονικού κινήματος και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο Πασόντης, για να αρνηθεί το νομοτελειακό χαραχτήρα αυτής της σύγκλισης, προσπαθεί με μία άτιμη σειρά από ψέματα να εμφανίσει σαν καιροσκοπική την ΟΑΚΚΕ στο Μακεδονικό, και ειδικά στο ζητημα του ονόματος. Γράφει λοιπόν:

«Το αξιοπρόσεχτο είναι ότι στο μακεδονικό ζητημα (η ΟΑΚΚΕ) υποστήριζε να αναγνωριστεί η Δημ. της Μακεδονίας ως “Σλάβικη Μακεδονία”. Για αφίσα με τέτοιο σύνθημα είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Δηλαδή είχε την ίδια θέση που υποστήριζε εκείνη την περίοδο και ο τότε πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Άλλαξε θέση στο τέλος του 1995, τότε δηλαδή που ήταν πια δεδομένο ότι οι Μακεδόνες δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν αυτό το όνομα. Αξιοπρόσεχτο είναι επίσης ότι -όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων- εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει επαφές μαζί της ο Λιθοξόου για κοινή κάθοδο στις επόμενες εκλογές. Αυτό αποκαλύπτει και το λόγο που άλλαξε θέση στο ζητημα του ονόματος και άρχισε να μας αποκαλεί Μακεδόνες και όχι Σλαβομακεδόνες, όπως μας αποκαλούσε να κάνει στην ονομασία μας χώρα»

Εκτός από την κακοήθεια, χρειάζεται οπωδήποτε και κάποια δόση βλακείας για να ισχυριστεί κάποιος ότι ένα κόμμα παραπέμφθηκε σε δίκη από μια κυβέρνηση εξαιτίας μιας θέσης που είχε επίσης ο πρωθυπουργός της χώρας.

Όμως ο Πασόντης αισθάνεται αρκετά πειστικός, αφού η ΟΑΚΚΕ ζήτησε δήθεν στην αφίσα της να αναγνωριστεί η Μακεδονία

διαψεύδει όχι μόνο το γεγονός ότι η Νέα Ανατολή από το '92 ονομάζει τη γειτονική χώρα Δημ. της Μακεδονίας. Κυρίως τον διαψεύδει η επιμονή της ΟΑΚΚΕ στο να καταγγέλλει διαρκώς από το '92 κάθε απαίτηση από την πλευρά της Ελλάδας ή των δήθεν ελλήνων δημοκρατών για αλλαγή του ονόματος, αλλαγή της σημαίας, αλλαγή του Συντάγματος της γειτονικής χώρας. Ειδικά μάλιστα στο ζήτημα του ονόματος της συνεργασίας του με την ΟΑΚΚΕ.

Στο ζήτημα του ονόματος της συνεργασίας της ΟΑΚΚΕ αντιμετωπίζει πάντα σαν ταπεινωτική υποχώρηση του μακεδονικού κράτους και έθινους την αλλαγή του συνταγματικού του ονόματος.

Η αφίσα για το Μακεδονικό κολλήθηκε σε μια στιγμή μάξιμου αντιμακεδονικής υστερίας, στην οποία καθόλου δεν έμπαινε από κανέναν ζήτημα σύνθετης ονομασίας. Τότε, το Γενάρη του '92, η οικουμενική απαίτηση ήταν: κανένας όρος Μακεδονία δεν επιτρέπεται στο όνομα της γειτονικής χώρας. Ο Τίλιος, για να αρνηθεί το νομοτελειακό χαραχτήρα αυτής της αφίσας της ΟΑΚΚΕ

“Να αναγνωριστεί η σλάβικη Μακεδονία” και μόνο αυτός ήταν τότε ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, πόσο μάλλον όταν στο περιεχόμενο της, η αφίσα τοποθετιόταν ως εξής:

«Οποια ζένη εγκυκλοπαίδεια, όποια σοφαρή ιστοριογραφική μελέτη και οποιαδήποτε διεθνή αναφορά αναζητήσει κανείς δε θα βρει τη γειτονική μας χώρα να ονομάζεται αλλιώς από Μακεδονία

συνέχεια από τη σελ. 7

κή μειονότητα, τόσο αναπτύσσουμε και εμείς και εμβαθύνουμε την ταχτική μας. Για παράδειγμα, στα πρώτα άρθρα μας για τη μακεδονική εθνική μειονότητα το 1987 χρησιμοποιούσαμε τον κλασικό στην αριστερά όρο Σλαβομακεδόνες, και έτσι καταγγείλαμε τη φασιστική καταπίεση (τους) στην τηλεόραση στις εκλογές του 1989. Όταν όμως το όνομα έγινε το κύριο ζήτημα πάλης και δημοκρατίας, χρησιμοποιήσαμε την έκφραση “σλάβοι Μακεδόνες”, όπου το ουσιαστικό έγινε το “Μακεδόνες” και το “σλάβοι” ένας απλός επιθετικός προσδιορισμός με ένα πεζό “σ”.

Τώρα που το “Σλαβομακεδόνες” μπαίνει στην ημερήσια διάταξη σα μέθοδος άρνησης του εθνικού χαρακτήρα των Μακεδόνων με την ταυτόχρονη υποκριτική τους προσέγγιση, είμαστε υποχρεωμένοι να μην αφήσουμε να αιωρείται μέσα από την ονομασία μια σύμπλευση μ' αυτή την ταχτική. Έτσι, κάνοντας την αρχή από αυτό εδώ το άρθρο, χρησιμοποιύμε τη διατύπωση “εθνικά Μακεδόνες”, που δεν αφήνει περιθώρια για την αμφισβήτηση του εθνικού χαρακτήρα τόσο του μακεδονικού έθνους στη Δημ. της Μακεδονίας, όσο και της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, ενώ γίνεται σαφής η αναγνώριση των ελλήνων Μακεδόνων, δίχως να αναγνωρίζεται εθνικός χαρακτήρας σ' αυτό το “Μακεδόνες”.

Οι Σλαβομακεδόνες του '40 - '49 ασφαλώς δεν ήταν οπορτούντες που αποκαλούσαν έτσι τον εαυτό τους εκτός από Μακεδόνες, ούτε το ΚΚΕ που πέθανε γι' αυτό στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Ούτε ήταν οπορτούντες οι “ντόπιοι”, ούτε οι “Σλάβοι Μακεδόνες”, ούτε οι “σκέτοι” Μακεδόνες σε σχέση με τους “εθνικά Μακεδόνες”. Το ότι οι Μακεδόνες του Ο.Τ. στην Ελλάδα χρησιμοποίησαν στα τέλη του '94 αυτό το όρο για τον εαυτό τους δε σημαίνει ότι ως τότε ήταν οπορτούντες, αλλά ότι τότε πια είχε φανεί ότι ένα άλλο όνομα σήμαινε κάτω από τις συγκεκριμένες και μόνο κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες άρνηση του εθνικού τους χαρακτήρα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το “εθνικά” σαν προσδιορισμός απαντάει και έμμεσα καταγγέλλει ακριβώς αυτή την απόπειρα εθνικού αποκεφαλισμού. Ένας κακόπιστος ή ένας σχολαστικός θα μπορούσε να ανακαλύψει στον όρο “εθνικά Μακεδόνες” πάλι μια σύνθετη ονομασία, δηλαδή μια νέου είδους άρνηση του σωστού δήθεν σκέτου “Μακεδόνες”. Όμως και το σκέτο Μακεδόνες χρησιμοποιήθηκε με εξαιρετικά διφορούμενο τρόπο από τους μισοπαράνομους Μακεδόνες της Ελλάδας για μια περίοδο, ακριβώς επειδή δε διευκρίνιζε για ποιους Μακεδόνες πρόκειται. Ένας τέτοιος Μακεδό-

νας βολεύει πολύ πολιτικούς τύπους σαν τον Πασόη, που μπορούν να ξεκινάνε σα Μακεδόνες του ΠΑΣΟΚ και να καταλήγουν σε λίγα χρόνια σε Μακεδόνες του Ουρ. Τόξο.

Το “εθνικά Μακεδόνες” δεν ανανείται το “Μακεδόνες”, αλλά το προσδιορίζει στις συγκεκριμένες συνθήκες και στο συγκεκριμένο χώρο. Ο αληθινά λοιπόν αιχμήρος και πιο σωστός αυτός όρος, που ταυτόχρονα πληγώνει στην καρδιά του ελληνικού σοβινισμού, αλλά και διευκολύνει το ξεκαθάρισμα και την προσέγγιση των δύο εθνοτήτων μέσα στην Ελλάδα, ήρθε όταν ωρίμασαν γι' αυτόν οι συνθήκες και μαζί τους οι συνειδήσεις.

Το ότι οι Μακεδόνες του Ο.Τ. τον υιοθέτησαν για τον εαυτό τους και λίγους μήνες μετά το κάλεσμά τους, τον υιοθέτησε η ΟΑΚΚΕ δεν αποτελεί τίποτα το παράξενο. Αυτή η συμφωνία βγαίνει από τον κοινό αντισοβινιστικό αγώνα και την κοινή δημοκρατική και διεθνιστική στάση και των δύο κομμάτων.

Ο Πασόης ισχυρίζεται ότι η ΟΑΚΚΕ πήρε αυτή τη θέση για να προσεγγίσει το Ο.Τ. ενόψει εκλογών (που κανονικά θα γίνονταν μετά από 2,5 χρόνια). Όμως ο δυστυχής δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί κανείς από τους “προστάτες του” στα κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα δε θέλησε να πετύχει την ίδια προσέγγιση και γιατί, κυρίως, ο ίδιος είναι ανίκανος ακόμα και τώρα να υιοθετήσει τον όρο “εθνικά Μακεδόνες”.

Νομίζουμε ότι έχουμε εκθέσει ως εδώ τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της εκλογικής ενότητας της ΟΑΚΚΕ και του Ο.Τ., έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον περιτέτες και γελοίες οι επικλήσεις του Πασόη και του Τίλιου σε συνωμοσίες της ΟΑΚΚΕ με τα ηγετικά στελέχη του Ο.Τ.

Ο ΕΘΝΟΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΩΝ

Όμως η προπαγάνδη συνωμοσιών είναι απαραίτητη στους αντιδραστικούς όταν θέλουν να σπείρουν την καχυποψία μέσα σε ανθρώπους που δεν έχουν την πείρα των ανοιχτών πολιτικών γεγονότων και δεν είναι εξοικειωμένοι με τα πολιτικά φαινόμενα.

Οι αντιδραστικοί, για να χτυπήσουν τους εχθρούς τους, μιλάνε πάντα για συνωμοσίες υποκαθιστώντας τα ανοιχτά πολιτικά στοιχεία, που είναι εύκολα προσιτά στον καθένα, με τα “μυστικά” πολιτικά στοιχεία, που τα ξέρουν μόνο οι ίδιοι.

Η συνωμοτική κατασκευή των Πασόη-Τίλιου είναι η εξής: Στο κέντρο της συνωμοσίας είναι ο Έλληνας Δ. Λιθοξόου, που από απομική φιλοδοξία ή σαν πράχτορας του ελληνικού κεφαλαιου ισιδόρει στο Ουράνιο Τόξο μέσω των μακεδόνων υπονομευτών Βοσκόπουλο - Βασιλειάδη - Παπαδημητρίου, αξιοποιεί

την “περιθωριακή και αλλοπρόσαλλη ελληνική ΟΑΚΚΕ” και το οδηγεί στην καταστροφή.

Αυτή η κατασκευή δεν είναι απλά προϊόν αδυναμίας ανάλυσης που ταιριάζει σε χρεωκοπημένους μικροαστούς. Αυτή η κατασκευή είναι χιτλερικό εθνορατσιστικό τύπου. Γιατί δεν είναι απομονωμένη: Δένεται με την εθνορατσιστική γραμμή του Πασόη, όπως διατυπώνεται ανοιχτά στο εξής απόσπασμα του Πασόη και του Τίλιου, ύστοιχο με την κατασκευή της Αντιεθνικιστικής Συσπείρωσης, όπου τότε συναντήθηκε όλος ο ελληνικός αντιεθνικισμός. Εκεί μέσα τη γραμμή για το Μακεδονικό ως την άκρη, ως την “άμεση και δίχως όρους αναγνώριση της Δημ. της Μακεδονίας”, την τράβηξαν πρωτοπόρα ελάχιστοι άνθρωποι που διαμόρφωσαν ανάμεσά τους από τότε δεσμούς πολιτικής εκτίμησης και φιλίας.

Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, εξυπηρετείται η σοβινιστική ελληνική πολιτική, που απαιτεί τη δέσμευση από τη Δημ. της Μακεδονίας «ότι η αρχαία ιστορική Μακεδονία και οι Αρχαίοι Μακεδόνες αποτελούν δική της κληρονομιά. Πόσοι Μακεδόνες θα το δεχτούν αυτό και τι προβλήματα θα μας δημιουργήσει;»

Αναρωτιέται ο Πασόης για τη θέση περί εθνογένεσης, που «αποκλείει τους Μακεδόνες από την ιστορική Μακεδονία». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πασόης μιλάει για εθνοφυλετισμό. Στο φύλλο 8 της παλιάς Ζόρα δε στήριξε τη θέση του για την καταγωγή των εθνικά Μακεδόνων από την αρχαία Μακεδονία σε κρανιοεγκεφαλικές μετρήσεις; Άλλα και μόνος του ο όρος “εθνοφυλετισμός” που χρησιμοποιεί δεν είναι η πιο ακριβής διατύπωση στα ελληνικά του όρου “εθνορατσισμός”;

Ο Πασόης συμπεριφέρεται σα μακεδόνας Παπαθεμελής. Όπως οι έλληνες Παπαθεμελήδες έστησαν στο εδάφιο και διέσυραν τους έλληνες δημοκράτες για συνωμοσία με το μακεδόνα “εχθρό”, έτσι και οι μακεδόνες Παπαθεμελήδες αρχίζουν να κατηγορούν τους μακεδόνες δημοκράτες για συνωμοσία με τον έλληνα “εχθρό”.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αν μάλιστα τα πιο ξεχωριστά πυρά τα δέχεται ο Λιθοξόου, είναι ακριβώς γιατί πήγε πιο μακριά από τον καθένα σε καταγγελία του σοβινισμού, φτάνοντας να μετατραπεί από μέλος του καταπιεστικού έθνους, σε μαχητή της ελευθερίας του καταπιεστικού έθνους. Αυτό είναι ένα μάθημα διεθνισμού που δε θα του συγχωρέσουν ποτέ όχι μόνο ο ελληνικός, αλλά φαίνεται ούτε και ο μακεδόνικος σοβινισμός. Ας ξέρουν οι Πασόης-Τί-

λιος ότι σ' αυτή τη χώρα κανείς ορκισμένος εχθρός του ελληνικού σοβινισμού δεν εξασφάλισε ούτε δόξα ούτε χρήμα.

Αλλά για να μη μένει τίποτα από τον κουβά με τη λάσπη του Πασόη και του Τίλιου, έχουμε να πόμει σε σχέση με τις επαφές της ΟΑΚΚΕ με τα στελέχη του Ο.Τ. και σε σχέση με τις εκλογές του '96 τα εξής:

Το Λιθοξόου δεν τον γνωρίσαμε το '95. Ο κουτσομπόλης Τίλιος δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ στο μεγάλο καμίνι του Μακεδονικού ανάμεσα στα '92-'93 στο χώρο της Αντιεθνικιστικής Συσπείρωσης, όπου τότε συναντήθηκε όλος ο ελληνικός αντιεθνικισμός. Εκεί μέσα τη γραμμή για το Μακεδονικό ως την άκρη, ως την “άμεση και δίχως όρους αναγνώριση της Δημ. της Μακεδονίας”, την τράβηξαν πρωτοπόρα ελάχιστοι άνθρωποι που διαμόρφωσαν ανάμεσά τους από τότε δεσμούς πολιτικής εκτίμησης και φιλίας.

Τα στελέχη του Ο.Τ. τα γνωρίσαμε σταδιακά όσο οικοδομούνταν το δημοκρατικό κίνημα της εθνικής μειονότητας, και μάλιστα ανεξάρτητα από το Λιθοξόου. Οι σχέσεις μας μαζί τους ήταν πάντα φιλικές, συντροφικές, α

ΤΟ ΠΙΟ ΒΡΟΜΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής αναστάθηκε η απεργία των εργαζομένων στη συγκομιδή των σκουπιδιών.

Της απόφασης αυτής είχε προηγθεί μια σοβαρή πολιτική σύγκρουση μέσα στη Βουλή, η ανάλυση της οποίας παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί αποκαλύπτει ότι τα πιο βρόμικα σκουπίδια της πόλης βρίσκονται μέσα στη Βουλή, και συγκεκριμένα στα έδρανα που κάθονται οι βουλευτές του ψευτοΚΚΕ. Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα.

Υπάρχει εδώ και χρόνια ένας εκβιασμός στη συνείδηση των ανέργων μέσα από τα κόμματα που ελέγχουν τους Δήμους, για τις προσλήψεις σ' αυτά τα άντρα της ρουσφετολογίας. Η μέθοδος είναι απλή: Τους προσλαμβάνουν μέσα από συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και στη συνέχεια προσπαθούν τη μονιμοποίηση.

Το ψευτοΚΚΕ είναι το κόμμα εκείνο που μέσα από τους δήμους που ελέγχει έχει αναδείξει την τακτική αυτή σε επιστήμη. Γιατί το βασικό σ' αυτό δεν είναι απλά, όπως σε άλλα κόμματα, τα πολιτικά οφέλη του ρουσφετού, αλλά η χρησιμοποίηση των εκτάκτων μέσα από τα Δημαρχεία και τα σωματεία που ελέγχει για τις σοσιαλφασιστικές του κινητοποιήσεις.

Αυτή είναι η μια πλευρά του ζητήματος. Η άλλη είναι πως, έστω και μ' αυτό το μοναδικό τρόπο πρόσληψης, υπάρχουν στους Δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι μέσα από το καθεστώς των συμβάσεων βρίσκονται όμηροι στα χέρια του κάθε κόμματος, και μάλιστα σε μια περίοδο έντονης ανεργίας. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν εργάτες που δουλεύουν στη συγκομιδή των σκουπιδιών, μια δουλειά που σε πολλούς ανθρώπους μόνο και το άκουσμά της προκαλεί αποστροφή.

Έχουμε ομήρους, δηλαδή, στο φασισμό του κάθε κόμματος στους δήμους-φέουδα εργάτες που προσφέρουν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο μέσα από μια ιδιαίτερα σκληρή και ανθυγεινή εργασία.

Αυτός ο φασισμός και αυτή η ομηρία πρέπει να σπάσει, και για να γίνει αυτό πρέπει από τη μια να τσακιστεί το καθεστώς των ρουσφετολογικών προσλήψεων με τη μέθοδο των συμβάσεων μια για πάντα και από την άλλη να λυθεί το πρόβλημα της μονιμοποίησης των ήδη υπαρχόντων.

Χωρίς το πρώτο δεν μπορεί καμιά μονιμοποίηση να έχει προσδευτικό χαρακτήρα, ακριβώς γιατί δυναμώνει το καθεστώς ομηρίας και φασισμού πάνω στους εργάτες.

Αυτό θέλει το ψευτοΚΚΕ, κι αυτό φάνηκε περίτρανα μέσα στη

Βουλή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Άλ. Παπαδόπουλος έφερε στη Βουλή τροπολογία που μονιμοποιούσε τους έκτακτους εργαζόμενους στα σκουπίδια, στα νεκροταφεία και στους κήπους, σύμφωνα με το αίτημα της ΕΣΔΚΝΑ και όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από πλήθος τροπολογιών από αρκετούς βουλευτές όλων των κομμάτων.

Στη ψήφιση αυτής της τροπολογίας αντέδρασαν 16 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η Δαμανάκη από το ΣΥΝ, η ΝΔ δήλωσε ότι θα αποχωρήσει και το ψευτοΚΚΕ πως κι αυτό “δυσκολεύεται να παραμείνει στην αίθουσα”.

Και όλα αυτά στο όνομα του αγώνα... ενάντια στο ρουσφέτι!

Αποτέλεσμα ήταν να μην μπει σε ψηφοφορία η τροπολογία και να αποσυρθεί για την επόμενη εβδομάδα.

Γράψαμε στην αρχή πως το ψευτοΚΚΕ είναι το πιο βρόμικο σκουπίδι, γιατί το κόμμα αυτό ήταν “φανατικά” υπέρ της απεργίας και των “δίκαιων αιτημάτων” των εργαζομένων.

Μπροστά όμως στη λύση αυτών των αιτημάτων θυμήθηκε ξαφνικά τον αγώνα ενάντια στο ρουσφέτι!

Η επιφανειακά αντιφατική στάση του ψευτοΚΚΕ έχει μια καταπληκτική πολιτική συνέπεια. Ποια είναι αυτή; **Το μαύρο αντιευρωπαϊκό πολιτικό μέτωπο της ανωμαλίας.**

Στόχος του ο υπουργός Εσωτερικών Άλ. Παπαδόπουλος:

Το ψευτοΚΚΕ χρησιμοποίησε τους εργάτες στη συγκομιδή των σκουπιδιών για να βγάλει μια απεργία με σημαντικό κόστος για την υγεία του λαού, ενάντια του. Όταν η υπόθεση πήγε στη Βουλή, το ψευτοΚΚΕ πούλησε τα αιτήματα των εργατών και συγκρότησε ένα αντι-Παπαδοπούλικο μέτωπο με στόχο το χτύπημα της ευρωπαϊκής τάσης της κυβέρνησης σε δύο επίπεδα: Τόσο πολιτικά με τη μη ψήφιση της τροπολογίας χρησιμοποιώντας την “ανταρσία των 16”, όσο και ελπίζοντας στη συνέχιση της απεργίας.

Η απόφαση της Γ. Συνέλευσης της ΕΣΔΚΝΑ για αναστολή της απεργίας μέχρι τη νέα συνεδρίαση της Βουλής για την ψήφιση της τροπολογίας χάλασε σ' ένα βαθμό τα σχέδια του.

Όμως, από πολιτική άποψη, το ψευτοΚΚΕ έδειξε πως μέσα στη Βουλή η ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης παραμένει δέσμια του ρωσόφιλου μπλοκ της αντιδραστης.

(Επειδή στο θέμα αυτό της μονιμοποίησης των εκτάκτων που εργάζονται στα σκουπίδια σημειώνονται διαρκώς νέες εξελίξεις, το άρθρο μας δεν μπορεί να τις καλύψει. Ανάλυση αυτών των εξελίξεων θα έχουμε σε νέο άρθρο στην επόμενη εφημερίδα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Το ελληνικό κράτος θεωρεί τους υπηκόους του απόγονους των αρχαίων Ελλήνων.
- Το ελληνικό κράτος θεωρεί τους αρχαιοελληνικούς πολιτιστικούς θησαυρούς που διασώθηκαν ως τις μέρες μας κληρονομιά του.
- Το ελληνικό κράτος εκμεταλλεύεται τους αρχαιολογικούς χώρους και τα “αρχαία” που βρίσκονται σήμερα στα ελληνικά μουσεία (όπως κάνει εξάλλου κάθε κράτος), για να γεμίσει τα ταμεία του.
- ‘Ηλιο, Θάλασσα και “αρχαία” έχει το ελληνικό κράτος. ‘Ηλιο, Θάλασσα και “αρχαία” πουλάει στους τουρίστες.
- Τα “αρχαία” θρέφουν την κρατική νομενκλατούρα, τα “αρχαία” θρέφουν και εκαποντάδες χιλιάδες έλληνες υπηκόους, που ζούν από την τουριστική “βιομηχανία”.
- Η επιχείρηση “ελγίνεια” ήταν μια έξυπνη ιδέα της σοβιετικής θεατρίνας -και ελέω Παπανδρέου, υπουργού πολιτισμού- Μερκούρη (κατά κόσμο: Στέλλα).
- Μια ιδέα για εσωτερική κατανάλωση και αύξηση της δημοτικότητάς της.
- Η αρβανίτισα Μερκούρη σκέφτηκε πιας θα γινόταν εξαιρετικά δημοφιλής στους απογόνους των βυζαντινών ορθοδόξων (που θεωρούν εαυτούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων), αν ξεκινούσε καμπάνια για την επιστροφή των αρχαίων μαρμάρων στον τόπο που βρίσκονταν κατά την αρχαιότητα.
- Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το σενάριο, οι ελληνικοί αρχαιολογικοί θησαυροί των ευρωπαϊκών μουσείων έπρεπε να παραδοθούν στο ελληνικό κράτος.
- Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι, έτσι που τέθηκε το ζήτημα, το πρόβλημα δεν ήταν ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο (μια και αυτός είναι γνωστός: ο επισκέπτης του μουσείου), αλλά σε ποιον θα πληρώσει το μάρμαρο.
- Αν βέβαια το ελληνικό κράτος χαρακτήριζε με τον ίδιο αυθαίρετο τρόπο εθνική κληρονομιά που πρέπει να βρίσκεται στα ελληνικά μουσεία τις πάμπολες ιδιωτικές αρχαιολογικές συλλογές που κοσμούν τα αρχοντικά της ελληνικής αστικής τάξης, το πράγμα θα αποκτούσε ενδιαφέρον.
- Άλλα κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο για τους έλληνες πολιτικούς. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ο ίδιος συλλέκτης (διάβαζε: “νόμιμος” κλεπταποδόχος αρχαιοτήτων, βάσει του νόμου 2674 του 1921).
- Ποιων “αρχαίων”, όμως, να διεκδικούσε την “επιστροφή” το ελληνικό κράτος, και από ποιού;
- Η απάντηση ήταν σχετικά εύκολη.
- Η σοσιαλίστρια Μελίνα θα όρθων το ανάστημά της στη νεοφιλελεύθερη Θάτσερ.
- Η μικρή Ελλάς θα τα έβαζε με τη γηραιά Αλβιόνα.
- Συγκεκριμένος δε στόχος ο Έλγιν, που “λεηλάτησε” τον Παρθενώνα.
- Ο “μισητός” στους φιλέλληνες του 19^{ου} αιώνα Έλγιν, που για την πράξη του αυτή ο λόρδος Βυρών έγραφε με οργή:
- *Μα απ' τους ιερόσυλους που το ναό διαγούμησαν του κάστρου/ διώχνοντας την Παλλάδα απ' το στερνό της το βασίλειο/ ο μυσαρότερος ποιος είναι;/ Κοκκίνησε, Καληδονία (Σκοτία), από ντροπή! Είναι παιδί δικό σου!*
- Οι ιερόσυλοι που διαγούμησαν το ναό της Παλλάδας προηγήθηκαν ωστόσο του Έλγιν κατά δώδεκα αιώνες.
- Ήταν οι χριστιανοί παπάδες της Αθήνας του 7^{ου} αιώνα, που φώναξαν τους αρχιτέκτονες Απόλλωνα και Ευλόγιο να καταστρέψουν το ναό των ναών, το αριστούργημα του Ικτίνου, του Καλλικράτη και του Φειδίδα και να τον παραμορφώσουν με τον τρόπο εκείνο που μόνο η χριστιανική βαρβαρότητα ήξερε, μετατρέποντάς τον σε εκκλησία της Παναγίας.
- Και είναι η έκπτωση του Παρθενώνα σε χριστιανική εκκλησία που επέτρεψε στο συνθέτη του Ακάθιστου Ύμνου, πατριάρχη Στέργιο, να γράψει:
- *Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα/ χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα/ χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα.*
- Οι Θωμανοί διάδοχοι του Βυζαντίου και τις αρχαιότητες σεβάστηκαν και τις εκκλησίες. Έφτανε ένας μιναρές για να μετατραπεί στη συνέχεια, η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου σε τέμενος.
- Η μεγάλη καταστροφή τη

Μέσω του "Κοινού Συμβουλίου" Η ΡΩΣΙΑ ΠΑΡΑΛΥΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ

Την Τετάρτη στις 14 του Μάη η Δύση διάβηκε το Ρουβίκωνα στη σχέση της με τη νεοτσαρική Ρωσία. Για πρώτη φορά η Ρωσία αποχθάει δικαιώματα επέμβασης, ουσιαστικά δικαιώματα βέτο στα εσωτερικά του ΝΑΤΟ.

Μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη 24 ωρών ο Σολάνα του ΝΑΤΟ και ο Πριμακόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και ως χθες μεγάλο αφεντικό της KGB (τώρα FSB), υπόγραψαν ένα κοινό ντοκουμέντο που ξαναπροσδιορίζει τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας.

Το ντοκουμέντο έχει τίτλο "Ιδρυτική Πράξη για τις σχέσεις, τη συνεργασία και την αμοιβαία ασφάλεια ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη ρώσικη ομοσπονδία" και θα υπογραφεί στο Παρίσι στις 27 του Μάη από τους αρχηγούς των χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το Γέλτσιν, το τελικό κείμενο είναι αυτό "κατά 98%".

Αυτό το κείμενο περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ανταλλάγματα που δίνει το ΝΑΤΟ στη Ρωσία για να επεκταθεί ανατολικά. Τα ανταλλάγματα αυτά είναι τα εξής:

Πρώτο: Οι χώρες που θα μπουν στο ΝΑΤΟ (χώρες που μπαίνουν ακριβώς επειδή έχουν γευτεί τη ρώσικη κατοχή και είναι διαρκώς υπό ρώσικη απειλή) δε θα έχουν το δικαίωμα να δεχτούν πυρηνικές κεφαλές του ΝΑΤΟ στο έδαφός τους. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι τα ίδια υπό τη διαρκή πυρηνική απειλή της Ρωσίας δίχως να μπορούν από την πλευρά τους να χρησιμοποιήσουν ούτε κατ' ελάχιστο την αποτροπή του "αδύνατου προς τον δυνατό".

Δεύτερο: Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει στο έδαφος αυτών των χωρών ούτε σιλό που θα μπορούσαν να δεχτούν πυρηνικές κεφαλές. Αυτό σημαίνει ότι κι όταν η Ρωσία εμφανίσει το ανοιχτό επιθετικό πυρηνικό της πρόσωπο, το ΝΑΤΟ και οι απειλούμενες χώρες δε θα προλάβουν να αντιδράσουν εγκαθιστώντας έγκαιρα πυρηνικά όπλα αποτροπής.

Τρίτο: Το ΝΑΤΟ υπόσχεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική υποδομή του τέως Συμφώνου της Βαρσοβίας που υπάρχει στις υποψήφιες για επέχταση χώρες. Όμως αυτή είναι η μόνη ουσιαστική στρατιωτική υποδομή που έχει μείνει σ' αυτές τις χώρες μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, υποδομή στην οποία είχαν εισφέρει οι ίδιες και πάνω στην οποία υποτίθεται ότι ασκούν σήμερα την κρατική τους κυριαρχία.

Τέταρτο: Το ΝΑΤΟ δεσμεύεται να επαναδιαπραγματευτεί τη συνθήκη για τη μείωση των συμβατικών όπλων (τη λεγόμενη CFE) στις περιοχές που αφορούν την επέχταση του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να αυξήσει τις συμβατικές της δυνάμεις στα σύνορα με τις υποτίθεται προστατευόμενες από το ΝΑΤΟ χώρες.

Αυτά τα τέσσερα σημεία δείχνουν μόνο πόσο ασήμαντη ή

σως μηδενική θα είναι η νατοϊκή καλύψη γι' αυτές τις χώρες. Από μια άποψη, αυτή η υποτιθέμενη καλύψη θα είναι ένα αξεπέραστο εμπόδιο γι' αυτές να εκσυγχροίσουν με πυρηνικά, συμβατικά ή και άλλα όπλα το αμυντικό τους οπλοστάσιο.

Όμως το χειρότερο δεν είναι η απουσία της ουσιαστικής καλύψης μερικών χωρών απέναντι στη Ρωσία. Το χειρότερο είναι η πολιτικοστρατιωτική διάλυση του ίδιου του ΝΑΤΟ από τους νεοχιτερικούς. Η Νέα Ανατολή είχε προβλέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε ένα άρθρο της για την επέχταση του ΝΑΤΟ το Δεκέμβρη του '93. Τότε γράφαμε:

«Η Ρωσία δε θέλει να μείνει το ΝΑΤΟ στάσιμο σε ικανότητα αναχαίτισης. Η Ρωσία θέλει να διαλύσει το ΝΑΤΟ μεταμορφώνοντάς το σε έναν άνευρο μηχανισμό στιλ ΟΑΣΕ, στον οποίο καμία απόφαση δε θα λαμβάνεται αν δυμφωνεί η ίδια».

Αυτή η μεταμόρφωση πραγματοποιείται μέσα από ένα θεσμοθετημένο, σύμφωνα με τη συμφωνία, νέο όργανο του ΝΑΤΟ που ονομάζεται "Κοινό Συμβούλιο". Στο Κοινό Συμβούλιο συμμετέχουν τα μέλη του ΝΑΤΟ και η Ρωσία. Αυτό το Συμβούλιο, για να έχει σταθερή λειτουργία, διαθέτει και μια σταθερή γραμματεία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το Κοινό Συμβούλιο έχει δύο μόνιμους Προέδρους, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και έναν ανώτατο ρώσο διπλωμάτη!

Με λίγα λόγια, σ' αυτό το όργανο η Ρωσία θα μετράει από μόνη της όσο όλα μαζί τα μέλη του ΝΑΤΟ. Βέβαια, παράλληλα θα λειτουργεί το επίσημο ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ, το ονομαζόμενο Ατλαντικό Συμβούλιο, αλλά, όπως γράφει και η Μοντ στις 16 του Μάη, «η παρουσία των ρώσων διπλωματών μέσα σ' αυτά καθαυτά τα γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες θα μετασχηματίσει βαθύτατα μακροπρόθεσμα τη δυτική οργάνωση». Το ίδιο άρθρο συνεχίζει εκθέτοντας τις νέες τεράστιες δυνατότητες επέμβασης που δίνονται στη Ρωσία μέσα από αυτό το όργανο: «Μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα τους θέση για να παρενοχλούν τους δυτικούς, να μπλοκάρουν τις πρωτοβουλίες τους, να φτιάξουν μια δικιά τους πελατεία μέσα σ' έξω από την Οργάνωση με τα κράτη που θα αισθανθούν ευνουχισμένα ή απειλούμενα από την επιλεχτική επέχταση της ατλαντικής συμμαχίας».

Επειδή πραγματικά αυτά πρόκειται να κανουν οι ρώσοι σοσιαλιμπεριαλιστές, και άλλα ακόμα χειρότερα, ο Γέλτσιν χάρηκε πολύ μ' αυτή τη συμφωνία και δήλωσε ότι, σύμφωνα με το ντοκουμέντο, «οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο με συναίνεση (...) Αν η Ρωσία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε απόφαση, αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δε θα περνάει. Αυτό έχει μια τεράστια σημασία».

Αυτές οι δηλώσεις του Γέλτσιν

που πάγωσαν τους πάντες στη Δύση υποχρέωσαν τον πάντοτε αφοσιωμένο στη Μόσχα Κλίντον να τους καθησυχάσει λέγοντας ότι η Ρωσία «απέκτησε φωνή στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι βέτο».

Απ' όσα γράψαμε παραπάνω, καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του σχετικά με το τι απόχτησε η Ρωσία. Κυρίως όμως θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του από το πού πάει τη Δύση το πολιτικό ρεύμα που έφερε τη Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Αυτό το πολιτικό ρεύμα εκφράζεται από τη νέα γραμμή που ανεβαίνει τελευ-

ταία γρήγορα μέσα στα νατοϊκά επιπτελεία και στην αμερικανική αστική γραμμή σύμφωνα με την οποία ο κύριος εχθρός για την Ευρώπη είναι ο Νότος, όχι δηλαδή η Ρωσία, αλλά η Μέση Ανατολή και η Αφρική, όχι η Ρωσία, αλλά ο Τρίτος Κόσμος. Σύμφωνα με την

Ουάσιγκτον Ποστ, που άρθρο της αναδημοσιεύει η Ελευθεροτυπία στις 21 του Μάη, «οι σχεδιαστές της Συμμαχίας λένε ότι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για μια μελλοντική στρατιωτική σύγκρουση προέρχονται από τις μυριάδες δυνάμεων αστάθειας κατά μήκος της

μένη εκδήλωση δεν την εξέφραζε -ίσως να ήταν το είδος της μουσικής, ίσως και τα ονόματα των δυο καλλιτεχνών» (όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια).

Νομίζουμε όμως πώς το κυριότερο κριτήριο αν η συναυλία ήταν σε προοδευτική ή αντιδραστική κατεύθυνση έχει να κάνει με την εγκατάσταση των S-300 στην Κύπρο. Αν δηλαδή υποθέσουμε πως η κυπριακή κυβέρνηση δέχτηκε τη διεξαγωγή της πραγματικά για χάρη της ελληνοτουρκικής φιλίας και για να δημιουργηθεί ένα κλίμα αλληλοκατανόησης μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων, όπως διατείνεται, τότε η μόνη κίνηση που θα χρειαζόταν για να παγιωθεί ένα τέτοιο κλίμα θα ήταν η ακύρωση της παραγγελίας των S-300. Γιατί τι νόημα έχει από τη μια να ισχυρίζεσαι ότι βλέπεις λύση στον ορίζοντα και, πάντως, κινήσεις προς τη λύση (άσχετα αν θα ευδοθούν ή όχι) και από την άλλη να ναρκοθετείς το κλίμα που υποτίθεται ότι θέλεις να καλλιεργήσεις φέρνοντας στο νησί τους επιθετικούς αυτούς πυραύλους; Και μόνη η ακύρωση της εγκατάστασής τους θα αρκούσε για να καλλιεργήσει πραγματικό κλίμα συνεννόησης και όχι κάλπικο, όπως τώρα.

Στην εγκατάσταση όμως των πυραύλων τους οι Ρώσοι και τα τσιράκια τους βρήκαν έναν απρόσμενο (όχι για μας, πάντως, μια που εδώ και καιρό τα λέμε) σύμμαχο. Στις πρόσφατες συζητήσεις που είχε στην Κρήτη ο υψηλούργος Άμυνας Αποστολάκης με τον αμερικανό ομόλογό του Τζον Λόνταλ, ο τελευταίος του άναψε το πράσινο φως για τους S-300. Γράφει συγκεκριμένα το Βήμα, 11 Μάη: «Βρέθηκαν όμως και σημεία που αναγνωρίζουν απόλυτο δίκιο στην Ελλάδα, όπως οι ασκήσεις στο Αιγαίο και κυρίως η υπόθεση στην Κύπρο. Για πρώτη φορά έδειξαν να κατανοούν την ανάγκη για την εγκατάσταση ρωσικών πυραύλων S-300 στη νησί, αφού αναγνώρισαν ότι πρόκειται για αμυντικό όπλο...» Επιβεβαιώνεται έτσι δραματικά η εκτίμηση της ΟΑΚΚΕ για τον Κλίντον ότι είναι ένας πιστός υπηρέτης των ρώσικων συμφερόντων.

Η ΨΕΥΤΟ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ S-300

συνέχεια από τη σελ. 1

στο Κυπριακό... Η Μόσχα συμφωνεί στη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης, που θα εγκατασταθεί στην Κύπρο

