

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

"Από τη στάχτη του δα
ξαναγεννηθεί το ΚΚΕ"
N. Ζαχαριάδης

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδην και λαοί ενωθείτε!



ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ-ΦΑΞ: 5232553 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ 1998 ΑΡ. ΦΥΛ. 299 ΔΡΧ. 200

Επίσκεψη Πριμακόφ Συνέντευξη Ματβιένκο στην "Επ. Ωρα"

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Την ώρα που το ρωσόφιλο τμήμα της ΝΔ με επικεφαλής τον μικρό Καραμανλή διασπάει αυτό το κόμμα, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ σπαράσσεται ακόμα βαθύτερα από την ίδια αντίθεση και κυρίως την ώρα που η ρώσικη ιμπεριαλιστική στρατηγική σημειώνει μια πεπλώρια διπλωματική νίκη, ο ρώσος υπουργός των εξωτερικών Πριμακόφ, βρίσκεται στην Αθήνα.

Στη γενική ταχτική της Ρωσίας είναι ώσπου να βάλει για τα καλά το ποδάρι της σ' ένα μέρος να μην κάνει πολύ θόρυβο. Η ρώσικη διπλωματία περπατάει με τα βήματα της γάτας και τρεπλαίνεται για το σκοτάδι. Όταν όμως χρειάζεται να προχωρήσει δεν την νοιάζει ούτε το φως, ούτε ο θόρυβος.

Και τώρα της χρειάζεται να προχωρήσει.

Κατ' αρχήν πρέπει να σταθεροποιήσει τα κέρδη της στην Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να δώσει κουράγιο στους έλληνες σοβινιστές αλλά και εμπιστοσύνη για το ότι είναι αποφασισμένη να εγκαταστήσει τους S-300 στη Κύπρο. Αυτό της είναι ακόμα απαραίτητο τώρα που εκλέχτηκε ο Κληριδής στην Κύπρο και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δεχτεί αυτός μια ειρηνική λύση στο νησί, ειρήνη που θα κάνει αχρείαστους τους πυραύλους. Ασφαλώς ο φιλορώσος Πάγκαλος και ο επίσης φιλορώσος Τσοχα-

τζόπουλος και όλο το σκυλολοϊ, ΣΥΝ, ψευτοΚΚΕ, Καραμανλής καλώς θα φροντίσουν να καταδικάσουν και να εμποδίσουν κάθε τέτοια λύση σαν αμερικάνικη. Ενοείται ότι ταυτόχρονα θα εμποδίσουν και κάθε κίνηση που μπορεί να φέρει στ' αλήθεια πιο κοντά την Ελλάδα με την Τουρκία στο Αιγαίο και κυρίως τη ν Τουρκία με την Ευρώπη. Κάτι φωνούντες εξ αρέων, αυτό στα χέρια των ρωσικών μπεριαλισμού, έχει αστοχεύσει άφθαστο εργαλείο οικονομικού πολιτικής εξ αρέων.

Στην κυβέρνηση για άρση του ελληνικού βέτο στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Τουρκίας και για συζήτηση των πέντε σημείων Τζεμ πρέπει επίσης να σταματήσουν.

Υστερα η "ορθόδοξη" υπερδύ-

ναμη πρέπει να ζεστάνει τα τοσιράκια της στην Ελλάδα και να τα εμψυχώσει για να προχωρήσουν στην εκκαθάριση των ευρωπαιόφιλων και δημοκρατικών τμημάτων της αστικής τάξης και να επιταχύνουν το δρόμο τους προς την εξουσία. Ιδιαίτερα τα πρόσφατα ραπίσματα στο μεγάλο πράχτορα Λαλιώτη δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα. Η αποθρασυμμένη ευρωπαϊκή πτέρυγα Σημίτη - Τσου-

κάτου, που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνήσει στ' αλήθεια δίχως τους φιλορώσους που την έφεραν στην εξουσία, πρέπει να συνετίστει.

Ιδιαίτερα πρέπει να ταχτοποιηθεί εκείνη η Β. Παπανδρέου που αρνείται να δεχτεί τους άθλιους οικονομικούς όρους που επιβάλλει η Γκάσπρομ στο φυσικό αέριο και που απειλεί κι όλας με εφερδικές προμήθειες φυσικού αερί-

ου από άλλες χώρες.

Κυρίως όμως είναι ώρα να ενταχθεί για τα καλά η Ελλάδα στη ρώσικη διεθνή στρατηγική. Αυτή τώρα διαχωρίζεται για πρώτη φορά μετά το υποτιθέμενο τέλος του ψυχρού πολέμου από την αμερικανική στο ζήτημα του Ιράκ.

Με αυτή την έννοια μπορεί κα- συνέχεια στη σελ. 9

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Ρωσία βάζει τους S-300 αλλά δεν παίρνει το νησί

Λύσσαξαν οι ρωσόφιλοι στην Κύπρο με το πέρασμα των ενδιάμεσων μικρών συνδυασμών στο πλευρό του Κληριδή (ΔΗΣΥ) στο β' γύρο των προεδρικών εκλογών. Αυτό το πέρασμα ήταν που οδήγησε στην ήττα τον υπουργό του ΑΚΕΛ (και του ΔΗΚΟ), Ιακώβου. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την προεδρία, το ΑΚΕΛ, που εμφανίζόταν ως τα τώρα σαν κόμμα της δήθεν δημοκρατικής μετριοπάθειας, χρειάστηκε στα ενδιάμεσα ανάμεσα στον α' και β' γύρο να πετάξει τη μάσκα του. Μέσα από τον ραδιοφωνικό του σταθμό "Άστρα" επιδόθηκε σε μια πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα των τελευταίων χρόνων εκστρατεία απειλών και ύβρεων ενάντια στον Βασιλείου, που αποφάσισε να στηρίξει τον Κληριδή στο β' γύρο.

Βαθύτερος στόχος αυτής της εκστρατείας ήταν να τρομοκρατηθεί και ιδεολογικά και φυσικά το στρατόπεδο του Λυσσαρίδη (ΕΔΕΚ) και να μην τολμήσει, είτε ο ίδιος ο αρ-

ΑΚΕΛ (S-300, αυξανόμενος ρόλος της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή) στράφηκαν προς το ΑΚΕΛ.

Έτσι η ήττα του ΑΚΕΛ γίνεται βαθύτερη γιατί συνετρίβη η συγκεκριμένη πολιτική δύναμη που επεδίωξε συμμαχία μαζί του.

Βέβαια ο λόγος της ήτας του ΑΚΕΛ πρέπει να αναζητηθεί στο γιατί ο κυπριακός πληθυσμός κινήθηκε και πάλι προς τον Κληριδή. Η αλλιώς τι σημαίνει πολιτικά η δυσπιστία του πληθυσμού προς το ΑΚΕΛ, πέρα από τις αθλιότητες του ίδιου και τους οππορτουνισμούς των συμμάχων του;

Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα έχει σημασία γιατί σε μια πρώτη ανάγνωση το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο εθνοτήτων καθώς και το αντιφαστικό (αντι-Σαμψών, αντι-Ιωαννιδικό) κόμμα. Αντίστοιχα κάτω από την ίδια σκοπιά το ΔΗΣΥ είναι ο συνέχεια στη σελ. 5

