

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

“Από τη στάχτη του δα
ξαναγεννηθεί το ΚΚΕ”
N. Ζαχαριάδης

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδην και λαοί ενωθείτε!



ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ.-ΦΑΞ 5232553 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ 1999 ΑΡ. ΦΥΛ. 323 ΔΡΧ. 200

ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ

ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ

- ✓ Επίθεση στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
- ✓ ΡΚΚ, ΨευτοΚΚΕ, ΣΥΝ σε διατεταγμένη υπηρεσία

Αυτό που δεν μπόρεσαν οι σοσιαλφασίστες να πετύχουν με τα ταξικά τους κινήματα ολόκληρων χρόνων (ΟΛΜΕ, Παττάκιδες, μαθητές, γιατροί) το πέτυχαν μέσα από μια στημένη “εθνική” κρίση μέσα σε πίνγες μέρες. Το ΡΚΚ και οι φίλοι του έριξαν σε χρόνο σεισμού τρεις υπουργούς, εκ των οποίων οι δύο πρώτης γραμμής, και αδυνάτισαν για πάντα το κύρος της τελευταίας φιλοευρωπαϊκής τάσης της αστικής τάξης με κρατική εξουσία, της τάσης του Σημίτη.

Το χτύπημα Οτσαλάν δεν δόθηκε τυχαία αυτή την στιγμή. Δόθηκε ακριβώς επειδή αυτή τη στιγ-

μεσαίωνα στο εσωτερικό επίπεδο. Η τελευταία- τρίτη- κατά σειρά ήττα της συντεχνίας της ΟΛΜΕ, μέσα σε δυο χρόνια, θα μπορούσε προγματικά να δώσει μια μεγάλη περίοδο πολιτικής σταθερότητας στις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Η απεργία των καθηγητών στα τέλη του '97, η μάχη της επετηρίδας το'98, και η μάχη, η πιο δύσκολη, μέσω των μαθητών, ενάντια στο Ν. 2525 το '99, κατέληξαν σε ισάριθμες ήττες της ΟΑΚΚΕ με την τελευταία να έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Ο λαός μας έχει πια μάθει και μισήσει τις εσωτερικές εκδηλώσεις του σοσιαλφασισμού ύστερα από δεκαετίες σκληρής πείρας. Έχει μισήσει τις απεργίες των συντεχνιών του δημόσιου και των ΔΕΚΟ, έχει μισήσει τις μέθοδες ομηρίας του πληθυσμού (αποκλεισμοί δρόμων), και έχει σε μεγάλο βαθμό καταλάβει τον αντιδραστικό χαρακτήρα των αιτημάτων των “αγώνων” του ψευτοΚΚΕ. Η πρόσφατη παταγώδης αποτυχία των μπλόκων του Μπούτα στη Λάρισα υπογραμμίζουν τη χρεοκοπία αυτού του είδους επιχειρήσεων για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών μέσα στις κυβερνήσεις και στο κράτος.

Όμως ο λαός αυτός δεν μπορεί να αποφύγει εύκολα τον δολοφονικό εναγκαλισμό του σοσιαλφασισμού στο μοναδικό επίπεδο στο οποίο δεν τον βοηθάει η ίδια του η άμεση εμπειρία στο επίπεδο δηλαδή των διεθνών σχέσεων και πιο ειδικά στο επίπεδο των σχέσεων με την Τουρκία. Η στρατηγική ισχύς του σοσιαλφασισμού και τα πιο πλατιά πολιτικά του

μέτωπα στήνονται πάνω στη μεγάλη εθνική αρρώστια, στον υστερικό αντιτουρκισμό και την τουρκοφοβία, που ο πράχτορας της Ρωσίας Α. Παπανδρέου μεθοδικά παρόχυνε.

Πάνω σ' αυτό το μοναδικά ευνοϊκό για αυτόν έδαφος, έδωσε λοιπόν ο σοσιαλφασισμός το χτύπημά του σε μια φιλοευρωπαϊκή τάση που νόμισε και για μια στιγμή πίστεψε πως μπορούσε να κυβερνήσει μόνη της. Μόνη της, σήμαινε χωρίς τον Λαλιώτη, χωρίς τον Τσοχατζόπουλο και σε μετωπική σύγκρουση με τα τρία μικρά ρώσικα τέρατα, το ψευτοΚΚΕ, τον ΣΥΝ, και με το ΔΗΚΚΙ που οι δύο προηγούμενοι πατρονάρουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το χτύπημα που δόθηκε στο Λαλιώτη από τον Βενιζέλο όταν ξαφνικά πριν λίγες μέρες αφαίρεσε από τα χέρια του πρώτου τα έργα της Ολυμπιάδας, καθώς και την ηγεμονία του πάνω στην επιτροπή του 2004 στο ζήτημα της χωροθέτησης των σταδίων.

ΤΟ ΡΚΚ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Η υπόθεση Οτσαλάν ήρθε για να βγάλει με τον πιο ωρό τρόπο από τις αυταπάτες τους, τους εκσυγχρονιστές. Το χτύπημα αυτό οργανώθηκε απ' ευθείας από την πηγή όλων των ανωμαλιών και όλων των προβοκατσιών που εκτελούνται στη χώρα μας. Από τη Ρωσία.

Εκείνο το οποίο ακόμα, δεν έχει σχολιάσει κανείς από τους ημιπληγικούς αστούς πολιτικούς α-

ναλυτές, είναι το γεγονός ότι το αεροπλάνο που έφερε τον Οτσαλάν στην Ελλάδα στις 29 του Γενναρίου ήρθε από τη Ρωσία. Ίσα που ακούστηκε από τον Παπαδόπουλο, πάνω στην παραίτησή του, ότι για να επιτραπεί η προσγείωση του αεροπλάνου οι μεταφορείς του Οτσαλάν επικαλέστηκαν την παρουσία σε αυτό ενός ρώσου υφυπουργού.

Ο Οτσαλάν και το ΡΚΚ είναι όργανα της ρώσικης πολιτικής από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής τους. Η πολιτική, στρατιωτική και η διπλωματική τους κάλυψη γίνεται από την πρώτη στιγμή από αυτή την υπερδύναμη. Η ισχυρή και ασφαλής μακρόχρονη βάση του ΡΚΚ στη Συρία είναι εκείνη που του επέτρεψε να αναπτυχθεί στρατιωτικά και να συντρίψει ουσιαστικά κάθε αντίθετη πολιτική φράξια των Κούρδων της Τουρκίας, ενώ οι δεσμοί του με τα σκληρά φιλορώσικα κόμματα της Ευρώπης επέτρεψαν σ' αυτή τη βαθιά φασιστική ομάδα που δολοφονούσε τους διαφωνούντες κάθε είδους, να εμφανίζεται σαν προοδευτικό εθνικο-απελευθερωτικό κίνημα και σαν γνήσιος εκπρόσωπος των Κούρδων της Τουρκίας.

Η άφιξη του Οτσαλάν στην Ελλάδα και η απαίτησή του για άσυλο εδώ ισοδυναμούσε με τον θανάτισμο τραυματισμό της κυβέρνησης Σημίτη. Ο Οτσαλάν δεν στάλθηκε από τα αφεντικά του για να βρει κάποια δίοδο διαφυγής δήθεν από την Τουρκία, αλλά στάλθηκε

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ

Υπάρχει μια παράγραφος από ένα άρθρο του Ριζοσπάστη την Παρασκευή 19 Φλεβάρη που από μόνο του δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τον πολιτικό χαρακτήρα του κυβερνητικού ανασχηματισμού. Το απόσπασμα αυτό λεει :

“Αν κάτι προκάλεσε εντύπωση στη χθεσινή απολογία του Αλ. Παπαδόπουλου δεν ήταν μόνο του δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τον πολιτικό χαρακτήρα του κυβερνητικού ανασχηματισμού. Άλλα οι βαθύτατα αντιδραστικές απόψεις και προτάσεις που έκανε κατά την διάρκεια του χειρισμού της υπόθεσης...”.

Αυτές τις “προτάσεις” που ο Ριζοσπάστης χαρακτηρίζει “βαθύτατα αντιδραστικές”, είναι αυτές που έκφραζαν στη συγκεκριμένη στιγμή την αστική δημοκρατική συνέπεια στην υπόθεση Οτσαλάν και που με τον ανασχηματισμό χτύπησε στο πρόσωπο του Παπαδόπουλου ο Σημίτης. Και όχι μόνο αυτό. Ο Παπαδόπουλος σαν υπουργός Εσωτερικών, έκφραζε την ίδια συνέπεια σε μια προσπάθεια χτυπήματος της κρατικής γραφειοκρατίας μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, φέρνοντας τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αξιοποίηση του παραστισμού και της συντεχνιακής αντίληψης της δημοσιοϋπαλληλίας από τον σοσιαλφασισμό.

συνέχεια στη σελ. 3

ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ

συνέχεια από τη σελ. 1

σαν μια ζωντανή βόμβα για να σύρει οριστικά την Ελλάδα στη ρώσικη τροχιά και να ματαιώσει κάθε ουσιαστική απόπειρα φιλοευρωπαϊκής και δημοκρατικής πορείας αυτής της χώρας.

Είναι αλήθεια ότι ο αρχικός ρώσικος σχεδιασμός για τον Οτσαλάν ήταν πολύ πιο φιλαδόξος. Δεν αναφερόμαστε εδώ στο ιδρυτικό σχέδιο που οδήγησε στη δημιουργία του ΡΚΚ, δηλαδή στο να διαμελιστεί η Τουρκία. Σε αυτό το επίπεδο το ΡΚΚ απέτυχε. Το ΡΚΚ απομονώθηκε πολιτικά στους τούρκικους και κούρδικους πληθυσμούς της Ν.Α Τουρκίας και ύστερα τσακίστηκε στρατιωτικά γιατί στο μεταξύ είχε εξασφαλίσει και το μίσος του αληθινού κέντρου του κούρδικου εθνικισμού που είναι το ιρακινό Κουρδιστάν. Το ΡΚΚ δεν συντρίψτηκε ούτε από τις τούρκικες απειλές στη Συρία, ούτε από τις αμερικανικές πιέσεις στους ιρακινούς Κούρδους, συντρίψτηκε γιατί απομονώθηκε μέσα στους λαούς και στους πληθυσμούς, στους οποίους έπρεπε θεωρητικά να βρει την πιο πλατιά υποστήριξη.

Όταν μιλάμε λοιπόν εδώ για “αρχικό ρώσικο σχεδιασμό” αναφερόμαστε στην προσπάθεια της Ρωσίας να εγκαταστήσει τον Οτσαλάν (αφού νικήθηκε στρατιωτικά), στο έδαφος της Ενωμένης Ευρώπης με επίσημο τρόπο και, μέσα από αυτή την επίσημη εγκατάσταση, να πετύχει να στρέψει την Εν. Ευρώπη ενάντια στην Τουρκία, δηλαδή να την απομονώσει από τις ενεργειακές πηγές της Μ. Ανατολής και της κεντρικής Ασίας.. Η Τουρκία είναι η πολιτικο-στρατιωτική και οικονομική γέφυρα προς αυτές τις πηγές. Ρήξη με την Τουρκία σημαίνει θάνατος για την Ευρώπη, η καλύτερα υποταγή στη Ρωσία.

Η απόπειρα για την δημιουργία αυτής της στρατηγικής ρήξης έγινε με την αποστολή του Οτσαλάν στον πιο αδύνατο κρίκο από τις ισχυρές χώρες της Ε. Ευρώπης, την Ιταλία. Όπως και τώρα με την Ελλάδα έτσι και τότε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο από τη Ρωσία κουβάλησε τον Οτσαλάν στην Ιταλία. Η αποστολή στηρίχθηκε πολιτικά στο γεγονός ότι το ρωσόφιλο σοσιαλφασιστικό κόμμα στην Ιταλία, η “Κομμουνιστική Επανίδρυση”, μόλις είχε έρθει στην εξουσία - μέσω ενός δήθεν πιο μαλακού σκέλους της, ενώ και το άλλο σκέλος της, το πιο σκληρό, υποστήριξε ακόμα πιο φανατικά το άσυλο στον Οτσαλάν και τη διεθνοποίηση του κουρδικού.

Αυτή η επιχείρηση απέτυχε παταγωδώς για έναν βασικό λόγο: ο ιταλικός λαός δεν συμπαθούσε το ΡΚΚ, όπως κάθε ενημερωμένος δημοκρατικός λαός που δεν έχει αντιτούρκικες ψυχώσεις. Το ΡΚΚ δεν μπορεί πουθενά στη δυτική Ευρώπη να προκαλέσει πλατιά κίνημα δημοκρατικής συμπαράστασης από τον ντόπιο πληθυσμό. Αυτό φάνηκε και τώρα, με την σύλληψη του Οτσαλάν. Οι Κούρδοι καταληψίες των πρεσβειών έμειναν μόνοι τους από την αρχή ως το τέλος της επιχείρησης. Πουθενά στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Ελλάδα, δεν βγήκαν άνθρωποι στους δρόμους να τους συμπαρασταθούν.

Οι λαοί της Ευρώπης ξέρουν ότι το τούρκικο καθεστώς καταπίει τους Κούρδους και ξέρει και το σκληρό τρόπο και τις φασιστικές μέθοδες με τις οποίες αντιμετωπίζει τους δημοκράτες, όταν αυτοί ξεπεράσουν κάποια όρια αμφισβήτησης. Όμως αυτή η αντίθεση δεν μετατράπηκε ποτέ σε ενεργητική συμπάθεια στο ΡΚΚ.

Αφού ο Οτσαλάν απέτυχε στην Ιταλία, μεταφέρθηκε ξανά στη Ρωσία για “επόμε-

νη χρήση”. Ο Οτσαλάν είχε δικαίωμα να καθίσει στην Ιταλία ως την εκδίκαση της αιτησης ασύλου του, η οποία ακόμα δεν είχε γίνει. Δεν έμπαινε δηλαδή κανένα ζήτημα ασφαλείας για αυτόν, ούτε καν ζήτημα να αποφύγει την νόμιμη πολιτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Έμπαινε όμως ζήτημα να χρησιμοποιηθεί ξανά το ταχύτερο δυνατό σε μια νέα πολιτική αποστολή.

Αυτή ήταν η αποστολή στην Ελλάδα.

Η ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Η Ρωσία, πιστεύουμε, δεν ήθελε να στείλει τον Οτσαλάν στην Ελλάδα πριν κλείσει η κρίση των σχολείων που συγκλόνισε κυριολεκτικά την κυβέρνηση Σημίτη. Η Ρωσία θέλει νίκες των καθαυτό πρακτόρων της, δηλαδή νίκες εσωτερικές σε μέτωπα που την ηγεμονία τους να την έχει απόλυτα το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ, δηλαδή τα “κινήματα”. Η Ρωσία αποφέρει μάχες στις οποίες αναθαρρεί ο ελληνικός σοβινισμός και κινδυνεύει να κατακτήσει πηγεμονική θέση στην πολιτική σκηνή. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον αντιτουρκισμό, αλλά πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δυναμώσει πολύ ο σοβινισμός και να χαλάσει τις σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ, ή ακόμα Ρωσίας - Τουρκίας οι οποίες αποτελούν την άλλη όψη, την τακτική όψη της ρώσικης στρατηγικής του αντιαμερικανισμού και του αντιτουρκισμού.

Μετά λοιπόν τη μεγάλη πολιτική ήττα του σοσιαλφασισμού στο εσωτερικό μέτωπο ήρθε η στιγμή της μεγάλης “εθνικής” προβοκάτσιας, και μπήκαν σε εφαρμογή τα μεγάλα μέσα, δηλαδή τα δοκιμασμένα αλάνθαστα και δραστικά φάρμακα για κάθε επικίνδυνη απόκλιση της ελληνικής πολιτικής προς την Ευρώπη.

Η εγκατάσταση του Οτσαλάν στην Ελλάδα δεν είχε τον ίδιο στόχο με την εγκατάσταση του στην Ιταλία. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε σχέση με το ΡΚΚ σαν τυπικό ευρωπαϊκό έδαφος. Η εγκατάσταση του Οτσαλάν στην Ελλάδα δεν θα προκαλούσε σύγκρουση En. Ευρώπης - Τουρκίας, όπως εκείνη στην Ιταλία, αλλά σύγκρουση Ελλάδας - En. Ευρώπης, ή καλύτερα Ελλάδας - Δύσης γενικά, καθώς και παροξυσμό της αντίθεσης Ελλάδας - Τουρκίας. Αυτές οι αντιθέσεις θα ήταν σε θέση να διαλύσουν από μόνες τους την πολιτική Σημίτη και να φέρουν σε αντίφαση μέχρι γελοιότητας την οικονομική σύγκλιση με την πολιτική απόκλιση από την Ευρώπη.

Αυτή η αλήθεια ήταν τόσο παταγώδης που δεν υπήρχε περίπτωση να μην την αναγνωρίσει η κυβέρνηση Σημίτη, η οποία λειτούργησε ενστικτώδικα: Προσπάθησε να βγάλει από πάνω της τον Οτσαλάν.

Αλλά ο Οτσαλάν είχε έρθει σαν βόμβα βεντούζα. Για τη Ρωσία ήταν βασικά καμπύλο χαρτί. Η δουλειά του ήταν να κολλήσει πάνω στην κυβέρνηση Σημίτη και να την ανατινάξει. Η κυβέρνηση προσπάθησε να διώξει τον Οτσαλάν δίχως να συγκρουστεί μαζί του. Αν συγκρουόταν μαζί του, ο σοβινισμός και οι ρωσόφιλοι που τον προστατεύουν, θα προκαλούσαν πλατειά σοβινιστική εξέγερση. Έτσι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να φυλακίσει τον Οτσαλάν γιατί τότε θα είχαμε την Ελλάδα να κάνει σε βάρος του Οτσαλάν, αυτό που δεν μπορούσε να του κάνει η Τουρκία. Αν πάλι ο Οτσαλάν φυλακίζοταν εικονικά, δηλαδή λειτουργούσε πολιτικά και νόμιμα, τότε η κυβέρνηση δεν θα γλίτωνε τη δυτική κατακραυγή και την τούρκικη πίεση. Με αυτή την έννοια η πρόταση του Παπαδόπουλου για σύλληψη

του Οτσαλάν ήταν επίσης μια πολιτική φούσκα, όπως και η πρόταση του ελεεινού Γιωργάκη να ενημερωθεί και να πάρει θέση η Ευρώπη. Μα η Ευρώπη είχε πάρει θέση ήδη ρίχνοντας μια μεγαλόπρεπη κλωτσιά στον Οτσαλάν.

Έτσι αυτή η αδύναμη ευρωπαϊφίλη φράξια της κυβέρνησης που ήθελε να τα έχει καλά και με τον πανίσχυρο στο ΠΑΣΟΚ και την κοινωνία σοβινισμό από ανάγκη αλλά και να τα έχει καλά με τη Δύση από πεποιθηση, κατέφυγε, για να λύσει τις πραγματικά αξεπέραστες αντιθέσεις της εξουσίας της, στον τυχοδιωκτισμό και την αδέξια συνομωσία.

Έτσι έδιωξε τον Οτσαλάν από το γεωγραφικό ελληνικό έδαφος αλλά τον κράτησε στο ελληνικό νομικό έδαφος. Έπαψε η ίδια να φαίνεται παράνομη, αλλά παράνομα τον μετέφερε σε ένα ξένο κράτος. Φέρθηκε αερό παρέναντι στην Ευρώπη, αλλά ποδοπάτησε την κυριαρχία μιας φτωχής αφρικανικής χώρας.

Το κυριότερο όμως είναι ότι χρεώθηκε η ίδια τον Οτσαλάν σε ένα μέρος της γης που ήταν πολύ μακριά για να έχει η ίδια οποιαδήποτε πραγματική ισχύ. Βρέθηκε δηλαδή αγκαλιά με έναν άνθρωπο τον οποίο έλεγχε η ρώσικη υπερδύναμη σε ένα έδαφος όπου μόνο υπερδυνάμεις μπορούν να έχουν πληροφορίες και αληθινή εξουσία. Το ψάρι δηλαδή είχε καταπεί το ρώσικο δόλωμα μέχρι το έντερο. Η KGB δεν θα μπορούσε να έχει φανταστεί κάτι καλύτερο. Δεν έμενε παρά να παραδοθεί ο Οτσαλάν στους Αμερικανούς και από τους Αμερικανούς στους Τούρκους, για να εκτελεστεί μέσα σε λίγα λεπτά όλη αυτή η ταλαιπωρημένη φράξια που νόμισε πως είχε την εξουσία στην Αθήνα χρεωμένη με την κατηγορία ότι παρέδωσε τον Οτσαλάν στους Αμερικανούς και τους Τούρκους.

Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά πραγματικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο Οτσαλάν παραδόθηκε στους Τούρκους. Το μόνο που ξέρουμε με σιγουρία είναι ότι η παράδοση έγινε από μια φράξια της κενυάτικης κυβέρνησης που έλεγχε το υπουργείο το αρμόδιο για την μετανάστευση. Επίσης οι Αμερικανοί ουσιαστικά παραδέχονται ότι είχαν έμμεση ανάμειξη στη σύλληψη.

Τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν αποδεικνύουν βέβαια άμ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ

συνέχεια από τη σελ. 2

νοδεία του Οτσαλάν στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, δηλαδή της Κένυας.

Η υπερ-αστραπιά κατάληψη των ελληνικών πρεσβειών είχε μόνο ένα στόχο: να ρίξει ταχύτατα σε διεθνές επίπεδο, ώστε να συγκλονίσει βαθιά την Ελλάδα, τη θέση ότι ο Οτσαλάν παραδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στην Τουρκία. Οι καταλήψεις δεν είχαν κανένα άλλο πρακτικό στόχο τη στιγμή που έγιναν από το να κλείσουν με σιγουριά στην ελληνική κοινή γνώμη σαν προφανή τη θέση ότι οι Σημίτης - Πάγκαλος πουλήσαν τον αντιτούρκο "ήρωα" Οτσαλάν στην Τουρκία.

Τη γραμμή της "προδοσίας" την ετοίμασε ο Οτσαλάν τις προηγούμενες μέρες με την αίτηση του για πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα (αίτηση που δεν έχει πρακτικό νόημα αφού ήδη είχε υποβληθεί τέτοια αίτηση στην Ιταλία και ενώ η Σένγκεν αναθέτει την εξέταση κάθε νέας αίτησης ασύλου σε μια χώρα στην χώρα όπου πρώτα έγινε μια τέτοια αίτηση), την ετοίμαζαν οι διαμαρτυρίες των Κούρδων της Αθήνας έξω από τη Βουλή, ενώ η επίμονη αρθρογραφία του "Ρίζοσπάστη" στο ζήτημα Οτσαλάν έδειχνε ότι το επίσημο ρώσικο πρακτορείο ετοίμαζε το έδαφος στα μέλη και τους οπαδούς του για τη μεγάλη επίθεση κατά των "προδοτών". Είναι χαρακτηριστικό ότι το ψευτοΚΚΕ ήταν το πρώτο κόμμα που έριξε τη γραμμή του "πουλήματος" του Οτσαλάν από την κυβέρνηση στους Τούρκους.

Πέρα όμως από αυτά τα στοιχεία, που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου για την συντριβή των ευρωπαϊκών τάσεων της κρατικής εξουσίας μέσα από μια γιγαντιαίων διαστάσεων προβοκάτσια, είναι και στην ίδια την κοινή πολιτική λογική που δεν αντέχει η κεντρική θέση του μετώπου σοσιαλφασιστών και σοβινιστών ότι ο Οτσαλάν παραδόθηκε στους Τούρκους από τους Σημίτη - Πάγκαλο.

Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ "ΠΟΥΛΗΜΑ" ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Οι Σημίτης - Πάγκαλος δεν είχαν κανένα λόγο να προχωρήσουν σε μια πράξη πολιτικής αυτοκτονίας, όπως θα ήταν η παράδοση του Οτσαλάν στους Τούρκους. Εδώ δεν άντεχαν να τον διώξουν από την Ελλάδα και έπρεπε ουσιαστικά να τον υιοθετήσουν για να μην εξαγριώσουν το σοβινισμό, και θα άντεχαν στ' αλήθεια μια επιχείρηση σαν κι αυτή της Κένυας, όπου από την ελληνική πρεσβεία ο Οτσαλάν, θα βρισκόταν μέσα σε ένα τούρκικο αεροπλάνο;

Αυτά τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν παρατηρήσει ότι εδώ και χρόνια οι Σημίτης - Πάγκαλος κάνουν στην εξωτερική πολιτική μια δουλειά: να οξύνουν τις σχέσεις της χώρας μας και κυρίως της Ευ-

ρώπης με την Τουρκία, αλλά και τη Δύση γενικότερα, για να εξασφαλίσουν τη δικιά τους παραμονή στην εξουσία. Δίκαια καμαρώνουν πως αυτοί εμποδίζουν την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη, οπότε και τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, και πως αυτοί εξασφαλίζουν την είσοδο της Κύπρου στην Εν. Ευρώπη με τρόπο που να οξύνει παραπέρα τις ευρωτουρκικές σχέσεις, και να διαιωνίζεται το αδιέξοδο στο ίδιο το Κυπριακό. Δίκαια επίσης ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κάνει ούτε ένα πόντο υποχώρησης στο Αιγαίο, όπου τα πάντα οποτελούν αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά δικαιώματα.

Η τραγωδία των Σημίτη-Πάγκαλου βρίσκεται στο ότι αυτοί έπαιξαν με συνέπεια στην εξωτερική πολιτική το αντιτούρκικο παιχνίδι. Παντού, σε όλα τα σημεία βαλκανικής έντασης, αυτοί πήραν τελικά την κακή θέση, και παντού υπήρξαν τελικά υπήκοοι της ρώσικης διπλωματίας. Πως λοιπόν αυτοί θα τολμούσαν ξαφνικά να κάνουν μια τόσο ακραία κίνηση αντίθετη με όλη τους την πολιτική δίνοντας τον "φιλέλληνο" και "τουρκοφάγο αγωνιστή" Οτσαλάν στο μεγάλο Σατανά;

Κι όμως αυτό το παραμύθι το πίστεψε όλη η Ελλάδα σε χρόνο μηδέν. Όλα τα κανάλια και ο τύπος, όλοι οι δημοσιογραφίσκοι, όλοι οι άρρωστοι σοβινιστές και κνίτες, πίστεψαν στο λεπτό το PKK και τα πιο ασήμαντα ως χθες και απίθανα ανθρωπάκια, τους συνοδούς του Οτσαλάν, τους δικηγόρους και τους κυπατζήδες, και διαδήλωσαν παντού με πάθος την "προφανή" θέση ότι η Ελλάδα για μια ακόμα φορά πουλήθηκε, δηλαδή ταπεινώθηκε. Από ποιους; Μα βέβαια από τους δυτικόφιλους. Αυτοί ξεπουλάνε την Ελλάδα και ειδικά οι ευρωπαϊκοί που είναι τώρα στην εξουσία. Πατριώτες σίγουροι είναι μόνο οι τουρκοφάγοι, οι αντιΕΟΚ και οι αντιΝΑΤΟ, όπως και οι αντικαπιταλιστές μιας και το κεφάλαιο είναι πάντα πουλημένο στους ξένους και τους Εβραίους.

Χάρη σ' αυτή την συντριπτικά κυρίαρχη θέση οι αληθινοί πράκτορες της ανερχόμενης και κρυμμένης υπερδύναμης, οι βδέλλες του πιο ληστρικού κεφάλαιου, εκείνου της μίζας, της καταβρόχισης των επιδοτήσεων και της "απ' ευθείας ανάθεσης", οι άνθρωποι του πολέμου και της εκκλησίας, όλο το μαύρο μέτωπο της αληθινής εθνοπροδοσίας, έχει εξασφαλίσει πλήρη ασυλία και τεράστια "πατριωτική" ισχύ. Επικεφαλής όλων αυτών ο κνίτης που, αν και είναι αντιπαθής ουδείς αμφισβητεί σ' αυτή τη χώρα την ορθότητα της δικιάς του εθνικής γραμμής.

Έτσι λοιπόν γίνεται και μέσα σε μια στιγμή, όποτε χρειαστεί, μπορεί να βγει στην επιφάνεια το στάλα - στάλα χυμένο δηλητήριο του αντιτούρκισμού σαν υστερία, σαν συναισθηματικό παλλαϊκό τραύμα, σαν καθολικός βιασμός του έθνους. Μόλις γίνει η εθνική "ταπείνωση" και ο φταίχτης εντοπισθεί, είναι νεκρός.

ΟΙ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΙ

Τρεις υπουργοί λοιπόν αποκεφαλίστηκαν μέσα σε 48 ώρες ακριβώς από τη στιγμή που βγήκε στα κανάλια η εικόνα του Οτσαλάν με δεμένα τα μάτια. Με μια καλή 48ωρη εργολαβία του φασιστικού Σκάι, με πύρινα δελτία ειδήσεων, με έκτακτα "μάυρα κουτιά", εντατικές "συζητήσεις" και "έρευνες" όλων των άλλων καναλιών η κυβέρνηση ολόκληρη λιποθύμησε. Μόνοι οι παραιτημένοι υπουργοί υποστήριξαν τον εαυτό τους. Κανείς άλλος δεν το έκανε γι' αυτούς μέσα από το "μεγάλο και πολυφωνικό ΠΑΣΟΚ". Στα κανάλια υπήρχε μόνο το ΠΑΣΟΚ που έφτυνε την κυβέρνηση, ενώ το πιο κραυγαλέο δείγμα πανωλεθρίας ήταν η συμπεριφορά του ίδιου του Σημίτη που τη μια μέρα στήριξε τον Πάγκαλο και την άλλη τον γκρεμοτσάκισε δίχως εξήγηση.

Ο αποκεφαλισμός του Παπαδόπουλου, του με μεγαλύτερο κύρος στελέχους του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της επιτροπής για την αντιμετώπιση κρίσεων, ήταν η απόδειξη του χαρακτήρα ανθρωποθυσίας που είχαν οι καθαιρέσεις. Ο όχλος διψύουσε για αίμα και ο σοσιαλφασισμός του έδειχνε ποιοι έπρεπε να φαγωθούν. Ασφαλώς ο Σημίτης θα είχε περισσότερο χρόνο αν μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ο Τσοχατζόπουλος και ο Λαλιώτης, και δεν τον απειλούσαν με παραίτηση, δηλαδή με πτώση της κυβέρνησης, αν δεν καθαιρούσε την τριάδα αυτή.

Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν αυτή η φράξια της αστικής τάξης, θα τολμήσει να ξανασηκώσει κεφάλι. Το τραύμα είναι πολύ βαθύ. Όχι μόνο γιατί ο Πάγκαλος και ο Παπαδόπουλος ήταν στυλοβάτες αυτής της τάσης, αλλά γιατί ο Σημίτης τους θυσίασε κάτω από πίεση και την ώρα που εφάρμοσαν την δικιά του πολιτική. Αυτή είναι μια βαθιά απώλεια ηγετικού κύρους. Οι Ρώσοι είτε θα κρατήσουν αυτό τον αποδυναμωμένο Σημίτη για να τον οδηγήσουν, έχοντας εξασφαλίσει ευρωπαϊκή επίφαση, στην συγκυβέρνηση με τον ΣΥΝ και το ψευτοΚΚΕ, είτε θα τον ρίξουν φέρνοντας στα πράγματα τον Τσοχατζόπουλο ή κάποιον άλλο.

Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Το ασυμβίβαστο της ευρωπαϊκής πολιτικής με τον σοβινιστικό αντιτούρκισμο ήθελε στην επιφάνεια με το πιο ακραίο τρόπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ίδιοι, οι Πάγκαλος και Παπαδόπουλος ήταν τυπικοί εκφραστές αυτής της αντίφασης. Ήταν οι ίδιοι σοβινιστές και μαχητικοί τουρκοφάγοι (ας θυμηθούμε τις θέσεις και των δύο για Τουρκία και εθνικές μειονότητες), και ταυτόχρονα οπαδοί του οικονομικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού που πάντα συγκρούστηκαν μαχητικά με το σοσιαλφασισμό. Και εξ αιτίας αυτής της αντίφασης έπεσαν.

Για αυτό είναι άλλωστε αχρεία, προβοκατόρικη και ύποπτη η στάση του Γ. Παπανδρέου που τους χτύπησε πρωτοπόρα σε συνεργασία με τους σοβινιστές, ενώ πρό-

βαλε ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή τακτική ενάντιά τους. Αυτός ο τύπος, που παριστάνει τον ευρωπαϊστή και φίλο των μειονοτήτων δεν έπαψε ποτέ να τορπίλιζει κάθε ευρωπαϊκή προσέγγιση ενώ ποτέ του δεν χτύπησε τα σοσιαλφασιστικά κινήματα που συγκλόνισαν τη χώρα.

Πραγματικά αποδείχτηκε αυτές τις μέρες περίτρανα ότι δεν είναι δυνατό να επιβιώσει οποιαδήποτε δημοκρατική και εκσυγχρονιστική πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, αν δεν κηρύξει συνεχή και ανενέτητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα με τον ελληνικό σοβινισμό και πιο πολύ με τον υστερικό αντιτούρκισμό. Ο αντιτούρκισμός σημαίνει υποχρεωτική συμμαχία με τη σημερινή φασιστική Ρωσία και υποταγή στους πράκτορές της. Δηλαδή σ

Ο ΣΥΝ ΣΤΟ ΖΙΟΥΓΚΑΝΟΦ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Η αναγκαιότητα ενδυνάμωσης των σχέσεων των δύο λαών μας είναι στο γενετικό κώδικα συνείδησης κάθε Ρώσου και κάθε Έλληνα.

Αυτή η (ρατσιστική στο περιεχόμενό της) αντίληψη εκφράζει με τον πιο ωμό τρόπο τους πιο μύχιους πόθους των ρώσων σοσιαλφασιστών για τις σχέσεις τους με τη χώρα μας. Και την εκστόμισε ο ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αβντέγεφ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αρχηγού του Συνασπισμού στη Μόσχα.

Ο Κωνσταντόπουλος είχε προσκληθεί για μια 4ήμερη επίσκεψη (4-7 Φλεβάρη) στη ρωσική πρωτεύουσα από ποιον λέτε; Μα, φυσικά από τον κ. Ζιουγκάνοφ προσωπικά, ο οποίος τον προσκάλεσε όχι με την ιδιότητα του γγ. του ρώσικου σοσιαλφασιστικού κόμματος (μ' αυτή την ιδιότητα είχε έρθει ως προσκεκλημένος της Παπαρήγα πριν λίγο καιρό στην Αθήνα), αλλά ως πρόεδρος της Λαϊκής Πατριωτικής Ένωσης, του μετωπικού σχήματος που έχουν σκαρφάσει οι ρώσοι σοσιαλφασιστές. Οι κομμουνιστές με τους κομμουνιστές και οι πατριώτες με τους πατριώτες. Άλλο το πρακτορείο ψευτοΚΚΕ, και άλλο ο ΣΥΝ.

Στη διάρκεια της επίσκεψης αυτής ο Κωνσταντόπουλος συναντήθηκε με όλη την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία, καθώς και με το δήμαρχο της Μόσχας. Πήρε έτσι μια ολοκληρωμένη «γεύση» από τις θέσεις της Ρωσίας σε όλα τα θέματα που την απασχολούν σήμερα, εσωτερική και διεθνή, και βέβαια δεν παρέλειψε να εκφράσει την πλήρη ταύτισή του (πώς θα μπορούσε να είναι άλλως;) μ' αυτές τις θέσεις και να καλέσει τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις σε ακόμα πιο θερμή υποστήριξη των ρώσικων θέσεων!

Την πρώτη μέρα συναντήθηκε με τον Ζιουγκάνοφ και τον πατριάρχη της Μόσχας Αλέξιο. Με τον πρώτο η συνάντηση έγινε στη Δούμα και, όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκε σύμπτωση απόψεων σε όλα τα ζητήματα! Σε ποια ακριβώς; Μας πληροφορεί σχετικά η Αυγή (5/2/99): «Η συνεργασία της Ρωσίας με την ΕΕ μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο “μονοπολικό” σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει συνεργασία αποτελεί η πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της Ρωσίας και η συνέχιση της προσπάθειας που ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με την κυβέρνηση Πριμακόφ». Και στη συνέχεια η εφτιμερίδα πλέκει το εγκώμιο του καγκεμπίτη Πριμακόφ: «Ο Πριμακόφ, άνθρωπος του μηχανισμού της παλαιάς KGB, έχει επιφέρει πολλαπλά πλήγματα στον άκρως διεφθαρμένο μηχανισμό που στηρίζει τον πρόεδρο Γέλτσιν. Ο Γκ. Ζιουγκάνοφ μάλιστα εκτίμησε ότι “αν ο Πριμακόφ αντέξει τις επόμενες δεκατέντες ημέρες, θα αρχίσει η εξυγίανση της χώρας”».

Πράγματι, ο Πριμακόφ πρόσφατα ξεκίνησε το ξήλωμα του Μπερέζφσκι, του κυριότερου εκπροσώπου του όποιου καπιταλισμού δυτικού τύπου έχει απομείνει στη Ρωσία, και ορκισμένου εχθρού του σοσιαλφασισμού και του αντισημιτισμού. Πράγματι, δι τι δυτικότροπο ή δυτικοφανές πρέπει να αποβληθεί τάχιστα από τη σημερινή επελαύνουσα στην παγκόσμια σκηνή φασιστική Ρωσία. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για τον

πόλεμο που ετοιμάζει, αλλά και για να καλλιεργήσει στο ρωσικό λαό την εντύπωση πως για όλα τα δεινά του φταίει ο δυτικού τύπου καπιταλισμός.

Και ο Κωνσταντόπουλος: «Εγκρίνω και επανέχων», όπως θα έλεγαν σε μια άλλη εποχή. Βασιλικότερος του βασιλέως: «Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ανάπτυξη της Ευρώπης εξαρτώνται σε αποφασιστικό βαθμό από την πορεία της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να στηριχθούν στο εσωτερικό της οι προσπάθειες εμβάθυνσης της δημοκρατικής και κοινωνικής συνοχής, και ως προς τον εξωτερικό παράγοντα να μην αναπαραχθούν διαχωριστικές γραμμές που θα την απομονώσουν από την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. Σ' αυτά τα ζητήματα η αριστερά έχει να παίξει σημαντικό ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (στο ίδιο).

Καλύτερο πλασιέ των συμφερόντων της δε θα μπορούσε να βρει η Ρωσία. Είναι φανερή η προτροπή του στη Δύση να στηρίξει τον Πριμακόφ (ή, έστω, να μην του αντιταχθεί) στο ξήλωμα των δυτικών-Ρώσων και να κάνει τις όποιες κινήσεις της μόνο μετά την έγκριση της Ρωσίας «για να μην απομονωθεί», οπότε θα έρθουν στο προσκήνιο οι αντιδραστικές δυνάμεις! Πρόκειται για το γνωστό ρώσικο παιχνίδι του καλού και του κακού ασφαλίτη και για καλυμμένες απειλές προς τη Δύση.

Μετά απ' όλ' αυτά, πώς να μην ανακράξει ο Ζιουγκάνοφ για τον Κωνσταντόπουλο «πού τον είχαμε κριμμένο αυτόν τον άνθρωπο?» Ακούστε τι γράφει ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας Γρ. Ρουμπάνης που είχε συνοδεύσει τον Κωνσταντόπουλο στη Μόσχα: «Η σκηνή στην αίθουσα της Δουμάς, κατά την ψηφοφορία του νέου προπολογισμού. Ο Γενάντι Ζιουγκάνοφ σκύβει προς το μέρος του Βίκτορ Ζόρκαλτσεφ, στενού συνεργάτη του και υπεύθυνου για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Νίκου Κωνσταντόπουλου και του Πάνου Τριγάζη στη Μόσχα. -Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε σχέσεις με το κόμμα αυτό; Ποιος τους έκρυψε αυτούς τους ανθρώπους?» (8/2).

Φυσικά, κανείς δεν τους έκρυψε. Αν ήταν έτσι, δε θα υπήρχε η πρωσική πρόσκληση του Ζιουγκάνοφ. Απλά, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η στιγμή της γενικής επίθεσης του σοσιαλφασισμού στην Ελλάδα και οι πράχτορες χρειάζονται «ειδικές οδηγίες» και ειδικό κύρος να περιβληθούν.

Ο Κωνσταντόπουλος όμως δεν έμεινε εκεί. Κάλεσε τη Ρωσία να προχωρήσει γρήγορα στον «αντιηγεμονιστικό αγώνα» κατά των ΗΠΑ: «Στον υπαινιγμό αυτό (του Ζιουγκάνοφ) για το ρόλο των ΗΠΑ, ο Ν. Κωνσταντόπουλος απάντησε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, διότι δεν μπορεί να κυριαρχεί η αυθαίρετη και ηγεμονική αντίληψη ότι δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν» (Αυγή, 5/2). Και βέβαια, «με την ευχή του Ν. Κωνσταντόπουλου η πολιτική στρατηγική και το μανιφέστο της ΛΠΕΡ (σα πρόκειται για το μέτωπο της «Λαϊκής Πατριωτικής Ένωσης Ρωσίας», που αναφέρει παραπάνω) να γίνουν άξονας εξελίξεων, ολοκληρώθηκε η συνάντηση και οι δύο πρόεδροι συνέχισαν κατ' ιδίαν τη συζήτηση στο δείπνο που πρόσφερε ο Γκ.

πόλεμο που ετοιμάζει, αλλά και για να καλλιεργήσει στο ρωσικό λαό την εντύπωση πως για όλα τα δεινά του φταίει ο δυτικού τύπου καπιταλισμός.

Ζιουγκάνοφ» (στο ίδιο).

Με τον πατριάρχη Αλέξιο συζήτησαν ζητήματα μεγαλύτερης «πολιτιστικής συνεργασίας» ανάμεσα στους δύο ορθόδοξους λαούς! (το ορθόδοξο τόξο πάντα στην πρώτη γραμμή)

Την επόμενη μέρα συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Αλεξάντερ Αβντέγεφ και το δήμαρχο της Μόσχας Γιούρι Λουζκόφ.

Ο πρώτος αναφέρθηκε στις θέσεις της Ρωσίας για τα φλέγοντα διεθνή ζητήματα, όπως αυτό του Κόσοβου. Και βέβαια υπεραμύνθηκε της θέσης ότι «η χρήση βίας στο Κόσοβο χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν είναι αποδεκτή (...) είναι η πρώτη φορά που ο ΟΑΣΕ αναμιγνύεται ενεργά σ' ένα μείζον διεθνές ζήτημα και θα είναι ευχάριστο για όλους να έχει ευτυχή κατάληξη». Φυσικά, «οι ρωσικές θέσεις βρήκαν σύμφωνο τον πρόεδρο του ΣΥΝ, που στις δηλώσεις του για ακόμη μια φορά τόνισε ότι «η ρωσική στάση είναι στοιχείο σταθερότητας» και ζήτησε «η κρίση στο Κόσοβο να μην κατεδαφίσει την προτεραιότητα για ειρήνη στα Βαλκάνια». Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών. Ο Ν. Κωνσταντόπουλος τάχθηκε γενικότερα υπέρ της ελληνορωσικής συνεργασίας. Η συνεργασία, είπε, εκτός από τα προβλήματα των Βαλκανίων, μπορεί να αφορά τον ενεργειακό τομέα, όπου θα λειτουργούσε ως μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας, και τον αμυντικό τομέα, όπου έγιναν βήματα πίσω μετά την απόφαση και τη στάση της Αθήνας για τους S-300» (Αυγή, 6/2).

Πέρα από τ' άλλα, είναι και πλασιέ των ρώσικων όπλων ο κύριος...

Η ίδια εφημερίδα την επόμενη μέρα μας πληροφορεί ότι «πρότεινε μάλιστα η Ρωσία να αναλάβει πρωτοβουλία για την διαμόρφωση ενός συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη, έξω από τις δομές του ΝΑΤΟ! Αυτό πια κι αν είναι πραχτοριλίκι! Μήπως σας μυρίζει νέο Σύμφωνο της Βαρσοβίας; (ή, έστω, το βάζει να επικρέμαται ως απειλή για τη Δύση στην περίπτωση που αυτή δε δεχθεί να αντικατασταθεί το ΝΑΤΟ με τον ΟΑΣΕ». Οι πιο πληροφορηθείστε της συγκρότησης των Σώματος των Βουλευτών από τις ορθόδοξες χώρες, στην οποία επικεφαλής είναι ο σύντροφος μου, ο σύντροφος Ζόλκατσεφ» (στο ίδιο).

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ο Κωνσταντόπουλος μετά την επίσκεψη του στη Μόσχα, ήταν πιο καλά δασκαλεμένος: «Η κοινότητα στρατηγικών συμφερόντων (με τη Ρωσία) επιβάλλει να ενεργοποιηθεί η Ρωσοελληνική Πρωτοβουλία για την Ασφαλεία στα Βαλκάνια, που αδρανεί μετά από πλέοντες τρίτων, αλλά και να ενεργο

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ

Υπάρχουν κόμματα που επιτρέπεται να δημιουργηθούν και άλλα όχι. Οι σοβινιστές σαν τον Σαμαρά και τον Τσοβόλα μπορούν πολύ ευχαρίστως να φτιάξουν ένα κόμμα.

Ο Σαμαράς ήταν να ρίξει τον Μητσοτάκη και ο Τσοβόλας είχε δικαίωμα να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ γιατί έχει ίδια γραμμή με το ψευτοΚΚΕ. Κόμμα έχει οριακά δικαιώματα να φτιάξει και ο Μάνος γιατί σίγουρα θα είναι πολύ μικρό.

Όμως ο Αβραμόπουλος δεν έχει δικαίωμα να φτιάξει κόμμα γιατί αυτό θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εμποδίσει τον Καραμανλή να ανέβει στην εξουσία και το χειρότερο θα είναι φιλοευρωπαϊκό.

Ο Αβραμόπουλος, αν και σε στενή επαφή με τον βυζαντινισμό, στέκεται σαν φίλος του πατριαρχείου καθαρά στο φιλο-ευρωπαϊκό στρατόπεδο της αστικής τάξης. Αυτό σημαίνει ότι η διάσπαση της Ν.Δ που το κόμμα του θα προκαλούσε θα είναι από τα αριστερά. Ο ρωσόφιλος Καραμανλής, επίλεκτο μέλος του μαύρου μετώπου, δίπλα στην Παπαρήγα, στον Κωνσταντόπουλο και στον Τσοβόλα, ετοιμάζει τη σταδιακή αντιευρωπαϊκή αλλοιώση της Ν.Δ. Ο Αβραμόπουλος αποτελεί την αντιστροφή αυτής της πορείας, δηλαδή την εκδίκηση της γραμμής Μητσοτάκη στη ΝΔ ανεξάρτητα από την στάση του ίδιου του Μητσοτάκη και, κυρίως, την οπορτουνιστική στάση της κόρης του στο ζήτημα της δημιουργίας του νέου κόμματος.

Βεβαίως οι ρωσόφιλοι όταν πιάνουν ένα πόστο δεν το αφήνουν ούτε με σφαίρες και ο Καραμανλής δεν θα εγκαταλείψει ποτέ από τα νύχια του την Ν.Δ, όση και από αυτήν και αν του μείνει. Γι' αυτό σωστά ο Αβραμόπουλος διεκδικεί την δημιουργία ενός νέου κόμματος σε σύγκρουση με τη σημερινή Ν.Δ και με τον αρχηγό της.

Ένα νέο αρκετά ισχυρό κόμμα του Αβραμόπουλου (πάνω από 10% στις εθνικές εκλογές) αλλάζει δραματικά τους πολιτικούς συσχετισμούς γιατί προστιθέμενο σε ένα 25% του προοδευτικού κομματιού του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός αυτοδύναμου φιλο-ευρωπαϊκού πόλου εξουσίας.

Ένα αρκετά ισχυρό κόμμα Αβραμόπουλου, εκτός από το ότι θα τραυματίζει βαριά την γησιά Καραμανλή και θα ενθάρρυνε τις αντι-Καραμανλικές φυγόκεντρες τάσεις μέσα στην Ν.Δ, θα ανακούφιζε και τους φιλοευρωπαίους του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα έχουν απεναντί τους μαχητικά εχθρικά ταυτόχρονα τα τέσσερα κοινοβουλευτικά κόμματα καθώς και την ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ.

Ένα τέτοιο κόμμα λοιπόν δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί. Γι' αυτό σύσσωμο το μαύρο μέτωπο προειδοποιεί τον υποψήφιο γιγέτη του να μην το επιχειρήσει. Έτσι ξαφνικά ακούει κανείς από παντού από τον Σκανδαλίδη ως την Παπαρή-

γα, ότι ένα νέο κόμμα σήμερα δεν θα έχει τίποτα νέο να εκφράσει, ότι ένα κόμμα βγαίνει μόνο από ιστορικές αναγκαιότητες και από κοινωνικούς αγώνες, ότι η πολιτική γραμμή του Αβραμόπουλου δεν είναι σαφής, ότι το κόμμα του θα είναι του σωλήνα, ενώ ο κυρίως ενδιαφέρομενος Καραμανλής απειλεί ωμά ότι η βάση της φιλελεύθερης παράταξης δεν θα ανεχθεί τους διασπαστές. Ήδη οι κύκλοι του Αβραμόπουλου διαφέρουν ότι δέχονται έντονες πιέσεις έως και απειλητικά τηλεφωνήματα.

Επειδή λοιπόν αυτό είναι ένα "λάθος" κόμμα στην "λάθος" στιγμή αρχίζουν να φτάνουν και οι πρότερες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Αβραμόπουλο να πέφτει, ενώ εκείνες που τον έδειχναν ψηλά θεωρούνται παρανομες καθώς μαθαίνουμε ξαφνικά ότι είναι παράνομο να γίνονται γιάλοπ με υποθετικές ερωτήσεις του τύπου: Τι θα ψηφίζατε αν υπήρχε κόμμα Αβραμόπουλου;

Η εταιρεία που δημοσίευσε τα αποτελέσματα ενός τέτοιου γκάλοπ, που έφερνε το νέο κόμμα με πολύ υψηλά ποσοστά (πάνω από 30%) αναγκάζεται στα γρήγορα να ζητήσει συγγώμη γι' αυτή την "διαφροή" του γκάλοπ της. Σημειώνουμε ότι στο εξωτερικό η υποθετική ερώτηση επιτρέπεται όπως κάθε ερώτηση που απευθύνεται στους πολίτες μιας χώρας. Έτσι π.χ. οι Εγγλέζοι έμαθαν πρόσφατα τι ποσοστό θα έπαιρναν αν κατέβαιναν στις εκλογές οι νέοι ευρωπαϊκοί "αποστάτες" του Αγγλικού συντροφικού κόμματος (Επί τη ευκαιρία 11%, ενώ οι μη αποστάτες 20%).

Είναι φανερό ότι οι υποψήφιοι ευρωπαϊκοί "αποστάτες" του ελληνικού συντροφικού κόμματος δεν έχουν την πολυτέλεια, όχι μόνο να κατεβαίνουν στις εκλογές, αλλά ούτε να ωρτάει κανείς γι' αυτούς. Ο Αβραμόπουλος φάνεται πως κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Θα πρέπει ιδιαίτερα να τον απασχόλησε το γεγονός ότι πουθενά δεν βγήκε μια γραμμή με σαφήνεια υπέρ του στον τύπο ή τα κανάλια.

Διστάζει λοιπόν αν θα τραβήξει για διάσπαση πριν από τις ευρωεκλογές. Στην πραγματικότητα για να στήσει κόμμα χρειάζεται αστούς καμιάζι με την οξύτητα που παίρνει τώρα η επέλαση των σοσιαλφασιτών προς την έξουσία. Τα πράγματα μάλιστα έχουν γίνει πολύ δυσκολότερα μετά το στραπάτσο του Σημίτη με τον Οτσαλάν. Αυτό είναι ένα στραπάτσο γενικότερα για την φιλο-ευρωπαϊκή τάση της αστικής τάξης και δεν μπορεί να μην αντανακλάει και στον Αβραμόπουλο. Ο αέρας που φουσκώνει τα πανιά του Σημίτη εί-

ναι ο ίδιος που φουσκώνει τα πανιά του Αβραμόπουλου και ότι πάει κόντρα στον ένα, πάει κόντρα και στον άλλο.

Χώρια από αυτό η μεγάλη πολιτική οξύτητα που είναι σύμφυτη με τις επιθέσεις του σοσιαλφασισμού δεν ευνοεί τον Αβραμόπουλο. Σε τέτοιες στιγμές δεν επιτρέπεται σε κανένα να μην παίρνει θέση. Ο Αβραμόπουλος που στηρίζει την δημοτικότητά του στην ουτοπία ενός πολιτικού ρεαλιστικού κέντρου που βρίσκεται πάνω από οξείες αντιπαραθέσεις, θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να διατηρεί αυτό το ευγενικό ουδέτερο στυλ.

Πρόκειται για την κατάσταση ενός λόρδου σε ένα εστιατόριο όπου η κλωτσοπατινάδα μαίνεται στη κουζίνα και αρχίζει να επεκτείνεται παντού. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο λόρδος έχει το δίλημμα ή να εκσφενδονίζει και την δικιά του μπριζόλα στους αντιπάλους και να τραυματίζει θανάσιμα το φημισμένο του στυλ, ή να απομακρυνθεί.

Πραγματικά αυτή εδώ είναι μια δύσκολη εποχή για λόρδους.

Η στροφή του Ελεύθερου Τύπου

Με τίτλο "Στροφή κατά της Ρωσίας" και υπέρτιτλο "Τι κρύβεται πίσω από την αλλαγή στάσης για τους S-300 και το φυσικό αέριο" ο Ελεύθερος Τύπος, 12/2/99, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Σημίτη γιατί "περιορίζει δραστικά τη συνεργασία της Ελλάδας με τους Ρώσους". Σε αυτό το συμπέρασμα φθάνει ο αρθρογράφος επειδή ματαιώθηκε η εγκατάσταση των ρώσικων πυραύλων στην Κύπρο και η Βάσω Παπανδρέου κοντράρει τους Ρώσους στο θέμα του φυσικού αερίου (τόλμησε να βγάλει γλώσσα στα "ορθόδοξα αδέλφια μας").

Και γράφει η υποτιθέμενη παραδοσιακά "φιλοαμερικάνικη" εφημερίδα: "Οι ΗΠΑ επιθυμούν την εξουδετέρωση της Ρωσίας ως παραγόντα εξελίξεων στα Βαλκάνια και την ενίσχυση του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας εις βάρος της Ρωσίας και των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, με τις οποίες συνορεύει.

Οι επιλογές της κυβέρνησης Σημίτη αναδεικνύουν την αφόρητη υποτέλεια της.

Τώρα αλλάζουν οι καιροί... Ένας νέος "αγώνας" ξεκινάει. "Δεξιοί" και "Αριστεροί" ενωθείτε! Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μόσχα.

ΟΙ ...ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΚΚ

Είναι να απορεί κανείς, πως ξαφνικά γέμισε η Ελλάδα "διεθνιστές". Ναζιστές, φασιστοειδή διαφόρων τύπων, υπερ-πατριώτες σοβινιστές, ψευτοαριστεροί όλων των τύπων, Νεοδημοκράτες, Τσοβολικοί, Τσοχατζούπολικοί και Σαμαρικοί, όλοι τους στήκωσαν ψηλά την σημαία του ...διεθνισμού "υπερασπιζόμενοι" το δίκιο του Κουρδικού λαού!!!

Όλοι τους έγιναν... υπερασπιστές του "εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα" και μάλιστα μερικοί από αυτούς πέρασαν και σε επιχειρήσεις διάσωσης παράνομα του "ηγέτη" Οτσαλάν.

Εμείς μια απλή ερώτηση θα θέλαμε να τους κάνουμε.

Αν οι Κούρδοι πάλευαν για δημοκρατία και δικαιώματα ή για ανεξαρτησία σε κάποιο άλλο μέρος της γης εκτός από την Τουρκία, θα τους ήξεραν οι ...διεθνιστές μας;

Ας αφήσουν λοιπόν την υποκρισία. Ιδιαίτερα αυτοί οι "κόκκινοι" κοινοβούλευτικοί και εξωκοινοβούλευτικοί φίλοι του κούρδικου λαού.

Πού εκφράστηκε ο διεθνισμός τους στην υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής και μακεδονικής μειονότητας στη χώρα μας;

Από που παίρνει το δικαιώμα το ψευτοΚΚΕ, ο ΣΥΝ, ο ΝΑΡ και η εξωκοινοβούλευτική τους ουρά να μιλάνε για υποστήριξη του αγώνα του Κούρδικου λαού, όταν μέσα στην ίδια τους τη χώρα ούτε καν δέχονται την ύπαρξη εθνικών μειο

"ΚΙΝΗΜΑ" ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Στις αρχές Φεβρουαρίου ξέσπασε άλλο ένα "κίνημα" του σοσιαλφασισμού. Μετά τους μαθητές και τους καθηγητές οι νοσοκομειακοί γιατροί άρχισαν επαναλαμβανόμενες απεργίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εφημερεύοντες γιατροί στα νοσοκομεία και να βρεθεί για άλλημα φορά ο πληθυσμός όμηρος στο ευαίσθητο θέμα της υγείας του. Το αρχικό αίτημα των γιατρών ήταν οικονομικό και αφορούσε τις αποδοχές τους, στη συνέχεια όμως επειδή συγκέντρωσαν το μίσος του λαού, υιοθέτησαν σαν αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας Ουσιαστικά, η νέα αυτή "κινητοποίηση" είχε σα στόχο να αναστείλει την εφαρμογή ενός νέου καθεστώτος στη διοίκηση των νοσοκομείων με χρησιμοποίηση ιδιωτικών εταιρειών, το οποίο θα οδηγούσε σε απώλεια του ελέγχου του σοσιαλφασισμού πάνω στη διοίκηση και λειτουργία των νοσοκομείων, και στο τέλος της εποχής της ρεμούλας και της διάλυσης.

Όλο το θέμα ανακινήθηκε όταν εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις που έθεταν σε εφαρμογή τις διατάξεις του νόμου για κατάργηση των πλασματικών εφημεριών και έγκριση του προγράμματος εφημεριών από το ΔΣ, οι οποίες άνοιγαν το δρόμο για την επιβολή νέου καθεστώτος λειτουργίας των νοσοκομείων. Το υπουργείο παράληλα με την ενεργοτοίση αυτών των διατάξεων προωθούσε τροπολογία για την ανάθεση της χρηματο-οικονομικής διοίκησης και της λογιστικής παρακολούθησης των νοσοκομείων σε ιδιωτικές εταιρείες με στόχο να χτυπήσει η οικονομική κακοδιαχείριση που οδηγεί σε τεράστια οικονομικά ελλείμματα και ελλείψεις την παροχή της περίθαλψης. Αντίθετα, δεν έχει τολμήσει να προχωρήσει στο θέμα των ιδιωτικών μάνατζερ των νοσοκομείων, θεσμό που είχε κατοχυρωθεί με νόμο. Ενώ, είχαν ήδη επιλεγεί μάνατζερ για 29 νοσοκομεία της χώρας, αυτοί δεν χρησιμοποιούνται κι έχουν ήδη καταφύγει στα δικαστήρια.

Η έκρηξη στα νοσοκομεία με επικεφαλής το σκληρό πυρήνα του Λαϊκού Νοσοκομείου που φαίνεται ότι βρίσκεται στα χέρια των σοσιαλφασιστών ξεκίνησε σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της κατάργησης των πλασματικών εφημεριών η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του περασμένου έτους ισχύοντας μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 1998. Οι πλασματικές εφημερίες ήταν μία μέθοδος που είχαν καθιερώσει οι νοσοκομειακοί γιατροί σε συνεργασία με το κράτος για να αντιμετωπίσουν τις σχετικά χαμηλές τους αποδοχές. Όμως αυτή η μέθοδος κατάντησε μία πηγή αυθαιρεσίας και ρεμούλας, και οι συνδικαλιστές δεν φρόντισαν να εντάξουν τις πλασματικές εφημερίες στους μισθούς και να εξηγίανουν το μισθολόγιο. Η κατάρτιση λοιπόν του προγράμματος των εφημεριών έμεινε αποκλειστική αρμοδιότητα της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου, δηλαδή των ίδιων των γιατρών. Οι γιατροί στο πρόγραμμα που έφτιαχναν περιλαμβαναν πραγματικές και πλασματικές εφημερίες (δηλαδή εφημερίες που δεν έκαναν με αυθαίρετο τρόπο) και βάσει αυτού του προγράμματος πληρώνονταν. Οι

πλασματικές αυτές εφημερίες καταργήθηκαν με νόμο τον οποίο έθεσε σε εφαρμογή ο Παπαδήμας. Παράλληλα, η αρμοδιότητα για την τελική έκδοση προγράμματος εφημεριών μετατοπίστηκε στο ΔΣ των νοσοκομείων. Τελικός στόχος του νόμου ήταν οι εφημερίες να περάσουν από το ΔΣ σε μάνατζερ ιδιώτες. Αυτός ο στόχος έμεινε στον αέρα.

Μετά την αναδρομική κατάργηση των πλασματικών εφημεριών, και στις εκκαθαρίσεις για την καταβολή των αποδοχών των γιατρών προέκυψε ότι κάποιοι γιατροί έπρεπε όχι μόνο να πάρουν, αλλά και να επιστρέψουν χρήματα που είχαν πάρει ήδη. Ταυτόχρονα, λόγω έλλειψης κονδυλίων δεν καταβλήθηκε το σύνολο των αναδρομικών για αυτούς που είχαν να παίρνουν εγκαίρως. Τέλος, η κατάργηση των πλασματικών εφημεριών δημιούργησε μία σημαντική μείωση των αποδοχών των γιατρών. Αυτή ήταν μια κίνηση που χτύπαγε και τους μικρούς γιατρούς και δημιουργούσε και δίκαιες αντιθέσεις στη βάση. Σε αυτά τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα πάτησε το σοσιαλφασιστικό μέτωπο (ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ-καρμανική ΝΔ και λαλιωτικό ΠΑΣΟΚ) για να φουντώσει το νέο "κίνημα" των νοσοκομείων. Πρόβαλε πρώτα το οικονομικό ζήτημα για να συσπειρώσει τη βάση, και στη συνέχεια το θέμα της κατάρτισης του προγράμματος των εφημεριών. Αυτό το κίνημα σ' έναν τομέα όπως η υγεία είχε έντονο το χαρακτηριστικό της επίθεσης ενάντια στο λαό, με άρνηση σε αρκετές περιπτώσεις εξέτασης επείγοντων περιστατικών ή με άρνηση της χημειοθεραπείας σε καρκινοπαθείς Μάλιστα, αυτή τη φορά η επίθεση προερχόταν από τους νοσοκομειακούς γιατρούς με τα ιδιωτικά ιατρεία, που πρέπει να πάρουν το "φακελάκι" τους για να θεραπεύσουν, που σέρνουν το λαό στα ιδιωτικά ιατρεία, αρνούμενοι τη χορήγηση περίθαλψης στο νοσοκομείο για να κερδίσουν επιπλέον αμοιβές, που κάνουν εγχειρήσεις οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για να πληρωθούν έξτρα, γιατρούς διεφθαρμένους, γιατρούς δολοφόνους Αμέσως, αυτοί οι γιατροί έγιναν μισητοί από το λαό. Γι' αυτό επιστρατεύτηκε ξαφνικά και προβλήθηκε το αίτημα της βελτίωσης της "υλικοτεχνικής υποδομής" των νοσοκομείων, δηλαδή, κτίρια, κρεβάτια, φάρμακα, επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, συνθήκες υγειεινής, κατασρίδες, ποντίκια κ.λ.π. Έτσι, οι γιατροί του Λαϊκού Νοσοκομείου κήρυξαν τον ανένταχτο αγώνα τους για την περίθαλψη του φτωχού Ελληνα, παραβλέποντας το γεγονός ότι βασικός παράγοντας για την κακή κατάσταση του φτωχού Ελληνα είναι η διαφθορά, η αδιαφορία και το ανεξέλεγκτο των ίδιων των γιατρών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ισχύ μέσα στα νοσοκομεία.

Στην πορεία των κινητοποιήσεων ο Παπαδήμας ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια που θα διαθέσει το υπουργείο Υγείας για τις εφημερίες το 1999 θα είναι αυξημένα κατά 9 δις Δηλαδή από 64 δις το 1998, θα φθάσουν τα 73 δις το 1999. Επίσης δεσμεύτηκε ότι χρήματα θα επιστρέψουν μόνο οι γιατροί για τους οποίους το σύνολο των αποδοχών από εφημερίες είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των μισθών τους! Για την καταβολή των αναδρομικών, δήλωσε

ότι η πλειοψηφία των γιατρών έχει πάρει τα αναδρομικά και ότι η καθυστέρηση υπήρξε γιατί δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα Δεσμεύτηκε ότι τα αναδρομικά που δεν έχουν καταβληθεί, θα καταβληθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος σε ότι αφορά τη μείωση των αποδοχών έκαθαρίσε ότι δόθηκε στους γιατρούς αύξηση 30%, για να αντιμετωπιστεί μείωση κατά 11% του ποσού των εφημεριών. Με τη διαφορά βέβαια ότι αυτό το 30% αύξηση θα αντιστοιχεί σε χρόνο πραγματικής εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι ικανοποιήθηκαν σ' ένα μεγάλο βαθμό τα οικονομικά αιτήματα των γιατρών, η ΕΙΝΑΠ μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με τον Παπαδήμα, καταλήγει πάντα σε νέες απεργίες, συνεχίζοντας τον "ανένδοτο" για το φτωχό Ελληνα. Ουσιαστικά συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στην ανάμιξη των ιδιωτών και ενάντια στον ίδιο τον υπουργό που εκφράζει αναπτυξιακές πλευρές, και σαν τέτοιος μπαίνει στο στόχαστρο του σοσιαλφασιστικού μετώπου.

Ο υπουργός Υγείας Παπαδήμας, έστω με περιορισμούς, έκεινης μία πολιτική ενάντια στην ασυδοσία των γιατρών στα νοσοκομεία. Έδιωξε από το ΙΚΑ τον γραφειοκράτη κρατικού Γρηγόρη Σολωμό και διόρισε τον Μιλ. Νεκτάριο, ο οποίος στην πρώτη δημόσια ομιλία του πρότεινε τη μετατροπή των κρατικών νοσοκομείων σε ανώνυμες εταιρείες γιατί διαχειρίζονται εκαντονάδες δις χωρίς λογισμικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των δαπανών των Ταμείων. Ο ίδιος ο Παπαδήμας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συγκροτήσει Σώμα Επιθεωρητών που θα επιβλέπουν τόσο τη λειτουργία των νοσοκομείων, όσο και την τήρηση της υποχρέωσης της πλήρους και αποκλειστικής πατοχόλησης για τους γιατρούς του ΕΣΥ, δηλαδή θα ελέγχει τα παράνομα ιδιωτικά ιατρεία που διατηρεί η πλειοψηφία των γιατρών σήμερα.

Με λίγα λόγια ο Παπαδήμας έκανε μία επέμβαση ενάντια στη διαφορά σ' ένα τμήμα του Δημοσίου, στους νοσοκομειακούς γιατρούς, ακολουθώντας μία λογική εκσυγχρονισμού που χτυπάει την κρατική και συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Οποιαδήποτε τέτοια επέμβαση αποτελεί κόκκινο πανί για το σοσιαλφασιστικό μέτωπο γιατί οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου του. Γι' αυτό δέχτηκε και τους προπτηλακισμούς των κιντών κατά την επίσκεψή του στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τους λόγους που απεργούν οι γιατροί, ο Παπαδήμας κατηγόρησε "κάποια κόμματα που θέλουν να συντηρούν, για ευνόησης λόγους, μια αναταραχή στον εναίσθητο χώρο της υγείας" (Ελευθεροτυπία, 12/2/99).

Για άλλη μια φορά ο λαός γίνεται έρμαιο των διαθέσεων του σοσιαλφασιστικού μετώπου μετά τη φορά την υγεία και τη ζωή του. Όμως αυτός ο λαός απόδειξε τελευταία ότι δεν είναι πάντα διατεθειμένος να σύρεται πίσω από τα σχέδια πολιτικής ανωμαλίας του μαύρου μετώπου. Σε κάθε περίπτωση και σ' αυτό το "κίνημα" οι σοσιαλφασιστές προκάλεσαν κι άλλο μίσος εναντί

ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Πως δέλουν να διαλύσουν το λιμάνι

Όσο ο Λαλιώτης βρίσκεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελεί το κέντρο εξουσίας στο ΠΑΣΟΚ, η βιομηχανία αυτής της χώρας θα ρημάζει και επενδύσεις θα γίνονται μονάχα εφόσον εγκρίνονται από αυτόν, δηλαδή μόνο όταν φιλικά στοιχεία προς το σοσιαλφασισμό θέλουν να κάνουν μπίζνες. Ο Λαλιώτης έχει αναπτύξει έναν τεράστιο μηχανισμό που μέσα από αυτόν ελέγχει και σαμποτάρει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια στην Ελλάδα. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, όχι μόνο για τους μηχανισμούς που έχει δημιουργήσει αλλά και για την ιδεολογία την οποία έχουν αυτοί οι μηχανισμοί, η παρακάτω περίπτωση οικονομικού σαμποτάζ που όπως πάντα εκπορεύεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου των Σπάτων η περιοχή της ανατολικής Αττικής θα αρχίσει να αναβαθμίζεται και να αναπτύσσεται οικονομικά. Το μόνο λιμάνι που υπάρχει σ' αυτή την περιοχή και που έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σ' ένα πραγματικά συγκοινωνιακό θαλάσσιο κόμβο είναι το λιμάνι του Λαυρίου. Το λιμάνι αυτό έχει ήδη μια στοιχειώδη υποδομή, λόγω της λειτουργίας των μεταλλείων παλιότερα, αλλά και γιατί εξυπηρετεί συγκοινωνιακά αρκετά νησιά των βόρειων και ανατολικών Κυκλαδών και ορισμένα άλλα του ανατολικού Αιγαίου. Αν τώρα πάρουμε υπόψη ότι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει απαγορευτεί η επέκταση του λιμανιού της Ραφήνας για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, καταλαβαίνει κανείς τη μεγάλη σημασία του Λαυρίου. Από την άλλη, η ίδια η πόλη, μετά τη συρρικνωση της βιομηχανίας της, έχει καταντήσει μια από τις φτωχότερες και με τη μεγαλύτερη ανεργία πόλεις της χώρας.

Στην άκρη λοιπόν του λιμανιού της δύο εταιρείες (η Lavroil και η Αιγαίον Oil) ζήτησαν να εγκαταστήσουν 15 συνολικά δεξαμενές υγρών καυσίμων με στόχο τον ανεφοδιασμό των πλοίων που θα χρησιμοποιούν τακτικά το λιμάνι από τη μια, αλλά και των ποντοπόρων πλοίων που κατευθύνονται προς και από τη Μαύρη Θάλασσα προς κάθε λιμάνι από την άλλη, μιας και το Λαυρίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση όσον αφορά την πορεία αυτών των πλοίων.

Τόσο η Λιμενική Επιτροπή Λαυρίου όσο και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης με αποφάσεις τους έδωσαν την άδεια για την εγκατάσταση των αποθηκών καυσίμων καταρχήν για την LAVROIL. Μάλιστα όλες τις σχετικές αποφάσεις της Λιμενικής επιτροπής Λαυρίου ενέκριναν: το YEN, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΕΝ, Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακή διοίκηση Ανατολικής Αττικής. Όμως τόσο

η ΝΔ (μέσω του βουλευτή της Βουλγαράκη), όσο και ο ΣΥΝ (με το βουλευτή του Δανέλλη), αλλά και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατσιμάρδης (άνθρωπος του Λαλιώτη) κατέθεσαν ερωτήσεις στη Βουλή με τις οποίες ζητούν ουσιαστικά να ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις για την εγκατάσταση των δεξαμενών (Καθημερινή, 16/2/99).

Στο θέμα έδωσε ιδιαίτερη δημοσιότητα η Καθημερινή. Εκεί λοιπόν δημοσιεύονται τρεις επιστολές. Στη μια επιστολή, ο διευθύνων σύμβουλος της LAVROIL, αφού αναφέρει τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί από τις παραπάνω υπηρεσίες για την εγκατάσταση των δεξαμενών, διατυπώνει στο τέλος την εύλογη απορία του: “Μετά από όσα διεξοδικά σας παραθέσαμε ανωτέρω, προσπαθούμε σαν καλοπροσάρετοι πολίτες αυτής της χώρας να αντιληφθούμε τι παράνομο διαπράξαμε εάν το διαπράξαμε... τι παραλείψαμε εάν παραλείψαμε, τι σχέση έχει η αλήθεια, σε ό,τι αφορά την εταιρεία μας, με αυτά που αναφέρονται τόσο από την “Καθημερινή” όσο και στις επερωτήσεις των συγκεκριμένων βουλευτών και, τέλος, **αν αξίζει κανείς να επενδύει ή όχι σε αυτή τη χώρα**”.

Πραγματικά η αστική τάξη έχει αρχίσει να απογοητεύεται για το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι να μπορέσει αυτά τα γεγονότα να τα υψώσει μέχρι το ύψος της πολιτικής συνειδησης και να δει το Λαλιώτη, όχι σαν έναν υπουργό που έχει μια κάποια “ευαισθησία” στα ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά σαν ένα συνειδητό σαμποταριστή κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

Η άλλη επιστολή είναι κάποιας P. Κλουτσινιώτη η οποία εκπόνησε ύστερα από ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ την “Πολεοδομική Μελέτη για την οργάνωση της περιοχής Βιοτεχνικού-Βιομηχανικού Πάρκου Λαυρίου”. Τα όσα αναφέρονται σε αυτήν την επιστολή είναι ενδεικτικά των αντιλήψεων Λαλιώτη για τα έργα. Γράφει λοιπόν η επιστολή:

“**Με ανακούφιση διαπίστωσα ότι τόσο η αρμόδια Νομαρχία όσο και το Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου... κατασκευάζουν ένα σχετικά μικρό λιμάνι... η χωρητικότητα του οποίου μπορεί να παραλάβει έξι επιβατικά πλοία συγχρόνως ... καθώς και τέσσερα φορτηγά πλοία**”.

Θαυμάστε λογική! Νοιώθει ανακούφιση γιατί το λιμάνι που προβλέπεται να εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό επιβατών από το αεροδρόμιο των Σπάτων προς τα τουριστικά νησιά των Κυκλαδών θα είναι μικρό! Για ποια τουριστική αναπτυξή μπορεί να μιλήσει κανείς με τέτοια λογική.

Ο δήμαρχος Λαυρίου όμως στη δική του επιστολή αναφέρει:

“**Είναι ψευδές ότι το λιμάνι του Λαυρίου θα δέχεται έξι πλοία. Το ακριβές είναι ότι προβλέπεται να αποτελέσει την πηγή της ανα-**

υποδέχεται 16 μεγάλα και 160-200 μικρά. Γι' αυτό άλλωστε και χαρακτηρίζεται λιμάνι εθνικής εμβέλειας”.

Και συνεχίζει παρακάτω η κ. Κλουτσινιώτη: “...η πολεοδομική μελέτη προβλέπει τη δημιουργία εκτεταμένης ζώνης προστασίας του θαλάσσιου μετώπου σε συνέχεια με τον επίσης προστατευόμενο λόφο της Μαύρης Σκουριάς από το λιμάνι του Λαυρίου στο Νότο με σκοπό να μην καταστραφούν το μέτωπο, η ιστορικότητα και οι προοπτικές της πόλης. Σε αυτήν ακριβώς τη ζώνη επιχειρείται να εγκατασταθούν οι δεξαμενές”.

Ο δήμαρχος όμως, αναφέρει πάλι: “είναι ψευδές ότι ο χώρος έχει ενταχθεί σε μέτωπο θαλάσσιας προστασίας. Τούτο αποτελεί απλώς πρόταση πολεοδόμου η οποία όταν την κατέθεσε προφανώς δεν γνώριζε ότι το Λιμενικό Ταμείο είχε ήδη ζήτησε την ένταξη του χώρου αυτού στην εφαπτόμενη Λιμενική Ζώνη ώστε να αξιοποιηθεί δεόντως εν όψει της επέκτασης του λιμανιού και του χαρακτηρισμού του ως εθνικού... είναι ψευδές ότι ο χώρος στον οποίο αναφέρεται είναι αρχαιολογικός. Δεν είναι”.

Όπως φαίνεται η κυρία πολεοδόμος βαφτίζει το κρέας σε ψάρι και κάθεται και το τρώει. Το ζήτημα όμως με αυτά τα βαφτίσια είναι ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για το σαμποτάζ της ανάπτυξης όχι μόνο του λιμανιού αλλά και ευρύτερα όλης της περιοχής.

Και συνεχίζει παρακάτω η κ. Κλουτσινιώτη: “Ολο το θαλάσσιο μετώπο της πόλης έως και τις μαρίνες στο νότο θα μεταβληθεί σε λιμάνι και μάλιστα βρώμικο... η περιοχή θα μεταβληθεί σε κέντρο ανεφοδιασμού των πλοίων τα οποία διακινούνται από και προς τη Μαύρη θάλασσα και τις λεκάνες της Μεσογείου, εξ αιτίας της στρατηγικής της θέσης”.

Τι κακό και αυτό με τα λιμάνια να βρωμίζουν! Ακούς εκεί να διακινούνται εδώ πλοία από τη Μαύρη θάλασσα και τις λεκάνες της Μεσογείου. Ακούς εκεί! Θα ήταν καλύτερα για την κυρία πολεοδόμο και το αφεντικό της Λαλιώτη να μην υπήρχαν καθόλου λιμάνια. Να υπήρχαν μόνο καθαρές παραλίες. Μόνο που τότε δεν θα υπήρχαν και άνθρωποι για να τις χαρούν. Κάθε χώρα αυτού του πλανήτη θέλει να αναπτύξει τα λιμάνια της για να μπορούν άνθρωποι και εμπορεύματα να διακινούνται από και προς τη Μαύρη θάλασσα και τις λεκάνες της Μεσογείου, εξ αιτίας της στρατηγικής της θέσης”.

Τι κακό και αυτό με τα λιμάνια να βρωμίζουν! Ακούς εκεί να διακινούνται πλοία από τη Μαύρη θάλασσα και τις λεκάνες της Μεσογείου. Ακούς εκεί! Θα ήταν καλύτερα για την κυρία πολεοδόμο να διαπίστωσε ότι της θέλει να διακινούνται πλοία από τη Μαύρη θάλασσα και τις λεκάνες της Μεσογείου. Ακούς εκεί! Θα ήταν καλύτερα για την κυρία πολεοδόμο να διαπίστωσε ότι της θέλει να διακινούνται πλοία από τη Μαύρη θάλασσα και τις λεκάνες της Μεσογείου. Ακούς εκεί!

Το απορρίφθηκε η αγωγή Πάγκαλου εναντίον του Ριζοσπάστη για αποζημίωση για ηθική βλάβη επειδή σε άρθρο της εφημερίδας του ψευτοΚΚΕ στις 20/11/1997 αναφερόταν ότι: “Τόσο ο Πάγκαλος όσο και ο Σημίτης εστάλησαν εδώ από τη Γερμανία με σύμβαση ορισμένου χρόνου και θα φύγουν νύχτα μεταμφιεσμένοι, ο μεν ένας για τη Γερμανία και ο άλλος για την Αμερική”.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τέτοιον ειδούς εκφράσεις προστατεύονται από την αναπτυξιακή ζώνη διευρυνόμενης διαφθοράς και αγραμματοσύνης. Θέλουμε να μείνουμε αγράμματοι; Ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο” (Ελευθέρος Τύπος, 10/2/99). Αυτές τις δηλώσεις έκριναν “δυσφημιστικές και συκοφαντικές” τα μέλη του Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕ και ζητούν την ποινικ

ΝΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΚΟΥΓΙΟΥ

Μεγάλος θόρυβος ξεσηκώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την "Επιτροπή κατά του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιο", στην οποία είναι επικεφαλής ο ΣΥΝ, κατά της εγκατάστασης πυρηνικού εργοστασίου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο Ακούγιο της Τουρκίας. Στο μέτωπο αυτό εκτός από το ΣΥΝ συμμετέχουν ορισμένα μέλη των σοβιεντιστών του ΠΑΣΟΚ, διάφοροι οικολόγοι καθώς και η ΚΕΑΔΕΑ, μια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ για τον "αφοπλισμό και την ειρήνη" (Ελευθεροτυπία, 9/2/99). Όλοι αυτοί οργάνωσαν μια ημερίδα με θέμα: "Ακουγιού-η διπλή απειλή και η διεθνής κινητοποίηση για την αντιμετώπισή της", στο πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Σε αυτήν τη συνάντηση αναφέρθηκαν τα κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού με το αιτιολογικό ότι ένα τέτοιο εργοστάσιο εγκυμονεί κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος. Την περίπτωση του ατυχήματος την αιτιολόγησαν με την πολιτική αστάθεια της Τουρκίας, με την παραγωγή και μεταφορά των πυρηνικών αποβλήτων καθώς και με τη σεισμικότητα της περιοχής (Ελευθεροτυπία, 9/2/99). Όμως η ουσία αυτής της ημερίδας δεν βρίσκεται σε αυτά τα παραπάνω αλλά στα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν.

Το βασικό πρόβλημα όλων όσων συμμετείχαν ήταν ότι η κατασκευή ενός τέτοιου σταθμού δίνει πιθανά τη δυνατότητα στην Τουρκία να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Αυτό το στήριξαν στο γεγονός ότι αυτός ο τύπος αντιδραστήρα ("βαρέως ύδατος") είχε χρησιμοποιηθεί από τους Καναδούς, από τους οποίους πρόκειται να τον αγοράσει η Τουρκία, κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για την παραγωγή πλουτωνίου (το πλουτώνιο είναι ένα χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρηνικών βομβών).

Είναι γεγονός ότι ένα ατύχημα σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο δημιουργεί τεράστιες καταστροφές σε μια μεγάλη περιοχή γύρω από αυτό και ενδεχομένως και σ' ένα ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Να θυμίσουμε εδώ το ατύχημα του Τσερνομπίλ, όπου μολύνθηκε με ραδιε-

νεργό καίσιο ένα μέρος της Ευρώπης. Όσο όμως είναι μεγάλη η καταστροφή που μπορεί να προκληθεί, άλλο τόσο μεγάλα είναι και τα μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών των εργοστασίων. Είναι επίσης γεγονός αναμφισβήτητο, και αυτό οι συμμετέχοντες ομιλητές το αποσιώπησαν προκλητικά, αν και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν και επιστήμονες, ότι μέχρι σήμερα με εξαίρεση το Τσερνομπίλ και το ατύχημα στο Θρη Μάϊλ Άιλαντ στις ΗΠΑ δεν έχει γίνει κανένα άλλο ατύχημα στον πλανήτη. Είναι επίσης γεγονός ότι πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν αρκετά, στην Ευρώπη κυρίως. Αυτό λοιπόν το γεγονός αποδείχνει ότι, εφόσον τηρηθούν οι κανόνες ασφάλειας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνογνωσίας συνολικά είναι ικανή να κατασκευάζει ασφαλείς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Το ατύχημα στο Τσερνομπίλ δεν προκλήθηκε γιατί τα πυρηνικά εργοστάσια παρουσιάζουν αδυναμίες, αλλά για τις αδυναμίες των εργοστάσιών και τον τρόπο λειτουργίας τους που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εγκληματική αδιαφορία του σοβιετικού σοσιαλιμπεριαλισμού για την υγεία και την ασφάλεια των πληθυσμών. Ο σοβιετικός φασισμός αδιαφόρησε ιδιαίτερα για τη σωστή λειτουργία του εργοστάσιου και δεν έκανε τις απαραίτητες συντηρήσεις ή τις έκανε ακροβατώντας σε οριακές καταστάσεις μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να δώσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη συντήρησή του.

Κυρίως όμως σε ότι αφοράει τη μόλυνση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πιο μεγάλη μόλυνση της ατμόσφαιρας προκαλείται παγκόσμια από την καύση των υδρογονανθράκων. Οι αναπνευστικές αρρώστιες και οι καρκίνοι, από αυτές τις συμβατικές καύσεις δίνουν εκατοντάδες και χιλιάδες φορές περισσότερα θύματα απ' όσα θύματα, αναλογικά με την ενέργεια που παράγουν, έχουν δώσει τα ελάχιστα πυρηνικά ατυχήματα που έχουν γίνει ως τα σήμερα. Το ατύχημα στο Θρη Μάϊλ Άιλαντ στις ΗΠΑ δεν είχε καμιά συνέπεια για τη

γύρω περιοχή, γιατί επρόκειτο για μία διαρροή μικρής κλίμακας.

Από την άλλη μεριά η κατασκευή τέτοιων εργοστασίων έλλισε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της δυτικής Ευρώπης σε ηλεκτρική ενέργεια και μείωσε έτσι την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο. Όποιος σήμερα χτυπά την πυρηνική ενέργεια και ζητά να κλείσουν τα εργοστάσια παραγωγής της, αντικειμενικά χτυπά την ενεργειακή αυτοδυναμία της Ευρώπης, ταυτίζεται με τους χειρότερους εχθρούς της και λειτουργεί σαν εχθρός της πρόδου και της οικονομικής της ανάπτυξης. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα πετρέλαια των μουλάδων του Ιράν ή από το ρώσικο φυσικό αέριο είναι ότι χειρότερο για το μέλλον της και την ανάπτυξή της. Κάθε προδευτικός άνθρωπος σήμερα πρέπει να ζητά ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας μας και της Ε. Ένωσης.

Σε ότι αφορά τον κύριο ισχυρισμό της επιτροπής για τη δυνατότητα της Τουρκίας να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα πρέπει κανείς να δει σήμερα τη διάταξη των παγκόσμιων δυνάμεων. Σήμερα είμαστε σε μια φάση που ο ρώσικος ιμπεριαλισμός ετοιμάζεται για την επίθεσή του ενάντια στην Ευρώπη με στόχο την παγκόσμια ηγεμονία. Η Τουρκία έχει τον έλεγχο των Δαρδανελίων, δηλαδή ενός στρατηγικού σημείου για την κάθοδο του ρώσικου πειρατικού στόλου στη Μεσόγειο και για την περικύκλωση έτσι της Ευρώπης από νότια. Μια ισχυρή και αντιρώσικη Τουρκία είναι ένα μεγάλο εμπόδιο γι' αυτά του τα σχέδια. Αυτή είναι και η κύρια αιτία που οι σοβιεντιστές του ΠΑΣΟΚ συμμαχούν με τους ρωσόφιλους του ΣΥΝ και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Α. Κοκκόλα καταθέτει επερώτηση στην ευρωβουλή για το ζήτημα αυτό.

Είναι όμως δύσκολο και για την ίδια την επιτροπή να αμφισβητήσει το δικαίωμα της Τουρκίας να κατασκευάσει ένα τέτοιο εργοστάσιο γι' αυτό και αλλάζει τον αρχικό της τίτλο με τον πιο γενικό "Επιτροπή για Απο-πυρηνικοποιημένη Μεσόγειο", επιχειρώντας έτσι να ψαρέψει σε πιο θολά νερά

Η ΚΙΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στις αρχές Φλεβάρη ο υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας επισκέφτηκε την Ταϊβάν και αναγνώρισε το νησί σαν ανεξάρτητο κράτος. Αμέσως η σοσιαλφασιστική Κίνα διάκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Μακεδονία, ακύρωσε όλες τις οικονομικές συμφωνίες που είχαν υπογράψει τα δύο κράτη και σταμάτησε την κατασκευή μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου από κινεζική εταιρεία.

Οι νέοι μανδαρίνοι του Πεκίνου είχαν επιβάλλει στον Γκλιγκόροφ και στη Μακεδονία να μην αναγνωρίσουν την Ταϊβάν με αντάλλαγμα την αναγνώριση της γειτονικής χώρας από την Κίνα. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα είχε εξαπολύσει τη φασιστική εκστρατεία για το όνομα εμποδίζοντας την Ευρώπη να αναγνωρίσει τη Μακεδονία την ίδια στιγμή που η "Αγία Ορθόδοξη Ρωσία" το έκανε με κάθε άνεση (όχι σαν έθνος, μόνο σαν κράτος). Η Μακεδονία ζήταγε πάσει θυσία την αναγνώριση της από κάθε κράτος, πόσο μάλλον από ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όπως η Κίνα. Σαν ένα καταπιεσμένο και αδύναμο κράτος η Μακεδονία ήταν διατεθειμένη να δεχτεί τους πιο δυσβάσταχτους όρους για να επιβιώσει. Οι Κινέζοι σοσιαλφασίστες στην πρώτη εμφάνιση τους στα Βαλκάνια επέβαλλαν τον ηγεμονισμό τους και μόνο έτσι έκαναν την αναγνώριση.

Σ' ότι αφορά την Ταϊβάν έχουμε πει ότι το νησί πρέπει να αποτελέσει κάποτε τμήμα του κινεζικού κράτους. Επισημάνωμε όμως ότι μια τέτοια ένωση σήμερα θα γίνει κάτω από όρους βίας και φασισμού, κάτω από όρους χιτλερικής δικτατορίας. Είναι λοιπόν προτιμότερη μια ανεξάρτητη Ταϊβάν, σύμφωνα με τη θέληση των κατοίκων της, από μια Ταϊβάν που θα προσαρτηθεί στη σοσιαλφασιστική Κίνα δίνοντας της τον έλεγχο όλων των θαλάσσιων δρόμων προς την Ιαπωνία και επιτρέποντας της να κυριαρχήσει στην Ασία.

Μία πρώτη νίκη του δημοκρατικού συνδικαλιστικού μετώπου στη Ζώνη

Μια σοβαρή νίκη πέτυχε το δημοκρατικό συνδικαλιστικό μετώπο στην επισκευαστική ζώνη του Περάματος.

Η πάλη που έδωσε για να περάσει τροπολογία στο νομοσχέδιο για την μετοχοποίηση του ΟΛΠ είχε θετικό αποτέλεσμα.

Στον νόμο που ψηφίστηκε, μετά από παρέμβαση της Ν. Μπακογιάνη και με την σύμφωνη γνώμη του Σουμάκη, πέρασε τροπολογία η οποία εξασφαλίζει από νομική άποψη την λειτουργία της Ζώνης. Η νίκη αυτή αποχτά μια μεγάλη πολιτική σημασία. Γιατί δείχνει πως το μετώπο μπορεί μέσα από σωστές πρωτοβουλίες και με την κινητοποίηση των εργατών κόντρα

στην ΕΣΑΚ, να καταχτάει νίκες και να δίνει διεξόδους στους εργάτες και στην Ζώνη.

Η κατάσταση αυτή έχει τρομοκρατήσει την ΕΣΑΚ, η ο

