

NEA ΑΝΑΤΟΛΗ

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδην και λαοί ενωθείτε!



"Από τη σάχτη του δα
ζαναγεννηθεί το ΚΚΕ"
N. Ζαχαριάδης

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ.-ΦΑΞ 5232553 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΗ 1999 ΑΡ. ΦΥΛ. 324 ΔΡΧ. 200

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Έτσι ξαφνικά όπως φούντωσε η υστερία ενάντια στην "προδοσία" και στην "εθνική ταπείνωση" έτσι, σχεδόν ξαφνικά άρχισε πάλι να κυριαρχεί η "πονική". Έγινε ποιόν αρκετά γρήγορα αποδεκτό από τους περισσότερους σχολιαστές ότι δεν έφταιγε η "προδοσία" αλλά οι "παθεμένοι χειρισμοί" για την παράδοση του Οτσαλάν, ότι οι κατηγορίες του ΡΚΚ δεν ήταν τεκμηριωμένες και ότι αυτές αποτελούσαν επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας, ενώ άρχισαν να προβάλλονται στα κανάλια με κάπως καθυστερημένη τόλην και πρωτάκουστοι ισχυρισμοί, όπως ότι το ΡΚΚ δεν εκφράζει όποις τους Κούρδους της Τουρκίας, ή και εντελώς βέβηπης θέσεις, όπως ότι το ΡΚΚ έχει διαπράξει μπόλικες δολοφονίες αθώων. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ίδια κανάλια που ούρλιαζαν ενάντια στην "προδοσία" και υπέρ των "αδελφών Κούρδων", τώρα απαιτούν να μην πέσουμε στην παγίδα της Άγκυρας και να μην κουρδοποιήσουμε την επιπλονική εξωτερική πολιτική.

Η πιο συνθησμένη εξήγηση που δίνεται σ' αυτή την παράξενη αντιστροφή κλίματος είναι ψυχολογική. Πρόκειται για τον περίφημο αιθορμητισμό του Έλληνα. Σύμφωνα με αυτόν, ο Έλληνας όσο εύκολα μπορεί να ενθυσιάζεται με ένα ΡΚΚ και να ταυτίζεται με τις κατηγορίες που αυτό εξαπολύει, εξ ίσου εύκολα μπορεί να το εγκαταλείψει ακόμα και να το μισήσει, χάνοντας την νηφαλιότητα και την ισορροπία που απαιτείται στην εκτίμηση των γεγονότων.

Αυτή η ψυχολογική θεωρία χάνει σε ένα βασικό της σημείο: δεν μπορεί να εξηγηθεί γιατί μερικές "αλήθειες" δεν αντιστρέφονται στην διάρκεια αυτών των δραματικών μεταπτώσεων της κοινής γνώμης. Τέτοια είναι η "αλήθεια" ότι ο Πάγκαλος καλώς αποκεφαλίστηκε γιατί έκανε λαθεμένους χειρισμούς (που κατά σύμπτωση ποτέ δεν έχουν προσδιορίσει αφού ο καθένας ανακαλύπτει διαφορετικούς και συχνά αντίθετους "λαθεμένους χειρισμούς"). Και πριν και μετά τη θύελλα όλοι συμφωνούν στο ότι ο Πάγκαλος έφταιξε. Τέτοια αλήθεια είναι και το ότι έφταιξε η κυβέρνηση, ή καλύτερα το τμήμα της κυβέρνησης που χειρίστηκε το ζήτημα, οπότε έφταιγε ανάλογα και ο ίδιος ο Σημίτης, οπότε στο βάθος δικαιολογούνται όλοι οι άλλοι αποκεφαλισμοί, ενώ επιβεβαιώνεται και στο χειρισμό μεγάλων κρίσεων η σχετική ανικανότητα του Σημίτη. Αυτά τα σημεία δεν μπαίνουν σε αμφισβήτηση από καμία σημαντική πολιτική τάση, ούτε προς το παρόν από την ίδια την κυβερνητική τάση που τραυματίστηκε. Μόνο άτομα αντιδρούν, περισσότερο για να

πούσαν εκεί. Το γενικό σύνθημα των 48 ωρών μετά την σύλληψη του Οτσαλάν, ως τον ανασχηματισμό ήταν η καθαίρεση του Πάγκαλου.

Σε αυτή την κρίσιμη φάση, που όλα τα κανάλια έδειχναν κάθε λεπτό δέσμιο τον "μάρτυρα" Οτσαλάν και όλες οι εφημερίδες κραυγάζαν για προδοσία, οι ρωσόδουλοι ήταν ενωμένοι με τους σοβινιστές, και τους ερεθίζαν να βγουν με δύναμη μπροστά. Τότε ήταν η ώρα των Μπαντουβάδων, των Ναζάκηδων, των Φαήλων, των Λυκουρέζων, των Καρατζαφέρηδων, των Καμμένων. Ήταν η ώρα που αυτός ο υπόκοσμος της πολιτικής έβγαινε με έπαρση και ασφάλεια και διαμόρφωνε το γενικό υστερικό κλίμα. Ο κόσμος όλος του ανήκε.

Αμέσως μετά τον ανασχηματισμό ρίχτηκε το σύνθημα του κυνηγιού των εθνικιστών. Η ίδια η ανακοίνωση του ανασχηματισμού τόνιζε ότι από δω και μπρος κύριος εχθρός γινόντουσαν εκείνοι που έφεραν τον Οτσαλάν στην Ελλάδα, δηλαδή οι Ναζάκηδες, ενώ ως εκείνη τη στιγμή ήταν εκείνοι που τον έδιωχναν από την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα, δηλαδή ο Πάγκαλος και οι άλλοι αποκεφαλισθέντες. Κύριος ε-

χθρός ήταν τώρα ο σοβινισμός, ενώ ως τώρα ήταν οι ευρωπαίοι. Η διαγραφή μερικές μέρες αργότερα του Μπαντουβά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποτελούσε την ολοκλήρωση αυτής της τακτικής. Πρόκειται για μια αλάνθαστη συνταγή: πρώτα με τους σοβινιστές ενάντια στους ευρωπαίους, ύστερα κρύο νερό στους σοβινιστές. Έτσι έγινε με το Μακεδονικό, όταν ο Παπανδρέου ξύπνησε το σοβινιστικό θηρίο, εκτέλεσε τον Μητσοτάκη και έκοψε την ορμητική πορεία της Δημ. της Μακεδονίας προς την Ευρώπη. Όταν αυτός ο στόχος σε γενικές γραμμές πραγματοποιήθηκε, οι ρωσόδουλοι έριξαν κρύο νερό στις πλάτες του σοβινισμού και με τον πιο φυσικό τρόπο ανέπτυξαν τις διμερείς τους σχέσεις με τη χώρα που λίγο πριν κεραυνοβολούσαν, ενώ άρχισαν τα ανοίγματα και στη μακεδονική μειονότητα.

Το ίδιο έκαναν και τώρα: πρώτα φωτιά στους σοβινιστές, ύστερα επίτευξη τακτικού στόχου, και τέλος πάγος στους σοβινιστές.

Εννοείται ότι ο πάγος δεν πρέπει να είναι συνέχεια στη σελ. 2

Η ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΚΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αιματηρή πορεία του ΡΚΚ στην Ελλάδα άρχισε από το 1984. Ήταν εκείνη την περίοδο που ο πράκτορας της Ρωσίας Παπανδρέου επέτρεψε την άνετη είσοδο των δολοφόνων του ΡΚΚ στη χώρα και στη συνέχεια νομιμοποίησε τη βίαιη δράση τους ενάντια σε τούρκους και κούρδους δημοκράτες αγωνιστές που ήταν αντίθετοι με την πολιτική γραμμή του διαμελισμού της Τουρκίας και την τρομοκρατική δράση του ΡΚΚ.

Η κυβέρνηση Παπανδρέου επέτρεψε αρχικά την εγκατάσταση της συμμορίας του ΡΚΚ στο Λαύριο, στο στρατόπεδο των τούρκων και κούρδων πολιτικών

προσφύγων, όπου σύντομα άρχισαν τις επιθέσεις τους ενάντια τους. Ήταν μια ορδή από ανενδοίαστους μαχαιροβγάλτες που είχαν διαπρέψει σ' αυτό το ρόλο τόσο στο Κουρδιστάν ενάντια στους αμάχους, όσο και σ' όλη την Ευρώπη ενάντια στους πολιτικούς τους αντίπαλους. Κάτω από την κατακραυγή του δημοκρατικού κόσμου σ' αυτές τις χώρες και μετά τις αποφάσεις που πήραν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών ενάντια του, το ΡΚΚ βρέθηκε σε πλήρη πολιτική απομόνωση. Βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα όπου είχε την προστασία της αστυνομίας και της ΚΥΠ. Ενώ σε Τουρκία και Ευρώπη το ΡΚΚ συναντούσε την κατακραυγή, στην Ελλάδα

ο Παπανδρέου το παρουσίαζε στο λαό σαν κόμμα "αγωνιστών για την ελευθερία". Οι σοβινιστές ήταν κατενθουσιασμένοι μ' αυτή την εξέλιξη, αφού το ΡΚΚ πάλευε για το διαμελισμό της Τουρκίας.

Έτσι με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, η αστυνομία πάντα άφηνε το ΡΚΚ ανενόχλητο να μαχαιρώνει πολιτικούς του αντίπαλους και στην Ελλάδα.

Η εξαιρετική αυτή μεταχείριση του ΡΚΚ από την κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν προϊόν της επιθετικής στρατηγικής, της λεγόμενης "εθνικο-αμυντικής", από τον

συνέχεια στη σελ. 4

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

συνέχεια από τη σελ. 1

ναι μόνιμος. Οι σοβινιστές δεν πρέπει ποτέ να εξοντωθούν και η φωτιά θα πρέπει πάντα να σιγοκαίει. Η φωτιά που σιγοκαίει είναι η "τούρκικη απειλή", ο "τούρκικος επεκτατισμός". Αυτά δεν πρέπει ποτέ να αμφισβηθούν. Σε αυτά βρίσκεται η ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η κινητήρια δύναμη της ρώσικης πολιτικής στην Ελλάδα. Αυτό αποδείχτηκε και τώρα όταν με μια καλή προβοκάτσια και λίγο φύσημα η φωτιά γιγαντώ-

κεί κατήγγειλε τέλος εκ των προτέρων κάθε απόπειρα των ευρωπαϊστών του ΠΑΣΟΚ να ξεφορτωθούν οριστικά τους σοβινιστές λέγοντας: "Όλοι οφείλουν να έχουν ως σημείο αναφοράς τον Κ. Σημίτη ως δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο και ως πρωθυπουργό με λαϊκή κατοχύρωση και με τη σειρά του ο Κ. Σημίτης, ως πρόεδρος, οφείλει να αναφέρεται σε όλους και σε ότι διαχρονικά εκπροσωπεί και συμβολίζει το ΠΑΣΟΚ".

Σε αυτά τα λόγια δεν υπάρχει μόνο μια αποτροπή, αλλά και μια

μή που θα είναι έτοιμη η διαδοχή Λαλιώτη. Το ρώσικο μπλοκ, παρ' όλες τις μετάνοιες του κάποτε αυτοδύναμικου Τσοχατζόπουλου και τις εκκλήσεις του για συγκυβέρνηση με το ψευτοΚΚΕ και τον ΣΥΝ, δεν τον εμπιστεύεται. Ότι και να κάγει ο Τσοχατζόπουλος θα είναι πάντα ένας έλληνας σοβινιστής. Είναι απαραίτητος σαν σύμμαχος, αλλά ακατάλληλος για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ο σοβινισμός δεν πρέπει ποτέ να αναθαρρήσει και να ξαναπάρει εξουσία μέσα σ' αυτό το κόμμα. Οι "ρώ-

που ο Οτσαλάν ήρθε στην Ελλάδα με τους ρωσόδουλους αποφασισμένους για εκκαθαρίσεις, η παρτίδα ήταν ματ για τον Σημίτη. Μόνο η έκταση των απωλειών μπορούσε να διαφέρει.

Σωτηρία της χώρας και απαγκίστρωσή της από τους ρώσους πράκτορες, μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟ αν συντριβεί η θεωρία και η στρατηγική της "τούρκικης απειλής" και βαθύτερα μόνο αν συντριβεί ο σοβινισμός.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ

Από αυτή τη σκοπιά πρέπει να αναλύσουμε και την πολιτική ήττα του ΡΚΚ μετά την συνέντευξη Ντιλάν και να δούμε τα όρια της δημοκρατικής αντεπίθεσης που εγκαινίασε η επέμβαση Μ. Θεοδωράκη.

Η απομόνωση της Ντιλάν δεν ήταν προϊόν της συνειδητής τακτικής του σοσιαλφασισμού απέναντι στους σοβινιστές που προαναφέραμε. Η αντίθεση στη Ντιλάν εκφράστηκε αυθόρμητα από τους δημοσιογράφους και τα μεσαία στελέχη των καναλιών αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου που αυτή έδωσε. Το λάθος της Ντιλάν ήταν το λάθος όλου του σοσιαλφασισμού που νόμιζε ότι κυριαρχούσε άνετα μέσα στις μάζες. Χτύπησε με θράσος και δίχως στοιχεία. Και αμέσως ήρθαν στην επιφάνεια όλες οι αδυναμίες αυτού του στρατοπέδου. Η Ντιλάν κατήγγειλε έναν πρωθυπουργό

συνέχεια στη σελ. 3

Η αφίσσα της ΟΑΚΚΕ που τυχοκολίθηκε στην Αθήνα και στον Πειραιά

ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΟ ΡΚΚ

Οι υποτιθέμενοι πατριώτες έχουν επιδιθεί σε μια γλοιόδη εκστρατεία συγνώμης στο ΡΚΚ και έχουν γεμίσει ενοχές τον ελληνικό λαό. Σε ελάχιστο χρόνο επέβαλαν τους ισχυρισμούς του ΡΚΚ και των εμπίστων του κυπατζήδων και δικτηγόρων, σαν έθνικά άρθρα πίστης.

Το ΡΚΚ έγινε αποφασιστικός πολιτικός παράγοντας στην Ελλάδα την ώρα που δοκίμαζε παντού στην Ευρώπη την πολιτική απομόνωσης. Αυτή η απομόνωση δεν ήταν δουλειά των ΗΠΑ και των αστικών κυβερνήσεων, αλλά των ευρωπαίων δημοκρατών που δεν είναι τυφλοί από αντιτουρκισμό και ζέρουν ότι το ΡΚΚ είναι ένα εθνοφασιστικό κόμμα που εξόντωσε τούρκους αμάχους, τούρκους αντιφασίστες και κούρδους διαφωνούντες.

Ο ελληνικός λαός δεν οφείλει καμία συγνώμη στο ΡΚΚ. Το ΡΚΚ οφείλει συγνώμη στον ελληνικό λαό. Γιατί με το ζόρι θέλησε να επιβάλει μια ορισμένη εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα και μάλιστα την εγκληματική πολιτική ΠΟΛΕΜΟΥ με την Τουρκία και γιατί εξεβίασε και πέτυχε κυβερνητικές αλλαγές στην Ελλάδα χάρη σε μια συντονισμένη παγκόσμια προπαγανδιστική εκστρατεία περί προδοσίας, που περιελάμβανε καταλήψεις πρεσβειών και συλλήψεις ομήρων.

Τα ελληνικά κόμματα που πρωταγωνίστησαν σ' αυτό το βρώμικο παιχνίδι ενώνονται με το ΡΚΚ στην διεθνή στρατηγική. ΡΚΚ, ψευτοΚΚΕ, ΣΥΝ, ΔΗΚΚΙ, ακροδεξιοί, νεοναζίστες, έχουν σήμερα μια κοινή εξωτερική πολιτική: Σύγκρουση με την Τουρκία και την Ευρώπη. Συμμαχία με τη Ρωσία των Ζιουγκάνοφ - Ζιρινόφσκι. Την ίδια στρατηγική (αλλά κρυφά) υπερασπίζει ο Λαλιώτης μέσα στο ΠΑΣΟΚ και ο Καραμανλής μέσα στη Ν.Δ. Αυτό είναι το ρωσόφιλο μέτωπο.

Ο αποκεφαλισμός των 3 υπουργών και η φθορά του Σημίτη είναι μια τεράστια επιτυχία αυτού του μετώπου. Ιδιαίτερα οι Πάγκαλος και Παπαδόπουλος ήταν στο στόχαστρό του γιατί αντιστάθηκαν στα "κοινωνικά" του κινήματα και τα φασιστικά του μπλόκα. Αντίθετα ο αντικαταστάτης Γ. Παπανδρέου, που τα είχε πάντα πολύ καλά μαζί τους, εισέπραξε αμέσως τα ευνοϊκά σχόλια του ΡΚΚ.

Η επιχείρηση "άσυλο στον Οτσαλάν" αποτελεί μια πολιτική προβοκάτσια της φασιστικής Ρωσίας των Ζιουγκάνοφ - Ζιρινόφσκι, δηλαδή της Ρωσίας της Δούμας την οποία πάντα εκθειάζει το ΡΚΚ. Αυτοί έστειλαν τον Οτσαλάν σαν ζωντανή βόμβα στην Ελλάδα και, πιθανότατα, τον έδωσαν στην Τουρκία αφού δεν τον χρειάζονταν πια. Γιατί η στρατιωτική τακτική που αυτός εκπροσωπούσε χρεοκόπησε και ήρθε η ώρα της νέας ρώσικής πολιτικής στο κουρδικό, δηλαδή της διεθνοποίησης. Στόχος της προβοκάτσιας ήταν η υπονόμευση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας.

Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Οι υποκριτές πρέπει να αποκαλυφθούν. Πίσω από τις αντιδυτικές και αντιτούρκικες κραυγές κρύβεται σήμερα η υποτέλεια στη Ρωσία των S-300. Οι παλιοί πράκτορες των αμερικάνων έχουν γίνει φανατικοί φίλοι της Ρωσίας. Οι δήθεν φίλοι των Κούρδων θέλουν τον διαμελισμό της Τουρκίας, αλλά όχι του Ιράκ. Θέλουν τάχα τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, αλλά συμμαχών με τους απόλυτα βάρβαρους μουλάδες του Ιράν και το τούρκικο ισλάμ. Καταγγέλλουν την Ευρώπη που δεν έδωσε άσυλο στον Οτσαλάν, αλλά όχι τη Ρωσία.

Πραγματικά πρόκειται για ένα ολόκληρο καθεστώς πρακτόρων που καιροφυλακτεί για την πολιτική ανωμαλία, τον πόλεμο και τη δικτατορία και κρύβεται πίσω από τα δημοκρατικά δικαιώματα των καταπιεζόμενων Κούρδων της Τουρκίας.

θηκε, κατέκαιψε τους πιο ισχυρούς υπουργούς και μάδησε τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τα πλαίσια αυτής της τακτικής τα διέγραψε με ακρίβεια ο αρχηγός της ρώσικης τάσης μέσα στο ΠΑΣΟΚ και θριαμβευτής του ανασχηματισμού, ο Λαλιώτης, σε μια συνέντευξη του Ελευθεροτυπία της 28 Φεβρουαρίου.

Εκεί προσδιόρισε σαν κύριο πρόβλημα της στιγμής τους "υπερπατριώτες", αν και διαχώρισε από αυτούς τον Καλεντερίδη, τον "έλληνα αξιωματικό που κατά τη θητεία του στο στρατό έχει μια θετική και ευδόκιμη διαδρομή και συμβολή στην άμυνα και στην ασφάλεια της χώρας". Εκεί επιβεβαίωσε τα λάθη του Πάγκαλου. Ε-

νουθεσία, ότι δηλαδή ο Σημίτης δεν πρέπει να ξανατολήσει να σηκώσει κεφάλι απέναντι στον Λαλιώτη, όπως έκανε πριν την κρίση Οτσαλάν. Γιατί ο Σημίτης δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας δημοκρατικά εκλεγμένος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, δηλαδή τίποτε άλλο εκτός από νόμιμο. Άλλωστε στην ίδια συνέντευξη ο Λαλιώτης αποκαλεί τον Σημίτη αδελφό (δεν θα γίνει αδελφοκτόνος), δηλαδή ο ίδιος αυτοανακηρύσσεται εν δυνάμει συναρχηγός αλλά και διάδοχος του θρόνου.

Είναι φανερό ότι η ρώσικη τακτική σε ότι αφορά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η πτώση του Σημίτη, αλλά η διατίρησή του μέχρι τη στιγ-

σοί" έκαναν τόσες "καθάρσεις" για να ξεμπερδέψουν μ' αυτόν.

ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αντίθετα ένας αποδυναμωμένος και υπάκουος Σημίτης, είναι σήμερα μια ιδανική λύση για τους "ρώσους", στο βαθμό που και η Ευρώπη και η εμποροβιομηχανική αστική τάξη αυτόν εμπιστεύονται απόλυτα. Όλο το ζήτημα είναι γι' αυτούς να του αποσπάσουν τη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΝ. Αυτός ο στόχος συμπυκνώνεται σε δύο αιτήματα, που ανάμεσά τους το πιο

μπορεί να φανταστεί τι αξεπέραστη, μόνιμη ελληνοτουρκική, μόνιμη ευρωαλληνική και μόνιμη εσωτερική κρίση θα εγκανίαζε αυτή τη "ανοιχτή" παρουσία του Οτσαλάν στην Ελλάδα. Το ζήτημα με τον Οτσαλάν δεν ήταν η "ανοιχτή" ή η "συνωμοτική" πολιτική, αλλά η πολιτική της μετωπικής σύγκρουσης με τους τουρκοφάγους σοβινιστές στο εσωτερικό της χώρας ή η πολιτική της παράκαμψης

Υπόθεση Οτζαλάν

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΙΡΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αν υπάρχει κάτι που επιβεβαιώθηκε περίτρανα μέσα απ' όλον αυτό τον κουρνιαχτό που σηκώθηκε γύρω από την υπόθεση Οτζαλάν, αυτό είναι η έγκαιρη και σε ανύποπτο χρόνο πολιτική εκτίμηση της ΟΑΚΚΕ για τον πρωτεύοντα ρόλο και την άμεση εμπλοκή της Ρωσίας στο ζήτημα.

Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε αυτή η υπόθεση, μετά δηλαδή την αποχώρηση του Οτζαλάν από τη Συρία, είδαμε πως η Ρωσία ήταν αυτή που κινούσε τα νήματα, είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Και αυτή την εκτίμηση δεν μπορεί διόλου να την επισκιάσει η συνειδητή προσπάθεια σχεδόν όλων των ΜΜΕ στη χώρα μας να αναγάγουν τα πάντα στη δράση είτε της CIA είτε της MIT είτε της MOSSAD.

Όμως τα περισσότερα χειροπιαστά πολιτικά στοιχεία και ορισμένα άρθρα που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας έρχονται να πιστοποιήσουν τη δική μας εκτίμηση για το ρόλο της Ρωσίας και προσωπικά του Πριμακόφ.

Θα αντλήσουμε εδώ μερικά μόνο στοιχεία από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Βήμα στις 21 Φλεβάρη. Το υπογράφει ο Δ. Νικολακόπουλος και έχει τίτλο "Από τη Ρώμη στα χέρια της MIT". Ο υπέρτιτος, αίφνης, του άρθρου αποκαλύπτει μιας εξαρχής την αλήθεια: "Ο πράκτορας της KGB και οι ελληνικές διασυνδέσεις". Ας διαβάσουμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία του άρθρου:

«Από την ημέρα που ο γέρετης των Κούρδων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Δαμασκό, μελετούσε δύο εναλλακτικές λύ-

σεις: η πρώτη ήταν να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και η δεύτερη στη Ρωσία. Η οργάνωση της επιχειρησης μεταφοράς του σε αυτές τις χώρες είχε ανατεθεί σε δύο άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του: σε έναν ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία, που ήταν ο άνθρωπος για όλες τις "βρώμικες δουλειές", όπως λέγεται, δηλαδή να προμηθεύει τους Κούρδους με όπλα και να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του αγώνα τους, και, από την άλλη πλευρά, σε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της πρώην KGB το οποίο υπήρχε κάποτε και ο σύνδεσμος της μυστικής υπηρεσίας της ΕΣΣΔ με τον κούρδο γιγέτη» (οι υπογραμμίσεις εδώ και παρακάτω είναι δικές μας).

Αυτό το σημείο είναι αποκαλυπτικό και για άλλους λόγους. Πρώτα-πρώτα, δείχνει αυτό για το οποίο πάντα καταγγέλλονταν οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι στήριζαν και υλικά το PKK και όχι μόνο θητικά. Και, δεύτερον, ότι όλ' αυτά τα χρόνια αυτός που κρυβόταν πίσω απ' αυτό το κόμμα ήταν η Ρωσία αυτοπροσώπως και η μυστική της υπηρεσία.

Ας συνεχίσουμε όμως την ανάγνωσή μας.

«Το πρώτο σχέδιο για τη μυστική μετάβαση του Οτζαλάν στην Ελλάδα προέβλεπε την επιβίβασή του σε ιδιωτικό αεροσκάφος που θα προσγειωνόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, από όπου θα οδηγούνταν σε ένα σπίτι όπου θα διέμενε για ένα χρονικό διάστημα με ψευδώνυμο και κάνοντας χρήση πλαστού διαβατηρίου ολλανδού ευρωβουλευτή. Το σχέδιο, που δεν ευδοκίμησε τότε, μετά και την άρνηση του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη να συνανέσει στην πραγματοποίησή του (η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν του γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή κ. Α. Μπαντουβά η πρόθεση του κ. Οτζαλάν να έρθει στην Ελλάδα, είναι γνωστή: "Μη μου το κάνετε αυτό, έχω τόσα προβλήματα"), ουδέποτε εγκαταλείφθηκε».

Ας ξέρουν καλά όλοι αυτοί που έχουν αναθαρρήσει ξανά μετά τον εφιάλτη των 48 ωρών, ότι είναι ο Ναζάκης, η Παπαρήγα, ο Τσοβόλας και το PKK, που κρατάνε τη στρατηγική στα χέρια τους. Ότι αυτοί είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, με μια απλή εθνική προβοκάτσια να τσακίζουν κάθε πολιτική και κοινωνική ομαλότητα σε αυτή τη χώρα. Όσο υπάρχουν οι τόνοι της τουρκοφοβίας και της δυναμίτιδας στο Αιγαίο το μέλλον θα ανήκει τους προβοκάτορες.

Από την αρχή, επομένως, πριν καν πάει ο Οτζαλάν στην Ιταλία, ο Σημίτης είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του προβλέποντας τους σοβαρούς κινδύνους που θα συνεπάγοταν για τα εσωτερικά μέτωπα η εγκατάσταση του Οτζαλάν στην Ελλάδα. Διέβλεπε επίσης τον κίνδυνο (τον οποίο τελικά δεν απέφυγε) να τον φέρουν οι σοβινιστές προ τετελεσμένων γεγονότων. Πίσω όμως απ' αυτούς κρυβόταν η ίδια η Ρωσία, που αρχικά δοκίμασε το ιταλικό χαρτί.

Το γιατί το είχαμε γράψει στη Νέα Ανατολή προ μηνών. Ιδού και η επιβεβαίωση:

«Με τη βοήθεια του υψηλόβαθμου στελέχους της KGB ο Α. Οτσαλάν, όπως αποκαλύπτουν σήμερα στενοί συνεργάτες του, αναχώρησε για τη Μόσχα. "Ήταν το ίδιο άτομο που, σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας κ. Πριμακόφ", εκμοσιηρεύθηκε στενός συνεργάτης του κούρδου ηγέτη, "επεξεργάστηκαν το σχέδιο της μετάβασής του στην Ιταλία. Η μετάβαση του Οτζαλάν στην Ιταλία ήταν σε γνώση της ρωσικής κυβέρνησης που τον βοήθησε να επιχειρήσει αυτό το εγχείρημα". Τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν, κατά την άποψή του, ήταν τα εξής: πρώτον, στην Ιταλία υπήρχε ένα ισχυρό φιλοκουρδικό λόμπι, ανάλογο με αυτό που υπήρχε στην Ελλάδα, δεύτερον, η κεντροαριστερή κυβέρνηση Ντ' Αλέμα θα συνέβαλλε στη διεθνοποίηση του Κουρδικού τρίτον, η Ρωσία με αυτό τον τρόπο θα δημιουργούσε προβλήματα στην Τουρκία, με την οποία οι σχέσεις της δεν είναι και ιδανικές. Όπερ και εγένετο».

Τα ίδια ακριβώς είχαμε γράψει κι εμείς.

Κάποια στιγμή, για λόγους που και πάλι είχαμε εξηγήσει στα άρθρα μας, ο Οτζαλάν αναγκάζεται να φύγει από την Ιταλία. «Έκτοτε αρχίζει και η άμεση εμπλοκή της Ελλάδας. Η απάντηση του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη να συνανέσει στην πραγματοποίησή του (η απάντηση του Πρωθυπουργού, όταν του γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή κ. Α. Μπαντουβά η πρόθεση του κ. Οτζαλάν να έρθει στην Ελλάδα, είναι γνωστή: "Μη μου το κάνετε αυτό, έχω τόσα προβλήματα"), ουδέποτε εγκαταλείφθηκε».

Τότε ακριβώς ο τότε υπουργός Εσωτερικών Παπαδόπουλος στέλνει στη Ρώμη τον αντιπρόεδρο της Βουλής Σγουρίδη να πείσει τον Οτζαλάν να μην έρθει στη

χώρα μας, γιατί αυτό μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει: «Ορθά-κοφά το κ. Παπαδόπουλος διεμήνυσε στον κούρδο ηγέτη ότι, "αν έρθει στην Ελλάδα, θα συλληφθεί". Η απάντηση του κ. Οτζαλάν, σ' πας υποστηρίζει αυτόπτης μάρτυρας της συνάντησης, ήταν: "Δεν θα το κάνει αυτό σε μένα ο Αλέκος". Εξηγήθηκε ταυτοχρόνως στον κούρδο ηγέτη ότι η παραμονή του στην Ελλάδα θα

επέφερε ζημία τόσο στον ίδιο όσο και στην υπόθεση του Κουρδικού, ενώ του παρασχέθηκαν και διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα ήταν πάντοτε στο πλευρό του (...) Προς στιγμήν διεφάνη ότι ο Οτζαλάν επείσθη αφού μετά τη συνάντηση αυτή κάλεσε το υψηλόβαθμο στέλεχος της KGB που βρισκόταν κοντά του καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρώμη και του ζήτησε να διερευνήσει τη δυνατότητα επιστροφής του εκ νέου στη Ρωσία».

Πανταχού παρούσα λοιπόν η, κατά τη Δύση ανυπαρκτη, KGB. Αυτή τα ρύθμιζε όλα, αυτήν συμβούλευόταν σε κάθε του κίνηση ο Οτζαλάν. Κατά τα άλλα, ο Οτζαλάν ήρθε με δική του πρωτοβουλία στη χώρα μας...

Ακόμα και στις 29 Γενάρη, όταν έφτασε στο Ελληνικό από την Πετρούπολη, «οι συνοδοί του κούρδου ηγέτη "είχαν παραπλανήσει τις υπηρεσίες του VIP ότι δήθεν μετέφεραν ένα ρώσο υφυπουργό και οι αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχου του αεροδρομίου δεν επεσήμαναν το γεγονός αυτό, όπως επίσης και ο πύργος ελέγχου δεν ενημέρωσε το κλιμάκιο της ΕΥΠ που ήταν εκεί ότι επρόκειτο να αφιχθεί αεροπλάνο από τη Ρωσία"».

Όλα λοιπόν παραπέμπουν στη Ρωσία. Ακόμα και όταν πήγε στο Μινσκ πάλι είχε πρώτα συνεννοηθεί με το συνήθη, πια πράκτορα της KGB: «Ο κούρδος ηγέτης επιβιβάζεται στο ίδιο αεροπλάνο που τον μετέφερε στην Ελλάδα με προορισμό την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ, όπου, ύστερα από συνεννόηση που είχε κάνει ο ίδιος με τον συνεργάτη του, αξιωματούχο της πρώην KGB, θα επιβιβαζόταν σε άλλο αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στη Ριέκα και από εκεί στην Ολλανδία».

Το Μινσκ όμως είναι η πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, του γνωστού Λουκασένκο, του πιο πιστού υποτακτικού της Μόσχας. Από κει, λοιπόν, ξαπόστειλαν τον Οτζαλάν στην Ελλάδα, προφανώς μετά από εντολή και πάλι της KGB.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Όσο, λοιπόν, και να προσπαθούν οι φιλορώσοι στην Ελλάδα να συσκοτίσουν και να υποβαθμίσουν το ρόλο της Ρωσίας και της KGB στην υπόθεση Οτζαλάν, η ουρά της μαϊμούς φάνηκε. Και δε θ' αργήσει να φανεί και η ίδια η μαϊμού.

Η ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΚΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

συνέχεια από τη σελ. 1

άξονα Συρίας - Βουλγαρίας (που βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία του σοσιαλφασισμού)-Ελλάδας κάτω από την κυριαρχία του ρώσικου σοσιαλψεριαλισμού. Αφού το ΡΚΚ εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της ρώσικης πολιτικής είχε πάντα την πολιτική κάλυψη από το ψευτοΚΚΕ και τον ΣΥΝ.

Η ΟΑΚΚΕ στάθηκε με συνέπεια δίπλα στους κούρδους και τούρκους πρόσφυγες που δέχτηκαν τις επιθέσεις του ΡΚΚ. Μία σειρά από οργανώσεις που ανήκουν στο λεγόμενο “αριστερό χώρο” κράτησαν σε συγκεκριμένες στιγμές την ίδια στάση, λόγω της πολιτικούδεολογικής συγγένειας τους με τούρκικες και κουρδικές οργανώσεις και της συνεργασίας τους μ' αυτές. Τελικά όμως οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν πρόσφατα συλλήβδην με τον “αγωνιστή ηγέτη” Οτζαλάν.

Θα παραθέσουμε εδώ ένα συνοπτικό ιστορικό αυτής της βίαιης δράσης και των αντιδράσεων που συνάντησε.

Ξεκινάμε από τον Ιούνη του 1987. Τότε μέλη του ΡΚΚ προκάλεσαν άγρια επεισόδια με ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα στο στρατόπεδο των τούρκων πολιτικών προσφύγων στο Λαύριο. Τα επεισόδια άρχισαν όταν μέλη του ΡΚΚ προσπάθησαν να θέσουν στον έλεγχο τους το στρατόπεδο, χτυπώντας και καταλαμβάνοντας το δωμάτιο 4 τουρκων μελών της οργάνωσης “HALKIN KURTULUSU”.

Σ' αυτή τους την ενέργεια αντέδρασαν όλοι οι άλλοι πρόσφυγες, με αποτέλεσμα οι Κούρδοι του ΡΚΚ να κρατήσουν γυναίκες ομήρους και να μαχαιρώσουν τον Μπεντρί δημοσιογράφο της “Κουρδιστάν Πρες” και εκπρόσωπο στην Ελλάδα της οργάνωσης “Ρίζγκαρι”, όταν ο Μπεντρί προσπάθησε να ελευθερώσει τη γυναίκα του που την κρατούσαν ούρη.

Οι Τούρκοι και Κούρδοι αγωνιστές πραγματοποίησαν απεργία πείνας έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για να διαμαρτυρηθούν για την επιθέση του ΡΚΚ ενάντια τους καθώς και για την υποστήριξη που έδωσε σ' αυτούς τους δολοφόνους η ελληνική κυβέρνηση και η αστυνομία. Αυτή η υποστήριξη έφερε μέχρι το σημείο όχι μόνο να μείνουν ατιμώρητοι οι δολοφόνοι, αλλά και να καταδικαστούν πολλοί τούρκοι αγωνιστές - αντιφασιστές σε ποινές πολύμηνης φυλάκισης.

Το ΡΚΚ είχε εγκατασταθεί 3 μήνες πριν τα επεισόδια στο Λαύριο και άρχισε τις επιθέσεις ενάντια στις άλλες οργανώσεις απαιτώντας να φύγουν όλοι οι άλλοι που ήταν η συντριπτική πλειοψηφία και να μείνουν αυτοί μόνοι τους στο στρατόπεδο.

Οι άλλες οργανώσεις δηλαδή που ήταν εφτά στον αριθμό εί-

χαν 250 άτομα στο Λαύριο, ενώ το ΡΚΚ είχε 30.

Στους 250 των δημοκρατικών ομάδων περιλαμβάνονταν αρκετές γυναίκες και παιδιά. Ήδη οι κατατρεγμένοι αυτοί Τούρκοι αντιφασίστες παρόλα τα πολιτικά βαρεία τους λάθη, έδιναν ένα πολύ σκληρό αγώνα για την επιβίωση απομονωμένοι μέσα στο γκέτο τους από την ελληνική κοινωνία χάρη στην εχθρική πολιτική που ακολούθισε απέναντί τους η κυβέρνηση Παπανδρέου.

Αυτή την απομόνωση εκμεταλλεύθηκαν οι μπράβοι του ΡΚΚ που άρχισαν με τα όπλα τους να επιδίδονται σε ένα όργιο τρομοκράτησης ενάντια στους άσπλους (για να μη δίνουν πολιτικές λαβές στην ελληνική κυβέρνηση σαν πρόσφυγες) Τούρκους αντιφασίστες.

Απομόνωναν λοιπόν και έδερναν ανθρώπους έξω από τα στρατόπεδα για να αρκετό διάστημα. Κάποια στιγμή πήραν σαν ομήρους γυναίκες και παιδιά προσφύγων και απείλησαν ότι θα τα σκότωναν αν δεν αποχωρούσαν οι άλλες οργανώσεις. Αυτοί οι 30 απαιτούσαν κυνικά να εκτελεστεί η απαίτησή τους ενάντια στη θέληση 250 και έφτασαν στο σημείο να μαχαιρώσουν και να στείλουν στο νοσοκομείο ένας μέλος του Ριζγκαρί. Από εκεί κλιμακώθηκε η επιθέση τους αλλά και η ενιαία αντίσταση όλων των προσφύγων που παραμέρισαν γι' αυτό το λόγο τις διαφορές τους προκειμένου να ενωθούν ενάντια στη δολοφονική συμμορία.

Η ΟΑΚΚΕ μετά από αυτή την αιματηρή επίθεση του ΡΚΚ προχώρησε σε κοινή δράση με όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις που εκδήλωσαν εκείνο τον καιρό τη συμπαράστασή τους στους πρόσφυγες. Τέτοια ήταν η “Κίνηση για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων” και η “Κ.Ο. Μαχητής”. Οργανώθηκε μία κοινή εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Λαύριο. Οι εκπρόσωποι των τουρκικών και κούρδικων οργανώσεων δήλωσαν την πλήρη τους υποστήριξη σ' αυτό το κοινό κατέβασμα. Έτσι στις 28 του Ιούλη 1987 πραγματοποίησε η προγραμματισμένη εκδήλωση στο Λαύριο. Αυτή πήρε τη μορφή διαδήλωσης και αγκιτάτσιας με ταυτόχρονο μοίρασμα προκήρυξης και με συζητήσεις με Λαυριώτες. Φωνάχτηκαν τα συνθήματα: “Αλληλεγγύη στους Τούρκους και Κούρδους πρόσφυγες”, “Ζήτω η φιλία των λαών”, “Ελληνες και Τούρκοι εργάτες ενωμένοι”. Το πανό της διαδήλωσης κατάγγελλε το ΡΚΚ. Τελικά στις 31 Ιούλη οι τραμπούκοι-φονιάδες του ΡΚΚ απομονώμενοι από την κοινή γνώμη και σε αδιέξοδο μπροστά στη σθεναρή στάση των τούρκων και κούρδων πολιτικών προσφύγων υποχρέωθηκαν να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο του Λαυρίου. Αυτή ήταν μια πρώτη νίκη των δημοκρατών, ελλήνων, τούρκων και κούρδων, ενάντια στο ΡΚΚ. Ωστόσο σταδιακά

το ΡΚΚ με αφόρητες πιέσεις, βρωμίες και κυρίως με την υποστήριξη του πασοκοκού και κνίτικου σοσιαλφασισμού και χάρη στην κρίση και αποδυνάμωση των τουρκικών οργανώσεων, κατάφερε να κυριαρχήσει στο στρατόπεδο του Λαυρίου και λίγα μέλη άλλων οργανώσεων να μείνουν εκεί.

Οι σοσιαλφασίστες του ΡΚΚ ξεσπάθωσαν για μια ακόμη φορά μετά από 7 χρόνια όταν τραυμάτισαν σοβαρά μέλη του TDKP (Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας), με την ανοχή της ελληνικής Αστυνομίας και τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η ελληνική αστυνομία δεν έκανε καμία σύλληψη δηλώνοντας ότι “διαπίστωσε τα επεισόδια, αλλά δεν έκανε συλλήψεις, γιατί αυτά τα αδικήματα διώκονται κατ' έγκληση” (Ελευθεροτυπία, 29/9/94). Επίσης, η αστυνομία “έδωσε την εξήγηση ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ομοιώματα όπλων για εκφοβισμό” (Ελευθεροτυπία, 29/9/94). Αυτή ήταν απάντηση στις καταγγελίες των προσφύγων του ΤΟΚΠ του Λαυρίου απέτυχε, ο Παπανδρέου με τη συνεργασία της δημοτικής αρχής του Λαυρίου κατόρθωσε να νομιμοποιήσει την ένοπλη βία των μελών του ΡΚΚ.

Επομένως, το ΡΚΚ έκανε ανενόχλητο τις επιθέσεις του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να υποστεί κυρώσεις. Μαζί του ήταν πάντα το κυρίαρχο πολιτικό μπλοκ με επικεφαλής το ψευτοΚΚΕ.

Στις 3/2/1995 η Ελευθεροτυπία δημοσιεύει καταγγελία επιτροπής του Τούρκων και Κούρδων πολιτικών προσφύγων στη χώρα μας, αλλά και ελληνικών φορέων, ότι το ΡΚΚ ασκεί εναντίον τους τρομοκρατία με απειλές και ξυλοδαρμούς προκειμένου να κυριαρχήσει. Μετά τον τραυματισμό τους τον Σεπτέμβρη, προσπάθησε να τους απαγορεύσει την κυκλοφορία της εφημερίδας τους Ελευθερία.

Όταν η επιτροπή επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί στα γραφεία του ΡΚΚ στην Αθήνα, συνάντησε ισχυρή αστυνομική δύναμη που

τους απαγόρεψε την είσοδο με πρόσχημα ότι θα έκαναν κατάληψη. Ακόμη, στη σχετική ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρονται και τα εξής: “Θέλουμε για μία ακόμη φορά να προειδοποιήσουμε δημόσια το ΡΚΚ να σταματήσει κάθε προσπάθεια επιβολής καθεστώτος πολιτικής απαγόρευσης στις άλλες οργανώσεις με συζητήσεις με όλο το πολιτικό καθεστώς της χώρας. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι εγκαταστάθηκε τραπέζι καταγγελίας με ντουντούκα και προκηρύξεις ενάντια στο ΡΚΚ στο οδόστρωμα της Πατησίων (προς το μέρος της πύλης, από το μεσημέρι του Σαββάτου ως το μεσημέρι της Κυριακής 17 Νοέμβρη), που συνέχισε να καταγγέλλει το ΡΚΚ για τους τραμπούκισμούς του ενάντια στο TDKP και το Risgari. Αυτή η επίσημη καμπάνια είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν τις “βόλτες” τους οι σοσιαλφασίστες του ΡΚΚ, ενώ όλος ο κόσμος που κατέβηκε στο Πολυτεχνείο τις τρεις μέρες πληροφορήθηκε για πρώτη φορά τι σημαίνει ΡΚΚ.

Σε συνέχεια αυτής της παρέμβασης η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Τούρκικό και Κούρδικο Λαό διοργάνωσε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πόλη του Λαυρίου. Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να ενημερώσει το λαό του Λαυρίου για το χαρακτήρα συνέχεια στη σελ. 6

ποτε συμβεί από δω και πέρα υπεύθυνο θα είναι το ΡΚΚ και η τρομοκρατική εθνικιστική πολιτική του”. Τέλος, κάλεσαν όλους τους Έλληνες να συμπαρασθούν στον αγώνα τους και στο δικαίωμά τους να αναπτύσσουν ελεύθερα την πολιτική τους δράση.

Η επόμενη αναμέτρηση των δημοκρατών με το ΡΚΚ έγινε στο Πολυτεχνείο το 1996, ύστερα από νέα τρομοκρατική επίθεση του. Στις 11/11/96 μια ομάδα τραμπούκων του ΡΚΚ επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρια και μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία του σώματός τους δύο μέ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΚΚ

Στις 20 Νοεμβρίου 1998, η Διεθνής Αμνηστία έδωσε Δελτίο Τύπου για τη θέση της στο θέμα της σύλληψης του Αμπντουλάχ Οτζαλάν στην Ιταλία. Στην ανακοίνωση αυτή η Διεθνής Αμνηστία δηλώνει ότι διατηρεί την πάγια θέση της ότι το PKK είναι τρομοκρατικό κόμμα, αλλά αντιτίθεται στην παράδοση του στην Τουρκία εάν αυτή σημαίνει παραβίαση των δικαιωμάτων του Οτζαλάν ως κατηγορούμενου και επιβολή θανατικής ποινής, και ζητά από την Ιταλία να πάρει εγγυήσεις από την Τουρκία για δίκαιη δίκη. Παραθέτουμε εδώ το απόσπασμα του Δελτίου που αφορά τη θέση της Διεθνούς Αμνηστίας για το PKK:

“Ανταποκρινόμενη στο σημαντικό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τη σύλληψη του Αμπντουλάχ Οτζαλάν στην Ιταλία, και την εκφρασμένη πρόθεση των τούρκικων αρχών να ζητήσουν την έκδοσή του, η Διεθνής Αμνηστία επανέλαβε τις θέσεις της σ’ αυτό το θέμα.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει και καταδικάσει την πρακτική των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από μέλη του PKK από τη δεκαετία του 1980 —συγκεκριμένα τις δολοφονίες πολιτών και κρατούμενων. Η οργάνωση υποστηρίζει σθεναρά ότι, όπου υπάρχουν στοιχεία ότι κάποιοι έχει-
ράς της Διεθνούς Αμνηστίας, στην αγγλική γλώσσα): “Πολλές αναφορές επεσήμαναν ότι το παράνομο Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) συνέχισε να παίρνει αιχμάλωτους πολίτες και αρκετές φορές τους βασάνισε ή τους εκτέλεσε μακριά από τα χωριά τους”.

Στις 1993 (σελ. 292 της συντάξας αναφοράς της Διεθνούς Αμνηστίας, στην αγγλική γλώσσα): “Κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκαν περισσότερες από 100 εμφανώς εσκεμμένες και αυθαίρετες δολοφονίες που αποδόθηκαν στους αντάρτες του PKK. Πολλά από τα θύματα ήταν πολίτες, και δολοφονήθηκαν με τον ισχυρισμό ότι βιοηθούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας ή τους έδιναν πληροφορίες. Οι αντάρτες του PKK επίσης αιχμαλώτισαν κι ύστερα “εκτέλεσαν” μέλη της φρουράς του χωριού (μίας παραστρατιωτικής δύναμης οργανωμένης από την κυβέρνηση για να εμποδίζει την πρόσβαση του PKK σε υλική υποστήριξη από τον αγροτικό πληθυσμό). Σύμφωνα με αναφορές εφημερίδων, τον Οχτώβρη αντάρτες του PKK μπήκαν στο χωριό Τσεβίζ-νταλί της επαρχίας του Μπιτλίς, και αφόπλισαν τους φύλακες του χωριού. Αμέσως

Η Διεθνής Αμνηστία πράγματι έχει καταγράψει από τη δεκαετία του 1980 τα εγκλήματα του PKK, τα οποία επαναλαμβάνονται από τότε τόσο συστηματικά ώστε αποδεικνύεται ότι αποτελούν πρακτική ενός τρομοκρατικού και όχι επαναστατικού κόμματος. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει σχεδόν σε κάθε αναφορά της ότι το PKK έχει προβεί σε ομαδικές εκτελέσεις και φόνους αμάχων κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον **κουρδικών** χωριών, των οποίων οι κάτοικοι πιστεύει (το PKK) ότι υποστηρίζουν την **τουρκική** κυβέρνηση. Όποιοι δηλαδή δεν είναι με το κόμμα αυτό και δεν ακολουθούν τη γραμμή του εκτελούνται αδιακρίτως.

μετά, μία μικρή ομάδα ανταρτών στην άλλη άκρη του χωριού αντάλλαξαν πυρά με ενισχύσεις από ένα κοντινό πόστο της ασφάλειας. Στον ήχο των πυροβολισμών, η κύρια ομάδα των ανταρτών αναφέρεται ότι άνοιξε πυρ εναντίον των συγκεντρωμένων χωρικών, σκοτώνοντας 37 ανθρώπους μεταξύ αυτών και παιδιά”.

Εδώ ακριβώς είναι που καταρρίπτεται το επιχείρημα των δικών μας σοσιαλφασιστών και οπορτουνιστών, αλλά και των σοβινιστών, ότι ο “αγώνας” του PKK είναι εθνικο-απελευθερωτικός, και επομένως πρέπει οι έλληνες δημοκράτες να τον στηρίξουν. Ισα-ίσα, να τον καταγγείλουμε πρέπει.

λοφονήθηκαν ήταν φύλακες του χωριού και οι οικογένειες τους, και άνθρωποι για τους οποίους υπήρχε η υποψία ότι συνεργάζονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας. Τον Μάη μια μονομερής εκεχειρία που είχε κηρυχθεί από το PKK, έληξε όταν αντάρτες απήγαγαν και σκότωσαν 32 άστρα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και τέσσερις τολμέ-

πει.
Η πιο συνηθισμένη πρακτική του είναι να συλλαμβάνει και να σκοτώνει όχι μόνο τους φύλακες των χωριών -δηλαδή, χωρικούς εξοπλισμένους από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις του PKK-αλλά και τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

ναμεων ασφαλειας και τεσσερις πολιτες κοντα στο Μπινγκιόλ. Τον Αύγουστο αντάρτες του PKK σκότωσαν εννια άτομα τα οποία είχαν πάρει αιχμαλώτους από το χωριό Γιοντζαλιμπαγίρ, της επαρχίας Ελαζί. Τον Οκτώβρη σκότωσαν 35 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων,

Τα βασανιστήρια και οι σαδιστικές δολοφονίες δεν λείπουν από το ημερήσιο πρόγραμμα

Θα παραθέσουμε εδώ ένα μεγάλο μέρος από τα στοιχεία που δίνει η Διεθνής Αμνηστία, στις ετήσιες αναφορές της για το PKK:

Τις εραρες παραπλευρικές και τις λευκές σημόσια παρότρυνε το PKK να σταματήσει τις εκτελέσεις και τις υπόλοιπες παραβιάσεις. Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε την ηγεσία του PKK να διασφαλίσει ότι θα κα-

να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στοιχειώδη διεθνή ανθρωπιστική πρακτική”.

Έτος 1995: Σύμφωνα με αναδημοσίευση του Βήματος, (29/1/1995), η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι το PKK έχει προβεί σε ομαδικές εκτελέσεις και φόνους αμάχων κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον κουρδικών χωριών, των οποίων οι κάτοικοι πιστεύει (το PKK) ότι υποστηρίζουν την τουρκική κυβέρνηση. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το PKK συλλαμβάνει και σκοτώνει όχι μόνο τους φύλακες των χωριών, αλλά και τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Ακόμη το PKK έχει απειλήσει και δολοφονήσει δημοσιογράφους, προκειμένου ν' αποκτήσει τον έλεγχο της πληροφόρησης στην περιοχή.

Σε επίθεσή τους στο χωριό Καζανκογιού στις 28 Σεπτέμβρη 1994 “μπήκαν στο σπίτι του δασκάλου Σαΐτ Κορκμάρ, τον έβγαλαν έξω, του έδεσαν χέρια και πόδια και τον σκότωσαν. Τελευταίως παρατηρείται σημαντική αύξηση των επιθέσεων του PKK εναντίον δασκάλων. Μόνο μέσα στον Οκτώβριο και το Νοέμβριο δεκατρείς δάσκαλοι “εκτελέστηκαν” με συνοπτικές διαδικασίες από αντάρτες του PKK. Σε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Διεθνούς Αμνηστίας στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 1994 ένας εκπρόσωπος του PKK είπε ότι η οργάνωση είχε δεσμευθεί να συμμορφωθεί με το άρθρο 3 της Συνθήκης της Γενεύης του 1949 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο προβλέπει ότι τα άτομα που δελαμβάνουν ενεργό μέρος στις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μελών των ενόπλων δυνάμεων που έχουν καταθέσει τα όπλα τους και εκείνων που έχουν τεθεί εκτός μάχης λόγω ασθενείας, τραυματισμού, κράτησης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, πρέπει να τυγχάνουν ανθρωπιστικής

μεταχειρίσεως σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Αλλά η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει
ότι δεν τίηρσαν τα συμφωνηθέντα".

Έτος 1996 (σελ. 342 της ετήσιας αναφο-
ράς της Διεθνούς Αμνηστίας, στην γαλλι-
κή γλώσσα): "Τουλάχιστον 60 εσκεμμένες
και αυθαίρετες ανθρωποκτονίες έχουν α-
ποδοθεί στους αντάρτες του PKK (Κουρ-
δικού Εργατικού Κόμματος). Οι Ασκέρ Τα-
χίρογλου και Ζέγια Ναζίμ, δύο Κούρδοι α-
πό το Ιράν που απίχθησαν το Γενάρη, α-

ναφέρεται ότι ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν από μέλη των “μητροπολιτικών ομάδων” του PKK, πριν σφαχτούν. Τα σώματά τους που βρέθηκαν σε μία ακαλλιέργητη έκταση όχι μακριά από την Ισταμπούλ, παρουσιάζουν σημάδια εμφανούς καψίματος και ο λοβός των αυτιών είχε κοπεί. Οι φύλακες του χωριού -δηλαδή χωρικοί που πληρώνονται και εξοπλίζονται από τις αρχές για να παλεύουν ενάντια στο PKK- που αιχμαλωτίστηκαν από τους αντάρτες αυτού του κόμματος κατά τη διάρκεια επιθέσεων αρκετές φορές εκτελέστηκαν, κατά τον ίδιο τρόπο, και κάποιες φορές μαζί με τα μέλη της οικογένειας τους. Τον Ιούνιο, αντάρτες του PKK που είχαν εξαπολύσει μία επιχείρηση ενάντια στο οροπέδιο του Ολούκμπασι, στην περιοχή Οσμανίγια (διαμέρισμα των Αδάνων), απήγαγαν και μετά έσφαξαν τους Αλί Νιγιάζι Μπίλα, Αλί Γιοκούς και Αλίγιε Γιοκούς. Τον Αύγουστο ο Ζιουλκούφ Κιλίτς και οι δύο μικρότερες κόρες του, Καντίμ, δεκαεξή ετών, και Χαλίμ, δεκατριών ετών, που κατάγονταν από το νομό Διγύρων, θανάτωσαν

σμα Ερζερούμ), απήχθησαν και δολοφονήθηκαν από αντάρτες του PKK”.

Έτος 1997 (σελ. 316 της ετήσιας αναφοράς της Διεθνούς Αμνηστίας, στην αγγλική γλώσσα): “Ενοπλα μέλη του PKK είχαν την ευθύνη για περισσότερες από 40 εσκεμμένες και αυθαίρετες δολοφονίες. Στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν πολίτες, αλλά και αιχμάλωτοι στρατιώτες και φύλακες χωριών. Τον Μάη, οι Αμπντουλά Αϊ και Μασαλλάχ Λαλέ δολοφονήθηκαν στα Άδανα, από μέλη του PKK, για το λόγο ότι “ήταν πράκτορες του κράτους”...

Τον Αύγουστο αναφέρθηκε ότι η Εμίν Γιαβούζ δολοφονήθηκε από συναγωνιστές της, υποστηρικτές του PKK στη φυλακή του Ντιγιαρμπακίρ για το λόγο ότι ήταν “πληροφοριοδότης”.

Έτος 1998 (σελ. 339 της ετήσιας αναφοράς της Διεθνούς Αμνηστίας, στην αγγλική γλώσσα): “Ενοπλοι διαμελιστές, αριστερίστικες και ισλαμικές οργανώσεις είχαν την ευθύνη για τουλάχιστον 13 αυθαίρετες και εσκεμμένες δολοφονίες πολιτών και κρατουμένων. Ένοπλα μέλη του PKK αναφέρεται ότι είχαν την ευθύνη για τουλάχιστον 10 δολοφονίες. Σύμφωνα με αναφορές, τον Ιούλη μέλη του PKK σκότωσαν τον Μεχμέτ Εζντεμίρ στο χωριό Ουζουμλού, κοντά στο Ερούχ, στην επαρχία Σιύρτ, και επίσης απήγαγαν τον Αμπντουλάχ Τεύμουρτάς από το ίδιο χωριό πριν τον σκοτώσουν. Τον Οκτώβριο η Μέρντα Ακάϊ μεταφέρθηκε από το σπίτι της στο Νουσαϊμπιν, της επαρχίας Μαρντίν, και τραυματίστηκε από μέλη του PKK”.

Να σημειώσουμε εδώ πως τα δύο τελευταία χρόνια το PKK σε στρατιωτικό επίπεδο έχει υποστεί κυριολεκτικά πανωλεθρία από τον τουρκικό στρατό, αφού το αντάρτικό του δεν στηρίζεται στο λαό. Γι' αυτό παρατηρούμε τη φθίνουσα πορεία στις επιθέσεις βίας και τρομοκρατίας στις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας.

Αλλωστε όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα άρθρα της Νέας Ανατολής, αυτή η αποδυνάμωση του PKK σε στρατιωτικό επίπεδο και η απομόνωση του μέσα στον τούρκικο και κούρδικο πληθυσμό, αλλά και στην Ευρώπη, ήταν που οδήγησε τη Μόσχα στο σχεδιασμό της χρησιμοποίησης του Οτζαλάν για προβοκάτσιες με στόχο τα ρήγματα ανάμεσα σε Τουρκία-Ευρώπη και Ελλάδα-Ευρώπη.

Η πολιτική απομόνωση και η στρατιωτική ήττα του PKK οφείλονται ακριβώς στο φασιστικό χαρακτήρα αυτού του κόμματος και δείχνουν πόσο μακριά βρίσκεται από οποιαδήποτε έννοια δημοκρατικού και προοδευτικού κινήματος. Πρόκειται για τάγματα δολοφόνων που μόνο στην Ελλάδα, χώρα που μαστίζεται από αντιτουρκική υστερία, μπόρεσαν να βρουν τέτοια υποδοχή. Μετά τους σέρβους ναζί, ο ελληνικός λαός έμαθε να δέχεται τους κούρδους σοσιαλφασίστες σαν αγωνιστές. Για την κατρακύλα αυτή ευθύνεται κύρια το υποτακτικό στα ρώσικα πολεμικά σχέδια μέτωπο των ψευτοΚΚΕ, ΣΥΝ, ΔΗΚΚΙ, λαλιώτικου ΠΑΣΟΚ και καραμανλικής ΝΔ που δίνουν αέρα στα πανιά των σοβινιστών, ναζιστών και κάθε είδους φασιστοειδών μέσα από το κλίμα αντιτουρκισμού που συστηματικά καλλιεργούν. Η αντίδραση όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είναι αποφασιστική.

ΤΟ ΡΚΚ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΡΦΕΤΟΣ

Σε κάθε λεγόμενη εθνική κρίση, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο πως η πάλη για την ανεξάρτητη πολιτική συγκρότηση της εργατικής τάξης περνάει μέσα από την ολόπλευρη σύγκρουση με τον σοβινισμό της αστικής τάξης.

Όπως στο ζήτημα των Ιμίων, έτσι και τώρα με την υπόθεση Οτσαλάν ο σοσιαλπατριωτισμός ήταν η έκφραση του σοβινισμού των χειρότερων πλευρών της ελληνικής αστικής τάξης μέσα στο κίνημα.

Το “κίνημα” ενάντια στην “εθνική ντροπή”, είτε είχε τη μορφή της “εθνικής” αλληλεγγύης απέναντι στον «Κούρδικο λαό» και το ΡΚΚ (ψευτοΚΚΕ, ΝΑΡ, Διαρρήχτες του ΜΑΚΚΕ, ΚΚΕμλ, ΕΠΟΧΗ κ.λπ.), είτε είχε τη μορφή της “διεθνιστικής” αλληλεγγύης (ΟΣΕ και διάφοροι τροτσικίστες), είχε σα βάση ένα πράγμα :

Την εξ' ορισμού παραδοχή του συνολικού άδικου της Τουρκίας και της τούρκικης επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας.

Με βάση αυτή την αρχειακή τοποθέτηση του ελληνικού σοβινισμού, η κυβέρνηση Σημίτη πέρασε δήθεν στην προδοσία, γιατί για μια άλλη φορά, μετά τα Ίμια και τους S-300, υποτάχτηκε στην τούρκικη επιθετικότητα.

Αυτή είναι και η τοποθέτηση του σοσιαλπατριωτισμού και του σοβινισμού, ο οποίος με τη μια του ή την άλλη μορφή φοράει το μανδύα του αντιμπεριαλισμού, χρησιμοποιώντας τη γνωστή παπαντρεϊκή εξίσωση, πως Τουρκία σημαίνει αμερικάνικος ιμπεριαλισμός.

Έτσι διαμορφώνεται ένα μέτωπο “υποστήριξης” του Κούρδικου λαού φαινομενικά από τα πιο επερόκλητα στοιχεία. Νεοναζί, Καραμανλίκη Ν.Δ., Τσοβολικοί, ακραία σοβινιστικά στοιχεία μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μαζί με τους “αριστερούς” μας ψευτοΚΚΕ, ΣΥΝ και η εξωκοινοβουλευτική ουρά τους.

Στην πραγματικότητα, το μέτωπο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το κύριαρχο μαύρο μέτωπο του πολέμου, ένα μέτωπο που την πολιτική του γηγεμονία την κρατάνε τα πιο ρωσόδουλα τμήματα της αστικής τάξης με επικεφαλής το ψευτοΚΚΕ.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως τη γραμμή της πτώσης της Κυβέρνησης την έριξε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο το ψευτοΚΚΕ για να ακολουθήσει όλο το μαύρο μέτωπο. Όπως επίσης το εξωφρενικό γεγονός, το ίδιο το ΡΚΚ να βάζει τη Ρωσία (τη Ρωσία βέβαια του Γιέλτσιν και όχι του Ζιούγκανοφ) μέσα στις δυνάμεις της “διεθνούς συνομωσίας” σε βάρος του και η λέξη Ρωσία να έχει χαθεί από τα χείλη των υποστριχτών του κάθε εί-

δους.

Υπάρχει ένα απόσπασμα από ένα άρθρο της ΕΠΟΧΗΣ που είναι χαρακτηριστικό. Γράφει ο άρθρογράφος σ' ένα κεντρικό πολιτικό άρθρο στις 28 Φλεβάρη : “Το ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη καλείται τώρα να πληρώσει όχι μόνο για την παράδοση του Οτσαλάν αλλά και όλους τους ανοιχτούς λογαριασμούς που είχε με την κοινωνία. Κέρδισε σχεδόν όλες τις μάχες αλλά, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, θα χάσει τον πόλεμο μαζί της.”

Πρόκειται για μια ανοιχτή ομολογία της ρώσικης στρατηγικής, προκειμένου να ανατρέψει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Μπορεί δηλαδή η φιλοευρωπαϊκή αστική τάξη να “νίκησε την κοινωνία” δηλαδή τα διάφορα σοσιαλφασιστικά αντιευρωπαϊκά κινήματα, όμως οι δυνάμεις αυτές έχουν στήσει γερά το “εθνικό μέτωπο” κι εκεί θα πάρουν τη ρεβάνση.

Εκεί βρίσκεται το μέτωπο των φιλορώσικων δυνάμεων με τον σοβινισμό, εκεί για χρόνια ολόκληρα έχουν δουλέψει τον λαό με εκατομμύρια τόνους δηλητήριο και ψευτιάς αντιτουρκισμού και από εκεί δεν μπορεί καμιά μεριδά της αστικής τάξης να ξεφύγει, στο βαθμό που στο σύνολό της είναι χωμένη μέσα στο σοβινισμό. Αυτά τα σοσιαλιμπεριαλιστικά δόκανα μπορεί μόνο να τα σπάσει το επαναστατικό και διεθνιστικό προλετεαριάτο ερχόμενο σε ολομέτωπη σύγκρουση με το σοβινισμό και τον σοσιαλπατριωτισμό κάθε είδους.

Στο ίδιο το ζήτημα, κάθε έκφραση διεθνιστικής αλληλεγγύης στόν Κούρδικο λαό στην Ελλάδα δεν μπορεί να μην έχει σαν πρώτο όρο την καταγγελλία του ελληνικού σοβινισμού. Δεν μπορεί καμιά ΟΣΕ να μιλάει στο όνομα του διεθνισμού και να κατεβαίνει σε διαδηλώσεις συμπαράστασης στο ΡΚΚ, όταν το κόμμα αυτό έβγαζε αφίσα στη χώρα μας ενάντια στο δικαίωμα του λαού της Δημοκρατίας της Μακεδονίας να έχει το όνομά του, να καλεί όπως το ίδιο ομιλογεί τον “ΣΥΝ, το ΚΚΕ και τη Μαχόμενη Αριστερά να συνδιοργανώσουν” το συλλαλητήριο υπέρ του ΡΚΚ, δυνάμεις δηλαδή που αρνούνται ακόμα και την ύπαρξη των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα μας και διοργάνωναν συλλαλητήρια για το μακεδονικό και να διαδηλώνει και να τραγουδάει μαζί με κάθε ακροδεξιό στοιχείο και σοβινιστικό έκτρωμα.

Δεν μπορεί κανείς να βάζει ζήτημα διεθνιστικής αλληλεγγύης στον Κούρδικο λαό, αν ταυτόχρονα δεν καταγγέλλει την επιθετική πολιτική της Ελλάδας στη χρησιμοποίηση του ΡΚΚ. Μιας οργάνωσης που καμιά σχέση δεν έχει με το δημοκρατικό κίνημα του κούρδικου λαού, που χρησιμοποιήθηκε από το ρώσικο ιμπε-

ριαλισμό για τη διάσπαση της Τουρκίας και στηρίχτηκε από τον ελληνικό σοβινισμό με κάθε τρόπο. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως σε καμιά χώρα της Ευρώπης και του κόσμου δεν έγινε καμιά μαζική λαϊκή κινητοποίηση υπέρ του Οτσαλάν και

του ΡΚΚ, ούτε το γεγονός πως καμιά χώρα δεν θέλησε να τον δεχτεί.

Το καθήκον των ελλήνων επαναστατών είναι πάνω από όλα σε αυτή την φάση και μέσα από την υπόθεση Οτσαλάν να συγκρουστούν με το σοβινισμό και το

σοσιαλπατριωτισμό κάθε είδους, βάζοντας μέσα στην εργατική τάξη με τον πιο ανοιχτό τρόπο τον πραγματικό διεθνισμό για τη συγκρότηση του συνειδητού προλεταριάτου. Σε αυτό τον δρόμο βαδίζει η ΟΑΚΚΕ.

NAP-Nazi: Μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε

Απ' την πρώτη μέρα της παράδοσης του Οτζαλάν από τους Ρώσους στην Τουρκία, υστερικοί σοβινιστές, ναζιστές, μικροαστοί “αντι-ιμπεριαλιστές” και όλο το κνιταριό πραγματοποιούν συναυλίες και συλλαλητήρια συμπαράστασης στο ΡΚΚ και τον ηγέτη του.

Μια τέτοια εκδήλωση έγινε στις 25/2/99 στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών, εκπροσώπων της τοπικής Εκκλησίας, χρυσαυγιτών, μελών της “Κίνησης Πολιτών για την αλυτρωτική Ελλάδα” καθώς και της “Αλληλεγγύης προς τον Κουρδικό Αγώνα”. Πριν τελειώσει η συγκέντρωση ακούστηκαν συνθήματα από χρυσαυγίτες με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι φοιτητών της Νομικής που ήταν ως επί το πλείστον μέλη του ΝΑΡ, και οι οποίοι δήλωσαν ότι ξεγελάστηκαν καθώς είχαν ζητήσει από τους διοργανωτές “να μην υπάρχουν ακραίες φωνές”.

Είναι ν' απορεί κανείς πως οι τροτσικοί μας δυσφορούν με την παρουσία των ναζιστών όταν συμμετέχουν μαζί στα ίδια συλλαλητήρια (σημειώνουμε τη διαδήλωση της 18 Φλεβάρη, όταν παρέλαυναν μαζί με τους ναζί που γαύγιζαν συνθήματα του στυλ “Τούρκοι, Μογγόλοι, Δολοφόνοι”), αφού έχουν την ίδια γραμμή του αντι-ευρωπαϊσμού, αντιτουρκισμού και της υποστήριξης των ψευτο-ταξικών κινημάτων. Πολύ περισσότερο μάλιστα, είναι απορίας άξιον πως δυσαρεστούνται οι ΝΑΡίτες, αφού ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί επανειλημμένα από τους χρυσαυγίτες δηλώνουν ότι δεν είχαν ποτέ εχθρικές σχέσεις μαζί τους, και δεν κάνουν τίποτα για να τεθούν εκτός νόμου οι ναζιστές!

Η ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΚΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

συνέχεια από τη σελ. 4

αυτού του κόμματος και να δηλώσει τη συμπαράστασή της στους τούρκους δημοκράτες, που την προηγούμενη μέρα επανέκτησαν τα γραφεία τους ύστερα από τη βίαιη εκδίωξή τους από αυτά από το ΡΚΚ. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε και η ΟΑΚΚΕ.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα των γραφείων των αριστερών τουρκικών οργανώσεων, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του ΡΚΚ. Εκεί φωνάχτηκαν τα συνθήματα “Ελληνες, Τούρκοι, Κούρδοι εργάτες ενωμένοι”, “Όχι στο μίσος των εθνικιστών, ζήτω η φιλία των λαών” και διαβάστηκε το κείμενο της προκήρυξης-καταγγελίας ενάντια στις σφαγές του ΡΚΚ, που μοιράστηκε στο Πολυτεχνείο. Υστερα ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης με επίμονη καταγγελία του

ΡΚΚ, μοίρασμα της προκήρυξης και αφισοκόλληση.

Οι σοσιαλφασίστες του ΡΚΚ έδειξαν την αδυναμία τους και την απομόνωσή τους, καθώς δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν βίαια αυτή τη συγκέντρωση.

Το ΡΚΚ μαχαιρώνει ανθρώπους στη χώρα μας για πολιτικούς λόγους. Η βία του είναι μαζί με τη βία της “Χρυσής Αυγής” που το υποστηρίζει, η μεγαλύτερη πολιτική βία που σημειώνεται στην Ελλάδα. Το ΡΚΚ προπαγανδίζει στην Ελ

Νέα επίθεση στα Λιπάσματα και τη βιομηχανική Δραπετσώνα

Ηετικές προδιαγράφονται οι εξελίξεις για το μέλλον του εργοστασίου των Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα. Μετά τις κινήσεις της Επιτροπής Σωτηρίας, που είναι γνωστές στους αναγνώστες μας, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες φαίνεται πως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν επιτρέπει τις αλλαγές στη χωροθέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και μάλλον, προς στιγμή τουλάχιστον το εργοστάσιο των Λιπασμάτων θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Αν αυτό συμβεί η Επιτροπή για τη Σωτηρία των Λιπασμάτων θα έχει

παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο. Ήδη οι εργαζόμενοι του εργοστασίου αναγνωρίζουν την τεράστια συμβολή της Επιτροπής στον αγώνα ενάντια στα προβοκατόρικα ολυμπιακά γήπεδα του Λαλιώτη.

Πριν όμως καλά-καλά ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους Ολυμπιακούς, το εργοστάσιο δέχεται μια νέα επίθεση σε ένα άλλο μέτωπο.

Με απόφαση του νομάρχη Πειραιά, το παζάρι της πόλης μαζί με ένα μέρος του Σχιστού μεταφέρεται...έξω από το εργοστάσιο! Για την ακρίβεια μεταφέρεται στον καινούργιο παραλιακό δρόμο που αρχίζει από τον Άγιο-

Διονύση στη Δραπετσώνα και φτάνει μέχρι έξω από τα Τσιμέντα ΗΡΑΚΛΗΣ.

Πρόκειται πραγματικά για μιά θηλιά στο λαιμό του εργοστασίου και όχι μόνο. Ο καινούργιος αυτός δρόμος φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί την κίνηση των φορτηγών που έχουν σχέση με το λιμάνι, τα Λιπάσματα, τα Τσιμέντα, την επισκευαστική ζώνη της Δραπετσώνας και τη Δεξαμενή του Βασιλειάδη.

Το κλείσιμο τώρα αυτού του δρόμου από το Σάββατο το βράδυ και μέχρι την Κυριακή το απόγευμα που κρατάει το παζάρι κάθε βδομάδα, θα φέρει τεράστια προβλήματα στη διακίνηση των

φορτηγών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Λιπασμάτων, αλλά και των άλλων βιομηχανιών μιας και η λειτουργία τους είναι συνεχής για όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες της βδομάδας.

Έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε ένα νέο σαμποτάζ στη βιομηχανία, που αυτή τη φορά έχει την υπογραφή του νομάρχη και τη σύμφωνη γνώμη του δήμαρχου Δραπετσώνας Χρονόπουλου.

Η Επιτροπή Σωτηρίας είναι έτοιμη να ξεκινήσει κινητοποίηση για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Στον αγώνα αυτό θα έχει μαζί της το λαό της Δραπετσώνας που

δεν θέλει το παζάρι και από μια άλλη πλευρά. Το παζάρι σήμερα έχει χάσει κάθε γραφικότητα, ομορφιά και χρησιμότητα για τον λαό. Αποτελεί την πιο ακραία έκφραση μικροεμπόριου, στηριγμένο στην απάτη, στην έλλειψη κάθε αγορανομικού ελέγχου, τόπος συγκέντρωσης κάθε λούπου που ιχεύει και πηγή βρωμάς για τη Δραπετσώνα. Ο Δήμαρχος Χρονόπουλος, πέρα από την αντιβιομηχανική του πολιτική, θέλει το παζάρι σαν μέσο πλουτισμού και εκβιασμού συνειδήσεων μέσα από τις άδειες. Όμως κάτι τέτοιο είναι έξω από τη θέληση του λαού και αυτόν θα βρει αντιμέτωπο.

ΔΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ"

Στις 7 Απριλίου 1996 10 μέλη του ΣΕΚ, πρώην ΟΣΕ, δέχθηκαν επίθεση στην Κυψέλη την ώρα που πουλούσαν την εφημερίδα τους *"Εργατική Αλληλεγγύη"* και διένειμαν ενημερωτικά έντοπα για τριήμερο συζήτηση. Σε μικρή απόσταση από τον τόπο της επίθεσης, βρίσκονταν τα γραφεία της "Χρυσής Αυγής". Πέντε από τα μέλη της ΟΣΕ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ΟΣΕ κατάγγειλε με ανακοίνωσή της ότι οι επιτιθέμενοι ήταν "νεοναζί μέλη της Χρυσής Αυγής" και κατάθεσε μήνυση ενάντια σε έξι μέλη της "Χρ. Αυγής". Η δίκη τους που έχει αναβληθεί πολλές φορές, γίνεται στις 15 Μάρτη στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Το ΣΕΚ ξεκίνησε πρόσφατα μία καμπάνια ενάτια στη "Χρ. Αυγή" με συνθήματα "να κλείσουν τα γραφεία της "Χρ. Αυγής", και "να τεθούν εκτός νόμου οι φασιστικές συμμορίες. Για πρώτη φορά αυτή η οργάνωση βάζει τόσο έντονα το ζήτημα των ναζιστών. Αυτό έχει να κάνει από τη μια με την πίεση που έχει ασκήσει γι' αυτό το θέμα η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία και η ΟΑΚΚΕ. Από την άλλη είναι γεγονός ότι δύο οι "επαναστάτες" υποστηρικτές του Οτσαλάν έχουν τώρα τη ρετσινιά της πολιτικής συμπόρευσης με τους χρυσαυγίτες σε όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα.

Σ' αυτή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει το ΣΕΚ επιμένει να μη βάζει το θέμα της "Χρ. Αυγής" σαν κεντρικό για τη δημοκρατία στη χώρα εξομοιώνοντας τη "Χρ. Αυγή" με τους φασίστες γενικά. Ονομάζει τους χρυσαυγίτες απλά νοσταλγούς του Χίτλερ και του Ολοκαυτώματος, νοσταλγούς του ιστορικού ναζισμού, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να εναντιώθει στο ναζιστικό χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης έτσι όπως εκφράζεται από την τωρινή, ζωντανή πολιτική της γραμμή.

Παρ' ολ' αυτά ο θόρυβος που ξεσηκώνει τώρα το ΣΕΚ για τη "Χρ. Αυγή" είναι θετικός όπως είναι θετική κάθε αντίδραση στην ασυδοσία των νεοναζιστών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό που το ΣΕΚ βάζει έστω κι έτσι το "εκτός νόμου".

Ενώ ο Ανδρουτσόπουλος, ο επίδοξος δολοφόνος του Κουσουρή παραμένει ελεύθερος, πρέπει όλοι να απαιτήσουμε να καταδικαστούν οι ναζί που επιτέθηκαν στα μέλη του ΣΕΚ, και να υπάρξει μια πρώτη καταδίκη των ναζιστών σ' αυτή τη χώρα. Καλούμε τους δημοκράτες να είναι στα δικαστήρια στις 15 του Μάρτη και να απαιτήσουν την καταδίκη των ναζιστών.

ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Δημοσιεύτηκαν στην Ελευθεροτυπία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ (15/2/99)

Ο Οτζαλάν δεν αξίζει καμίας υποστήριξης γιατί δεν είναι ηγέτης ενός απελευθερωτικού κινήματος, αλλά μιας φασιστικής οργάνωσης. Το ΡΚΚ δεν ρίζωσε ποτέ στο τούρκικο έδαφος επειδή δολοφόνησε αμάχους, έσπειρε εθνικιστικό μίσος στη βάση του κούρδικου και τούρκικου λαού κι εξόντωσε κάθε διαφώνυντα.

Όσο για τη χορήγηση ασύλου, αυτή θα ήταν επιπλέον ένας εμπρησμός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ (16/2/99)

Η εισβολή στις πρεσβείες και η κράτηση ομήρων είναι το τίμημα που πληρώνει η χώρα μας για την τυφλή υποστήριξη που έδωσε σ' ένα κόμμα που οι δημοκρατικοί άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν απομονώσει σαν εθνοφασιστικό. Παρά την υπαρχή καταπίεση των Κούρδων, το ΡΚΚ δεν ρίζωσε ποτέ στο τούρκικο έδαφος εξαιτίας της δολοφονικής βίας που άσκησε ενάντια σε Τούρκους αμάχους και Κούρδους "αντιφρονούντες". Η αληθινή του έδρα ήταν πάντα η Συρία και διπλωματική του ισχύς η ρώσικη προστασία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ (23/2/1999)

Η επιχείρηση "άσυλο στον Οτσαλάν στην Ελλάδα" είναι μια προβοκάτσια ολκής που σχεδιάστηκε από τη Ρωσία για να φέρει τη Ελλάδα σε σύγκρουση με την Ευρώπη και να συντρίψει τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην κυβέρνηση.

Αξιοποιώντας τον αντιτουρκισμό που οι ίδιες έχουν καλλιεργήσει για χρόνια μέσα στο λαό, οι ρωσόφιλες δυνάμεις, δηλαδή η επίσημη "αριστερά", οι ακροδεξιοί σοβινιστές και το ΡΚΚ, έδωσαν ένα βαθύ χτύπημα στην ομαλή δημοκρατική πορεία της χώρας.

Πρώτες λαϊκές αντιστάσεις στους S-300

Δεν πέρασε και πολύς καιρός από την κοινή απόφαση Σημίτη-Κληρίδη για την εγκατάσταση των ρώσικων πυραύλων S-300 στην Κρήτη αντί για την Κύπρο που αρχικά προορίζονταν, και οι πρώτες αντιδράσεις άρχισαν. Και πολύ δικαιολογημένα μάλιστα.

Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Έθνος της 1/3/1999, οι κάτοικοι της

περιοχής Μεσσαράς αντέδρασαν έντονα μπροστά στο ενδεχόμενο να τοποθετηθούν τα

ρώσικα οπλικά συστήματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τυμπακίου Ηρακλείου. Για την

ανατροπή της εγκατάστασης οι κάτοικοι της

Μεσσαράς συγκρότησαν

επιτροπή αγώνα, η οποία στο ψήφισμα που εξέδωσε

τονίζει ότι : "η στρατιωτική αναβάθμιση και η ανάπτυξη δεν συμβαδίζουν", ενώ παράλληλα

επισημάνουν ότι "η ενδεχόμενη τοποθέτηση πυραύλων στην περιοχή θα αποτελέσει αναστατωτικό παράγοντα στη γεωργική και τουριστική ανάπτυξη".

Αυτό το εξαιρετικό

γεγονός της αντίστασης του λαού της Μεσσάρας, δεν θα πρέπει να το περίμεναν οι ρωσόδουλοι και τα αφεντικά τους, νομίζοντας πως έχουν εξασφαλίσει την άνετη προέλασή τους στη χώρα μας.

Χτυπήματα μέσα από τον ΣΥΝ στην ανοιχτή ρώσικη γραμμή

Την Κυριακή 21 Φλεβάρη δημοσιεύτηκε στην Αυγή, άρθρο του Β. Σακελλαρίου, μέλος του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΝ, με τίτλο “αριστερό ή πατριωτικό μέτωπο;” που τοποθετείται ανοιχτά ενάντια στην επίσκεψη του Ν. Κωσταντόπουλου στη Μόσχα.

Γράφει στο άρθρο ο Β.Σ.:

“Ο ΣΥΝ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η περεστροϊκα και ο Μ. Γκορμπατσόφ, σε πείσμα δύον θέλουν να ξεχνούν ή επιμένουν να αγνοούν αυτή την αλήθεια. Και όχι μόνο ο ΣΥΝ, αλλά και όλα τα κόμματα της ευρωπαϊκής αριστεράς με τα οποία συνεργάζεται ...”

Συνεπώς δεν είναι παράξενο που οι κύριες επαφές που έγιναν στη Μόσχα, δηλαδή με τον πατριάρχη Αλέξιο και τον ηγέτη του ΚΚΡΟ, Ζιουγκάνοφ, σοκάρισαν και προβλημάτισαν έντονα.

Η δημοσιογραφική κάλυψη της επίσκεψης την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στην “Αυγή” πρόβαλε τις επαφές με τις “πατριωτικές και τίμιες” δυνάμεις της Ρωσίας. Την αμέσως επόμενη ημέρα διαβάσαμε στην “Ελευθεροτυπία”, σε ανταπόκριση του Γρ. Ρουμπάνη, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΝ μίλησε στον Ζιουγκάνοφ για την “ανάγκη οι πατριωτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και τη Ρωσία να ενώσουν τη φωνή τους κατά του ηγεμονισμού των ΗΠΑ”, οπότε ο Ζιουγκάνοφ αναρωτήθηκε: “Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε σχέσεις με το κόμμα αυτό; ποιος τους έκρυψε αυτούς τους ανθρώπους (!);”

Και την προηγούμενη Κυριακή, 14.2, είδαμε σχόλιο του Κ. Που. στην Αυγή, όπου με ύφος ολίγον σκωπτικό δηλώνεται ότι η γκλάσνοστ είναι μεγαλύτερη όταν αφορά μια συνάντηση με τον Ζιουγκάνοφ, από ότι ήταν επί Γκορμπατσόφ, τον οποίο ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του τότε ΚΚΕ.

Συνεπώς, σύντροφοι, προσοχή και ευαισθησία απέναντι στην πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουμε αν ο σ. Π. Τριγάζης που συνόδευσε στη Μόσχα τον πρόεδρο του ΣΥΝ έδοσε στον κ. Ζιουγκάνοφ το πολύ καλό βιβλίο του για εκείνη την παλιά επίσκεψη. Γνωρίζουμε όμως ότι ο κ. Ζιουγκάνοφ ηγείται ενός κόμματος που, παρά τις προσπάθειες να δείξει ένα “φιλικό” πρόσωπο τόσο απέναντι στα σημερινά προβλήματα του ρωσικού λαού όσο και απέναντι στη Δύση, έχει ένα

πρόγραμμα που στηρίζει τον “κομμουνισμό” στην παράδοση της “ρώσικης κοινότητας” και τον μυστικισμό της “ρώσικης ψυχής”, δηλαδή στις “αξίες” ενός νεκραναστημένου πανσλαβισμού, για να μη μιλήσουμε για τις αναφορές σε “γη και αίμα” με τις ανατριχιαστικές συμπαραδηλώσεις τους.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο εθνικισμός και ο αντισημιτισμός θάλλουν μεταξύ τέτοιων πραγμάτων.

Και θυμόμαστε ότι πριν από λίγους μήνες, εκκλήσεις για πατριωτικά μέτωπα Ρώσων-Ελλήνων-Σέρβων-Κυπρίων-Αρμενίων έκανε και ο Ζιρινόφσκι. Ακόμη, τι εκπροσωπεί ο Αλέξιος στη ρώσικη κοινωνία; Είμαστε υπερβολικοί αν κάνουμε συνειρμούς για “ορθόδοξα τόξα”;

Αναρωτιόμαστε πότε και πως ο ΣΥΝ αποφάσισε να εγκαινιάσει την επαφή του με τη Ρωσία αντικαθιστώντας την προοπτική της αριστεράς με την προοπτική της “ενότητας πατριωτικών δυναμέων”

...Η επίσκεψη στη Μόσχα, με τους όρους που έγινε και με τον τρόπο που προβλήθηκε, συνιστά μέγιστο πολιτικό ολισθημα. Λακτίζει προς άκρως εναίσθητα κέντρα. Η αναγκαία αναγνώριση και διόρθωση αυτού του λάθους είναι ευκαιρία να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο ζητήματα και μαθήματα που μας προσδιορίζουν.”

Η κριτική του Β.Σ. γίνεται από την πλευρά του γκορμπατσοφισμού. Όμως η περεστροϊκα ήταν η αναγκαία τακτική της “διαλυμένης υπερδύναμης” για το δυνάμωμα και την πλήρη κυριαρχία του ρώσικου στρατιωτικού ιμπεριαλιστικού μονοπολίου σ’ ολόκληρο το χώρο της πρώην ΕΣΣΔ και που τον βάφτισε, με τη συμφωνία της Δύσης, “χώρο ζωτικών συμφερόντων της Ρωσίας”. Η αρκούδα έπαψε τυπικά να υπάρχει αλλά η Ρωσία συγκέντρωσε όλη την πολιτική, διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική ισχύ στα χέρια της. Ο δυτικός ιμπεριαλισμός άρχισε να πληρώνει τη Ρωσία για γίνει δυτική δημοκρατία μόνο και μόνο για να έχει σήμερα μια “ερυθρή” κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πριμακόφ, τον Μασλιούκοφ κ.α. που την έβγαλε ο Ζιουγκάνοφ. Όπως ο αρχηγός της KGB Αντρόποφ γέννησε τον Γκορμπατσόφ έτσι και ο Γκορμπατσόφ γέννησε τον Ζιουγκάνοφ.

Ο Ζιουγκάνοφ ήταν υπαρχηγός της KGB Αντρόποφ γέννησε τον Γκορμπατσόφ έτσι και ο Γκορμπατσόφ γέννησε τον Ζιουγκάνοφ. Ο Ζιουγκάνοφ ήταν υπαρχηγός της KGB Αντρόποφ γέννησε τον Γκορμπατσόφ έτσι και ο Γκορμπατσόφ γέννησε τον Ζιουγκάνοφ. Ο Ζιουγκάνοφ ήταν υπαρχηγός της KGB Αντρόποφ γέννησε τον Γκορμπατσόφ έτσι και ο Γκορμπατσόφ γέννησε τον Ζιουγκάνοφ.

γός του Ιδεολογικού Τμήματος του τότε “Κ”ΚΣΕ και υποστήριξε ενεργά την ιδέα της δημιουργίας ενός ζεχωριστού Ρώσικου “Κομμουνιστικού” Κόμματος για την “προστασία των εθνικών κρατικών συμφερόντων της Ρωσίας μέσα στο ΚΚΣΕ”, πράγμα που έγινε το 1990, επι Γκορμπατσόφ. Ότι δηλ. δεν έγινε επί Μπρέζνιεφ, ακριβώς εξαιτίας του μεγαλορώσικου σοβιτινισμού που πάντα ανησυχούσε τα υπόλοιπα έθνη και είχαν τα δικά τους “κομμουνιστικά” κόμματα, έγινε κάτω από τις φτερούγες της περεστροϊκα. Έτσι, τότε το ψευτοΚΚΕ γέννησε τον ΣΥΝ, που μεταμφιέστηκε σε δήθεν δημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα, για να επιστρέψει σήμερα στις ρίζες του αποκαλύπτοντας τον κνίτη που ντύθηκε ευρωπαϊκός, τον Ζιουγκάνοφ που ντύθηκε Γκορμπατσόφ. Άλλωστε ποτέ ο σοσιαλφασισμός, είτε σαν παλινόρθωση του καπιταλισμού το 1956, είτε σαν ρώσικος ιμπεριαλισμός σήμερα, δεν επικράτησε αρχικά ενάντια στην αστική δημοκρατία. Για μια αναγκαία μεταβατική περίοδο προχώρησε σε μέτωπο με τους αστούς φιλελεύθερους για να τους ρίξει τελικά στην άβυσσο, όταν στάθηκαν αληθινό εμπόδιο μπροστά του. Για παράδειγμα ο Αλεξάντερ Γιάκοβλεφ, ο επιλεγόμενος και “ιδεολογικός αρχηγός της περεστροϊκά” ήταν το 1972 αρχηγός του τμήματος προπαγάνδας της Κεντρικής Επιτροπής του “Κ”ΚΣΕ. Την εποχή εκείνη δημοσιεύει ένα άρθρο για τον κίνδυνο του εθνικισμού, του σοβιτινισμού και του αντισημιτισμού μέσα στην ΕΣΣΔ. Μετά απ’το άρθρο “εξορίζεται” στην “τιμητική” θέση του πρεσβυτεύτη στον Καναδά, μια συνηθισμένη μέθοδος ενάντια τους ενοχλητικούς.

Ακριβώς αυτόν τον άνθρωπο χρησιμοποίησε ο Γκορμπατσόφ για να λανσάρει την περεστροϊκή.

Στις 17 Ιούνη 1998, η εφημερίδα Ιζβέστια δημοσιεύει συνέντευξη του Γιάκοβλεφ που πήρε ο ανταποκριτής της, Ντιμίτρι Φιλιμόνοφ.

“ΕΡ: Οι πρώτες αντεργκράουντ νεο-φασιστικές ομάδες εμφανίστηκαν κιόλας στα τέλη της δεκαετίας του 50. Αναφέρθηκε η ύπαρξη τους σ’ εσάς;

ΑΠ: Έλαβα σημαντικές αναφορές γι’ αυτό. Ήρθαν από διαφορετικές οργανώσεις αλλά, κυρίως, από την KGB. Αναφέρθηκε η δημιουργία φασιστικών

ομάδων νέων... Έπαιρνα πάντα πολύ σοβαρά τις πληροφορίες γι’ αυτές τις ομάδες, αν και κανένας από τους άλλους ηγέτες δεν ανησυχούσε γι’ αυτό. Αυτοί συνέχιζαν να κλείνουν τα μάτια σ’ όλα αυτά. Έλεγαν ότι οι νέοι απλά διασκεδάζουν μεταξύ τους. Αστους (έλεγαν), η ενεργητικότητα πρέπει να βρίσκεται διέξοδο -είναι καλύτερα γι’ αυτούς να είναι ενάντια στους Εβραίους-μασόνους παρά ενάντια στην κυβέρνηση. Ωστόσο οι άνθρωποι ξεχνούν ότι στο Μόναχο όλα επίσης ξεκίνησαν από κάποιο μπαρ.

ΕΡ: Συζητήθηκε ποτέ ο Φασισμός στο Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΣΕ;

ΑΠ: Όχι, αν και προσπάθησα. Όλοι θα με κοιτούσαν σαν να ήμουνα σκιάχτρο και θα σκέφτονταν, έρχεται ο Γιάκοβλεφ να μιλήσει ξανά για εθνικισμό και φασισμό. Όλα άρχισαν εντελώς ειρηνικά. Το Παμιάτ (σ.Μνήμη) ήταν αρχικά μια οργάνωση με πολύ ευγενικές προθέσεις. Συγκροτούνταν από ανθρώπους αφοσιωμένους στην διατήρηση αρχαίων μνημείων και ιστορικών χώρων. Τότε η KGB έβαλε έναν από τους ανθρώπους της μέσα στην οργάνωση, τον φωτογράφο Ντιμίτρι Βασίλιεφ. Αρχισαν να εμπλέκονται στα “πολιτικά”, ειδικά στον αγώνα ενάντια στο Σιωνισμό. Τότε ο αρχικός πυρήνας εγκατέλειψε το Παμιάτ, και η KGB έδοσε στον Βασίλιεφ ένα νέο διαμέρισμα για αρχηγείο.

ΕΡ: Γιατί η KGB χρειαζόταν όλα αυτά;

ΑΠ: Υπήρχαν αντιφρονούντες στη δεκαετία του 80. Χρειαζόταν μια βαλβίδα για να απελευθερώσει τον ατμό των αντιφρονούντων από την κοινωνία. Επέλεξαν σα μέσο το Σιωνισμό, αιτία για όλα τα προβλήματα του Σοβιετικού λαού. Μετά το Παμιάτ, άλλες εξτρεμιστικές Ναζιστικές ομάδες άρχισαν να εμφανίζονται. Μάντο τον τρόπο η KGB έδοσε ώθηση στο Ρώσικο φασισμό.

ΕΡ: Γνώριζε ο Γκορμπατσόφ για την σύνδεση ανάμεσα στην KGB και το Παμιάτ;

ΑΠ: Του είπα μερικά πράγματα για την συμπεριφορά των ηγετών του Παμ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΟΣΟΒΙΝΙΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ

Παρά την ομοβροντία του σοβινισμού και του σοσιαλφασισμού από τα ΜΜΕ για το θέμα με τον Οτζαλάν και το PKK, μια σειρά από προοδευτικές και δημοκρατικές προσωπικότητες αντιστάθηκαν και ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια σε αυτήν. Μια μερίδα της αστικής τάξης, οι πιο διορατικοί άνθρωποι, αντιστέκονται στην επέλαση του σοσιαλφασισμού και της πολεμικαπτλείας και αποτελούν στο βαθμό που ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί οι λαϊκές δυνάμεις και το κόμμα της εργατικής τάξης μια μεγάλη εφεδρεία στην πάλη για τη δημοκρατία και την ειρήνη στη χώρα. Παρόλες τις ταλαντεύσεις τους και τις λάθος θέσεις τους, κύρια στο ζήτημα της επιθετικότητας της Τουρκίας, αποτέλεσαν μια ασπίδα στη λαϊλαπα του αντιτουρκισμού και της πολεμικής υστερίας που σάρωναν τη χώρα εκείνες τις ώρες.

Αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από άρθρα που γράφτηκαν στον τύπο.

Γράφει ο Ι.Κ.Πρετεντέρης στο *Βήμα*, 28-2:

“Απορία πρώτη εγώ προσωπικά και σε αντίθεση με τον κ. Καλεντερίδη αγνοούσα εντελώς ότι οι τύχες του έθνους μου είναι κατάκαποιον τρόπο συνυφασμένες με τις τύχες των κούρδων αγωνιστών. Ούτε που μου είχε περάσει από το μυαλό! Μπορεί να μην τρέφω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια για την Τουρκία και να συμπαθώ ιδιαίτερα τους Κούρδους (όπως άλλωστε συμπαθώ εξίσου τους δυστυχείς Αμπχάζιους και τους δύσμοιρους Τσετενόνες...), αλλά αυτό έχει να κάνει με τα προσωπικά μου αισθήματα. Όχι με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και δεν μου αρέσει να μπλέκεται το ένα με το άλλο. Διότι, διαφορετικά, δεν θα χρειαζόμασταν υπουργό Εξωτερικών. Θα βάζαμε τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο και καθαρίσαμε!

Απορία δεύτερη. Παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων και τις σχετικές εκπομπές μου έκανε εντύπωση ότι οι ίδιες φάτσες που μας ζητούσαν να εξοβελίσουμε “τους τουρκόγυφους των Σκοπίων” ή να πέσουμε μαχόμενοι υπέρ “των ορθοδόξων αδελφών μας” έρχονται τώρα να σηκώσουν τη σημαία του κουρδικού PKK και του “ήρωα Οτσαλάν”. Ή το κάνουν από συνήθεια ή από εμπόριο ή μας δουλεύουν ή απλώς θέλουν να ρίξουν τον Σημίτη...”.

Ενώ ο Γ. Μαρίνος στο ίδιο:

“Η Ελλάς ως χώρα και όσοι ασχολούνται με το Κουρδικό αποδεικνύουν, αθελήτως έστω, ότι δεν μας ενδιαφέρει η απελευθέρωση και η ανεξαρτησία του κουρδικού έθνους, αλλά μόνο εκείνων των Κούρδων που είναι υπό τουρκική κατοχή. Και μάλιστα μόνο αν ανήκουν στο PKK... και το ακόμη ιλαροτραγικότερο πια είναι ότι επιμένουμε να συμπαραστεκόμαστε μόνο στο PKK, το οποίο διέπειται από σταλινικές αντιλήψεις και πρακτικές, τις οποίες καταδίκασε και ο ί-

διος ο Οτσαλάν-προσοχή-κατά τη διαμονή του στην Ιταλία (δηλαδή χωρίς να βασανιστεί ή να ντοπαριστεί), ο οποίος παραδέχθηκε ότι τα περισσότερα εγκλήματα του PKK διεπράχθησαν εις βάρος όχι Τούρκων αλλά Κούρδων και κατηγόρησε γι' αυτό τους ίδιους τους μαχητές του στρατού του. Αν τουλάχιστον είχαμε συνταχθεί υπέρ των Κούρδων γενικά, άρα και υπέρ των Κούρδων του Ιράκ, του Ιράν και της Συρίας, τότε τουλάχιστον θα είχαμε το άλλοι της αντικειμενικότητας. Διαβάσατε ποτέ κάποια διακήρυξη συμπαράστασης προς αυτούς τους Κούρδους και εναντίον των δυναστών τους Σαντάμ, Άσαντ κλπ; Έκανε ο κ. Λιζόπουλος κάποια πορεία ή ο κ. Τσακνής κάποια συναυλία;...”.

Και ο Ρ. Σωμερίτης στο ίδιο:

“Πρώτον, η Ελλάδα δεν πρόδωσε τον Οτσαλάν. Δεν είναι η κυβέρνηση που τον κάλεσε εδώ για να αυτοκτονήσει οργανώνοντας την παράδοσή του. Ο κούρδος ηγέτης με δική του θέληση βρέθηκε εδώ, όπου λίγοι τον ήθελαν ... Τρίτον, ο κ. Οτσαλάν δεν είναι ο ηγέτης όλων των Κούρδων. Είναι ο ηγέτης του μονολιθικού PKK και τον αντιπολιτεύονται - πολλοί μάλιστα των μισού - εκατομμύρια Κούρδοι εντός και εκτός Τουρκίας, εθνικιστές, σοσιαλιστές ή και απλοί άνθρωποι. Επιπλέον ο κ. Οτσαλάν δεν περιμένε τους τούρκους ανακριτές του για να πει τα πιο απίθανα πράγματα. Ελεύθερος στη Ρώμη τον περασμένο Νοέμβριο είχε, αυτός ο απόλεμος, καταδικάσει τα εγκλήματα των κούρδων ανταρτών και είχε προτείνει πολιτικές λύσεις καταδικάζοντας τη βία και την τρομοκρατία...”.

Έκτον, η υπόθεση Οτσαλάν δεν αποκάλυψε - επιβεβαίωσε μόνο - τις τεράστιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, τον προπαγανδιστικό στα όρια του ολοκληρωτισμού χαρακτήρα της ενημέρωσης που τα περισσότερα ΜΜΕ προσφέρουν σε αυτό τον λαό... επιβεβαιώνεται ότι η κακή μας εθνική μοίρα οφείλεται όπως πάντα στους υπερεθνικιστές (με το προσωπικό αζημίωτο) εφιάλτες και σε μερικούς (αγνούς;) επαναστάτες”. Ενώ ο Α. Ανδριανόπουλος:

“Οι Ευρωπαίοι δεν είναι ανόητοι που θεωρούν το PKK τρομοκρατική οργάνωση, ενώ εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι” (Αδέσμευτος Τύπος, 1-3).

Στη γραμμή της ειρήνης κινείται και ο Μ. Παπακωνσταντίνου στη συνέντευξή του στην εφημερίδα *Εξπρές*, 21-2 :

“Η δική μου άποψη είναι να κουβεντιάσουμε με τους Τούρκους. Διάλογο, όχι εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αν ο διάλογος δεν βγει πέρα, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τους Τούρκους να αρχίσουμε διάλογο κι αν τα βρούμε έχει καλώς. Αν όχι τότε να δούμε το ενδεχόμενο προσφυγής σε τρίτους ή στο δικαστήριο της Χάγης, αν μείνουν εκκρεμή θέματα”.

Τα γραπτά μένουν...

Scripta manent (= τα γραπτά μένουν), λέει ένα σοφό λατινικό ρητό.

Πριν ξεσπάσει το “σκάνδαλο Οτζαλάν” με τη σύλληψή του και όσα ακολούθησαν, ο Νίκος Μπίστης, ανώτατο στέλεχος του Συνασπισμού και υπεύθυνος του κόμματος για τα Εξωτερικά, είχε γράψει ένα αποκαλυπτικό άρθρο στην Αυγή (6 Φλεβάρη), με αφορμή τις εικασίες ότι πέρασε από το Ελληνικό (το αεροδρόμιο) ο Οτζαλάν και η κυβέρνηση αρνήθηκε να του δώσει άσυλο (τελικά, εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου εικασίες).

Με το άρθρο του αυτό (υπό τον τίτλο “Οτσαλάν και προγραμματική αντιπολίτευση”) ουσιαστικά απαντάει στους κάθε λογής εθνικιστές-σοβινιστές, που είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση Σημίτη για τη μη παροχή ασύλου, παρουσιάζοντας το ΣΥΝ ως ένα υπεύθυνο κόμμα το οποίο δεν κάνει ευκαιριακή, αλλά “προγραμματική” αντιπολίτευση.

Αν έχει μια ιδιαίτερη αξία το άρθρο δεν είναι τόσο για την κριτική του στο σοβινισμό, όσο για την ίδια τη θέση που έπαιρνε τότε ο Συν. Ας το παρακολουθήσουμε:

«Πάντα οφείλουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση. Δεν έχουμε, λοιπόν, πρόβλημα να συμφωνήσουμε με επιλογές της κυβέρνησης που ταυτίζονται ή προσεγγίζουν δικές μας επιλογές (...) Ένα τέτοιο ζήτημα ήταν αυτό της άφιξης (:) Οτσαλάν στην Ελλάδα και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Πέρα από επιμέρους διατυπώσεις του κ. Ρέππα και άλλες υπαρκτές, αλλά δευτερεύουσες πλευρές, η ελληνική κυβέρνηση ορθά αντιμετώπισε το πρόβλημα (...) Η κυβέρνηση είχε δύο επιλογές. Ή να του δώσει πολιτικό άσυλο ή να του υποδείξει διακριτικά να αναζητήσει άλλη χώρα εγκατάστασή του. Δια στόματος πρωθυπουργού πληροφορηθή-

καμε ότι θα υποδείκνυε το δεύτερο. Και έπραξε ορθά. Αν υπήρχε άλλη πρόταση, περιμένω να ακούσω την τεκμηρίωσή της. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα εύστοχη η πρόταση να κρατήσουμε τον Κούρδο ηγέτη στο αεροπλάνο του στο Ελληνικό και να ζητήσουμε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε σαν σύνολο να ενεργοποιηθεί, θα το έκανε τους τρεις μάνες που το ζητούσε απεγνωσμένα ο Ντ' Αλέμα. Θα ήταν αφέλεια να περιμένουμε ότι θα το έπραττε για τον κ. Σημίτη με τον Οτσαλάν στο αεροδρόμιο. Το βάρος των εξελίξεων σ' αυτήν την περίπτωση ποιος θα το σήκωνε; Η εμπλοκή του Κουρδικού στα γρανάζια των ελληνοτουρκικών διαφορών ενισχύει τον αγώνα των Κούρδων; Ο ρόλος του Συν είναι να προβλέπει και να προτείνει με αίσθημα ευθύνης. Δεν είναι να κάνουμε αβανταδόρικες προτάσεις και ανέξοδες υποδείξεις» (η υπογράμμιση δική μας).

Συγκρίνετε αυτή την θέση του Συν (πριν τη σύλληψη του Οτζαλάν) και τη θέση του μετά τη σύλληψη, οπότε τους δόθηκε μια χρονή ευκαιρία να προωθήσουν τις πάγιες θέσεις τους (βασικά την ομηρία της κυβέρνησης μέσω του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και, συνακόλουθα, την παραπέρα ρωσοποίηση της εξωτερικής πολιτικής) και να φάνε ταυτόχρονα και μερικούς “ενοχλητικούς” υπουργούς. Θαυμάστε τη συνέπεια (!) των δύο θέσεων, δύταν ο Κωνσταντόπουλος κατάγγελνε την κυβέρνηση ακριβώς γιατί δε διεθνοποίησε το ζήτημα και έκανε “μυστική διπλωματία”!

Πάντως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ο Μπίστης εκφράζει άλλο ρεύμα από το κεντρικό σοσιαλφασιστικό μέσα στο ΣΥΝ. Ήδη και από άλλες πλευ

ΚΟΣΣΟΒΟ

ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΡΑΜΠΟΥΙΓΕ

Άκαρπες έπιξαν σ' αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις στο Ραμπουιγέ. Η ιστορία χάπιασε από πρώτη ματιά, γιατί οι δύο σοβινισμοί που συγκρούονταν για την κυριαρχία στο Κόσοβο, ο αλβανικός και ο σέρβικος, αρνήθηκαν εξ ίσου να υπογράψουν την πρόταση της ομάδας επαφής (η ομάδα επαφής είναι ουσιαστικά μια διαρκώς αμερικανορώσικη συνεννόηση με ρόλο συμβούλου για μερικές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες).

Αυτή η πρόταση πρόβλεπε μια μεταβατική περίοδο τριών χρόνων στη διάρκεια της οποίας θα αποχωρούσαν τα σέρβικα στρατεύματα από το Κόσοβο και θα αφοπλίζονταν ο ΑΣΚ (Απελευθερωτικός στρατός των Αλβανών Κοσοβάρων). Τη θέση αυτών των στρατών θα έπαιρνε μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη υπό τον ΟΗΕ. Σ' αυτό το διάστημα οι Κοσοβάροι θα είχαν διευρυμένη αυτοδιοίκηση, δηλαδή κοινοβούλιο και δικαστική εξουσία, στην ουσία ένα καθεστώς επιστροφής στην προ του 1981 κατάσταση. Από την άλλη το Κόσοβο θα ανήκε στη σέρβικη επικράτεια.

Οι Σέρβοι αρνήθηκαν αυτή την πρόταση στο ζήτημα της διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας, η οποία θα σήμαινε ντε φάκτο απώλεια της κυριαρχίας τους. Οι Αλβανοί την αρνήθηκαν επειδή δεν υπήρχε πρόβλεψη ότι στο τέλος της τριετίας θα γίνει δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση, δηλαδή για την απόσχιση του Κόσοβο, ενώ πιο συγκεκριμένα την αρνήθηκαν γιατί δεν ήθελαν αφοπλισμό του ΑΣΚ.

Οι Αμερικάνοι δεν περίμεναν αυτή τη δεύτερη άρνηση. Αυτή η δεύτερη άρνηση έσωσε τους Σέρβους, γιατί αν μόνοι αυτοί δεν υπόγραψαν τη συμφωνία, τότε θα δέχονταν άμεσα στρατιωτικό πλήγμα από το ΝΑΤΟ.

Άρα το αληθινό ερώτημα είναι γιατί δεν υπέγραψαν οι Αλβα-

νοί. Η εξήγηση ότι η συμφωνία δεν προβλέπει δημοψήφισμα στο τέλος της τριετίας δεν μπορεί από μόνη της να σταθεί γιατί η συμφωνία επίσης δεν αποκλείει ότι δεν θα γίνει δημοψήφισμα τότε, ούτε δεσμεύεται για το μελλοντικό καθεστώς του Κόσοβου. Ίσα - ίσα η συμφωνία πρόβλεπε ότι στην αναθεώρησή της, ύστερα από τρία χρόνια, θα ληφθούν υπόψη οι "επικρατούσες εκείνη την περίοδο απόψεις". Ούτε μπορούσε να σταθεί σαν αιτία ο αφοπλισμός του ΑΣΚ, γιατί ο ΑΣΚ βρίσκεται ακόμα σε πολύ μειονεχτική θέση σε σχέση με τους Σέρβους.

Είναι φανερό ότι συνέφερε αυτή τη στιγμή τους Αλβανούς η διπλωματική απομόνωση και ο βομβαρδισμός της Σερβίας, ενώ αργότερα οι ίδιοι δεν εμποδίζονταν να βάλουν ζήτημα ανεξαρτησίας. Βέβαια το αλβανικό βέτο έγινε κάπως πειστικό γιατί ο ΑΣΚ διασπάστηκε σε δύο τάσεις. Η μία, η κυρίαρχη με επικεφαλής έναν ως χθες εντελώς άγνωστο 28χρονο, ονόματι Χασίμ Τάκι, που εμφανίζεται σαν μετριοπαθής διαλλακτικός και η άλλη, η σκληροπυρηνική, με επικεφαλής τον ως χθες αναντίρρητο παλιό σοβινιστή της Ευρώπης, τον Άντεμ Ντεμάτσι.

Ο ουρανοκατέβατος Χασίμ Τάκι αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία υποχωρώντας δήθεν στον Ντεμάτσι. Όμως το ερώτημα είναι γιατί να υποχωρήσει ο

Τάκι την ώρα που ο Ντεμάτσι έχει χάσει την ηγεμονία μέσα στον ΑΣΚ και όταν είναι φανερό ότι υπογράφοντας ο Τάκι θα είχε μαζί τους ψευτοσοσιαλιστές και μέσα στον ΑΣΚ, και στην ομάδα επαφής. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ρωσία δεν είχε ανοίξει το μέτωπο του Κόσοβου πριν πέσει ο Μπερίσα, δηλαδή πριν έρθουν οι φίλοι της στα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι τα ντουφέκια του ΑΣΚ κήρυξαν τον πόλεμο μόλις ήρθε στην εξουσία το σοσιαλιστικό κόμμα, δηλαδή οι χοτζίκοι.

Ποιος όμως είναι ο στόχος του Κρεμλίνου; Είναι δυνατό να μένει έτσι τελματωμένη η κατάσταση, δίχως να προχωράει ούτε ο ΑΣΚ, ούτε ο Μιλόσεβιτς; Είναι δυνατό το Ραμπουίγιε να οδηγηθεί σε χρεοκοπία όταν οι συνομιλίες επαναληφθούν στα μέσα του Μάρτη; Είναι δυνατό οι νατοϊκές δυνάμεις να μείνουν ακίνητες στη Δημ. της Μακεδονίας; Είναι δυνατό να συνεχιστεί η κατάσταση του, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη;

Μα αυτή ακριβώς είναι η ιδανική κατάσταση για αυτό το κέντρο της διεθνούς αναταραχής, που είναι η Ρωσία των νέων Τσάρων. "Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη στο Κόσοβο". Χάρη σ' αυτή την πολιτική, που σημαίνει ότι μια πληγή πρέπει να μένει πάντα ανοιχτή, η Ρωσία εμφανίζεται σαν ο απόλυτα απαραίτητος εταίρος όλων των πλευρών που σε όλες προωθεί τις θέσεις του. Βέβαια η στρατηγική επιλογή της Ρωσίας είναι η Σερβία, αλλά δίχως την πίεση του ΑΣΚ και την απειλή του διαμελισμού και τη δυτικής επέμβασης, ποτέ η Ρωσία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τόσο βαθιά τις θέσεις της στη Σερβία.

Είναι καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι τραμπού-

σα σε όλα και μέσα σε όλους. Και στη Σερβία με τον αντιπρόεδρο Ντράσκοβιτς και στην Αλβανία με τους ψευτοσοσιαλιστές και μέσα στον ΑΣΚ, και στην ομάδα επαφής. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ρωσία δεν είχε ανοίξει το μέτωπο του Κόσοβου πριν πέσει ο Μπερίσα, δηλαδή πριν έρθουν οι φίλοι της στα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι τα ντουφέκια του ΑΣΚ κήρυξαν τον πόλεμο μόλις ήρθε στην εξουσία το σοσιαλιστικό κόμμα, δηλαδή οι χοτζίκοι.

Σε λίγο καιρό με αυτή τη γενική περικύλωση ο Μιλόσεβιτς θα πέσει και η Σερβία θα περάσει αύτανδρη στα ρώσικα χέρια. Επίσης χάρη στην πληγή του Κόσοβου η Ρωσία απλώνει τα χέρια της και στη Δημ. της Μακεδονίας. Η χώρα αυτή ήδη συγκλονίζεται από την εθνική διαμάχη ανάμεσα στους Μακεδόνες και τους Αλβανούς και η όξυνση της κρίσης στο Κόσοβο δυναμώνει μοιραία τον αλβανικό εθνικισμό στο Τέτοβο. Ο Γκλιγκόροφ πολύ σωστά έχει αρνηθεί να γίνει η χώρα του στρατιωτική βάση της νατοϊκής και αντισέρβικης επέμβασης.

Αντίθετα η κυβέρνηση Γκεοργκίεφσκι - Τοπουρκόφσκι με κάθε συνιστώσα να κινείται από διαφορετική πλευρά, έχει βάλει τη χώρα στο κέντρο του πολέμου του Κόσοβου και την οδηγεί σε ασύλληπτες περιπτέτεις και αξεπέραστα θερμή εθνική κρίση. Ο τελικά ευνοούμενος θα είναι και εδώ η Ρωσία, η οποία αν αρχίσει εθνικός εμφύλιος στη Δημ. της Μακεδονίας, θα πάρει μονομάχη το μέρος των "αδελφών ορθόδοξων σλάβων" και αδυνατισμένους θα τους σύρει στο άρμα της.

Πραγματικά μόνο η τύφλα και η παλιανθρωπιά της Δύσης μπορεί να συγκριθεί με αυτή την αποχαλίνωση και την ποταπότητα των βαλκανικών εθνικισμών, που όλοι μαζί φέρνουν τους νέους τσάρους θριαμβευτικά στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης.

ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Στην εφημερίδα Εποχή της Κυριακής 14 του Φεβραρίου γράφτηκε σε άρθρο που υπογράφτηκε από έναν κ. Σβόλη και τίτλο "Τρομοκρατία με ανοιχτά σχολεία" ότι "καθηγητές μέλη της ΟΑΚΚΕ ενήργησαν μαζί με τη Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου να μαζέψουν υπογραφές για να αποβληθούν μαθητές που συμμετέχουν στην κατάληψη των σχολείου".

Πρόκειται για μια χοντροκομμένη προβοκάτσια που προφανώς θα ξεκίνησε από σοσιαλφασιστικούς κύκλους στους καθηγητές.

Η ΟΑΚΚΕ, αμέσως μόλις έμαθε για την ύπαρξη αυτού του κειμένου στις 26 του Φεβραρίου σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους της σύνταξης, έστειλε ανακοίνωση διάψευσης που έλεγε ότι ούτε υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ καθηγητής της ΟΑΚΚΕ στο 4ο Γυμνάσιο Βύρωνα, ούτε οποιοδήποτε μέλος της που να εμπλέκεται μ' αυτό το σχολείο, και ότι άλλωστε από θέση αρχής η ΟΑΚΚΕ θα ήταν μαχητικά αντίθετη σε κάθε αποβολή μαθητή επειδή αυτός συμμετείχε σε καταλήψεις. Στο φύλλο της Εποχής που κυκλοφόρησε στις 28

του Φλεβάρη η διάψευση μας δεν υπήρχε. Αντιπροσωπεία των καθηγητών της ΟΑΚΚΕ διαμαρτυρήθηκε στους υπεύθυνους της εφημερίδας που είπαν ότι δεν πάραν το σχετικό φαξ κι έτσι τους παρέδωσε νέο κείμενο διάψευσης.

Τη στιγμή που γράφουμε, το νέο φύλλο της Εποχής δεν έχει κυκλοφορήσει. Θα περιμένουμε να δούμε αν πρόκειται για τοπική παλιανθρωπιά κάποιων συκοφαντών, ή για σχέδιο προβοκάτσιας.

