

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

“Από τη στάχτη του δα
ξαναγεννηθεί το ΚΚΕ”
N. Ζαχαριάδης

Προλετάριοι όλων των χωρών,
καταπιεζόμενα έδνη και λαοί ενωθείτε!



ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 35 ΤΗΛ-ΦΑΞ 5232553 ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΗ 2000 ΑΡ. ΦΥΛ. 362 ΔΡΧ 200

ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ Φτάνει πια με το βιομηχανικό σαμποτάζ

Το τέρας του βιομηχανικού σαμποτάζ έδειξε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά το από το Θριάσιο πεδίο, τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας. Με μια διαδίλλωση έξω από το διυλιστήριο της Πετρόλα στην Επευσίνα, που διοργανώθηκε από όλα τα κόμματα του αντιβιομηχανικού μεσαίωνα και κάτω από τον τίτλο “Επιτροπή αγώνα κατά των επεκτάσεων της Πετρόλα”, έκλεισε ένας πρώτος, κατά την εκτίμησή μας, κύκλος αντιδραστικών κινητοποιήσεων κατά της ανάπτυξης, που άνοιξε εδώ και πάνω από ένα χρόνο με ιδιαίτερη ένταση από τον Ριζοσπάστη του ΦευτόΚΚΕ. Αυτός ο κύκλος στόχο έχει να εμποδίσει καταρχήν τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου της Πετρόλα, απλά και μετά από αυτόν να ανοίξει ο δρόμος για το κλείσιμο κάθε μεγάλης βιομηχανίας σε αυτήν την περιοχή που σφύζει από βιομηχανική δραστηριότητα και που απασχολεί τον μεγαλύτερο όγκο του βιομηχανικού προλεταριάτου της βαριάς βιομηχανίας της Αττικής και όποις της Επιλάδας.

Γιαυτό περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο σε αυτά τα σχέδια, γιατί στην πραγματικότητα πίσω από την εμπόδιση του εκσυγχρο-

νισμού της Πετρόλα κρύβεται ο σκοτεινός στόχος της ολοκληρωτικής κατεδάφισης της βαριάς βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου. Αυτή η κατεδάφιση άρχισε με το κλείσιμο της Χαλυβουργικής μετά την δολοφονία του Αγγελόπουλου από τις σφαίρες του σοσιαλφασιστικού αποσπάσματος της KGB στη χώρα μας της 17 Νοέμβρη.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

Στην πραγματικότητα οι δυνάμεις του βιομηχανικού σαμποτάζ δεν έχουν σαν κύριο στόχο να εμποδίσουν αυτήν καθ' αυτήν την επέκταση του διυλιστηρίου της Πετρόλα επειδή δήθεν αυτή θα προκαλέσει επιπλέον μόλυνση

στο περιβάλλον, όπως λένε. Το περιβάλλον και η μόλυνσή του ουδόλως τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους κάνει έξαλλους είναι ότι πρόκειται για μια επένδυση του μεγάλου κεφαλαίου -του Λάτση στην προκειμένη περίπτωση οποία θα φέρει μια τεράστια ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα. Θα πούμε παρακάτω για τα ψεύτικα στοιχεία που χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν το λαό και να τον χρησιμοποιήσουν στα αντιδραστικά σχέδιά τους. Το βασικό τους πρόβλημα είναι η ανάπτυξη που αυ-

τό το μεγάλο κεφάλαιο φέρνει. Και αυτό γιατί ο Λάτσης έχει κατά κύριο λόγο δεμένα τα συμφέροντά του με την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Ο στόχος του σαμποτάζ είναι ο βιομήχανος Λάτσης που επενδύει στη βιομηχανία της χώρας και όχι ο τραπεζίτης Λάτσης. Γιαυτό το λόγο όταν δόθηκε στο Λάτση η τράπεζα Εργασίας τότε και το μπλοκ όχι μόνο δεν φώναξε, αλλά ήταν μαζί του επειδή τότε έχανε το παιχνίδι η Πειραιώς και

συνέχεια στη σελ. 2

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα του '21: Η γενοκτονία των μουσουλμάνων. Του Δ. Λιδοξόου (σελ.8)

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ή για μια ακόμη φορά ο κάλπικος αντισοβινισμός

Δυστυχώς με την μεγάλη ύλη αυτής της εφημερίδας και με τα ανοιχτά μέτωπα πάλης της Οργάνωσης αυτό τον καιρό δεν μας έμεινε πολύς καιρός για να γράψουμε ένα πιο διεξοδικό άρθρο για το ζήτημα της “σημαίας του Οδυσσέα”.

Ας κάνουμε μόνο τις πιο βασικές παρατηρήσεις: Κατ’ αρχήν το ζήτημα είναι χοντρικά μια νέα πλευρά της συνεχίζομενης επίθεσης των ρωσόδουλων ενάντια στους σοβινιστές σε συμμαχία με τους δημοκράτες.

Αυτό έγινε με την “ειρήνη” στο Αιγαίο, αυτό και με τις ταυτότητες. Η διαδικασία έχει αρχίσει πιο έντονα από τη

στιγμή που ήρθε ολοκληρωτικά στην εξουσία ο Σημίτης, δηλαδή από την ώρα που ένας άνθρωπος της Ρωσίας, ο Γ. Παπανδρέου κατέλαβε και το υπουργείο εξωτερικών, ενώ λίγο πριν είχε καταλάβει ένας αντίστοιχος (ο Χρυσοχοΐδης) το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ένας φίλος της Ρωσίας από αρκετό καιρό το υπουργείο Άμυνας.

Αυτές οι περιπτώσεις που προαναφέραμε είναι οι πιο ακραίες, δηλαδή αυτές που έχουν προκαλέσει τις πιο βαθιές ζυμώσεις στο λαό. Όμως και στα πιο μικρά και σκόρπια ζητήματα εμφανίζεται η ίδια σύγκρουση: Ρωσόδουλοι σοσιαλφασίστες και δημοκράτες από τη μια μεριά,

σοβινιστές και κλασσικοί ακροδεξιοί από την άλλη.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το φαινόμενο είναι το ίδιο και η αντίφαση η ίδια. Η πολιτική κορυφή στην οποία συμπεριλαμβάνονται χθεσινοί σοβινιστές, τουρκοφάγοι, ξενόφοβοι, φιλοσέρβοι, παρέα με κλασσικούς “εθνοπροδότες” και φοβισμένους κοσμοπολίτες, ξαφνικά γεμίζουν τις τηλεοράσεις με διεθνιστικά, δημοκρατικά, αντιθεοκρατικά και αντιτατοσιστικά κηρύγματα.

συνέχεια στη σελ. 13

ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

Την περασμένη Κυριακή (29/10) η οργάνωσή μας κόλλησε την αφίσα που δημοσιεύουμε παρακάτω στους κεντρικούς δρόμους της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου. Με αυτόν τον τρόπο η ΟΑΚΚΕ έδωσε μια πρώτη απάντηση στους σοσιαλφασίστες σαμποταριστές που έχουν γεμίσει με ψέματα το λαό της περιοχής. Από την αρχή της αφισοκόλησης μας πλησίασαν δύο εργάτες οι οποίοι κατοικούν στην Ελευσίνα και μας είπαν ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων της πόλης θέλουν την επένδυση της Πετρόλα γιατί βλέπουν το μέλλον τους στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της περιοχής μιας και η ανεργία είναι τεράστια. Όταν αφισοκολούσαμε στην παραλία της πόλης και δεν κυκλοφορούσε παρά ελάχιστος κόσμος, μας επιτέθηκε το μέλος του ψευτοΚΚΕ και γνωστός τραμπούκος των ναυπηγείων Ελευσίνας Χοραζάνης ο οποίος με απειλές ότι θα φωνάξει τους δικούς του για να μας ρίξουν στη θάλασσα αν δεν φύγουμε **σε μια ώρα (!)**, προσπάθησε να εμποδίσει την αφισοκόληση και την ενημέρωση του λαού. Οι σαμποταριστές είναι στην πραγματικότητα τόσο αδύναμοι που φοβούνται και την παραμικρή ενημέρωση του λαού της Ελευσίνας πάνω στο ζήτημα του εκσυγχρονισμού της Πετρόλα και στο τι σημαίνει

αυτή για την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου πεδίου, αλλά και για την μόλυνση της περιοχής. Στη συνέχεια και ενώ η οργάνωση συνέχισε την αφισοκόληση ο αρχιτραμπούκος αυτός μάζεψε ακόμη τρεις τραμπούκους, από τους οποίους ο ένας ήταν οικολόγος του Συνασπισμού και προσπάθησαν για άλλη μια φορά να μας εμποδίσουν με φωνές και ύβρεις και χωρίς κανένα επιχειρήμα στα τόσα που έβαζε η αφίσα. Τελικά αφού είδαν ότι εμείς δεν υποχωρούσαμε και ενώ άρχισε να συγκεντρώνεται λίγος κόσμος υποχώρησαν. Εμείς συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε την αφισοκόληση. Στη συνέχεια έκαναν ότι κάθε αντιδραστικός που φοβάται την αλήθεια και την αποκάλυψη των μαύρων του σχεδίων. Αφού είχαμε φύγει, αργά το βράδυ μας κάλυψαν όλες τις αφίσες μία-μία βάζοντας από πάνω αφίσες του ψευτοΚΚΕ και από κάτω αφίσες της “Επιτροπής ενάντια στις επεκτάσεις της Πετρόλα”. Τόσο “ανεξάρτητη” είναι αυτή η επιτροπή και τόσο “μαζική”.

Πάντως κατάφεραν να εκτεθούν. Η Ελευσίνα την άλλη μέρα, όπως μάθαμε, συζητούσε την αφίσα μας. Πολλοί είπαν: “Επιτέλους μια φωνή που λέει τα πράγματα με το όνομα τους”. Τα βάσανα για τους σαμποταριστές μόλις τώρα αρχίσανε.

Αφίσα της ΟΑΚΚΕ που κόλλησε στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

ΝΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Όχι στην ανεργία και την υπανάπτυξη

Οι κινητοποιήσεις για να φύγει η Πετρόλα μοιάζουν προοδευτικές, επειδή γίνονται στο όνομα της υγείας του λαού και της σύγκρουσης με το μεγάλο κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα όμως κάνουν κακό στο λαό και ευνοούν το χειρότερο τμήμα του μεγάλου κεφαλαίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται κινητοποιήσεις για να φύγουν βιομηχανίες. Αυτό έγινε στον Πειραιά, όπου έκλεισαν τα πιο μεγάλα εργοστάσια (π.χ. Λιπάσματα, Τσιμεντάδικα) και κλείνουν διαρκώς καινούρια. Αυτό έγινε στη Βόρεια Ελλάδα όπου έκλεισαν πετροχημικές μονάδες, μονάδες παραγωγής λιπασμάτων και τώρα βάλλεται το εργοστάσιο Χρυσού. Το ίδιο γίνεται στο Βόλο, στη Χαλκίδα, παντού. Παντού η χώρα αποβιομηχανοποιείται στο όνομα της υγείας του λαού ή και με άλλα προσχήματα (τουρισμό, αρχαία) και γεμίζει ανέργους.

Όμως η πρώτη προϋπόθεση για την υγεία του λαού είναι η ευημερία του, και προϋπόθεση για την ευημερία στο σύγχρονο κόσμο είναι η μεγάλη βιομηχανική παραγωγή. Η φτώχεια είναι η χειρότερη αρρώστια.

Οι βιομηχανίες είναι σήμερα ιδιοκτησία καπιταλιστών που βγάζουν τεράστια κέρδη χάρη στη δουλειά των εργατών τους. Οι συνειδητοί εργάτες είτε πάίρνουν οι ίδιοι τα εργοστάσια στα χέρια τους με επαναστάσεις, είτε διεκδικούν καλύτερα μεροκάματα από τους βιομηχάνους. Όμως δεν γκρεμίζουν σύγχρονα εργοστάσια τάχα για να ζήσουν καλύτερα.

Αυτό είναι πρόσφατο ελληνικό φαινόμενο και οφείλεται στο ότι δύο μικρά κόμματα που παριστάνουν τα φιλεργατικά (το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ), και δύο διπρόσωπες ηγετικές ομάδες στα μεγάλα κόμματα (Σημίτης-Λαλιώτης στο ΠΑΣΟΚ και Καραμανλής στη ΝΔ) σαμποτάρουν με σύστημα τη βιομηχανία. Αυτό το κάνουν επειδή η βιομηχανία κάνει την Ελλάδα ισχυρή και ανεξάρτητη μέσα στην Ευρώπη, ενώ αυτοί θέλουν την Ελλάδα εξαρτημένο σύμμαχο της Ρωσίας στα πλαίσια ενός παγκόσμιου πολεμικού και φασιστικού άξονα που περιλαμβάνει και την Κίνα και το Ιράν. Θέλουν γι' αυτό μια Ελλάδα στρατοκρατική και γραφειοκρατική και αναπτύσσουν μόνο βιομηχανίες ενός είδους, εκείνες του καγκεμπίτη Κόκκαλη και του φίλου του Μυτιλήναίου, οι οποίοι σταδιακά θα ελέγχουν τα πάντα στη χώρα.

Με τον Λάτση δεν έχουν πρόβλημα όσο αυτός λειτουργεί σαν τραπεζίτης και μάλιστα συνεργάζονται μαζί του ενάντια σε άλλους μεγαλοαστούς (όπως τον Βαρδινογιάννη, την Τράπεζα Πειραιώς κ.λπ.). Όμως δεν τον θέλουν σα βιομήχανο επειδή είναι δυτικόφιλος. Για να παίξουν αυτή την αντιφατική πολιτική οι Σημίτης-Λαλιώτης κάνουν πως θέλουν την επένδυση της Πετρόλα, ενώ ψευτοΚΚΕ – ΣΥΝ κι ένα μέρος του πασοκικού και νεοδημοκρατικού μηχανισμού την τορπιλίζουν από τα κάτω. Στο βάθος θέλουν να ερημώσουν το Θριάσιο που είναι η καρδιά της βιομηχανίας. Ξέρουν ότι αν το Θριάσιο δεν εκσυγχρονιστεί θα παλιώσει, θα ρυπαίνει περισσότερο και στο τέλος θα κλείσει μέσα στη γενική οργή.

Αν κάποιος ήθελε πραγματικά να μειώσει τη ρύπανση στην Ελευσίνα δεν θα άρχιζε από την Πετρόλα, αλλά από τα πιο ρυπογόνα εργοστάσια, απαιτώντας κατ' αρχήν γι' αυτά σύγχρονες εγκαταστάσεις αντιρύπανσης.

Όμως αυτοί εδώ, οι “φίλοι του λαού” θέλουν να χτυπήσουν την πιο σύγχρονη, και όχι την πιο καθυστερημένη βιομηχανία. Γι' αυτό αρνούνται την πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων της Πετρόλα να πάρουν την περιβαλλοντική μελέτη για τις νέες εγκαταστάσεις και να τη δώσουν για έλεγχο σε έγκυρους ειδικούς που οι ίδιοι θα επιλέξουν. Αυτή η περιβαλλοντική μελέτη αποδεικνύει ότι με τη νέα επένδυση η ρύπανση της Πετρόλα όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί!

Η ΟΑΚΚΕ που παλεύει παντού στην Ελλάδα για τη βιομηχανία και για το δυνάμωμα της εργατικής τάξης, σας καλεί να ματαιώσετε τα σχέδια των κατεδαφιστών, να υπερασπίσετε κάθε παραγωγικό εκσυγχρονισμό στο Θριάσιο και να καταπολεμήσετε μέσα από αυτόν και τη μόλυνση του περιβάλλοντος του.

Δίχως βιομηχανία δεν υπάρχει ούτε εργατικό κίνημα, ούτε αντιρύπανση, ούτε ζωή.
Αθήνα, 26 Οκτώβρη 2000

συνέχεια από τη σελ. 1

ο Βαρδινογιάννης. Τώρα όλοι αυτοί φωνάζουν επειδή ο Λάτσης κάνει εκσυγχρονισμό στο εργοστάσιό του.

Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες μας κύρια ο Λαλιώτης, σαν υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας (ιδιαίτερα το 5ο τμήμα του) έχουν με μια σειρά από νόμους και αποφάσεις εμποδίσει τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας κατά μήκος του Κηφισού. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν και εδώ ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής. Αμέσως δε μετά τους σεισμούς το Σεπτέμβρη του '99 ο Λαλιώτης θεσπίζει ένα νόμο όπου για να δοθούν δάνεια σε όσες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες έπαθαν ζημιές, θα πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση ότι θα μετεγκατασταθούν στη βιομηχανικά πάρκα που πρόκειται να φτιαχτούν και ότι θα σταματήσουν τη λειτουργία τους στη θέση που βρίσκονται. Την εποχή που αυτός ο αρχισαμποταριστής έβγαλε το νόμο μόνο ένα τέτοιο πάρκο μόλις είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται!

Αυτός ο νόμος είχε σαν αποτέλεσμα μια σειρά από εργοστάσια και μικρές βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες να κλείσουν και χιλιάδες εργαζόμενοι να οδηγηθούν στην ανεργία, αυξάνοντας τον ήδη μεγάλο στρατό των ανέργων της χώρας και ανεβάζοντας το ποσοστό της ανεργίας πάνω από 12%, στο πιο ψηλό της Ευρώπης. Αν κανείς δει από κοντά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς-Θηβών-Ιερά οδό (και που ονομάζεται Ελαιώνας) θα διαπιστώσει ότι η περιοχή αυτή που πριν ήταν γεμάτη παραγωγική δραστηριότητα, τώρα γεμίζει σιγά-σιγά γκρεμισμένα κτήρια και χαλάσματα. Ο Λαλιώτης έχει επιβάλλει αυτό που οι εναπομείναντες εργαζόμενοι εκεί λένε “καθεστώς ελαιώνα” και που όπως είπαμε απαγορεύει κάθε οικοδομική και βιομηχανική δραστηριότητα και άρα και κάθε βιομηχανικό εκσυγχρονισμό στην περιοχή.

Αν τα σχέδια του αντιβιομηχανικού μπλοκ περάσουν και η επέκταση του διυλιστηρίου δεν γίνει, τότε θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου (δηλαδή του Λαλιώτη και του ΣΤΕ) και πάντα με το ίδιο πρόσχημα –την προστασία του περιβάλ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ

Αρχισαν την Κυριακή 29 Οκτωβρη οι εκλογές στο συνδικάτο της Ζώνης. Αυτές οι εκλογές κρατάνε τα τελευταία χρόνια 15 μέρες με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, που την πλειοψηφία της την κέρδισε και φέτος η ΕΣΑΚ.

Στις προηγούμενες εκλογές, του '98, η ΕΣΑΚ έδωσε παράταση άλλη μια βδομάδα, δηλαδή είχαμε διάρκεια εκλογικής διαδικασίας 3 εβδομάδων! Μπορεί και φέτος να επιχειρήσει το ίδιο παρά την κατακραυγή που σημειώθηκε την τελευταία φορά.

Η ΕΣΑΚ θέλει μακρόσυρτη διαδικασία για έναν λόγο. Για να μπορεί να κουβαλήσει από μακρινά σημεία της Αττικής φίλους και μέλη της ΕΣΑΚ που τα έχει γράψει στο Σωματείο δίχως να είναι εργάτες της Ζώνης. Τυπικά η ΕΣΑΚ έχει αυτό το δικαίωμα αφού το συνδικάτο αυτό το έχει κάνει κλαδικό επίτηδες για να πνίγει τη Ζώνη μέσα σε ένα πλήθος από άλλους μεταλλεργάτες που δουλεύουν αλλού και οι οποίοι βέβαια ούτε έχουν ιδέα, ούτε ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Ζώνης.

Χάρη σ' αυτούς τους "εισαγόμενους εργάτες" που κάθε χρόνο γράφει και καινούργιους αυξάνοντας τον συνολικό τους αριθμό, η ΕΣΑΚ ξεκινάει τις εκλογές με ένα αβαντάς περίπου 4 εδρών (σε σύνολο 21) και έτσι διαιωνίζει την κυριαρχία της. Εννοείται ότι η ΕΣΑΚ δεν υποχρέωνται να γράφει καν πραγματικούς μεταλλεργάτες, αλλά όποιους θέλει αφού ελέγχει τα μητρώα και δεν τα δίνει σε κανένα.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο ΕΡΓΑΣ προπαγανδίζει σαν βασική του θέση το να φτιαχτεί συνδικάτο Ζώνης που να περιέχει μόνο εργάτες της Ζώνης.

Ωστόσο η ισχυρή παρουσία στο ΔΣ της ΕΣΑΚ για μια ακόμη διετία δεν θα είναι αποκλειστικά προϊόν της νοθείας της. Αντίθετα η ίδια η νοθεία είναι άμεση συνέπεια της δύναμης της. Η ΕΣΑΚ θα πέσει πραγματικά κατά γης μόνο όταν το δημοκρατικό κίνημα των εργατών θα είναι τόσο ισχυρό, ώστε να της πάρει από τα χέρια τα βιβλία του συνδικάτου ύστερα από μια νίκη στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση, είτε τόσο ισχυρό ώστε να πάει απ' ευθείας για ένα νέο Συνδικάτο Ζώνης που θα μπορέσει να ελέγχει την Πύλη της επισκευαστικής Ζώνης. Η αληθινή εξουσία στην Ζώνη είναι σήμερα στα χέρια εκείνης της δύναμης που ελέγχει την πρόσβαση σε αυτή των εργατών. Ως τώρα είναι η ΕΣΑΚ που την ελέγχει μέσα από τις συνήθως αυθαίρετες απεργίες της και το μηχανισμό των τραμπούκων της.

Τη διετία που ακολούθησε, ιδίως τον τελευταίο καιρό, υπήρχαν για πρώτη φορά ελπίδες για ουσιαστική πτώση της ΕΣΑΚ μέσα από την ισχυροποίηση του ΕΡΓΑΣ. Πραγματικά ποτέ η ΕΣΑΚ δεν βρέθηκε σε τόση ανυποληπτική και ποτέ ο ΕΡΓΑΣ δεν βρέθηκε με τόσο κύρος και τόσο πλατειά οργανωτική συσπείρωση όσο δύο μήνες πριν από αυτές τις εκλογές.

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μπροστά σ' αυτόν τον κίνδυνο ο σοσιαλφασισμός δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και σήκωσε μια ασπίδα. Αυτή η ασπίδα ήταν ο συνδικαλισμός του ΣΥΝ με επικεφαλής τον παλιό και έμπειρο τραμπούκο της ΕΣΑΚ και για χρόνια πρόεδρο του σωματείου Καραγιαννάκη και βοηθό του ειδικό για μια επίθεση στον ΕΡΓΑΣ προδότη Λιακόπουλο.

Ο συνδικαλισμός αυτός εμφανίστηκε για πρώτη φορά λίγες μέρες αφ' ότου ο ΕΡΓΑΣ έκανε μαζική παρουσία με 25 άτομα στην

μέλλον δηλαδή το άθροισμα ΕΣΑΚ – ΣΥΝ θα ξεπεράσει τους παλιούς ψήφους της ΕΣΑΚ. (Θυμίζουμε στους αναγνώστες ότι στις προηγούμενες εκλογές οι έδρες ήταν 3 για τον ΕΡΓΑΣ, 3 για την ΠΑΣΚΕ, 2 για τον ανεξάρτητο Πολίτη που πήγαινε στις κρίσιμες στιγμές πάντα με την ΕΣΑΚ, και 13 για την ΕΣΑΚ).

Μια τέτοια αύξηση της δύναμης του σοσιαλφασισμού δεν θα οφείλεται στο ότι ο Πολίτης (που στην πραγματικότητα είναι νεοδημοκράτης) πέρασε με τον Καραγιαννάκη αφού ο ίδιος είχε χρεοκοπήσει και είχε χάσει από δίπλα του κάθε δραστήριο στέλεχος στη Ζώνη. Είναι ο ΣΥΝ που έφερε τον Πολίτη στο προσκήνιο, όπως έφερε και τον ακόμα πιο χρεοκοπημένο Λιακόπουλο.

Μια πιθανή ενδυνάμωση του σοσιαλφασισμού θα οφείλεται στο ότι ο Καραγιαννάκης εμφανίστηκε στα μάτια πολλών εργατών στη Ζώνη σαν μια εύκολη λύση για να αντιμετωπίσουν τη μονοκρατορία του Πουντίδη δίχως να χρειαστεί να ριψοκινδυνέψουν συγκρουόμενοι μετωπικά με αυτόν στο πλευρό του ΕΡΓΑΣ που ως τότε και πρόβαλε και βέβαια ήταν η μόνη πραγματικά αντι-πουντιδική δύναμη.

Ο Καραγιαννάκης για να δυναμώσει την σύγχυση δεν εμφανίστηκε καθόλου σαν ΣΥΝ, αλλά σαν ανεξάρτητος, αδέσμευτος, ακομμάτιστος κλπ. Αντίθετα ο ΣΥΝ έχει σαν βασικό ρόλο να πλευρίζει το ΠΑΣΟΚ και να χώνεται μέσα σ' αυτό. Ο βασικός του ρόλος είναι εισοδιστικός μέσα στην αστική τάξη.

Στη Ζώνη η σύγκρουση ΠΑΣΚΕ – ΕΣΑΚ ήταν εντονότατη όσο το ΠΑΣΟΚ είχε ακόμα ισχυρές αντικυρίτικες αντιστάσεις. Στη βάση αυτή της σύγκρουσης συχνά η ΠΑΣΚΕ της Ζώνης ενώνονταν με τον ΕΡΓΑΣ ενάντια στην ΕΣΑΚ, ποτέ όμως μακρόχρονα αφού η σημιτική κλίκα από πάνω υπονόμευε αυτό το μέτωπο. Με την κυριαρχία του σημιτισμού στο ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα με την κυριαρχία του στο λιμάνι του Πειραιά (Κόκκαλης, ναυτεργατικά σωματεία, Ολυμπιακός κλπ.) μπαίνει μπροστά το σχέδιο για την δημιουργία ενός ισχυρού ΣΥΝ στη Ζώνη, όπως είναι ήδη ισχυρός ο ΣΥΝ στους ναυτεργάτες, για να διευκολύνθει το ευρύτερο ρωσόφιλο συνδικαλιστικό μέτωπο ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ.

Η ενδυνάμωση αυτή του ΣΥΝ στη Ζώνη δεν πρέπει ωστόσο να είναι τέτοια που να αποδυναμώνει την γραμμή και την παρουσία του κεντρικού σοσιαλφασισμού που ο βασικός του φορέας είναι ακόμα το ψευτοΚΚΕ. Ο ΣΥΝ δεν πρέπει με κανένα τρόπο να καταστρέψει την γραμμή της ΕΣΑΚ. Ισαία – ισα πρέπει να αυξήσει την ισχύ της ακόμα και αν το ψευτοΚΚΕ υποστεί μια μικρή οργανωτική μείωση.

Πραγματικά η εκλογοαπολογιστική συνέλευση, οι συσχετισμοί στην εφορευτική, και ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια έδειξαν ότι ο σοσιαλφασισμός ενισχύθηκε συνολικά.

Έτσι λοιπόν η ΕΣΑΚ και ο ΣΥΝ (με όνομα της συνδικαλιστικής παράταξης το ΑΣΕΚ) με το νέο τραμπούκο πρόεδρο Πουντίδη και τον παλιό τραμπούκο πρόεδρο Καραγιαννάκη αντίστοιχα (που μάλιστα είναι φορτωμένος με πολύ περισσότερες βιαιοπραγίες σε βάρος του ΕΡΓΑΣ) πήραν μαζί 4 έδρες στην εφορευτική και 397 ψήφους (3 η ΕΣΑΚ με 285 ψήφους, και 1 ο ΣΥΝ με 112 ψήφους) ενώ 1 έδρα και 109 ψήφους πήρε η ΠΑΣΚΕ. Ο ΕΡΓΑΣ με 61 ψήφους δεν πήρε έδρα.

Όπως πάντως και να διαμορφωθούν οι τελικοί συσχετισμοί μέσα από τις εκλογές όλα δείχνουν ότι το νέο σοσιαλφασιστικό

τότε επικεφαλής του ΕΡΓΑΣ φίλος του "ενιαίου εργατικού μετώπου", Λιακόπουλος.

Έτσι λοιπόν οι ίδιοι τώρα εμφανίζονται στη μορφή κάτι σαν ΕΡΓΑΣ χωρίς ΟΑΚΚΕ, ενώ στο περιεχόμενο υιοθετούν όλη τη γραμμή του ψευτοΚΚΕ.

Αυτή λοιπόν η απάτη κατάφερε πραγματικά να διασπάσει και να αποδυναμώσει την ενότητα του αντι-πουντιδικού μετώπου στη βάση των εργατών της Ζώνης.

Μόλις αυτό το μέτωπο αποδυναμώθηκε έγινε φανερό ότι το ψευτοΚΚΕ θα ήταν πάλι το κέντρο του Συνδικάτου. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα ήταν αδύνατη μια αντιπουντιδική εργατική εξέγερση στη Ζώνη. Δηλαδή οι εργάτες θα ξαναψήφισαν εργοδοσία οπότε ο ΕΡΓΑΣ δεν μπορούσε να ψηφιστεί μαζικά. Τι εννοούμε ότι θα ψήφιζαν εργοδοσία;

ΕΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

Η εργοδοσία στη Ζώνη ήταν βασικά ως τώρα κυρίως το ψευτοΚΚΕ και πολύ ελάχιστα το ΠΑΣΟΚ.

Όταν λέμε ότι το ψευτοΚΚΕ είναι η εργοδοσία δεν το λέμε καθ' υπερβολή ή μεταφορικά. Είναι πραγματικά η εργοδοσία.

Οι εργολάβοι -συνήθως μεσαίοι και μικροί καπιταλιστές με εξαίρεση τώρα τελευταία τον πιο μεγάλο Καλογερίδη – είναι υπό την ηγεμονία του ψευτοΚΚΕ. Το ψευτοΚΚΕ τους ελέγχει σαν Συνδικάτο Μετάλλου μέσω της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφαλειας. Αυτή η επιτροπή αποτελείται από κρατικούς υπαλλήλους και στελέχη του Συνδικάτου Μετάλλου, δηλαδή του ψευτοΚΚΕ. Οταν κάποιος εργοδότης συγκρούεται με το ψευτοΚΚΕ οι κνήτες της Επιτροπής του ζητάνε τόσα πράγματα για την ασφάλεια των εργασιών που το κόστος του ανεβαίνει υπέρογκα. Για να μην ανεβαίνει το κόστος του σε σχέση με τους ανταγωνιστές του ο εργοδότης πρέπει να υποταχθεί στο ψευτοΚΚΕ, που σημαίνει ότι πρέπει να προσλάβει εργοδηγούς (ή κουμάντα όπως τα λένε) του ψευτοΚΚΕ και να δέχεται να προσλαμβάνουν αυτά τα κουμάντα ένα μέρος του προσωπικού. Έτσι το ψευτοΚΚΕ ελέγχει την εργοδοσία και ένα μεγάλο μ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ

συνέχεια από τη σελ. 3

νουν θέση έξω από την πόρτα της κάλπης και ανακρίνουν κάθε εργάτη που ψηφίζει. Όσοι ψηφίζουν κάτι άλλο δεν δείχνουν το ψηφοδέλτιό τους, οπότε η ΕΣΑΚ γνωρίζει τουλάχιστον ποιοι δεν την ψήφισαν.

Γι' αυτό είπαμε πριν ότι η ΕΣΑΚ μπορεί να πέσει μόνο με εξέγερση η οποία θα προδιαγράψει με σιγουριά μια νέα συνδικαλιστική εξουσία στο λιμάνι, οπότε η ΕΣΑΚ θα πάψει να είναι αφεντικό.

Εννοείται ότι την εξουσία της ΕΣΑΚ στη Ζώνη, την εξασφαλίζει το γενικό ρώσικο καθεστώς. Τα προηγούμενα χρόνια εμπόδιζε την πτώση της ΕΣΑΚ με το να διασπάει την αντιφασιστική βάση του ΕΡΓΑΣ μέσω των ανεξάρτητων τύπου Πολίτη και με το να εμποδίζει την ΠΑΣΚΕ να κάνει σταθερό αντιποντιδικό μέτωπο με τον ΕΡΓΑΣ. Φέτος λοιπόν μετά τη χρεοκοπία των ανεξάρτητων του Πολίτη, το καθεστώς κατασκεύασε το “ανεξάρτητο” ψηφοδέλτιο του ΣΥΝ.

Αλλά και αυτό το ψηφοδέλτιο δεν στάθηκε μόνο χάρη στην “αδέσμευτη κομματικά” δημαρχίγια του και τον κρυμμένο ΕΣΑΚ-ιτικό χαρακτήρα του. Χάρη σ' αυτά απόκτησε επιρροή. Όμως στάθηκε επειδή ευθύς εξ' αρχής ήταν και αυτό εργοδοτικό.

Ο ΣΥΝ (ΑΣΕΚ) στηρίχτηκε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ζώνης, τον Καλογερίδη. Ο Καλογερίδης ήταν πάντα υποχείριο των εργοδηγών της ΕΣΑΚ αλλά χωρίς ποτέ να γίνει εντελώς δικός τους. Κάποια στιγμή πάντως άρχισε να περνάει κρίση. Τότε ήταν να μπει φυλακή επειδή χρωστούσε στο ΙΚΑ. Από την κατάρρευση τον γλύτωσε ο Λαλιώτης που του έδωσε κάποιες μικρές κρατικές παραγγελίες επιβάλλοντας του προφανώς τον ΣΥΝ και αντίστοιχες εκδουλεύσεις. Ο Καλογερίδης γίνεται ο ιμάντας του νέου ρώσικου κεφαλαίου μέσα στη Ζώνη. Τώρα σύσσωμος ο μηχανισμός των εργοδηγών του και των εργατών του κινητοποιήθηκε και συμμετείχε στην εκλογοαπολογιστική, ψήφισε στην εφορευτική και έδωσε πολλούς υποψήφιους στον συνδυασμό του Καραγιανάκη.

Ο πυρήνας του συνδυασμού του Καραγιανάκη διαμορφώθηκε από τον μηχανισμό του Καλογερίδη. Έτσι από την αρχή του και αυτός ο συνδυασμός είναι εργοδοτικός.

ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ ΝΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΕΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΥΝΤΙΔΗ-ΚΑΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω ότι δεν ήρθε η ώρα για την ήττα του σοσιαλφασισμού στη Ζώνη. Ήδη η ΑΣΕΚ προστάτεψε την ΕΣΑΚ όταν ο ΕΡΓΑΣ πρότεινε σε όλα τα ψηφοδέλτια μια προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα για να παραδώσει η ΕΣΑΚ τα μητρώα στις άλλες παρατάξεις για να μη γίνει νοθεία. Σ' αυτή την πρόταση συμφώνησε και η ΠΑΣΚΕ και ορισμένα μη κνίτικα στελέχη της ΑΣΕΚ σε σύγκρουση με Καραγιανάκη και Λιακόπουλο που δεν θέλανε προσφυγές στα “αστικά δικαστήρια” για ζητήματα του “εργατικού κινήματος”. Και η βάση τους ήθελε ασφαλιστικά και υιοθετούσε την επιχειρηματολογία του ΕΡΓΑΣ ότι η ΕΣΑΚ δεν είναι μέρος του εργα-

τικού κινήματος, αλλά είναι φασίστες που καταργούν την αστική δημοκρατική νομιμότητα. Τότε ο Καραγιανάκης και ο Λιακόπουλος προτείνανε με γραπτή τους πρόταση κοινή προκήρυξη στη Ζώνη κατά του Πουντίδη και καταγγελία του Πουντίδη στη ΓΣΕΕ και... στο ΠΑΜΕ (!!!) αλλά με ταυτόχρονη ρητή δέσμευση όλων των παρατάξεων ότι δεν θα γίνουν κατά της ΕΣΑΚ προσφυγές για ασφαλιστικά μέτρα. Ο ΕΡΓΑΣ ξεσκέπασε αυτό τον ελιγμό της συμμορίας και απόδειξε σε κάθε έμπειρο άνθρωπο της Ζώνης την πραγματική σχέση των Καραγιανάκη-Λιακόπουλου με τον Πουντίδη.

Ωστόσο η πραγματική ενότητα των τελευταίων φάνηκε από την ταύτιση των θεσέων του στα δύο μεγάλα ζητήματα που έβαλε σ' αυτές τις εκλογές ο ΕΡΓΑΣ. Στο ζήτημα της συνεννόησης με τους πελάτες εφοπλιστές ενάντια στους σαμποταριστές της Κυβέρνησης και στο ζήτημα του Συνδικάτου Ζώνης. Η συμμορία του ΣΥΝ χτύπησε και τις δύο προτάσεις, ίδιως την πρώτη με στόχο μάλιστα να συκοφαντήσει τον ΕΡΓΑΣ σαν αντεργατική δύναμη που προσφέρει τάχα φτηνό κρέας στους εφοπλιστές.

Το βασικό άρθρο στην εφημερίδα του το έγραψε βεβαίως ο Λιακόπουλος κατηγορώντας τον ΕΡΓΑΣ γι' αυτά ακριβώς που ο ίδιος έλεγε πριν ένα χρόνο. Αυτές οι κατηγορίες δεν πιάσανε ούτε τόσο δα. Όλη η Ζώνη έρει τις θυσίες του ΕΡΓΑΣ και τη φανατική προσήλωσή του στην υπεράσπιση του μεροκάματου καθώς και τι εννοεί ούταν λέει συνεργασία με τους εφοπλιστές.

Παρ' όλες τις αχρειότητες αυτές και τους ελιγμούς των σοσιαλφασιστών, παρ' όλο που μια ακόμα ευκαιρία χάνεται για να ανατραπεί ο σοσιαλφασισμός, ο ΕΡΓΑΣ διαφύλαξε τον όγκο του πολιτικού του στρατού και - πράγμα πολύ σημαντικό - αύξησε την πολιτική συνείδηση, την ενότητα και τη μαχητικότητα των γραμμάτων του στη σύγκρουση ιδιαίτερα με τον προδότη Λιακόπουλο.

Από μια άποψη αυτή η παράταση ζωής που παίρνουν οι σοσιαλφασιστές θα δώσει την ευκαιρία ευρύτερα στους εργάτες της Ζώνης να ανεβάσουν το πολιτικό τους επίπεδο. Η συμμορία Σημίτη - ΣΥΝ - ψευτοΚΚΕ έχει πάρει καταστροφικές αποφάσεις για τη Ζώνη. Τώρα θα φανεί ότι δεν είναι ένας Πουντίδης ή έστω μια ΕΣΑΚ που κλείνει τη Ζώνη, αλλά ένα ολάκερο πολιτικό καθεστώς που εκφράζεται ποικιλόμορφα και που έφτασε για αρκετά χρόνια να έχει ακόμα και μέσα στον ΕΡΓΑΣ έναν ύπουλο πολιτικό του εκφραστή, τον διπρόσωπο Λιακόπουλο. Όπως και νάχει το πρόγμα τα πράγματα δεν θα αργήσουν να ξεκαθαρίσουν.

Εκείνη η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή ο ΕΡΓΑΣ και ως που να κλείσουν οι κάλπες, είναι ένας αριθμός εδρών στο ΔΣ που θα του επιτρέψει να ξεσκεπάσει πιο γρήγορα το μέτωπο ΕΣΑΚ - ΣΥΝ. Αυτό σε ότι αφορά τον οργανωτικό στόχο. Από πολιτική άποψη το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίστει σ' αυτές τις εκλογές η ανάγκη για τη συγκρότηση μιας αληθινής επαναστατικής πρωτοπορίας στο λιμάνι που θα δυναμώσει την πολιτική του πλατειού αντι-σοσιαλφασιστικού μετώπου.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η έκδοση αυτού του φύλου της Νέας Ανατολής καθυστέρησε επειδή από τη μια υπήρξε ένταση κομματικής δουλειάς στα διάφορα μέτωπα που δραστηριοποιείται η οργάνωση και από την άλλη η περίοδος που πέρασε ήταν γεμάτη από εξελίξεις και χρειάστηκε να γράψουμε πολλά άρθρα για να τις καλύψουμε.

Λιακόπουλος: Προδότης με τα όλα του

Για όσα έχει κάνει ο Λιακόπουλος δεν φτάνουν σελίδες για να γράψει κανείς.

Άλλωστε ακόμα έχει ξεδιπλώσει μόνο λίγα στοιχεία από τον πραγματικό πολιτικό του χαρακτήρα που τόσο προσεκτικά και υπομονετικά έκρυψε τουλάχιστον για μια δεκαετία μέσα στην ΟΑΚΚΕ.

Εκείνο που πρέπει να αναλυθεί είναι πως γεννιέται, φωλιάζει, αναπαράγεται διαρκώς μέσα στο επαναστατικό κίνημα, ακόμα και πολύ πριν από την πολιτική εξουσία του προλεταριάτου, ακόμα και στις πιο μικρές προλεταριακές οργανώσεις ο σοσιαλφασισμός, επίσης πόσο ασύλληπτα διψασμένος είναι για εξουσία, πόσο απίστευτα υποκριτής και πόσο έτοιμος και για τη μεγαλύτερη απάτη.

Αυτή είναι μια δουλειά για αργότερα. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι μόνο να επισημάνουμε για τους αναγνώστες της Ν. Ανατολής και τους φίλους από παλιά της ΟΑΚΚΕ τον αδίστακτο τρόπο με τον οποία τώρα χτυπάει ο Λιακόπουλος στη Ζώνη όχι τόσο τους ως χθες συντρόφους του, αλλά τα ίδια του τα λόγια.

Θα θυμόσαστε ότι εδώ και τέσσερις μήνες ο ΕΡΓΑΣ με διεξοδικό κείμενο του στο δελτίο του έχει απευθυνθεί σε όλη τη Ζώνη για το ζήτημα της διαγραφής του Λιακόπουλου, τον έχει καταγγείλει και τον έχει προκαλέσει να τοποθετηθεί.

Αυτός δεν το έκανε ποτέ. Μίλησε μόλις τώρα και μόνο αφού συγκροτήθηκε ο συνδυασμός του Καραγιανάκη και μόνο μέσα από ένα περιστασιακό φύλλο εφημερίδας που έβγαλε αυτός ο συνδυασμός, το οποίο δημοσίευσε και ένα ενυπόγραφο άρθρο του. Με λίγα λόγια ο Λιακόπουλος απάντησε μόνο κρυμμένος μέσα στο μέτωπο του ΣΥΝ.

Στην ουσία δεν απάντησε στις ουσιαστικές πολιτικές και οργανωτικές κατηγορίες που του απεύθυνε ο ΕΡΓΑΣ και η ΟΑΚΚΕ. Άρχισε να κομπάζει μόνο ότι αυτός που τον χτυπάει δεν είναι ο ΕΡΓΑΣ γιατί ΕΡΓΑΣ είναι ο ίδιος, αφού σύμφωνα με το άρθρο του “ήταν ο ιδρυτής του ΕΡΓΑΣ, ο καθοδηγητής του, το μιαλό και η ψυχή του”. Βέβαια αυτό το “μιαλό” και αυτή η “ψυχή” δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει πως έγινε και όλοι οι δραστήριοι σύντροφοι του φάνηκαν τόσο αχάριστοι και τον εγκατέλειψαν. Γιατί ο στόχος του όπως λέει είναι άλλος δηλαδή να πείσει τους εργάτες της Ζώνης ότι ο ΕΡΓΑΣ ανέτρεψε “όλη τη γραμμή και την αγωνιστική δράση του ΕΡΓΑΣ” και ότι όλοι οι οπαδοί του ΕΡΓΑΣ πρέπει να πάνε μαζί του. Το άσχημο δεν είναι ότι μόλις τώρα θυμήθηκε ότι οι εργάτες πρέπ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Είχαμε ενημερώσει τους αναγνώστες μας στο προηγούμενο φύλλο της Νέας Ανατολής σχετικά με την κατάθεση δικαστικής αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου των Εργαζομένων στα Λιπάσματα με την οποία ζητούσε από το δικαστήριο την παράταση της θητείας του που έληξε στις 15 Οκτωβρίου. Ήταν βασικά μια πρωτοβουλία του έκπτωτου Τσιρμούλα για να αποφύγει τις εκλογές εφαρμόζοντας την πραξικοπηματική μέθοδο του δικαστικού διορισμού. Ο Τσιρμούλας έκανε τα πάντα για να μη γίνουν εκλογές: Δεν συγκάλεσε ούτε την εκλογοαπολογιστική συνέλευση, ούτε την έκτακτη συνέλευση που ζήτησαν κατ' αρχήν 89 εργαζόμενοι με θέμα ημερήσιας διάταξης την παύση του Δ.Σ. και την εκλογή νέου, με αποτέλεσμα να φτάσει η ημερομηνία της λήξης της θητείας του Δ.Σ. χωρίς να έχουν γίνει εκλογές. Οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ενέργειες έκαναν παρέμβαση στο δικαστήριο ενάντια στην αίτηση του Δ.Σ. για παράταση θητείας, με ένα και μοναδικό αίτημα: να γίνουν εκλογές.

Η αίτηση και η παρέμβαση συνεκδικάστηκαν στις 18 Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια αυτής της νέας δικαστικής μάχης έγιναν μάρτυρες ενός οργίου ψεμάτων και παράνομων μεθοδεύσεων από την πλευρά του Τσιρμούλα με στόχο το διορισμό. Η ίδια η κατάθεση της αίτησης ήταν μια ωμή παραβίαση της δημοκρατικής λειτουργίας του συνδικάτου, αλλά και του ίδιου του νόμου. Ο νόμος δίνει δικαίωμα για δικαστικό διορισμό μόνο όταν μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου έχουν πεθάνει ή παραιτηθεί ή καθαιρεθεί και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή ούτε η προκήρυξη εκλογών γιατί δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο με νόμιμη σύνθεση για να τις προκηρύξει και να τις διενεργήσει. Γι' αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις και εξαιρετικά ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να διοριστεί διοικητικό συμβούλιο από το δικαστήριο ώστε να μπρέσουν να διενεργηθούν εκλογές και να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του σωματείου. Στην αίτησή τους ανέφεραν ότι ζητούν δικαστικό διορισμό για έξι μήνες ύστερα από μία ομόφωνη απόφαση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να φροντίσουν για την αποκατάσταση (!), την περιουσία του σωματείου και να κάνουν εκλογές.

Τελικά, αποδείχτηκε ότι μοναδικός σκοπός αυτής της αίτησης ήταν η διάλυση ενός σωματείου που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του σοσιαλφασιστικού καθεστώτος.

ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΙΡΜΟΥΛΑ

Μάρτυρας για την πλευρά του διοικητικού συμβουλίου ήταν ο ίδιος ο Τσιρμούλας (μόνο αυτόν μπορούσαν να βρουν) και για την πλευρά των εργαζομένων ο Ηλίας Ματέρης Δικηγόρος του Τσιρμούλα ήταν ο Αναστασάκος και των εργαζομένων η σ. Ρ. Κούτελου. Από την αρχή της διαδικασίας στο ακροατήριο άρχισε ο Τσιρμούλας τα πραξικόπημα. Ο δικηγόρος του Τσιρμούλα δήλωσε ότι παραιτείται από το αίτημα των εκλογών που αναφέρει στην αίτηση γιατί το σωματείο έχει ουσιαστικά διαλυθεί μετά την απόλυτη των εργαζομένων και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσιρμούλας “έιναι στρατηγός χωρίς στρατιώτες” (!) Επειδή λοιπόν, όπως υποστήριξε ο Τσιρμούλας, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει το σωματείο και έπρεπε να είχε ήδη καταθέσει τη σφραγίδα του σωματείου στο Πρωτοδικείο, δεν υπάρχει και λόγος να γίνουν εκλογές. Μάλιστα, στις έγγραφες προτάσεις όπου εκ-

ούλο με λουκέτο όπου διατηρούνται οι σφραγίδες όλων των σωματείων που λύνονται. Τα δικαστήρια έχουν φακέλους με πρακτικά γενικών συνελεύσεων και με αποφάσεις δικαστηρίων.

Υπήρχαν όμως λόγοι για να μείνει άλλοις έξι μήνες ο Τσιρμούλας Πρόεδρος, και συγκεκριμένα υποστήριξε ότι χρειαζόταν αυτό το χρονικό διάστημα για να πουλήσει τα σπίτια του σωματείου και να αποκαταστήσει τους εργαζόμενους, έργο στο οποίο έχει διαπρέψει αφού όπως αναφέρεται στις προτάσεις του **ένα 10% των εργαζομένων μένει μόνο χωρίς αποκατάσταση, και το υπόλοιπο 90% έχει αποκατασταθεί**. Τέτοια επιτυχία!

Όταν όμως ο ίδιος ο Τσιρμούλας ρωτήθηκε στο ακροατήριο από τη δικηγόρο των εργαζομένων πόσοι εργαζόμενοι έχουν αποκατασταθεί, απάντησε ότι δεν γνωρίζει, όταν ρωτήθηκε τι έχει γίνει για την αποκατάστασή τους, απάντησε ότι έχουν γίνει κάποια σεμινάρια που διαρκούν πέντε μήνες και όταν ρωτήθηκε αν έχει λάβει καμία δέσμευση ότι σε έξι μήνες θα έχει γίνει η αποκατάσταση **απάντησε πως ούτε δέ-**

σμευση έχει και ούτε μπορεί ο ίδιος να εγγυθεί ότι θα γίνει αποκατάσταση. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν υποστήριξε τις προσφυγές των εργαζομένων στα δικαστήρια της Ελλάδας και στην Ευρώπη απάντησε ότι είχε αρνητική γνωμάτευση από το δικηγόρο του Αναστασάκο (!), που ποτέ, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν παρουσίασε μπροστά σε μια Γενική Συνέλευση. Ακόμα ισχυρίστηκε ότι τα σωματεία δεν μπορούν να εμφανίζονται σα σωματεία σε δίκες των εργαζομένων, ανατρέποντας άλλο ένα από τα δεδομένα της νομικής και της συνδικαλιστικής πρακτικής.

Η παρέμβαση των εργαζομένων τους ανάγκασε να αλλάξουν εκτός από τα αιτήματα και το ιστορικό της αίτησής τους. Έτσι, εγκατέλειψαν τα περί ύπαρξης **ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.** για τον προσωρινό διορισμό και ζήτησαν νομιμοποίηση σε μία διάτρητη ψηφοφορία που είχε γίνει σε Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου, **δηλαδή μία εβδομάδα μετά την κατάθεση της αίτησης για διορισμό!** Μετέβαλαν επίσης και το περιεχόμενο της απόφασης. Τώρα ισχυρίστηκαν ότι το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει έγκριση κατόπιν εορτής από τη Γ.Σ. για την κατάθεση της αίτησης, ότι το Δ.Σ. έβαλε το θέμα της αίτησης στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ., και έφθασαν μέχρι το σημείο να παρουσιάσουν παραπομένο απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ. που ανέφερε όλα τα ψέματα τους με τις υπογραφές του Τσιρμούλα και της γραμματέα Δέτσικα και με τη σφραγίδα που τελικά δεν κατάθεσαν!

Αλλά τα ίδια τα πρακτικά που είναι καταχωρημένα στα βιβλία του Σωματείου αναφέρουν ότι ήταν ο Μ. Γκιούσος από την πλευρά της αντιπολίτευσης που τοποθέτησε στη Γενική Συνέλευση το σκάνδαλο της αίτησης το οποίο αποκαλύψει η Επιτροπή Σωτηρίας, και το οποίο δεν θα μάθαιναν ποτέ οι εργαζόμενοι από το Δ.Σ. Ο Μ. Γκιούσος επίσης έβαλε το θέμα των εκλογών **αντιμετωπίζοντας την αντίδραση Τσιρμούλα**. Η Γ.Σ. κάτω από την πίεση των εκβιασμών του Τσιρμούλα ότι δεν θα προχωρήσει την τροπολογία για την αποκατάσταση και ότι αν γίνουν εκλογές θα διαλυθεί το σωματείο (!), ψήφισε την παράταση της θητείας του Δ.Σ. με το οριακό αποτέλεσμα των 44 ψήφων υπέρ και 42 κατά, με ανοιχτή ψηφοφορία και χωρίς να υπάρχει απαρτία.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΧΩΡΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Από την πρώτη στιγμή η πλευρά των εργαζομένων είχε να αντιμετωπίσει ένα τουλάχιστον εχθρικό πρόεδρο. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον Τσιρμούλα και το δικηγόρο του, μέχρι που έφθασε στο σημείο να βρίσκει επιχειρήματα για τους λόγους που εκβιασμούνται από τον Τσιρμούλα, και αυτό αποφάσισε να προχωρήσει στην πρώτη στιγμή της προσφυγής της εργαζομένης στο εχθρικό δικαστήριο της Ελλάδας. Αρνήθηκε επανειλημμένα να παρέμβει ενάντια στις ισχυρικές επιθέσεις που έκανε ο δικηγό-

ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Μία αντιπροσωπεία από τριάντα περίπου άνεργους των Λιπασμάτων και μέλη της Επιτροπής Σωτηρίας έκαναν μία πολύ μεγάλης σημασίας πρώτη παρέμβαση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δραπετσώνας στις 23 Οκτώβρη.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας μπήκαν μαζικά στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου η οποία ήταν γεμάτη από δημότες. Τρεις εκπρόσωποι προχώρησαν μπροστά, έφθασαν στην έδρα του Προεδρείου και μέσα σε χειροκροτήματα κρέμασαν το πανό τους με σύνθημα “Αποκατάσταση Τώρα”. Ζήτησαν το λόγο από το προεδρείο για να τοποθετηθούν στη συνεδρίαση. Η αποφασιστική παρουσία των ανέργων και μελών της Επιτροπής Σωτηρίας εξανάγκασε το Δημοτικό Συμβούλιο να τους δώσει το λόγο. Έντρομοι μάλιστα ο Δημάρχος και ο πρόεδρος της Συνεδρίασης ψέλισαν στα δύο μέλη που προσπαθούσαν να στερεώσουν το πανό μπροστά στο τραπέζι του Προεδρείου: “Αφήστε το, θα το κρατάμε εμείς”. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Σωτηρίας σ. Γ. Νικολόπουλο. Στην ομιλία του ο σ. Γ. Νικολόπουλος κατάγγειλε την πολιτική της δημοτικής αρχής που οδήγησε στο κλείσιμο του εργοστασίου και ενώ υποχέθηκε αποκατάσταση, ένα χρόνο μετά δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Ανάφερε ότι τελείωσαν οι αυταπάτες που καλλιέργησαν κυβέρνηση, δήμος, εργατικά κέντρα και προεδρείο των Λιπασμάτων και τελειώνει και το Ταμείο Ανεργίας. Τόνισε ότι όλοι αυτοί είχαν δεσμευτεί ότι το κλε

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ησοβινιστική φράξια της Εκκλησίας δοκίμασε μια πικρή ήττα με τον ερχόμενο οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου και οι ρωσόφιλοι προχώρησαν λίγο τις θέσεις τους. Όπως συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα που αυτοί χτυπάνε συνηθίζουν να ξαπλώνουν τον αντίπαλο τους μέσω ενός τρίτου που τον προορίζουν κι αυτόν για φάγωμα. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι γενικά το μέτωπο των ρωσόφιλων με τους δίχως αρχές ευρωπαίους ενάντια στους εθνικιστές.

Δηλαδή, η ρώσικη πολιτική έχει πάρει την ευρωπαϊκή μορφή. Στο εκκλησιαστικό αυτό σημαίνει μέτωπο με το πατριαρχείο ενάντια στους εθνικιστές της εκκλησίας που αρνούνται να δεχτούν τη ρώσικη ηγεμονία. Μία τέτοια κίνηση ήταν και η επίσκεψη του Βαρθολομαίου στο χωριό “Νίκος Μπελογιάννης” στην Ουγγαρία στα 50 χρόνα από την ίδρυση του παρουσία της υψηλούργού Εξωτερικών Αγγελικής Λαίου στις 18 Αυγούστου. Ήταν δηλ. Η έμμεση αναγνώριση του ΔΣΕ από τον Βαρθολομαίο. Ενός ΔΣΕ που του έχει αφαιρεθεί κάθε επαναστατικό περιεχόμενο και μένει μόνο ο αντιαμερικανισμός για να εξυπηρετεί τις πολιτικές ανάγκες των φαιοκρόκκινων σήμερα.

Η επίσκεψη Βαρθολομαίου είχε σαν στόχο να χτυπήσει τους εθνικιστές και παλιούς αντικομμουνιστές στην Εκκλησία. Στις αρχές Σεπτέμβρη η εθνικιστική φράξια Καλλίνικου-Άνθιμου είχε πετύχει απόφαση των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να στείλουν επιστολή στον Βαρθολομαίο με την οποία του ζητούσαν να αναβάλλει την προγραμματισμένη επίσκεψη του. Άλλα αυτή η νίκη τους αποδείχθηκε προσωρινή. Ο Χριστόδουλος έκανε τάχα το δύσκολο και “αντιστάθηκε” μέχρι να καμφούν οι εθνικιστές. Γι’ αυτό και όταν “πείστηκε” είπε στους παπάδες: “να

συμμετέχετε όλοι σας στις εκδηλώσεις που γίνονται για την επίσκεψη του Πατριάρχη” (Βήμα, 15/10). Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις η επίσκεψη Βαρθολομαίου θα ήταν ιδιωτική και ανεπίσημη. Τελικά έγινε δημόσια κι επίσημη. Τόσο που στις 18/10 στο αεροδρόμιο να τον προϋπαντήσουν ο Γ.Παπανδρέου, η Α. Λαίου και ο υπουργός παιδείας Ευθυμίου, πολλοί συνοδικοί μητροπολίτες μέσα στους οποίους ήταν και ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος. Ενώ συναντήθηκε ακόμα με τους Σημίτη, Κ.Καραμανλή, Ν. Κωνσταντόπουλο, ενημερώθηκε από τη Διακομιατική Επιτροπή της Βουλής για θέματα Ελληνισμού κ.τ.λ. και εξυμνήθηκε απ’ όλους “για το ρόλο του και την προσωπικότητα του”. Ο Βαρθολομαίος έγινε το όχημα για τη συνάντηση Σημίτη-Χριστόδουλου κάτω από την ηγεμονία του πρώτου. Αυτή η κίνηση ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη μέση στους εθνικιστές που κινούν τη συλλογή υπογραφών για τις ταυτότητες, ζήτημα που δεν έθιξε ούτε στο ελάχιστο ο Βαρθολομαίος. Οι υπογραφές θα έπρεπε κανονικά να είναι το πρώτο ζήτημα που θα έβαζε συνεχώς στη δημοσιότητα ο Χριστόδουλος σήμερα αν δεν τις υπονόμευε διαρκώς. Αντί γ’ αυτό οι υπογραφές θάβονται τη στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη αρχίσουν να εκδίδονται οι νέες ταυτότητες. Και όχι μόνο. Άλλα και οι μητροπολίτες Θηβών Ιερώνυμος και Κορίνθου Παντελήμων αναθαρριμένοι από την επίσκεψη Βαρθολομαίου βάζουν ζήτημα κατάργησης του αυτοκέφαλου της εκκλησίας της Ελλάδας και υπαγωγή της στο Πατριαρχείο. Ο μεν πρώτος με τη δικαιολογία ότι ήταν έργο των ξένων ανθελλήνων και ο δεύτερος επικαλούμενος καταστατικές παραβιάσεις της εκκλησίας της Ελλάδας στον τόμο του 1928

με τον οποίο οι μητροπόλεις της Βόρειας Ελλάδας κάτω από όρους πέρασαν στη δικαιοδοσία της. Ο Χριστόδουλος απάντησε υποχρεωτικά-ωστόσο εξαιρετικά χλιαρά- για να μην εκτεθεί στους εθνικιστές. Το αυτοκέφαλο του 1834 αποτελεί μεγάλη νίκη του ελληνικού εθνικού κράτους απέναντι στον τσάρο. **Η Ρωσία πάντα όποτε ήθελε να ηγεμονεύσει στους παπάδες τους έσπρωχνε στο πατριαρχείο προκειμένου**

καταρχήν να χαθεί το αυτοκέφαλο. Ύστερα, από το Πατριαρχείο η Μόσχα μπορεί να τους πάρει πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι και η τακτική των ρωσόφιλων σήμερα. Το πρώτο ζήτημα γι’ αυτούς σήμερα είναι να τελειώσουν με τις υπογραφές που θα τους εκθέσουν πολιτικά. Όλα τα πυρά λοιπόν εξυπηρετούν αυτό τον στόχο. Μετά το ξέσπασμα του σωβινισμού στην προηγούμενη Ιερά Σύνοδο με τον

Μεσσηνίας να ξαναζωντανεύει όλες τις μαύρες εκαπονταρχίες του μοναρχοφασισμού και του αντικομμουνισμού και την ανακίνωση για το Κυπριακό –”καμία λύση από χειρότερη λύση”– που στην πραγματικότητα ήταν και η μοναδική πολιτική κίνηση του εθνικισμού ο τελευταίος τρόπει τώρα ένα ισχυρό χτύπημα χωρίς ακόμα να μπορεί να δώσει απάντηση.

Προδότης με τα όλα του

συνέχεια από τη σελ. 4

Το ζήτημα είναι ότι ο ίδιος όφειλε να υπογράψει δήλωση μετάνοιας στο σοσιαλφασισμό και μάλιστα όφειλε να δείξει ενθουσιώδη προσχώρηση στο νέο του στρατόπεδο για να εξασφαλίσει εικεί μια έμπιστη και ηγετική θέση. Σαν τέτοιος πρέπει κι όλας να ηγηθεί της επίθεσης. Αυτή είναι η διαλεκτική της προδοσίας.

Πραγματικά η ίδια αυτή φυλλάδια του συνδυασμού της ΑΣΕΚ γράφει κάπου αλλού μέσα στον οχετό κατά του ΕΡΓΑΣ με ακόμα πιο κλασσικό κνίτικο στυλ και ανυπόγραφα τα εξής :

“Μόνο πάνω σ’ αυτό (το κέρδος των εφοπλιστών) μπορεί να κάνετε το μέτωπο σας. Δηλαδή να τους δώσετε εσείς φτηνό εργατικό κρέας και να δώσουν αυτοί, σ’ όλο τον κλάδο αίμα και εξαθλίωση. Προχωρήστε λοιπόν στο μέτωπο σας. Το μάρο εφοπλιστικό κεφάλαιο θα σας ευγνωμονεί”.

Αυτός είναι ο πυρήνας της σοσιαλφασιστικής επιχειρηματολογίας στην Ελλάδα. Με αυτή την επιχειρηματολογία οι ρωσόδουλοι εδώ και δεκαετίες τσακίζουν όλη τη βιομηχανία και τη βιομηχανία των μεταφορών. Το τέχνασμά τους είναι ένα: να ταυτίζουν τη βιομηχανία με το καπιταλιστικό κέρδος και το κέρδος είτε με την πτώση του μεροκάματου, είτε με την μόλυνση της ατμόσφαιρας, είτε με την καταστροφή του τουρισμού, είτε με την καταστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών, είτε με όλα αυτά μαζί. Αρνούνται δηλαδή επίτηδες σαν αντιμαρξιστές που είναι να αντιμετωπίσουν το κεφαλαιοκρατικό κέρδος σαν διπλή διαδικασία που είναι: από τη μια, εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και από την άλλη, επαναστατικοποίησης και διαρκούς συσσώ-

ρευσης των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό που κάνουν είναι να πιάνονται προσχηματικά διαρκώς από το πρώτο για να τσακίζουν αποκλειστικά και μόνο το δεύτερο συντρίβοντας έτσι και τους υλικούς όρους όχι απλά της ταξικής αλλά και της βιολογικής ύπαρξης της εργατικής τάξης. Ο στόχος τους είναι να υπηρετήσουν την διαδικασία συσσώρευσης ενός και μόνο κεφάλαιου: του ρώσικου κρατικο-μονοπωλιακού κεφαλαίου που έχει ένα κύριο στόχο και μια κύρια μέθοδο συσσώρευσης, την υποδούλωση των κρατών ανταγωνιστών του και τη ληστεία σε παγκόσμια κλίμακα.

Ενάντια σ’ αυτό το χιτλερικό τύπου κεφαλαίου και μόνο ενάντια σε αυτό, το συνειδητό προλεταριάτο της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης είναι υποχρεωμένο να απευθύνει κάλεσμα ενότητας και στους βιομήχανους αστούς και σε όλους τους αστούς που δεν έχουν συμφέρον από την επέλαση του ρώσικου υπεριαλισμού ενάντια σε αυτόν τον υπεριαλισμό.

Αφού από την εποχή του Β’ παγκόσμιου πόλεμου έχουμε μπει στην εποχή που ο υπεριαλισμός καταλαμβάνει και βιομηχανικές χώρες και μάλιστα κατά προτεραιότητα αυτές, όλα τα δημοκρατικά και αντιυπεριαλιστικά μέτωπα μπορούν να αποκτήσουν την πιο ασύλληπτη ευρύτητα. Όλο το ζήτημα είναι ένα: το ποιος θα καθοδηγήσει αυτά τα μέτωπα, το προλεταριάτο ή η αστική τάξη; Άλλα τέτοια ερωτήματα αφορούν τους επαναστάτες και τους δημοκράτες. Οι σοσιαλφασίστες και οι προδότες βρίσκονται στην άλλη πλευρά, είκει στα σκοτεινά χιτλερικά τους κρησφύγετα. Το βασικό ζήτημα με αυτούς είναι να τους ξετρυπώνεις και να μην σου τρώνε τα σωθικά. Όταν είναι ανοιχτά απέναντί σου, σου προσφέρουν την πανάκριβη υπηρεσία να σε συγκροτούν βαθύτερα πολιτικά, ιδεολογικά και οργανωτικά. Αυτή την υπηρεσία μας προσφέρει τώρα και ο προδότης Λιακόπουλος.

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

Η τελική επίθεση που δέχτηκε πρόσφατα ο “στρατηγός” Τσουκάτος προστέθηκε σε μία μακριά αλυσίδα εκκαθαρίσεων που έχει ξεκινήσει ο Σημίτης από τότε που έγινε πρόδερμος του ΠΑΣΟΚ, πάντα σε συνεργασία με Λαλιώτη-Σκανδαλίδη. Με μία σειρά από καλοστημένες προβοκάτισες έδιωξε όλους τους “εκσυγχρονιστές” δυτικόφιλους υπουργούς, ενώ ταυτόχρονα αποδυνάμωνε την κομματική τους θέση. Το μεγάλο εγχείρημα που θα φέρει την ολοκληρωτική μετάλλαξη του ΠΑΣΟΚ είναι η λεγόμενη “ανανέωση”, η απομάκρυνση των “κουρασμένων” στελεχών με την είσοδο νέου αιματού από τις τάξεις της “ευρύτερης αριστεράς”. Αυτό το εγχείρημα έχει τελματώσει για την ώρα ύ

NEA ANATOLI: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 4ο

Το πρόγραμμα του '21: η γενοκτονία των μουσουλμάνων

Του Δημήτρη Λιθοξόου

Δημοσιεύουμε σ' αυτό το φύλλο το 4ο κεφάλαιο από το έργο του Δημ. Λιθοξόου για το '21 που γράφεται ειδικά για τη Νέα Ανατολή. Αυτό το κεφάλαιο είναι η στιγμή της πιο μεγάλης και της πιο καλά κρυμμένης αλήθειας στη γέννηση του νεοελληνικού κράτους.

Πρόκειται για την κατάρα που το ακολουθεί και το σημαδεύει ως τα σήμερα και που προσδιορίζει κάθε του καθυστέρηση και κάθε αχρειότητα. Πρόκειται για τη μεγάλη αμαρτία που ζητάει την κάθαρση κατ' αρχήν μέσα από την αναγνώρισή της.

Και αυτή η αναγνώριση δεν θα μπορούσε να γίνει παρά τώρα που το γέρικο κράτος βρίσκεται μπροστά στον ίδιο εχθρό που το χάλασε πάνω στη γέννα του,

δηλαδή μπροστά στην εκλεπτυσμένη ρώσικη κτηνωδία.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η συστηματική γενοκτονία σε βάρος του άμαχου τούρκικου και γενικά μουσουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδας, δηλαδή η πρώτη μεγάλη βαλκανική εθνοκάθαρση στα νέα χρόνια, η μάνα όλων των κατοπινών εθνοκαθάρσεων. Ο δόλιος και φρικαλέος χαρακτήρας αυτής της πράξης αποκαλύπτει τη φυσιογνωμία των δραστών της. Δηλαδή των ηγετών και στελεχών του ρώσικου κόμματος που την καθοδήγησαν και την διέπραξαν, εκείνων που όλη η ελληνική ιστοριογραφία κατατάσσει στους ανώτερους ήρωες του '21. Κι όμως αυτοί βρίσκονται στη βάση της κατοπινής κακοδαιμονίας του νεοελληνικού κράτους, αφού είναι εκείνοι που από την αρχή το ηγεμόνευσαν.

“Τούρκος μη μείνει στο Μοριά μηδέ στον κόσμο όλο”

δημοτικό τραγούδι της εποχής

Το '21 που σχεδιάστηκε από τον τσάρο Αλέξανδρο Α΄ και το ρώσο υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Καποδίστρια, προέβλεπε στο πρώτο μέρος της εξέγερσης τη μαζική εξόντωση των τούρκων και αλβανών μουσουλμάνων της Ελλάδας. Μόνο μια τέτοια μαζική σφαγή θα ωθούσε αντανακλαστικά το μουσουλμανικό λαό της Αυτοκρατορίας να προβεί σε αιματηρές πράξεις αντεκδίκησης κατά ενόχων και αθώων ορθοδόξων Ρωμιών και Αρβανιτών αδιακρίτων. Και αυτή η ισλαμική αντεκδίκηση ήταν ο ικανός και αναγκαίος όρος για την ευαισθητητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπέρ των σφαγιασθέντων χριστιανών και τη συγκρότηση ενός φιλελληνικού κινήματος που θα εξανάγκαζε τις δυτικές κυβερνήσεις να νομιμοποιήσουν τους εξεγερμένους, χαρακτηρίζοντάς τους επαναστάτες.

Αυτός ο “επαναστατημένος” χριστιανικός λαός, και μάλιστα ο “απόγονος λαός των αρχαίων Ελλήνων” (όπως η ρομαντική ευρωπαϊκή διανόηση έβλεπε εξ αποστάσεως μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της τους εξεγερμένους), ο λαός που οι διακηρύξις του συγκινούσαν τα προοδευτικά πνεύματα της εποχής για τα δημοκρατικά ιδεώδη τους (ιδεώδη που κανείς από τους εξεγερμένους δεν καταλάβαινε, εκτός από τους ελαχίστους Φιλικούς συντάκτες αυτών των διακηρύξεων που και αυτοί γνώριζαν μόνο την προπαγανδιστική δύναμη της λέξης “δημοκρατία” και των παραγώγων της) θα βρισκόταν σύντομα αντιμέτωπος με υπέρτερες στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι Φιλικοί εφαρμόζοντας το ρώσικο σχέδιο της ολοκληρωτικής γενοκτονίας των μουσουλμάνων ενοχοποιούσαν συνολικά το χριστιανικό πληθυσμό της Ελλάδας και τον ε-

ξέθεταν στην αναμενόμενη ισλαμική αντεκδίκηση αίματος. Αυτό ήταν το προτελευταίο μέρος του ρώσικου σχεδίου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο χρόνος θα δούλευε για το μεγάλο ρώσο ορθόδοξο αδελφό. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξαναγκασμένες από τους λαούς τους θα απέσυραν την υποστήριξή τους προς την Πύλη και θα επέτρεπαν στα ρώσικα όπλα να ακρωτηριάσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η γενοκτονία των μουσουλμάνων, κάτω από την καθοδήγηση των Φιλικών, υπήρξε συστηματική και απόλυτη. Ας την παρακολουθήσουμε.

Οι πρώτες σφαγές πραγματοποιούνται στη Μολδοβλαχία, υπό την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Υψηλάντη, και αποτελούν το προσίμιο των όσων θα ακολουθήσουν στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστής στο μακελειό βρίσκεται ο Φιλικός οπλαρχηγός Βασίλης Καραβιάς, αρχηγός ως τότε της χωροφυλακής στο Γαλάτσι.

Στις 21 Φεβρουαρίου, παραμονή της εισόδου του Υψηλάντη στις ηγεμονίες, ο Καραβιάς σφάζει με τους μισθοφόρους του την οθωμανική φρουρά και όλους τους άμαχους τούρκους εμπόρους και ναυτικούς που βρίσκονται στο Γαλάτσι και πλιατσικολογεί τα εμπορικά τουρκικά καταστήματα. Λίγες μέρες αργότερα παρουσία του ίδιου του Υψηλάντη ο Καραβιάς διατάζει τη σφαγή της εκεί οθωμανικής φρουράς που είχε παραδοθεί και όλων των τούρκων εμπόρων. Ο Υψηλάντης γνωστοποιεί τις προθέσεις του, χαρακτηρίζοντας με προκήρυξη τις σφαγές των αιχμαλώτων στρατιωτών και των αμάχων εμπόρων και το πλιάτσικο της περιουσίας τους, ως “ηρωικά κατορθώματα”.

Η εξέγερση στο Μοριά αρχίζει από τα Κα-

λάβρυτα στις 21 Μαρτίου. Πρωτοστατούν οι Φιλικοί Σωτήρης Χαραλάμπης, Ασημάκης Φωτήλας, Βασίλης Πετμεζάς, Σωτήρης Θεοχαρόπουλος και Νίκος Σολιώτης. Οι τριακόσιοι περίπου τούρκοι κάτοικοι της κωμόπολης μετά από μικρή αντίσταση παραδίδονται με συνθήκη η οποία αμέσως καταπατάται από τους νικητές. Οι άντρες αιχμάλωτοι σφαγιάζονται και τα γυναικόπταιδα γίνονται δούλοι στα σπίτια των ισχυρότερων Ρωμιών της περιοχής, σύμφωνα με τη μαρτυρία του γάλλου αξιωματικού Μαξίμ Ρεϊμπό.

Ακολουθεί η Πάτρα στις 23 Μαρτίου. Επικεφαλής βρίσκονται οι Φιλικοί Παλαιών Πατρών Γερμανός, Ιωάννης Βλασσόπουλος (ρώσος πρόξενος), Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Λόντος και Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Οι μουσουλμάνοι κλείνονται στο κάστρο.

Ο γάλλος πρόξενος Χ. Πουκεβίλ γράφει στο ημερολόγιο του: “Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το φως ύστερα από αυτή την τρομερή νύχτα... Κραυγές ασυνάρτητες, μια πόλη είκοσι χιλιάδων κατοίκων χάνεται... Οι Έλληνες πυρπολούν τη μουσουλμανική συνοικία. Οι δρόμοι γεμάτοι πτώματα. Ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός φορτώθηκε μεγάλη ευθύνη... Οι Έλληνες φθάνουν από τα χωριά κραυγάζοντας “Θάνατος στους Τούρκους”... Η σημαία του Σταυρού κυματίζει πάνω στα τζαμιά. Οι παπάδες βαπτίζουν πολλά τουρκόπουλα... Μπαίνουν στην πόλη οι προεστοί της Βοστίσας. Μπροστά πηγαίνουν άνθρωποι τους που έχουν μπηγμένα επάνω σε κοντάρια πέντε τουρκικά κεφάλια”.

Ο πρόξενος της Σουηδίας στην Πάτρα και μέλος της Φιλικής Λουδοβίκος Στράνης, σημειώνει σε επιστολή του (26/3) προς τον σουηδό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη: “Ο-

λα σχεδόν τα τούρκικα σπίτια καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν. Πυρπολήθηκαν επίσης πολλά". Τα ίδια παρατηρεί και ο άγγλος πρόξενος Φίλιπ Γκριν: "Στην πόλη επικρατούσε σύγχυση και λεηλασία, τα σπίτια των Τούρκων ανοίχτηκαν και λεηλατήθηκαν. Τα τζαμιά πυρπολήθηκαν ή γκρεμίστηκαν".

Στις 23 Μαρτίου μπαίνουν στην Καλαμάτα οι εξεγερμένοι με αρχηγούς τους Φιλικούς Θόδωρο Κολοκοτρώνη, Αναγνώστη Παπαγεωργίου (Αναγνωσταρά), Πετρόμπετη Μαυρομιχάλη και Νικήτα Τουρκολέκα (που σύντομα λαμβάνει τα παρασούκλια Νικηταράς ο τουρκοφάγος ή Νικηταρού).

Οι τούρκοι κάτοικοι παραδίδονται παίρνοντας όρκους προστασίας της ζωής και της τιμής τους. Οι αιχμάλωτοι μοιράζονται δούλοι. Τους περισσότερους από αυτούς, με εξαίρεση τα όμορφα κορίτσια, σύντομα τους "έφαγε το σκοτάδι", σύμφωνα με την έκφραση του Φιλικού Αμβρόσιου Φραντζή.

Στις 24 Μαρτίου ο αρματολός και μέλος της Φιλικής Ξηροδημήτρης Πανουργιάς μαζί με τον ξάδελφό του οπλαρχηγό Γιάννη Γκούρα ηγούνται επίθεσης στα Σάλωνα (Άμφισσα). Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι, μαζί με εκείνους που έχουν περάσει στα Σάλωνα από τη Βοστίτσα, κλείνονται στο κάστρο. Οι πολιορκημένοι παραδίδονται με όρους, λόγω δίψας. Οι περισσότεροι από αυτούς σφάζονται. Όσοι γλίτωσαν γίνονται δούλοι.

Τη Λιβαδειά κτυπά ο αρματολός Φιλικός Θανάσης Διάκος στις 30 Μαρτίου. Τούρκοι και Αλβανοί μουσουλμάνοι καταφεύγουν στο κάστρο και αμύνονται μέχρι τις 25 Απριλίου. Παραδίδονται και σφάζονται όλοι χωρίς διάκριση.

Το Μεσολόγγι πέφτει την 1η Ιουνίου. Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του σφάζονται ή μοιράζονται δούλοι.

Ακολουθεί το Βραχώρι (Άγρινο) στις 9 Ιουνίου. Εδώ μακελεύονται 500 μουσουλμανικές οικογένειες που είχαν παραδώσει με συνθήκη τα όπλα και το σύνολο του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης (200 κάτοικοι). Την ίδια τύχη έχουν και οι μουσουλμάνοι στο Ζαπάντι. Πρωταγωνιστής στις σφαγές στη δυτική Ρούμελη ήταν ο αρματολός Γιωργάκης Νικολού ή Βαρνακιώτης ο οποίος αργότερα προσέφερε τις υπηρεσίες του στους Οθωμανούς κατά των εξεγερμένων συμπατριωτών του και τελικά ξαναπέρασε στο ελληνικό στρατόπεδο μετά την έλευση του Καποδίστρια.

Ο κορυφαίος ιστορικός του '21 Τζορτζ Φίνλεϋ, γράφει για τις σφαγές των πρώτων ημερών στη Ρούμελη: "Σε όλη την έκταση, από το ακρωτήριο Σούνιο ως την κοιλάδα του Σπερχειού, οι μουσουλμανικές οικογένειες, σε εκατοντάδες χωριά, εξοντώθηκαν και τα πτώματά τους – ανδρών, γυναικών και παιδιών – πετάχτηκαν σε κάποιο σπίτι, στην άκρη του χωριού, που του έβαλαν φωτιά. Κι αυτό γιατί κανένας χριστιανός δεν επέτρεπε στον εαυτό του τον εξευτελισμό να σκάψει λάκκο για να θάψει ενός απίστου το πτώμα".

Παρόμοια γεγονότα συνέβησαν σύμφωνα

με τον Φίνλεϋ και στο Μοριά: "Σε κάθε περιοχή της χερσονήσου, το χριστιανικό στοιχείο είχε ξεσηκωθεί και θανάτωνε τους μουσουλμάνους. Πυρπόλησαν τους πύργους και τις αγροικίες τους και κατέστρεψαν ολότελα τις περιουσίες τους, έτσι που να κάνουν εκείνους που είχαν καταφύγει στα κάστρα, να χάσουν κάθε ελπίδα επανόρδου. Υπολογίζεται πως, από τις 26 Μαρτίου ως την Κυριακή του Πάσχα, που τη χρονιά εκείνη έπεσε στις 22 Απριλίου, θανατώθηκαν ανελέητα δέκα ως δεκαπέντε χιλιάδες περίπου ψυχές και εξολοθρεύτηκαν τρεις χιλιάδες πάνω κάτω τουρκικές αγροικίες και νοικοκυριά". Και συνεχίζει ο Φίνλεϋ, παρατηρώντας εύστοχα: "Η εξόντωση των Τούρκων από τους Έλληνες έγινε σύμφωνα με προμελετημένο σχέδιο. Και ήταν αποτέλεσμα περισσότερο των εκδικητικών προτροπών των Εταιριστών και των ανθρώπων των γραμμάτων".

Ο Δημήτρης Υψηλάντης που βρίσκεται στο Μοριά από τις 19 Ιουνίου ως πληρεξούσιος του αδελφού του Αλέξανδρου και αρχηγός της Φιλικής στην Ελλάδα προβαίνει σε μία πράξη ανατριχιαστική. Επικηρύσσει το σύνολο του αντρικού μουσουλμανικού πληθυσμού. Για κάθε κομμένο κεφάλι Τούρκου που του φέρνουν πληρώνει τρία γρόσια. Τόσα ήταν τα πεταμένα κεφάλια γύρω από την σκηνή του Υψηλάντη στο στρατόπεδο της Τριπολιτσάς (κατά τη διάρκεια της πολιορκίας) ώστε ήταν αδύνατον να μπεις μέσα χωρίς να σκοντάψεις πάνω τους.

Δύο ευρωπαίοι αξιωματικοί, ο προαναφερόμενος γάλλος Ρειμπό και ο άγγλος Ουίλιαμ Χάμπερεϋ περιγράφουν με φρίκη δύο πανομοιότυπα περιστατικά που έζησαν και αφορούν περιπτώσεις άφιξης κεφαλοκυνήγων στο Δημήτρη Υψηλάντη για παράδοση των τρόπαιων και είσπραξης της αμοιβής. Και στα δυο περιστατικά οι ρωμιοί δολοφόνοι έχουν κυνηγήσει και αιχμαλωτίσει τρεις πεινασμένους άοπλους νεαρούς μουσουλμάνους που αναζητούσαν απελπισμένοι τρόφη στην ύπαιθρο χώρα. Σκοτώνουν τους δύο από αυτούς, κόβουν τα κεφάλια τους και τα δίνουν στον τρίτο να τα μεταφέρει στον Υψηλάντη, έτσι ώστε οι θύτες να γλιτώσουν τον κόπο της μεταφοράς. Το μεταφορέα αιχμαλωτό σκοπεύουν να απαλλάξουν από το βάρος της κεφαλής του στο τέλος της διαδρομής, γεγονός που στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αποφεύχθηκε εξ αιτίας της παρουσίας των δύο ξένων αξιωματικών.

Ανάμεσα στις μαζικές σφαγές των μουσουλμάνων, το μακελειό στο Νεόκαστρο ή Ναβαρίνο (Πύλο) υπερβαίνει όσα μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Η εδώ θηριωδία συντελείται σε δύο πράξεις.

Πράξη πρώτη, στις 14 Ιουλίου. Μια ομάδα 350 περίπου μουσουλμάνων, που αποτελείται από πεινασμένα γυναικόπαιδα και γέροντες, παραδίδεται στους πολιορκητές. Από αυτούς 16 άνδρες ηλικίας κάτω των εξήντα ετών μεταφέρονται στο κάστρο της Αρκαδίας (Κυπαρισσίας) και γκρεμίζονται από τα τείχη. Οι υπόλοιποι μεταφέρονται με βάρ-

κες και εγκαταλείπονται να πεθάνουν από την πείνα στο ερημονήσι Χελωνάκι κοντά στη Σφακτηρία. Ο ιστοριογράφος πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής, που ήταν παρόν, περιγράφει το τέλος τους: "Δεν εξήρκει εις τους δυστυχείς αυτούς ότι πεινώντες κατέτραγον τα των θνητιμάριων πτωμάτων των άλλων ομοίων αυτοίς ανθρώπων κρέατα αλλά και μη έχοντες πώς να αποβώσιν εις την ξηράν ελάμβανον τα πτώματα των τεθνεώτων, και μετεχειρίζοντο αυτά ως είδος λέμβου κωπηλατούντες δια των ιδίων χειρών των αλλά και κατά τούτο απετύχαν διότι οι Έλληνες δεν τους άφηνον να πλησιάσωσιν εις την ξηράν, ή φονεύοντες αυτούς ή και εμποδίζοντες παντοιοτρόπως την εις την ξηράν αποβίβασίν των, έως ότου κατελύθησαν άπαντες με τοιούτον τραγικόν τέλος".

Πράξη δεύτερη, στις 7 Αυγούστου. Οι πολιορκημένοι μουσουλμάνοι στο Ναβαρίνο παραδίδονται με όρους σεβασμού της ζωής και της τιμής τους. Η συμφωνία προβλέπει την παράδοση της περιουσίας τους και μεταφορά τους με καράβια στην Αίγυπτο. Τα όσα διαπράττουν στη συνέχεια οι νικητές με αρχηγό τον επίσκοπο Μεθώνης Γρηγόριο, μόνο ως πράξεις ανθρωπόμορφων τεράτων μπορούν να χαρακτηριστούν. Η μαρτυρία του Φραντζή το πιστοποιεί:

"Τοιαύτη σφαγή τραγική και φόνος δεν εφάνησαν εις κανενάς αιώνος ιστορίαν, καθότι όσοι εθανατώνοντο από βολήν πυροβόλου πάραυτα ελυτρούντο, αλλά όσοι επληγώντο, γυναίκες και άνδρες, έτρεχον εις την θάλασσαν ημιθανείς, τους οποίους, πλέοντας εις την θάλασσαν δι' αλλεπαλλήλων πυροβολισμών εθανάτωναν. Άλλοι δε πάλιν βλέποντες άλλους να θανατώνονται ανηλεώς, δειλώντες τον θάνατον, μάλιστα αι γυναίκες με τα βρέφη εις τας αγκάλας, ερρίπτοντο εις την θάλασσαν ολόγυμνοι (καθότι τους εξέδυον ολογύμνους), οι δε Έλληνες και εν τη θαλάσση επυροβόλουν κατ' αυτών, ώστε τα ύδατα της θαλάσσης κατεφοινίσσοντο (κοκκίνισαν) από τα εκχεόμενα αίματα των δυστυχών αυτών ανθρώπων. Πολλοί δε πάλιν Έλληνες ήρπαζον εις χείρας των τα βρέφη και τους τριετείς και πενταετείς παίδας, και άλλα μεν έρριπτον κατά των πετρών και τα εθανάτωναν, άλλα δε ρίπτοντες ζώντα εις ην θάλλασσαν, επυροβόλουν κατ' αυτών εντός του ύδατος ώστε τα δυστυχή πλάσματα και πνιγόμενα ακόμη υπό των θαλασσών υδάτων, επυροβολούντο".

Καταγραμμένες μαζικές σφαγές άμαχου ισλαμικού πληθυσμού έχουμε επίσης στα Λαγκάδια, τη Μονεμβασία την Αταλάντη, το Βαθύ Σάμου. Στα Λεχώνια Μαγνησίας υπό την προτροπή του στελέχους της Φιλικής αρχιμανδρίτη Άνθιμου Γαζή αφανίζονται 600 άτομα, το σύνολο των κατοίκων. Στην Αθήνα, μέσα σε δύο ώρες μακελεύονται άλλοι 600 Τούρκοι.

Στον Ακροκόρινθο παραδίδονται οι μισοί από τους 1300 μουσουλμάνους που επέζησαν από την πείνα και τις αρρώστιες. Τους

Το πρόγραμμα του '21: η γενοκτονία των μουσουλμάνων

Του Δημήτρη Λιθοξόου

συνέχεια από τη σελ. 9

μεταφέρουν στο Λουτράκι όπου τα όμορφα αγόρια και κορίτσια τα μοιράζουν για να πουληθούν δούλοι. Από τους υπόλοιπους άλλους σφάζουν και άλλους φορτώνουν σε δυο σκάφη. Με εντολή του Πανουργιά τα σκάφη βυθίζονται στον Κορινθιακό και οι αιχμάλωτοι πνίγονται.

Στη Νάξο, τις Σπέτσες και το Τσιρίγο (Κύθηρα) σφάζεται μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων που είχε μεταφερθεί εκεί αιχμάλωτος.

Δύο υδραίικα μπρίκια, υπό τον Σαχτούρη και τον Πινότση κυριεύουν ένα καράβι που επιβαίνει ο ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός των Θωμανών, ο Σέιχ Ουλ Ισλάμ, κάτι αντίστοιχο του Πατριάρχη των ορθοδόξων. Στο σκάφος βρίσκονται και πολλές τουρκικές οικογένειες. Σύμφωνα με το Φίνλεϋ, οι υδραίοι ναύτες τους σκοτώνουν όλους με πολύ άγριο τρόπο: "Γέροι ανυπεράσπιστοι, αρχόντισσες, όμορφες σκλάβες, ακόμη και βρέφη, σφάχτηκαν πάνω στο κατάστρωμα σαν τραγιά".

Όλα ωστόσο τα προαναφερόμενα, ακόμα και το Ναβαρίνο, υστερούν σε κτηνωδία μπροστά σε όσα συνέβησαν στην άλωση της Τριπολιτσάς (Τρίπολης). Η λέξη Τριπολιτσά μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο της γενοκτονίας, η Σρεμπένιτσα του 19ου αιώνα.

Στην οχυρωμένη Τριπολιτσά, που αποτελούσε τη διοικητική πρωτεύουσα του Μοριά, είχε καταφύγει κυνηγημένος από τις πρώτες μέρες της εξέγερσης μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, μέσα εις αυτήν εκατοίκουν, σύμφωνα με το Φωτάκο, "υπέρ τας 35000 ψυχαί Τούρκοι, Χριστιανοί και Εβραίοι, και είχον έλθει εκεί και έως 4000 Αλβανοί με τον Κεχαγιάμπεη. Ήλθον ακόμη μέσα έως 8000 ψυχαί Μπαρδουνιώται, Μυστριώται, Φαναρίται, Λεονταρίται, Καρυτινοί και λοιποί (μουσουλμάνοι)". Οι περισσότεροι από τους 7000 χριστιανούς που ζούσαν εκεί πριν την εξέγερση είχαν εγκαταλείψει την πόλη.

Αρχηγός των εξεγερμένων ήταν ο Δημήτρης Υψηλάντης, επικεφαλής δε των τεσσάρων διοικήσεων οι Κολοκοτρώνης, Πετρόμπεης, Γιατράκος και Αναγνωσταράς. Κοντολογίς τα πάντα ήταν στα χέρια της Εταιρείας των Φιλικών, δικό της επομένως αποκλειστικά έργο ήταν η γενοκτονία που ακολούθησε.

Λίγες μέρες πριν την άλωση της, η πείνα και ο τύφος θερίζει τους πολιορκημένους. Ο Υψηλάντης γνωρίζοντας το τι θα επακολουθήσει και θέλοντας να μην χρεωθεί στα μάτια της Ευρώπης την ευθύνη του μακελειού, αναχωρεί με ένα μικρό σώμα για να παρακολουθήσει από τις ακτές τις κινήσεις μιας

τουρκικής ναυτικής μοίρας.

Η ηγεσία της πόλης διαπραγματεύεται τους όρους για μια συνθήκη παράδοσης. Οι οπλαρχηγοί των πολιορκητών υπόσχονται χωριστά στις αρχοντικές οικογένειες των Τούρκων προστασία με αντάλλαγμα τις περιουσίες τους. Χιλιάδες χριστιανοί αγρότες έχουν αφήσει τα χωριά τους και έχουν μαζευτεί για να πάρουν μέρος στο πλιάτσικο. Ο Κολοκοτρώνης πουλάει χωριστή συμφωνία – άδεια διαφυγής στους τουρκαλβανούς στρατιώτες του Ελμάζ μπέη έναντι θησαυρού αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων γροσίων που του παραδίδεται εντός 13 κιβωτίων (βάσει αυτής θα περάσουν στη Ρούμελη 800 άτομα). Η Μπουμπουλίνα μπαίνει στην πόλη και μαζεύει τα κοσμήματα από τις απελπισμένες τουρκάλες αρχόντισσες.

Ο γάλλος Ρεύμπτο που παίρνει μέρος στην πολιορκία σαν αρχηγός του πυροβολικού, γράφει για όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες μέρες: "Τότε άρχισαν εκείνες οι επαίσχυντες συναλλαγές, που μέσα σε λίγες μέρες φόρτωσαν με αμύθητα πλούτη την Μπουμπουλίνα, τον Κολοκοτρώνη, τον Μαιρομιχάλη και άλλους... Τρέμοντας οι Τούρκοι και οι Εβραίοι για τη ζωή τους και τη ζωή των δικών τους, έτρεχαν να εξαγοράσουν με τεράστια ποσά ένα καταφύγιο στο τσαντίρι των εχθρών τους. Τα παζάρια γίνονταν την ημέρα αλλά το τίμημα του αίματος καταβαλλόταν τη νύχτα. Από το σούρουπο ως την αυγή, υποζύγια φορτωμένα με ασήμι και πολύτιμα αντικείμενα έβγαιναν από την πόλη και τραβούσαν για τις τέντες των καππεταναίων".

Η αποφράδα ημέρα ξημερώνει την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Η αντίσταση της πόλης καταρρέει σε μια μικρή επίθεση και οι πολιορκητές σαν πεινασμένοι λύκοι ξεχύνονται στην πόλη.

"Άδυνατη η περιγραφή" των όσων ακολουθούν σημειώνει ο Ρεύμπτο. "Σε κάθε βήμα μας βλέπαμε να εκσφεδονίζωνται από τα παράθυρα γυναίκες, κορίτσια, παιδιά. Παρθένες μεγαλωμένες στη σκιά του μοναχικού χαρεμιού, αντίκριζαν ξαφνικά με τρόμο, φρίκη και παγωμένο αίμα το ματωμένο χέρι ενός άγριου στρατιώτη να τις αρπάζει και να τις γκρεμίζει από ψηλά στο δρόμο... Οι στρατιώτες διεκδικούσαν με λύσσα την είσοδο στα πλουσιόσπιτα. Ολόκληροι τοίχοι γκρεμίζονταν καθώς χιμούσε ορμητικό απάνω τους το μανιακό πλήθος, λες και ήταν αρχαίος πολεμικός κριός... Κόλαση φωτιάς και αίματος. Ο βρόντος των σπιτιών που σωριάζονταν συντρίμμια, το ατελείωτο τουφεκίδι, οι εκρήξεις των κανονιών, οι κραυγές των ετοιμοθάνατων και τα άγρια ξεφωνητά των νικητών ανακατεύονταν, δημιουργώντας μια συναυλία ανατριχιαστική. Οι Έλληνες βγάζουν μια ιδιαίτερη κραυγή όταν ορμούν στον εχθρό: ένα ούρλιασμα που τινάζεται από το

λαρύγγι. Άλλα αυτή η κραυγή γίνεται αλλιώτικη όταν υψώνουν το στιλέτο ή το γιαταγάνι πάνω στο θύμα τους. Αδύνατο να το περιγράψω: η πικρή ειρωνεία της νίκης, η μανία για εκδίκηση, η απάνθρωπη δίψα του αίματος, όλα μαζί εκφράζονται με αυτή την κραυγή που συνοδεύεται συνήθως από ένα γέλιο σαρδόνιο, άγριο και τρομακτικό. Αυτή την κραυγή του ανθρώπου – τίγρη, του ανθρώπου που κατασπαράζει τον άνθρωπο".

Αυτή την εικόνα της κόλασης συμπληρώνει ο Φιλήμονας: "Γυναίκες, σημειώνει, ων η λευκότης διεφιλούει και προς αυτήν την χιόνα, νεάνιδες, ων ουδ' ο θάνατος κατεμάρανε την χιόνα, βρέφη, τα μεν χειραπτάζοντας τους μαστούς και βαβάζοντα, τα δε το στόμα έχοντα επί του μαστού μητρός αιμοφύρτου, νέοι, γέροντες, άνδρες, ανάμικτοι κατέκειντο θέαμα βαρυπενθές... Ιδίως δε η εκ της πύλης των Καλαβρύτων μέχρι του σατραπείου λεωφόρος από λιθοστρώτου μετεσχηματίσθη, ίν' είπωμεν, εις πτωματόστρωτον, και ούθ' ο πεζός, ούθ' ο ίππος επάτει επί της γης, αλλ' επί πτωμάτων".

Γί' αυτό το πτωματόστρωτο μιλάει ο Κολοκοτρώνης στη "διήγηση" του όταν λέει: "το άλογο μου από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη". Και συνεχίζει δηλώνοντας: "Το ασκέρι οπού ήταν μέσα το Ελληνικό έκοβε και εσκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά και άνδραις 32000, μια ώρα ολόγυρα της Τριπολιτζάς".

Την ίδια τύχη με τους μουσουλμάνους είχε και ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης.

Οι νικητές μη χορταίνοντας από τους βιασμούς, το αίμα των χιλιάδων θυμάτων, το πλιάτσικο των πάντων (ακόμα και των σκουριασμένων καρφιών από τους τοίχους) και την αιχμαλωσία όμορφων παιδιών προς δουλεμπορία, καταφεύγουν στα ισλαμικά και ιουδαϊκά νεκροταφεία για να ανοίξουν τους τάφους και να πετάξουν έξω τους σκελετούς. Μετά αρχίζουν να χτυπιούνται μεταξύ τους για να πάρει ο ένας τα λάφυρα από τον άλλο. Οι νικητές εγκαταλείπουν τελικά την Τριπολιτσά και φορτωμένοι με λάφυρα και δούλους γυρίζουν στα χωριά τους. Αφήνουν πίσω τους ερείπια και χιλιάδες άταφα πτώματα που κατασπαράσσονται από πεινασμένες αγέλες αδέσποτων σκύλων. Οι αρχηγοί τους κάνουν ταμείο. Ο Κολοκοτρώνης αναγνωρίζεται ικανότερος έχοντας συγκεντρώσει σαράντα εκατομμύρια γρόσια γι' αυτό και λαμβάνει το παρατσούκλι "λαφύρας". Ο Γιατράκος με μια σκηνή λάφυρα υπολείπεται του Πετρόμπεη που άρπαξε δύο εκατομμύρια γρόσια ενώ αποστέλλει στη Μάνη δύο καμήλες και είκοσι μουλάρια φορτίο. Ο σο δε για την Μπουμπουλίνα, καλά τα κατάφερε για γυναίκα: έβαλε στο κεμέρι της τέσσερα εκατομμύρια γρόσια.

Ο Υψηλάντης επιστρέφει στα χαλάσματα της Τριπολιτσάς και επιθεωρεί το καταστροφικό έργο της Φιλικής Εταιρείας του. Αυτής της Εταιρείας των διολοφόνων που πέτυχε να επιφέρει την κατάρα του Ισλάμ εναντίον της Ρωμιοσύνης, κατόρθωσε δηλαδή να πραγματώσει το κρισιμότερο μέρος του ρωσικού σχεδίου για το '21.

ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

συνέχεια από τη σελ. 2

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

Αντιπροσωπεία της ΟΑΚΚΕ επισκέφτηκε το εργοστάσιο και μίλησε με το Σωματείο των εργαζομένων εκεί. Από τους εργαζόμενους λοιπόν μάθαμε τα εξής στοιχεία.

Σήμερα το διυλιστήριο παράγει μαζούτ, πράγμα που είναι οικονομικά ασύμφορο γιαυτό. Με τον εκσυγχρονισμό του και τις νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν θα παράγεται:

Ντίζελ

Ηλεκτρική ενέργεια για την αντιμετώπιση των διακοπών ή των πτώσεων τάσης του δικτύου της ΔΕΗ που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή του λειτουργία

Ορυκτέλαια υπερυψηλής τεχνολογίας αποκλειστικά για εξαγωγή στην Αμερική

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραγωγή ήταν σήμερα στη χώρα δεν επαρκεί για τις ανάγκες της και γίνεται εισαγωγή από το εξωτερικό με όλες τις αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας.

Στο διυλιστήριο απασχολούνται σήμερα 700 περίπου εργαζόμενοι. Η σημερινή παραγωγή του διυλιστηρίου είναι 100.000 βαρέλια. Με τον εκσυγχρονισμό οι μονάδες θα λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου θα απασχοληθούν από το 2001 μέχρι το 2004 περίπου 1000 εργαζόμενοι ενώ μετά από την ολοκλήρωσή τους θα παραμείνουν 200 περίπου μόνιμα εργαζόμενοι εκτός των ήδη 700 υπαρχόντων εργαζομένων και η συνολική επένδυση θα ξεπεράσει τα 280 δις. Πρόκειται δηλαδή για την μεγαλύτερη επένδυση εκσυγχρονισμού που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η Πετρόλα προχωρά στην δημιουργία ενός σχολείου για την εκπαίδευση τεχνικών παραγωγής μιας και τέτοια ειδικότητα δεν υπάρχει στην ελληνική εκπαίδευση και της είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της παραγωγής της.

Πρόκειται λοιπόν, συμπερασματικά, για μια νέα μεγάλη σύγχρονη καπιταλιστική επιχείρηση με λειτουργία παρόμοια με των αντίστοιχων επιχειρήσεων του εξωτερικού.

ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ “ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ”

Αυτή η “Επιτροπή” που καθοδηγείται από το αντιβιομηχανικό μπλοκ των τεσσάρων πολιτικών κομμάτων συγκροτήθηκε από τις δυνάμεις του αντιβιομηχανικού μεσαίων και με ασύστοιλα ψεύδη προσπαθεί να πείσει τους κατοίκους των γύρω από τη

Πετρόλα περιοχών ότι αν τα σχέδια του Λάτση προχωρήσουν και αναπτυχθεί το διυλιστήριο τότε θα πεθάνουν στην μόλυνση και την ασφυξία. Ας δούμε τα επιχειρήματά τους.

Γράφει στο ψήφισμα που διαβάστηκε κατά τη συγκέντρωση της 18 Οκτώβρη η λεγόμενη “Επιτροπή”. “Το βιομηχανικά κορεσμένο Θριάσιο δεν μπορεί πλέον να δεχτεί και να αντέξει άλλη επιβάρυνση...δεν μπορεί να

ανεχτεί την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την διαρκή απειλή σε βάρος της υγείας των κατοίκων, την αχρήστευση της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Δεν μπορεί να διακόψει την πορεία αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών...ούτε να δεχτεί την απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων...” και συνεχίζει παρακάτω: “...η σχεδιαζόμενη εδαφική επέκταση της Πε-

τρόλα θα εξαφανίσει την ζώνη ασφαλείας με την ΠΥΡΚΑΛ θα φέρει το διυλιστήριο ακόμα πιο κοντά στους οικισμούς, θα αυξήσει τις σημερινές διαρροές και δυσοσμίες...και θα ακυρώσει τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς για την ΠΥΡΚΑΛ την οποία για δεκαετίες ολόκληρης επιτροπή εποφθαλμιά...”.

Είναι όμως έτοι τα πράγματα: Όχι. Η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτήν που παρουσιάζεται στις παραπάνω θέσεις.

συνέχεια στη σελ. 12

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

Υπάρχει στη χώρα μας ένα μπλοκ πολιτικών δυνάμεων που εκτελεί μεθοδευμένα βιομηχανικό σαμποτάζ. Αυτές οι δυνάμεις για τρεις περίπου δεκαετίες έχουν εξαπολύσει μια καταστροφική επίθεση ενάντια στη βιομηχανία, ιδιαίτερα ενάντια στη βαριά βιομηχανία, και τα μεγάλα έργα υποδομής που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της, και έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό το στόχο τους. Οι μορφές που πήρε και παίρνει το συνειδητό βιομηχανικό και παραγωγικό σαμποτάζ είναι:

Πρώτο, η κρατικοποίηση ενός εργοστάσιου και ύστερα το φόρτωμά του με υπεράριθμους που πληρώνονται από την επιχείρηση και όχι από το κράτος. Αυτή η ταχτική εφαρμόστηκε σε πρώτη φάση μετά το 1981 και συνδυάζεται συνήθως με σταμάτημα του μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, με πιστωτική ασφυξία, με πτώση των κρατικών παραγγελιών στο δοσμένο εργοστάσιο και με ασύμφορες συμφωνίες παραγωγής (ορισμένες ή συνδυασμός αυτών των μεθόδων χρησιμοποιήθηκε για το χτύπημα των Ναυπηγείων, της ΠΥΡΚΑΛ, της ΕΒΟ, της Πειραιϊκής-Πατραιϊκής, του Σκαλιστήρη, του εργοστασίου της Νισσάν στο Βόλο κλπ).

Δεύτερο και βασικότερο: Οι εκστρατείες δήθεν ενάντια στη μόλυνση και για την προστασία της φύσης και του φυσικού κάλλους. Με αυτόν τον τρόπο ματαιώθηκε το πετροχημικό εργοστάσιο στο Μεσολόγγι και πετάχτηκαν οι μηχανές του που είχαν αγοραστεί, ακυρώθηκε το έργο του Αχελώου, εμποδίστηκε η επέκταση της Πετρόλα και η εγκατάσταση παραγωγής ρεύματος στη Δράμα, την Κρήτη και αλλού, εμποδίζεται η επένδυση της μεταλλουργίας χρυσού στη Χαλκιδική, έκλεισαν το εργοστάσιο των Λιπασμάτων και την ΑΓΕΤ στη Δραπετσώνα και ματαιώθηκαν εκαποντάδες και χιλιάδες μικρότερες βιομηχανικές επενδύσεις σε όλη τη χώρα με χαρακτηριστικό παράδειγμα όπως είπαμε και παραπάνω τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατά μήκος του Κηφισσού. Ετοιμάζονται να κλείσουν την ΒΡ στη Δραπετσώνα, τη ΔΕΗ και τους Μύλους στο Κερατσίνι και στραγγαλίζουν σιγά-σιγά την ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα. Ετοιμάζονται να κλείσουν τον Παπαστράτο στον Πειραιά, τον Κεράνη, την Ελαΐδα και την Λευκή κατά μήκος της οδού Πειραιώς μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης “ιστορικής αναπλασής” της οδού Πειραιώς, ένα σχέδιο που εκπόνησε και εκτελεί ο Λαλιώτης. Αυτός αφού κλείσει πρώτα τα εργοστάσια στη συνέχεια αναδεικνύει την “ιστορική” τους φυσιογνωμία μέσα από τα ερείπια της καταστροφής που ο ίδιος προκάλεσε. Σκοτώνει δηλαδή τα θύματά του και μετά τα ταριχεύει. Έτσι επίσης χτυπήθηκε ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού του Λαυρίου και της Ραφήνας. Έτσι επίσης προσπάθησαν να κλείσουν τα Τσιμέντα της ΑΓΕΤ στη Χαλκίδα τον περασμένο Αύγουστο, το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ και της Σόγιας της προμηθειές ή τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων έχει φτιαχτεί στη χώρα μια ρωσόφιλη αστική τάξη, που έχει δεμένα τα συμφέροντά της με αυτόν.

Τρίτο: Τα ταξικά προσχήματα, ιδιαίτερα με το σύνθημα “καμιά απόλυτη”. Έτσι έχουν κλείσει την Ιζόλα και την Πιρέλι. Με αυτή τη μέθοδο κλείνουν τα εργοστάσια που βρίσκονται σε φάση ύφεσης ή αναδιάρθρωσης.

Το εργατικό κίνημα ήταν πάντα ενάντια στις απολύτες, αλλά έπαιρνε πάντα υπόψη την κατάσταση μιας επιχείρησης και τη γενική κατάσταση της αγοράς προκειμένου να προσδιορίσει τις μορφές της πάλης και τις απαιτήσεις του. Στην περίπτωση των απολύτων για παράδειγμα δεν διεκδικεί μόνο από την επιχείρηση αλλά απαιτεί και από το κράτος, δηλαδή από το συλλογικό καπιταλιστή, να μοιραστεί το βάρος της μισθοδοσίας ή των αποζημιώσεων ή των επιδομάτων κλπ.

Πέρα από τις παραπάνω βασικές μέθοδες χρησιμοποιείται και κάθε άλλο πρόσχημα, όπως ο τουρισμός, η σοβινιστική αρχαιοπληξία (αρχαιολογικοί χώροι ή χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος), ο κάλπικος αντιμπεριαλισμός (χτύπημα των ξένων επενδύσεων, μη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων) ή καμιά εκκλησία που μπορεί να υπάρχει εκεί κοντά.

τρόλα θα εξαφανίσει την ζώνη ασφαλείας με την ΠΥΡΚΑΛ θα φέρει το διυλιστήριο ακόμα πιο κοντά στους οικισμούς, θα αυξήσει τις σημερινές διαρροές και δυσοσμίες...και θα ακυρώσει τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς για την ΠΥΡΚΑΛ την οποία για δεκαετίες ολόκληρης εποφθαλμιά...”.

Είναι όμως έτοι τα πράγματα:

‘Όχι. Η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτήν που παρουσιάζεται στις παραπάνω θέσεις.

σιάζεται στις παραπάνω θέσεις.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Στις παραπάνω αιτιασίες απαντούν οι εργαζόμενοι που ζουν και εργάζονται καθημερινά στο διυλιστήριο. Και έχουν ατράνταχτα επιχειρήσεις για όλα αυτά. Είναι γεγονός ότι εφόσον φτιά-

θεται στη σελ. 12

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

συνέχεια από τη σελ. II

χνονται καινούργιες μονάδες παραγωγής ο όγκος των αερίων που φεύγουν προς το περιβάλλον θα μεγαλώσει (περίπου τρεις φορές). Το ζήτημα όμως δεν είναι στην αύξηση του όγκου. Το πρόβλημα βρίσκεται στο αν τα αέρια αυτά θα περιέχουν επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες. Αν δηλαδή περιέχουν τοξικές ενώσεις που προκαλούν μόλυνση στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος και κατά συνέπεια θα δημιουργούν προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

Όμως σύμφωνα με τη μελέτη για τις νέες εγκαταστάσεις, που κόστισε 12 δις, θα κατασκευασθεί νέα κεντρική μονάδα καθαρισμού των απαερίων που θα χρησιμοποιεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκόσμια από την άποψη του καθαρισμού αυτών των αερίων. Αυτό δεν το αμφισβητεί ούτε η "Επιτροπή". Άρα δεν μπορεί κανείς να μιλά για επιπλέον επιβάρυνση. Από την άλλη μεριά όμως με την αλλαγή του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κίνηση του διυλιστηρίου, δηλαδή με την χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου, που όπως είναι γνωστό είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον, οι συνολικές εκπομπές ρύπων θα μειωθούν δραστικά ακόμη και σε σχέση με σήμερα. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι η παραγωγή των 100000 βαρελιών δεν πρόκειται να αυξηθεί. Άρα και από αυτή την άποψη είναι προς το συμφέρον της ευρύτερης περιοχής ο εκσυγχρονισμός αυτός του διυλιστηρίου.

Άλλωστε όπως διατυπανίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις οι εργαζόμενοι "αν η λειτουργία μετά τον εκσυγχρονισμό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον της περιοχής μας, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να ταχθούμε υπέρ της επιτροπής. Εκτιμούμε και αυτό είναι σίγουρο ότι ο εκσυγχρονισμός θα μειώσει τη ρύπωνση κατά πολύ".

Όσον αφορά το ζήτημα με τη ζώνη ασφαλείας με την ΠΥΡΚΑΛ. Εδώ πρόκειται για ένα χονδροειδέστατο ψέμα γιατί, σύμφωνα με τη μελέτη πάντα, ενώ ο νόμος ορίζει απόσταση 75 μέτρων μεταξύ των μονάδων, η Πετρόλα αφήνει μια απόσταση 150 μέτρων, και στο χώρο αυτόν που δημιουργείται προτείνει την φύτευση δέντρων και τον χαρακτηρισμό της έκτασης αυτής σαν δασικής, ώστε να μην μπορεί κανείς στο μέλλον να τον χρησιμοποιήσει για οιδήποτε. Εδώ να πούμε ότι η έκταση όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν οι νέες μονάδες δεν είναι καν δασική και δεν υπάρχει ούτε ένα (κυριολεκτικά) δέντρο εκεί. Πρόκειται για μιαν ακάλυπτη έκταση και για ένα παλιό και ετοιμόρροπο κτίριο (διοικησίας Μποδοσάκη παλαιότερα και που ήταν παλιά υαλουργείο) που το αγό-

ρασε η Πετρόλα και το οποίο θα κατεδαφίσει. Ο χαρακτηρισμός της έκτασης "ως μη δασικής" από το ΣΤΕ αφορά την έκταση που καταλαμβάνει σήμερα αυτό το κτίριο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των εργαζομένων ότι η Πετρόλα είχε αποπειραθεί να αγοράσει την ΠΥΡΚΑΛ και την μισή έκταση από αυτήν θα την έδινε δωρεάν στο δήμο Ελευσίνας για δική του χρήση ενώ την άλλη μισή θα την δενδροφύτευε κάνοντάς την δασική έκταση. Άρα η "Επιτροπή" ψεύδεται όταν δηλώνει ότι η "Πετρόλα εποφθαλμιά χρόνια την ΠΥΡΚΑΛ".

Επίσης δεν πρόκειται να φτιαχτούν καινούργιες δεξαμενές. Μάλιστα κάποιες από αυτές δεν χρησιμοποιούνται σήμερα αλλά λόγω του υψηλού κόστους της καταστροφής τους δεν ξηλώνονται. Όσο για το ζήτημα των απολύσεων για το οποίο φωνάζει η "Επιτροπή" το σωματείο μίλησε για 250 εργαζόμενους που έφυγαν μέσα σε μια 5ετία από την εταιρεία με εθελοντία έξοδο πάρνοντας όλες τις σχετικές αποζημιώσεις, μετά την επιστροφή ενός αριθμού εργαζομένων από το διυλιστήριο που κατασκεύασε η Πετρόλα στη Σαουδική Αραβία.

ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

"Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια", λεει μια παροιμία. Όλοι αυτοί οι απατεώνες κατεδαφιστές της βιομηχανίας ξεσκεπάζονται αμέσως με μια μικρή και αυτονόητη κίνηση από τη μεριά των εργαζομένων. Το σωματείο τους προσκάλεσε να μπουν μέσα στους χώρους του διυλιστηρίου και να το δουν από κοντά, **κυρίως όμως τους προκάλεσε να πάρουν την μελέτη για τις νέες μονάδες και να τις πάνε σε όποιο έγκυρο γραφείο του κόσμου θέλουν για να την αξιολογήσουν**. Άλλα που να πάνε βέβαια να την πάρουν, αφού αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η επένδυση και η προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος, αλλά η καταστροφή του εργαστασίου.

Άλλωστε από την πρώτη στιγμή με επιστολή τους προς κάθε κατεύθυνση οι εργαζόμενοι διατυπώνισαν: **"ΝΑΙ στις επενδύσεις με παράλληλη ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του περιβάλλοντος και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας"**.

Αν πράγματι η "Επιτροπή" και τα κόμματα που την στηρίζουν ήθελαν την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών, τότε το πρώτο πράγμα που θα ήθελαν θα ήταν να γίνει ο εκσυγχρονισμός και να επιμείνουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη τεχνολογία των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος με ταυτόχρονο έλεγχο τους. Άλλωστε, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, **προτάθηκε στην "επι-**

τροπή" να τοποθετηθούν μονάδες μέτρησης της ρύπανσης που να εγκατασταθούν στο δημαρχείο της Ελευσίνας, έτσι ώστε να μπορεί ο οποιοςδήποτε να ελέγχει τα επίπεδα της μόλυνσης και των ρύπων. Άλλα βέβαια οι κατεδαφιστές αρνήθηκαν αυτήν την πρόταση χειρίζεται τη βιομηχανίας να μπουν στον κόπο να εξηγήσουν τους λόγους γιατί την άρνηση όπως θα έκανε κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος.

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την απάτη τους και ξεσκεπάζει ακόμη περισσότερο τους σαμποταριστές είναι η μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Πετρόλα που κατασκευάστηκε το '93. Οι σαμποταριστές έκαναν προσφυγή τότε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μην γίνει. Το επιχείρημά τους ήταν ότι "δεν ξέρουμε τι θα κάνει αυτή η μονάδα, μπορεί ο Λάτσης να την χρησιμοποιήσει για να επεξεργάζεται πετρέλαιο". Τόσο πολύ τους ενδιέφερε το περιβάλλον και η καθαριότητα της θάλασσας που δεν ήθελαν να γίνει η μονάδα για να μην πηγαίνουν οι ρύποι στη θάλασσα. Και βέβαια κουβέντα δεν λένε και καμιά αυτοκριτική δεν κάνουν τώρα που η θάλασσα δίπλα στο διυλιστήριο είναι καθαρή και κυκλοφορούν και ψάρια γύρω από τους ντό-

κους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΝ συμμορία Σημίτη-Λαλιώτη μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όπως και η ομάδα Καραμανλή στη ΝΔ μαζί με τα ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ συγκροτούν σε πολιτικό επίπεδο το μέτωπο των σαμποταριστών της βιομηχανίας. Αυτός που εκτελεί τη βιομηχανία στην χώρα είναι οι Σημίτης-Λαλιώτης και το ΣΤΕ. Όμως πολλές φορές οι πανούργοι αυτοί σοσιαλφασίστες κρύβονται επιδέξια. Στην προκειμένη περίπτωση ο Λαλιώτης έδωσε μια προέγκριση για την μελέτη των νέων εγκαταστάσεων της Πετρόλα τον Ιούνη (η κανονική πήγε τώρα στο ΥΠΕΧΩΔΕ). Τότε όμως δεν είχε ξεπάσει με αυτή την ένταση το αντιδραστικό "κίνημα" της "Επιτροπής" και ήταν δύσκολο σε αυτόν να μην την εγκρίνει. Άλλωστε αυτή η προέγκριση δεν έχει και καμιά ουσιαστική σημασία και δεν αποτελεί δέσμευση για την έγκριση της κανονικής. Αυτό φάνηκε και σε μια απάντηση που έδωσε στο τέλος την έγκριση αλλά ανέλαβε το ΣΤΕ την τελική απόφαση. Ήδη το ΣΤΕ έχει δώσει αναβολή για το Γενάρη για την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο μεταξύ η ΤΥΧ αιμορραγεί οικονομικά και είναι αμφιβόλιο αν στο τέλος αντέξει και μέχρι να έρθει η έγκριση δεν πεθάνει, δηλαδή φύγει από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι 800 περίπου εργαζόμενοι στα μεταλλεία να μείνουν άνεργοι.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

συνέχεια από τη σελ. 5

ρος του Τσιρμούλα, Αναστασάκος, στον μάρτυρα των εργαζομένων Ηλία Ματέρη. Ο Αναστασάκος δεν άφηνε τον μάρτυρα να απαντήσει, ενώ στο τέλος έφθασε να ωρύεται ρωτώντας πως τολμά ο Η. Ματέρης να αμφισβητεί τον Τσιρμούλα "που εκλέγεται επί 17 συναπτά έτη", και να "σπιλώνει την Π. Δέτσικα", δύο καθ' όλα "αγνούς συνδικαλιστές" που αποδείχτηκαν όμως εκ των υστέρων εξαίρετοι πλαστογράφοι. Τελικά, όταν οι αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων στις υστερίες του Αναστασάκου έγιναν έντονες, ο πρόεδρος είπε ένα "συζητήθηκε η υπόθεση", πήρε τα χαρτιά του κι έφυγε! Πρόκειται για τουλάχιστον ασυνήθιστες σκηνές σε δικαστική αίθουσα!

Όσο μπόρεσε να μιλήσει ο Η. Ματέρης κατάγγειλε την πρακτική του Δ.Σ. και την αδιαφορία του για την αποκατάσταση των εργαζομένων. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα άλλων σωματείων, όπως τα σωματείο του Μινιόν, που όταν έκλειναν οι επιχειρήσεις βρίσκονταν για πολύ καιρό σε κινητοποίηση με στόχο την αποκατάσταση. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι τόσο ο Τσιρμούλας, όσο και τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. βρήκαν αμέσως μετά την απόλυτη τους δουλειά στον κρατικό τομέα, ενώ ειδικότερα για τον Τσιρμούλα, είπε ότι έχει προσληφθεί στην εταιρεία που έκλεισε το εργοστάσιο, την Πρότυπο. Τέλος, κατέρριψε το ψέμα ότι με α

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

συνέχεια από τη σελ. 1

Ξαφνικά νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε μια άλλη χώρα. Καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα μόνο επειδή χιλιάδες, εκαποντάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, οι συνηθισμένοι άνθρωποι, η απέραντη μάζα της τηλεόρασης, του καφενείου, της δουλειάς και των γραφείων, διαμαρτύρεται και εξοργίζεται με τις αλλεπαλληλες και αιφνιδιαστικές "ιεροσύλιες". Σημαίες, Σταυροί, Μακεδονίες, Τουρκία, όλα ξαφνικά πετιούνται κατά γης.

Η βάση της κοινωνίας αδυνατεί να κατανοήσει τις ξαφνικές και σχεδόν ομόφωνες δημοκρατικές επαναστάσεις της κορυφής.

"Έχει δίκιο ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει γιατί οι ίδιοι ακριβώς που για 25 χρόνια αρχίζοντας από τον Α. Παπανδρέου τον έθρεψαν και τον εξάρτησαν από τα χειρότερα σοβινιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα, οι ίδιοι αποφασίζουν ξαφνικά και τον καλούν να υιοθετήσει τα ακριβώς αντίθετα.

Το πιο χαρακτηριστικό ήταν στην περίπτωση του Οδυσσέα με τον Στεφανόπουλο.

Αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που αποτελεί την ζωντανή σύνοψη όλων των καθωσπρέπει εθνικιστικών στερεοτύπων και το τελευταίο αποκούμπι της ζαλισμένης από τις απότομες στροφές μάζας, βγήκε ξαφνικά υπέρ του Οδυσσέα. Επειδή κατάλαβε ότι θα αποσταθεροποιούσε το κοινό του, ο πονηρός αυτός ανθρωπάκος, που πιάνει στον αέρα την κάθε φορά κεντρική καθεστωτική γραμμή, τάβαλε με τον Πανούση. Για να σηκώσει δηλαδή ο Αλβανός τη Σημαία, έπρεπε να μεγαλώσει η ποινή του ήδη καταδικασμένου αναρχικού που τόλμησε λίγο πριν να περιγελάσει αυτή τη Σημαία.

Βέβαια ο ανθρωπάκος δεν χτύπησε τυχαία τον Πανούση. Τον Πανούση τον χτύπησε επειδή τον άφησαν ακάλυπτο και οι τέσσερις κομματικές ηγεσίες του καθεστώτος και τον υποστήριξε μόνο ένα μικρό κομμάτι δημοκρατών. Ο Πανούσης κάνει για έγκλειστος όχι επειδή περιγέλασε τη Σημαία, αλλά επειδή περιγέλασε τον Περισσό. Την άλλη φορά τιμωρήθηκε επειδή τα έβαλε με τον πλατύ κνίτη Νταλάρα. Τώρα τιμωρήθηκε επειδή έξυπνα και εύστοχα ανέδειξε την ιδεολογική σύμπτωση σταυρού και

βαθύτατα ρατσιστική Σημαία γιατί είναι η Σημαία του Πρώτου, δηλαδή του πρώτου μαθητή. Όπως είναι Σημαία του Πρώτου και Σημαία των Ολυμπιονικών. Πρόκειται για τη Σημαία των Ανωτέρων, για τη σημαία του έθνους που συγκροτούν οι Πρώτοι.

Η μεγάλη μάζα των Αλβανών, αλλά και η μεγάλη μάζα των Ελλήνων μαθητών δεν μπορέσουν ποτέ να κρατήσουν αυτή τη Σημαία σύμβολο και έπαθλο των πρώτων μαθητών. Η σύγκρουση του Οδυσσέα με την πρότη Ελληνίδα μαθήτρια ήταν για το ποιος μπορεί να ανήκει αληθινά στην ελίτ, δηλαδή να είναι το αγαπημένο παιδί της αστικής τάξης. Στην υπόθεση Οδυσσέα η ελληνική αστική τάξη δηλώνει ότι μοιράζεται τα σύμβολα της με κάθε ισχυρό, με κάθε πρώτο και κάθε δυνατό. Αυτός είναι ο ελιτίστικος οικουμενισμός της Σημαίας του Οδυσσέα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτός ο ελιτισμός δείχνει πιο καθαρά τον πολιτικό του χαρακτήρα στα ολυμπιακά μετάλλια και τη Σημαία που τους αντιστοιχούν. Αυτά τα μετάλλια δεν τα σήκωσαν απλά πρώην υπήκοοι ξένων κρατών, αλλά πρώην υπήκοοι ορθόδοξων κρατών ή κρατών με ορθόδοξες και ελληνικές μειονότητες. Οι κυνηγοί μεταλλίων του υφυπουργείου αθλητισμού περιπλανήθηκαν αποκλειστικά στα Βαλκάνια και στην πρώην ΕΣΣΔ, δηλαδή στη ρώσικη αυλή, για να βρουν και να αγοράσουν Πρώτους.

Αυτά τα μετάλλια και αυτή τη Σημαία μυρίζουν σοσιαλ-φασισμό επειδή έχουν πίσω τους τον ίδιο βρώμικο οικουμενισμό του ανώτερου έθνους που ζητάει να ηγεμονεύσει ή καλύτερα να συνηγεμονεύσει με τη Ρωσία στα βασανισμένα Βαλκάνια και στο χώρο της πρώην ΕΣΣΔ.

Ασφαλώς οι διεθνιστές πρέπει από θέση αρχής να υπερασπίσουν το δικαίωμα του Οδυσσέα να σηκώσει την ελληνική σημαία, όπως και το δικαίωμα των ξένων αθλητών να πάρουν ελληνικά μετάλλια. Όμως και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να καυτηριάζουν την κατάσταση εκείνη που έκανε ανθρώπους φτωχών χωρών αρχικά φτωχούς και παρίες μέσα στη χώρα μας να θέλουν να σηκώσουν μια σημαία που συμβολίζει είτε μια αγοραπωλησία της εθνικής τους συνείδησης, είτε το έθνος και την εθνική ιδεολογία που τους καταπλέξει. Ο Οδυσσέας μπορεί να έκανε από μια πλευρά περήφανους τους ταπεινωμένους αλβανούς εργάτες γιατί απέδειξε ότι ένας Αλβανός μπορεί να είναι πιο ξένηπος από όλους τους έλληνες συμμαθητές του, αλλά, από την άλλη, παλεύοντας να σηκώσει σαν προσωπικό τίτλο τιμής την ελληνική σημαία προσχώρησε ιδεολογικά στο στρατόπεδο των καταπιεστών όλης της τάξης που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί. Η αντίφαση των καθεστωτικών χειροκροτητών του από τον Ευθυμίου ως τον Στεφανόπουλο και τον Έβερτ βρίσκεται στο εξής ζήτημα: ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για τις πολιτικές ελευθερίες και την οικονομική ελευθερία των Αλβανών πριν τους προσφέρουν τη σημαία. Ακόμα περισσότερο δεν έχουν κάνει τίποτα για να μειώσουν το πρακτικό και αυθόρυμπτο ταξικό μίσος που όλο και μεγαλώνει ανάμεσα στους ντόπιους και ξένους εργάτες επειδή οι ρωσόδουλοι ψευτοδιεθνιστές άνοιξαν και συνεχίζουν να ανοίγουν τα σύνορα στη φτηνή παράνομη εργατική δύναμη και να προσφέρουν αυτή τη φτηνή δύναμη στους αστούς διαλύοντας και διασπώντας παντού τα συνδικάτα. Δίνουν λοιπόν τη σημαία με έναν τρόπο που να προβοκάρει τη μεγάλη μάζα "εκεί κάτω" και τη διασπάνε παραπέρα προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα μαζικό ναζιστικό κόμμα που ακόμα δεν έχουν ανάγκη να συγκροτηθεί και δεν το συγκροτούν. Κάνουν το ίδιο που κάνουν και με τις ταυτότητες όπου προβόκαραν την ορθόδοξη καθυστέρηση και την έστρεψαν με τρόπο ενάντια στη Δύση.

Θα ήταν πραγματικά μια αναμφισβήτητη πρόοδος αν ο Οδυσσέας σήκωνε μια ελληνική σημαία την ώρα που αυτή ήταν σύμβολο δημοκρατίας. Όμως τώρα που αυτή της δημοκρατίας εκείνης είναι η ανθρωπάκος που αρνείται το διπλό παιχνίδι, δηλαδή να γίνει ορθόδοξα όχι μόνο των Ελλήνων και των Ρώσων και τελικά να μπει κάτω από την ηγεμονία των δεύτερων. Δεν είναι η ορθόδοξα ουσιαστικά που φεύγει από τις ταυτότητες, αλλά για μια ενδιάμεση περίοδο φεύγει η εθνική ορθόδοξια ωσπου να εγκατασταθεί η οικουμενική ορθόδοξια (σε συμμαχία με το Φανάρι) και τελικά η ρώσικη ορθόδοξια.

Στην περίπτωση του Οδυσσέα γίνεται το εξής: Ο Οδυσσέας κερδίζει τη Σημαία (μιλάμε στο επίπεδο της κορυφής γιατί το εξαρτημένο πλήθος από κάτω αρνείται ακόμα να του τη δώσει όπως αρνείται ακόμα να δώξει το σταυρό από τις ταυτότητες) αλλά αυτή δεν είναι η Σημαία του δημοκρατικού έθνους, είναι μια

Μια ρώσικη καρικατούρα

Η Ευρασία, ο μέχρι σήμερα ανομολόγητος στόχος του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού για παγκόσμια κυριαρχία, πρόσφατα επισημοποιήθηκε και πήρε έτσι σάρκα και οστά. Στις 10/10, οι πρόεδροι της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, της Τατζικιστάν και της Κιργιζίας υπόγραψαν συμφωνία που αφορά "τη δημιουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας" (Ελευθεροτυπία, 11/10). Πρόκειται για μία νέα "ΕΟΚ" (όπως ίσως δεν τη φανταστήκατε ποτέ!). Τα κράτη της "κοινότητας" δεσμεύτηκαν μεταξύ άλλων να αναβαθμίσουν την προηγούμενη μεταξύ τους συμφωνία τελωνειακής ένωσης, αλλά και να ενισχύσουν τα εξωτερικά τους σύνορα με τη σύσταση κοινών μονάδων ασφαλείας. Ο Πούτιν τόνισε: "Το βασικό είναι να ρυθμίσουμε θέματα συλλογικής ασφαλείας..." Έτσι, η Ρωσία θα μπορεί να διακινεί ελεύθερα καύσιμα και όπλα στις χώρες αυτές, να τις απομικά οικονομικά, και παράλληλα να στέλνει μόνιμα στρατεύματα δεκάδες χιλιάδες μίλια μακριά από τα σύνορα της, και να τις καταπέξει και όπως θέλει. Η διαφορά της ρώσικης ΕΟΚ από την αυθεντική ΕΟΚ είναι ότι η δεύτερη στηρίζεται στον εθελοντισμό των κρατών, ενώ το κακέτυπο της στη βία και τις απειλές βίας της ρώσικης υπερδύναμης.

Ήττα των Σρέντερ-Φίσερ

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο της Νέας Ανατολής για την πολιτική πάλη που διεξάγεται στη Γερμανία σχετικά με την απαγόρευση του νεοαζιστικού κόμματος NPD, και συγκεκριμένα για την υποστήριξη που του παρέχει η ηγετική κλίκα Φίσερ-Σρέντερ σε συμμαχία με το εθνικιστικό στοιχείο μέσα στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα.

Φαίνεται ότι δεν απέδωσαν τελικά οι προπατέοις του Φίσερ να κάμψει το αντιναζιστικό κίνημα στη Γερμανία, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Η διάσκεψη των τοπικών υπουργών Εσωτερικών των 16 γερμανικών κρατιδίων αποφάσισε στις 26/10, με δύο αποχές, να ζητήσει από το γερμανικό κράτος να θέσει εκτός νόμου το NPD. Το αίτημα αναμένεται να επικυρωθεί στις 10 Νοέμβρη από το αρμόδιο πολιτικό συνταγματικό όργανο, την ομοσπονδιακή άνω Βουλή, και θα κατατεθεί στη συνέχεια στο συνταγματικό δικαστήριο της Καρλσρούης. (Βήμα, 27/10).

</

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΑΤΟΪΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Είναι πολύ δύσκολο στον έλληνα αναγνώστη εφημερίδων, δηλαδή στο σχετικά πιο καλά ενημερωμένο πολίτη, να καταλάβει τι συμβαίνει με τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Πάντα του κρύβουν τις βασικές πλευρές του ζητήματος, του κρύβουν εντελώς τους αντίθετους ισχυρισμούς και ειδικά τον κάνει διαρκώς να θυμάνει με τους Τούρκους που έχουν ονομάσει εδώ και 40 χρόνια κύριους εχθρούς.

Αυτό έγινε και τώρα με την άσκηση του ΝΑΤΟ “Destined Glory”. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, η Ελλάδα έφυγε από την άσκηση επειδή η Τουρκία δεν δέχτηκε να πετάνε ελληνικά αεροπλάνα πάνω από τη Λήμνο, όπως τάχα πρόβλεπε το σχέδιο της άσκησης και επειδή τελικά το ΝΑΤΟ πήρε θέση υπέρ της Τουρκίας αφού συνέχισε την άσκηση ακόμα και όταν η Ελλάδα έφυγε.

Για να μάθει κανείς τι συνέβη πρέπει να ενώσει πολλά αποσπάσματα από πολλά άρθρα που γράφονται συνήθως σε μια κατοπινή πιο ήρεμη στιγμή και σε εφημερίδες που απευθύνονται πιο πολύ σε μια μορφωμένη κατηγορία αναγνωστών παρά στο πλατύ κοινό. Και πάλι όμως χρειάζεται να έχει στα χέρια του μια πολιτική ανάλυση για να εξηγήσει τα πράγματα.

Η πραγματικότητα λοιπόν, είναι ότι την κύρια ευθύνη γι' αυτή την αποχώρηση την έχει η Ελλάδα και αυτό συνάγεται κυρίως από δύο άρθρα της εφημερίδας *Βήμα* στις 22 και 29 του Οκτώβρη. Μαθαίνουμε λοιπόν εκεί τα εξής:

Η άσκηση “Destined Glory” αρχικά είχε σχεδιαστεί να μην περιλαμβάνει ούτε πτήσεις πάνω από τη Λήμνο, όπως θα ήθελε η Ελλάδα, ούτε πτήσεις πάνω από την Ιμβρο, όπως θα ήθελε η Τουρκία. Αυτός ο σχεδιασμός είχε γίνει με επιδιώξη της Ελλάδας η οποία ήθελε να συμμετάσχει οπωδόποτε στην άσκηση. Γι' αυτό δεχόταν την εξαίρεση της Λήμνου μόνο αν και η Τουρκία δεχόταν την εξαίρεση της Ιμβρου. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ δέχτηκαν αυτή τη ρύθμιση.

Πραγματικά δεν υπήρχε ποτέ πιθανότητα να συμμετάσχει η Ελλάδα σε άσκηση του ΝΑΤΟ αν από την αρχή δήλωνε ότι ήθελε να περιλαμβάνεται σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο η Λήμνος. Ήδη ως τώρα η Ελλάδα από την εποχή του Α. Παπανδρέου δεν συμμετείχε ποτέ σε νατοϊκά γυμνάσια ακριβώς γιατί η Τουρκία δεν δεχόταν στρατιωτικοποιημένη Λήμνο. Είτε έπρεπε λοιπόν να συνέχισε στην ίδια γραμμή, είτε έπρεπε να προτείνει μια νέα ρύθμιση που να “τιμωρεί” την Τουρκία με την αφαίρεση της Ιμβρου, όσο και την Ελλάδα με την αφαίρεση της Λήμνου. Αυτή ήταν μια λογική του τύπου “πατσίζουμε” που επέτρεπε και στις δύο χώρες να είναι ταυτόχρονα πρακτικά μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή σύμμαχοι ως προς αυτό.

Ενώ λοιπόν και οι τρεις πλευρές δέχονταν αυτή τη ρύθμιση και θα γίνονταν κανονικά αυτά τα γυμνάσια (βασικά σε τούρκικο έδαφος) όπως είχαν γίνει και τα προηγούμενα (με την ονομασία “Dynamic Mix” σε ελληνικό έδαφος), το ελληνικό υπουργείο Αμυνας επανήλθε και απαίτησε τους αεροδιαδρόμους της Λήμνου για τις πτήσεις των ελληνικών αεροπλάνων. Το ελληνικό υπουργείο Αμυνας ισχυρίζεται ότι αυτή η λύση, καλώς ή κακώς, έγινε τότε αποδεκτή από το ΝΑΤΟ και την Τουρκία η οποία στη συνέχεια μετάνιωσε και αποφάσισε στην πράξη να ματαιώσει τις πτήσεις πάνω από τη Λήμνο αμφισβητώντας την άσκηση και τα συμφωνημένα. Ο Τσοχατζόπουλος μάλιστα άρχισε να φωνάζει ότι ύστερα από αυτή την τουρκική ασυνέπεια έπρεπε το ΝΑΤΟ να σταματήσει την άσκηση.

Όμως το *Βήμα* της 29 Οκτώβρη λέει άλλα. Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Χασαπόπουλος ρωτάει το ελληνικό υπουργείο Αμυνας:

«Εφόσον η Αθήνα θέλησε πάση θυσία να συμμετάσχει στην άσκηση, δεν ήταν λάθος να επιδιώξει αρχικά την ταυτόχρονη εξαίρεση της Λήμνου και της Ιμβρου από την άσκηση (κάτι που απεδέχθησαν το ΝΑΤΟ και η Τουρκία) και εν συνεχείᾳ να επανέλθει και να επιβάλει μόνο τους αεροδιαδρόμους της Λήμνου για τις πτήσεις των ελληνικών μαχητικών; Μήπως επανήλθε επιχειρώντας να εντάξει και τη Λήμνο, φοβούμενη εσωτερικές αντιδράσεις; Δεν έλαβε τότε υπόψη τις τουρκικές αντιδράσεις, οι οποίες εν συνεχείᾳ κάπως “πάγωσαν” αλλά ουδέποτε ήρθησαν επειδή το ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, μη γνωρίζοντας προφανώς τι θα πράξει και θέλοντας να διατηρήσει το γόητρο της “νέας δομής”, προχώρησε αναγκαστικά στη στρατηγική των λε-

γομένων “διπλών διαταγών”: μία διαταγή για την Αθήνα (που την ικανοποιούσε) και μία άλλη για την Αγκυρα (που επίσης την ικανοποιούσε);

Το ΝΑΤΟ το ίδιο δεν είχε επισημάνει και στις δύο χώρες την ώρα που γινόταν ο σχεδιασμός της άσκησης στην περίφημη σύσκεψη του *Airspace Management* ότι λόγω της επιμονής της Αγκυρας να συμπεριληφθούν τα ραντάρ της Ιμβρου και λόγω της επιμονής της Αθήνας να συμπεριληφθούν οι αεροδιάδρομοι της Λήμνου βρισκόμαστε προ αδεξόδου και πρότεινε οι πτήσεις να διεξάγονται στον διεθνή εναέριο χώρο; Γιατί τότε η Αγκυρα το απεδέχθη και η Αθήνα το απέρριψε; Μήπως για να μη διεξαχθεί η άσκηση; Και αν το επεδίωκε αυτό από την αρχή, τότε γιατί συμμετείχε, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα; ή μήπως βασίστηκε στις διαβεβαιώσεις του *Airsouth* αμερικανού αντιπεράρχου κ. **Κις** ότι “όλα θα πάνε καλά”, ο οποίος, από ασυγχώρητη επιπολαίτητη, μόλις άρχισε η άσκηση, έσπευσε να εγκαταλείψει τη θέση του, να εκχωρήσει τις αρμοδιότητές του σε τούρκο επιπελή, για να συνοδεύσει τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο **Δ. Λυντζεράκο** στο ταξίδι του στις ΗΠΑ;»

Μαθαίνουμε λοιπόν εδώ ότι κατ’ αρχήν οι τούρκικες αντιδράσεις “ουδέποτε ήρθησαν” και μάλιστα ότι γι’ αυτό, το ΝΑΤΟ προχώρησε στην τακτική των “διπλών διαταγών” που την αποτελεσματικότητα τους εγγυήθηκε ο υπεύθυνος αεροπορικός διοικητής του ΝΑΤΟ αμερικανός **Κις**.

Το τι είναι “διπλές διαταγές” μας το λέει ένα άλλο άρθρο του *Βήματος* στις 22 Οκτώβρη. Σύμφωνα με αυτό “διπλές διαταγές” είναι να δίνει άλλη διαταγή το ΝΑΤΟ για την Ελλάδα και άλλη για την Τουρκία, ώστε καμία χώρα να μη διαμαρτύρεται.

Προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα είναι, απ’ ότι φαίνεται, η κάθε χώρα να παίρνει ένα δικαίωμα στα χαρτιά που να μην το αξιοποιεί στην πράξη. Για παράδειγμα η Τουρκία στην άσκηση “Dynamic Mix” είχε τη “διαταγή-δυνατότητα” από το ΝΑΤΟ να κάνει πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, αλλά κανένα τούρκικο αεροπλάνο δεν πέρασε πάνω από ελληνικά νησιά.

Η Τουρκία λοιπόν δέχτηκε τελικά αυτή την τακτική των “διπλών διαταγών” που θα την υλοποιούσε ο **Κις**, δηλαδή θα φρόντιζε καμία από τις δύο χώρες να μη δημιουργήσει προβλήματα στην άλλη στην **πράξη**. Στην προκειμένη περίπτωση ο **Κις** θα φρόντιζε να πείσει την ελληνική πλευρά να μην περάσει τα μαχητικά της πάνω από τη Λήμνο για να μπουν στην Τουρκία, δηλαδή να αξιοποιήσει το δικαίωμα που έδιναν τα χαρτιά του ΝΑΤΟ, αλλά να περάσει τα μαχητικά από το υπόλοιπο Αιγαίο.

Όμως ο **Κις** που καθόταν πάνω στο ηφαίστειο της ελληνοτουρκικής αντίθεσης, και δεν θα έπρεπε ούτε να κοιμάται αν ήθελε να γίνει ομαλά η άσκηση, ξαφνικά έφυγε και πήγε στις ΗΠΑ, αφήνοντας τη θέση του στα χέρια ενός Τούρκου αξιωματικού. Φαντάζεται κανείς το κύρος του Τούρκου αξιωματικού να κάνει συστάσεις στην Ελλάδα να μη χρησιμοποιήσει τους αεροδιαδρόμους της Λήμνου. Ήταν επόμενο ύστερα από αυτά ότι οι πτήσεις θα γίνονταν, η Τουρκία θα αναχαίτιζε τα ελληνικά αεροπλάνα, και είτε η άσκηση θα ματαιωνόταν, είτε η Ελλάδα θα αποχωρούσε από αυτήν.

Πολύ σωστά λοιπόν, ο **Χασαπόπουλος** ρωτάει: “Γιατί τότε η Αγκυρα το απεδέχθη (σ.σ. εννοεί το νατοϊκό σχέδιο) και η Αθήνα το απέρριψε; Μήπως για να μη διεξαχθεί η άσκηση; Κι αν το επεδίωκε αυτό από την αρχή, τότε γιατί συμμετείχε με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα;”

Η υποψία του **Χασαπόπουλου** ότι το υπουργείο Αμυνας ήθελε να μη διεξαχθεί η άσκηση είναι επίσης σωστή. Αυτό ήταν το ταχινότατο συγχρόνως της οποίας η θέση της Αγκυρας στην Ελλάδα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να φύγει τουλάχιστον η Ελλάδα από την άσκηση.

Η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στο πολιτικό επίπεδο και καθόλου στο εδαφικό, στο στρατιωτικό κλπ. Η αλήθευση είναι όπως πάντα βαθιά κρυμμένη.

Έχουμε γράψει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό ότι η πρόσφατη ξαφνική ελληνοτουρκική ύφεση είναι μέρος της ρώσικης στρατηγικής στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Έχουμε ξαναγράψει ότι η Ρωσία θέλει μέσω της Ελλάδας όπου πια ελέγχει τα βασικά υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας και από παλιά τον ίδιο τον πρωθυπουργό (αρχικά τον Α. Παπανδρέου και τώρα τον Σημίτη) να προσεγγίσει την Τουρκία και ταυτόχρονα να την απομακρύνει από τη Δύση. Αυτός είναι ο λόγος που ο ρωσόδουλος Γ. Παπαν-

δρέου από τη μία αφήνει υπονοούμενα για συνομοσπονδ

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΓΕΡΗ ΜΝΗΜΗ

Σχετικά με άρδρο του Τ. Μίχα στην "Ελευθεροτυπία"

Ενα σημαντικό άρθρο του δημοκράτη Τάκη Μίχα δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία της 29 Σεπτέμβρη με τίτλο "Εμείς και ο Μιλόσεβιτς" που έρχεται να θυμίσει στους όψιμους υπερασπιστές της δημοκρατίας στη Σερβία ότι στάθηκαν πάντα στο πλευρό του σέρβικου φασισμού όταν ο τελευταίος διαμέλιζε και εθνοεκκαθάριζε στη Βοσνία. Το αναδημοσιεύουμε ολόκληρο για την εξαιρετική σημασία του. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει εδώ και καιρό εγκαταλείψει το Μιλόσεβιτς από την ώρα που η Μόσχα αποφάσισε να τον εκθρονίσει. Όσο το ελληνικό έδαφος χρησιμοποιήθηκε για να στηριζει το Μιλόσεβιτς, άλλο τόσο έγινε ορμητήριο εναντίον του, κάτι που αποδείχτηκε στη σύσκεψη του καλοκαιριού στη Βουλιαγμένη κάτω από την αιγίδα του Γ. Παπανδρέου, τις ευλογίες του Χριστόδουλου και τη στέψη της ρωσόφιλης δυναστείας Καραγεώργεβιτς στην ηγεσία της σέρβικης αντιπολίτευσης.

"Είναι πραγματικά συγκινητική η μέχρι τελευταίας στιγμής αφοσίωση της Ελλάδας-των αρχών, των ΜΜΕ, της Εκκλησίας-στους πραγματικούς της φίλους όπως τον πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Τι ισοροπημένη, αλήθεια, η ελληνική ομάδα βουλευτών που μετέβη ως παρατηρητής των εκλογικών αποτελεσμάτων: ο δικηγόρος του Μιλόσεβιτς (Α. Λυκουρέζος), η υμνήτρια του Μιλόσεβιτς (Α. Καννέλη), και ο Κ. Παπούλιας, που ως υπουργός Εξωτερικών το μόνο σχόλιο που είχε να κάνει για τη Σερβία ήταν πως "είχε πάρει όλη την εργασία της για να μην έρθει ο Σέρβος στην Ελλάδα".

Greece loves Slobo... Μέχρι το τέλος. Με το νομάρχη της Θεσσαλονίκης Κώστα Παπαδόπουλο να απαγορεύει την εκδήλωση των φοιτητών της ΟΤΠΟΡ σε δημόσιο χώρο επειδή κάτι τέτοιο... θα αποτελούσε παρέμβαση στα εσωτερικά της Σερβίας! Με κανένα από τα κόμματα που αντιπροσωπεύουν το 90% του πληθυσμού να μην αποκρύψει την πρωτοφανή αυτή πολιτική απαγόρευσης. Αυτά σε μια χώρα όπου έχουν γίνει συναυλίες και εκδηλώσεις μεταξύ άλλων υπέρ του Αμπού Νιντάλ, του Οτσαλάν, του Κάρατζιτς (και καλά έγιναν, δημοκρατία έχουμε).

Φυσικά τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως σε σχέση με το '93. Τότε οι ελληνικές αρχές δεν απαγόρευαν απλώς εκδηλώσεις εναντίον της παρέας του Μιλόσεβιτς, αλλά συνελάμβαναν και τους αντιφρονούντες. Όπως έγινε το καλοκαίρι του '93, όταν οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τα μέλη της ΟΑΚΚΕ επειδή τόλμησαν να αφισοκολλήσουν διαμαρτυρίες για την οργανωμένη από την Εκκλησία της Ελλάδος, όλα τα πολιτικά κόμματα, τη ΓΣΕΕ κ.α. φιέστα, με τιμώμενο πρόσωπο τον παρανοϊκό αρχιδιολόφο Ράντοβαν Κάρατζιτς.

Τι εποχές αλήθεια κι αυτές... Τι να πρωτοθυμηθείς... Πάντως, προσωπικά, θα μου μείνει αξέχαστη η εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το καλοκαίρι του '93. Τότε όλοι ενωμένοι, λαός, Εκκλησία, πολιτεία και δημοσιογράφοι, να ζητώ κραυγάζονταν τον Ράντοβαν καθώς τίναζε πίσω το τσουλουφάκι του και κραυγάζε στο μικρόφωνο: "Μαζί μας είναι μόνο ο Θεός και η Ελλάδα!". Τότε δεν υπήρχαν διακρίσεις μεταξύ "εκσυγχρονιστών" και "εθνοκεντρικών". Η Ελλάδα στην πλειονότητα της, ήταν ένα. Μια γροθιά. Στις κερκίδες του σταδίου έβλεπες άτομα που μεταγενέστερα αποκλήθηκαν "εκσυγχρονιστές" να συναγωνίζονται τους καθισμένους δίπλα τους "εθνοκεντρικούς" για το ποιος θα σηκώσει πιο ψηλά τη σημαία με το Δικέφαλο Αετό και ποιος θα κάνει περίπτωση αγοράς πυροσβεστικών).

καθώς οι ιερωμένοι στο στάδιο ευλογούσαν τον Άγιο Ράντοβαν.

Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν ορισμένα μικροπροβλήματα με την ιστορική αυτή εκδήλωση. Αυτό που δεν έγινε ευρύτερα γνωστό ήταν πχ. ότι η Νέα Δημοκρατία κινδύνεψε να διαγραφεί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τη συμμετοχή της στην εκδήλωση. Μάλλιασε η γλώσσα της φουκαριάρας της κ. Γιαννάκου μέχρι να πείσει την αρμόδια επιτροπή να μην υλοποιήσει την απόφαση. Το επιχείρημα της ήταν ότι στην εκδήλωση έλαβαν μέρος "μεμονωμένα" άτομα χωρίς την έγκριση του κόμματος. Τώρα, μεταξύ μας, η αγαπητή κ. Γιαννάκου δεν έλεγε όλη την αλήθεια, ούτε καν τη μισή αλήθεια. Οι εξέχοντες πολιτικοί τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από (όλα) τα υπόλοιπα κόμματα που παρέστησαν στην εκδήλωση υπέρ του παιδοκτόνου του Σεράγεβο βρίσκονταν εκεί με την ενθουσιώδη έγκριση των κομάτων τους.

Greece loves Slobo... Με τον Μητσοτάκη και τον Σαμαρά να συνεργάζονται με τον Μιλόσεβιτς προκειμένου να ασκηθεί μάξιμου οικονομική και στρατιωτική πίεση στην (πρώην κ.τ.λ.) Μακεδονία, με στόχο την αποσταθεροποίηση της: "Κοινά σύνορα με τη Σερβία!" όπως κραύγαζαν οι διαδηλωτές στις εμπνευσμένες μαζικές εκδηλώσεις.

Greece loves Slobo... Αξέχαστες ήταν και οι μεταβάσεις Ελλήνων κληρικών σε πρόσφατα "εκκαθαρισμένες" από μουσουλμάνους περιοχές στη Βοσνία, οπού τελούσαν μαζί με Σέρβους ομολόγους τους λειτουργίες και δοξολογίες που σφράγιζαν την οριστική απαλλαγή της περιοχής από τους άπιστους.

Αξέχαστες και οι επισκέψεις τους στα στρατόπεδα των Σέρβων στο Σεράγεβο και αλλού, οπού ευλογούσαν όπλα και οβίδες...

Greece loves Slobo... **Με τους Έλληνες πετρελαιάδες και τους άλλους "επενδυτές" και "επιχειρηματίες", που ανοίγουν "νέους δρόμους στα Βαλκάνια", να κάνουν ουρά για να φιλοξενήσουν τον Εμπνευσμένο Ηγέτη στη θαλαμηγό τους...** Με τον Έλληνα πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου (με την έγκριση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου του, συμπεριλαμβανομένων των "εκσυγχρονιστών") να στήνει από κοινού με τον Εμπνευσμένο Ηγέτη εταιρείες-μαϊμούδες στην Κύπρο για να παρακάμψουν το εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών (αποκάλυψη Τζουμάκα-περίπτωση αγοράς πυροσβεστικών).

Greece loves Slobo... Όχι πάντοτε. Υπήρξε μια φορά που αυτό δεν ίσχυσε.

'Όταν στα μέσα του '90 ο Μιλόσεβιτς, απδιασμένος πια κι αυτός από την αιματοχυσία στη Βοσνία, τα έσπασε με τους

παράφρονες Κάρατζιτς-Μλάντιτς. Τότε ήταν η μοναδική φορά που η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ΜΜΕ δεν υποστήριξε τον Μιλόσεβιτς... (σούλες οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας).

Το ίδιο και τώρα με τον Κοστούνιτσα θα προσθέταμε εμείς. Και δεν πρόκειται για τα γεγονός ότι η Ελλάδα αποδείχτηκε η πιο φιλοσέρβικη χώρα στα Βαλκάνια και στον κόσμο αλλά για το ότι είναι η πιο φιλορώσικη χώρα στα Βαλκάνια και πιθανόν στον πλανήτη.

Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και ο Τάκης Μίχας παραμένει θερμός φίλος των γεγονότων όπως έκανε στις δύσκολες στιγμές του Μακεδονικού και της Βοσνίας. Εμείς τον ευχαριστούμε για το γεγονός ότι είχε την τόλη να αναφέρει ανάμεσα στ' άλλα που γράφει και την ΟΑΚΚΕ. Και είναι σπουδαίο αυτό γιατί γνωρίζουμε τις πιέσεις που δέχονται όλοι οι δημοκράτες φίλοι μας όταν μας υπερασπίζονται. Αυτή η κίνηση δείχνει και το αυξανόμενο κύρος της πολιτικής γραμμής και της πολιτικής φυσιογνωμίας που έχει διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια η ΟΑΚΚΕ με τη δράση της.

Τέτοιου χαρακτήρα ήταν και η κίνηση του δημοσιογράφου Χάρη Μπότσαρη στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή του "Νυχτερινές Ματιές" στις 9 Οκτωβρη να διαβάσει ολόκληρη την ανακοίνωση τύπου για τις εξελίξεις στη Σερβία και τον Κοστούνιτσα που στείλαμε την ίδια μέρα. Και μάλιστα να τη διαβάσει στη διάρκεια συνέντευξης ενός καλεσμένου του στην εκπομπή ειδικού που μιλούσε για τη Σερβία και να τον ρωτήσει μετά ποια ήταν η γνώμη του γι' αυτά που έλεγε η ανακοίνωση!

Θα θέλαμε όμως εδώ να διατυπώσουμε και μια διαφωνία μας για το σημείο του άρθρου του στο οποίο ο Τ. Μίχας αναφέρεται στη συναυλία της ΟΤΠΟΡ. Η σύγκρουση που ξέσπασε για την πραγματοποίηση της συναυλίας της ΟΤΠΟΡ ήταν μέσα στα πλαίσια αυτού του στρατοπέδου που συναγωνίζονταν "ποιος θα σηκώσει πιο ψηλά τη σημαία με το Δικέφαλο αετό και ποιος θα κάνει περισσότερες φορές το σταυρό του, καθώς οι ιερωμένοι στο στάδιο ευλογούσαν τον Άγιο Ράντοβαν". Ε-

Έχουμε γράψει αρκετές φορές ότι η φιλοδυτική αστική τάξη στην Ελλάδα είναι διασπασμένη, αδύναμη και βρίσκεται γενικότερα σε μία περίοδο παρακμής και αποσύνθεσης, και γι' αυτό της λείπει κάθε δυνατότητα συναυτίσματος και της δημιουργίας εθνικού κράτους. Όχι μόνον οι απλοί άνθρωποι, αλλά και οι αφρόκρεμα της διανόησης. Το Μεμοράντουμ της Ακαδημίας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο. Το κείμενο αυτό είχε καθυστερήσει 150 χρόνια σε σχέση με τις άλλες χώρες... Αυτό είναι ένα πρόβλημα..." Το άλλο πρόβλημα δηλώνει είναι ότι οι Σέρβοι δεν έχουν εμπειρία δημοκρατίας. Όμως στα τέλη της δεκαετίας του '80 το "εθνικό συναίσθημα" και το "εθνικό κράτος" δεν ήταν παρά η επικράτηση του μεγαλοσέρβικου σωβινισμού και της "αντιγραφειοκρατικής επαν

ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ

Ενας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο ρώσικος χιτπερικός στρατός εισέβαψε για δεύτερη φορά στην ανυπότακτη Τσετσενία. Οι τσετσένοι μαχητές, πιστοί στον πρόεδρο Μασκάντοφ, παρενοχλούν τις ρώσικες δυνάμεις κατοχής στην κεντρική και νότια περιοχή της χώρας προκαλώντας τους ανυπολόγιστες καταστροφές.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι Ρώσοι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η οργάνωση "Μητέρες των Στρατιωτών" έχουν χάσει από την αρχή του πολέμου πάνω από 5.000 στρατιώτες. Οι ρώσοι ιθύνοντες τους κατεβάζουν στους 2.600, και υποστηρίζουν ότι έχουν εξοντώσει μέχρι σήμερα 14.000 "εξτρεμιστές", αλλά προφανώς οι περισσότεροι απ' αυτούς είναι άμαχος πληθυσμός. Οι ρώσοι έχουν χάσει 23 ελικόπτερα, ενώ οι απώλειες σε τεθωρακισμένα και άλλα στρατιωτικά οχήματα τον τελευταίο μήνα ανέρχονται σε πολλές δεκάδες. Στα μέσα Σεπτέμβρη οι Τσετσένοι αιχμαλώτισαν 3 υψηλόβαθμους ρώσους αξιωματικούς.

Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο ο ρώσικος ναζιστικός στρατός συνεχίζει να διαπράττει πρωτοφανείς ωμότητες. Στις 10 Οκτωβρη, δύο δημοσιογράφοι των γερμανικών εφημερίδων "Suddeutsche Zeitung" και "Frankfurter Rundschau" δημοσίευσαν έρευνα βάσει των αναφορών του διορισμένου από τους Ρώσους διοικητή Αχμάντ Καντίροφ για σφαγές αμάχων πολιτών. Αποκάλυψαν ότι στην Τζάλκα συνελήφθησαν 9 τσετσένοι πολίτες που αργότερα βρέθηκαν νεκροί με βγαλμένα μάτια και κομμένα αυτιά (Mont, 14/10).

Οι ρώσοι βομβαρδίζουν ασταμάτητα το νότιο τμήμα της Τσετσε-

νίας, ιδιαίτερα το φαράγγι του Αργούν, και το Νοζάι Γιουρτ. Οι μικροί Τσετσένοι πρόσφυγες στη γειτονική Ινγκουσετία πάσχουν από ψυχολογικά προβλήματα. Ο γιος της Ζαουμπάμπ Ισμαήλοβα "δεν αντέχει ν' ακούει πα τον ήχο αεροπλάνου. Παραληρεί από φόβο" (από ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τσετσενίας, 18/9).

Οι εξαφανίσεις κι εκκαθαρίσεις του κατοχικού στρατού σε συνεργασία με την KGB συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό. Στις 30 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σάλι μαζική διαδήλωση διαμαρτυρίας για τις βιαιότητες του ρώσικου στρατού. Οι διαδηλωτές, που ήρθαν απ' όλη την περιοχή, απαίτησαν την απελευθέρωση των ομήρων. Με την απειλή των όπλων οι χιτλερικοί τους ανάγκασαν τελικά να διαλυθούν.

Η μεγαλειώδης αντίσταση του ηρωικού αυτού λαού έχει αναγκάσει τους Ρώσους να παραβιάσουν τη συνθήκη όπλων που είχαν υπογράψει και να στείλουν στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό στο νότος της χώρας. Όμως οι αντάρτες επιτίθενται στα φορτηγά και τεθωρακισμένα που τους μεταφέρουν προκαλώντας πανικό και διάλυση στις τάξεις τους. Στις 4 Οκτώβρη χτύπησαν μεταγωγικό γεμάτο ειδικές δυνάμεις της ΟΜΟΝ κοντά στο Τζοχάρ (Γκρόζνι) σκοτώνοντας τους όλους. Τέτοια επεισόδια συμβαίνουν καθημερινά.

Οι τσετσένικες ένοπλες δυνά-

μεις διεισδύουν σε πολλές συνοικίες του Τζοχάρ. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα σημειώθηκαν πραγματικές μάχες. Σε μια τέτοια επιχείρηση εκτελέστηκε αξιωματικός του Γενικού Τμήματος Πληροφοριών των Ρώσων που συμμετείχε σε βασανισμούς κι εξευτελισμούς πολιτών. Σε μια άλλη στο Σατόι, εκτελέστηκε αξιωματικός της KGB κατηγορούμενος για παρόμοια εγκλήματα. Άλλοι 4 καγκεμπίτες εξοντώθηκαν στο Σελκόφσκοϊ (22/10). Στις 12 Οκτώβρη ο τσετσένος οπλαρχηγός Ισσά Μουνάγιεφ, του οποίου τον θάνατο είχαν διαδώσει οι ρώσοι, προκάλεσε έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από το αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Γκρόζνι σκοτώνοντας 15 αστυνομικούς και τσετσένους δοσίλογους, και τραυματίζοντας άλλους 12 (Mont, στο ίδιο).

ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τσετσενίας ανακοίνωσε στις 14 Οκτώβρη ότι ο εκπρόσωπος του τσετσένικου κοινοβουλίου Ρουσλάν Αλιχαντίεφ βασανίστηκε μέχρι θανάτου στις φυλακές "Λεφόρτοβο" της Μόσχας. Οι ρώσοι που αρρωσταίνουν μόλις ακούνε για ανεξάρτητη Τσετσενία, είχαν διεξάγει τον Αύγουστο πευτοεκλογές για την ανάδειξη "εκπροσώπου της χώρας" στη ρώσικη Δούμα. Τελικά διόρισαν τον Ασλανμπέκ Ασλαχάνοφ, πρότος υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρώσικου υπουργείου Εξωτερικών, με 27,5% συμπεριλαμβανομένων των ψήφων του ρώσικου στρατού.

Εν τω μεταξύ οι ρώσοι έχουν προβεί σε μια εκστρατεία παραπληροφόρησης και κατασυκοφά-

ντησης της τσετσένικης εποποίησας, ξοδεύοντας γι' αυτό το ποσό αστρονομικά ποσά. Έτσι το "Κάφκας Σέντερ" και το πρακτορείο "Interfax" μετέδωσαν ότι οι τσετσένοι διοικητές σκοπεύουν να στείλουν εθελοντές στη Μέση Ανατολή στο πλευρό των Παλαιστινίων με αφορμή τη νέα ισραηλοπαλαιστινιακή σύρραξη. Όμως η Τσετσενία το διαψεύδει κατηγορηματικά. "Η θέση της Τσετσενίας Δημοκρατίας της Ιτσκερίας στην ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση είναι ξεκάθαρη. Ενθαρρύνουμε και τις δύο πλευρές να απέχουν από τη χρήση βίας, και ν' ακολουθήσουν όλα τα απαραίτητα βήματα για να βρεθεί ειρηνική λύση στη διαμάχη" (www.chechengovernment.com, 14/10).

Άλλο ένα προκλητικότατο δημοσίευμα είναι αυτό της Κάθι Γκάννον του "Associated Press" που υποστηρίζει χωρίς κανένα στοχείο και προφανώς μετά από υποδείξεις των ρώσων, ότι στο πλευρό των Τσετσένων μάχονται 400 αφγανοί μαχητές του τρομοκράτη Οσσάμα Μπιν Λάντεν. Η τσετσένικη κυβέρνηση το διέψευσε κι αυτό λέγοντας ότι κανένας Αραβας δεν έχει ποτέ πιαστεί αιχμάλωτος, ειδάλλως οι ρώσοι θα το χρησιμοποιούσαν για να αποδείξουν το "φονταμενταλισμό" των Τσετσένων. Σημειώνει, επιπλέον, ότι ο μικρός αριθμός διεθνών εθελοντών (50-60 άντρες) δρα μακριά από τις περιοχές που φωτογραφίζει το AP και δεν αποτελούν επίσημο τμήμα του στρατού, "ούτε ασκούν τη διοίκηση καμίας από τις λαϊκές μας δυνάμεις". Για άλλη μια φορά το ανακοινώθηκε τονίζει "την αντίθεση της κυβέρνησης και του τσετσένικου λαού στο φονταμενταλισμό

και τη θεοκρατική απολυταρχία".

"Δεν πολεμάμε για να κρατήσουμε την ακριβοκερδισμένη ελευθερία μας μόνο και μόνο για να επιβάλουμε τυραννία αργότερα. Όταν μετά τον προηγούμενο πόλεμο, μειοψηφικά στοιχεία προσπάθησαν να επιβάλουν δομές φονταμενταλισμού, η πλειοψηφία του πληθυσμού ομόφωνα απέρριψε τέτοια βήματα, και θα έκανε το ίδιο και στο μέλλον αν προέκυπτε και πάλι η ίδια απειλή". Στο ανακοινωθέν επίσης αναφέρεται ότι: "Λίγα τώρα ακούγονται για τις μαζικές δολοφονίες και εξαφανίσεις πολιτών στην Τσετσενία, το συστηματικό βιασμό γυναικών, τη χρήση χημικών, το βασανισμό και εκτέλεση αιχμαλώτων πολέμου και τραυματιών, ή την ύπαρξη στρατοπέδων συγκέντρωσης. Δεν καταγάφονται και επομένως δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη μερίδα του Τύπου θα ήθελε να πιστεύει ότι η πολεμική Τσετσενία έχει τελειώσει".

Και πραγματικά η Δύση κωφεύει μπροστά στις σφαγές. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε μια απόφαση με την οποία παροτρύνει τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να μη βοηθούν τους τσετσένους μαχητές στη στρατιωτική τους δραστηριότητα, και τη Ρωσία να περιορίσει τις επιχειρήσεις επιβολής της τάξης στις απολύτως αναγκαίες για την προστασία των δυνάμεών της, των τοπικών αρχών και του πληθυσμού". Τέλος, καλεί τη Ρωσία να βρει πολιτική λύση για το πρόβλημα. Παρουσιάζει δηλ. τους τσετσένους πατριώτες σα συμμορίτες, κίνδυνο για το λαό και τους ρώσους, σα "Ζορό". Η Τσετσενία καταδίκασε την απαράδεκτη απόφαση. Ο υπουργός Εξωτερικών Ιλίας Αχμάντοφ κάνει έκκληση στον Κλίντον και την αμερικανική κυβέρνηση να πιέσει τους ρώσους φίλους του για να βρεθεί μια προσωρινή λύση.

"Όμως τη λύση θα τη δώσουν τα όπλα των Τσετσένων. Τους ρώσους τους περιμένει τελικά νέα μεγάλη ταπείνωση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΑΤΟΪΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

συνέχεια από τη σελ. 14

ματία. Αυτός ο στόχος είναι να γίνουν φιλορώσικα όλα τα Βαλκάνια και η Τουρκία.

Άρα η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει από την αρχή και "εύκολα" την ευθύνη της υπονόμευσης. Γι' αυτό άλλωστε συμμετείχε δίχως προβλήματα στην πρώτη άσκηση, την "Dynamic Mix", για να δείξει ότι δεν έχει πιο πρόβλημα συμμετοχής στα νατοϊκά γυμνάσια, ενώ από την πλευρά της έκανε ότι μπορούσε να μην υπονομεύσει αυτά τα γυμνάσια. Γι' αυτό λοιπόν αρχικά πρότεινε αυτή τη λογική λύση να εξαρεθεί ταυτόχρονα Λήμνος και Ίμβρος από τα γυμνάσια. Είναι φανερό ότι υπαναχώρησε, δηλαδή απέτρεψε αυτή τη λύση, όταν εξασφάλισε προηγούμενα α-

πό τον Κις διαβεβαιώσεις ότι μπορεί να ακολουθηθεί η τακτική των "διπλών διαταγώ

